

thought, which is in fact the potential that enabled him to assess the controverted relation between Classical Philosophy and Patristic Theology.

It is beyond any doubt that, after this brilliant treatise, nothing will be the same with regard to our knowledge of Origen, as well as the evolution of ideas during the first three centuries of the Christian era and the critical interplay between Hellenism and Christianity during the same period. Crucial aspects concerning the History of Philosophy and Theology of this period will have to be written again, in the light of the discoveries and contributions made by this excellent and remarkable piece of work.

Socratis DELIVOYATZIS

Ioanna KUÇURADI (ed.): *Philosophy Facing World Problems*. Philosophical Society of Turkey, Ankara, 1986.

Τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας, κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες, ἔχει στὴν πραγματικότητα δύο ὅψεις.

Τὸ πρῶτο ἔχει γνωσιολογικὸ χαρακτήρα: "Ηδη ἀπὸ τὸ 1905, ἡ κοσμοεικόνα ποὺ ἴσχυε ἀμετακίνητη ἐπὶ αἰῶνες ἀρχισε νὰ καταρρέει. Ἡ Θεωρία τῆς Σχετικότητος κατὰ τὰ τελευταῖα δύδοντα πέντε χρόνια συνεχῶς ἐπιβεβαιώνεται, μὲ συνέπειες οἱ ὅποιες κατὰ τὸ μέγιστο ποσοστό τους δὲν ἔχουν γίνει ἀντιληπτὲς ἀπὸ τοὺς φιλοσοφοῦντες. "Αν καὶ ἡ περὶ χώρου-χρόνου ἀντίληψη, ποὺ ἴσχυε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παρμενίδη μέχρι σήμερα, κατέρρευσε, οἱ φιλόσοφοι ἔξακολουθοῦν νὰ σκέπτονται ως ἐὰν ὁ κόσμος εἴναι ἐκεῖνος ποὺ περιγράφει ἡ Νευτώνεια Φυσική. Γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς εἴναι λάθος — καὶ τὸ μαθαίνουν ἀκόμη καλύτερα ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀπὸ καιρὸ φθάσει σὲ ἀδιέξοδο, ἕτοι ὥστε πολλοὶ νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ «τέλος τῆς φιλοσοφίας». Βεβαίως ἡ φιλοσοφία ὅχι μόνον δὲν τελείωσε, ἀλλὰ ἀπὸ ὁρισμένες ἀπόψεις εὑρίσκεται μᾶλλον στὶς ἀρχές τῆς. "Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τελειώσει εἴναι ἡ φρεναπάτη ὅτι εἴναι δυνατὸν νὰ φιλοσοφεῖ κανεὶς μὲ ἄγνοια καὶ ἀγνόηση τῆς φυσικῆς πραγματικότητος, τῆς εἰκόνας τοῦ κόσμου ὅπως τὴν περιγράφουν οἱ τελευταῖς λέξεις τῆς σύγχρονης Φυσικῆς.

Τὸ *Μηδεὶς Ἀγεωμέτρητος Εἰσίτω* ἴσχύει γιὰ τὴν Φιλοσοφία σήμερα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Δὲν πειράζει ποὺ τὰ τεμένη τῆς βρίθουν ἀπὸ ἀγεωμετρῆτους. Αὔτοὶ θὰ μιλοῦν ἀπελπισμένοι γιὰ τὸ «τέλος τῆς φιλοσοφίας» καὶ θὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ ἀδιέξοδα ποὺ συνεπάγεται μία λανθασμένη ἀντίληψη τῆς πραγματικότητος. Διότι σήμερα λαμβάνει χώραν τὸ ἐπόμενο βῆμα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Προσωκρατικῶν. Τότε συνετελέσθη ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν μύθολογικὴ στὴν ἔλλογη σύλληψη τῆς «φύσεως». Ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου



(κυρίως τοῦ χώρου) παρέμεινε ἔκτοτε ἀρκετὰ σταθερὴ καὶ ἀναμφισβήτητη, ἔτσι ὡστε (ἀπὸ τὸν 3ον αἰώνα π.Χ. καὶ ἔξῆς) νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ φιλοσοφεῖ χωρὶς νὰ θητεύσει προηγουμένως στὸ θεμελιῶδες προαπαιτούμενο τῆς Φιλοσοφίας: τὴν μακρὰ καὶ ἐπίμονη ἐντρύφηση στὰ Μαθηματικὰ καὶ τὴν Φυσική. Σήμερα ἡ εἰκόνα ἐκείνη τοῦ κόσμου ἔχει καταρρεύσει. Καὶ ἡ ἐντρύφηση αὐτὴ γίνεται πάλι ἡ *conditio sine qua non* γιὰ τὴν εἰσοδο στὸ τέμενος τῆς Φιλοσοφίας. "Οσοι παραβλέψουν αὐτὴν τὴν ἀναπόδραστη προϋπόθεση, ἀπλῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν ἀδιέξοδα (τὰ δποῖα ὅμως εἶναι ἀδιέξοδα προσωπικά τους, δχι ἀδιέξοδα τῆς Φιλοσοφίας) ἡ θὰ ἐγκλωβιστοῦν σὲ μίαν ἀτελείωτη βυζαντινολογία χωρὶς οίαδήποτε οὐσιαστικὴ προοπτική. Εἶναι ἴδιαίτερα διδακτικὸ τὸ παράδειγμα ἐκείνων ποὺ φιλοσοφοῦν ἐπὶ τῆς ἐννοίας τοῦ Χρόνου χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὰ νέα δεδομένα τῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητος. Ἡ «μύγα» τοῦ Wittgenstein ἔξακολουθεῖ νὰ πετᾶ ἀπελπισμένη μέσα στὸ κλειστὸ μπουκάλι — ἀπλῶς διότι ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβει ὅτι ἐκεῖνο τὸ μπουκάλι ἔχει σπάσει ἥδη ἀπὸ μερικῶν δεκαετιῶν.

Τὸ δεύτερο πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας στὶς μέρες μας χρονολογεῖται κυρίως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ὁ παραλογισμὸς καὶ τὰ ἐρείπια ἔθεσαν ἐπιτακτικὸ τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ ἐὰν ἡ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ παραμένει ἐγκλωβισμένη στὰ καθηγητικὰ γραφεῖα καὶ νὰ ἀγνοεῖ τὴν τρέχουσα πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πραγματικότητα.

Σὲ αὐτὸ τὸ δεύτερο ἐρώτημα ἔρχεται νὰ ἀπαντήσει ἀρνητικὰ τὸ βιβλίο ποὺ παρουσιάζουμε. Ἡ φιλοσοφία δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου — τοῦ συγκεκριμένου καθημερινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πάσχει καὶ ἐρωτᾶ ἀντιμετωπίζοντας τὸν παραλογισμὸ ἐνὸς κόσμου ποὺ τὸν πνίγει μὲ τὶς ἀντιφάσεις του.

Τὸ βιβλίο *Philosophy Facing World Problems* ἀποτελεῖ προϊὸν μιᾶς τακτικῆς ποὺ ἔχει ἐγκαινιάσει ἡ Unesco ἀπὸ ἑτῶν. Πρόκειται γιὰ τὸ πρόγραμμα Μελέτης τῶν Παγκοσμίων Προβλημάτων καὶ τοῦ Μέλλοντος (Reflection on World Problems and Future-Oriented Studies). Γιὰ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἡ Unesco ὑπέστη κριτικὴ, μὲ ἰσχυρισμοὺς ὅτι δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου πολιτικοποιεῖται καὶ ἔτσι παρεκκλίνει ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς ἰδρύσεώς της. Ἀλλὰ συζήτηση ἐπὶ τῆς κριτικῆς αὐτῆς εύρισκεται ἔξω ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος κειμένου.

Ἡ παροῦσα συλλογὴ μελετῶν, πάντως, ἀποτελεῖ προϊὸν Σεμιναρίου, ποὺ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὴν Unesco καὶ ἔλαβε χώραν στὴν "Αγκυρα, ἀπὸ 7 ἕως 10 Ιουλίου 1986. Τὴν φροντίδα τῆς ἐκδόσεως ἀνέλαβε ἡ Πρόεδρος τῆς Φιλοσοφικῆς "Εταιρείας τῆς Τουρκίας, ἡ "Ελληνίδα (!) "Ιωάννα Κουσουράδη.

Θεωροῦμε τὸν τόμο αὐτὸ ἔξαιρετικὰ χρήσιμο, ἴδιως πρὸς τὴν



κατεύθυνση αύτοῦ ποὺ ἀνωτέρω περιγράψαμε ώς Δεύτερο Πρόβλημα τῆς Φιλοσοφίας σήμερα. Συνιστᾶ ὅντως μία οὐσιαστικὴ προσπάθεια μελέτης καὶ φωτισμοῦ τῶν πραγματικῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ σύγχρονος κόσμος. Ἡ προσπάθεια δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς διανοητικὴ ἄσκηση. Οὕτε ὁ στόχος της εἶναι νὰ σταματήσει ἔκει. Ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ, πέρα ἀπὸ τὴν διάγνωση, νὰ προχωρήσει στὴν κατάρτιση προγραμμάτων ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων ποὺ θὰ ἐπισημανθοῦν. Ἔτσι, ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἐγγίζει χώρους προβλημάτων ἡθικῶν, νομικῶν, ἀνθρωπιστικῶν, οὐχ ἡττον πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ βιοτικῶν. Ὁ συνολικὸς προσανατολισμὸς τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος εύρισκεται στραμμένος πρὸς τὸ ὄραμα ἐνὸς κόσμου «ἐλεύθερου ἀπὸ τὴν ἔνδεια καὶ τὸν φόβο». Ἔνα ὄραμα ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀφήσει τὴν κάθε συνείδηση (ἰδίως στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες) ἀμέριμνη καὶ χωρὶς ἐνοχές.

Τὸ μέγα πρόβλημα ποὺ προέκυψε μετὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ἀνεφάνη κυρίως ὅταν ἡ πρώτη φάση τῆς ἀνορθώσεως εἶχε συντελεσθεῖ. Ἡ δλοκληρωτικὴ ἀφοσίωση στὸν στόχο τῆς ἀνασυγκροτήσεως ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἐρείπια παρέβλεψε τὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν ἀγνόηση αὐτοῦ ποὺ ὀνόμασαν ἀρκετοὶ (καὶ ἐδῶ ἡ I. Κουσουράδη) «πολιτιστικὴ διάσταση τῆς ἀνάπτυξης». Ἡ ἀνισόρροπη ἀνάπτυξη τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι ἕνα φαινόμενο τὸ δποῖο ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ ἀρκετούς, ἀπὸ ἀρκετοῦ ἥδη χρόνου. Ἡ ἀξία τοῦ παρόντος τόμου ἔγκειται στὴν συστηματικότερη προσέγγιση στὸ πρόβλημα αὐτό.

Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἀγνόηση τῆς «πολιτιστικῆς διάστασης τῆς ἀνάπτυξης» ἔχει δύο ὅψεις:

Ἡ μία προκύπτει ἀπὸ τὰ ὅσα ἡ μεταπολεμικὴ προσπάθεια ἀνασυγκροτήσεως παρέλειψε νὰ πράξει. Ἐν προκειμένῳ παρατηρήθηκε συστηματικὴ ὑποδάθμιση τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν μέσα στὸ ἀναθεωρούμενο σύστημα ἀξιῶν τῶν βιομηχανικῶν κοινωνιῶν. Πρακτικῶς αὐτὸ ἐκφράστηκε μὲ τὴν συνακόλουθη συρρίκνωση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἴδρυματα καὶ τὴν μεταβίβαση πόρων στὴν ἔρευνα καὶ ἀνάπτυξη θεωρητικῶν τομέων τῶν θετικῶν Ἐπιστημῶν, οἱ δποῖοι ἀνταποδίδουν τεχνολογικὲς ἐφαρμογές — καὶ μάλιστα σχετικὰ γρήγορα. Πέραν αὐτοῦ, ὅμως, παρατηρήθηκε μειωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἡθικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τῆς τεχνολογικῆς ἀναπτύξεως. Ἔτσι ἡ ἐκρηκτικὴ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη ἔγκαθίσταται ἐπιβλητικὰ στὴν ζωὴ ἀνθρώπων καὶ κοινωνιῶν ποὺ ἀπεδείχθησαν ὑπαρξιακῶς ἀπροετοίμαστες καὶ ἀνέτοιμες νὰ τὴν ἀφομοιώσουν δημιουργικά.

Ἡ δεύτερη ὅψη τοῦ προβλήματος τῆς «πολιτιστικῆς διάστασης τῆς ἀνάπτυξης» προκύπτει ἀπὸ τὰ ὅσα αὐτὴ πραγματοποίησε. Μετασχηματίστηκε ωιζικὰ ὁ ἀστικὸς τρόπος ζωῆς, μὲ συνέπεια ὁ ἀνθρωπός νὰ εὔρεθει



μοναξιασμένο και ἀλλοτριωμένο ἐνεργούμενο ἐκλεπτυσμένων μηχανισμῶν καταναγκασμοῦ, ὅπως ἡ Διαφήμιση και ἡ Προπαγάνδα. Ἐγκαθιδρύθηκε μία παγκόσμια οἰκονομικὴ τάξη, ἡ ὃποια βασίζεται στὸ ἐκρηκτικὸ ὑπόβαθρο λιμοκτονίας μεγάλων τμημάτων τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Ἡ ὃποια ἐπὶ πλέον, στηρίζεται στὴν (κατ' ἄκρον παραλογισμό) μεταφορὰ πόρων ἀπὸ τὶς ὑπανάπτυκτες στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες. Γιὰ τὸ 1989 ὑπολογίζεται ὅτι οἱ ὑπερχρεωμένες μὴ ἀνεπτυγμένες χῶρες θὰ πληρώσουν συνολικὰ 30 δὶς δολλάρια στὸν Βορρᾶ —μέγα μέρος ἀπὸ τὰ ὃποια ἀποτελοῦν τοκοχρεωλύσια δανείων γιὰ στρατιωτικὲς δαπάνες. Καὶ ὅλα αὐτά, ὅταν τὸ πρόβλημα τῆς πείνας και τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ γνωρίζει δραματικὴ ἐπιδείνωση σὲ ὅλο και εὔρυτερες γεωγραφικὲς περιοχές, σὲ ὅλο και περισσότερους ἀνθρώπους.

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν ἡ Φιλοσοφία δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραμείνει ἀδιάφορη. Αὐτὸ ἀλλωστε εἴναι και τὸ νόημα τῆς ὑποστηρίξεως τῆς Unesco πρὸς τὴν προσπάθεια ποὺ ἐκφράζει ὁ τόμος ποὺ παρουσιάζουμε.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ θέματα δὲν καλύπτουν τὴν ἔκταση ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἀντίστοιχη ἔκταση τῶν προβλημάτων, ἐν τούτοις θίγονται ζητήματα καίρια και σημαντικά.

‘Ο E. Agazzi θίγει τὸ καίριο θέμα τῶν ἡθικῶν παραγόντων οἱ ὃποιοι συσχετίζονται μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης και τῆς τεχνολογίας.

‘Η B. Akarsu ἀναλύει τὴν τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη μέσα στὸ τοπίο τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ ἡ H. O. Oguka ἐπιχειρεῖ μιὰν ἀνάλυση τῆς θέσεως τῆς φιλοσοφίας στὴν σημερινὴ ἀνθρωπότητα.

‘Ο,τι τρεχόντως θεωρεῖται ως «πολιτικὸ» πρόβλημα δὲν ἀπωθεῖται στὸ περιθώριο τοῦ σχετικοῦ προβληματισμοῦ. Ἀντίθετα, ἀντιμετωπίζονται μερικὲς καίριες πλευρές του. ‘Η I. Kuçurgadi ἀναλύει τὰ ‘Ανθρώπινα Δικαιώματα ως οὐσιῶδες στοιχεῖο αὐτοῦ ποὺ συνήθως ἀποκαλεῖται «παγκόσμια προβλήματα». Ἐνῷ πιὸ ἔξειδικευμένα ἀντιμετωπίζεται τὸ θέμα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (A. Ndaw) μέσα σὲ ἕνα πλαίσιο ἀπόλυτης ἀρνήσεώς των: τὸ apartheid. Παράλληλα, ο J. P. Atreya ἀναλύει τὸν ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ ἔξασφάλιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν εἰρήνη. Καὶ πιὸ γενικά, ὁ A. Mercier διερευνᾷ τὶς φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης.

‘Υπάρχει ἕνα καίριο στοιχεῖο, τὸ ὃποιο ἀφορᾶ στὸν ρόλο τῆς φιλοσοφίας ὅπως ἀναδύεται ἀπὸ τὸν τόμο αυτό. ‘Η Φιλοσοφία ἀντιμέτωπη μὲ τὰ Παγκόσμια Προβλήματα!

‘Οταν πολλοὶ θεωροῦν τὴν φιλοσοφία ως ἀνίκανη νὰ λύσει τὰ ἴδια τῆς τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα... ὅταν πολλοὶ θεωροῦν ὅτι ὁ ρόλος τῆς



φιλοσοφίας είναι νὰ δημιουργεῖ κάθε στιγμὴ προβλήματα, χωρὶς νὰ παρέχει καμμία λύση τους... — τότε πῶς είναι δυνατὸν ἡ φιλοσοφία νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ μεγάλα «παγκόσμια» προβλήματα; Τοῦτο θὰ ἐσήμαινε ὅτι καλοῦνται οἱ φιλόσοφοι νὰ δώσουν ἀπαντήσεις ἐκεῖ ποὺ καθημερινῶς ἀποτυγχάνουν οἱ πολιτικοί, οἱ οἰκονομολόγοι, οἱ θετικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ managers.

’Αλλὰ μία τέτοια ἀντιμετώπιση τῆς φιλοσοφίας θὰ ἦταν σωστὴ μόνον ἂν τὸ πρόβλημα ἦταν μία καλύτερη καὶ ἀποτελεσματικότερη διαχείριση τῆς Ποσότητας — μέσων, ἐνέργειας, ίσχύος, οἰκονομικῶν πόρων ἢ κεφαλαίων. Τὰ πράγματα ὅμως δείχνουν ὅτι, παρὰ τὴν ἔξασφάλιση ὅλων αὐτῶν τῶν στοιχείων σὲ τεράστιες ποσότητες, τὰ προβλήματα παραμένουν καὶ ἐνίοτε δέξύνονται.

’Ο ρόλος τῆς φιλοσοφίας, συνεπῶς, δὲν σχετίζεται μὲ (οὔτε βεβαίως ὑποκαθιστᾶ) τὸ καθήκον τῶν πολιτικῶν ἢ τῶν τεχνοκρατῶν. Ἡ φιλοσοφία στοχάζεται πάνω στὰ κριτήρια γιὰ τὴν υἱοθέτηση τῆς μᾶς ἢ τῆς ἄλλης πολιτικῆς, ἀναζητεῖ τοὺς εὐρύτερους καὶ μονιμότερους σκοποὺς ποὺ τίθενται, διερευνᾶ τοὺς ἐνδεχόμενους περιορισμούς (ἡθικοὺς ἢ ἄλλους), ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ τεθοῦν στοὺς στόχους. Γενικότερα, ἡ φιλοσοφία στοχάζεται μὲ τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς δποίους κάτι πρέπει ἢ δὲν πρέπει νὰ γίνει.

Βεβαίως, καὶ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνολογία ἔχουν (καὶ διέπονται ἀπό) μίαν αὐστηρὴ ἐσωτερικὴ λογική. ’Αλλὰ αὐτὴ είναι μία λογικὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ συγκεκριμένο θεωρητικὸ ἢ τεχνολογικὸ σύστημα, καὶ ἵσως στὴν σχέση του μὲ κάποια ἄλλα συστήματα: ἀφορᾶ στὴν ἀποτελεσματικὴ χρήση τῶν πειραματικῶν μεθόδων, τῶν διαφόρων θεωριῶν, στὴν θέση εὐφυῶν ὑποθέσεων ἢ στὴν κατάληξη σὲ εύρηματικὰ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα. ’Αλλὰ οὔτε ἡ ἐπιστήμη οὔτε ἡ τεχνολογία ἀσχολοῦνται μὲ εὐρύτερα ζητήματα, ὅπως ἡ σχέση τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν ἢ ἡ σχέση μεταξὺ τεχνολογίας καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. ἢ ἡ σχέση τεχνολογίας καὶ ἀνθρωπισμοῦ. ἢ ἡθικὰ προβλήματα σχετιζόμενα μὲ τὴν τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη. ἢ ἡ σχέση τεχνολογίας, διεθνῶν σχέσεων καὶ οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. ἢ οἱ κοινωνικὲς καὶ φιλοσοφικὲς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Πληροφορικῆς.

Εἶναι ἀνάγκη ὅπως ἡ λογικὴ ποὺ διέπει ἀπλῶς μία ἐπιστημονικὴ περιοχή, ἐπεκταθεῖ σὲ μία εὐρύτερη λογική, ἡ δποία θὰ είναι συμβιβαστὴ ὅχι μόνο μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ὑποθέσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ οὐσιώδη αἰτήματα τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.

’Ιδοὺ δὲ χῶρος ὅπου δὲ ρόλος τῆς φιλοσοφίας είναι κρίσιμος καὶ δὲν είναι δυνατὸν νὰ ὑποκατασταθεῖ ἀπὸ καμμία ἄλλη δραστηριότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.



‘Ο τόμος τὸν δποίον παρουσίαζουμε ἀποτελεῖ μία πολὺ χρήσιμη συμβολὴ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Βεβαίως τὸ πρόβλημα ἔχει ἀπὸ καιρὸ τεθεὶ εὔρυτερα. ’Ο δὲ σχετικὸς στοχασμὸς ἔχει ὁδηγήσει στὴν διαμόρφωση τοῦ κλάδου ποὺ δνομάζεται Φιλοσοφία τῆς Τεχνολογίας. ’Αξιόλογες μελέτες ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ σοβαρὲς δυσκολίες πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀναπτύξεως αὐτοῦ τοῦ κλάδου. Διότι οἱ «παραδοσιακῶς» φιλοσοφοῦντες δὲν δείχνουν ἐπιθυμία ἐνασχολήσεως μὲ τὰ προβλήματα τῆς τεχνολογίας —δηλαδὴ μὲ ἔνα κόσμο τοῦ δποίου τὶς ἐπιστημονικὲς προϋποθέσεις οὐσιαστικῶς ἀγνοοῦν. ’Απὸ τὴν ἄλλη δὲ πλευρά, οἱ τεχνοκράτες δὲν διαθέτουν φιλοσοφικὴ παιδεία, οὔτε μποροῦν εὔκολα νὰ συνθέσουν ἔργα μὲ τὴν δομὴ ἐνὸς φιλοσοφικοῦ κειμένου. ’Ετσι, πρὸς τὸ παρόν, οἱ σχετικὲς προσπάθειες σχεδὸν ἔξαντλοῦνται σὲ συλλογὲς μικρῶν μελετῶν, ὅπως ὁ τόμος ποὺ παρουσίαζουμε.

’Ακόμη καὶ ἔτσι, ὅμως, τὸ κέρδος δὲν εἶναι μικρό. Διότι τὸ πρόβλημα ἔχει ἥδη τεθεὶ — καὶ ἔχει τεθεὶ κατὰ τρόπο ἔλλογο. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν δύο τελευταίων αἰώνων ὑπῆρχε μία τυφλὴ πίστη στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. ’Εθεωρεῖτο ὡς *a priori* δεδομένο ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνάπτυξη παράγει αὐτομάτως εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Πιὸ πρόσφατα ὅμως ἀναπτύχθηκε ἔνα ἀντίθετο ρεῦμα, ἐξ αἰτίας δρισμένων συνεπειῶν τῆς τεχνολογικῆς, κυρίως, ἀναπτύξεως. Συνεπειῶν ἄλλοτε ἀπλῶς ἀρνητικῶν, ἄλλοτε ἀνεπιθυμήτων, ἐνίοτε δὲ καὶ καταστροφικῶν. ’Η ἀντίθεση πρὸς τὴν τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη ἔτεινε νὰ λάβει μορφὴ συρμοῦ —πολὺ συχνὰ δὲ μὲ κριτήρια συναισθηματικὰ καὶ ὅχι λογικά.

’Η Φιλοσοφία τῆς Τεχνολογίας τηρεῖται πέρα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄκρα — εἴτε τῆς ἄκριτης λατρείας, εἴτε τῆς δεισιδαιμονικῆς ἀπορρίψεως τῆς τεχνολογικῆς ἀναπτύξεως. Μόνο τότε, ἄλλωστε, εἶναι δυνατὸν ἡ φιλοσοφία νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ στὴν ὑπόθεση τῆς σύμμετρης ἀναπτύξεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας. Καὶ μόνο τότε εἶναι δυνατὸν νὰ δείξει τοὺς δρόμους γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῶν σημερινῶν ἐντόνων στρεβλώσεων καὶ ἀρνητικῶν στοιχείων αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖται «πρόοδος». Καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἔργασίες ὅπως αὐτὲς ποὺ συνθέτουν τὸν παρόντα τόμο ἀποτελοῦν οὐσιώδη συμβολή.

Παναγιώτης ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ

Μανώλη ΜΑΡΚΑΚΗ, *Φιλοσοφία τοῦ Πνεύματος*, Τόμος Α΄, ’Αθήνα,
«Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων», 1989, 446 σελ.

Στὸ σημαντικὸ αὐτὸ ἔργο ὁ κ. Μαρκάκης προσεγγίζει τὸ πρόβλημα τῆς ἐλληνικῆς αὐτοσυνειδησίας στὸν ἐλληνικὸ χρόνο (ἀπὸ τὸν "Ομηρο ἔως τὸν

