

ργου αύτοῦ περιλαμβάνονται τέσσερεις μονογραφίες: «Σύστημα μιᾶς φιλοσοφίας τῆς πράξεως», «Ἡ φιλοσοφία τοῦ ὡραίου», «Ἡ φιλοσοφία οὐ διώματος» καὶ «Ἡ φιλοσοφία τῆς ἀγωγῆς». Στο πλαίσιο τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Μανώλη Μαρκάκη ὁ ἀνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὄν, ελοῦν σὲ κατάσταση διαφυγῆς. Οἱ νέοι τρόποι τοῦ ὄντος, ὅπως ἀποκαλύπτονται στὴν τελετουργία τῆς πράξεως καὶ στὴν ὑψηπέτεια τῆς ἀφαιρέσεως, στοιχειοθετοῦν τὸ νόημα τῆς διαφυγῆς αὐτῆς ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι τῶν ἀναγκαιοτήτων πρὸς τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ Ἐνός. Ὁστόσο, τὸ ἀπόλυτο αὐτὸῦ Ἐν πρὸς τὸ ὄποιον ἀενάως κινεῖ τὸν ἀνθρωπον ἔνας νόστος ἐσώτατος κι ἀκατάλυτος, ὑπερβαίνει κάθε παρουσίαν του. Παρόμοια «ἀνυπαρξία» τοῦ ἀπολύτου Ἐνὸς δὲν ἀφορμάται ἀπὸ μηδενικὲς παραδοχές. Καθὼς τίποτε δὲν ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τὴν διάρκεια, τὸ Ἐν εἶναι ἔνα κατηγόρημα κοινὸ τῆς θεότητος καὶ τοῦ κατωρθωμένου ἀνθρώπου· εἶναι «ἡ σιωπὴ μιᾶς ἄλλης μορφῆς ἀνυπαρξίας» (σ. 446). Κρίση ἐμβριθής, ὑψηλῆς φιλοσοφικῆς ἀξίας, ποὺ γίνεται δηλωτικὴ ἐσώτερων ὑποστασιακῶν ἰεραρχήσεων στὸ νόημα τῆς πράξεως καὶ στὴν ἀμφισημία τοῦ αἰῶνος. Τέλος, ἡ μαθηματικὴ διανόηση εἶναι προσφιλής στὸν συγγραφέα ἐνῷ ταυτόχρονα ὁ ἴδιος ἔχει ἐπίγνωση τῶν δρίων της.

Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
(τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)

Χριστίνας Φίλη, Ἀμφίδρομα. Παράλληλες ἀναζητήσεις Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, Ἀθήνα 1987, Σμίλη, 247 σελ.

Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κ.Ι. Δεσποτόπουλος παρουσιάζει μὲ τρόπο εὐσύνοπτο καὶ ἀκριβὴ τὸ ἔργο τῆς μαθηματικοῦ καὶ ποιήτριας Χριστίνας Φίλη καὶ δριοθετεῖ τὸ πλαίσιο στὸ ὄποιο κινήθηκε ἡ συγγραφέας.

Πρόκειται γιὰ δεκατέσσερα κεφάλαια, ἡ μᾶλλον θέματα, ποὺ ἐπέλεξε ἡ συγγραφέας γιὰ νὰ δείξει τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπιστήμης στὴν Τέχνη ἀλλὰ καὶ τὶς συχνὰ παράλληλες ἀναζητήσεις τους.

Στὸ πρῶτο κεφάλαιο «Ο Μαλλαρμὲ καὶ τὸ βιβλίο του» περιγράφεται ἡ ἐπαναστατικὴ δόμηση τοῦ ἔεχασμένου Βιβλίου τοῦ Μαλλαρμὲ ποὺ ἡ ἀνέφικτη πραγμάτωσή του ἀποτέλεσε τὸ ὄνειρο τῆς ζωῆς τοῦ ποιητῆ. Προτιθέμενος νὰ ἀπελευθερώσει κάθε ποίημα ἀπὸ τὴν ἀντίφασή του, τὸ γεγονὸς δηλ. ὅτι «προικισμένο μὲ μία διάρκεια ἐπρεπε ταυτόχρονα νὰ κατακτήσει ἔνα κάποιο ἀφηρημένο χρόνο», ὁ Μαλλαρμὲ συγκέντρωσε ὅλη του τὴν προσπάθεια στὸ νὰ μεταφέρει μέσα στὸ χρόνο τὴ δομικὴ διάταξη.



Έχεινο ποὺ κατὰ τὸν Μαλλαρμὲ κάνει πραγματικὴ τὴν πρωτεῖκὴ αὐτὴ δόμηση εἶναι τὸ φύλλο, τὸ ἐλεύθερο ἀδέσμευτο φύλλο, χάρη στὸ ὅποιο εἶναι δυνατὲς οἱ συνεχεῖς μεταθέσεις τῶν ποιημάτων καὶ ἀποφεύγεται ἡ στασιμότητα. Ἀλλὰ ὁ ποιητὴς μὲ τὴν ἔχωριστὴ γεωμετρικὴ φαντασία του καθιορίζει μὲ τοὺς νόμους τῶν ἀναλογιῶν τὶς διαστάσεις τοῦ βιβλίου. Μάλιστα, γιὰ νὰ ἔξασφαλίσει τὴν πολυδιάστατη κινητικότητά του δὲν διστάζει νὰ καταργήσει τὴ σελιδοποίηση. Ἐτσι οἱ κινητὲς σελίδες θὰ διαβάζονται σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῆς συνδυαστικῆς Ἀνάλυσης. Στὴ συνέχεια, ἀναλύεται τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τὸ ὅποιο μπορεῖ νὰ συνοψισθεῖ, ὅπως γράφει ἡ συγγραφέας, στὴν πρόταση «τὸ φαντασικὸ ποιητικὸ παιγνίδι ποὺ εἶναι ὅλα, δηλ. θέατρο, πεζὸς λόγος, ποίηση...». Θεμελιακὸ θέμα τῶν μύθων ποὺ μεταχειρίζεται ὁ Μαλλαρμὲ εἶναι πάντα μία ἀντιπαράσταση ἀνάμεσα σὲ πρόσωπα.

Τὸ ἔργο δένδαια αὐτὸ ἦταν πολὺ πρωτοποριακὸ γιὰ νὰ κατανοηθεῖ στὴν ἐποχή του. Ἡ ἔκδοσή του ὅμως τὸ 1975 ἀποτέλεσε «μία ἀποκάλυψη», ὅπως ἔγραψε ὁ διάσημος συνθέτης καὶ μαθηματικὸς Πιέρ Μπουλέζ, ὁ ὅποιος ἀναζήτησε τὴ μαθηματικὴ του ἰσοδυναμία καὶ ἐμπνεόμενος ἀπὸ αὐτὸ ἔγραψε τὰ ἔργα *Τρίτη Σονάτα* γιὰ πιάνο καὶ τὸ *Pli selon Pli*, γιὰ ύψιφωνο καὶ δρχήστρα. Μὲ τὰ ἔργα αὐτὰ ὁ Μπουλέζ ἐδικαίωσε τὴν προσπάθεια τοῦ Μαλλαρμὲ καὶ ἐπέτυχε τὴν ἴσομορφικὴ μεταφορὰ τοῦ *Βιβλίου* στὴ *Μουσική*.

Στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἡ συγγραφέας καταπιάνεται μὲ τὸν «Ρεῦμὸν Κενὼ καὶ τὸ ἔργαστήρι τῆς Δυναμικῆς Λογοτεχνίας». Ὁ Ρεῦμὸν Κενὼ, ποιητής, μυθιστοριογράφος, φιλόσοφος, ἐρευνητὴς τῆς γλώσσας μὲ βαθειὰ μαθηματικὴ σκέψη, ἀναζητεῖ καὶ ἐρευνᾷ μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς ὁμάδας τῆς «Δυναμικῆς Λογοτεχνίας» (ἢ «Οὐλιπό») νέες δομὲς γιὰ τὴ λογοτεχνία, ἐρευνᾷ τὶς μεθόδους τῶν αὐτόματων μετασχηματισμῶν κειμένων καὶ διατυπώνει τὴν «ἀρχὴ» τῆς μετατόπισης. Ὁ ἴδιος ὁ Κενὼ ὀνομάζει «Δυναμικὴ Λογοτεχνία» τὴν ἐρευνα τῆς φόρμας καὶ τῶν καινούριων δομῶν. Στὴ συνέχεια ἀναφέρονται τὰ «πειράματα» τοῦ Κενὼ στὸ χῶρο τῆς Δυναμικῆς Λογοτεχνίας καὶ σκιαγραφεῖται ἡ συμβολή του, ἐνῶ στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀκολουθεῖ «ὁ Ρεῦμὸν Κενὼ καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς Λογοτεχνίας» παρουσιάζεται ἕνα μικρὸ οὐλιπικὸ κομμάτι τοῦ Κενὼ μὲ τίτλο «Οἱ ἀρχὲς τῆς Λογοτεχνίας» βασισμένο στὶς «Ἀρχὲς Γεωμετρία» τοῦ Hilbert. Ἡ συγγραφέας παραθέτει τὰ δύο κείμενα γιὰ νὰ δείξει «πόσο τὰ Μαθηματικὰ ἐπεμβαίνουν ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν δομές». Στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο —«Ηοέπε Wronski, ὁ παρεξηγημένος Πολωνὸς ἥρωας τοῦ Balzac»— ἡ συγγραφέας φωτίζει διεισδυτικὰ κάποιες πολὺ σημαντικὲς πλευρὲς τῆς προσωπικότητας καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Μπαλζάκ, ἀγνωστες ἴσως στὸ πλατὺ ἀναγνωστικὸ κοινό του.



Συγκεκριμένα δοκίμησε ο Μπαλζάκ να πάντα γοητευμένος από τα «μυστήρια» της έπιστημης και ίδιαίτερα της Χυμείας. Σύμφωνα με τις άποψεις, που αναπτύσσει ή συγγραφέας, πρέπει να δέχτηκε την έπιρροή ένδος ταράξενου Πολωνού, του Ηοένε Wronski, που πέρασε ως ήρωας στην *Ανθρώπινη Κωμωδία* όχι όμως με τὸ δνομά του (τὸ δποῖο ἀναφέρεται μέσα στὸ ἔργο μία φορὰ ως «Ηοένε Wronski», δ φημισμένος μαθηματικός) αλλὰ μετασχηματισμένος σὲ Balthazar Claës. Καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐκπληκτικὴ ή δομοιότητα ποὺ παρατηροῦμε ἀνάμεσα στὶς ἰδέες του Wronski καὶ σ' ἐκεῖνες ποὺ ή γραφή του Μπαλζάκ ἀποδίδει στὸν Claës» (σ. 55). Έτσι τὸ ἔργο του Πολωνού μαθηματικοῦ, ποὺ προσπαθεῖ νὰ συνδυάσει τὰ μαθηματικὰ καὶ τὴ φιλοσοφία ἀλλὰ δὲν δρῆκε ἀπήχηση στὸν καιρό του, ἀφησε ἔντονα τὰ σημάδια του στὸν συγγραφέα τῆς *Ανθρώπινης Κωμωδίας* καὶ ἀναζητητὴ του «Ἀπόλυτου».

Στὴν «Ἐννοια τοῦ Δίφανου στὸν Μυσσὲ καὶ στὸν Γιεσένιν» ή συγγραφέας περιγράφει καὶ ἀναλύει τὸ «δίφανο εἴδωλο», ὅπως παρουσιάζεται στὴ ζωὴ τῶν δύο ποιητῶν, στὰ ποιήματά τους «Νύχτα τοῦ Δεκέμβρη» καὶ ὁ «Μαυροντυμένος ἀνθρωπος», ἀντίστοιχα «Γέννημα τῆς ποιητικῆς φαντασίας τοῦ Μυσσὲ καὶ τοῦ Γιεσένιν, ή δίφανη μορφὴ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα σὸν παρὸν καὶ σὸν παρελθόν».

Στὸ κεφάλαιο «Οἱ μετασχηματισμοὶ τῆς γυναικείας μορφῆς στὴν ποίηση τοῦ Μπλὸκ» ή συγγραφέας ἀναλύει τὴν ποιητικὴ σύλληψη τῆς γυναικείας μορφῆς ἀπὸ τὸν Μπλὸκ καὶ δείχνει τὸν παραλληλισμὸ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ βιώματα τοῦ ποιητῆ καὶ τοὺς παράλληλους μετασχηματισμοὺς ποὺ ὑφίσταται ή γυναικεία μορφὴ μέσα στὴν ποίησή του, μορφὴ ποὺ κάποτε ἤταν ως δύτης τῆς νιότης του γιὰ νὰ φθάσει στὴν *Ἐπανάσταση* — «τὸ τελικὸ ὄριο τῶν μεταμορφώσεων τοῦ θηλυκοῦ στοιχείου».

Στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀκολουθεῖ ή συγγραφέας ἔξετάζει τὴν «ἐπίδραση τῆς Γεωμετρίας τοῦ Λομπατσέφσκι στὴ ρωσικὴ διανόηση», ὅπου γιὰ ἄλλη μία φορὰ φαίνεται καθαρὰ μέσα ἀπὸ τὶς λεπτὲς καὶ προσεκτικὲς ἀναλύσεις τῆς ή συνάρτηση τέχνης μὲ ἐπιστήμη. Ή Γεωμετρία τοῦ Λομπατσέφσκι «ἔδωσε ὡθηση γιὰ μία νέα θεώρηση τοῦ χώρου καὶ τὴν ἀποσύνδεσή του ἀπὸ τὸν τρισδιάστατο εὐκλείδειο χῶρο». Ακόμη, «ἡ κατάρρευση τοῦ αἰσθητοῦ χώρου ποὺ μᾶς περιβάλλει, ἀναγκαστικὰ ἔστρεψε τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία στὴν ἀπόδραση προικίζοντάς την ταυτόχρονα μὲ ἀπεριόριστη ἐλευθερία». Ή Γεωμετρία αὐτὴ ἔγινε εὐρύτερα γνωστὴ στοὺς κύκλους τῶν πρωτοπόρων διανοούμενων κυρίως χάρη σὸν νεαρὸ ποιητὴ καὶ μαθηματικὸ Βελιμίρ Χλέμπνικοφ —τὸν μεγαλύτερο Ρώσο φουτουριστὴ πρὸιν ἀπὸ τὸν Μαγιακόφσκι καὶ τὸν Πιότρ Ούσπενσκι, μαθηματικὸ καὶ φιλόσοφο—, μὲ τὰ ἔργα του *Ἡ τέταρτη διάσταση καὶ Tertium Organum*.



Μέσα άπό πολλές διεργασίες, σχηματισμούς δμάδων, διαμόρφωση πνευματικών ρευμάτων, βλέπουμε τελικά νὰ γεννιέται μία καινούρια γλώσσα, γύρω στὰ 1910, ποὺ ἀνατρέπει μὲ τὴ σειρά της τὴν κλασικὴ γλώσσα, ὅπως πολλὰ χρόνια πρὶν ἔνας ἄλλος ρῶσος εἶχε ἀνατρέψει τὴν κλασικὴ γεωμετρία τοῦ Εὐκλείδη. Ἐλλὰ ἡ ἐπίδραση τοῦ Λομπατσέφσκι παίρνει δλοένα μεγαλύτερες διαστάσεις πρὸς κάθε καλλιτεχνικὴ κατεύθυνση. Ὁ ἀναγνώστης θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ δεῖ πῶς διάσημοι ποιητὲς καὶ καλλιτέχνες μετασχημάτισαν στὸ ἔργο τους τὴν τόσο καθοριστικὴ γι' αὐτοὺς ἐπίδραση τῆς μὴ εὐκλείδειας Γεωμετρίας. Ἔτσι, «τὸ δράμα ἐνὸς κόσμου, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ καινούρια ἀντίληψη στὸ γλωσσικό, πλαστικὸ καὶ μουσικὸ χῶρο, δὲν ἀργεῖ νὰ παρουσιαστεῖ» (σ. 108). «Ἡ σύλληψη καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς ὑπαρξῆς ἐνὸς χώρου μὲ ἀσυνήθιστη, αἰσθητὴ ἀπεικόνιση, ἀπόρροια τῆς μὴ εὐκλείδειας γεωμετρίας τοῦ Λομπατσέφσκι, διείσδυσε, ἄμεσα ἡ ἔμμεσα, στὴ μουσική, στὸν κινηματογράφο, στὸ χορό, στὸ θέατρο» (σ. 113).

Στὸ ἐπόμενο κεφάλαιο μὲ τίτλο «Ἀχμάτοβα, Γκουμιλιώφ, Μάντελσταμ: τρεῖς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀκμισμοῦ» ἡ συγγραφέας ἔξακολουθεῖ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ πνευματικὰ ρεύματα τῆς Ρωσίας στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα. Συγκεκριμένα ἐδῶ καταπιάνεται μὲ τοὺς τρεῖς κύριους ἐκπροσώπους τῆς «σχολῆς» τοῦ ἀκμισμοῦ πού, ὅπως καὶ ὁ φουτουρισμός, ξεπήδησε ἀπὸ τὶς στάχτες τοῦ συμβολισμοῦ (σ. 128). «Οπως λέει χαρακτηριστικὰ ἡ συγγραφέας, ἡ ποίηση τῆς Ἀχμάτοβα «ἀναδεικνύει ἔνα στίχο ἀπλό, καθαρό, τέλεια ἀρχιτεκτονικὰ δομημένο». Ὁ Γκουμιλιώφ «ἐμπλουτίζει τὴ ρωσικὴ ποίηση μὲ ἔξωτικὰ ἡχοχρώματα», ἐνῶ ὁ Μάντελσταμ «κάνει ποίηση ἀκόμη καὶ μὲ τὰ πιὸ κοινά, καθημερινὰ πράγματα, μετασχηματίζοντας ἔτσι τὴν ὑποκειμενικὴ δρασή του καθὼς ἐπεκτείνει τὴ θεώρηση τῆς πραγματικότητας ποὺ τὸν τυλίγει» (σ. 130).

Ἀκολουθεῖ μία ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση μὲ τίτλο «Albrecht Dürer, ὁ μαθηματικός», μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία φαίνεται καθαρὰ ἡ ἐπίδραση ποὺ δέχθηκε ὁ καλλιτέχνης Dürer ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς θεωρητικοὺς τῆς προοπτικῆς. Ὁ ἴδιος συνέχισε ἀργότερα τὶς ἔρευνές του καὶ δημοσίευσε μάλιστα μία σημαντικὴ γεωμετρικὴ μελέτη μὲ τίτλο Διδασκαλία γιὰ τὴ μέτρηση μὲ κανόνα καὶ διαβήτη (τὸ πρῶτο σύγγραμμα ἐφαρμοσμένης ἐπιστήμης ποὺ γράφεται στὰ γερμανικά). Ἀπὸ τὴν ὅλη ἀνάλυση φαίνεται πῶς «ἔνας καλλιτέχνης, ξεχωριστὰ προικισμένος μὲ βαθύτατο γεωμετρικὸ ἔνστικτο, ἀνακάλυψε τὴ σημασία τῆς Παραστατικῆς Γεωμετρίας καὶ καθόρισε ἀρκετὲς βασικές της μεθόδους» (σ. 263).

Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου ἡ συγγραφέας καταπιάνεται μὲ δύο θέματα: «παράλληλες ἀναζητήσεις στὴ γεωμετρία καὶ στὴ ζωγραφικὴ» καθὼς καὶ στὴν «τέχνη καὶ γεωμετρία». Ἀναφορικὰ μὲ τὸ πρῶτο, λέει χαρακτηριστι-



καὶ ὅτι «τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ ὁ Hilbert πραγματοποιεῖ τὴν φασματικὴν ἀποσύνθεση τῶν γραμμικῶν τελεστῶν, ὁ Rergin ἀναλύει τὸ γαλάζιο τοῦ οὐρανοῦ, ὁ Monet, ὁ Debussy καὶ ὁ Proust ἐκφράζουν τὸ παιγνίδισμα τοῦ φωτὸς στὴ θάλασσα» (σ. 168). Ἐκόμη, πιὸ κάτω, παρατηρεῖ: «Τώρα πιὰ ἡ ἀναγεννησιακὴ προοπτικὴ καταρρέει. Ἡ σύγχρονη τέχνη ἀφομοιώνει τὶς καινούργιες ἰδέες, ἔτσι ὁ χωροχρόνος τοῦ Einstein ἐμφανίζεται παράλληλα στὴ ζωγραφικὴ καὶ τὴ γλυπτική, ἡ εἰκόνα πιὰ ἐμφανίζεται ὅχι μόνο στὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ στὸ χρόνο» (σ. 171). Ἐτσι, «ἀπὸ τὸ 1900 τὰ μαθηματικὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα· τὸ ἴδιο καὶ ἡ ζωγραφική. Τὰ φαινόμενα παραχωροῦν τὴν θέση τους στὴ βαθύτερη ἀναζήτηση τῆς οὐσίας». Ὁσον ἀφορᾶ στὸ δεύτερο θέμα, ἡ συγγραφέας τονίζει μὲ ἐμφαση, ὅτι ἀν μελετήσουμε τὰ πρωτοποριακὰ βήματα στὴν Τέχνη «θὰ ἐντυπωσιάστοῦμε ἀπὸ τὴ στενὴ καὶ συγχρονισμένη συσχέτιση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὶς καινούργιες θέσεις τῆς Τέχνης καὶ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης». «Υστερα ἀπὸ μία ἐμπεριστατωμένη διαχρονικὴ ἀνάλυση, ὅπου διαπιστώνεται πλήρως ὁ παράξενος αὐτὸς παραλληλισμός, ἡ συγγραφέας δίνει τὴν ἔξηγηση ὅτι αὐτὸς ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ γεωμετρικὴ γνώση συνέβαλε ἀποφασιστικὰ σὰν ἀναγκαῖο θεωρητικὸ δργανο στὶς εἰκαστικὲς τέχνες», ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ἡ Τέχνη «ἀποτελεῖ ἔνα σύστημα σχέσεων, ποὺ συνενώνει καὶ ἀφομοιώνει ‘δανεισμένα’ στοιχεῖα τόσο ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο ύλικὸ κόσμο ὃσο καὶ ἀπὸ τὸν ἀφηρημένο καὶ θεωρητικὸ κόσμο τῆς ἐπιστήμης» (σ. 194).

Τὸ ἔπομενο κεφάλαιο περιέχει μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα «συνομιλία μὲ τὸν Ἰάνη Ξενάκη», μαθηματικό, μηχανικὸ καὶ μουσικό, ποὺ ἡ προσωπικότητά του συνθέτει «τὸ καινούργιο ἀμάλγαμα γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς παγκόσμιας δομῆς τῆς μουσικῆς, μὲ ἄξονα ἀναφορᾶς τὸν Ἀριστόξενο τὸν Ταραντίνο» (σ. 197). Στὸ ἴδιο κεφάλαιο περιλαμβάνεται κατάλογος ἔργων τοῦ I. Ξενάκη καθὼς καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὴν κ. Φίλη.

Τὸ προτελευταῖο κεφάλαιο ἔχει ως θέμα τὸν μεγάλο Φλαμανδὸ ζωγράφο Ἰερώνυμο Μπός καὶ τὴ σχέση του μὲ τὴν Ἀλχημεία (οἱ περισσότεροι ἐκπρόσωποί της ὑπῆρξαν γνωστοὶ φυσικοί, γιατροί, κληρικοί, ἀστρολόγοι, φιλόσοφοι). «Ἴσως κανένας καλλιτέχνης δὲν ἐπηρεάστηκε τόσο ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς Ἀλχημείας ὃσο ὁ Ἰερώνυμος Μπός», λέει ἡ συγγραφέας καὶ προσθέτει ὅτι «ἡ ἀλχημεία εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀποκρυπτογράφηση πολλῶν φανταστικῶν στοιχείων τῆς ζωγραφικῆς του», ὅπως λ.χ. συμβαίνει στὸ ἔργο του Ὁ κῆπος τῶν ἐπίγειων ἡδονῶν.

Τὸ βιβλίο τελειώνει μὲ μία ἴστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν μέσα ἀπὸ κοινωνικὲς δομές. Ἡ ἀναδρομὴ αὐτὴ εἶναι ἴστορικὴ καὶ ἔξετάζει τὴν ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν κατὰ τὰ Νεολιθικὰ χρόνια καθὼς καὶ στὴν Αἴγυπτο, στὴν κοιλάδα τοῦ Εὐφράτη στοὺς



Φοίνικες, στοὺς Ἰσραηλίτες, στὴν Κίνα, στὶς Ἰνδίες γιὰ νὰ περάσει στοὺς Ἐλληνες. Ἐδῶ, οἱ πρακτικὲς ἐφαρμογὲς τῆς γεωμετρίας παύουν νὰ ἔνδιαφέρουν τοὺς γεωμέτρες. «Τώρα τὸ πραγματικὸ ἀντικείμενο τῆς σκέψης τους δὲν εἶναι πιὰ τὰ ἴδια τὰ σχήματα ἀλλὰ ἔκεινα τῶν δποίων τὰ σχήματα εἶναι εἰκόνες (πρβλ. Πλ. Πολιτεία VI, 510 d-e). Ἐτσι στὴν πρώτη φάση τῆς ἀφαιρετικῆς διεργασίας συντέλεσαν κατὰ κύριο μέρος οἱ Ἐλληνες, γιατὶ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, τοὺς εὐνοοῦσε ἡ δομὴ τῆς κοινωνίας» (σ. 231).

Στὴ συνέχεια ἔξετάζεται ἡ ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν στοὺς Ἀλεξανδρινούς, τοὺς Ρωμαίους καὶ τοὺς Βυζαντινούς, γιὰ νὰ φθάσει στὴ νέα ἐποχὴ τῶν μαθηματικῶν κατὰ τὴν ἀκμὴ τῶν Ἀράβων. Στὴ χριστιανικὴ Εύρωπη τὰ μαθηματικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναπτυχθοῦν. Χρειάστηκε νὰ ἔλθει ἡ ἐποχὴ τῶν σταυροφοριῶν καὶ οἱ ἐμπορικὲς συναλλαγὲς ποὺ ἀκολούθησαν γιὰ νὰ ἔκτιμηθοῦν τὰ πλεονεκτήματα τῶν ἀριθμῶν, ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ εἰσαχθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀραβες στὴν Εύρωπη. Γύρω στὰ 1200 μ.Χ. ἡ ἴδρυση Πανεπιστημίων καὶ ἡ «ἀνακάλυψη» τοῦ Ἀριστοτέλη ἐπιδροῦν σοβαρὰ στὴν παραπέρα ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν. Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω συνάγεται ἡ σοβαρὴ ἐπίδραση τῶν κοινωνικῶν δομῶν στὰ μαθηματικὰ παράλληλα μὲ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο τῶν λαῶν (σ. 239).

Γενικὰ θὰ εἴχαμε νὰ προσθέσουμε ὅτι ὅλες οἱ «ἀναζητήσεις» τῆς συγγραφέως, χωρὶς νὰ χάνουν ποτὲ τὴν ἴδιαιτερότητά τους, εἶναι σοβαρὰ καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες, πράγμα ποὺ συντελεῖ ὥστε τὸ βιβλίο αὐτὸν νὰ μὴν ἀποτελεῖ μόνο προσωπικὴ γραφὴ ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπάγεται στὸν χῶρο τῆς Ἐπιστήμης.

*Anna ARABANTINOY-ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ

Georg SIMMEL, *Philosophie de la modernité*, Εἰσαγωγὴ καὶ μετάφραση Jean-Louis Vieillard-Baron, Paris, éditions Payot, 1989, 331 σελ.

‘Ο J.-L. Vieillard-Baron, γνωστὸς ἀπὸ τὶς πολὺ σημαντικὲς μελέτες του πάνω στὸν γερμανικὸ ἰδεαλισμό, μᾶς παρουσιάζει τώρα μιὰ μετάφραση τῆς Φιλοσοφίας τῆς σύγχρονης ἐποχῆς τοῦ G. Simmel, συνοδευόμενη ἀπὸ εἰσαγωγή, στὴν ὁποία μᾶς προσεγγίζει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο στὸ πνεῦμα τοῦ Γερμανοῦ στοχαστῆ. Μᾶς παρουσιάζει ἔτσι τὴν ἐγελιανὴ κληρονομιά, κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς φιλοσοφίας τοῦ πνεύματος, δηλαδὴ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ σκέψη πάνω στὸν ἄνθρωπο, θεωρούμενο σὰν ὃν κοινωνικό. Ἐδῶ θὰ πρέπει ὥστόσο νὰ προσθέσουμε ὅτι ἡ ἐνταξη τοῦ Simmel στὴν ἐγελιανὴ κληρονομιὰ δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔνας ἐγελιανὸς φιλόσοφος· ἀπλῶς

