

Φοίνικες, στοὺς Ἰσραηλίτες, στὴν Κίνα, στὶς Ἰνδίες γιὰ νὰ περάσει στοὺς Ἐλληνες. Ἐδῶ, οἱ πρακτικὲς ἐφαρμογὲς τῆς γεωμετρίας παύουν νὰ ἔνδιαφέρουν τοὺς γεωμέτρες. «Τώρα τὸ πραγματικὸ ἀντικείμενο τῆς σκέψης τους δὲν εἶναι πιὰ τὰ ἴδια τὰ σχήματα ἀλλὰ ἔκεινα τῶν δποίων τὰ σχήματα εἶναι εἰκόνες (πρβλ. Πλ. Πολιτεία VI, 510 d-e). Ἐτσι στὴν πρώτη φάση τῆς ἀφαιρετικῆς διεργασίας συντέλεσαν κατὰ κύριο μέρος οἱ Ἐλληνες, γιατὶ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, τοὺς εὐνοοῦσε ἡ δομὴ τῆς κοινωνίας» (σ. 231).

Στὴ συνέχεια ἔξετάζεται ἡ ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν στοὺς Ἀλεξανδρινούς, τοὺς Ρωμαίους καὶ τοὺς Βυζαντινούς, γιὰ νὰ φθάσει στὴ νέα ἐποχὴ τῶν μαθηματικῶν κατὰ τὴν ἀκμὴ τῶν Ἀράβων. Στὴ χριστιανικὴ Εύρωπη τὰ μαθηματικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναπτυχθοῦν. Χρειάστηκε νὰ ἔλθει ἡ ἐποχὴ τῶν σταυροφοριῶν καὶ οἱ ἐμπορικὲς συναλλαγὲς ποὺ ἀκολούθησαν γιὰ νὰ ἔκτιμηθοῦν τὰ πλεονεκτήματα τῶν ἀριθμῶν, ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ εἰσαχθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀραβες στὴν Εύρωπη. Γύρω στὰ 1200 μ.Χ. ἡ ἴδρυση Πανεπιστημίων καὶ ἡ «ἀνακάλυψη» τοῦ Ἀριστοτέλη ἐπιδροῦν σοβαρὰ στὴν παραπέρα ἀνάπτυξη τῶν μαθηματικῶν. Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω συνάγεται ἡ σοβαρὴ ἐπίδραση τῶν κοινωνικῶν δομῶν στὰ μαθηματικὰ παράλληλα μὲ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο τῶν λαῶν (σ. 239).

Γενικὰ θὰ εἴχαμε νὰ προσθέσουμε ὅτι ὅλες οἱ «ἀναζητήσεις» τῆς συγγραφέως, χωρὶς νὰ χάνουν ποτὲ τὴν ἴδιαιτερότητά τους, εἶναι σοβαρὰ καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες, πράγμα ποὺ συντελεῖ ὥστε τὸ βιβλίο αὐτὸν νὰ μὴν ἀποτελεῖ μόνο προσωπικὴ γραφὴ ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπάγεται στὸν χῶρο τῆς Ἐπιστήμης.

\*Anna ARABANTINOY-ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ

Georg SIMMEL, *Philosophie de la modernité*, Εἰσαγωγὴ καὶ μετάφραση Jean-Louis Vieillard-Baron, Paris, éditions Payot, 1989, 331 σελ.

‘Ο J.-L. Vieillard-Baron, γνωστὸς ἀπὸ τὶς πολὺ σημαντικὲς μελέτες του πάνω στὸν γερμανικὸ ἴδεαλισμό, μᾶς παρουσιάζει τώρα μιὰ μετάφραση τῆς Φιλοσοφίας τῆς σύγχρονης ἐποχῆς τοῦ G. Simmel, συνοδευόμενη ἀπὸ εἰσαγωγή, στὴν ὁποία μᾶς προσεγγίζει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο στὸ πνεῦμα τοῦ Γερμανοῦ στοχαστῆ. Μᾶς παρουσιάζει ἔτσι τὴν ἐγελιανὴ κληρονομιά, κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς φιλοσοφίας τοῦ πνεύματος, δηλαδὴ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ σκέψη πάνω στὸν ἄνθρωπο, θεωρούμενο σὰν ὃν κοινωνικό. Ἐδῶ θὰ πρέπει ὥστόσο νὰ προσθέσουμε ὅτι ἡ ἐνταξη τοῦ Simmel στὴν ἐγελιανὴ κληρονομιὰ δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὸς εἶναι ἔνας ἐγελιανὸς φιλόσοφος· ἀπλῶς



μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μὴν προσαρτήσουμε τὸ κοινωνιολογικό του ἔργο στὴν ἐμπειρικὴ κοινωνιολογία.

Στὴ συνέχεια μᾶς μιλάει γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ Simmel (γεννήθηκε τὸ 1858), τὰ σήμαντικότερα ἀπὸ τὰ δποῖα εἶναι τὰ ἀκόλουθα: *Φιλοσοφικὴ κουλτούρα, Κοινωνιολογία ἢ ἡ περὶ ζωῆς ἀντίληψη, Προβλήματα τῆς φιλοσοφίας τῆς ἴστορίας, Schopenhauer καὶ Nietzsche, Goethe, Περὶ τῆς κοινωνικῆς διαφοροποίησης, Κοινωνικὲς καὶ ψυχολογίκες ἔρευνες, Τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας τῆς ἴστορίας, Ἡ φιλοσοφία τοῦ χρήματος.*

‘Η ἐπικαιρότητα τοῦ Simmel εἶναι φανερὴ γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὰ προβλήματα τῆς γυναικας καὶ τῆς πόλης στὴ σύγχρονη κοινωνία. ‘Οσον ἀφορᾶ τὴν ἔννοια τῆς ἐπικαιρότητας κατὰ τὸν Simmel, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τοποθετεῖται, ἀπὸ ἴστορικὴ ἀποψη, στὴν ἐποχὴ ποὺ ἔκειναει ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Kant καὶ τοῦ Goethe καὶ ἔκτείνεται ως τὶς μέρες μας. ‘Ο Simmel πιστεύει ὅτι τὸ εἶναι τῆς γυναικας εἶναι πιὸ ἐνδόμυχο ἀπὸ κεῖνο τοῦ ἄντρα.

‘Η δυσκολία τῆς κατανόησης καὶ τῆς κρίσης τῆς γυναικας μ’ ἔνα εἰδικὸ τρόπο, τὴν καθιστᾶ τὸ σύμβολο τῆς σύγχρονης ψυχῆς. Δὲν εἶναι οὐσία, ἀλλὰ κίνηση· δὲν ἔχει δική της θέση, εἶναι λοιπὸν γεμάτη ἐπιθυμίες δικαιώσης. ‘Αναζητᾶ τὴν ταυτότητά της καὶ ἔχει ἀνάγκη νὰ ἀναγνωριστεῖ.

‘Η γυναικεία κουλτούρα εἶναι μὰ προσωπικὴ συμμετοχὴ στὰ ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ, τὰ δποῖα ὑπῆρχαν ἥδη, ἀλλὰ ἦταν ἀπαγορευμένα γιὰ τὶς γυναῖκες. ‘Η γυναικεία κουλτούρα εἶναι στὴν πραγματικότητα μὰ κουλτούρα ἀνδρική, γιατὶ παράγεται μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἀντικειμενικότητας καὶ τῆς κατανομῆς τῆς ἔργασίας, καθὼς ἐπίσης καὶ γιατὶ τὰ προϊόντα αὐτῆς τῆς μορφῆς εἶναι προσδιορισμένα ἐκ τῶν προτέρων μὲ ἔνα τρόπο ποὺ πρόσκειται στὶς ἀνδρικὲς ἴκανότητες.

Οἱ ἴδιαιτερες κινήσεις τῶν γυναικῶν ἀποκαλύπτουν τὴν ἴδιαιτερότητα τῆς ψυχῆς τους. ‘Ο ἐσωτερικός τους ρυθμὸς ἔξωτερικεύεται κυρίως μὲ τὴν τέχνη καὶ τὸ χορό.

‘Η ὁμορφιὰ ποὺ ἀφορᾶ περισσότερο τὴ γυναικεία ἐμφάνιση, σημαίνει ὅτι αὐτὲς ἀποκτοῦν ἀξία ὅσον ἀφορᾶ ἔνα ἔξωτερικὸ χαρακτηριστικό, κατ’ ἀντίθεση μὲ τὸν ἄνδρα, ὁ δποῖος θεωρεῖται ἔνα ὅν ἐσωτερικό. Δὲν πρέπει ἐντούτοις νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πρωτότυπη πολιτιστικὴ παραγωγὴ τῶν γυναικῶν συνίσταται στὸ ὅτι ἡ ἀνδρικὴ ψυχὴ διαμορφώνεται κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος της ἀπὸ ἐκεῖνες. ‘Η ἐπίδραση τῶν γυναικῶν πάνω στοὺς ἄνδρες ἀποτελεῖ ἔνα ἀναμφισβήτητο γεγονός.

‘Η μόδα εἶναι μὰ κοινωνικὴ μορφή, ἐφόσον ἐκφράζει ἔνα τύπο συμβιβασμοῦ ἀνάμεσα στὴν τάση γιὰ ἀτομικὴ ἀπομόνωση καὶ σὲ κείνη γιὰ καθολικὴ συνάφεια. Χάρις στὴ μόδα τὰ ἀνθρώπινα ὅντα διασώζουν τὴν



έσωτερική έλευθερία τους, έγκαταλείποντας τὸ ἔξωτερικό τους στὴ δουλεία τῆς καθολικότητας.

Ἡ κοκεταρία ἀποτελεῖ ἔξαλλου μιὰ κατηγορία τῆς ὕπαρξης, ἐφόσον εἶναι συχνὰ μιὰ γυναικεία συμπεριφορὰ ποὺ δίνει στὴ γυναίκα χαρά. Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ μέσω τῆς κοκετταρίας ἐπιβεβαιώνεται ἡ έλευθερία της καὶ ἀντιτίθεται στὴν ἐνωτική της τάση. Ἡ γυναίκα μπορεῖ ἔτσι νὰ δοθεῖ μ' ἓνα τρόπο συμβολικὸ κι ἐνάρετο σ' ἓνα μεγάλο ἀριθμὸ ἀνδρῶν, ἐνῷ ἀντίστοιχα ὁ ἄνδρας μπορεῖ νὰ κατακτήσει ἓνα μεγάλο ἀριθμὸ γυναικῶν.

“Οσον ἀφορᾶ τὴ σύγχρονη πόλη ὁ Simmel πιστεύει ὅτι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς μέσα στὶς μητροπόλεις τοῦ καιροῦ μας εἶναι ἡ πνευματικότητα καὶ ἡ ἔξατομίκευση. Ἡ μεγάλη πόλη εἶναι μιὰ ἴδιαιτερη περίπτωση, κατὰ τὴν ὅποια ὁ ἀνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀπαιτήσει ἐκ νέου τὴν αὐτονομία καὶ τὴ ἴδιαιτερότητά του ἀπέναντι στὴν ὁμάδα. “Οταν οἱ δυὸ μορφὲς τοῦ ἀτομισμοῦ, ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὶς ποσοτικὲς σχέσεις τῆς μεγάλης πόλης —τὴν ἀτομικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν προσωπικὴ διαφοροποίηση—, ἀποδαίνουν τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας, τότε ἡ πόλη ἀποκτᾶ μιὰ καινούργια ἀξία στὴν ἰστορία τοῦ πνεύματος.

Καταλήγουμε ἔτσι στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἀτομισμὸς εἶναι ἓνα νῆμα καθοδηγητικὸ τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, μιὰ ἀπαίτηση γιὰ προσωπικὴ έλευθερία ποὺ ἀποδαίνει ἡ ὕψιστη ἀξία.

Τέλος ὁ Simmel ἔξετάζει τὴν ἔννοια τῆς περιπέτειας, αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς, τὸ ὅποιο ἔχει γιὰ τὴν ἀνάμνηση τὰ χρώματα τοῦ ὀνείρου καὶ τὸ ὅποιο δρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴ συνηθισμένη πορεία τῆς ὕπαρξης. Ὑπάρχουν πολλὲς μορφὲς περιπέτειας, ἀλλὰ ἡ κατ' ἔξοχὴν περιπέτεια τῆς ὕπαρξης εἶναι ἐκείνη τοῦ ἔρωτα.

‘Ο Simmel ἔξετάζει ἔτσι στὸ βιβλίο του τὰ σημαντικότερα θέματα τῆς σύγχρονης ζωῆς μ' ἓνα τρόπο σοβαρὸ καὶ συγχρόνως γοητευτικό. ‘Ο J.-L. Vieillard-Baron μᾶς ἔδωσε ἐπίσης μιὰ δλοκληρωμένη ἔκδοση ποὺ μᾶς βοηθάει νὰ γνωρίσουμε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴ σκέψη τοῦ G. Simmel.

“Ἐνα ἔργο ἔξαιρετο!

Εὐαγγελία ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ

Socratis DÉLIVOVATZIS, *La dialectique du phénomène* (Sur Merleau Ponty), Paris, Méridiens Klincksieck / épistémologie, 1987, 384 σελ.

Στὸ βιβλίο του αὐτὸ ὁ Σωκράτης Δεληθογιατζῆς ἐπιτυγχάνει σὲ δύο σκοπούς: ἀφενὸς μὲ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν ἀποσαφήνιση τῆς ἐσώτερης συσχέτισης ἀνάμεσα στὴν τυχαιότητα, ποὺ διέπει τὴν ὑλικότητα τοῦ φαινομένου, καὶ στὴν κατανοητικὴ σαφήνεια, ἡ ὅποια ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ

