

Merleau-Ponty ξεπερνά τὴ δυαδικότητα «προθετική συνείδηση - προσβλεπόμενο ἀντικείμενο», ἀποτελεῖ μιὰ ὄντολογία τῆς ἀδιαίρετης σχέσης, ὅπου τὸ μὴ ἀναγώγιμο στοιχεῖο, δηλαδὴ ἡ ἴδια ἡ σχέση, συγκεκριμένοποιεῖ ὡς χίασμα τῆς σάρκας τὴν πάντοτε ἀμφίσημη φύση ἐνὸς νοήματος συλλήψιμου ἀλλὰ ὑπαινικτικοῦ. Τὸ ἐνοποιητικὸ αὐτὸν νόημα ποὺ παράγεται ἀπὸ τὴ «σωματικὴ ἀντίληψη» (*perception corporelle*), παίρνει τὴ θέση τῆς αἰτιότητας καὶ συνιστᾶ τὴ δομὴ τῆς ἐπαφῆς μας μὲ τὸ ἔξω. Στὸ μέτρο ποὺ ἐκφράζει τὴν ταλάντευση —ἡ ὁποία ταυτόχρονα καὶ ἀσταμάτητα ἐνοποιεῖ καὶ ἀναλαμβάνει— ἀνάμεσα σὲ αὐτὸν ποὺ προϋπάρχει, χωρὶς νὰ ἔχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα, καὶ στὴν ἐνεργούσα σωματικότητα, ποὺ συσχετίζεται μὲ τὸ προϋπάρχον παράγοντας μέσα του νοήματα, τὸ ἀδιαίρετο χίασμα ἐνεργοποιεῖ μία καταφατικὴ ποιότητα μέσα στὴν ἴδια τὴ φύση τῆς ἀμφισημίας, χωρὶς βέβαια νὰ καταργεῖ τὴν ἀμφισημία. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ποιότητα, ἡ πραγματικότητα τοῦ νοήματος μέσα στὴ χιασματικὴ σχέση ἀποκλείει τὸ τίποτα ὡς σημασία. Αὐτὸν πολλαπλὸ καὶ ἐνεργὸ νόημα μεταφράζει τὴ μὴ ἀναγωγιμότητα καὶ τὴ διαφοροποιητικὴ δύναμη ἐνὸς στοιχείου, ποὺ διασκορπά τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἐνοποιεῖ, μέσα σὲ ἓνα "Ον ἐκφραστικὸ καὶ κρυμμένο, τοῦ ὅποιου ἡ φύση, διαμέσου τῆς ἀδιάλυτης σύμπλεξης τοῦ ὁρατοῦ μὲ τὸ ἀόρατο, ἀποκαλύπτεται «ἀκατέργαστα, ἄμεσα, ποιητικά».

Τὸ βιβλίο τοῦ Σ. Δεληβογιατζῆ ἀνήκει στὴ μικρὴ ὁμάδα τῶν οὐσιαστικὰ πρωτότυπων μελετῶν, ποὺ ἐμφανίζει ὁ φιλοσοφικὸς χῶρος. Εἶναι μιὰ κατεξοχὴν σημαντικὴ μελέτη, ἡ ὁποία, τόσο μὲ τὴν ἀκριβολογικὴ καὶ ἴδιαίτερα πλούσια σὲ ἀποχρώσεις γλώσσα της, ὅπου κυριαρχεῖ μιὰ σπάνια ἴκανότητα σύνθεσης, ὅσο καὶ μὲ τὴν πρωτοτυπία τῆς ἔμπνευσής της καὶ τὴν πολυμορφία τῶν ἀναλύσεών της, ἀνανεώνει οὐσιωδῶς τὴ διαλεκτικὴ σκέψη καὶ διευρύνει μὲ ἓνα μοναδικὸ τρόπο τὸ πεδίο τῆς σύγχρονης κριτικο-ερμηνευτικῆς ὄντολογίας.

Π. ΔΟΪΚΟΣ

Christian von EHRENFELS, *Psychologie, Ethik, Erkenntnistheorie* mit e. Einl. von Peter M. Simons. Philosophische Schriften, Bd 3, München – Wien (*Philosophia*) 1988, σελ. 521.

Τὸ δύκωδες αὐτὸν βιβλίο μᾶς παρέχει τὴ σημαντικὴ προσφορὰ τοῦ Ehrenfels σὲ τρεῖς μεγάλους κλάδους τῆς Φιλοσοφίας: Ψυχολογία, Ἡθικὴ καὶ Γνωσιοθεωρία. Ἡ φιλοσοφικὴ ὅμως προσφορὰ τοῦ συγγραφέα δὲν περιορίζεται σ' αὐτοὺς καὶ μόνο τοὺς κλάδους ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους, ὅπως εἶναι ἡ Αἰσθητική, ἡ Μεταφυσική, ἡ Θεωρία τῶν



Επιστημῶν, ἡ Κοινωνικὴ Φιλοσοφία καὶ ἡ Φιλοσοφία τῶν Μαθηματικῶν. Η φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Ehrenfels εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς ἔκείνη τῶν δασκάλων του Brentano καὶ Meinong μεδοδικὴ καὶ συστηματική. Ἡ ἀξιολογία του εἶναι ύποκειμενικὴ καὶ βουλησιαρχική, ἐνῶ ἡ προβληματικὴ τῆς Ἡθικῆς του συχνὰ εἶναι βαθιὰ ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸ Δαρβινισμό. Ο Ehrenfels ἔγραψε ἔκτὸς ἀπὸ τὶς μονογραφίες του καὶ πλήθος ἀρθρών σημαντικῶν, πράγμα ποὺ δὲν ἦταν καὶ τόσο συνηθισμένο στὴν ἐποχή του. Ιδιαίτερα ἡ μελέτη του γιὰ τὶς μορφικὲς ποιότητες (*Gestaltqualitäten*) τὸν ἔκανε εὐρύτατα γνωστὸ καὶ τοῦ προσέδωσε μεγάλο κύρος. Σημεῖο ἀντιλεγόμενο ἔγινε μὲ τὶς φιλοσοφικὲς θέσεις ποὺ πήρε στὶς μελέτες του γιὰ τὴν σεξουαλικὴ Ἡθική (σ. 1-2).

Στὸ πρῶτο μέρος αὐτοῦ τοῦ τόμου, περιέχονται ψυχολογικὲς μελέτες τοῦ συγγραφέα, γνήσιου ἄλλωστε μαθητῆ του Brentano. Οἱ μελέτες του αὐτὲς ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς λεγόμενης ἐμπειρικῆς ἢ περιγραφικῆς Ψυχολογίας ποὺ ἔγκαινίασε ὁ δάσκαλός του Franz Brentano, καὶ ἡ ὅποια μερικὲς φορὲς ὀνομάζεται καὶ «Φαινομενολογία» καὶ θεωρεῖται βασικὴ φιλοσοφικὴ ἐπιστήμη, χρήσιμη καὶ γιὰ ἄλλους τομεῖς τῆς Φιλοσοφίας (σ. 2).

Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ Ehrenfels στὴ διάκριση ἀνάμεσα στὰ αἰσθήματα (ἡδονὴ καὶ λύπη) καὶ τὶς ἐπιθυμίες (ὄρέξεις, ἐπιδιώξεις, βούληση). Τὸ πρόβλημα αὐτὸ τὸ ἀντιμετωπίζει διεξοδικὰ στὴν ὑφηγεσία του: *Über Fühlen und Wollen*.

Ἡ μεγαλύτερη ὅμως προσφορά του στὸ χῶρο τῆς φιλοσοφικῆς Ψυχολογίας εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ μελέτη του περὶ τῶν μορφικῶν ποιοτήτων: *Gestaltqualitäten*, ποὺ ἀνήκει στὸ κεφάλαιο τῶν αἰσθήσεων. Ἡ μελέτη αὐτὴ γράφτηκε μὲ ἀφορμὴ τὴν προσπάθεια τοῦ Ehrenfels νὰ ἀπαντήσει στὸ ἔρωτημα: τί εἶναι μελωδία; Στὴν προσπάθειά του αὐτὴ διαπίστωσε ὅτι ἡ ἀκολουθία (σειρά) τῶν μουσικῶν τόνων, στὴν ὅποια ἔγκειται ἡ μελωδία, δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ σύνολο τῶν μεμονωμένων τόνων. "Ο, τι ἀκριβῶς διαφοροποιεῖ μιὰ ὀλότητα μουσικῶν τόνων ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο ποσοτικὸ ἀθροισμά τους εἶναι ἡ μορφικὴ ποιότητα: *Gestaltqualität*. Κι αὐτὸ εἶναι ὁ δυναμικὸς καὶ ἴδιαζων χαρακτήρας τῆς σύνθεσης τῶν τόνων σὲ μία ἐνότητα καὶ ὀλότητα ποὺ ὀνομάζουμε μελωδία. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ διαφορετικὴ σύνθεση τῶν ἴδιων τόνων μᾶς δίδει διαφορετικὲς μελωδίες (σ. 5).

Ἄπὸ τὶς Ἡθικές του πραγματεῖες ἔχωρίζουν: «Οἱ βασικὲς ἔννοιες τῆς Ἡθικῆς» καὶ ἡ «Σεξουαλικὴ Ἡθική». Στὴν πρώτη μᾶς δίνει ὁ συγγραφέας μὲ θαυμαστὴ σαφήνεια ἕνα κατάλογο τῶν πιὸ σημαντικῶν ἔννοιῶν καὶ κατηγοριῶν τῆς Ἡθικῆς. Ἡξιοσημείωτη εἶναι ἡ διάκριση ἀνάμεσα στὴ Moral καὶ τὴν Ethik. Μιὰ διάκριση ποὺ δὲν εἶναι δυνατὴ στὴν ἐλληνικὴ



γλώσσα. 'Η Moral ἀποτελεῖται ἀπὸ δεοντικοὺς κανόνες τοῦ πράττειν καὶ ἀξιολογήσεις τῶν ἴδιοτήτων καὶ διαθέσεων-στάσεων τοῦ ὑποκειμένου τῆς πράξης, ἐνῷ ἡ Ethik προσπαθεῖ νὰ θεμελιώσει τοὺς κανόνες τοῦ πράττειν ἀνάγοντας αὐτοὺς σὲ κάποιες (πρῶτες) ἀρχές. Εἶναι δηλαδὴ ἔνα εἴδος Μεταηθικῆς. Στὰ 'Ελληνικὰ καὶ ἡ λέξη Moral καὶ ἡ λέξη Ethik ἀποδίδονται μὲ τὴν ἴδια λέξη: 'Ηθική.

Βασικὴ ἀξία ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Ehrenfels τὸ βιολογικὸ ἀγαθό, ἢτοι ὃ, τι προάγει τὰ ἄτομα καὶ τὰ εἴδη καὶ στὸ δποῖο κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ἀποβλέπει ἡ 'Ηθική. 'Η τοποθέτησή του αὐτὴ τὸν ὁδηγεῖ στὴν περίφημη Σεξουαλικὴ 'Ηθική του, ὅπου τάσσεται ὑπὲρ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς πολυγαμίας. 'Επηρεασμένος βαθιά ἀπὸ τὸν Δαρβινισμὸ προσπαθεῖ νὰ συσχετίσει τὴ θεωρία τῆς ἔξελιξης μὲ τὴ φυλετικὴ θεωρία του. 'Αν καὶ δὲν εἶναι ρατσιστής, προσπαθεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν, κατὰ τὴ γνώμη του, ἐπερχόμενη παρακμὴ τῆς λευκῆς φυλῆς, τὴν δποία ἀποδίδει στὴ μονογαμία ποὺ δὲν συμβιδάζεται, ὅπως νομίζει, μὲ τὴν φυσικὴ ὑπεροχὴ τοῦ ἀνδρικοῦ φύλου καὶ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἀνώτερου στοιχείου. Τὸ μέγα πρόβλημα ὅμως εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀντικειμενικοῦ κριτηρίου μᾶς τέτοιας ἀξιολόγησης.

Στὴ Γνωσιοθεωρία του, τέλος, δρίσκει κανεὶς σὲ ὑποδειγματικὴ μορφὴ τὴν ἴδιοτυπη συνάρτηση σκέψεων Μεταφυσικῆς, 'Αξιολογίας καὶ βιολογικῆς 'Εξελιξιαρχίας, οἱ δποίες καὶ συναπαρτίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν συστηματικὴ πλευρὰ τῆς Φιλοσοφίας του.

'Ο Ehrenfels δὲν εἶναι θετικιστής, διότι δὲν ἀπορρίπτει τὴ Μεταφυσική, καθόσον συμμερίζεται τὴν πίστη περὶ τῆς αἰωνιότητας τῆς ψυχικῆς ζωῆς, ὅχι ὅμως στὴν ἀτομική της διάσταση.

'Η Γνωσιοθεωρία του διαφέρει πολὺ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ δασκάλου του Fr. Brentano, καθότι γιὰ τὸν Ehrenfels ἡ θεωρία τῆς προδηλότητας τῆς ἐσωτερικῆς αἴσθησης ως γνωσιακῆς πηγῆς δὲν εἶναι τόσο σημαντική, καὶ δὲν ἰσχύει, ὅπως τὴν παρουσίασε ὁ Brentano, διότι ὁδηγεῖ στὸ λεγόμενο «regressus in infinitum». 'Η προσπάθεια τοῦ Ehrenfels γιὰ βελτίωση τῆς θεωρίας τοῦ Brentano δὲν ἀπέφερε οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα. 'Η διδασκαλία πάντως τοῦ Ehrenfels περὶ τῆς σχετικῆς καὶ περιορισμένης ἰσχύος τῆς γνώσης ἡταν προδρομικὴ γιὰ τὴ νεότερη Γνωσιοθεωρία καὶ χρήσιμη γιὰ τὴν καταπολέμηση κάθε μορφῆς δογματισμοῦ.

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΗΣ

