

καθορισμὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου και καταφάσκει τὴν ἐλεύθερη βούλησή του.

Στὴν Εἰσαγωγή του ὁ ἐκδότης τῶν κειμένων τοῦ Βλεμμύδη προσφέρει μιὰ διεξοδικὴ ἴστορικὴ ἐπισκόπηση τῶν πτυχῶν τοῦ προβλήματος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς (Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Γερμανὸς Α', Ἰωάννης Δαμασκηνὸς κλπ.) ὥς τὸ τέλος τοῦ Βυζαντίου (Γεννάδιος Σχολάριος, Θεοφάνης Μηδείας κ.ἄ.). Ἡ ἔκδοση περιλαμβάνει κεφάλαια και γιὰ τὸ περιεχόμενο, τὴ μορφὴ και διάρθρωση, τὴ γλώσσα, τὸ ὑφος και τὴν χειρόγραφη παράδοση τῶν κειμένων τοῦ Βλεμμύδη καθὼς και γερμανικὴ μετάφρασή τους, ἐρμηνευτικὰ σχόλια και ἀναλυτικοὺς Πίνακες πηγῶν, ὅνομάτων και λέξεων.

Οἱ πρῶτοι τόμοι τῆς νέας Σειρᾶς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἔγιναν δεκτοὶ στὶς Συνόδους τῆς «Διεθνοῦς Ἀκαδημαϊκῆς Ἐνώσεως» (Παλέρμο 2-8.6.1985 και Βρυξέλλες 8-13.6.1986) μὲ ἴδιαίτερα ἐπαινετικὲς κρίσεις, χάρη και στὴν ἄρτια τυπογραφικὴ ἐμφάνιση και τὸ καλαίσθητο δέσιμό τους. Στὸ ἔξωτερικὸ τὴν κεντρικὴ διάθεση ἔχει ἀναλάβει ὁ μεγάλος Ὁλλανδικὸς Οἶκος E. J. Brill, ποὺ κυκλοφορεῖ και εἰδικὸ δίπτυχο.

B. N. Τατάκη, *Στὴ χώρα τὴν στοχασμῶν. Φιλοσοφικὸς διάλογος**, Ἀθῆνα, Ἀστὴρ 1985, 95 σελ. (Πρώτη ἔκδοση Θεσσαλονίκη 1936). Μὲ Πρόλογο τοῦ συγγραφέα και προεισαγωγικὸ σημείωμα τοῦ Λ. Μπενάκη.

“Οπως ὁ ἴδιος ὁ B. Τατάκης λέει, τὸ πρόβλημα ποὺ συζητᾶ στὸ βιβλίο «γεννήθηκε διαλογικὰ» μέσα του, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ ὁ ἔξωτερικὸς διάλογος μεταξὺ τεσσάρων προσώπων, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Φαίδρου, τοῦ Ἀ. Κοραῆ και τοῦ Θ. Καῖρη, ἔγινε ἐσωτερικός, σχεδὸν μονόλογος. Ἐγχείρημα: ἡ ἀνθρωπογνωσία· μήνυμα: ὁ γυρισμὸς —ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐπιστημονοκρατικὴ ἐποχὴ μας— στὸ σωκρατικὸ ἴδανικὸ τῆς αὐτογνωσίας, ἡ ἀνακάλυψη τῆς πνευματικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἔξαντικειμενισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης πραγματικότητας.

Τὰ πρόσωπα: ὁ Σωκράτης (ὁ ἀνθρωπὸς ποὺ μὲ τ' ὅνομά του «δένονται οἱ αἰῶνες» (13), ὁ Φαίδρος, ποὺ στεκόταν δίπλα στὸν πλατωνικὸ Σωκράτη, δταν ἐκεῖνος προσευχόταν στοὺς θεοὺς νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ γίνει «καλὸς

* Στὶς 2 τοῦ Φλεβάρη τοῦ 1986 ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ γιὰ τὸν «μακαρισμένο τόπο», ὅπου οἱ ψυχὲς «δρθιες βλέπουν τὴν ἀλήθεια» ὁ φιλόσοφος και παιδαγωγὸς B. N. Τατάκης. “Ἄς είναι αὐτὴ ἡ παρουσίαση ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς στὸ φωτισμένο και σεμνὸ δάσκαλο, ποὺ μποροῦσε ἀκόμη σήμερα νὰ πιστεύει στὸν ἀνθρώπο, και στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὸ καλό, τὴν ὄμορφιά.



τάνδοθεν», οί δυὸς Νεοέλληνες ἀφυπνιστὲς τοῦ «δουλεύοντος γένους» «μὲ τὸ φῶς τοῦ προγονικοῦ ἥλιου» (14) — πρόσωπα τοῦ φιλοσοφικοῦ δράματος.

‘Ο τόπος: ὁ μακαρισμένος τόπος τῶν Ἡλυσίων, ὅπου «περιδιαβάζοντας στὸν αἰῶνα» οἱ κάτοικοι ἔχουν «γιὰ σύντροφο μονάχα τὴν Ἀνάμνηση, τὴν Σκέψη καὶ τὸ Λόγο» (17), ὅπου «ὅρθιοι» βλέπουν τὴν ἀλήθεια.

‘Η δράση: ἡ πράξη τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ γιὰ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἀνθρωπό.

‘Ο χρόνος: ἡ αἰωνιότητα τῶν ἴδεων.

Οἱ φιλοσοφικὲς ἀλήθειες

- a) ‘Ο Σωκράτης συζητᾶ μὲ τὸν Θεόφιλο —ποὺ καταδικάστηκε γιὰ ἀθεῖα καὶ, καινουργιοφερμένος στὰ Ἡλύσια ἀναγνωρίζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του ως «ἔργο» τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου— γιὰ τὸ νόημα τοῦ Θεοῦ. ‘Ο Θεὸς εἶναι μέσα στὰ πράγματα, ὅπως στὰ πράγματα ὑπάρχει ἡ σφραγίδα «ένὸς λαοῦ, μιᾶς ἐποχῆς ἐνὸς τεχνίτη» (19). Στὴ συζήτηση ἀναιροῦνται τόσο ἡ ἀνθρωπομορφικὴ ὅσο καὶ ἡ θεολογικὴ πλάνη (ἡ πρώτη μὲ ἀναφορὰ στὸν πρῶτο κατήγορο τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ Ξενοφάνη τὸν Κολοφώνιο).
- β) Τὸ θέμα δίνει τὴν εὐκαιρία στὸν Θεόφιλο γιὰ μιὰ κριτικὴ τῆς γλώσσας: «Λέμε τὰ ἴδια πράγματα μὲ τόσο διαφορετικὲς λέξεις. Καὶ πάλι μὲ τὶς ἴδιες λέξεις τόσο διαφορετικὰ πράγματα, ποὺ στὸ τέλος τὰ παίρνουμε γιὰ τὰ ἴδια. Γι’ αὐτὸ σωστὰ εἶπε κάποιος σοφός, πὼς οἱ λέξεις δὲν εἶναι παρὰ μάσκες γιὰ νὰ κρύβουν τὴν ποικιλότροπη διαφορὰ τῶν ἐντυπώσεών μας» (21).
- γ) Φιλοσοφικὴ ἀλήθεια ποὺ ἀναπηδᾶ ἐπίσης ἀπὸ τὸ διάλογο εἶναι ὅτι ἡ πλάνη εἶναι κι αὐτὴ μιὰ ἀλήθεια.
- δ) Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας —κορυφαῖο θέμα τοῦ «φιλοσοφικοῦ διαλόγου»— δίνει τὴν εὐκαιρία στὸ Β. Τατάκη νὰ τιμήσει τὸν Ξενοφάνη, ἔστω κι ἂν δὲν τὸν δονομάζει. Πρόκειται γιὰ τὴν τυχαία εἰπωμένη ἀλήθεια (ἰδέα ποὺ περιέχεται στὸ γνωσιοθεωρητικὸ ἀπ. 34 τοῦ Κολοφώνιου σοφοῦ)¹.

Στὸ νεοέλληνα στοχαστὴ τὸ θέμα συνάπτεται μὲ τὴ γνώση τοῦ παιδιοῦ, στὸν Ξενοφάνη μὲ τοὺς πολλοὺς (σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία γνωσιολογικὴ διάκριση λίγων ἢ ἐνὸς σοφοῦ — πολλῶν ἀνίδεων, ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ ἀντίστοιχη κοινωνιολογική).

1. Περισσότερα, βλ. Α. Κελεσίδου, ‘Η κάθαρση τῆς θεότητας στὴ φιλοσοφία τοῦ Ξενοφάνη’, Ἀθῆνα 1969.



Τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας ἀντιμετώπισε ὁ Β. Τατάκης μὲ μελέτη τοῦ 1933 ποὺ περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο του *Σκέψη καὶ Ἐλευθερία*².

‘Ο ἕιδος ὁ φιλόσοφος σημείωνε τότε, ὅτι ἡ ἐργασία του ἦταν περιληπτικὴ ἐκτενέστερης μελέτης (ποὺ θὰ δημοσιευόταν τρία χρόνια μετά). Οἱ βασικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν ἀλήθεια στὴ διερεύνηση αὐτὴ συνοψίζονται στὰ ἔξης:

— ‘Η ἀλήθεια ἔχει ζητητικὸ χαρακτήρα. Ἀναβιώνουν ἐδῶ ἡ μέθοδος, ἡ θέση και ἡ πράξη τοῦ πλατωνικοῦ Σωκράτη (σσ. 27-29).

— ‘Η ἀλήθεια δὲν εἶναι πράγμα.

— Εἶναι ὑπαρκτὴ ὅποιαδήποτε γνώμῃ κι ἂν ἔχει ὁ καθένας.

— Αἰώνιες ἀλήθειες και ἀλήθεια: «“Οπως τὰ γράμματα δὲν κάνουν τὴ γλώσσα, οὔτε κι οἱ αἰώνιες ἀλήθειες τὴν ἀλήθεια». Ἡ ἄποψη ἔστιάζεται στὴ θεμελιακὴ —γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Τατάκη— ἰδέα τῆς πνευματικότητας και «πνευματοποίησης τοῦ σύμπαντος» (77).

— Μονοπάτι τῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ σκέψη.

— ‘Ο χωρισμὸς σκέψης και πραγματικότητας βγαίνει ἀπὸ ἐπιφανειακὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἡ διερεύνηση τῆς σχέσης ἀλήθειας, σκέψης, πραγματικότητας ἐπιβάλλει τὴ συζήτηση τῶν ὁρισμῶν: ἡ ἀλήθεια εἶναι συμφωνία τῆς σκέψης μὲ τὴν πραγματικότητα, ἡ ἀλήθεια εἶναι ταυτότητα τῆς σκέψης μὲ τὴ σκέψη· τὴν ἔξέταση τῶν ἀντιθετικῶν ἐννοιῶν ἀνάλυση-σύνθεση, ταυτότητα-έτερότητα· τὸ συσχετισμὸ ταυτότητας και ἴσότητας και τὴ διάκριση ποσοτικῆς και ποιοτικῆς ταυτότητας. Μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ δυναμικοῦ χαρακτήρα τῆς ταυτότητας στὸ ἐπίπεδο τοῦ πνεύματος ἡ ἀλήθεια προσδιορίζεται ως νίκη κατὰ τοῦ ἀγνώστου και ἀναγνώριση τῶν δυνάμεων ποὺ τὸ πνεῦμα ἀνακαλύπτει στὰ ἀντικείμενα τῆς ἔξωτερηκῆς πραγματικότητας και τῶν σχέσεων ποὺ ἀνακαλύπτει στὸν ἑαυτό του.

— “Οπως ἡ ἀλήθεια και ἡ πραγματικότητα και τὸ λογικὸ δὲν εἶναι κάτι τὸ στατικὸ και μονοδιάστατο. Ἡ ἀντιμετώπισή τους μὲ τὴν ἀποφυγὴ κάθε ἀκρότητας ἀποκαλύπτει τὴ σωκρατικὴ ποιότητα τῆς σκέψης τοῦ Β. Τατάκη. ‘Ο φιλόσοφος συνιστᾶ: α) τὴν ὑπέρβαση τῆς ἐνδοστρέφειας και τὴ σωστὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ πραγματικό· οὔτε τὸ κράτημα ἀπὸ ὑπερβατικοὺς κόσμους οὔτε δ περιορισμὸς στὶς ὑλιστικὲς οὐτοπίες (60. Τὸν αὐτοεγκλεισμὸ εἰδικὰ ἀντιμετωπίζει ὁ φιλόσοφος μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ πνεύματος ως διάφορου ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ συνείδηση —τὴν ψυχολογικὴ προσωπικότητα—, ως συνείδησης ἀπρόσωπης, πνευματικοῦ Ἐγὼ δημιουργοῦ τῆς ἀλήθειας, ἡ τὴν ἀντιδιαστολὴ ζωικοῦ’ Εγὼ και πνεύματος. Μὲ κάθε εὐκαιρία ἀφήνει νὰ φανοῦν οἱ ἀντιρ-

2. Βλ. και Α. Κελεσίδου, ‘Η ἐλευθερία, προϋπόθεση τῆς σκέψης και τοῦ ἔργου τῆς ἀγωγῆς στὸν Β. Τατάκη (δημοσ. στὸ περιοδικὸ «Νέα Παιδεία»).



ρήσεις του σὲ τάσεις τῆς ἐποχῆς μας (ἀντιπνευματικότητα κλπ.). Μέσα ἀπὸ τὶς ἀναλύσεις αὐτὲς ὁ Β. Τατάκης βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπικρίνει τὴ δυαρχικὴ σκέψη. Καὶ ἡ «μελέτη θανάτου» δμως ξεπερνιέται ἀπὸ τὸν Β. Τατάκη μὲ τὴ μελέτη τῆς ζωῆς· ἡ περιφρόνηση τῶν ἀνθρώπινων πραγμάτων ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ αἴτημα τῆς δλοκλήρωσης τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τοῦ ἀνθρώπου. β) Ὁ φιλόσοφος ἐπιμένει στὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἀφηρημένου και σχηματικοῦ τρόπου σκέψης (κριτικὴ τοῦ παν-μαθηματισμοῦ, 45-46), τοῦ δποίου ἀπότερη συνέπεια εἶναι ὁ ἀφελῆς ύλισμός.

Μὲ τὶς ἴδιες καταβολὲς τὸ διαλεκτικὸ πνεῦμα τοῦ Β. Τατάκη διαφορίζεται ἀπὸ τὴν ἀφηρημένη ἑγελιανὴ σκέψη, παρόλη τὴ σύμπτωση τῆς ἴδεας ὅτι ἡ ποσότητα εἶναι κι αὐτὴ στὸ βάθος μιὰ ποιότητα. Αὐτὸ δείχνουν ὅχι μόνο οἱ ἀναφορὲς στὰ ψυχολογικὰ και ἡθικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ και ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὁ φιλόσοφος στὸν πανλογισμό.

Εἴτε ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο τῆς κριτικῆς εἴτε εἶναι ἀναλυτικὴ ἢ φαινομενολογική, ἡ σκέψη τοῦ Β. Τατάκη παραμένει πνευματοκριτικὴ και γιὰ τοῦτο αἰσιόδοξη, ἀφοῦ θεμελιακὴ συνιστῶσα τοῦ πνεύματος εἶναι κατὰ τὸ φιλόσοφο ἡ ἀγωνιστικότητα, ἡ καρτερία και ἡ μαχητικότητα τοῦ πλατωνικοῦ Σωκράτη (σσ. 25-27, 29-30)³.

Ὁ Σωκράτης εἶναι γιὰ τὸν Β. Τατάκη ὁ φωτισμένος δάσκαλος ποὺ ξαναδιδάσκει τὸ «δύσκολο» ἀλλὰ «σωστὸ» μάθημα. Μάθημα δμως ποὺ δὲν ἔξαντλεῖται στὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας. Οὔτε και στὸ ἡθικό, ποὺ πραγμάτωσε μὲ τὴ ζωή του ὁ πλατωνικὸς Σωκράτης. Ὁ σύγχρονός μας παιδαγωγὸς και φιλόσοφος συμπληρώνει τὸ στολισμὸ τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς μὲ τὸ ώραῖο. Ἄληθινό, ἡθικὸ και ώραῖο ὑπάρχουν στὸν ἀνθρωπὸ ώς πνεῦμα. Μὲ αὐτὰ ὁ ἀνθρωπὸς πλαταίνει ἀπεριόριστα τὸ Ἐγώ του, ἐπικοινωνεῖ «ὅλο και μὲ εὐρύτερο κύκλῳ, θεμελιώνει ἀτράνταχτη τὴν πίστη του στὴν ἀνθρώπινη πνευματικὴ κοινωνία» (83)⁴.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ βιβλίου («Τὸ ἡθικὸ και τὸ ώραῖο») εἶναι σχεδὸν ἔνας μονόλογος τοῦ Σωκράτη. Τὸ ὕφος ἐδῶ εἶναι συν-αρπαστικὰ ποιητικὸ ἀλλὰ και αὐστηρὰ λογικό. Εἶναι ἔνας ὅμνος στὸ πνεῦμα και ταυτόχρονα κριτικὴ κάθε στατικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ζωῆς. Και τὴν ἀπολυτοποίηση δμως τῆς ἐπιστήμης ἀντιμετωπίζει πάλι αὐστηρὰ ὁ Β. Τατάκης (πόσο ἐπίκαιρος αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ εἰπώθηκε πρὶν πενήντα κιόλας χρόνια!..). Ὁ φιλόσοφος ἐπικρίνει τὴν πλάνη τῆς ταύτισης τῆς ἀπρό-

3. Πρβλ. Α. Κελεσίδου, *Η ἔννοια τῆς σωτηρίας στὴν πλατωνικὴ πολιτικὴ φιλοσοφία*, Αθῆναι 1982, ἔκδ. Ἀκαδημίας Αθηνῶν, 1-12.

4. Πρβλ. Α. Κελεσίδου, *Η πλατωνικὴ «ψυχαγωγία» στὴ σύγχρονη σκέψη*, *Φιλοσοφία*, 4 (1974) 393 ἐπ.



σωπης πνευματικῆς προσπάθειας και τοῦ ἀποτελέσματος τῆς ἐνέργειας τοῦ 'Ἐγὼ ώς Ἐγὼ και ἐμμένει στὴ σημασία τῆς ὁρθῆς «και ἀβίαστης σχέσης ποὺ συνδέει ἀπ' εὐθείας τὴν πράξη μὲ τὴν ἡθική μας συνείδηση ώς σύνολου ἀξιολογικῶν κρίσεων». Κι ἐδῶ ἐπαναλαμβάνεται τὸ σωκρατικὸ δίδαγμα τοῦ μὴ διδακτοῦ τῆς ἀρετῆς, ἀντιμετωπίζεται κριτικὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἡθικῆς ἀξίας τῆς γνώσης και διαχωρίζεται ἡ ἡθικὴ ἀπὸ τὴν ἀνήθικη πράξη. "Ολα αὐτὰ δίνονται μὲ θαυμαστὰ παραδείγματα και ρέουσα γλώσσα. "Η ἀνάλυση κορυφώνεται στὴν ἴδεα τῆς ἀδιάκοπης ἐγρήγορσης γιὰ τὸ δρθό, ἴδεα ποὺ συνδέει τὰ δυὸ μεγάλα θέματα τοῦ βιβλίου, τὴ γνώση και τὴν ἀρετή.

'Αθῆναι

"Αννα Κελεσίδου

Εὐ. Μουτσόπουλος, *Les structures de l'imagination dans la philosophie de Proclus*, Paris, «Les Belles Lettres», 1985, 315 σελ.

Στὸν πρόλογό του, ὁ Καθ. και Ἀκαδημαϊκὸς Εὐ. Μουτσόπουλος παρατηρεῖ, ὅτι ἡ φιλοσοφία τοῦ Πρόκλου, ποὺ ἀντιπροσωπεύει στὸ σύνολό της τὴν τελευταία φάση τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας, ἔξακολουθεῖ νὰ γίνεται ἀντικείμενο μελέτης ὅχι μόνο στὸ Μεσαίωνα, ἀλλὰ και στοὺς νεώτερους χρόνους ἐπηρεάζοντας τὸν Berkeley και τὸν Hegel. Ἀνάμεσα δύμως στὴν ἔκδοση τοῦ Πρόκλου ἀπὸ τὸν V. Cousin (*in Parmenidem*, Paris 1864, Hildesheim, Olms 1961) και στὶς σύγχρονες μελέτες γιὰ τὸν Πρόκλο, ὑπάρχει ἔνα χάσμα. Πρόσφατα μόνο ἐκδηλώθηκε μεγαλύτερο και περισσότερο ἐμπεριστατωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν φιλόσοφο (Festugière, Morrow, Annick Charles-Sagay).

Ἡ θεώρηση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πρόκλου, καθὼς ἀφορᾶ τὶς τρεῖς διαστάσεις της εἶναι ὀντολογική, ἐπιστημολογική και ψυχολογική. Συνάμα εἶναι δυνατή και ἡ διερεύνηση μιᾶς τέταρτης διάστασης, τῆς μαθηματικῆς, ποὺ προσεγγίζει τὶς δυὸ πρῶτες ἀντὶ νὰ τὶς χωρίζει. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ θεώρηση προσανατολίζει τὴ μελέτη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πρόκλου ἀπὸ τὸν Καθ. Εὐ. Μουτσόπουλο και συνιστᾶ τὴν ξεχωριστὴ γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας σημασία της.

"Οπως τονίζει ὁ συγγραφέας, τὸ φανταστικὸ στὸν Πρόκλο εἶναι μιὰ δομὴ τῶν δομῶν ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ τρεῖς ξεχωριστὲς ἀλλὰ και συγκλίνουσες κατευθύνσεις, διαφορετικὲς ἀπὸ τὴ φύση τους (ὄντολογική, ψυχολογική, ἐπιστημολογική), τὴ λειτουργία τους (δυναμική, κινητική, τροπολογική) και συσχετιζόμενες μὲ τὴν ἀναφορά τους στὴν ἐνότητα τῆς συνείδησης.

