

καιριούς σταθμούς τῆς ιστορίας μιᾶς ποιητικής και φιλοσοφικής μεταφορᾶς, ἀλλὰ προσφέρει και ἔνα σημαντικὸ εἶδος ἔρευνας τῆς πλατωνικής φιλοσοφίας, δηλ. τὴν ἔρευνα τῆς ποιησιολογικής και λογοτεχνικής και ὅχι μόνο τῆς φιλοσοφικής ἐπιβίωσης τῆς πλατωνικής φιλοσοφίας. Ἡ διάγνωση τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἐποχή μας συμπορεύεται μὲ τὴν ἐρμηνευτικὴ ἔκθεση τῶν τριῶν τελευταίων παραλλαγῶν τῆς παραδολῆς τοῦ σπηλαίου: Ἡ παραδολὴ ἔκφραζει στὸν Pirandello τὴν ἀγωνία και τὴν ἀναζήτηση, παρηγορίας, στὸν Beckett συνδέεται μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, στὸν Dürrenmatt μὲ τὴν αὐτοκαταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. "Οπως παρατηρεῖ ὁ συγγραφέας (σ. 12), ἡ παραδολὴ τοῦ σπηλαίου εἶναι ἡ παραδολὴ και τῆς ἐποχῆς μας, γιατὶ σήμερα ὑπάρχει σκότος και ἀβεβαιότητα γιὰ τὴ μοίρα τοῦ ἀνθρώπου. Κάποιο «φῶς» φαίνεται νὰ περιμένει ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὸν φιλοσοφικὸ διάλογο.

Γεωργία ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Jean BARUZI, *L'Intelligence Mystique*, textes choisis et présentés par Jean-Louis Vieillard-Baron, Paris, L'Ile Verte, Berg International, 1985.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ὁ Jean-Louis Vieillard-Baron παρουσιάζει κείμενα τοῦ Jean Baruzi (1891-1953), ἀναφερόμενα στὴ μυστικιστικὴ διανόηση, ἔκεινωντας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα τῆς ἀλήθειας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὴ μυστικιστικὴ ἐμπειρία.

Τὸ ἔργο διαιρεῖται σὲ τρία κεφάλαια (*Tὸ πρόβλημα τοῦ μυστικισμοῦ, Φιλοσοφία και μυστικισμός: ἡ περίπτωση τοῦ Leibniz, Προσευχὴ και Μυστικισμός*), ποὺ ἔπονται μιᾶς γενικῆς παρουσίασης τοῦ θέματος. Ἡ τελευταία αὐτὴ περιλαμβάνει τρία μέρη:

- I. *'H ἐσωτερικὴ πορεία*: μιὰ σκιαγράφηση τῆς ἐσωτερικῆς ἔξελιξης τοῦ Baruzi ποὺ σημειώνει τὰ σημεῖα-σταθμοὺς τῆς ζωῆς του:

 1. *Tὸ ἔτος 1901*, τὸ ὅποιο θεωρεῖ σὰν χρονιὰ ἀναγέννησης τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης μὲ τὴν ἀνακάλυψη μιᾶς νέας θετικιστικῆς φιλοσοφίας.
 2. *Toὺς δασκάλους*: Boutroux, Barrés και Bergson, στοὺς ὅποίους ὀφείλει τὴν προτίμησή του γιὰ τὴ μελέτη τῆς ζώσας ἐσωτερικότητας.
 3. *Tὸ θρησκευτικὸ πρόβλημα*, ποὺ προέκυψε ἀνάμεσα στὰ ἔτη 1900 και 1914 και τὸ ὅποιο ἀντιμετώπισε παραμένοντας πιστὸς σὲ δυὸ θεμελιώδεις ἀρχές: α) στὸ ὅτι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία κινεῖται μέσα στὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ἀνθρωπότητας και β) στὴν ἐλευθερία τῆς πνευματικῆς ἔρευνας.



4. Οι φιλίες: Charles du Bos, Max Charrier, Albert Schmidt, A. de Montrichard, André Schaeffner, Max Daireaux, Raymond Schwab, Charles Andler, Marcel Bataillon, Henry Corbin, Henri-Charles Puech, Louis Lavelle, Antoine Guillaumont, Alain Guy, Peter Wust, Martin Rang.

II. Μεθολογικές εννοιες και πνευματική έρμηνευτική: όπου άναφέρεται ότι διάλογος «Μυστικιστική διανόηση» δόθηκε έξι αιτίας της μυστικής θεώρησης του κόσμου που έκφραζεται μέσα από τα συγκεντρωμένα σ' αυτό το βιβλίο άρθρα. Στή συνέχεια προσδιορίζεται ότι διάλογος δεν θεώρησε ποτέ το μυστικισμό σαν ένα άνεξήγητο δώρο του Θεού, άλλα σαν την πιο ύψηλή μορφή διανόησης που μάς έπιτρέπει να συλλαμβάνουμε τὰ πάντα μὲ μιὰ σφαιρικὴ θέαση.

1. Η μέθοδος του Baruzi, όπως και του Bergson, είναι άναποσπαστη από το περιεχόμενο των έργων του, γιατί βασίζεται στήν ένόραση. Ο Baruzi διαμόρφωσε τη μέθοδό του στὸν πρόλογο τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ 'Αγίου Ιωάννου τοῦ Σταυροῦ, καθὼς και σ' ἐκεῖνον τῆς δεύτερης που γράφτηκε τήν ἐποχὴ τῆς βίαιης ἀντίθεσης τῶν καθολικῶν θεολόγων (1931). Στὸ πρῶτο κείμενο δρίσκουμε λοιπὸν τὴ μεταφυσικὴ ἀρχὴ που διέπει τὴ μέθοδό του και που βασίζεται στήν πίστη ότι διάλογος καταλήγει σὲ μεμονωμένα ἄτομα και μάλιστα στὸ ἐσωτερικὸ ἐγώ τους. Μιὰ δεύτερη ἀρχὴ που ὑπάρχει στὸν ἴδιο πρόλογο μᾶς ὑποδεικνύει να άναζητοῦμε «τήν ἀμεση ἀνάλυση ἐνὸς μυστικοῦ γίγνεσθαι», ἐφόσον τὸ ἐσωτερικὸ ἐγώ είναι μιὰ συνεχῆς διάρκεια σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ διεσπαρμένο και ἀποσπασματικὸ κοινωνικὸ ἐγώ.
2. Ο μυστικισμὸς διαχωρισμένος ἀπὸ τὴ θεολογία: Ο Baruzi, ἀν και δὲν ὑποστήριζε μιὰ πολεμικὴ τακτικὴ ἐναντὶ τῆς θεολογίας, πίστευε ότι διάλογος, δ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὑπέρβαση τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἀπὸ αὐτὴν τήν ἴδια, δρίσκεται σὲ μία σχέση οιζικῆς ἐτερογένειας ώς πρὸς τὴ θεολογία.
3. Η φιλοσοφία τοῦ μυστικισμοῦ: Ο Baruzi ἀπὸ τήν ἐποχὴ που ἔγραψε γιὰ τὸν Leibniz και τὴ θρησκευτικὴ ὁργάνωση τῆς γῆς, χρησιμοποιεῖ δύο εννοιες βασικὲς τῆς φιλοσοφίας τοῦ μυστικισμοῦ, ἔτοι ὅπως τὴ διαμόρφωσε: α) τοῦ ὁραματικοῦ ὀνείρου και β) τῆς ἐσωτερικῆς ἀτομικότητας. Γενικὰ θεωρεῖ τὸν τέλειο μυστικισμὸ σαν μέσο που ὀδηγεῖ τήν ψυχὴ σ' ένα ἐσωτερικὸ σύμπαν, σὲ μία νέα ἀντίληψη τῶν πραγμάτων. "Αν διάλογος είναι, λοιπόν, μιὰ νέα θεώρηση τοῦ ἐγώ, τοῦ κόσμου και τοῦ Θεοῦ, τότε θεμελιώνεται φιλοσοφικά.

III. Απὸ τὸ ἔξαιρετικὸ στὸ καθολικό: Ο Baruzi, ἐπηρεασμέ-



νος ἀπὸ ἔξαιρετικὲς προσωπικότητες ὅπως ὁ Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ, ὁ Λούθηρος, ὁ Dürer, ὁ Leibniz καὶ ὁ Bergson, πίστευε ὅτι μποροῦσε νὰ γνωρίσει τὸ μυστικιστικὸ πνεῦμα σὰν ἓνα ὄν που ἔρει νὰ ἔχατο μικεύεται στὸ ἔπακρο, ἀντιτιθέμενο σὲ κάθε κοινωνικὴ συλλογοποίηση. Εἶναι τὸ ἔξαιρετικὸ (κατ' ἔξαιρεση) ὄν, τὸ μυστικιστικὸ πνεῦμα, ποὺ ἐκφράζει κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὸ γενικό, τὸ καθολικῶς ἴσχυον.

Μετὰ ἀπὸ τὴ γενικὴ αὐτὴ εἰσαγωγὴ ἔξετάζονται εἰδικότερα θέματα. "Ετσι στὸ πρῶτο κεφάλαιο ἔρευνάται *Tὸ πρόβλημα τοῦ Μυστικισμοῦ* ἀρχίζοντας ἀπὸ *Tὴ νόμιμη καὶ τὴν καταχρηστικὴ χρήση τῆς λέξης «Μυστικισμός»*.

Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀνακοίνωση τοῦ Baruzi στὸ Διεθνὲς Συνέδριο Φιλοσοφίας ποὺ ἔλαβε χώρα τὸ 1946 στὴ Ρώμη, μὲ τὴν ὅποια διαμαρτύρεται γιὰ τὴν καταχρηστικὴ χρήση τοῦ ὄρου μυστικισμὸς στὶς περιπτώσεις ποὺ αὐτὸς συνδέεται μὲ συλλογικὰ γεγονότα καὶ ὑπογραμμίζει τὸν προσωπικὸ χαρακτήρα κάθε ἐμπειρίας ποὺ μποροῦμε νὰ ὀνομάσουμε μυστικιστική. Ἡ μυστικιστικὴ σκέψη στὸ ἀποκορύφωμά της εἶναι ἔπειρασμα τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐσωτερικὴ τελείωση ποὺ ἀρκεῖται σὲ μιὰ σιωπὴ δημιουργική. "Ετσι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνύψωσης τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεὸ καὶ ἡ ἔνωσή του μ' Ἐκεῖνον συνίσταται στὸν χαρακτηρισμὸ του σὰν «Ἐκεῖνος ποὺ βλέπει».

Στὴ συνέχεια γίνεται ἀναφορὰ στὸν "Άγιο Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς νοητικῆς ἀξίας τῆς μυστικιστικῆς ἐμπειρίας. Ὁ Baruzi, ἔχοντας ὑποστηρίξει τὴ διατριβὴ του πάνω στὸν "Άγιο Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ τὸ 1924, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ Xavier Léon, παρουσιάζει μερικὲς ἀπὸ τὶς θέσεις του στὴ Γαλλικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐταιρεία γιὰ τὴ συνεδρία τῆς 2ας Μαΐου 1925:

1. Ἡ μυστικιστικὴ ἐμπειρία δὲν μπορεῖ νὰ συλληφθεῖ παρὰ μόνο ἀν ἔρευνηθεῖ στὰ ἄτομα, στὰ ὅποια ἐκφράζεται.
2. Δὲν μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε τὴν οὐσία τῆς μυστικιστικῆς ἐμπειρίας, ἀν ἀγνοήσουμε τὶς ἀκραίες περιπτώσεις ποὺ παρουσιάζονται σ' αὐτὴν.
3. Ὁ "Άγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ, ἀγνοώντας αὐτὸ ποὺ ἔννοοῦν οἱ φιλόσοφοι μὲ τοὺ ὄρους «ἐμπειρία» καὶ «γνώση», ἀναζητᾶ ἓνα σταθερὸ κριτήριο τῆς ἐμπειρίας του καὶ διαμορφώνει μιὰ Λογικὴ τοῦ μυστικισμοῦ.
4. Ὁ "Άγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ μᾶς παρέχει τὰ στοιχεῖα μιᾶς κριτικῆς τῆς μυστικιστικῆς ἐμπειρίας, ἡ ὅποια ἐπιφέρει μιὰ ἀρνηση κάθε φαινομενικότητας.



5. 'Η μυστικιστική ἐμπειρία είναι λοιπὸν γι' αὐτὸν πάντοτε κάτι ποὺ ὑπερβαίνει τὸ φαινόμενο.
6. 'Ο Ἀγιος Ἰωάννης τοῦ Σταυροῦ δίνει μὲ τὴ λέξη «νύχτα» τὸ χαρακτήρα αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας. 'Ο Θεὸς ἀποτελεῖ ἐδῶ τὴν ἐπανακτημένη ἐσωτερικὴν ἀλήθεια.
7. 'Η μυστικιστικὴ ἐιπειρία τοῦ "Ἀγίου Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ ἀναγάγει στὸ Θεὸ δχι μόνο τὴ ζωὴ μας, ἀλλὰ καὶ ὀλόκληρη τὴ σκέψη μας. Τὸ ἐγὼ ἀπορροφᾶται ἔτσι μέσα στὴν καθαρὴ πίστη, καὶ τὸν ἔρωτα ἐνὸς Θεοῦ «ποὺ δὲν αἰσθάνομαι».

Μετὰ ἀπὸ μιὰ *Εἰσαγωγὴ στὴ συζήτηση*, ὁ Baruzi ἀναλύει τώρα *Tὸ σημεῖο συνάντησης τοῦ Bergson καὶ τοῦ μυστικισμοῦ*. Πρόκειται γιὰ ἓνα ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ δεύτερο τόμο τῶν *Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν* (1932-1933) καὶ ποὺ γράφτηκε ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῶν *Δύο Πηγῶν τῆς ἡθικῆς καὶ τῆς θρησκείας* τὸ 1932. Ὁ Baruzi προτείνει ἐδῶ μιὰ ἀνάγνωση τῶν *Δύο Πηγῶν* ποὺ ἐντάσσει τὴ μυστικιστικὴ διανόηση στὴν ἴδια τὴν κίνηση τῆς ζωῆς. Ὁδηγημένος ἔτσι στὴν οὐσία του ὁ μυστικισμὸς παρουσιάζεται σὰν ἓνα εἶδος πρόσκαιρης ἐνόρασης.

Ὁ Baruzi μᾶς μιλάει τώρα *Γιὰ μερικὲς σχέσεις τῆς μυστικιστικῆς καὶ τῆς μεταφυσικῆς σκέψης*. Στὸ κείμενο αὐτὸ ποὺ δόθηκε σὰν διάλεξη στὴν 'Εταιρεία Φιλοσοφικῶν Ἐρευνῶν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1934, ὁ Baruzi ξεκινάει ἀπὸ τὴ διαπίστωση ὅτι ὁ ὄρος μυστικισμὸς είναι πρόσφατος καὶ χρησιμεύει γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴ θέαση σὰν γνώση δοσμένη μέσα στὴν Πίστη, σὰν εἰσόδο τῆς ψυχῆς στὸ χῶρο τοῦ πνεύματος. Ἡ μεταφυσικὴ συναντάει λοιπὸν τὸ μυστικισμὸν ὅταν παρουσιάζει εὐαισθησία σ' ἐκείνη τὴν πνευματικὴ ἐμπειρία ποὺ ὁ Bergson ὀνομάζει ἐνόραση. Τότε ἡ μεταφυσικὴ μεταπηδάει ἀπὸ μιὰ ἀφηρημένη θέση τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ συγκεκριμένη φιλοσοφία γιὰ Ἐκεῖνον, σὲ μιὰ θεϊκὴ ἐσωτερικὴ ζωὴ, σὲ μιὰ πίστη ποὺ γίνεται ἐνωση, ἐκμηδενίζοντας κάθε τὶ ταπεινὸ καὶ μέτριο τόσο στὸν συναισθηματικὸ ὅσο καὶ στὸν πνευματικὸ μας κόσμο.

Στὸ δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος γιὰ *Φιλοσοφία καὶ Μυστικισμό*: ἡ περίπτωση τοῦ Leibniz, καὶ πρῶτα πάνω στὸν Leibniz καὶ τὴν ἰδέα τοῦ σχίσματος, κείμενο δημοσιευμένο στὸ *Καθολικὸ περιοδικὸ τῶν Ἐκκλησιῶν* τὸ Νοέμβριο τοῦ 1907 ποὺ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προσπάθεια τῆς θρησκευτικῆς ἐνωσης είναι κατὰ τὸν Leibniz —ὅ ποιος παρ' ὅλ' αὐτὰ δὲν πίστευε σὲ μιὰ θρησκευτικὴ ἐνότητα— τὸ κατ' ἔξοχὴν μυστικιστικὸ ἔργο.

Ακολουθεῖ *Tὸ πρόβλημα τῆς σωτηρίας στὴ θρησκευτικὴ σκέψη τοῦ Leibniz*, τὸ ἐναρκτήριο μάθημα τοῦ Baruzi στὸ Κολλέγιο τῆς Γαλλίας (Δεκέμβριος 1926), ὅπου ὑποστηρίζει ὅτι ἡ δικαίωση κατὰ τὴν Καθολικὴν Ἐκκλησία ἐπιτυγχάνεται διὰ μέσου τῶν διδαγμάτων ποὺ αὐτὴ ἡ ἴδια



παρέχει, προσδίδοντας ἔτσι στὴ δεῖαιότητα τῆς σωτηρίας μιὰ μυστικιστικὴ χροιά. Ὁ Leibniz δίνει ἴδιαίτερη σημασία στὴν προσοχὴ ποὺ πρέπει νὰ συγκεντρώνουμε ὅσον ἀφορᾶ τὴ σωτηρία μας, προσοχὴ ποὺ παίρνει τὴ μορφὴ μιᾶς συνεχοῦς θέλησης.

Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ τελειώνει μὲ ἔνα κείμενο τοῦ Baruzi ποὺ δημοσιεύθηκε στη *Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση* τὸ 1946 μὲ τίτλο: «Ἀπὸ τὸ Λόγο περὶ Μεταφυσικῆς στὴ Θεοδικία». Τὸ ἀρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ μιὰ σύνθεση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Leibniz στὴ σχέση της μὲ τη θρησκεία. Ὁ Baruzi ὑπογραμμίζει ἐδῶ τὴν ἔννοια τῆς δημιουργικῆς χαρᾶς, ποὺ κατακτᾶται μὲ τὴ δύσκολη νίκη πάνω στὰ πάθη μας καὶ ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ ἐφευρετικότητα συνεχῶς ἐγρηγορούσα. Ὁ Λόγος περὶ Μεταφυσικῆς μᾶς εἰσάγει σὲ μιὰ νέα θεώρηση τῶν πραγμάτων —θὰ μᾶς πεῖ ὅτι «ἔνα μόνο πνεῦμα ἀξίζει τὰ πάντα στὸν κόσμο»— ἀλλὰ δὲν μᾶς παρέχει τὴ γνώση τῆς «λεπτομέρειας», ὅπως ἡ Θεοδικία, ἡ ὁποία προβάλλει τὴν ἰδέα ὅτι ἡ τελειότητα ἐνὸς πνεύματος ἔξαρταται πάντα ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἀρμονία. Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας ὑποτάσσεται ἔτσι σὲ μιὰ γενικὴ θεώρηση τοῦ σύμπαντος.

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο μελετᾶται τὸ θέμα: *Προσευχὴ καὶ μυστικιστικὸς δίος*. Στὴν ἀρχὴ γίνεται λόγος γιὰ τὴν *Προσευχὴν*. Πρόκειται γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ σὲ μιὰ σειρὰ μαθημάτων ποὺ ἔδωσε ὁ Baruzi στὸ Κολλέγιο τῆς Γαλλίας τὸ ἔτος 1930-1931. Ὁ φιλόσοφος ἀντιμετώπισε τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὴν προσευχὴ καὶ τὸ μυστικισμὸ μελετώντας τὸν "Αγιον Ιωάννη τοῦ Σταυροῦ". Ἡ προσευχὴ στὸ μυστικισμὸ συνεπάγεται μιὰ ἐντελῶς νέα θεώρηση τοῦ ἐγὼ καὶ τοῦ κόσμου. Ἀποτελεῖ μιὰ σύλληψη τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὸ μικρόκοσμο καὶ τὸ μακρόκοσμο καθὼς αὐτοὶ συνδέονται μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀρχή, τὸ Θεό. Ἡ προσευχὴ είναι ἐδῶ ὁ κατ' ἔξοχὴν χῶρος τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς ἐσωτερικότητας.

Ἀκολουθοῦν *Τέσσερα ποιήματα τοῦ Αγίου Ιωάννη τοῦ Σταυροῦ*, ποὺ είναι πρότυπα ἐσωτερικῶν προσευχῶν ἐκφρασμένων ποιητικά, ἔνα εἶδος «πνευματικῶν ἔξομολογήσεων» τοῦ μυστικιστῆ.

Τὸ κεφάλαιο τελειώνει μὲ τὸ *Πρόβλημα τῆς ζωῆς καὶ τὶς ὑψηλότερες μορφὲς τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας*.

Πρόκειται γιὰ μιὰ διάλεξη ποὺ ἔδωσε ὁ Baruzi στὴ Γενεύη τὸ 1951, ὅπου ἔξετάζει τὴ σημασία τῆς λέξης «ζωὴ» στὴ θρησκευτικὴ σκέψη. Ἀναζητᾶ λοιπὸν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἐπιτυγχάνεται ἡ σύνθεση τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν αἰώνια ζωή. Συγχρόνως ἔρευνα τὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς ψυχῆς καὶ τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ "Αγίου Ιωάννη" γιὰ νὰ καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ θρησκευτικὴ



έμπειρία πρέπει νὰ ύποτάσσεται στὴν ἔξηγητικὴ καὶ τὴ φιλοσοφικὴ κριτική.

Τὸ ἔργο τελειώνει μὲ ἓνα παράρτημα πάνω στὴ *Zaïg τοῦ Jean Baruzi* καὶ μιὰ *Χρονολογικὴ Βιογραφία τῶν ἔργων του*.

‘Ο J.-L. Vieillard-Baron, βαθὺς γνώστης τῆς θρησκευτικῆς ὅσο καὶ τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης μᾶς παρουσίασε ἔτσι μὲ τὸν ἀρτιότερο τρόπο τὸ στοχασμὸ τοῦ Jean Baruzi, εἰσάγοντάς μας μὲ τὸ ταλέντο ἐνὸς ἀληθινοῦ δάσκαλου στὰ Ἱερὰ τῆς μυστικιστικῆς διανόησης.

Εὐαγγελία ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ

Κυριάκος-Μπέης Δ. ΛΙΒΑΔΑΣ, ‘Η περὶ Ἐλευθερίας θεωρία τοῦ Ἀριστοτέλους’, Ἀθῆναι 1986, 191 σελ.

Σκοπὸς τῆς μελέτης τοῦ κ. Λιβαδᾶ εἶναι νὰ ἀνασκευάσει τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων ύποστηρίζουν ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης δέχτηκε τὸ καθεστὼς τῆς δουλείας καὶ μάλιστα θεμελίωσε θεωρητικὰ τὴ διατήρησή του καὶ νὰ ἀποδεῖξει ὅτι ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν θεωρήσεων τοῦ Φιλοσόφου εἶναι ἡ ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐλευθερία.

‘Ο συγγραφέας ἀκολουθεῖ τὴ μέθοδο τῆς ἐννοιολογικῆς ἀνάλυσης. “Οσοι ὄροι καὶ φράσεις τῶν ἀριστοτελικῶν κειμένων ἀποτέλεσαν, κατὰ τὴ γνώμη του τὴν ἀφετηρία τῆς πρὸς ἀνασκευὴν ἐρμηνείας ἔξετάζονται καὶ ἀναλύονται νοηματικὰ. Μετὰ ἀπὸ συγκριτικὴ παρουσίαση τῶν χωρίων ὅπου ἀπαντῶνται οἱ ἐπίμαχοι ὄροι (δοῦλος, φύσει δοῦλος, δοῦλος κτῆμα, δογανον, ἀνδράποδον) καὶ μὲ τὴν ἀρωγὴν ὅσων ἀποσπασμάτων κρίνονται σχετικὰ μὲ τὸ θέμα —εἴτε αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ εἴτε ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ συλλογή—, ἔξαγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ὄρος «δοῦλος» «δὲν ἐκφράζει νομικὴν σχέσιν ἀνθρώπου πρὸς ἀνθρωπὸν ἀλλὰ εἶναι κατηγορούμενον ἀποδιδόμενον εἰς διανοητικῶς ἀναπήρους, εἰς τὸν πάσης φύσεως κακόν, μὴ ἐνάρετον ἀκρατῆ ἢ ἀκόλαστον» (σ. 177). ‘Ο Ἀριστοτέλης, ἰσχυρίζεται ὁ μελετητής, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχόταν τὴν «νόμῳ» δουλεία, ἀφοῦ ἀναγνώριζε πώς συχνὰ ὁ δοῦλος ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐλεύθερου καὶ ὁ ἀφέντης τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ δούλου (βλ. *Πολιτικὰ* 1255 a 3-125 b 15).

“Οσο γιὰ τὴν «φύσει» δουλεία ἐγγράφεται, πάντα κατὰ τὸν κ. Λιβαδᾶ, σὲ μιὰ «κοσμικὴ» ἴεραρχία, ὅπου τὰ ἀτελέστερα ὄντα ύποτάσσονται στὰ τελειότερα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ δρθοῦ λόγου. Ἔτσι, ὁ Ἀριστοτέλης ἐμφανίζεται ως θεωρητικὸς θεμελιωτὴς τῆς «λόγῳ» δουλείας, ποὺ δὲν ἔχει καμὶ σχέση μὲ τὴ διὰ τῆς βίας ύποταγὴ τῶν ἐλευθέρων ἀλλὰ μὲ τὴν

