

J. COLETTE, Fr. DASTUR, S. DÉLIVOYATZIS, G. HOTTOIS, A. KELKEL, Fr. LARUELLE, H. MALDINEY, P. RICOEUR, A. T. TYMIENIECKA, M. VILLELA - PETIT, *Maurice Merleau-Ponty, Le psychique et le corporel*, Paris, Aubier, 1988, 240 pp.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ συγκεντρώνει μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐργασίες ὅπως παρουσιάστηκαν σὲ ἔνα διεθνὲς συμπόσιο ποὺ ἔγινε στὴ Σορδόνη στὶς 22 καὶ 23 Μαΐου 1981 — ἀλλὰ καὶ ἄλλες ποὺ συντάχθηκαν ἀργότερα. Ἀναπαράγονται ἐπίσης καὶ μερικὲς ἀπὸ τὶς συζητήσεις ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συμποσίου, τὸ ὅποιο, μὲ τὸν τίτλο «Τὸ ψυχικὸ καὶ τὸ σωματικὸ στὴ σκέψη τοῦ M. Merleau-Ponty», δργανώθηκε στὸ Παρίσι ἀπὸ τὸ παγκόσμιο ἴνστιτούτο ἀνώτατων φαινομενολογικῶν σπουδῶν, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς Anna-Tereza Tymieniecka.

Κοινὸς τόπος τῶν παραπάνω ἀναλύσεων εἶναι, κατὰ τὴ μερλωποντιανὴ μέθοδο, ἡ διατήρηση τῆς αὐτονομίας τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ μὲ ἔμφαση στο «φιλοσοφεῖν» —σύμφωνα καὶ μὲ τὴν καντιανὴ διάκριση— χωρίς, ὅμως, ἐγκατάλειψη τῶν θεμελιωδῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων ὅπως ἔκεινο τῶν σχέσεων σώματος καὶ ψυχῆς· μόνο ποὺ τώρα προέχει τὸ στοιχεῖο τῆς μεταποίησης, τῆς διαφορᾶς ἡ μιᾶς τοπικῆς διαλεκτικῆς. Ὁ P. Ricoeur παρατηρεῖ στὴν «Εἰσαγωγὴ» του ὅτι, εἰδικότερα, τὸ ἐρώτημα τοῦ «ψυχικοῦ» μετατονίζεται ἡδη ἀπὸ τὴ χουσσερλιανὴ φαινομενολογία: 1. μέσα ἀπὸ μιὰ ἀνάγκη ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει ώς μερικὸ σύμπτωμα τὴ δημιουργία π.χ. μιᾶς ψυχολογικῆς φαινομενολογίας, 2. μὲ τὴν ἐπεξεργασία μιᾶς «περιφερειακῆς» ὄντολογίας, ὅπου τὸ σύμπλεγμα σώματος - ψυχῆς θὰ ἐπανέθετε τὸ πρόβλημα τῶν δρίων τῆς φαινομενολογικῆς «συγκρότησης» (constitution) καὶ 3. μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ «βιωμένου κόσμου» (Lebenswelt) καὶ τῆς μεθόδου τῆς «Rückfrage» (ἐπανερωτήματος), ἡ ὅποια ὀδηγεῖ στὴ σύλληψη μιᾶς πρωταρχικῆς ἐμπειρίας δίχως, φυσικά, κανενὸς εἴδους ἔκλειψη τῆς γλώσσας. Στὴν περίπτωση τοῦ Merleau-Ponty, τὸ συγκεκριμένο πρόβλημα δρίσκει τὴν ἔκφρασή του μέσα ἀπὸ τὴν ἐπαναδραστηριοποίηση ὅρως ἴδιόσωμα (corps propre) ἡ σάρκα (chair), ποὺ ἀναβαθμίζουν τὴν ἰδέα τῆς «δέσμευσης» (engagement), τῆς «συμμετοχῆς» (participation) ἡ τῆς «διαφοροποίησης» (différenciation). Αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε καὶ ἔνας βασικὸς λόγος γιὰ τὸν ὅποιο πιστεύουμε ὅτι ὁ ὅρος ποὺ θὰ συνόψιζε καλύτερα τὸ ἐγχείρημα τοῦ Merleau-Ponty εἶναι ἔκεινος τῆς «διαλεκτικῆς», ἀν μὲ διαλεκτικὴ ἐννοοῦμε τὴ διατήρηση τῆς ἰδέας τοῦ «κόσμου σὲ κίνηση», «τῶν σχέσεων μὲ διπλὴ σημασία», «τῶν ἀνατροπῶν», τῶν τοπικῶν, περιφερειακῶν ὑπερβάσεων, μιᾶς διαρκοῦς γένεσης καὶ διαδικασίας.



‘Η μετατόπιση τῆς προβληματικῆς τοῦ ύποκειμένου (ποὺ ἔκχέει νόημα, παράγει σημασίες, ἀσκεῖ ἔξουσία) ἀπὸ τὴν ύπερβατολογικὴν ἀναλυτικὴν ἢ τὸ ναρκισσισμὸν τῆς συνείδησης πρὸς μὰ ἰστορικὴν ἐρμηνείαν τῶν διαφορῶν ἐκφράζεται, ἀκριβῶς μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς σάρκας. ‘Η σάρκα εἶναι ἔνας τρόπος ἀποστασιοποίησης τόσο ἀπὸ τὸ φιλοσοφικὸν οὐμανισμόν, ὃσο καὶ ἀπὸ τὸ νατουραλισμὸν καὶ τὴν θεολογίαν μέσα ἀπὸ μιά, θὰ λέγαμε, «ὄντολογία» τοῦ παρόντος καὶ τοῦ ἑαυτού μας. ’Απὸ τὴν ἄποψη αὐτῆς προετοιμάζει τὴν «γενεαλογικὴν περιγραφὴν» τοῦ M. Foucault, ὁ ὅποιος ἔβρισκε στὶς σχέσεις ἔξουσίας τὸ ἔσχατον θεμέλιον μᾶς διαδικασίας «ύποκειμενοποίησης» (subjectivation) — ποὺ καθιστᾶ τὸ μέσα ἔνα δίπλωμα (pli) τοῦ ἔξω, ἔνα σύμπλεγμα κούλου - κυρτοῦ (convexe - concave). Τοῦτο εἰσάγει σὲ μὰ φιλοσοφίαν τῆς διαφορᾶς πού, ώς «écart» (ἀπόσταση, μὴ σύμπτωση), ύποκαθιστᾶ στὶς «ἔννοιες», στὶς «ἰδέες», στὶς «ἀναπαραστάσεις», τὶς «διαστάσεις», τὶς «διαρθρώσεις», τοὺς «διασχηματισμούς» (configurations).

‘Η σάρκα εἶναι παράλληλη πρὸς τὸ χίασμα (δρατοῦ - ἀοράτου, αἰσθητοῦ) ποὺ παραπέμπει στὴν «πράξη», ἢ ὅποια συγκεντρώνει τόσο τὴν ἴδεατότητα (σὲ γένεση) ὃσο καὶ τὴν ἰστορικότητα (ώς ἐμβαθυσμένη ἰστορία). ’Εδῶ ἡ προσέγγιση μᾶς φαίνεται ἀμφίσημη: λέξεις ὅπως «ἀρχέτυπο», «ἀόρατο» (μὴ ἀναγώγιμο σὲ κάποιο δρατό, οὔτε ώς ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ δρατοῦ, ώς ἔνα ἄλλο δυνατὸ δρατό), «Εἶναι» (Être)... ἀν τὶς πάρουμε ύπὸ τὸ φῶς τῆς συνηθισμένης φιλοσοφικῆς γλώσσας, δὲ βγαίνουμε ἀπὸ ἔνα φαῦλο κύκλο (τῆς παραδοσιακῆς μεταφυσικῆς). ἀν τὶς τοποθετήσουμε στὴν ὀπτικὴν μᾶς ἔμμεσης ὄντολογίας ἢ μᾶς θεμελίωσης, χρειάζονται μεγαλύτερη ἀποσαφήνιση.

Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ μεταποιημένη σχέση σώματος - ψυχῆς, ποὺ ύπερβαίνει τόσο τὴν καρτεσιανὴν ὃσο καὶ τὴν χαϊντεγγεριανὴν ἀντίληψην μέσα ἀπὸ τὸν ἐπαναδραστηριοποιημένο δρό τῆς σάρκας, χρησιμεύει, στὸν Merleau-Ponty, γιὰ τὴν ἐπεξεργασίαν μᾶς νέας ὄντολογίας. ’Ο «κόσμος» δὲν νοεῖται πιὰ ώς «ἄπειρη παραγωγικότητα» οὔτε τὸ «δύν» ώς «πληρότητα» ἔχοντας τὴν στερεότητα τοῦ ἀντικειμένου». ‘Η νέα αὐτὴ ὄντολογία θὰ ἥταν «διαλεκτική»: θὰ προέβαινε σὲ μὰ θεώρηση τοῦ κόσμου σὲ κίνηση μὲ μὰ δυναμικὴν τάσεων καὶ σχέσεων.

Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει, κατὰ σειρά, τὰ ἀκόλουθα κείμενα:

Στὸ κεφάλαιο: «’Απὸ τὸν Husserl στὸν Merleau-Ponty», P. Ricoeur, *Εἰσαγωγή*. A. L. Kelkel, *Tὸ πρόβλημα τῆς σωματικῆς προθετικότητας*. J. Colette, *Ἡ ἀνακλαστικότητα τοῦ αἰσθητοῦ, μὰ φαινομενολογικὴ ἀπορία*.

Στὸ κεφάλαιο: «’Η ὄντολογία τοῦ Merleau-Ponty», H. Maldiney, *Σάρκα καὶ λόγος*. M. Villela-Petit, *Ἡ ύφη τοῦ αἰσθητοῦ*. Fr. Dastur, *Κόσμος, σάρκα, διόραση*.



Στὸ κεφάλαιο: «Έρμηνεῖες τοῦ Merleau-Ponty», S. Délivoyatzis, *Η σάρκα καὶ ἡ φιζικοποίηση τῆς σκέψης*. G. Hottois, *Γιὰ τὸ ἀντικείμενο τῆς φαινομενολογίας ή ἡ φαινομενολογία ώς στύλ.* Fr. Laruelle, *Γιὰ τὸν κόσμο ώς μέθοδο.*

Σὲ κατακλείδα περιλαμβάνεται μὰ μελέτῃ τῆς A. T. Tymieniecka, *Φύση, ἀτομικοποίηση, ἄνθρωπος*, ὅπου παραχολουθεῖται ἡ μεταμόρφωση τῆς ἔννοιας ψυχῆς - σώματος στὸ ἔργο του Merleau-Ponty.

Σωκράτης ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως ὅτι, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης τοῦ τόμου αὐτοῦ, ὅπως καὶ τοῦ βιβλίου τοῦ S. Délivoyatzis, *La dialectique du phénomène (sur Merleau-Ponty)* στὶς éditions Méridiens Klincksieck (1987, 384 pp.), μεταδόθηκε εἰδικὴ ἐκπομπὴ ἀπὸ τὴν France - Culture στὶς 9.5.1988 μὲ τὸν τίτλο «Γύρω ἀπὸ τὸν Merleau-Ponty». Στὴν ἐκπομπὴ πήραν μέρος οἱ Fr. Dastur, S. Délivoyatzis, H. Maldiney, J. Roman, M. Villela-Petit.

C. M. WOODHOUSE, *George Gemistos Plethon, The Last of the Hellenes*, Oxford, Clavenson Press, 1986, 391 pp.

The erudite British politician C. M. Woodhouse has published a thorough study on George Gemistos Plethon, the fifteen century Byzantine philosopher. The author of this book is a well known scholar, former Member of Parliament (MP) for Oxford, who has devoted himself to research into Medieval and Modern Greek History and Civilization. During the Second World War he was an active member of the British forces who helped the Greek Resistance against the Nazis. This shows us how closely he is aware of both the past roots and present life of the Greeks. Now he is a visiting Professor of Byzantine and Modern Greek at King's College, London University, and a corresponding Member of the Academy of Athens. Among his publications we mention *Modern Greece; Kapodistria, the founder of Greek Independence*; and *C. Karamanlis, the Restorer of Greek Democracy*.

The present work indicates the author's attempt for a cohesive investigation of the life and activities of the most celebrated Byzantine Philosopher who, together with Psellos and Italos (11th century) continued the tradition of Ancient Greek Philosophy, which in fact has penetrated the thought of the Scholars of the Empire. The book is divided into two main parts: Part I, under the title «Gemistos», refers to the problems of education

