

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ: Ο ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ξννοιες 'Ελλάς και Εύρωπη μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητὲς μέσα στὸ πλαίσιο τῆς φιλοσοφίας τῆς ιστορίας τοῦ 'Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου, δηλαδὴ μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἐνδοκοσμικῆς μεταφυσικῆς του. 'Η ὅλη τοποθέτηση προϋποθέτει ἔνα πολὺ ἵσχυρὸ immanentismus ποὺ ἐκβάλλει σὲ μιὰ θεωρία τῶν ἀξιῶν. 'Η 'Ελλάδα και ἡ Εύρωπη ἀντιπροσωπεύουν ἀξίες ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ιστορίας ὑπῆρξαν συγκλίνουσες: 'Η ἐσωτερίκευση και ἡ πραγματοποίηση ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀλήθειας και τοῦ κάλλους, αὐτὸ ποὺ δ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος χαρακτηρίζει ως ἔξελληνισμὸ τῆς Εύρωπης. Βέβαια αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ ἀξίες αὐτὲς ἔχουν πραγματοποιηθεῖ σὲ ὑψιστο βαθμό — ἄλλωστε οὔτε και στὴν ἀρχαιότητα εἶχε, κατὰ τὴ γνώμη μας, συμβεῖ αὐτό· σημαίνει κυρίως ὅτι ἀποτελοῦν ἡθικὰ αἰτήματα και διαμορφώνουν συνεχῶς τοὺς θεσμοὺς πρὸς τὸ ἴδεῶδες στὸ ὅποιο τείνουν. 'Η πορεία αὐτὴ παρουσιάζει μιὰ ἐντονη δραματικότητα ποὺ εἶναι σύμφυτη μὲ τὴν ιστορικότητα τοῦ ἀνθρώπου και εἶναι συνδεδεμένη μὲ κοσμοϊστορικὲς ἀνακατατάξεις και μὲ μεγάλα ρήγματα ποὺ προκάλεσε ἡ ιστορικὴ συγκυρία: ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ Εύρωπη γεννήθηκε στὸ χῶρο ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ κοιτίδα τοῦ ἑλληνισμοῦ — Εύρωπη εἶναι ἡ 'Ελλάδα ὅπως ξεκίνησε ἀπὸ τὴν 'Ιωνία— και ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ 'Ελλάδα στοὺς νεώτερους χρόνους χρειάστηκε νὰ κάμει μιὰ τεράστια προσπάθεια γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὴν ἐλευθερία της, μιὰ προσπάθεια ποὺ πῆρε κοσμοϊστορικὲς διαστάσεις μέσα ἀπὸ τὸν μεγάλο ἄγώνα τοῦ 1821. Τὸ νόημα τοῦ ἄγώνα τοῦ 1821, γιὰ τὸ ὅποιο δ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἔχει γράψει σελίδες βαθυστόχαστες, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Εύρωπης, μὲ ὅλες τὶς δραματικὲς πτυχές της, στὸν τόπο τῆς γεννήσεώς της. 'Η ἀπόκτηση τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας μὲ βαρύτατες θυσίες σήμαινε τὴν πραγματοποίηση τοῦ πνεύματος τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῆς ἰδέας τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἀποτέλεσε μαζὶ μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἀλήθειας και τοῦ κάλλους τὴ βασικὴ ἔκφανση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ: «Ἐτσι δ ἑλληνισμὸς μένει πάντα πιστὸς στὸ νόημά του, δηλαδὴ γίνεται πάντα ἐκεῖνο ποὺ εἶναι, τείνει ἀδιάκοπα νὰ πραγματώσει τὸ σταθερό του ἐνόραμα, τὴν ἰδέα



τοῦ ἀνθρώπου, τοποθετημένη ὅμως μέσα σὲ τόπο καὶ χρόνο¹».

Τὸ δραματικὸ στοιχεῖο ποὺ δημιούργησε μιὰ μεγάλη ἔνταση γιὰ τὸν ἔλληνισμὸ (ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη) εἶναι ὅτι ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη γεννήθηκε μέσα ἀπὸ τὴ διεύρυνση ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὸν ἔλληνικὸ ἀποικισμὸ κατ’ ἀρχὴν καὶ τὴ ρωμαϊκὴ κατάκτηση ὅστε, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν νέων λαῶν στὸ ἴστορικὸ προσκήνιο, μετὰ τὶς μεταναστεύσεις, ἐνῷ στὸ χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἔχουμε μιὰ ἀδιάπτωτη συνέχεια ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὥστε τὴν αὐγὴ τῶν νέων χρόνων, δπότε ἡ ἔξελιξη διακόπηκε βίαια ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση. Καὶ κατὰ τὶς δύο περιόδους τῆς πολιτικῆς ὑποταγῆς τοῦ ἔλληνισμοῦ ἔχουμε πραγματοποίηση τῶν ἀξιῶν τοῦ ἔλληνισμοῦ ποὺ εἶχε ὥστε ἀποτέλεσμα τὴ νίκη τοῦ ἔλληνικοῦ πνεύματος πάνω στὸ ρωμαϊκό, ποὺ τελικὰ ἔξεβαλε στὸ Βυζάντιο. Τὸ ἔλληνικὸ κράτος τῶν μέσων χρόνων ἔγινε καὶ φορέας τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, τὸ ὅποιο καὶ διαμόρφωσε μέσα ἀπὸ τὶς ἔννοιες τῆς ἔλληνικῆς φιλοσοφίας, ἐνῷ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας ἔχουμε ἀκμὴ τοῦ ἔλληνισμοῦ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, ποὺ τελικὰ ὄδηγησε στὴν ἔλληνικὴ παλιγγενεσία. Ὁ ἔλληνικὸς λαὸς ἐμφανίζεται μέσα ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου ὅχι μόνο δημόλογος μὲ τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ μὲ δλόκληρη τὴν ἴστορία ὥστε ἔνας κοσμοϊστορικὸς λαός. Ἡ σύνδεσή του μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα δὲν πραγματοποιεῖται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ καὶ τὶς διανοητικὲς ἀξίες ποὺ δημιούργησε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἴστορίας του ἀλλὰ μὲ τὸ εἰδικὸ ἐκεῖνο περιεχόμενο ποὺ πῆρε ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας· γιατὶ ὁ ἔλληνικὸς λαὸς εἶναι βαθύτατα δημοκρατικὸς μὲ ἔντονο τὸ κοινωνικὸ στοιχεῖο, ἔτσι ποὺ νὰ μὴ χρειάζονται οἱ νεόφερτοι καὶ ξενόφερτοι σοσιαλισμοί, ποὺ ἀλλοτριώνουν τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ κριτικὴ τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου γιὰ τὴ μαρξιστικὴ ἰδεολογία καὶ τὸν προοδευτισμὸ δρισμένου εἴδους ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἔντονη ὅχι μόνο γιὰ τὴ μονομερειά τους, ἐπειδὴ ὑπερτόνιζαν τὸν οἰκονομικὸ παράγοντα — τὴν ὄλικὴ αἰτιότητα — στὴν ἴστορία, ἀλλὰ καὶ λόγω δογματισμοῦ ποὺ ὄδηγησε, μέσα ἀπὸ τὸν ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό, στὴν καταπίεση τοῦ ἀνθρώπου, παρ’ ὅλο ποὺ ἀναγνώριζε ὅτι ὁ μαρξισμὸς ἦταν ἔνα δημιούργημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος τοῦ 19ου αἰ., μιὰ παραφυάδα τοῦ ἐγελιανισμοῦ, ποὺ ἔθετε ὥστε σκοπὸ τὴν εὐημερία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος εἶχε τὸ θάρρος νὰ ἀσκεῖ δριμεία κριτικὴ σὲ δρισμένα φαινόμενα ρηχοῦ εύδαιμονισμοῦ, ποὺ κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μετὰ τὶς σοβαρὲς στερήσεις τοῦ πολέμου, ἐθεωροῦντο ὥστε προοδευ-

1. Ἰ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Τὸ πνεῦμα τοῦ Νεοελληνισμοῦ* (1945), *Φιλοσοφία καὶ Ζωὴ*. Μικρὰ φιλοσοφικὰ κείμενα, Ἀθῆνα, 1967, σ. 132.



B. ΠΑΠΟΥΛΙΑ

τισμὸς — ἔνα φαινόμενο ποὺ εἶχε ἐπηρεάσει πολλοὺς διανοούμενους στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ τρεφόταν κυρίως ὅχι ἀπὸ μιὰ ἀποσαφηνισμένη ἔννοια τῆς προόδου ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἀτυχῆ καὶ ἐν πολλοῖς βάρβαρο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἐλεύθερος κόσμος καὶ κυρίως ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ὑπέστη τὶς δεινὲς ἐπιπτώσεις ἐνὸς ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, ἀντιμετώπιζε τοὺς φορεῖς τῆς ἴδεολογίας αὐτῆς. Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος εἶχε προκαλέσει μιὰ βαθιὰ πληγὴ στὸν ἔθνικὸν κορμὸν καὶ ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἦταν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν ἐπουλώσουν, μὲ τὸ νὰ φέρει στὸ φῶς ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἐλληνισμοῦ, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ ἀντίδοτο γιὰ τὶς ἀδυναμίες ποὺ ἐνεφάνιζε ἡ ἐλληνικὴ κοινωνία. Μόνο ἡ ἔθνικὴ αὐτογνωσία, ἡ συνείδηση τοῦ παρόντος σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθὸν μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν ἐλληνισμὸν νὰ ξεπεράσει τὶς δυσκολίες ποὺ ἡ ἱστορικὴ στιγμὴ θέτει ἐπιτακτικά. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπεδίωκε ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος μὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐργασίες ποὺ εἶχαν ώς ἀντικείμενο τὰ προβλήματα τοῦ ἐλληνισμοῦ, ὅπως: *Tὸ πνεῦμα τοῦ Νεοελληνισμοῦ καὶ ἡ τροπὴ τῶν καιρῶν* (1945), *Tὸ νόημα τῆς ἐλληνικῆς ἐλευθερίας* (1957), *Ἡ θέσις τοῦ ἐλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον* (1961), *Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρησις τῆς ἐποχῆς μας* (1961), *Ἐλλὰς καὶ Εὐρώπη* (1963), *Ἐλληνισμὸς καὶ χριστιανισμὸς* (1963), *Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη* (1964).

Ἡ αὐτογνωσία ἦταν ἀπαραίτητη, γιατὶ ὁ ἐλληνικὸς λαὸς εἶχε μὲν τὶς ἥθικὲς προϋποθέσεις καὶ τὶς ἀρετὲς ποὺ ἀπαιτοῦσε «ἡ τροπὴ τῶν καιρῶν», ὅπως ἔλεγε —καὶ αὐτὸ τὸ ἔδειξε μὲ τὴν ἡρωϊκή του πράξη τὸ 1821 καὶ τὸ 1940-41 μὲ τὸ ἔπος τῆς Ἀλβανίας— ἀλλὰ ὑστεροῦσε σὲ οἰκονομικὴ καὶ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη, ἐνῶ συγχρόνως κινδύνευε ἀπὸ δρισμένα φαινόμενα ποὺ συνδέονταν μὲ τὴν ἴδια τὴν τεχνολογικὴν ἀνάπτυξη: ὁ κίνδυνος νὰ μετατραπεῖ σὲ μᾶζα: «Τὰ περαιτέρω βήματα τοῦ ἐλληνισμοῦ προσδιορίζονται ἀπὸ μεγάλα ἥθικὰ καὶ πνευματικὰ χρέη, τὰ ὅποια καλεῖται νὰ ἐκπληρώσῃ. Δὲν πρόκειται ἀπλῶς πῶς νὰ κρατήσῃ τὸν βράχον του καὶ θὰ ἐπιζήσῃ, ἀλλὰ πῶς θὰ ἀναδειχθῇ, πῶς θὰ δημιουργήσῃ τέχνην, ἐπιστήμην, τεχνικὴν καὶ φιλοσοφίαν εἰς τὴν ἀδυσώπητον ἐποχήν, ὅπου οἱ ἄνθρωποι κινδυνεύουν νὰ γίνουν μᾶζα. Ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλὴ διὰ τοὺς Ἐλληνες, ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος εἶναι αὐτός, μήπως παρασυρόμενοι ἀπὸ τὴν ἐπιπέδωσιν τῆς ἐποχῆς, δεχθοῦν αὐτὴν τὴν ταπείνωσιν νὰ γίνουν μᾶζα²». Καὶ ἀλλοῦ: «Μᾶζα σημαίνει νὰ χάσωμε τὴν προσωπικότητά μας, νὰ χάσῃ ὁ καθένας τὴν ἀτομικότητά του, νὰ ὑποταχθῇ σὲ κάποιο σύστημα δουλείας,

2. *Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη* (1964), ἐνθ. ἀν., σ. 53.



τὸ δόποιον θὰ δονομάζεται ἐλευθερία!³». «Τὸν κίνδυνον αὐτὸν εἶναι δυνατὸν νὰ διαφύγουν μόνον διὰ τοῦ πνεύματος. Διαθέτουν ἀπεριόριστον δυναμισμόν, ὁ δόποιος ἂν προσλάβῃ μορφὰς πνευματικάς, δύναται νὰ προβάλῃ καὶ πάλιν τὸ πρόσωπόν του εἰς τὴν οἰκουμένην⁴». Ο κίνδυνος αὐτός ἔρχόταν βέβαια καὶ ἀπὸ τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο προόδου τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Εύρωπη ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα μετὰ τὸν Α' καὶ Β' παγκόσμιο πόλεμο.

Ο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν σπουδῶν του μετὰ τὸν Α' παγκόσμιο πόλεμο εἶχε διαβλέψει μὲ τὴ μεγάλη διορατικότητα ποὺ τὸν διέκρινε τὴν «Europäische Krankheit» τὴν «εὐρωπαϊκὴ ἀσθένεια», τὸ πνεῦμα τοῦ nihilismus, τοῦ μηδενισμοῦ ποὺ ἔφερνε μαζί της ἡ μεγάλη πρόοδος τῆς τεχνικῆς καὶ αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς zivilisation, ὡς ἔξωτερικὸς πολιτισμός (ἔμεῖς δὲν ἔχουμε δύο ὅρους γιὰ νὰ διακρίνουμε τὴ zivilisation ἀπὸ τὴν kultur). Ο ὑπερβολικὸς τονισμὸς τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ ἡ βαθιὰ ἐπέμβαση τοῦ ἀνθρώπου στὴ φύση, ποὺ μαζὶ μὲ ἄλλα, ποὺ συνδέονται μὲ οἰκονομικὰ προβλήματα καθὼς καὶ μὲ τὴν ὑφὴ τῆς ἔθνικῆς ἰδεολογίας ἔξεβαλαν στοὺς δύο παγκόσμιους πολέμους ποὺ ὁ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος δονομάζει «έμφυλίους πολέμους». Οἱ ἔμφυλοι πόλεμοι ἀποτελοῦν ἔκφραση καὶ μιᾶς πολυμορφίας ποὺ χαρακτηρίζει τὴν Εύρωπη, τῆς ὁποίας φορεῖς εἶναι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί. Παρ' ὅλες τὶς ἀντιθέσεις μεταξύ τῶν λαῶν αὐτῶν, ὁ ἔνας λαὸς δὲν εἶναι νοητὸς χωρὶς τὸν ἄλλον, τὰ ἐπιτεύγματα τῶν Γάλλων δὲν εἶναι νοητὰ χωρὶς τὰ ἐπιτεύγματα τῶν Ιταλῶν, τῶν Γερμανῶν χωρὶς τῶν Γάλλων κ.ο.κ., καὶ ὅλων αὐτῶν μαζὶ βέβαια χωρὶς τὰ ἐπιτεύγματα τῶν Ἑλλήνων στὰ τρία ἐπίπεδα ποὺ ἀναφέραμε, στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀλήθειας, τῆς ἐπιστήμης, στὸ ἐπίπεδο τοῦ κάλλους, τῆς τέχνης, στὸ ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας. Η πολυμορφία αὐτὴ εἶναι ἔνα κατ' ἔξοχὴν θετικὸ στοιχεῖο, γιατὶ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴ δημιουργία ὅλων ἐκείνων τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν Εύρωπη.

Υπάρχει μιὰ βαθιὰ σχέση μεταξὺ ὅλων αὐτῶν τῶν παραγόντων ποὺ συνιστοῦν τὸ φαινόμενο Εύρωπη, τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ χαρακτηρίσουμε διαλεκτικὴ καὶ ἡ μόνη δυνατὴ διέξοδος μετὰ τὴ μετατόπιση τοῦ κέντρου τοῦ βάρους ἀπὸ τὴν Εύρωπη σὲ δυνάμεις ποὺ βρίσκονται στὴν περιφέρειά της θὰ ἥταν ἡ ἔνωση τῆς Εύρωπης, τὴν ὁποία ὁ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, μαζὶ μὲ μεγάλους Εὐρωπαίους (Νίτσε), ὅχι μόνο προέβλεψε ἀλλὰ θεώρησε

3. Έλλάς καὶ Οἰκουμένη (Β). Μαθήματα τῆς Δευτέρας καὶ Τρίτης Περιόδου ('Ελευθέρα Σχολὴ Φιλοσοφίας δ. Πλάτων), Αθήνα, 1979, σ. 246.

4. Έλλάς καὶ Οἰκουμένη (1964), ἐνθ. ἀν., σ. 53.



ώς εἶνα ήθικὸ αἴτημα γιὰ τὴ σωτηρία της. «Οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ἡσαν κατ' οὐσίαν ἐμφύλιοι πόλεμοι τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καὶ ἔφεραν τὴν καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ὑπερπόντιας ἀκτινοβολίας της. Ἐν τούτοις ἡ Εὐρώπη παραμένει ως σήμερα ἡ μήτρα δλης τῆς ἴστορίας τῆς γῆς... Ἡ Εὐρώπη ἔχει δυνάμεις βιολογικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνυπολόγιστες. Δὲν τὸ λέγω αὐτὸ τώρα, ποὺ εἶναι δλοφάνερη ἡ ἀναδημιουργία τῆς Εὐρώπης. Τὸ εἶπα, κατὰ περίεργο τρόπο, ἐδῶ καὶ εἴκοσι πέντε χρόνια, ὅταν ἡ Εὐρώπη ἦταν κάτω ἀπὸ τὰ ἔρείπια τοῦ πολέμου⁵.» Καὶ παρακάτω: «Ομως ἡ ἔνωση αὐτὴ ἔχει, ἡ τουλάχιστον πρέπει νὰ ἔχῃ, κατὰ τὴ γνώμη μου, δλως διαφορετικὸ χαρακτήρα ἀπὸ τὶς ἄλλες ἔνωσεις. Οὔτε ἡ Σοβιετικὴ Ἔνωση, οὔτε ἡ ἔνωση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελέσουν ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ἔνωση τῆς Εὐρώπης⁶.» Γιατὶ διέγας κίνδυνος γιὰ τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ τυποποίηση καὶ ἡ «τυχὸν δμοιομορφία τῆς ζωῆς της. Συνεπῶς καλὸς Εὐρωπαῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ δποῖος ἀναγνωρίζει τὴν διαφορὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἔργαζεται δμως γιὰ τὰ κοινὰ συμφέροντά τους. Ὑπάρχει δμως μέσα στὴν ποικιλία αὐτῶν τῶν λαῶν καὶ τὴν διαφορά τους κάτι βαθύτατα κοινό, ἐκτός τοῦ κοινοῦ συμφέροντος, ὑπάρχει ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Αὐτὸς ὑπῆρξε καὶ στὴν Ἰταλία, καὶ μάλιστα πληθωρικός, καὶ στὴν Γαλλία καὶ στὴν Ἀγγλία καὶ στὴν Γερμανία καὶ στὶς μικρὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ στὴν Ἐλλάδα, ὅπου ὅχι μόνο ἐγεννήθη, ἀλλὰ συνεχῶς ἀνανεώνεται ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Αὐτὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ πνεύματος τοῦ λαοῦ, εἴτε εἶναι καλλιτέχνης, εἴτε εἶναι ἐπιστήμων, εἴτε πολιτικός, εἴτε φιλόσοφος. Ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ του. Αὐτὸς ἀναγνωρίζει τὴν συγγένεια ποὺ ἔχουν πρὸς αὐτὸν τὰ πνεύματα τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Τοιουτοτρόπως ἀπὸ τὴν διαφορὰ καὶ τὴν ποικιλία, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεση, δημιουργεῖται ἡ σύνθεση καὶ ἡ ἀρμονία τῶν πνευμάτων ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν Εὐρώπη⁷.» Σ' αὐτὴ τὴν Εὐρώπη καλούμεθα κι ἐμεῖς νὰ ἀνήκουμε μὲ ἔναν ἀναπότρεπτο τρόπο. «Δὲν πιστεύομε», γράφει τὸ 1963, «ὅτι ἡ σύμπραξή μας μὲ τὴν Εὐρώπη ὁπωσδήποτε θὰ φέρῃ τὴν εὐημερία καὶ τὴν εὐδαιμονία. Δὲν εἶμεθα τόσο ἀφελεῖς νὰ τὸ πιστεύωμε αὐτό. Καὶ ὅταν ὁ λόγος αὐτὸς λέγεται, ἡ λέγεται εἰς ἀφελεῖς ἡ λέγεται ἀπὸ ἀφελεῖς ἡ καὶ τὰ δύο. Διότι ἡ ἴστορία γενικῶς δὲν ἔχει σκοπὸ τὴν εὐημερία, ὅπως ἀπέδειξαν καὶ τὰ τελευταῖα παραδείγματα. "Οπου ὑπάρχει εὐημερία, ἐκεῖ ἐδημιουργήθη τὸ μέγα ἀδιέξοδον πλέον τοῦ ἀνθρώπου ως ὅντος, ψυχοσωματικοῦ ὅντος.

5. Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη (B), σ. 258.

6. Ἔνθ. ἀνωτ., σ. 259.

7. Ἔνθ. ἀνωτ., σ. 259.



‘Αλλὰ καὶ διότι ἡ εὐημερία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς δοθῇ ἀπὸ κάπου. Ἡ ίστορία εἶναι τραγική, δὲν προσφέρει εὐημερία οὔτε εύδαιμονία ποτέ. “Ομως ἡ ἀνάγκη νὰ κρατήσουν οἱ Ἔλληνες τὴν γῆ τους καὶ τὸ πνεῦμα τους εἶναι ἀδυσώπητη. Θὰ ἔλεγα ὅτι καὶ ἀν ἀκόμη ἡ σύμπραξη ἀποτελῇ μιὰ δοκιμασία γιὰ τὸν ἑλληνικὸν λαό, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὴν περάσῃ, διότι, ὅπως εἶπα, εἶναι μόνος του. ‘Ἐπειδή “οὐκ ἔστιν ἄλλως γενέσθαι”. Πάντα χαλυβδώνει τὸ Εἶναι του μέσα εἰς αὐτὴν τὴν δοκιμασία, καὶ γιὰ νὰ προσφέρῃ, ἐὰν σοβαρὰ ἀντιληφθῇ τὸ θέμα αὐτό⁸». Ο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος πίστευε μὲ τὴ διορατικότητα ποὺ τὸν διέκρινε ὅτι ἡ εἴσοδος τῆς Ἑλλάδος στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινότητα θὰ ἐντείνει εἰς τὸ μέγιστον τὰ ἥδη ὑπάρχοντα ἐσωτερικὰ προβλήματα. «Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη συνείδηση», γράφει, «ἄλλὰ δὲν βλέπω νὰ γίνεται. Θὰ θέσῃ μάλιστα καὶ θὰ δημιουργήσῃ καὶ ἄλλα προβλήματα, τὰ ὅποια ἀκόμη δὲν φαίνονται⁹».

Ο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἀνέλυσε μὲ μεγάλη δξυδέρκεια τὰ προβλήματα αὐτά, τὸ πρόβλημα τῆς αὐτόχθονης ἑλληνικῆς βιομηχανίας —ὅ λαὸς πληρώνει ὥστε νὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ φυτοζωϊκὴ φθισικὴ βιομηχανία!—, τὸ πρόβλημα τῆς ἑλληνικῆς ὀλιγανθρωπίας, τὸ θέμα τῆς τεχνικῆς, τῆς ὀργανώσεως τῆς γεωργικῆς καὶ βιομηχανικῆς παραγωγῆς καὶ κυρίως, ὅπως λέγει, τὸ τεράστιο θέμα τῆς παιδείας. «Δυστυχῶς ὅμως —καὶ τὸ λέω αὐτὸ μὲ θλίψη— ώς σήμερα ἡ Πολιτεία δὲν συνεκέντρωσε τὴν προσοχή της εἰς τὸ τεράστιο τοῦτο θέμα... Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ὅπου φαίνεται ὅτι ὁ ροῦς τῶν πραγμάτων ἔρχεται νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ ὅρους γιὰ νὰ ζήσωμε, ἀπαιτεῖ δηλαδὴ πολλὰ καὶ σοβαρὰ πράγματα γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ ζήσωμε... Ἡ θὰ γίνη αὐτὸ ἡ θὰ ἀποθάνωμε... Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς χρειάζεται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἡ πεῖρα ὅλων τῶν εἰδῶν τῆς ἡγεσίας, τὴν ὅποιαν διαθέτει ὁ τόπος, δηλαδὴ τῆς ἐπιστημονικῆς, τῆς τεχνικῆς, τῆς πνευματικῆς, τῆς οἰκονομικῆς καὶ τελικῶς τῆς πολιτικῆς. “Ολα τὰ εἴδη τῆς ἡγεσίας εἶναι σήμερα ἀπαραίτητα, καὶ ὅχι τὸ καθένα χωριστά... Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, εἰς τὴν ὅποιαν βεβαίως ἀνήκει τὸ μέγα ἔργον, μόνη της σήμερα, ὅχι μόνον ἐδῶ, ἀλλὰ πουθενὰ εἰς τὸν κόσμο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνταποκριθῇ στὰ προβλήματα, διότι τὰ προβλήματα εἶναι σύνθετα καὶ ἔχουν γίνη πάρα πολλά, ἔχουν πολλαπλασιασθῇ τόσον πολύ, ὥστε εἶναι ἀδύνατον ἔνας ἀνθρωπος νὰ τὰ δαμάσῃ¹⁰». «Ως τώρα οἱ Ἔλληνες», γράφει παρακάτω, «διφείλουν τὴν ἐπιβίωσή τους μέσα στὴν ίστορία εἰς δύο παράγοντες, εἰς τοὺς ἀγῶνες, εἰς τὶς θυσίες τους καὶ στὴν πνευματική τους ὑπεροχή», τὴν ὅποια, ὅπως ἀναπτύσσει ἄλλοι,

8. Ένθ. ἀνωτ., σ. 271.

9. Ένθ. ἀνωτ., σ. 262.

10. Ένθ. ἀνωτ., σσ. 263 κ.ξ.



B. ΠΑΠΟΥΛΙΑ

«ἔχομε χάση» και τὴν δποίαν εἶχαμε «πάντοτε στὴν ἱστορία. Γι' αὐτὸ λέγω δτι πρῶτο εἶναι τὸ θέμα τῆς παιδείας και ἐκεῖ πρέπει ἀποφασιστικὰ νὰ συγκεντρωθῇ ἡ προσοχὴ τῆς πολιτείας, ὅχι περιστασιακά, οὔτε κατ' εὐκαιρίαν. "Αρα τὰ πάντα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὴν παιδεία, δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος. Και αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ ἐπιτύχωμε διότι ἔχομε τὶς δυνάμεις, εἴμεθα λαὸς μὲ ἐσωτερικὸ δυναμισμό. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη χωρὶς τὴν καθολικὴ ἀναπροσαρμογὴ τῶν δυνάμεών μας... Τὰ πράγματα πιέζουν τόσο πολὺ εἰς τὸ κεφάλαιο τοῦτο, ὥστε φαίνεται ώσὰν νὰ μὴν μᾶς παίρνῃ ὁ καιρός¹¹». Τί δικαιολογία θὰ μπορούσαμε νὰ φέρουμε σήμερα γιὰ τὴν κατάσταση τῆς παιδείας μας, ὕστερα ἀπὸ εἴκοσι σχεδὸν χρόνια στὸν ἀείμνηστο δάσκαλό μας;

Βασιλικὴ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
(Θεσσαλονίκη)

11. *Ἐνθ. ἀνωτ.*, σ. 264.

