

## ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ\*

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1971, ό τότε ύπουργός Πολιτισμοῦ Κ. Τσάτσος έγραφε στὸν τότε γενικὸν γραμματέα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο: «Τὸ ἔργον τὸ ὅποῖον ἡ γενναιοφροσύνη σας, ἡ φιλοπατρία σας καὶ ἡ φλογερὴ ἀγάπη σας πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν πνευματικὴν παράδοσιν Σᾶς ἐνέπνευσε, προσθέτει ἔναν νέον κλάδο εἰς τὸν κότινον μὲ τὸν ὅποῖον ἡ ἴστορία θὰ στεφανώσῃ κάποτε τὴν ἀνηφορικὴν ἀλλὰ δημιουργικὴν πορείαν εἰς τὸν ἐπὶ γῆς βίον σας. Χάριν εἰς Ὅμας, ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ Ταῦγέτου, κάτω ἀπὸ τὸ τελευταῖον ἔρεισμα τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ πρώτου Ἑλληνος τῆς Ἀναγεννήσεως, θὰ ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ αἰώνιου Λόγου, αὐτοῦ, ὁ δόποιος, ἀφοῦ ἐπλάσθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἔξακολουθεῖ, εἰς πεῖσμα ἀντιξόων ἀνέμων, νὰ κυβερνᾶ τὸν κόσμον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος...».

Τὸν αἰώνιο Ἑλληνικὸν λόγον ὑπηρέτησε ὁ 'Ι. Ν. Θ. καὶ ὡς δάσκαλος καὶ ὡς γεννήτορας, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω καὶ τοὺς δύο χαρακτηρισμοὺς ποὺ ὁ Karl Jaspers ἔδινε στοὺς μεγάλους φιλοσόφους. «Ἡ ἐπίδραση τῶν γεννητόρων», λέει ὁ Jaspers, «ἐκδηλώνεται στὸ πάντα ἀτομικὸ σκέπτεσθαι ὅσων ἔρχονται ὕστερα ἀπὸ αὐτούς». Ὁ γραπτὸς καὶ προφορικὸς λόγος τοῦ 'Ι. Ν. Θ., κριτικὸς καὶ βαθιὰ στοχαστικός, ἔδινε πάντα ἀφορμὴ γιὰ πνευματικὴ ἀναδίπλωση καὶ οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὴ φιλοσοφία. Αὐτὸ δῆμως κιόλας τὸ στοιχεῖο δημιουργεῖ τὴν «ἀτοπία», μὲ τὴν πλατωνικὴ σημασία τοῦ ὅρου, τοῦ δασκάλου. Ὁ 'Ι. Ν. Θ. ὑπῆρξε δυὸ φορὲς «ἄτοπος» στὴ φιλοσοφικὴ παρουσία του: στὴν ἀρχὴ τῆς φιλοσοφικῆς σταδιοδρομίας του, τὴν ἐποχὴ τῶν σχολαστικῶν τῆς φιλοσοφίας, τῶν φιλολογιζόντων καὶ τῶν ἴστορικιστῶν, οἱ ὅποιοι, δπως θὰ ἔλεγε ὁ Πλάτων, «εἰς τὰ Ἱερὰ ἀποδιδράσκοντες, ἄσμενοι... ἐκ τῶν τεχνῶν ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, οἱ ἀν κομψότατοι ὅντες τυγχάνωσι τὸ ἑαυτῶν τεχνίον». Τότε εἶχε ἐναντιωθεῖ ὁ 'Ι. Ν. Θ. στὴν προσπάθεια τῶν ἐπικαιροσόφων, ποὺ συρρίκνωναν τὴ φιλοσοφία μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς δικῆς τους ἄσοφης ἐπιστήμης. Τὸ ἔργο του γιὰ τὰ Πανεπιστήμια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Ἀθήνας, δπως τὰ γνώρισε ὁ ἴδιος ἀπὸ μέσα,

\* Γιὰ τὴ γλώσσα τοῦ 'Ι. Ν. Θ. ἔχω γράψει καὶ στὸν προηγούμενο τόμο τῆς *Φιλοσοφίας*, σσ. 467 κ.ἔξ.



## Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε τὸ τελευταῖο του βιβλίο *'Αγαπημένη μου Χαϊδελβέργη*, ἔμεινε δυστυχῶς γραμμένο μόνο στὴ σκέψη του, ἀφοῦ δὲν πρόλαβε νὰ δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.

Ἄλλὰ εἶναι καὶ σήμερα ἄτοπος ὁ Ἱ. Ν. Θ. γιὰ δύο λόγους: γιὰ τὸν «ἰδεαλισμό» του καὶ γιὰ τὴν καλλιέπειά του. Ὁ ἰδεαλισμός του, ὅραμα ἐνὸς κόσμου θεμελιωμένου πάνω σὲ ἀξίες, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀφηρημένος· ἡταν πάντα ἴστορικὴ εὐθυκρισία, ποτὲ παρασιώπηση τῶν προβλημάτων τῆς μεταβλητῆς πραγματικότητας καὶ συνάμα πολεμικὴ τοῦ πνευματικοῦ τυχοδιωκτισμοῦ, τοῦ ἐπιστημονικοῦ νεοπλουτισμοῦ καὶ τῶν μονοϊδεολογισμῶν.

Τὸ δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἔγνοια γιὰ τὴν ὁμορφιὰ τοῦ λόγου<sup>1</sup>, οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἱ. Ν. Θ. γιὰ τὴ γλώσσα, ταυτόχρονα ἀγῶνες γιὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ, ὅπως ὁ ἕδιος λέει στὸ μελέτημα «'Ἡ γλῶσσα καὶ τὸ νόημά της'<sup>la</sup>», ὅταν ἀναλύουμε τὸ ἀντικειμενικὸ δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου, τὴ γλῶσσα, εἴμεθα ἐμμέσως ἀναγκασμένοι νὰ ἀναλύσωμε καὶ τὸ ὑποκείμενο, δηλαδὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου... καταφαίνεται... ὁ νόμος τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὅτι εὑρίσκει κανεὶς πάντοτε τὸ ὑποκείμενο μέσα στὸ ἀντικείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο μέσα στὸ ὑποκείμενο».

Ἡ ἀξιοθεωρητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς γλώσσας εἶναι τρόπος ἀναβάθμισης τῆς πνευματικῆς ζωῆς, διαλεκτικὴ σύνθεση παλαιοῦ καὶ νέου μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία τῆς τρίτης βαθμίδας, αὐτῆς ποὺ τὰ μετουσιώνει καὶ μὲ τὴ μετουσίωση αὐτὴ ἀντιμετωπίζει νέες πραγματικότητες: «... νὰ δημιουργήσωμε», γράφει προφητικά, τὸ 1934 κιόλας, ὁ Ἱ. Ν. Θ. στὸ μελέτημα «Δημοτικισμὸς καὶ πνευματικὸς νεοπλουτισμός<sup>2</sup>», «μὲ τὸ ἀληθινὸ πνεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ ὅλα στὴν πνευματικὴ μας ζωή, νὰ ξανασυνθέσωμε μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὅλη τὴν ἴστορία τοῦ 'Ἐλληνισμοῦ, ὅλα τὰ γράμματα τοῦ 'Ἐλληνισμοῦ νὰ τὰ ἴδοῦμε μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα, νὰ ἀναβαπτίσωμε ὅλο τὸ ἴστορικὸ εἶναι τοῦ 'Ἐλληνισμοῦ στὸ πνεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ, γιατὶ δημοτικισμὸς σημαίνει στὴν οὐσία του καὶ στὴ ρίζα του μετουσίωση τῶν περασμένων καὶ μαζὶ δημιουργία καινούργιων μορφῶν τοῦ πνεύματος».

Ἀπὸ τὸ 1934 ὁ Ἱ. Ν. Θ. ἔζησε τὸ θέμα τῆς γλώσσας ως πρόβλημα οὐσιαστικῆς μνήμης, δηλαδὴ παιδείας, ἥθικῆς συμπεριφορᾶς στὴ ζωή, γιατὶ δὲν τὸ ἔθεσε διχοτομικά, ως χωρισμὸ καθαρεύουσας καὶ δημοτικῆς, ἀλλ' ως πρόβλημα γνησιότητας: «Τὸ κίνημα τοῦ δημοτικισμοῦ... εἶναι τὸ δυνατώτερο ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση του Είκοσιένα στὸ τόπο μας... τὴν

1. Πβ. Εὐ. Μούτσοπουλος, 'Ο Θεοδωρακόπουλος καὶ ἡ τέχνη, στὸ *Mnήμη ἀγαθὴ* Ἱ. Ν. Θ., 1990, σσ. 61-65.

la. *Φιλοσοφία*, 8-9 (1978-79), 5.

2. *'Αρχεῖον Φιλοσοφίας καὶ Θεωρίας τῶν Επιστημῶν*, Ε (1934) σ. 9.



## ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

πράξη τῆς λεφτεριᾶς ἔρχεται νὰ συμπληρώσει ὁ δημοτικισμός, θέλει νὰ δημιουργήσει καὶ πνευματικὴ λεφτεριά<sup>3</sup>».

Τὸ 1977 ἀρχίζει μιὰ ὁμιλία του στὴ Σκάλα Λακωνίας ἐπισημαίνοντας τὴν κρισιμότητα ποὺ διέρχεται ἡ παιδεία καὶ ἡ γλώσσα, ἀγαθὸ τῆς πρώτης ἦ, ὅπως λέει ἀλλοῦ<sup>4</sup>, «δεύτερη βαθμίδα ζωῆς». Ἡδη στὸ μελέτημα «Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ 'Ἐλληνισμοῦ'<sup>5</sup>» ἀναλύοντας τὰ σύγχρονα προβλήματά μας, τὴν ὀλιγανθρωπία μας, τὴν ἀνάγκη αὐτόχθονης βιομηχανίας κ.ἄ. ἐπιτάσσει ως μέσο διάσωσής μας τὴ διαφύλαξη τῆς γλωσσικῆς φυσιογνωμίας μας. Ἡ γλώσσα εἶναι ἡ ἀσπίδα ἐνὸς λαοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολιτεία του καὶ τὰ μέσα τὰ δποῖα αὐτὴ διαθέτει. Ἡ ἀξία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τὸ μέγεθος τῆς σημασίας της γίνεται συνειδητὴ δλοένα καὶ περισσότερο καθὼς ἀναπτύσσεται ἡ σύγχρονη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ μεγαλώνει ἡ ἀνάγκη ἐκμάθησης ξένων γλωσσῶν ἀπὸ τὰ μεγάλα στρώματα τοῦ λαοῦ. «Οσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ κίνδυνος γιὰ τὴν ἐπιβίωση ἐνὸς λαοῦ, τόσο ἐσωτερικότερη εἶναι ἡ ἀνάγκη ὁ λαὸς αὐτὸς νὰ καλλιεργεῖ ἀκατάπαυστα τὴ γλώσσα του, γιατὶ αὐτὴ εἶναι τὸ ὅργανο τῆς ἑλευθερίας του. Ἡ γλωσσικὴ καλλιέργεια ἀπαιτεῖ ἱστορικὴ μνήμη καὶ συνείδηση. Χρέος λοιπὸν ὅλων εἶναι ἡ γόνιμη καὶ δυναμικὴ ἀφομοίωση τῆς γλωσσικῆς παράδοσης ποὺ βρίσκεται στὰ κείμενα τοῦ πολιτισμοῦ ὅλων τῶν αἰώνων. Αὐτὰ πρέπει νὰ κυκλοφορήσουν μεταξὺ τῶν Ἐλλήνων, γιὰ νὰ μὴ γίνουν οἱ Ἐλληνες, αὐτοὶ οἱ «ἔφηβοι τῆς Ἰστορίας», «συνταξιοῦχοι τῆς Ἰστορίας», ὅπως ἐπιτυχημένα γράφει ὁ 'Ι. Ν. Θ. στὸ μελέτημα «Ἡ θέσις τοῦ 'Ἐλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον<sup>6</sup>».

Ἐπιζήμιος γιὰ τὸν γλωσσικὸ πολιτισμὸ εἶναι ὁ φανατισμός, τὸν ὅποιο ὁ 'Ι. Ν. Θ. καὶ ἐπίκαιρα καὶ προφητικὰ κατήγγειλε σὲ κάθε ἐνθρόνισή του στὴ νεοελληνικὴ ζωή. Σὲ κείμενο τοῦ 1977, καταγγέλοντας ως δημιουργὸ στειρότητας τὸ φανατισμὸ καθαρευουσιάνων καὶ δημοτικιστῶν, παρατηροῦσε: «'Ο φανατισμὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ δημοτικισμοῦ δὲν ἔβλεπε... ὅτι ἡ δημοτικὴ... γλώσσα, χωρὶς τὸ λεξιλόγιο ἀπὸ τὸ θησαυρὸ τοῦ κλασσικοῦ ἑλληνικοῦ λεξικοῦ, δὲν εἶναι ἵκανὴ νὰ ἀνέβῃ πιὸ πάνω ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τῆς ζωῆς. 'Ο φανατισμὸς ἔξ ἄλλου ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς καθαρεύουσας δὲν ἔβλεπε ὅτι ἡ ψυχολογία τοῦ συντακτικοῦ τῆς νέας ἑλληνικῆς εἶναι ἀπλούστερη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὅτι ἡ λαλιὰ τοῦ λαοῦ εἶναι τὸ ζωντανὸ θεμέλιο, ὅπου ἐπάνω ἥταν δυνατὸν νὰ οἰκοδομηθῇ ἡ νέα ἑλληνικὴ

3. Δημοτικισμός..., σ. 3 καὶ ὑπ.

4. Ἡ γλώσσα καὶ τὸ νόημά της, σ. 5.

5. ΕΕΦΣΠΑ 1966-67, σ. 10.

6. Παρνασσός, IE (1971), σ. 556.



## Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

γλώσσα<sup>7</sup>». Γιὰ τὸν Ἰ. Ν. Θ. (κι αὐτὸ καθιστᾶ πάντα ἐπίκαιρο τὸ στοχασμό του) τὸ γλωσσικό μας πρόβλημα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα γραμματικῆς, τυπικῆς μορφῆς τοῦ γλωσσικοῦ μας ὀργάνου, γιὰ τοῦτο καὶ καμιὰ θεσμικὴ λύση του δὲν εἶναι ἐπαρκής, ἀλλ’ ὑπῆρξε πρόβλημα ἔθνικῆς ταυτότητας, λόγου παιδευτικοῦ ὃ ὅποιος νὰ καλύπτει ὅχι μόνο τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες, «ἄλλὰ καὶ τὶς ὑψηλὲς πνευματικὲς ἀνάγκες ἐνὸς ἔθνους». Ὁ νεοελληνικὸς λόγος δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ διατηρηθεῖ χωρὶς τὸ θησαυρὸ τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας, χωρὶς τὴ συνείδηση τῆς ἐνότητας τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας, μὲ ἀπλὰ λόγια χωρὶς τὴν εἰσαγωγὴ στὴ γλώσσα λεκτικῶν συμβόλων τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φανατισμό, ἔνα λανθασμένο αἴσθημα ἐλευθερίας, τωρινὸ ἄλλὰ καὶ παλαιὸ —ὅπως δείχνει, γιὰ παράδειγμα, ἡ ἀριστοτελικὴ πρόταση γιὰ νομοθετικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀθυροστομίας<sup>8</sup>, τῆς ἀνυπακοῆς σὲ γλωσσικοὺς κανόνες— καταγγέλλεται ἀπὸ τὸν Ἰ. Ν. Θ. καὶ λύνεται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐνότητα τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας. Στὸ μελέτημα «Τὰ προβλήματα τῆς Νέας Γενεᾶς<sup>9</sup>» δι φιλόσοφος γράφει: «Δίχως γλώσσα μένει ἀνοργάνωτο τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ μᾶς τοὺς Ἑλληνες, ποὺ δὲν πρέπει, πιστεύω, νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὸ προνόμιο νὰ μαθαίνομε ἀρχαῖα ἐλληνικά. Καὶ εἶναι πράγματι προνόμιο, γιατὶ δὲν ὑπάρχει καλύτερο ὅργανο ἀπὸ τὴν ἀρχαία γλώσσα, ποὺ νὰ συντελεῖ περισσότερο στὴν ὅργανωση τοῦ πνεύματος... Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι μὲ τὰ ἀρχαῖα πλουτίζομε συνεχῶς τὰ νέα ἐλληνικά. Ἐκτὸς αὐτοῦ πρέπει νὰ γνωρίζομε ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι τὸ τελευταῖο ὅπλο ἐνὸς λαοῦ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του. Ἀλλὰ στὸ πρόβλημα τοῦτο τὴ μεγαλύτερη εὐθύνη δὲν τὴν ἔχουν οἱ νέοι, τὴν ἔχουν οἱ ὥριμοι... Ἡ καλλιέργεια, καὶ ὁ πολιτισμὸς τῆς γλώσσας δὲν εἶναι μόνο ἔργο τῶν λογοτεχνῶν... ἀλλὰ εἶναι ἔργο τῶν δασκάλων... Ἀφήνω κατὰ μέρος τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας, τὶς ἐφημερίδες καὶ τὸ ραδιόφωνο. Καὶ ὅμως ἡ κακοποίηση αὐτὴ σὲ ἄλλους τόπους δὲν γίνεται, πρᾶγμα τὸ ὅποιο δηλώνει ὅτι δὲν φταῖνε οἱ ἐφημερίδες... ἀλλὰ οἱ ἀνθρωποι...».

Κράτησα ὅλο τὸ παράθεμα γιατὶ εἶναι ἀποκαλυπτικὸ καὶ τῆς θεωρητικῆς ἄποψης τοῦ Ἰ. Ν. Θ. καὶ τῆς πρακτικῆς-παιδευτικῆς σημασίας τῆς ἰδέας τῆς συγκαλλιέργειας δημοτικῆς καὶ ἀρχαίας ἐλληνικῆς. Ἡ γλώσσα

7. Παιδεία καὶ γλῶσσα, *Παρνασσός* ΙΘ (1977) σ. 170. (ἀναδ. *Μνήμη ἀγαθὴ* Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου, σ. 22).

8. Βλ. *Πολιτ. Μ* 17 1136 Β 2, πρβλ. Ἀννας Κελεσίδου, *Φιλοσοφία καὶ Ζωή, Ἐλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση*, 4 (1987), σ. 196.

9. *Παρνασσός*, ΙΒ (1970) 15.



είναι πειθαρχία, ἔθος-ῆθος, ἔθνικὸ κεφάλαιο. Οἱ νέοι, τὸ ἀνθρώπινο κεφάλαιο ἐνὸς ἔθνους, δὲν εὐθύνονται γιὰ τὴν πτώχευση τοῦ ἔθνικοῦ μας θησαυροῦ μὲ τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας. 'Υπεύθυνοι είναι δλοι οἱ δπαδοὶ τοῦ δόγματος «ἐπιτηδείως ζῆν», τόσο οἱ παλαιοὶ σχολαστικοὶ δσο καὶ δλοι δσοι δὲν χρησιμοποιοῦν τὴ γλώσσα μὲ σεβασμό, ώς λόγο, δργανο ἐπικοινωνίας. 'Εκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγάπη ώς τρόπο ἐπικοινωνίας, δ λόγος, ἀφετηρία τῆς σχέσης μὲ τοὺς ἀνθρώπους, εἰδικὰ τοὺς νέους, «ένώνει τοὺς ἀνθρώπους· μ' αὐτὸν ἐπικοινωνοῦν οἱ ἀνθρωποι, τὸν σέβονται γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνη μεταξύ τους. 'Ο λόγος είναι δ συνδετικὸς κρίκος τῶν ἀνθρώπων μιᾶς κοινωνίας... Μὲ τὸ λόγο δ δάσκαλος θὰ φέρει στὸ παιδὶ τὸ ἀγαθὸ τῆς γνώσεως. Μὲ τὸ λόγο θὰ τοῦ φέρει σιγὰ σιγά, μὲ μέθοδο, δλο τὸ θησαυρό...<sup>10</sup>».

'Ο λόγος είναι «ψυχαγωγία», μὲ τὴν πλατωνικὴ σημασία τῆς ἀγωγῆς τῆς ψυχῆς, δταν ἐρμηνεύεται δμόλογα μὲ τὸ λόγο τῶν κλασικῶν κειμένων: «Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κείμενα», γράφει δ 'Ι. Ν. Θ. στὸ μελέτημα «Παιδεία καὶ γλῶσσα<sup>11</sup>», δ "Ομηρος, οἱ τραγῳδίες, οἱ Λυρικοί, οἱ ιστορικοὶ Ἡρόδοτος καὶ Θουκυδίδης, οἱ φιλόσοφοι, καὶ συγκεκριμένως τὰ κείμενα τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, είναι αὐτὰ καθαυτὰ λόγος. 'Ο λόγος δμως αὐτὸς γιὰ νὰ φτάσει στὴν ψυχὴ τοῦ νέου χρειάζεται δεύτερον ἐρμηνευτικὸ λόγο τοῦ δασκάλου καὶ αὐτὸς δ δεύτερος πρέπει νὰ είναι δμόλογος πρὸς τὸν πρῶτον. Γιατί ἀποτύχαμε ώς τώρα στὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων γραμμάτων; Διότι δὲν κατωρθώσαμε νὰ δημιουργήσωμε καλύτερο ἐρμηνευτικὸ λόγο δμόλογο μὲ τὸν λόγον τῶν κειμένων. Δὲν φταῖνε λοιπὸν τὰ κείμενα, ἀλλ' ἐμεῖς ποὺ δὲν κατωρθώσαμε νὰ τὰ πλησιάσωμε καὶ τελικῶς ἐφθάσαμε στὸ ἀπεγνωσμένο πράγματι διάβημα νὰ τὰ ἀπομακρύνωμε ἀπὸ τὰ γυμνάσιά μας». Δὲν φταίει λοιπὸν οὔτε δ λόγος μόνος του οὔτε τὸ εἶδος τοῦ λόγου, δπως δὲν φταῖνε οἱ νέοι οὔτε δ λαός, αὐτὸς δ «ἀδυσώπητος λειτουργὸς τοῦ πνεύματος τοῦ δημοτικισμοῦ... πρῶτα καὶ κύρια», δπως λέει δ 'Ι. Ν. Θ.<sup>12</sup>... ἀλλ' οἱ κακοὶ χρῆστες του γενικότερα. Φταίει ἡ μὴ συνομολογία μὲ τὴν ἀλήθεια ἢ τὸ νόημα, δπως γίνεται συχνὰ στὴ γλώσσα τῆς δῆθεν μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ἢ στὴ συνθηματικὴ γλώσσα, δπου «ἡ συνεννόηση γίνεται σχεδὸν μὲ ἀπλὰ συνθήματα, δπου ἐνώνονται τὰ ἀρχικὰ γράμματα πολλῶν λέξεων<sup>13</sup>.

10. 'Ο δάσκαλος καὶ τὸ παιδὶ, *Παρνασσός*, IE (1973), 331.

11. Παιδεία καὶ γλῶσσα, σ. 162.

12. Δημοτικισμός..., σ. 11.

13. Τὰ προβλήματα τῆς Νέας Γενεᾶς, σσ. 14-15.



## Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Τὸ 1975<sup>14</sup>, ώς Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικό μας ζήτημα, ὁ Ἱ. Ν. Θ. ὑποστήριξε καὶ στὴν πράξῃ τὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς στὰ Γυμνάσια, καθὼς καὶ τῆς γραμματικῆς τῆς κοινῆς, δηλαδὴ τῆς γλώσσας τοῦ Εὐαγγελίου, προκειμένου νὰ καλλιεργεῖται καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ μιὰ ὑψηλὴ δημοτική, παράλληλα μὲ τὴ διδασκαλία στὴ δημοτικὴ ὁρισμένων καλῶν βιβλίων, καὶ προκειμένου νὰ διακοπεῖ ἡ ἀπὸ τὴν ἀθέτηση τῆς κλασικῆς παιδείας συνενοχή μας στὸν ἀφελληνισμὸ τῆς Δύσης<sup>15</sup>. Ὁ συνελληνισμός, ποὺ διατηρήθηκε στοὺς αἰῶνες μὲ τὴ μετάληψη τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, ποὺ παρέμεινε σὲ ἴδεες οἱ ὅποιες ἔγιναν οἰκουμενικές, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία, καὶ σὲ ὅρους, ὅπως ἡ δημοκρατία, «ποὺ ἀκούγεται σήμερα στὶς γλῶσσες ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς καὶ εἶναι ἀμετάφραστη», ἢ ἡ φιλοσοφία, «ὅρος ἐπίσης ἀμετάφραστος, καθολικὸς καὶ παγκόσμιος<sup>16</sup>», μειώθηκε ἀφάνταστα σήμερα. Ἀν στὰ 1971 ὁ Ἱ. Ν. Θ. ἔδινε τὴ μαρτυρία του γιὰ δώδεκα μόνον σπουδαστὲς ποὺ ἤξεραν ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἀνάμεσα σ' αὐτοὺς ποὺ παρακολουθοῦσαν τὸ 1968 μαθήματα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαϊδελβέργης<sup>17</sup>, σήμερα ὅχι μόνο εἶναι ἐλάχιστοι οἱ ὄνομαζόμενοι "Ἐλληνες ώς «τῆς ἡμετέρας παιδεύσως μετέχοντες<sup>18</sup>" ἀλλ' εἶναι καὶ πολλοὶ πού, νοθεύοντας τὸ νόημα τῆς ἱστορίας, ξεχνοῦν τὴ σημασία τῆς κλασικῆς μας παιδείας, ἥ, γιὰ νὰ τὸ πῶ ὅπως τόσο εὔστοχα τὸ διατύπωσε ὁ Ἱ. Ν. Θ., μᾶς ἔξισώνουν «μὲ λαοὺς (πού) δὲν ἔχουν τὸ χάρισμα τῆς ἱστορίας νὰ ἔχουν δημιουργήσει θεοὺς ώς τέλειους ἀνθρώπους καὶ ἀνθρώπους ώς θεούς<sup>19</sup>». Ἡ κοσμοϊστορικὴ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ εἶναι στενὰ δεμένη μὲ τὴ γλώσσα, φορέα τῆς ποίησης, τῆς ἱστορίας, τῆς φιλοσοφίας, ὑπαγορεύει τὸ αἴτημα τῆς διαφύλαξης, τῆς μὴ ἀπεμπόλησης τῶν κλασικῶν γραμμάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς μικρῆς μεταβολῆς τῆς μέσα στὸ χρόνο προσφέρει ἔνα ἀκόμη στοιχεῖο, ώς δυνατότητα ἐπιβίωσής της σήμερα: «Τὸ καταπληκτικό», λέει ὁ Ἱ. Ν. Θ., «εἶναι ὅτι ἡ φυσιογνωμία τῶν λέξων τῆς Ἑλληνικῆς ἔμεινε στοὺς αἰῶνες ἀναλοίωτη... κατὰ βάθος καὶ ἡ ψυχολογία τῆς γλώσσας, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸ συντακτικό, δὲν ἄλλαξε τόσο πολύ, ὥστε νὰ εἶναι ἡ ψυχολογία τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς κάτι

14. Βλ. καὶ τὴ μελέτη μου ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν προηγούμενο τόμο 19-20 τῆς Ἐπετηρίδος *Φιλοσοφία*, μὲ τίτλο Μνήμη τοῦ Θεοδωρακόπουλου, σσ. 469 κ.έξ.

15. *Παιδεία καὶ γλώσσα*, σ. 172.

16. Τί πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας, *Παρνασσός*, ΙΓ (1971), σ. 220 πβ. "Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Μνήμη Ἱ. Ν. Θ., *Φιλοσοφία*, σ. 470.

17. *Ἐνθ. ἀν.*, σ. 218.

18. *Τὸ 1821 καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ*, σ. 1.

19. *Ἡ θέσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον*, σ. 562.



όλωσδιόλου καινούριο άπό τὴν ψυχολογία τῆς συντάξεως παλαιοτέρων ἐποχῶν<sup>20</sup>».

Έτσι, άπό δλους τοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ ἀφθονοῦν στὸ ἔργο τοῦ 'I. N. Θ. ἀναφορικὰ μὲ τὴ γλώσσα, θὰ κρατοῦσα ἐκεῖνον, πού, ὅπως εἰπώθηκε<sup>21</sup>, ἀναδείχνει τὸ ἔντονα λογοκρατικὸ ἔργο του «ἰδιαίτερα γλωσσοκεντρικό»: ἡ γλώσσα «εἶναι κατὰ βάθος πνευματικὴ σύνθεση, ἔμψυχη ὀλότητα, ἡ ὁποία ὁμοιάζει, ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴ σύνθεση καὶ ἀρμονία τοῦ κόσμου<sup>22</sup>». Καὶ δὲν μοῦ χρειάζεται ν' ἀναθυμηθῶ τὸν Wittgenstein ποὺ ἔλεγε: «τὰ ὄρια τῆς γλώσσας μου δρίζουν τὰ ὄρια τοῦ κόσμου μου<sup>23</sup>», ὅταν ὑπάρχει ὁ Πλάτων, τὸ μόνιμο πρότυπο τοῦ 'I. N. Θ., γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ λόγος εἶναι «τῶν ὄντων ἐν τι γενῶν» καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο, ἀν στερηθοῦμε τὸν λόγο, «τὸ μὲν μέγιστον, φιλοσοφίας ἀν στερηθεῖμεν» (Σοφιστὴς 260 a). Ἡ γλώσσα, ὅπως γενικὰ ἡ φιλοσοφία, μορφοποιεῖ τὴν πραγματικότητα, κοσμοποιεῖ τὸν κόσμο, ἀνθρωποποιεῖ τὸν ἄνθρωπο. Στὸν Γ' τόμο τῆς *Eἰσαγωγῆς στὴ Φιλοσοφία*<sup>24</sup> ὁ φιλόσοφος γράφει: «Μόνον ἀν ἀποσπασθοῦμε ἀπὸ τὴ δογματικὴ ἀντίληψη ὅτι ὑπάρχει μιὰ ἔτοιμη καὶ χωριστὴ ἀπὸ μᾶς πραγματικότητα καὶ μόνον ἀν στρέψομε τὴν προσοχή μας ἐκεῖ, ὅπου σχηματίζεται γιὰ μᾶς ὅ, τι ὀνομάζομε πραγματικότητα, δηλαδὴ μέσα μας, μόνον τότε ἀποκτοῦμε ἀληθινὴ εἰκόνα τοῦ πῶς συντελεῖται ὅ, τι ὀνομάζομε κόσμο καὶ πραγματικότητα... ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη —καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀνάγκη βαθύτατα πνευματική— ἀλλὰ καὶ ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὴν αἰώνια ροὴ μέσα του καὶ νὰ δώσει, ὅσο γίνεται, μορφὴ σ' αὐτὴ τὴ βουβὴ κατάσταση ποὺ ἔρχεται καὶ παρέρχεται καὶ ὁ πρῶτος λυτρωτὴς τοῦ ἄνθρωπου ἀπ' αὐτὴν τὴν βουβότητα τοῦ γίγνεσθαι εἶναι ἡ λέξη, ὁ λόγος, ἡ γλώσσα. Αὐτὴ εἶναι τὸ ὅργανο μὲ τὸ ὁποῖο βάζει τάξη καὶ οἰκοδομεῖ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, δηλαδὴ ἀποκτᾶ τὴ γνώση της. Μὲ τὴ γλῶσσα... δὲν ἐκφράζει ὁ ἄνθρωπος ἔνα Εἶναι, ἀλλὰ ἔχει μιὰ καινούρια μορφὴ τοῦ Εἶναι».

Ἡ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς γλώσσας στὸν 'I. N. Θ. συνδέεται μὲ τὰ μεγάλα μεγέθη τῆς φιλοσοφίας του, τὶς ἔννοιες τοῦ πνεύματος, τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ προσώπου: «Τὸ πνεῦμα», λέει ὁ 'I. N. Θ. στὸ μελέτημα «Περὶ

20. Παιδεία καὶ γλῶσσα, σ. 169.

21. Βλ. Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ. Ἡ δημοτικὴ γλώσσα στὸν φιλοσοφικὸ λόγο τοῦ 'I. Θεοδωρακόπουλου, στὸ 'Αναφορὰ στὸν 'I. N. Θεοδωρακόπουλο, *Tετράδια Εύθυνης*, 18, 1983, 33. Στὸ ἴδιο τεύχος βλ. καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ K. Τσάτσου, Θεοδωρακόπουλος καὶ ἐλληνισμός, σ. 17.

22. Ἡ γλῶσσα καὶ τὸ νόημά της, 7.

23. L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logicophilosophicus*, μτφρ. Θ. Κιτσόπουλου, Αθήνα, Παπαζήσης 1978, σ. 110.

24. Γνωσιολογία, Ἡθική, Φιλοσοφία, Αἰσθητική, 583.



## Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

μεταφυσικῆς<sup>25</sup>», «εἶναι ἐνέργεια ποὺ αὐτοπραγματώνεται, εἶναι αὐτοσυνείδητος κίνησις. Διὰ τοῦτο τὰ ὅριά του εἶναι κινητὰ καὶ εἶναι ἵσα πρὸς τὰ ὅρια τοῦ κόσμου». Καὶ στὴν ἴδιόγραφη ὑποθήκη, ποὺ μοῦ χάρισε κάποτε γιὰ νὰ μὲ βοηθήσει σὲ ἄνυδρους πνευματικὰ χώρους, μοῦ ἔγραφε: «Τὸ πνεῦμα εἶναι τὸ ἀξιώτερο πού ἔχομε μέσα μας, γιὰ τοῦτο πρέπει νὰ τὸ προφυλάξωμε ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ περιβάλλοντος». Ἡ γλώσσα, ποὺ εἶναι μιὰ συνεχῆς καλλιέργεια καὶ ὑπέρβαση τῆς βουβότητας τοῦ φυσικοῦ γίγνεσθαι, συνδέεται μὲ τὴν ἴδεα τῆς ἀναφορικότητας, τοῦ ἀναμορφωτικοῦ δυναμισμοῦ καὶ τῆς πρωτοποριακῆς συμμετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὸ πραγματικό, τὰ ὅποια συνιστοῦν ὅ,τι δ 'Ι. Ν. Θ. ὀνομάζει «πρόσωπο<sup>25a</sup>». Γιὰ τὸν 'Ι. Ν. Θ. ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ἡ βιολογικὴ μονάδα στὴν ὅποια προσιδιάζει ἡ ὑπέρβαση τῆς ὄντος διάστασης κι ὁ ἐμπλούτισμὸς μὲ τὴ διάνοιξη στὴν αὐτοσυνείδητη καὶ αὐτενέργητη ζωή. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ κινούμενη κίνηση ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι πρὸς τὸ εἶναι· ὁ ἀνθρωπὸς-πρόσωπο ἀγωνίζεται νὰ μετακινήσει τὴ στάθμη τῆς ἐλευθερίας του, νὰ κατακτήσει τὴν πνευματικὴ αὐτονομία του, νὰ φτάσει, κατὰ τὸ δυνατόν, σὲ στέρεο ἔδαφος. Τὸ ἴδιο μὲ τὴ γλώσσα του εἶναι ώσὰν «ἀπὸ τὸ βουβὸ καὶ σκοτεινὸ στοιχεῖο, ποὺ ώς κυματώδης θάλασσα κινεῖται μέσα στὴ συνείδησή του...» (ὁ ἀνθρωπὸς) «νὰ φθάνῃ σὲ στέρεο ἔδαφος, νὰ καταλήγῃ στὴν ξηρά<sup>26</sup>».

Δὲν θὰ μποροῦσα νὰ κλείσω αὐτὴ τὴ σύντομη παρουσίαση τῆς σημασίας τῆς γλώσσας στὸν 'Ι. Ν. Θ. χωρὶς νὰ θυμίσω τὴ σύνδεση ποίησης καὶ φιλοσοφίας στὸ ἔργο τοῦ δασκάλου, σύνδεση ποὺ ἀποκάλυπτε ζωντανὰ ὁ προφορικός του λόγος καὶ ὁ γραπτός του μὲ τὴ μορφή, τὸν «χαρακτήρα» του. Γιὰ τοῦτο, ὅπως ἄρχισα μὲ ἔνα γράμμα τοῦ Κ. Τσάτσου πρὸς τὸν 'Ι. Ν. Θ., θὰ καταλήξω μὲ ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ πολὺ προγενέστερο γράμμα τοῦ 'Ι. Ν. Θ., γραμμένο καὶ σταλμένο στὶς 12 τοῦ Μάρτη τοῦ 1928 ἀπὸ τὴ Χαϊδελβέργη, στὸν ἀγαπημένο φίλο του καὶ δημοσιευμένο στὸ 'Ημερολόγιον τῆς Μεγάλης Έλλάδος, τὸ 1930.

«Γιὰ τὴ μητρικὴ τὴ γλῶσσα εἶμαι πάντα πρόθυμος νὰ πολεμήσω, μὰ μέσα σ' αὐτὴ νὰ βάλω μιὰ ούσια, μιὰ ἴδεα. Γιὰ τίποτε ἄλλο δὲν μπορῶ νὰ πολεμήσω στὴ ζωή. Δὲν εἶμαι ποιητής, ὅπως εἶσαι ἐσύ, μὰ ἂμα ἔρχεται ἔνας χείμαρρος μέσα μου τότε μὲ πιάνει μανία, ἄλλη ἵσως ἀπ' τὴν ποιητική, πές την φιλοσοφική, ποὺ δίνει ἀμέσως καὶ στὴ γλῶσσα μορφὴ καὶ

25. 'Αθηνᾶ 1964, σ. 27.

25a. Βλ. "Αννας Κελεσίδογ, 'Η μετακίνηση τῆς στάθμης τῆς ἐλευθερίας, *Τετράδια Εύθυνης*, 18, σσ. 112, κ.έξ. καὶ 'Η ἐννοια τοῦ προσώπου στὸ ἔργο τοῦ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, 'Αφιέρωμα στὸν 'Ι. Ν. Θ., Δεσμός, Φ.Σ. Παρνασσός, 'Αθῆναι 1975, σσ. 193-229.

26. *Eἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία*, ἔνθ. ἀν.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

χαρακτήρα. 'Εσύ φέρνεσαι ἀπ' τὴν ποίηση στὴ φιλοσοφία, ἅμα σὲ πιάνει μανία ἀνέρχεσαι ἀπὸ τὸ χρόνο στὸ ἄχρονο μὲ ποιητικὰ μέσα, ἐγώ, ἅμα μὲ κυριεύει τὸ δαιμόνιο ἔρχομαι ἀπὸ τὸ ἄχρονο στὸ χρόνο καὶ παίρνω ὅ,τι βρίσκω μπροστά μου καὶ τοῦ δίνω κάτι ἀπὸ τὸ ἄχρονο. Μὰ στὸ βάθος συναντῶνται καὶ τὰ δύο, ἡ ποίηση καὶ ἡ φιλοσοφία. Βάλε καὶ κάποια ἄλλη μανία ποὺ μὲ πιάνει κάποτε-κάποτε, πές την θρησκευτική, ποὺ ἀρχίζω καὶ πονῶ γιὰ δλα ποὺ βλέπω γύρω μου, γιὰ δλη τὴν ιστορικὴ καὶ τὴ φυσικὴ ζωή, καὶ πνίγομαι μέσα στὸν πόνο αὐτὸ ὅσο ποὺ νάρθη ὁ λόγος, τὸ μίλημα ποὺ κάνει κανεὶς γράφοντας, γιὰ νὰ μὲ σώση, τότε ἔχεις δλη τὴν δρᾶσι τῆς ψυχῆς μου».

"Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ  
(Αθῆναι)

