

## Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

‘Η κεντρική ίδέα τῆς ὅλης φιλοσοφικῆς δημιουργίας τοῦ ’Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου εἶναι ἡ ίδέα τῆς οὐσίας τῆς προσωπικότητας, ὅπως αὐτὴ δομεῖται καὶ νοηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴ δυναμικὴ σχέση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου μὲ βασικὸ ὄντολογικὸ δεδομένο τὴν ἔννοια τοῦ «νοήματος», ἡ ὅποια καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀναγκαία, θεμελιακὴ προϋπόθεση τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ του.

‘Υποκείμενο καὶ ἀντικείμενο δὲν εἶναι δύο αὐθύπαρκτοι καὶ αὐτόνομοι κόσμοι, ἀλλὰ ἀποτελοῦν τοὺς πόλους μιᾶς πρωταρχικῆς διαλεκτικῆς σχέσης, ἡ ὅποια συνιστᾶ, στὴν πολυμορφία τῶν ἀντικειμενικῶν τῆς ἐκφάνσεων, τὴν δλότητα τοῦ Εἶναι, τόσο τῆς φύσης ὅσο καὶ τῆς ἴστορίας<sup>1</sup>. ‘Η δλότητα αὐτὴ προσδιορίζεται πιὸ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν δργανικὴ σύνθεση τῶν αἰσθητῶν, νοητῶν, ψυχικῶν καὶ ὑπερβατικῶν ὄντων, τὰ ὅποια δὲν διέπονται ἀπὸ μία σχέση ἀναγωγῆς τῆς μιᾶς σφαίρας τῶν ὄντων στὴν ἄλλη ἀλλὰ ἀπὸ μία δυναμικὴ διαλεκτικὴ σχέση συστοιχίας καὶ ἰσοδυναμίας μεταξύ τους. Δὲν μποροῦμε ἐπομένως νὰ συλλάβουμε τὸ νόημα τοῦ κόσμου ὡς ἀντικειμένου, ἀν δὲν θέσουμε ταυτόχρονα τὴν ὑπαρξή τοῦ ὑποκειμένου ποὺ τὸν ἀναγνωρίζει, ἐνῶ συνάμα τὸ ὑποκείμενο ἀνοίγεται καὶ προσδιορίζεται μέσα στὸ χῶρο τοῦ ἀντικειμένου, ὅπου τὸ ἕδιο δρᾶ καὶ ἐκφράζεται<sup>2</sup>. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν τῆς οὐσίας καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ Εἶναι δὲν ἔνδημεῖ στὰ ἄδυτα τοῦ ὑποκειμένου ἢ τοῦ ἀντικειμένου, ἀλλὰ στὴν δργανική τους ἐνότητα, ἔτσι ὥστε οὔτε τὸ ὑποκείμενο νὰ ἀφομοιώνει τὸ ἀντικείμενο (Fichte), οὔτε πάλι τὸ ἀντικείμενο νὰ ἀποδυναμώνει τὸ ’Εγώ (Schelling-Φυσιοκρατία-’Υλισμός). Οἱ ὅποιεσδήποτε ἔξ ἄλλου ὄντολογικὲς προτιμήσεις σὲ ἐπὶ μέρους συστατικοὺς τομεῖς τῆς πραγματικότητας ὁδηγοῦν σὲ μονισμοὺς (ύλιστικό, ψυχικό, πνευματικό) καὶ διασποῦν τὴν δργανικὴ ἐνότητα τῶν διαφόρων μορφῶν της<sup>3</sup>.

‘Η διαλεκτικὴ ὅμως σχέση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου δὲν μπορεῖ

1. ’Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία*, τ. Α’, ’Αθήνα, 1974, σσ. 100, 173.

2. *Αὐτόθι*, σ. 165.

3. *Αὐτόθι*, σ. 126.



νὰ νοηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν γνωστικὸ χῶρο τῆς συνείδησης, ὅπου θεμελιώνεται ἡ δυναμική της παρουσία καὶ βιώνεται τὸ νόημά της<sup>4</sup>. Κρίνεται, στὸ σημεῖο αὐτό, ἀπαραίτητη ἡ διευκρίνιση τῆς ἐννοίας τοῦ «βιώματος» κατὰ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο, διότι τὸ βίωμα δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴ συναισθηματικὴ κατάσταση τοῦ ὑποκειμένου, ἀλλὰ τὴ συγκεκριμένη ἐκείνη γνωστικὴ του ἐμπειρία, ποὺ προκύπτει ὡς ἀποτέλεσμα συνθετικῆς διαδικασίας ὅλων τῶν τρόπων μὲ τοὺς ὅποίους ἡ συνείδηση σχετίζεται μὲ τὰ πράγματα καὶ μὲ τὸν ἑαυτόν της (αἴσθημα, συναίσθημα, κρίσεις)<sup>5</sup>. Ἔτσι μεστώνει τὰ νοήματα τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἔξωτερικῆς της πείρας. Ὡς ἐκ τούτου ἡ συνείδηση, τὸ συνειδέναι, εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ποιότητα, ἡ μεταφυσικὴ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὅποια διαμορφώνει τὸ νόημα τῆς διαλεκτικῆς σχέσης ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου ὡς τὸ νόημα τοῦ Εἶναι, ἔτσι ὥστε Εἶναι καὶ συνειδέναι νὰ ἀποτελοῦν δύο ἔννοιες λογικὰ καὶ ὄντολογικὰ ταυτόσημες<sup>6</sup>. Ὁ διαχωρισμὸς βέβαια τῶν ἔννοιῶν συνειδέναι-ὑποκείμενο καὶ συνειδέναι-ἀντικείμενο, καθίσταται θεμιτὸς μόνο ὑπὸ τὸ πρίσμα μιᾶς πληρέστερης μεθοδολογικῆς προσέγγισης καὶ κατανόησης τῆς σχέσης Εἶναι καὶ συνειδέναι, τὸ ὅποιο ὡς ἐσωτερικὴ νοητικὴ ἐνέργεια κατευθύνεται δυναμικὰ στὸ ἀντικείμενο, μὲ σκοπὸ τὴν ὀλοκλήρωση νοηματικῶν σχέσεων καὶ μορφῶν, μέσω τῶν ὅποίων συστήνει τὸν κόσμο τῶν φαινομένων στὴ χρονικὴ καὶ αἰτιοκρατικὴ τους σχέση. Τὰ φαινόμενα αὐτά, ὡς περιεχόμενο τῆς συνείδησης, εἶναι ἡ φυσικὴ πραγματικότητα, στὴν ὅποια ἀνήκει καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ὡς σῶμα, καὶ ἡ πνευματικὴ πραγματικότητα, ὅπου τὸ πνεῦμα ἐνσαρκώνεται, πραγματώνεται στὴν ἐπιστήμη, τὴν ἡθική, τὴν τέχνη, τὴν πολιτική, σὲ μιὰ ἀδιάκοπη προσπάθεια νὰ γνωρίσει, νὰ μετασχηματίσει καὶ νὰ κατακτήσει τὸν κόσμο, ἐκφράζοντας ὅλες τὶς δυνατότητές του<sup>7</sup>. Ταυτόχρονα ὅμως, μὲ μιὰ ἀντίστροφη δυναμικὴ φορὰ ἀπὸ τὰ φαινόμενα πρὸς τὰ ἔσω, τὸ ἴδιο τὸ συνειδέναι ἀναδιπλοῦται, συσπειρώνεται στὸν ἑαυτό του καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς αὐτουσία καὶ αὐτοσκοπός. Ἡ διαλεκτικὴ του κίνηση εἶναι ἔνα αὐτοσυνείδητο γίγνεσθαι, ἔνας κύκλος, δλότητα ποὺ παρακολουθεῖ δυναμικὰ καὶ ἐπιστρέφει στὸν ἑαυτό της. Συνεπῶς στὴν ὄντολογικὴ της δομὴ ἡ συνείδηση εἶναι ἀ-χρονική, ἐννοιολογικὴ καὶ οὐσιαστική<sup>8</sup>.

Τὸ ὑποκείμενο, ὡς συνειδέναι, συλλαμβάνει πιὸ καθαρὰ τὸν ἑαυτό του ὡς αὐτοσκοπὸ μέσα στὴν ἱστορία<sup>9</sup>. Μεταξὺ τῆς αἰτιοκρατικῆς κατανόησης

4. *Αὔτόθι*, τ. Δ', 'Αθήνα, 1975, σσ. 269, 288.

5. *Αὔτόθι*, σ. 309· πβ. *αὔτόθι*, τ. Β', 'Αθήνα, 1974, σ. 408.

6. *Αὔτόθι*, τ. Δ', σ. 210.

7. *Αὔτόθι*, τ. Α', σ. 159.

8. *Αὔτόθι*, σ. 137.

9. *Αὔτόθι*, τ. Δ', σ. 388.



## ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ ύλικοῦ κόσμου καὶ τῆς καθαρῆς νοητότητας τοῦ πνεύματος, ἀνοίγεται ἡ διάσταση τῶν ἀξιῶν ως a priori στοιχείων τοῦ πνεύματος<sup>10</sup>. Αὐτὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ιστορικὸ Εἶναι ως ιστορικὸ γίγνεσθαι, εἶναι ἡ ἀσίγαστη κίνηση τοῦ πνεύματος ἀπὸ τὸ δυνάμει στὸ ἐνεργείᾳ, ἀπὸ τὸ ἀπλὸ Εἶναι στὸ δέον γενέσθαι, ἡ πορεία του δηλαδὴ πρὸς δλοένα ὑψηλότερες καὶ τελειότερες μορφοποιήσεις<sup>11</sup>. Ἔτσι, ἡ θεώρηση τοῦ ιστορικοῦ ἡ ἀντικειμενικοῦ συνειδέναι καταφάσκει ἀφ' ἐνὸς μὲν τῇ μεταφυσικῇ ἀνάγκῃ καὶ τάσῃ τοῦ ὑποκειμένου πρὸς τὸ ἀπόλυτο (ώραῖο, ἀγαθό, ἀληθές), ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐπισημαίνει τὴν ἔλλειψη τοῦ ἀπολύτου ως ἔνδεια τὴν ὅποια προκαλεῖ τὸ Εἶναι μὲ τὴ μορφὴ τῶν ἀντινομιῶν (πνεῦμα-ὕλη), δπου τὸ γνωστὸ περιβάλλεται ἀπὸ τὸ ἄγνωστο, τὸ δίκαιο μάχεται τὸ ἄδικο, τὸ ώραιο διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ ἄσχημο κ.ο.κ. Ἡ ἔνδεια δὲν εἶναι μόνο συντελεστής δυναμικότητας στὴ σχέση ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου. Προσδιορίζει ἐπὶ πλέον καὶ τὴν κινητικότητα τῆς σχέσης μέσα στὸ χρόνο. Διότι τὸ ὑποκείμενο ως μεταφυσικὴ ἀνοικτότητα, ως «γένεσις εἰς οὐσίαν<sup>12</sup>», ως «δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ<sup>13</sup>» διαγράφει τελεολογικὰ τὴν ιστορία του μέσα στὸ Εἶναι<sup>14</sup>. Ἡ κίνηση αὐτή, ως πνευματικὴ ιστορικότητα, παριστάνεται ἀπὸ τὸν Θεοδωρακόπουλο μὲ μιὰ ἐλικοειδῆ γραμμή, οἵ κύκλοι τῆς ὅποιας σχηματοποιοῦν τὸ διαλεκτικὸ μέρος τῆς πορείας τοῦ πνεύματος, ἐνῷ ἡ γραμμικότητα ὑποδηλώνει τὴν ἐλευθερία, τὴν αὐτονομία καὶ τὴ μοναδικότητά του<sup>15</sup>. Στὴν ἐλικοειδῆ κίνηση τοῦ πνεύματος διακρίνεται κυρίως ἡ ἐσωτερικὴ κίνηση τῆς συνείδησης, δπως αὐτὴ συλλαμβάνει τὸν ἔαυτό της ως ἀνέλιξη κινούμενη πάντοτε διαλεκτικά. Οἱ κύκλοι, στὴν ὁμαλή τους μετάβαση ἀπὸ τὸν προηγούμενο στὸν ἐπόμενο, συμβολίζουν τὴ δομὴ τῆς συνείδησης, τὴν ὀντολογικὴ δηλαδὴ σταθερά, ἡ ὅποια συλλαμβάνεται ως συνάρτηση ὑποκειμένου-ἀντικειμένου ἐπαναλαμβανόμενη στὸ χρόνο ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν ἀξιῶν. Ἡ συνείδηση, στὴν προκειμένη περίπτωση, συλλαμβάνει τὴν ἀ-χρονικότητά της μέσα στὸ χρόνο, ως τὸν ἐσωτερικό, ἀξιολογικό της χρόνο ὁ ὅποιος, στὴν ἐλικοειδῆ κίνηση, διαπερνᾶ ως ἀνυσματικὴ γραμμὴ τὰ κέντρα τῶν κύκλων καὶ δηλώνει τὸν ἄξονα τῆς αὐτονομίας καὶ αὐτοσυνειδησίας τοῦ πνεύματος<sup>16</sup>. Ἡ ἔξαντικειμένιση, ἀντίθετα, τῆς συνείδησης στὸν ἔξωτερικὸ χρόνο καὶ χῶρο ἐκφράζεται μὲ συγκεκριμένα πνευματικὰ μορφώματα, ποὺ στὸ σύνολό τους χαρακτηρίζουν τοὺς λαοὺς καὶ τὶς ἐκάστοτε πολιτισμικὲς μορ-

10. Αὐτόθι, σσ. 325, 336.

12. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία*, Z, 525 c, 5-6.13. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Τῶν Μετὰ τὰ Φυσικά*, Λ, 5, 1071 a, 5 κ.ἔξ.

14. Αὐτόθι, τ. Α', σ. 135.

15. Αὐτόθι, τ. Δ', σ. 420.

16. Αὐτόθι, σ. 403.



## Π. ΔΗΜΑΚΗ

φοποιήσεις τους. 'Η ιστορική έννοιολογία γενικεύοντας τὸ σύνολο τῶν πνευματικῶν ἀντικειμενικοποιήσεων μετρᾶ τὴν ιστορία μὲ τοὺς πολιτισμοὺς καὶ χρησιμοποιεῖ τοὺς ὅρους ἄνοδος, ἀκμὴ ἢ καμπὴ ἐνὸς πολιτισμοῦ. 'Η συνάρτηση συνείδησης καὶ πολιτισμοῦ, στὴν περίπτωση αὐτή, ἀποδίδεται στὶς γενικές της γραμμὲς μὲ τὴν ἐπίπεδη παράσταση τῆς κυκλοειδοῦς γραμμῆς τὴν ὅποια προτείνει ὁ Εὐ. Μουτσόπουλος, διότι ἀνταποκρίνεται περισσότερο σὲ μιὰ σχηματοποίηση τῆς συνειδησιακῆς δραστηριότητας θεωρουμένης ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἀντικειμένου<sup>17</sup>.

Φοβοῦμαι πὼς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μία σύνθεση τῶν δύο αὐτῶν παραστάσεων, τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ ἡ ἴδια ἡ συνείδηση ζεῖ μέσα της τὸ διχασμὸν νὰ γνωρίζει τὸν ἔαυτό της ταυτόχρονα ως ὑποκείμενο καὶ ως ἀντικείμενο καὶ νὰ ἀγωνίζεται χωρὶς ἀναπαμὸν νὰ συμφιλιώσει ὁριστικὰ τὸ ἀπόλυτο καὶ τὸ σχετικό, τὸ ἄπειρο καὶ τὸ πεπερασμένο, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀναγκαιότητα. Στὸ νόημα αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ἡ τραγικότητα τῆς ὑπαρξῆς, νὰ ἀναζητᾶ συνεχῶς τὸ Εἶναι καὶ τὸ δέον γενέσθαι. Εἶναι ἡ ἴδια ὅμως ἡ τραγικότητα ποὺ τὴν καταξιώνει σὲ μοναδικότητα καὶ προσωπικότητα καθ' ὅσον τείνει νὰ ἀποκτήσει μεγαλύτερο ὀλοένα βαθμὸν αὐτοσυνειδησίας καὶ ἐλευθερίας, οὓσιώνοντας τὸν κόσμο μὲ τὰ πνευματικά της δημιουργήματα.

Πηνελόπη ΔΗΜΑΚΗ  
('Αθῆναι)

17. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 'Αναφορὰ στὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο, *Τετράδια Εὐθύνης*, 18, 'Αθήνα, 1983, σ. 56.

