

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στὸ λίγο χρόνο ποὺ μοῦ ἔδόθη δὲν θὰ μπορέσω ν' ἀναπτύξω σὲ πλήρη ἐνότητα τὸ θέμα ποὺ ἔχω ἔτοιμάσει γιὰ τὴν ἑλληνικότητα στὸ ἔργο τοῦ Δασκάλου μου. "Όλο τὸ ἔργο τοῦ 'I. N. Θεοδωρακοπούλου μὲ δυὸ λέξεις: ἔχει γιὰ κέντρο τὴν Ἑλλάδα, συνδέει δηλαδὴ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸ νεοελληνισμὸ μὲ ἔντονες θέσεις καὶ λόγο, δείχνοντας τὴ συνέχεια καὶ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.

'Ο 'I. N. Θεοδωρακόπουλος τοποθετεῖ μέσα στὸ χρόνο τὴν ἱστορικὴ παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀναλύει τὰ προβλήματα, τὰ βιώματα καὶ τὴ θέση του μέσα στὸν κόσμο. Ἐπίστευε καὶ ὑποστήριζε ὅτι ὁφείλουμε ν' ἀποκτήσουμε σαφήνεια γιὰ τὸ εἶναι μας καὶ ἔτσι νὰ τοποθετήσουμε τὸν ἑαυτό μας μέσα στὸν κόσμο καὶ τὸν σκληρὸ ἀγώνα τῆς ζωῆς.

Εἴτε ἀπὸ ἔξωτερικὴ ἀφορμὴ εἴτε ἀπὸ ἔσωτερικὴ ἀνάγκη ἔγραφε ὁ 'I. N. Θεοδωρακόπουλος πάντα ἐσέβετο τὴ σκέψη του καὶ τὴ μορφὴ της καὶ ἔνιωθε ὑποχρεωμένος νὰ μείνει πιστὸς στὸ εἶναι του, νὰ δώσει δηλαδὴ μὲ τὸ γραπτό του ἔξ δλοκλήρου τὴν οὐσία τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἐπίστευε ὅτι εἰδικὰ στὸν φιλοσοφικὸ λόγο πυκνώνονται σὲ ἐνιαία σύνθεση δλα τὰ στοιχεῖα τῆς ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ζητοῦν ἔκφραση.

Θ' ἀναφερθῶ λοιπὸν μόνο σ' ἔνα τμῆμα τῆς ἔργασίας μου γιὰ τὴν ἑλληνικότητα του, δηλαδὴ τὴ θέση του γιὰ τὸ πῶς καὶ πότε γεννᾶται τὸ νεοελληνικὸ ἔθνος, δηλαδὴ τὸ '21 καὶ τὶς ἴσχυρὲς δυνάμεις ποὺ διαθέτει ἡ ἑλληνικὴ ψυχή!

'Ο ρεαλισμὸς κι ὁ ἰδεαλισμὸς εἶναι ἀνέκαθεν δύο ἀντιθετικὲς τάσεις τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος. 'Ο πρῶτος, ἔξωστρεφικός, ζητᾶ νὰ προσαρμοστεῖ στὰ πράγματα. 'Ο δεύτερος πηγάζει ἀπὸ ἔσωτερικὸ πλοῦτο, ἀπὸ πίστη σὲ εὐγενεῖς ἰδέες καὶ μ' αὐτὲς θέλει νὰ ὑποτάξει τὰ πράγματα. 'Η ἑλληνικὴ φυλὴ στὴν ἱστορικὴ της διαδρομὴ καὶ στὶς περιπέτειές της ἀντέταξε ώς ὅργανα καὶ τὶς δύο τάσεις παράλληλα καὶ ἵσόρροπα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ ἰδιάζον γνώρισμά της καὶ μ' αὐτὸ ἀντιστάθηκε σὲ κάθε δοκιμασία, στὴ διαδοχὴ τῶν αἰώνων. 'Ο 'I. N. Θεοδωρακόπουλος πιστεύει ὅτι γιὰ τὸν Ἑλληνα ὁ ρεαλισμὸς κι ὁ ἰδεαλισμὸς δὲν εἶναι τάσεις ἀντιθετικὲς ἀλλὰ ζωτικὲς κεραῖες τοῦ ὅργανισμοῦ του.

'Ο Ἑλληνας κρατοῦσε πάντα αὐτόνομη τὴν προσωπικότητά του ἀπέ-



Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ναντι στίς ξένες ίδεολογίες και ρεύματα π.χ. ἀπέναντι στή λατρεία τοῦ Διονύσου, κατά τὴν ἀρχαιότητα, και ἀπέναντι στὸ χριστιανισμὸ ἀργότερα. Εἶχε ἔμφυτη λογικὴ τῶν πραγμάτων και συνένωσε τὴν ἰδέα μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἐτσι γιὰ νὰ πολιτογραφηθεῖ στὴν ἔθνικὴ λατρεία ὁ παράφορος Διόνυσος χρειάστηκε νὰ ύποταχθεῖ στὸ μέτρο τῶν Δελφῶν. Ὁ χριστιανισμός, ἔπειτα, μὲ τοὺς Ἑλληνες Πατέρες τῆς Ἔκκλησίας ἔγινε Λόγος. Γιὰ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο κανένα πνεῦμα δὲν κατόρθωσε ποτὲ νὰ ἐνοικήσει μόνιμα τὴν Ἑλλάδα, ἢν οἱ ἀνθρωποι αὐτοῦ τοῦ τόπου δὲν τὸ ἔφερναν στὰ μέτρα του και δὲν τὸ ἔξανθρώπιζαν.

Ἡ ρεαλιστικὴ και ἰδεαλιστικὴ κράση τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος ἀνανεώνεται μὲ τοὺς ἀγῶνες. Ἡ πολυκίνδυνη πραγματικότητα τοῦ Ἑλληνα εἶναι γι' αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα μόνιμη κατάσταση και τοῦ τόνωσε τὴν ἔμφυτη ἐπινοητικότητά του και τὴ συνήθεια τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ. Τὴν πνευματικότητά του ὁ Ἑλληνας τὴν κερδίζει μὲ ἀδιάκοπο ἀγώνα. Κάθε μορφὴ της μὲ τοὺς αὐτογέννητους και ἀνανεούμενους θεσμούς τοῦ τόπου παρουσιάζεται κάθε φορὰ σὰν πρωτόπλαστη.

Και ὁ νέος Ἑλληνισμός, ποὺ τὰ πολιτικά του θεμέλια ἔβαλε τὸ Είκοσιέννα, ἐνῷ τὰ πνευματικά του θεμέλια εἶναι ἀπόκρυφο ἔργο τοῦ καιροῦ τῆς Τουρκοκρατίας εἶναι πρωτόπλαστη μορφὴ τῆς μιᾶς και πολύπαθης Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας. Ἡ μορφὴ αὐτὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔχει τὰ βασικά της ἴστορικὰ γνωρίσματα, τὴν παιδικότητα μαζὶ και τὴν ἀνδρικότητα, τὴν αἰσθητικὴ δηλαδὴ και τὴν ἡρωικὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς. Ἡ μορφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι κατὰ βάθος τραγικὴ και πνευματική, καθὼς συναντῶνται ἐπάνω της ὁ ρεαλισμὸς και ἡ ἰδεαλιστικὴ ἀνάταση. Ἐν τούτοις μορφὴ πρωτόπλαστη κατὰ τὸν τύπο τοῦ καιροῦ και τὸ αἴτημα τῆς ἴστορικῆς στιγμῆς.

Οἱ νέοι Ἑλληνες κατόρθωσαν μὲ αἷμα και μὲ πνεῦμα νὰ μορφώσουν προσωπικότητα, και νὰ μεταδώσουν πνευματικότητα και σὲ ἄλλους λαούς.

Τὴν ἔξέγερση τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Τούρκων, περιγράφει ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος: «Καθὼς οἱ ὑπόδουλοι Ἑλληνες ἔξέρχονται ἀπὸ τὸ ἔρεβος τῆς δουλείας, οἱ πανευδαίμονες θεοὶ δακρύζουν ἀπὸ χαρά, ὁ ἀκοίμητος Πᾶν σκυρτᾶ κι ἀνασύρει τὴν πανάρχαια φλογέρα του, ἡ χρυσῆ λύρα τοῦ Ἀπόλλωνα ἀκούεται πάλι παντοῦ, στ' ἀρχαῖα ἐρείπια, στοὺς φλοίσβους τῶν ποταμῶν, στοὺς ψιθύρους τῶν δασῶν. Ὁ φθόγγος τῆς ἐλευθερίας εἰσχωρεῖ εἰς τὰ βάθη τῶν αἰώνων και μὲ τὸ ἀκουσμά του παύει ὁ αἰώνιος βόγγος τῶν νεκρῶν... Και φθάνει ἡ Ἐλπὶς μέχρι τὴ Βασιλεύουσα, ὅπου ἔπεσε ὁ βασιλιᾶς και θὰ μαρτυρήσει ὁ Πατριάρχης...».

Χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα! Ὁ Δάσκαλος συνδέει ἀπλὰ και δυνατὰ τὴν ἀρχαιότητα μὲ τὸ Βυζάντιο και αὐτὰ μὲ τὸ νεοελληνικὸ ἔθνος



Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

καὶ τὴν Ἐκκλησία. Κατ' αὐτόν, τὸ δλιγάνθρωπο ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ἀποφασίζει τότε νὰ καταθέσει τὴ ζωὴ του ώς ἀπλοῦν ἐνέχυρο τῆς ἐλευθερίας.

Στὸν ἵερὸν βράχον, ποὺ λέγεται Ἐλλάς, γιὰ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο ἀναδύονται οἱ μεγάλες ἴδεες τῆς ἐλευθερίας, τῆς πατρίδας, τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πολιτείας, ἡ ἴδεα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ ἴδεα τοῦ κάλλους καὶ τῆς λεβεντιᾶς, τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀγίων του. Τὸ Εἰκοσιένα, γιὰ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο, εἶναι ἡ κορυφὴ διὰ τῆς ὁποίας οἱ Νεοέλληνες εἰσῆλθαν στὴν ἀθανασία, δχι στὴν ἀφηρημένη ἀλλὰ τὴ συγκεκριμένη καὶ κατάφωτη ἀπὸ τὴν ἴδεα τῆς ζωῆς.

Ο Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος παρατηρεῖ ὅτι οἱ Ἑλληνες ἔδωσαν πολὺ περισσότερα ἀπ' ὅσα πῆραν. Ἐπίσης ὅτι ἐμεῖς πάνω ἀπ' ὅλα δὲν συνειδητοποιοῦμε τὴν ἱστορικὴ μοίρα τοῦ ἐλληνισμοῦ. Ο νεοελληνισμὸς εἶναι φαινόμενο ἔξω ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ ἴδεολογικὴ κίνηση τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης, ἡ ὁποία δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ δώσει συνθήματα στὴν ἐλληνική, διότι ἐκείνη ἦταν ἐμφύλιος πόλεμος ἐνῷ ἡ ἐλληνικὴ ἦταν πραγματικὴ ἔθνικὴ ἐπανάσταση. Ακόμη δὲ ἐλληνικὸς ἀνθρωπισμὸς δὲν εἶναι δ θεωρητικὸς καὶ σκηνοθετημένος τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως μὲ τὰ ρητορικὰ κηρύγματα περὶ δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι κατάσταση ψυχῆς καὶ ἄμεσο λαϊκὸ βίωμα. Δὲν εἶναι δὲ ἐλληνικὸς ἀνθρωπισμὸς φώτιση ἔξωθεν ἀλλὰ τὸ ἰλαρὸ φῶς τῆς παραδόσεως.

Η ἐλληνικὴ ἐλευθερία ἐμφανίζεται ως ἱστορία καὶ μύθος. Η μὲν ἱστορία ἐγγυᾶται τὸ ὑψηλὸ πνεῦμα τοῦ μύθου, δὲ μύθος τὸ μεγαλεῖο τῆς ἱστορίας. Τὸ ἀμοιβαῖο φώτισμα ἱστορίας καὶ μύθου καθιστᾶ δυνατὴ τὴν κατανόηση τῶν μεγάλων ἱστορικῶν γεγονότων. "Οπου ἐνώνονται καὶ τὰ δύο ὑπάρχει ἱστορικὸ μεγαλεῖο.

Καὶ δὲ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ μελλοντικὴ μας ἔξελιξη, ὅποια καὶ ἀν λάβει μορφὴ ἡ κοινοπραξία τῶν λαῶν, θὰ ἔξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ ἀν κατορθώσουμε νὰ συνθέσουμε ἐκ νέου ὅλα τὰ δόκιμα στοιχεῖα τῆς παραδόσεως σύμφωνα μὲ τὰ σκληρὰ αἰτήματα τῆς σημερινῆς ζωῆς. Γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας δρος ἀπαραίτητος νὰ κρατήσουμε τὴν εἰδικὴ δόντολογία καὶ τὴν δμόλογη πρὸς αὐτὴν δεοντολογία. "Αν μεταφέρουμε ἐδῶ ξένη δεοντολογία, κινδυνεύουμε νὰ συνθλίψουμε τὸ εἶναι μας.

Μόνιμα γνωρίσματα τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος ἡ εὔκινησία καὶ ἡ ἐφευρετικότητα. Ἐπίσης δὲ αὐτοσχεδιασμὸς μὲ τὴν καλὴ καὶ τὴν κακὴ ἔννοια συνοδεύει τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Απὸ τὸν ἴδιο νόμο διέπεται δχι μόνο ἡ πολιτιστικὴ μας ἱστορία ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ μας ζωὴ. Καθ' ὅσον δὲ πνευματικὸς ἀνθρωπος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ καταξιώσει τὴν παράδοση χωρὶς νὰ παραγνωρίσει τὰ αἰτήματα τῆς συγκεκριμένης ἱστορικῆς στιγμῆς. Η παράδοση κινεῖται κι δὲ πνευματικὸς ἀνθρωπος πρέ-



Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

πει νὰ στερεώσει τὴν πνευματική του ὅπαρξη μέσα στὴν κινούμενη παράδοση. Ἡ καταξίωση τοῦ παρελθόντος ἀπὸ τὸ παρόν, λέει δὲ ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος, εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐκράτησε εἰς αἰώνων νεότητα τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ πολιτισμό. Καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες τοῦ '21 ἀλλὰ καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες εἶχαν γιὰ μέτρο πραγμάτων πάντα τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα καὶ τὸ Θεό. Καὶ γιὰ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο καὶ σήμερα, δπου τὰ πάντα ἔχουν ἀναμοχλευθεῖ, οἱ σταθερὲς ἀξίες τῆς ζωῆς παραμένουν δὲ Θεὸς κι ὁ ἀνθρωπος. Ἀλλοι λαοὶ ἔχουν τὰ πλάτη καὶ τὰ πλούτη τῆς γῆς, εἶναι μεγάλοι ὅγκοι ζωῆς, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε παρὰ μόνον τὴν ποιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Κι αὐτὴ τὴν ποιότητα ἔχουμε χρέος νὰ ὑψώσουμε, καὶ νὰ κρατήσουμε τὴν ἀνθρώπινη ὅπαρξη πάνω ἀπ' ὅλα.

Τὰ σύγχρονα ρεύματα τῆς ἐποχῆς, ὁ μηχανισμός, οἱ τυποποιημένες ἴδεολογίες τῶν μαζῶν, ὁ εύδαιμονισμὸς καὶ ὁ καταναλωτισμὸς ἀπειλοῦν νὰ ἐκμηδενίσουν καὶ νὰ καταχώσουν τὴν προσωπικότητα. Αὐτὴν ποὺ δὲ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος ὀνομάζει *σχεδία τοῦ βίου μας*. "Οσον ἔχει ἀνάγκη νὰ συγχρονισθεῖ τεχνικῶς καὶ οἰκονομικῶς ὁ νέος Ἑλληνισμός, ἄλλη τόση ἔχει νὰ μείνει ἀσυγχρόνιστος ως πρὸς τὰ δόκιμα στοιχεῖα τῆς πνευματικῆς παραδόσεως καὶ νὰ τὰ κρατήσει, ἀκέραια ἐφ' ὅσον αὐτὰ εἶναι τὰ ὅργανα λειτουργίας τῆς ζωῆς του.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου μᾶς μύησε σ' ἕνα μεγάλο αἰώνιο σύμβολο, Ἑλληνικῆς καὶ παγκόσμιας μαζὶ ἀκτινοβολίας καὶ κύρους. Πέρα ἀπὸ τὰ κείμενά του μὲ τὴ στέρεη διαλεκτική, τὴ διαύγεια καὶ τὴ μεταφυσικὴ προοπτική, τὸν βλέπουμε σὰν ζωντανὴ παρουσία πάνω στὴν ἔδρα καὶ ἀκοῦμε τὸν προφορικό του λόγο, ἀργό, μεστὸ κι ἐπίσημο καὶ συγχρόνως θερμό, φιλικό, πατρικό. Αὐτὸς πρὸ παντὸς δὲ λόγος, ποὺ ως προφορικὸς εἶναι ἐφήμερος, ἔχει ἐγγραφεῖ στὴν ψυχή μας ἀνεξίτηλα. Ἀλλωστε ζωὴ αὐθεντικὴ σημαίνει ἀκριβῶς τραγικὴ συνείδηση τοῦ ἐφήμερου μαζὶ καὶ τοῦ Αἰώνιου. Τὸ ἐφήμερο μᾶς καλεῖ στὸν ὑπεύθυνο ἀγώνα τῆς Ἑλληνικῆς κι ἀνθρώπινης δημιουργίας. Ἡ ἴδια δημοσιότητα του καὶ ως δραματισμὸς τοῦ μέλλοντος ἔχουν τὸ λυτρωτικὸ στοιχεῖο τῆς αἰώνιότητος! Πολύτιμη καὶ τοῦτο ὑποθήκη τοῦ Δασκάλου μας.

Αγγελικὴ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
(Αθῆναι)

