

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΝ

Ή αναφορά μου αύτή στὸν ἀλησμόνητο Δάσκαλο 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο δὲν εἶναι μελέτη κριτικὴ πάνω στὶς σχετικὲς μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία ἀπόψεις του, ἀλλὰ προσπάθεια νὰ συγκεντρωθοῦν ἀπὸ τὸ γραπτό του ἔργο τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Αἰσθητικὴ καὶ νὰ τοποθετηθοῦν ἔτσι, ὥστε νὰ συνοψίζουν τὴν ἐξήγηση τοῦ Ἐλληνα φιλόσοφου γιὰ τὸ πολυσύνθετο γεγονὸς τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας καὶ νὰ δείχνουν τὸ δρόμο τῆς σκέψης του πρὸς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ τέχνη γενικὰ εἶναι ἔνας τόπος, ὅπου μέσα τὸ πνεῦμα ὀλοκληρώνει τὴν ἐλευθερία του.

Εἶναι ἀρκετὲς οἱ μελέτες τοῦ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, μικρότερες ἢ μεγαλύτερες, ποὺ θίγουν θέματα σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας τῆς τέχνης. Τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ ἀπασχόλησαν τὸ φιλόσοφο, ἂν κρίνομε ἀπὸ τὴ χρονολογία τῆς πρώτης μελέτης, ποὺ παρουσίασε τὸ 1929 μὲ τὸν τίτλο '*Η φιλοσοφία τῆς τέχνης*'. Ἀπὸ τότε ἀκολούθησε σειρὰ μελετῶν ποὺ ἐμφανίσθηκαν εἴτε ὡς ἀνεξάρτητα ἔργα εἴτε ὡς κεφάλαια στὸ πλαίσιο γενικώτερου θέματος εἴτε, τέλος, μὲ μορφὴ διαλέξεων¹. Ἀλλὰ καὶ μέσα σὲ ὀλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου ὑπάρχουν συχνὰ νύξεις πάνω στὸ πρόβλημα αὐτό, πράγμα ποὺ δείχνει πὼς τὸ θέμα τέχνη σὲ ὅλες του τὶς προεκτάσεις ἦταν καὶ εἶναι ὅχι μόνον ἀπὸ τὰ πρῶτα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ προσφιλῆ προβλήματα γιὰ τὸν φιλόσοφο.

Βαθιὰ ἐπηρεασμένος ὁ 'Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ σκέψη τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Πλωτίνου καὶ τοῦ Κάντ, ποὺ καθένας ἀντιπροσωπεύει ὅτι πληρέστερο καὶ φιλοσοφικὰ ωριμώτερο ἔδωσε ἡ ἐποχή του γιὰ τὴν τέχνη, ἀλλὰ καὶ βαθύτατα διαποτισμένος ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ τέχνη, τὴν Ἑλληνικὴ φύση καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν πίστη του στὸν ἄνθρωπο, προσάρμοσε ὅλες τὶς γόνιμες σκέψεις τῶν τριῶν κλασι-

1. Ἀναφέρονται μὲ χρονολογικὴ σειρὰ τὰ σχετικὰ κείμενα: *Φιλοσοφία τῆς τέχνης*, 'Αθῆναι ('Ελευθερουδάκης) 1929 — κεφ. 'Η ποίηση, *Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ἡθικῆς*, 'Αθῆναι 1965¹ (1947), σσ. 47-61 — *Τέχνη καὶ Φιλοσοφία, Δώδεκα Διαλέξεις*, 'Αθῆναι ('Εθνικὸν Θέατρον) 1961 (*Φιλοσοφία καὶ Ζωή*, σσ. 338-350) — *Τέχνη καὶ Κάλλος, Χρονικὰ Αἰσθητικῆς*, 1 (1962), σσ. 18-21 — 'Η αἰσθητικὴ τοῦ Πλάτωνος, *Πανηγυρικὸς τόμος 125ετηρίδος Ριζαρείου Σχολῆς*, 'Αθῆναι 1969, σσ. 429-456 — 'Η πρωταρχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, *Φιλοσοφία*, 3 (1973), σσ. 5-46.



κῶν φιλοσόφων πάνω στὴν ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι ἡ τέχνη «βαθιὰ ριζωμένη στὴ μεταφυσικὴ τοῦ ἀνθρώπου» δὲν ἔχει κανέναν ἄλλο σκοπὸν παρὰ νὰ φανερώσει τὴν ὁμορφιὰ τῆς ζωῆς καὶ νὰ τὴν καταξιώσει ὑψώνοντάς την ἀκόμη πιὸ ψηλά, ὥστε νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὴν ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς.

Τὸ σκοπὸν αὐτό, τονίζει συχνὰ ὁ φιλόσοφος, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῆς τέχνης, πραγματοποίησε πρώτη ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ τέχνη, ποὺ ἔδωσε ἔκφραση στὴν ἴδεα ἄνθρωπος, μὲ τὸ νὰ παρουσιάσει τὸ πρωτότυπο κάλλος ὃχι ἐνὸς συγκεκριμένου ἀνθρώπου ἀλλὰ τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς γενικά. Οἱ Ἕλληνες πρῶτοι στὸν κόσμο ἐφιλοσόφησαν καὶ πρῶτοι ἔδημιούργησαν γνήσια τέχνη. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἐπροχώρησαν ἀπὸ τὰ πολλὰ στὸ ἔνα. Μὲ τὴ φιλόσοφία τους ἀπελευθέρωσαν τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὅδήγησαν στὴ μεταφυσικὴ πηγή του· μὲ τὴν τέχνη τους, καὶ ἰδιαίτερα τὴ γλυπτική, ἀπελευθέρωσαν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπροχώρησαν στὸ ἀρχέτυπο τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς. Δὲν εἶναι συμπτωματικὸ τὸ γεγονός ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ δημιουργήματα τοῦ ἀνθρώπου εἶδαν τὸ φῶς μέσα σ' ἔνα ἀπὸ τὰ ὠραιότερα εἴδη φύσης, στὴν ἀπαράμιλλῃ σὲ διαύγεια καὶ διαφάνεια φύση τῆς Ἀττικῆς, καὶ στὶς ἐπίσης ὀλόφωτες ἀνατολικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου. Μέσα σ' αὐτὴ τὴ φύση, μορφὴ καὶ ὅλη ἔπαιξαν ἐλεύθερα τὸ παιχνίδι τους καὶ ἡ μορφὴ ἀποτίναξε τὴ δυναστεία τῆς ὅλης.

Δὲ συνέβη ὅμως τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς ἀνατολικοὺς λαοὺς τῆς ἀρχαιότητας². Τὸ γεγονός ὅτι αὐτοὶ οἱ λαοὶ ἔδρασαν καὶ ἀναπτύχθηκαν μέσα σὲ τελείως διαφορετικὸ φυσικὸ περιβάλλον εἶναι καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὅποίους δὲν ἔδημιούργησαν γνήσια τέχνη. "Ἄν παρατηρήσει κανεὶς τὶς δεσποτικές, ὁμοιόμορφες καὶ χωρὶς κίνηση μορφές τῆς αἰγυπτιακῆς π.χ. γλυπτικῆς, θὰ βγάλει ἀμέσως τὸ συμπέρασμα ὅτι ἐδῶ μορφὴ καὶ ὅλη δὲν ἀδελφώνονται ἀρμονικά, ὅπως στὴν ἐλληνικὴ τέχνη, ἀλλ' ὅτι ἡ ὅλη καταδυναστεύει τὴ μορφή. Ἐδῶ ἀκόμη εἶναι ἔντονα φανερὸ τὸ ἐγωκεντρικὸ στοιχεῖο, ποὺ φανερώνει τὴ ματαιόδοξη ὑποκειμενικότητα τοῦ προσώπου ποὺ παριστάνει καὶ τὴ δεσμευμένη προσωπικότητα τοῦ καλλιτέχνη. Μὲ ἄλλα λόγια παρατηροῦμε ἐδῶ τὴν ἔλλειψη γνήσιας καλλιτεχνικῆς συνείδησης. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ ἔργα ἔμειναν δεμένα μὲ τὸν τόπο καὶ τὸ χρόνο ποὺ

2. Κείμενα τοῦ Ἰ. Ν. Θ. μὲ ἀναφορὲς στὴν ἐπίδραση τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς τέχνης στὸ σύγχρονό της καὶ μεταγενέστερο κόσμο καὶ στὴ διαφορά της ἀπὸ τὴν τέχνη τῶν ἄλλων λαῶν: *Τὸ πνεῦμα τοῦ νεοελληνισμοῦ*, Ἀθῆναι 1945 (*ΦΖ*, σσ. 121-191) — *Τὸ νόημα τῆς ἐλληνικῆς ἐλευθερίας*, Ἀθῆναι 1957 (*ΦΖ*, σσ. 13-34) — *Διαφορὰ τῶν πολιτισμῶν Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς*, Ἀθῆναι, 1961 (*ΦΖ*, σσ. 218-228) — *Ἐλλὰς καὶ Εὐρώπη*, Ἀθῆναι 1963 (*ΦΖ*, σσ. 59-78) — *Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη*, *Συνάντησις τῶν Ἀθηνῶν*, 1964 (*ΦΖ*, σσ. 35-58) — *Ἡ συμβολὴ τῆς ἐλληνικῆς Μεσογείου εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν πολιτισμόν* (*ΦΖ*, σσ. 115-120).



έγιναν και δὲν πῆραν τὴ μορφὴ τῆς οἰκουμενικότητας και τῆς αἰωνιότητας, ὅπως έγινε μὲ τὰ ἔργα τῆς ἐλληνικῆς τέχνης.

Τὴν οἰκουμενικότητα αὐτὴ και τὴν αἰωνιότητα βλέπει ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος και ως ἀποτέλεσμα τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ μηνύματος ποὺ φέρει στὸν κόσμο ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ τέχνη ἀλλὰ και κάθε γνήσια τέχνη. Γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀντικειμενικὸν τῆς σκοπό, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, ἡ τέχνη, καθὼς φανερώνει τὴν ὁμορφιὰ τῆς ζωῆς, «μετριάζει τὴ σφοδρότητα τῶν παθῶν και μὲ τὸ φῶς τῆς μορφῆς χαρίζει γαλήνη και εὔδαιμονία στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ τέχνη δὲν παίζει τὴ λύρα της μὲ τὶς χορδὲς τῶν παθῶν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ παίζει τὴ λύρα της μὲ τὶς μεταφυσικές, πνευματικές, ὁμορφες χορδὲς τῆς ψυχῆς. Εἶναι πράγματι μιὰ ὑψηλὴ παιδιά, ἡ ὅποια, καθὼς παίζεται ἀπὸ τὴν ψυχή, συνακούεται και ἀπὸ τὶς ἄλλες της δυνάμεις τὶς σφοδρές, και ἡμερώνουν κι αὐτὲς και στρέφουν τὴν κίνησή τους, ἀντὶς πρὸς τὰ κάτω, ὅπου τὶς πάει ἡ ἐπιθυμία, πρὸς τὰ πάνω, ὅποῦθε ἔρχεται τὸ φῶς τῆς αἰώνιας μορφῆς, τοῦ κάλλους. Τότε ἡ ψυχὴ ἀναπαύεται ἀπὸ τὴ σφοδρότητα τῶν παθῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, μεταλαβαίνει εὔδαιμονία και χάρη και χαίρεται τὴν πληρότητα τοῦ εἶναι της, χαίρεται τὸν ἐλεύθερο, δηλαδὴ αὐτοδεσμευμένο ἀνθρωπισμό της³. Ἀποδεσμευμένη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰ πάθη ἀλλὰ και προσδεμένη στὸ ἄρμα τῆς αἰώνιας ἰδέας τοῦ κάλλους ὁδηγεῖ τὸν ἀνθρωπὸ —εἴτε δημιουργὸς εἶναι αὐτὸς εἴτε θεατής— στὸ δρόμο πρὸς τὴν ἀλήθεια και ἔτσι τὸν βοηθεῖ νὰ δλοκληρώσει τὸν ἀνθρωπισμό του και μέσ' ἀπ' αὐτὸν τὴν ἐλευθερία του.

«Ἀγώνισμα» ἐλευθερίας.

Γιὰ νὰ φθάσει ὁ ἀνθρωπὸς στὸ πολυσύνθετο γεγονὸς τῆς καλλιτεχνικῆς ἐνέργειας ἀκολουθεῖ μία δύσκολη πορεία. Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἀπλὰ ἐκφραστικὰ μέσα, ποὺ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ ἔλθει σὲ μιὰ πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸ περιβάλλον, κατορθώνει, μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο, νὰ ἐννοήσει και νὰ ἀποκαλύψει τὴν ὑπαρξὴ αὐτοῦ τοῦ κόσμου πέρα ἀπ' αὐτὸ ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ αἰσθηση και ἡ διάνοια. Γιατὶ ἐνῶ ἀπὸ τὴ μία μεριὰ μὲ τὴν αἰσθηση δὲν μπορεῖ ὁ ἀνθρωπὸς νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ δρατοῦ κόσμου και ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ μὲ τὴ διάνοια μπορεῖ μόνο μὲ ἐννοιες νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ σκέψη ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἀπειρος, ὅμως ὑπάρχει τὸ ἀπειρο ἐκεῖνο τοῦ δρατοῦ κόσμου ποὺ μόνο ὁ καλλιτέχνης ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προσεγγίσει. Ὁ καλλιτέχνης δηλαδὴ μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ ἀναπτύσσει μπορεῖ νὰ παρουσιάσει τὸ νέο αὐτὸ εἶδος τῆς πραγματικότητας, ποὺ λέγεται τέχνη, και

3. Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ἡθικῆς, κεφ. Ἡ ποίηση, σ. 61.



άκριβῶς σ' αὐτὴ τὴν πραγματοποίηση βρίσκεται τὸ νόημα τῆς καλλιτεχνικῆς ἐνέργειας.

Σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔχομε ν' ἀντιμετωπίσομε τὸ ἐρώτημα πῶς μέσα ἀπὸ τὴν ἐνέργεια, ποὺ ὁνομάσαμε καλλιτεχνική, συντελεῖται ἡ γένεση τοῦ ἔργου τέχνης καὶ πῶς μέσα σ' αὐτὸ πραγματώνει ὁ ἄνθρωπος —καλλιτέχνης ἢ θεατής— τὴν ἐλευθερία του. Γιὰ ν' ἀπαντήσομε στὸ διπλὸ αὐτὸ ἐρώτημα θὰ ἀντλήσομε ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου «Ἡ πρωταρχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας» ἀλλὰ περισσότερο θὰ βασισθοῦμε στὸ κεφάλαιο «Ποίηση», ἀπὸ τὸ βιβλίο του *Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ήθικῆς*.

Σημαντικὸ στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι νὰ βροῦμε τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν τέχνη καὶ τὴ φύση. Ἡ βασικὴ θέση εἶναι ὅτι τέχνη καὶ φύση δὲν ἀποτελοῦν ταυτότητα. Ὅμως αὐτὸ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ ποῦμε ὅτι τέχνη καὶ φύση εἶναι δύο τελείως διαφορετικοὶ κόσμοι, γιατὶ τότε θὰ πρέπει ν' ἀναιρέσομε ὅσα εἴπαμε γιὰ τὸ ρόλο τοῦ καλλιτέχνη, ποὺ μὲ τὶς ἴδιαίτερες ἱκανότητές του ἔρχεται νὰ καταξιώσει τὸν ὄρατὸ κόσμο μὲ ἀξίες ποὺ ἀναδύονται ἀπὸ μορφὲς προσιτὲς στὸ αἰσθημα. Ἀκόμη δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ φύση εἶναι ὁ ἀνώτερος καὶ μοναδικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν τέχνη, ὅπως πολλοὶ ὑποστηρίζουν. Βέβαια ὡς ἓνα σημεῖο μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν ἀποψη γιατὶ μᾶς ὀδηγεῖ στὸ ν' ἀποκλείσομε σκοποὺς ξένους πρὸς τὴ φύση. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ παραγνωρίζεται καὶ πάλι ὁ ρόλος τοῦ καλλιτέχνη, ὅταν γίνεται δεκτὸ ὅτι δὲν προσφέρει τίποτα πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴ φύση. Τὶς δύο αὐτὲς ἀπόψεις παραθέτει ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης του «Ἡ πρωταρχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας» καὶ στὴ συνέχεια τὶς συνθέτει μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ τέχνη εἶναι καὶ τὰ δύο, δηλαδὴ καὶ εἶναι καὶ δὲν εἶναι φύση. Καὶ πρῶτα εἶναι φύση, ὅχι ὅμως ὅπως τὴ βλέπομε ὅλοι μὲ τὰ μάτια μας, ἀλλ' ὅπως τὴ βλέπει ὁ καλλιτέχνης, ποὺ δημιουργεῖ γιὰ τὴ φύση μιὰ εἰκόνα ὑψηλῆς ποιότητας, ἔτσι ποὺ μέσ' ἀπ' αὐτὴ νὰ παρουσιάζεται ἡ φύση στὴν πραγματικὴ της μορφή. Ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι φύση, γιατὶ ἡ τέχνη εἶναι ἀπελευθέρωση, ἀποδέσμευση ἀπὸ καταστάσεις ποὺ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὶς αὐτόματες λειτουργίες τῶν αἰσθήσεων· εἶναι ἀνύψωση.

Στὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο μιὰ ἀνάγκη, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἔκφραση ἢ μᾶλλον ἡ ἀνάγκη γιὰ μορφή. Δηλαδὴ ἡ τέχνη σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὸ χῶρο τῶν πολλῶν καὶ ἀκαθόριστων καταστάσεων καὶ νὰ ὑψωθεῖ σ' ἔναν καινούριο χῶρο, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ ἔκφρασθε ἐλεύθερα μὲ μορφὲς ὀλοκληρωμένες, γεμάτες νόημα. Γιὰ νὰ πετύχει βέβαια τὸ σκοπό του ὁ καλλιτέχνης πρέπει σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ καταπιασθεῖ μὲ τὴ συγκεκριμένη φύση, μὲ τὸ συγκεκριμένο



ύλικὸν ποὺ πρέπει νὰ μορφώσει. Αὐτὸν μὲ τὴν πρώτη ματιὰ θὰ φανεῖ περιορισμός, ύποδούλωση στὴ φύση. 'Αλλ' αὐτὸς ὁ περιορισμὸς σημαίνει καὶ τὴν ἀπελευθέρωση, ποὺ φαίνεται καθαρὰ στὴν προσπάθεια τοῦ καλλιτέχνη νὰ δαμάσει τὸ ύλικὸν καὶ νὰ πραγματοποιήσει τὸ σκοπὸν τῆς μορφῆς. Γιατὶ ξεκινώντας ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο ύλικὸν καὶ συμμετέχοντας δλο καὶ περισσότερο μὲ δλες του τὶς δυνάμεις στὴν ἀπαιτούμενη διαδικασία σιγὰ-σιγὰ ἀπομακρύνεται ὁ καλλιτέχνης ἀπὸ τὰ ἄλλα πράγματα τοῦ ἔξω κόσμου ποὺ τὸν ἐπηρέαζαν πρὶν καὶ ποὺ τώρα τοῦ φαίνονται ἀδιάφορα. 'Ετσι διαμορφώνει τὴ συνείδηση ὅτι πρέπει μόνος καὶ ἀνεπηρέαστος νὰ συνεχίσει τὴν πορεία του, ὥστε, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἀβέβαιη, ἀποσπασματική, ρευστὴ καὶ συγκεχυμένη πραγματικότητα, νὰ μπορέσει νὰ ἀντικρύσει «τὴν καθαρὴ καὶ ὀριστικὴ μορφὴ τῶν πραγμάτων», γιατὶ «μόνον τὸ πνευματικὸν γεγονός ποὺ καταλήγει στὴν ἀντικειμενικὴ μορφὴ —καὶ τοῦτο εἶναι ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία— ἐκφράζει τὴν ἐσώτατη οὐσία τῆς φύσεως» καὶ «μόνον μέσα στὴν καλλιτεχνικὴ μορφὴ εἶναι δυνατὸν νὰ εὕρομε καὶ τὴν ἀληθινὴ φυσικὴ μορφή⁴».

'Αλλὰ ἂς πάρομε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά⁵. Γιὰ νὰ ξεφύγει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς φυσικῆς ἀναγκαιότητας θέτει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σκοπούς, ποὺ ἀγωνίζεται νὰ πραγματώσει. Καὶ πρῶτα-πρῶτα ἔρχεται μὲ τὴ νόησή του νὰ γνωρίσει καὶ νὰ καταλάβει τὸν ποικιλόμορφο κόσμο τῶν πραγμάτων καὶ νὰ τὸν βάλει σὲ λογικὴ τάξη καὶ σειρὰ σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ αἰτιατοῦ. 'Ετσι ἀποκτώντας τὴ γνώση τῶν πραγμάτων προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴν παροδικότητα καὶ τὴν τυχαιότητα τῶν φαινομένων, ἀφοῦ μ' αὐτὴν βρίσκει ὅτι ὑπάρχει σταθερὸ μέσα στὸν κόσμο. "Οταν λέμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴ γνώση τῶν πραγμάτων, ἐννοοῦμε ὅτι ἀποκτᾶ γνώση γιὰ τὰ πράγματα, ποὺ εἶναι πάντα περιορισμένη. 'Η ἴδια ἡ γνώση δὲν ἔχει δρια, εἶναι ἀτερμάτιστη, καὶ ὅσο κανεὶς προχωρεῖ μέσα σ' αὐτή, τόσο καταλαβαίνει ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ ποὺ δὲν γνωρίζει καὶ ἀκόμη περισσότερα ποὺ δὲν θὰ μπορέσει νὰ γνωρίσει⁶. Παρ' ὅλα αὐτὰ ὅμως αἰσθάνεται ὅτι κιόλας ἔχει κάνει κάτι, ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ χαρακτηρίσομε ως ἔνα βῆμα πρὸς τὴν ἐλευθερία.

Μαζὶ μὲ τὴ γνώση ἀναπτύσσει ὁ ἄνθρωπος μέσα του καὶ μία ἄλλη δύ-

4. Βλ. 'Η πρωταρχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, *Φιλοσοφία*, 3, σ. 41.

5. 'Εδῶ ἀναφέρονται μὲ πολλὴ συντομία μερικὲς θέσεις τοῦ 'Ι. Ν. Θ. παρμένες ἀπὸ τὰ κεφάλαια: 'Επιστήμη, Πράξη καὶ Ποίηση τοῦ βιβλίου του *Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ήθικῆς* μὲ σκοπὸν νὰ φανεῖ τόσο τὸ πρωτότυπο εἶδος ἐλευθερίας ποὺ ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ δημιουργία τῆς τέχνης σὲ σχέση μὲ τὸ εἶδος ἐκεῖνο τῆς ἐλευθερίας ποὺ τοῦ δίνει ἡ γνώση καὶ ἡ πράξη, ὅσο καὶ νὰ τονισθεῖ ὅτι μέσα στὴ ζωὴ εἶναι ἀσχετο μὲ τὴ γνήσια τέχνη.

6. Πβ. 'Ι. Ν. Θ., *Περὶ ψυχῆς, Φιλοσοφικὰ καὶ Χριστιανικὰ Μελετήματα*, 'Αθῆναι 1973².



ναμη, τὴ δημιουργικὴ ἔκείνη δύναμη, ποὺ ἔξωτερικεύεται μὲ τὴν πράξη καὶ τὸν ὁδηγεῖ ἀκόμη πιὸ πέρα ἀπὸ ἔκεῖ ὅπου τὸν ἀφήνει ἡ γνώση. Τὸν ὁδηγεῖ δηλαδὴ σ' ἐναν καινούριο κόσμο, ὅπου σκοπὸς εἶναι οἱ ἡθικὲς ἀξίες. Μὲ τὴν πραγμάτωση τῶν νέων ἀξιῶν κάνει ἔνα ἀκόμη βῆμα πρὸς τὴν ἐλευθερία καὶ γίνεται ἡθικὴ προσωπικότητα.

Ἄλλὰ τόσο μὲ τὴ γνώση ὅσο καὶ μὲ τὴν πράξη —παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μὲ τὴ μία καὶ μὲ τὴν ἄλλη ἔξεφεύγει ὁ ἀνθρωπὸς ἀπὸ τὴ βουβότητα καὶ ἀπράξια καὶ προχωρεῖ στὸ στάδιο τῆς δημιουργίας— ὅμως «δὲν ἔξαντλεῖ μ’ ὅλα αὐτὰ τὴν ἐνεργό του δύναμη, οὕτε τοὺς τρόπους τῆς ἐλευθερίας του», γιατὶ «ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι μονάχα γνώση καὶ δημιουργικὴ πράξη, ἀλλὰ καὶ ποιητικὴ ἐνέργεια μὲ τὴν τέχνη της. Μὲ τὴν τέχνη, ἡ ὅποια ὅλη μαζί, δηλαδὴ μὲ ὅλα τὰ εἶδη, εἶναι ποίηση, δημιουργία, πάει ἡ ζωὴ πέρα καὶ ἀπὸ τὴ γνώση καὶ ἀπὸ τὴν πράξη⁷». Μὲ τὴν τέχνη, ποὺ δὲν ἔξαρταται ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς γνώσης καὶ τῆς πράξης, κερδίζει ὁ ἀνθρωπὸς μιὰ ἄλλης μορφῆς ἐλευθερία. Ἡ τέχνη ἔχει δικό της ἐσωτερικὸ σκοπὸ καὶ αὐτὸς εἶναι νὰ ἐκφράσει μὲ αἰσθητὰ σύμβολα ὅτι ὑπάρχει μέσα στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δεμένο μὲ τὴν ἴδεα τῆς ὁμορφιᾶς. Αὐτὸς καὶ μόνον εἶναι ὁ ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τοῦ ἔργου τῆς τέχνης καὶ κάθε τι ἄλλο ποὺ τείνει ἔξω ἀπ’ αὐτὸν εἶναι ξένο πρὸς τὴν τέχνη. Κι αὐτὸς γιατὶ τὸ ἔργο τῆς τέχνης, σὲ ὅποιαδήποτε κατηγορία καὶ ἀν ἀνήκει, ἔχει αὐτάρκεια, δηλαδὴ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτ’ ἄλλο· ἔχει νὰ κάνει πάντα μὲ τὸν ἑαυτό του· ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι περιττά. Ἡ αὐτάρκεια εἶναι τὸ βασικὸ ἐσωτερικὸ στοιχεῖο, ποὺ στηρίζει τὸ πρωτότυπο αὐτὸς εἶδος ἐλευθερίας, ποὺ ἀναδίδεται ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς τέχνης.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ φύση, ποὺ ἐνεργεῖ μὲ τρόπο ἔμφυτο καὶ μὲ νόμο τὴν ἀναγκαιότητα, ἡ καλλιτεχνικὴ ψυχὴ ἐνεργεῖ μὲ νόμο τὴν ἐλευθερία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη συνείδηση⁸. Γι’ αὐτὸς καὶ ὁ γνήσιος καλλιτέχνης δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἀσχετες πρὸς τὴν τέχνη του καταστάσεις ἢ πρόσωπα οὕτε νὰ ὑπηρετεῖ ἔξωκαλλιτεχνικοὺς σκοποὺς εἴτε αὐτοὶ ἔχουν σχέση μὲ συναισθηματικὲς καταστάσεις εἴτε ἀνήκουν σὲ ἄλλες πνευματικὲς σφαῖρες. Ἡ ἀληθινὴ τέχνη εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ σκοπούς, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ τῆς ἐπιβάλλουν π.χ. ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἡθική, ἡ θρησκεία ἢ ἡ πολιτική. Ἡ τέχνη «δὲν γνωρίζει ἴδεολογίες», δηλαδὴ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴ «σκοπιμότητα καὶ τὴν ὑπολογισμένη σκέψη». Ἐτσι δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται αὐτὴ σὰν μέσο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ πολιτικῆς ἢ κοινωνικῆς θεωρίας.

Μοναδικὴ πηγὴ τῆς τέχνης εἶναι ἡ φαντασία καὶ μόνον ἀπ’ αὐτὴ πρέ-

7. Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ἡθικῆς, σ. 47.

8. Ἡ Φιλοσοφία τῆς τέχνης, σ. 2.



Δ. ΜΑΝΤΑ-ΣΤΑΪΚΟΥ

πει νὰ ἀντλεῖ ὁ καλλιτέχνης, ὅπως καὶ μοναδικός της σκοπὸς εἶναι ἡ ὁμορφιά. "Οταν ἡ τέχνη ἀντλεῖ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς καὶ ἐπιδιώκει ἄλλους σκοπούς, τότε δὲν εἶναι τέχνη, ἀλλὰ «τέχνασμα», καὶ δὲν ἡρεμεῖ, ἀλλ᾽ ἀγριεύει τὶς ψυχές. Ἐδῶ πρέπει νὰ προστεθεῖ ὅτι ὁ μόνος ἀσφαλῆς τρόπος, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ καλλιτέχνης νὰ ἀποφύγει τὶς ἀτραπούς, ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ τὸν ὀδηγήσουν στὸ «τέχνασμα» εἶναι ν' ἀφήσει τὴ φαντασία του νὰ «ἀναχωνευθεῖ» μὲ τὸ συγκεκριμένο ὑλικό, μυθικὸ ἢ ἴστορικό, ποὺ εἶναι συνυφασμένο μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὸν ὅποιο προέρχεται. Πρέπει δηλαδὴ νὰ ἔλευθερώσει τὴν ψυχή του ἀπὸ κάθε τι ὑποκειμενικό, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ του. Καὶ «τοῦτο εἶναι τὸ κριτήριο τῆς ἀληθινῆς τέχνης: ἐφ' ὅσον ὁ καλλιτέχνης εἶναι σὲ ἄμεση συνάφεια καὶ γνωριμία μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ του, τὰ ἔργα του δὲν εἶναι προϊόντα αὐθαιρεσίας, ἀλλὰ πηγάζουν ἀπὸ τὴ μεταφυσικὴ ρίζα τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία πάντοτε ὑπάρχει μέσα στὴ θρησκεία, τὴν παράδοση καὶ τὸ μύθο τοῦ κάθε λαοῦ. Γιὰ τοῦτο καὶ κάθε καλλιτέχνημα εἶναι κτῆμα πρὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ὅπου ἀνήκει ὁ καλλιτέχνης καὶ ὕστερα γίνεται κτῆμα καὶ ἄλλων λαῶν⁹».

΄Ακόμη ἡ τέχνη «δὲν ἀγαπάει οὔτε τὸ χάος οὔτε τὴν ἀναρχία, θέλει τὴ μορφὴ καὶ τὰ σταθερά της ὅρια¹⁰». Μέσα στὴ μορφὴ συγκεντρώνει ὁ ἀνθρωπὸς τὴν ἐσωτερικὴ του οὐσία, τὴ χαρὰ ἢ τὸν πόνο του, καὶ τοὺς ἀγῶνες του νὰ ὑπερνικήσει ὅτι εἶναι φθαρτό. Μὲ τὴν ἔνυλη μορφὴ ὅχι μόνο φέρει σὲ φῶς τὴν ὁμορφιά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαθανατίζει. Ή προσπάθεια αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία συνεχὴς πάλη μὲ τὴν ἀμορφία καὶ τὸ χρόνο. Τὸ ἔργο τέχνης σημαίνει τὴν ὑπερνίκηση καὶ τῶν δύο καὶ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἀπὸ τὰ δύο. Γιὰ τοῦτο καὶ εἶναι «ἀγώνισμα» ἔλευθερίας, «παρουσία» πνευματικῆς ἔλευθερίας, ὁμορφιὰ γεννημένη ἀπὸ τὸ ἔλεύθερο πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ «γιὰ τὸν ἀνθρώπο ὅτι ἀξίζει εἶναι ἡ ἔλευθερία καὶ τὰ ἀγώνισματά της¹¹».

Δήμητρα ΜΑΝΤΑ-ΣΤΑΪΚΟΥ
(΄Αθῆναι)

9. Σύστημα Φιλοσοφικῆς Ἡθικῆς, σ. 57.

10. Ένθ. ἀν., σ. 49.

11. Ένθ. ἀν., σ. 53.

