

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στὰ κείμενα αἰσθητικῆς τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου «Τέχνη καὶ Φιλοσοφία» ώς καὶ «Τέχνη καὶ κάλλος¹» ἀναπτύσσεται μιὰ σειρὰ προτάσεων πάνω στὴν αἰσθητική, μὲ κύρια ἀφετηρία τους τὴ συσχέτιση τῆς τέχνης μὲ τὴν εἰκονικὴ παραστατικότητα καὶ τῆς ἐπιστήμης μὲ τὴν ἀνεικονικὴ ἀφαιρετικὴ σκέψη. Στὸ κείμενο αὐτὸ θὰ ἔξετάσουμε τὴν κρίσιμη αὐτὴ διάκριση τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου μεταξὺ τέχνης καὶ ἐπιστήμης ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς εἰκόνας κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν σύγχρονων ἐπιστημονικῶν ἔξελίξεων —ἰδιαίτερα στὴ σφαίρα τῆς μικροφυσικῆς— καὶ θὰ ἐκτιμήσουμε τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἔξελίξεων αὐτῶν στὴν αἰσθητικὴ καὶ στὶς συναφεῖς θέσεις τοῦ φιλοσόφου. Ἡ ἔξέταση αὐτῇ, ἔστω κι ἂν φανεῖ ὅτι ὁδηγεῖ σ' ἔναν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας τῆς ἐπιστήμης, καθὼς δηλώνει τὴ μετακίνησή της ἀπὸ τὴν ἀριστοτελικὴ σύλληψη σὲ μιὰ περισσότερο ἡρακλείτεια ἀντίληψη², δὲν θὰ σημαίνει ἀσφαλῶς καὶ τὴν κατάργηση τῆς διάκρισης ἐπιστήμης καὶ τέχνης ἀλλὰ μᾶλλον τὴν προσέγγιση καὶ τὴ σύγκλισή τους. Ἡ ὀντολογικὰ καὶ ἐπιστημολογικὰ ἀσύμπτωτη παραδοσιακὴ σχέση τέχνης καὶ ἐπιστήμης φαίνεται ὅτι ἀντιστρέφεται καὶ γίνεται ἐνισχυτικὴ τῆς εἰκονικῆς παραστατικότητας τοῦ πνεύματος, ποὺ καθεαυτὴ τείνει ν' ἀποκαθιστᾶ —στὸ πειραματικὸ ἐπίπεδο— τὴν ἔννοια τοῦ Λόγου σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκείνην τῆς λογικῆς.

Εἶναι ἄραγε πέρα γιὰ πέρα ἀμετάτρεπτη, μέσα στὸ χρόνο (τόσο στὸ χρόνο τῆς φύσης ὅσο καὶ στὸ χρόνο τῆς ἴστορίας), ἡ ἀποκλίνουσα συσχέτιση τῆς λογικῆς καὶ τῆς εἰκόνας ἢ τῆς εἰκονικῆς παραστατικότητας (στὴν τέχνη) μὲ τὴν ἀνεικονικὴ ἀφαιρετικὴ διάθεση τῆς λογικῆς (στὴν ἐπιστήμη); "Ἡ μήπως ἡ ἴδια ἡ ἔξέλιξη τῆς ἀνεικονικῆς σκέψης διεκδικεῖ μιὰ μορφολογία ποὺ ἔσχατα ἐκβιάζει τὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν μεγεθῶν αὐτῶν καὶ ἐνδεχομένως τὴν ἀντιστροφή της σὲ σχέση συγκλίνουσα καὶ συμπτωτική; «Ἡ τέχνη δουλεύει μὲ εἰκόνες, εἶναι πάντοτε παραστατική, καλεῖ

1. Ἰ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Φιλοσοφία καὶ ζωὴ*. Μικρὰ φιλοσοφικὰ κείμενα, Ἀθῆνα, 1967, σσ. 338-358 καὶ 380-385.

2. Μανώλη ΜΑΡΚΑΚΗ, Ὁ κόσμος καὶ ἡ πραγματικότητα τοῦ δντος, *Φιλοσοφικὲς Περιηγήσεις*, Ἀθῆνα, ἐκδ. Βιβλιογονία, 1991, σσ. 164-168.



τὸν ἄνθρωπο νὰ ἴδει ἢ ν' ἀκούσει, νὰ συλλάβει ὅπτικῶς ἢ ἀκουστικῶς εἰκόνες, ὅπου μέσα περιέχεται τὸ νόημα τῆς ζωῆς του... ἢ φιλοσοφία ἀπευθύνεται στὴ λογική, στὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ σκεφτεῖ καὶ νὰ κρίνει. Τὸ περιεχόμενό της εἶναι καθαρῶς νοητὸ καὶ ποτὲ παραστατό³». Αντίθετα ὅμως πρὸς τὴ διατύπωση αὐτὴ τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου, θέτουμε σὲ ἄλλη μορφὴ τὸ ἕδιο ἐρώτημα: Μήπως μιὰ συγκλίνουσα συσχέτιση τέχνης καὶ ἐπιστήμης, μὲ βάση τὴν εἰκόνα, ἔλαύνει τελικὰ σὲ μιὰ πληρέστερη προσέγγιση τῆς μεταφυσικῆς οὐσίας τοῦ κόσμου καὶ στὸ νόημά της, ἀπ' ὅ, τι θὰ μποροῦσε νὰ ἐγγυηθεῖ μιὰ σχέση ἀποκλίνουσα, ὅπως τὴν διατύπωσε παραπάνω ὁ Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος; Σὲ καταφατικὴ περίπτωση, μήπως ἡ ἀποδοχὴ μιᾶς συγκλίνουσας συσχέτισης σημαίνει καὶ τὴν ἄρση τῆς αὐτοτέλειας τῆς τέχνης σὲ σχέση πρὸς τὴν ἐπιστήμη ἢ τῆς ἐπιστήμης σὲ σχέση πρὸς τὴν τέχνη;

Βέβαια, ἡ μετακίνηση τῆς ἐπιστήμης πρὸς τὴν υἱοθέτηση τοῦ εἰκονικοῦ λόγου καὶ τῆς εἰκονικῆς παραστατικότητας δὲν θὰ καταργοῦσε τὴν ἐπιστήμη ἄλλα, ἀντίθετα, ἡ μετακίνηση αὐτὴ θὰ συνιστοῦσε καθεαυτὴ ἔκφραση τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς διαδικασίας, ως ἀξιώσης γιὰ τὴν αὐτούπερκέρασή της, ποὺ ἐπιστημολογικὰ θὰ νοεῖτο ως μετακίνηση ἀπὸ τὴ γνώση πρὸς τὴν ἐπίγνωση ἢ τὴν περιγραφὴ τῶν ἴδιων τῶν δρίων τῆς γνώσης. Θὰ πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ μία προσέγγιση τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἐνοποιητική, μιὰ σύγκλιση ἔσχατη, ποὺ ώστόσο θὰ ὑπερασπίζεται τὶς διαφορετικὲς ἐκκινήσεις του.

“Ἡ ἐπανατοποθέτηση τῆς εἰκόνας στὴ σφαίρα τῆς ἐπιστήμης, ἀπὸ τὴν δποίᾳ ἡ εἰκόνα παραδοσιακῶς εἶχε ἀποκλεισθεῖ, φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ σήμερα ἔνα αἴτημα ἀμιγὲς τῆς ἴδιας τῆς ἐπιδίωξης τῆς ἐπιστήμης γιὰ τὴ λογικὴ κυριαρχία τῶν φαινομένων. “Αν ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ποὺ θ’ ἀκολουθήσει ἀποδειχθεῖ πρόσφορη ἡ ἐπανεξέταση τῆς θέσεως τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἐπιστήμης, τότε καὶ ἄλλες παραδοχὲς ἢ προτάσεις ἀπὸ τὰ αἰσθητικὰ αὐτὰ κείμενα τοῦ Ἰωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξετασθοῦν, γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ μιὰ νέα σύλληψη τῶν τρόπων ἐκδήλωσης τοῦ Λόγου στὸ πεπερασμένο ἄλλὰ καὶ στὴ δημιουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ πνεύματος, ως φαντασίας, στὴ μορφολογία τοῦ πεπερασμένου⁴.

Στὴ σφαίρα τῆς σύγχρονης μικροφυσικῆς, ὁ κβαντοθεωρητικὸς δυισμὸς κυμάτων καὶ σωματιδίων προκαλεῖ τὴν ἐμφάνιση τῆς ἴδιας πραγματικότητας τόσο ως ὅλης ὅσο καὶ ως δύναμης. Κατὰ τοῦτο, μὲ τὴν κβαντικὴ

3. Ἰ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ἐνθ. ἀνωτ., σσ. 341-342.

4. Εὐάγγελου ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, *Αἱ αἰσθητικαὶ κατηγορίαι*, Ἀθῆνα, 1970.



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

θεωρία καθίσταται άδύνατη μιὰ άντικειμενική περιγραφὴ τοῦ σωματιδίου στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο· ἡ ἀκριβέστερη περιγραφὴ τοῦ σωματιδίου εἶναι ἡ σύλληψή του ώς συνάρτηση πιθανότητας, στὸ μέτρο ποὺ τὸ σωματίδιο δὲν συνιστᾶ πλέον μιὰ ἴδιότητα τοῦ Εἶναι, ἀλλὰ νοεῖται ἀπλῶς ώς μία τάση γιὰ τὸ Εἶναι, ώς μία δυνατότητα⁵. Οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες βλέπουν σήμερα τὶς ἡλεκτρονικὲς τροχιὲς καὶ παρόμοιες ἔννοιες (ὅπως ὑλικὰ κύματα, πυκνότητα φορτίου, ἐνέργεια καὶ ὁρμὴ κ.λπ.) ώς ἔνα εἶδος δυνατότητας μὲ τὴν ἀριστοτελικὴν ἔννοια. Τὰ ἄτομα καὶ τὰ στοιχειώδη σωματίδια τῆς μικροφυσικῆς καὶ τῆς κβαντομηχανικῆς ἀποτελοῦν μᾶλλον ἔναν κόσμο τάσεων ἢ δυνατοτήτων καὶ ὅχι πραγμάτων ἢ γεγονότων ὑποκείμενων σὲ άντικειμενικὴ περιγραφὴ. Κατὰ τοῦτο, στὰ φυσικὰ συμβάντα, τὸ Εἶναι —σύμφωνα μὲ τὴ διατύπωση τοῦ Ἀριστοτέλους— μεταβαίνει ἀπὸ τὴν δυνατότητα στὴν πραγματικότητα μέσω τῆς μορφῆς. Ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς συμπληρωματικότητας, ἀντιδιαλεκτικὴ καθὼς εἶναι, ἐνθαρρύνει πλέον τοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονες νὰ χρησιμοποιοῦν μιὰ διφορούμενη καὶ ὅχι μιὰ σαφῆ γλώσσα, νὰ χρησιμοποιοῦν δηλαδὴ τὶς κλασικὲς ἔννοιες μ' ἔναν τρόπο ποὺ προσιδιάζει στὶς σχέσεις ἀπροσδιοριστίας καὶ ποὺ ὀδηγεῖ σὲ ἀντιφάσεις. Ἡ γλώσσα αὐτὴ δὲν εἶναι μιὰ ἀκριβῆς γλώσσα, ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει κανεὶς τὶς φυσικὲς λογικὲς διαδικασίες (π.χ. τὴν ἀρχὴν ἀποκλεισμοῦ τοῦ τρίτου) εἶναι, ἀντίθετα, μιὰ γλώσσα ποὺ προκαλεῖ στὸ μυαλό μας εἰκόνες, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τὸ αἴσθημα ὅτι οἱ εἰκόνες αὐτὲς ἔχουν μόνο μιὰ ἀσαφὴ σύνδεση πρὸς τὴν πραγματικότητα, παριστάνουν μιὰ τάση ἀπλῶς πρὸς τὴν πραγματικότητα. Ἡ ἴδια ἡ ὑπερκέραση τῶν φυσικῶν λογικῶν διαδικασιῶν, ἐνώπιον τῆς νέας αὐτῆς πραγματικότητας, ὀδηγεῖ στὴν προσπάθεια συγκρότησης μιᾶς νέας «λογικῆς», ὅπου κατοχυρώνεται ἡ εἰκονικὴ αὐτὴ αἴσθηση, καὶ ποὺ τίθεται ἀνεξάρτητα πλέον ἀπὸ τὴν κλασικὴ λογικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ποὺ μ' αὐτὴν ἔγινε ώστόσο δυνατὴ ἡ μεγαλειώδης ἐποποιία τῆς ἐπιστήμης⁶.

Πρόκειται γιὰ ἔξελίξεις συνταρακτικὲς στὴ σφαίρα τῆς παραδοσιακὰ ἀνεικονικῆς ἐπιστημονικῆς διαδικασίας πού, μεταξὺ ἄλλων, καθιστοῦν ἀμφίβολη τὴ σκοπιμότητα τῆς διάκρισης τῆς ἴδιας τῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὴν τέχνη, στὸ μέτρο εἰδικότερα ποὺ ὁ διαχωρισμός τους στηρίζεται, καὶ στὴν εἰκόνα ἡ στὴν ἀπουσίᾳ τῆς εἰκονικῆς παραστατικότητας ἀπὸ τὸ εύρος τους ἀντίστοιχα.

Στὸ μέτρο ποὺ ἡ ἴδια ἡ διάκριση αὐτὴ μεταξὺ τέχνης καὶ ἐπιστήμης

5. Βέρνερ ΧΑΪΖΕΜΠΕΡΓΚ, *Φύση καὶ Φιλοσοφία*, Ἀθήνα, ἐκδ. Κάτοπτρον, 1978, σσ. 114 κ.ἔξ.

6. Βέρνερ ΧΑΪΖΕΜΠΕΡΓΚ, *ἐνθ. ἀνωτ.*, σσ. 184 κ.ἔξ.



τείνει νὰ ύπερκερασθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνερχόμενη σὲ σπουδαιότητα ἡρακλείτεια παραδοχὴ τοῦ κόσμου, ώς τὸ παιχνίδι τοῦ πυρὸς μὲ τὸν ἑαυτό του, ἐπιβάλλεται καὶ ἡ ἐπανεξέταση τῆς αὐτοτέλειας τῆς τέχνης σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη, γεγονὸς ποὺ ἔχει κρίσιμες δόντολογικὲς καὶ ἐπιστημολογικὲς ἐπιπτώσεις.

‘Η ἐπανατοποθέτηση βέβαια στὴν ἐπιστήμη τῆς εἰκόνας καὶ τῆς σημασίας της φαίνεται νὰ ἐνισχύει τὴν ἐνοποιητικὴ ἔκφραση τοῦ πνεύματος καὶ ν’ ἀποκαθιστᾶ ἐκ νέου τὴν ἔννοια τοῦ Λόγου, δὸποιος, πέρα ἀπὸ τὴ λογική, περιλαμβάνει καὶ τὴ μεταφυσικὴ διάσταση τῆς διάνοιας. Ἀποδεικνύεται ἔτσι μιὰ ἐστία κοινὴ τῶν διαφορετικῶν αὐτῶν ἐκκινήσεων, ἀπὸ τὸ πλατωνικὸ σπήλαιο μὲ τὶς ἐμπίπτουσες σκιὲς στὶς παρειὲς τῶν τοιχωμάτων του, ποὺ ἔσχατα νομιμοποιεῖ καὶ τὴ σύγκλιση τῆς τέχνης μὲ τὴν ἐπιστήμη, τῆς ποίησης μὲ τὴ λογική, τῆς φαντασίας μὲ τὴ διάνοια, ἐνῶ οἱ διαφοροποιήσεις τους ἔξακολουθοῦν νὰ παραμένουν σχετικῶς εὔσύλληπτες.

‘Η ἐπιστήμη τῆς λογικῆς ἀφαίρεσης φαίνεται νὰ ἐπανέρχεται στὴν εἰκόνα, ποὺ ἐσφετερίζετο ἡ τέχνη, ώς ἐπίγνωση τῶν ἴδιων τῶν δρίων της. Τόσο ἡ τέχνη ώς αἴσθηση ὅσο καὶ ἡ ἐπιστήμη ώς γνώση συνιστοῦν, κατὰ τὸν ἴδιο λόγο, ἐκδηλώσεις τῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ στὸ μέτρο ποὺ θεμελίωση τόσο τῆς τέχνης ὅσο καὶ τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ εἰκόνα, τότε ἡ ἐγελιανὴ ἔννοια τοῦ ’Απολύτου Πνεύματος, πέραν τῆς θρησκείας, τῆς τέχνης καὶ τῆς φιλοσοφίας, πρέπει, διευρυνόμενη, νὰ περιλάβει καὶ τὴν ἐπιστήμη. Ἡ ἐπιστροφὴ βέβαια τῆς ἐπιστήμης στὴν εἰκόνα ἐκβιάζει τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἴδιας τῆς μεταφυσικῆς ρίζας της, ὅπως μεταφυσικὴ εἶναι καὶ ἡ ρίζα τῆς τέχνης⁷ σύμφωνα μὲ τὸν ’Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, στὸ μέτρο ποὺ ἡ τέχνη συνιστᾶ ποικιλία μορφῶν, μὲ πηγὴ τὴ φαντασία, ἄλλὰ πραγματικῶν μορφῶν ώς ἴστορία, ἡ πραγματικότητα τῆς τέχνης ώς μορφῆς ἐμφανίζεται πλέον ώς περισσότερο πραγματικὴ ἀπὸ τὴν τάση τοῦ δοντος νὰ κινηθεῖ ἀπὸ τὴ δυνατότητα στὸ πραγματικὸ μέσω τῆς μορφῆς· εἶναι μιὰ τάση, ἄλλωστε, ὅπου αὐτὸ ποὺ τελικὰ ἀποκρυσταλλώνεται δὲν εἶναι τὸ δον ἄλλὰ ἡ κίνησή του πρὸς τὴ μορφή. Ὁστόσο παραμένει μιὰ κρίσιμη διαφορά: ἡ πραγματικότητα τῆς τέχνης ώς μορφῆς συμβολίζει τὴν ἐσωτερικότητα ἐνὸς μυστηρίου⁸, δηλαδὴ μιᾶς μορφογενετικῆς δύναμης τοῦ πνεύματος τοῦ καλλιτέχνη, ἐμφορούμενου ἀπὸ τὸ πάθος καὶ τὸ αἴσθημα ποὺ τὸν συνέχει, ἐνῶ ἡ «πραγματικότητα» τῆς ἐπιστήμης δὲν ἐμφανίζει καμιὰ ἐσωτερικότητα.

Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ πραγματικότητα τῆς τέχνης, ποὺ μὲ τὴν «παραστα-

7. ’Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *ἔνθ. ἀνωτ.*, σ. 341.

8. ’Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *ἔνθ. ἀνωτ.*, σ. 339.



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

τική ἐποπτική της δύναμη» ἔγκολπωνεται τὸ αἰώνιο ὡς στιγμὴ στὸ δημιούργημά της, εἴτε στὸ ἐπίπεδο τῆς ὅρασης εἴτε σ' ἐκεῖνο τῆς ἀκοῆς, ἔχει ὅρια σαφῆ, καὶ φαίνεται, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀτελεύτητη διαδοχὴ τῶν εἰκόνων στὸ ἐπίπεδο τῆς μικροφυσικῆς ποὺ στεροῦνται σαφῶν ὅριων, ἄρα καὶ σαφοῦς παραστατικότητας.

Ἄπὸ τὴν ἄλλη ὅμως μεριά, ἡ τέχνη μέσα ἀπὸ τὴν εἰκόνα (τὴν ὀπτικὴ ἢ τὴν ἀκουστικὴ) καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔγκολπωθεῖ τὸ μεταφυσικὸ νόημα τοῦ κόσμου, ὅπως τὸ πράττει καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη, πού, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ αὐτοῦπερβαίνεται ὡς παραδοσιακὰ ἀνεικονικὴ προσέγγιση. Κατὰ τοῦτο, τὸ «ἔξ αἰφνης» τοῦ καλλιτέχνη ὡς θεία στιγμὴ, ὡς πηγὴ ἐμπνεύσεων ἢ ὡς καιρὸς τῶν ἀρχαίων⁹ δὲν φαίνεται νὰ διαφέρει στὴν περίπτωση τῆς ἐπιστήμης, ἔστω κι ἂν κυρίως αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν τέχνη, καὶ κατὰ τοῦτο, τὸ ἔργο τέχνης δὲν σφετερίζεται τὴν ἐλευθερία τοῦ καλλιτέχνη νὰ δημιουργήσει στὸ ἐπίπεδο τῆς «δεύτερης παρουσίας». Ἀντίθετα θέτει τὴν ἴδια τὴν προσέγγιση τοῦ φυσικοῦ ἐπιστήμονος ὡς «δεύτερη παρουσία», ὅπως αὐτὸς ἀποδεσμεύεται ἀπὸ ἔννοιες καὶ ἐρμηνευτικὰ σχήματα ποὺ τὴν συγκρατοῦσαν δέσμια ὡς «πρώτη παρουσία».

Ἐτσι δὲ καλλιτέχνης, μὲ τὸ τάλαντό του, διακονεῖ τὴν τέχνη μὲ ἔργα ποὺ φαίνονται, ἐνῶ δὲ ἐπιστήμων διακονεῖ τὸ χάρισμα τῆς διάνοιάς του ἀποκαλύπτοντας ἔναν κόσμο ποὺ φαίνεται — ὡς διαδοχὴ εἰκόνων· δέκατος αὐτὸς ἵσως φαίνεται σὲ λίγους καὶ ἵσως καὶ σὲ αὐτοὺς δὲν φαίνεται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο.

“Οπως μὲ τὴν τέχνη δὲ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται πέρα ἀπὸ τὴ γνώση (καὶ τὴν πράξη), μὲ τὴν ἐπιστήμη δὲ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται στὴν ἐπίγνωση τῶν ἴδιων τῶν ὅριων της, δηλαδὴ καὶ πάλι σὲ μιὰ κατάσταση πέρα ἀπὸ τὴ γνώση, στὴ μεταφυσικὴ παραδοχὴ τοῦ κόσμου — ὡς κρίσιμης συνάρτησης πιθανότητας — μὲ ποικίλους βαθμοὺς ἐλευθερίας, ὅπου τὸ τυχαῖο διεκδικεῖ τὴν αὐτοτέλειά του ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἀναγκαιότητας.

Στὴ σφαίρα τῆς ἐπιστήμης, ἡ εἰκόνα νοεῖται πλέον ὡς δὲ τρόπος ἐκδήλωσης τοῦ Λόγου — ὀντολογικὰ καὶ ἐπιστημολογικά —, ἐνῶ σὲ σχέση μαζὶ του ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀποκάλυψη νομιμοποιοῦνται ὡς ὅψεις τῆς ἴδιας πνευματικῆς ὑπόστασης. Κατὰ τοῦτο, ἡ διαφορὰ μεταξὺ τέχνης καὶ ἐπιστήμης ὡς πρὸς τὴ σχέση τους μὲ τὸ κάλλος, δὲν ἐμφανίζεται πλέον τόσο κρίσιμη, στὸ μέτρο ποὺ οἱ συμμετρίες ποὺ ἀποκαλύπτονται στὴ βάση τῶν φυσικῶν διαδικασιῶν (στὴ θεωρία τοῦ πεδίου, ὅπως καὶ στὴ θεωρία τῶν ὑπερχορδῶν) ἐμφανίζουν ἐκπληκτικὸ κάλλος· στὸ μέτρο ποὺ κρίσιμο στοιχεῖο τῆς εἰκόνας εἶναι τὸ χρῶμα, θὰ μπο-

9. Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ἐνθ. ἀνωτ., σσ. 380 κ.έξ.



ρούσαμε νὰ ύποδείξουμε καὶ τὴ θεωρία ἐκείνη τῆς μικροφυσικῆς ποὺ ἀποκαλεῖται κβαντικὴ χρωμοδυναμικὴ (ή πληρέστερη θεωρία τῶν ἰσχυρῶν πυρηνικῶν δυνάμεων), ποὺ εἶναι μία μὴ-γραμμικὴ θεωρία, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ διαδικασίες δὲν μποροῦν ἀπλῶς νὰ προστεθοῦν ἡ μία στὴν ἄλλη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, τὸ κάλλος μιᾶς ἐπιστημονικῆς θεωρίας, ἔστω καὶ μαθηματικῆς, ὥπως π.χ. τὸ θεώρημα τοῦ Euler¹⁰, γίνεται καὶ ἐπιστημολογικὸ κριτήριο ἀποδοχῆς ἢ ἀπορρίψεως τῆς θεωρίας αὐτῆς. Τὸ κάλλος ὅμως, μόνο στὴν περίπτωση τῆς τέχνης εἶναι δημιούργημα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, ἐνῷ στὴν περίπτωση τῆς ἐπιστήμης, τὸ κάλλος ὑπάρχει καὶ ἀποκαλύπτεται, ως μορφὴ ἀναγκαιότητας. Ἐφ' ὅσον ἔχει ἀποδειχθεῖ μιὰ συμμετρία στὶς φυσικὲς διαδικασίες μορφολογικὰ ὠραία, ἀδυνατεῖ κάποιος νὰ τὴν ἀμφισβητήσει. Κρίσιμη κατηγορία τοῦ κάλλους, τόσο στὴν τέχνη ὅσο καὶ στὴν ἐπιστήμη, εἶναι ἡ ἀπλότητα· στὶς τανυστικὲς ἔξισώσεις τοῦ Ἀϊνστάιν ἡ ἀπλότητά τους ἀντανακλᾶ μιὰ καταπληκτικὴ πυκνότητα δομῆς. Ἡ γενικὴ θεωρία τῆς σχετικότητας ποὺ ἀνάγει τὴ βαρύτητα σὲ καθαρὴ γεωμετρία εἶναι μία μαθηματικῶς ἐλκυστικὴ καὶ αἰσθητικῶς τέλεια φιλοσοφικὴ θεωρία.

Τὸ κάλλος ἔχει ἄραγε διαφορὰ ως πρὸς τὸ κάλλος (δοπτικὸ ἢ ἀκουστικό) ποὺ δημιουργεῖ ἔνας καλλιτέχνης, ἀπὸ τὸ κάλλος π.χ. μιᾶς συμμετρίας (στὸν κόσμο τῶν ὑποατομικῶν φαινομένων) ἢ στὶς δομὲς τοῦ ὑλικοῦ κόσμου (π.χ. στοὺς κρυστάλλους) ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ φυσικὸς ἐπιστήμων ἢ στὴ μορφολογία τῶν ἔξισώσεων ποὺ μ' αὐτὲς ἐπιδιώκει νὰ ἐρμηνεύσει ὁ φυσικὸς ἐπιστήμων τὰ φαινόμενα αὐτά; Μεταξὺ τοῦ κάλλους ποὺ δημιουργεῖται καὶ τοῦ κάλλους ποὺ ἀποκαλύπτεται, ὅποια διαφορὰ καὶ ἀν ὑπάρχει, καθιστᾶ τὴν ἴδια διάκριση μεταξὺ «πρώτης» καὶ «δεύτερης» παρουσίας ἐλάχιστα καθοριστική, στὸ μέτρο πού, καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, τὸ κάλλος ἐλαύνεται στὴν ἀμεση αἰσθηση καὶ γίνεται στοιχεῖο τῆς ἐμπειρίας.

Τὸ κάλλος ἔχει ἄραγε σημαντικὴ διαφορὰ ἡ δυνατότητα τῆς τέχνης νὰ δημιουργεῖ ἄπειρες μορφὲς —μὲ βάση τὴν εἰκόνα— ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ μορφολογία τῶν εἰκόνων ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ φυσικὸς ἐπιστήμων, ἔξετάζοντας τὸ ὑποατομικὸ ἐπίπεδο τῶν φαινομένων; Εἶναι ἀσφαλῶς μιὰ σημαντικὴ διαφορὰ καὶ ἀποτελεῖ ἵσως καὶ τὴν κύρια διαφοροποίηση τῆς εἰκονικῆς παραστατικότητας στὸ ἐπίπεδο τῶν μεγεθῶν αὐτῶν, τέχνης καὶ ἐπιστήμης. Ἀκόμη καὶ ἀν τὸ ἄπειρο τῶν ὑποατομικῶν φαινομένων —στὸ ἐπίπεδο τῆς εἰκόνας— δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ, ἡ μορφολογία τῆς εἰκονικῆς αὐτῆς παραστατικότητας ἐμφανίζει κάποια δέσμευση, ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ὑπο-

10. Μανώλη ΜΑΡΚΑΚΗ, 'Αλήθεια καὶ δομὴ τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν, *Φιλοσοφία*, τ. 17-18, Αθήνα, 1990, σσ. 146-174.



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

κειμενική θέση τοῦ παρατηρητῆ· ἀντίθετα, ὅμως, στὴν περίπτωση τῆς τέχνης, δὲν ἐμφανίζεται κάποια δέσμευση ἀνάλογη.

Ἐνῶ ἡδη στὴν κβαντοθεωρία, ἡ παρεμβολὴ τοῦ ὑποκειμενικοῦ στοιχείου ἀποτελεῖ μέρος τοῦ πειράματος καὶ δὲν συνιστᾶ πλέον παράγοντα πλάνης στὴν ἐπιδίωξη ἔγκυρης γνώσης, ἡ προσπέλαση ἐν τούτοις τοῦ ὑποκειμένου στὴν εἰκόνα δὲν ἐμφανίζεται ως ἐκδήλωση ἐλευθερίας. Ὁ φυσικὸς ἐπιστήμων ἐκπλήσσεται στὸ κάλλος τῶν εἰκόνων τοῦ κόσμου καὶ τῶν δομῶν του ἥ τῶν φασμάτων τοῦ φωτός. Ἡ ἴδια ὅμως συμβολὴ του στὴν ἀποκάλυψη τοῦ κάλλους αὐτοῦ ἔχει τὴ μορφὴ τῆς ἀποκάλυψης μιᾶς σχετικῆς ἀναγκαιότητας, ποὺ ἀντανακλᾶται καὶ στὶς ἔξισώσεις του.

Ἡ εἰκόνα ως δημιούργημα (δόπτικὸ ἥ ἀκουστικό) καὶ ἡ εἰκόνα ως ἀποκάλυψη τῆς ἐπιστήμης εἶναι καθεαυτὴ μιὰ νύξη αἰσθητικὴ τοῦ πνεύματος, ὁντολογικὰ σημαντική, καὶ ἔνας αὐτοπεριορισμὸς —στὴν περίπτωση εἰδικότερα τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν— ἐπιστημολογικὰ κρίσιμος καὶ καθοδηγητικὸς σ' ἔναν πληρέστερο λογικὸ μετασχηματισμὸ τῆς πραγματικότητας, ἔστω κι ἂν ἡ εἰκόνα φαίνεται ὅτι ἀρνεῖται τὴ λογική.

Συμπερασματικὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐπανάκαμψη τῆς ἀριστοτελικῆς λογικῆς στὴν εἰκόνα δὲν ἀπειλεῖ τὴν τέχνη, ὅπως αὐτὴ «ἐπιδιώκει νὰ φανερώσει τὴν ὁμορφιὰ τῆς ζωῆς ἀπαλλαγμένης ἀπὸ κάθε σκοπιμότητα¹¹». Διαπιστώνεται ώστόσο μιὰ παραλληλία καὶ κάποια σύμπτωση, ὅταν μὲ τὴν εἰκόνα ἀποκαλύπτεται τὸ νόημα τοῦ κόσμου καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν στοιχείων του. Ἀσφαλῶς ἡ τέχνη ἀντανακλᾶ τὴ ζωὴ καὶ τὸν πρακτικὸ λόγο ως ἴστορία, ἔστω καὶ χωρὶς τελεολογία ἔσχατη, στὸ μέτρο ποὺ κάθε ἔργο τέχνης εἶναι καὶ ὁ χρόνος ποὺ πληρώθηκε. Ἀντίθετα μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης γίνεται δυνατὴ ἡ προσπέλαση στὸ μυστήριο τοῦ κόσμου. Ἡ ἴδια ἡ ἐπιστροφὴ στὴν εἰκόνα τοῦ πλέον ἀνεικονικοῦ ἐπιτηδεύματος (τῆς ἐπιστήμης) σημειώνει ἐνδεχομένως καὶ μιὰ ἐπιστροφὴ στὴν ἔννοια τοῦ Λόγου, ἀναπαλλοτρίωτος καθὼς μένει ἀπὸ τὸ σφετερισμό του ἀπὸ τὴ λογική, ποὺ ὁμολογεῖ καθεαυτὸς τὸ νόημα τοῦ κόσμου, τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀλήθειας.

Μανώλης ΜΑΡΚΑΚΗΣ
(’Αθῆναι)

11. Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *ἔνθ. ἀνωτ.*

