

Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μεγαλοπρεπής στὴν ἔξωτερικὴν ἐμφάνιση, μὲ φιλοσοφικὴν ματιὰ, ζοῦσε στὸν κόσμο τὸν ὑπερβατό, τῶν ἴδεῶν, ἐνῷ ἐβίωνε τὸ μυστῆριο τοῦ Θεοῦ σὰν μαθητὴς τῆς Ριζαρείου ποὺ ἦταν.

Τότε ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἔνα μεγάλο μέρος τῆς παιδείας στὰ χέρια τῆς κι ἦταν τότε παιδεία ποὺ παίδευε τὰ παιδιά. Ἔτσι δημιουργοῦσε ἡ Ριζάρειος προσωπικότητες σὰν τὸν Θεοδωρακόπουλο, τὸν Μπρατσιώτη, τὸν Ζολώτα καὶ λοιπούς. Τὸν Θεοδωρακόπουλο, ὅταν τὸν δεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν ὁπτικὴν γωνία τοῦ ὀρθόδοξου θεολόγου, ὅπωσδήποτε θὰ διακρίνει τὸν βαθὺ στοχαστὴ ἄλλὰ καὶ τὸν βιωματικὸν χριστιανό. Πέρασε μέσα ἀπὸ καμίνια μεγάλου πόνου καὶ γιὰ τοῦτο ζοῦσε τὴν ἐλπίδα ποὺ δίνει ἡ πίστη.

Μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά του, φανερώνεται ὁ φιλόσοφος ποὺ θεολογεῖ καὶ ὁ θεολόγος ποὺ φιλοσοφεῖ, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν μεγάλων ἐργατῶν τοῦ πνεύματος.

Ἐνῷ θέτει ὡς σκοπὸν τῆς μελέτης τῆς φιλοσοφίας τὴν ἀρχὴν τοῦ ὄντος προχωρεῖ στὸ θεολογικὸν λόγον καὶ τοποθετεῖ ὡς κέντρο μελέτης τὴν ἀρχὴν τοῦ ὄντως ὄντος. Τὰ κείμενά του ποὺ ἴδιαίτερα τονίζουν τὴν μεταφυσική του ἀγωνία καὶ τὸν ἔρωτά του γιὰ τὴν χριστιανικὴν πίστην εἶναι κυρίως τὰ «χριστιανικὰ» καὶ «φιλοσοφικὰ» μελετήματα: *Πλάτων, Πλωτίνος, Ὁριγένης, Οἱ θεμελιώδεις ἔννοιες τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλωτίνου καὶ Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, Σύστημα φιλοσοφικῆς ἡθικῆς.* Ἀλλὰ καὶ σ' ὅλα του τὰ ἔργα λίγο ὡς πολύ, ὁ φιλόσοφος του λόγος ἔχει ἔντονη τὴν μεταφυσικὴν ἀγωνίαν.

Σ' ὅλες του τὶς σελίδες ξεδιπλώνεται ὁ βαθὺς χριστιανὸς φιλόσοφος καὶ ὁ γνώστης τῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας, ποὺ μᾶς θυμίζει Μπερντιάγεφ, Λούβαρη καὶ ἄλλους, ποὺ μίλησαν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸν τραγικό, καὶ ὕμνησαν τὸν Θεὸν πατέρα, φιλοσοφώντας πάνω στὰ προβλήματα τῆς θρησκείας καὶ τοῦ χριστιανικοῦ λόγου. Ἡ γνώση τῶν κειμένων τῶν εὐαγγελικῶν καὶ πατερικῶν εἶναι καταπληκτικὴ καὶ ἡ διείσδυση μέσα στὰ κείμενα μοναδική.

Μέσα στὸ ἔργο του «Χριστιανικὰ καὶ φιλοσοφικὰ μελετήματα», παρουσιάζεται ὅλη ἡ διάσταση τοῦ ψυχοπνευματικοῦ του κόσμου ὅπου διαφαίνεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς μεγάλους τοῦ χριστιανικοῦ



πνεύματος και μὲ τὰ πνευματικὰ ζητήματα τῆς ὅλης χριστιανικῆς βιοθεωρίας. Στὸ πρῶτο μελέτημα «'Ο ἄνθρωπος καὶ τὸ ἐπάγγελμά του» προσπαθεῖ νὰ δεῖ τὰ θέματα τῆς παιδείας, τῆς μορφώσεως καὶ ἔργασίας μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς θεολογικῆς σκέψεως καὶ μᾶς θυμίζει ἐντονα τοὺς Καππαδόκες καὶ ἰδιαίτερα τὸν Μ. Βασίλειο καὶ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομο.

Ἡ φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων ἀλληλοπεριχωροῦνται μέσα στὰ κείμενά του καὶ ἡ καισαρικὴ τομὴ εἶναι δύσκολη. Ἡ φιλοσοφικὴ διάσταση, ἡ πατερικὴ σκέψη, ἡ χριστιανικὴ προοπτικὴ καὶ ὁ ἐλληνορθόδοξος ὑποκρυπτόμενος λόγος δίνουν στὸν Θεοδωρακόπουλο τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ χριστιανοῦ φιλοσόφου ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ παραλληλιστεῖ μὲ τὸν Πασκάλ, τὸν Γκουαρντίνι, τὸν Παπίνι, τὸν Κίρκεγκααρντ καὶ ἄλλους. Βέβαια στὸν Θεοδωρακόπουλο διαφαίνεται ἐντονη ἡ ἐπίδραση τοῦ ἐλληνικοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ πατερικοῦ λόγου.

Στὰ ἄλλα ἄρθρα τοῦ ἔργου του διαζωγραφίζονται θεολόγοι καὶ φιλόσοφοι ποὺ σημάδεψαν τὴ σκέψη του, καὶ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς ἀνθρώπινης βιοτῆς. Ὁ Αὔγουστίνος, ὁ Πασκάλ καὶ ὁ Κίρκεργκααρντ παρελαύνουν μπροστὰ ἀπ’ τὴν κάλαμο τοῦ Θεοδωρακόπουλου καὶ ἡ ματιά του συνθέτει τὴ δυναμικὴ παρουσία στὸ φιλοσοφικό λόγο.

Δύο ἄρθρα εἶναι ἀφιερωμένα στὴν ταπείνωση καὶ στὴν ψυχή. Ἀκολουθώντας τοὺς μεγάλους Πατέρες καὶ τοὺς «μανικοὺς ἔραστες» τῆς ἡσυχαστικῆς μοναστικῆς πολιτείας, θεωρεῖ τὴν ταπείνωση σὰν τὴν κυριαρχοῦσα δυναμικὴ μέσα στὴν ὀρθόδοξη βιωματικὴ ἐμπειρία. Βλέπει τὴν ταπείνωση σὰν μιὰ ὑπέρλογη κατάσταση τῆς ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ λόγο τὸν εὐαγγελικὸν ξέμακρο ἀπ’ τὸ δρόμο τῆς φιλοσοφικῆς πορείας καὶ ἀνθρώπινης ἱστορίας, τὸν κατοπτεύει σὰν ὁδόν, Ἀλήθεια καὶ Ζωή, συμβαδίζοντας ἔτσι μὲ τὰ Κυριακὰ λόγια. Στὸ «περὶ ψυχῆς» ἄρθρο προσπαθεῖ νὰ δώσει τὸν τρόπο κατανοήσεως καὶ συναισθήσεως τοῦ ψυχικοῦ προβλήματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ δώσει στὸν ἀνθρωπὸ τὴ δυνατότητα νὰ προχωρήσει ἀπ’ τὴν ἀμεση ἀυτοβεβαίωση στὴν ἔμμεση αὐτοκατανόηση χωρίζοντας τὴν ψυχικὴ ἀπ’ τὴ σωματικὴ πραγματικότητα. Διακρίνει καθαρὰ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ θεωρεῖ τὴν ψυχὴ ὡς ἀσώματη ἐνότητα. «Διαφορετικὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ σχηματίσομε ἀντικειμενικὴ ἔννοια περὶ ψυχῆς», ὅπως γράφει. Ἡ ψυχὴ, κατ’ αὐτόν, «εἶναι ἡ ἀρχὴ ἐνὸς ἄλλου κόσμου, τοῦ κόσμου ποὺ δὲν φαίνεται ἀλλὰ ποὺ τὸν ζοῦμε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιατὶ τὴ βεβαιότητα ποὺ ἔχομε γιὰ τὰ ψυχικά μας γεγονότα, ὅπου μέσα ὑπάρχομε καὶ ζοῦμε, δὲν τὴν ἔχομε γιὰ τ’ ἄλλα ποὺ εἶναι γύρω μας».

Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ὁ Θεοδωρακόπουλος ἦταν ἀνθρωπὸς ποὺ δὲν μιλοῦσε μὲ τὸν θεολογικοφιλοσοφικὸ του λόγο γιὰ τὸ Λόγο, ἀλλὰ βίωνε



Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ἐσωτερικὰ καὶ συναισθηματικὰ τὸ στοχασμό του καὶ ἔβλεπε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ μέσα ἀπ' τὸν κόσμο τῆς φύσεως, τῆς μουσικῆς καὶ γενικότερα τῆς τέχνης.

Διότι ἦταν ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ.

’Α. ’Επ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
(’Αθῆναι)

