

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Εισαγωγή.

‘Ο καθηγητής και ἀκαδημαϊκὸς Ἰωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος ἀποτελεῖ ἔναν ἀπὸ τοὺς σύγχρονους μεγάλους δασκάλους τῆς φιλοσοφίας. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ὁ ἴδιος ἔλυσε τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας, κάτι ποὺ συχνὰ κακῶς θεωρήθηκε σκοπὸς τοῦ «φιλοσοφεῖν». Νομίζω πὼς αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς οἱ νεώτεροι Ἑλληνες ὀφείλουμε νὰ αἰσθανόμαστε ώς προσφορὰ ἀπὸ τὸν σπουδαῖο αὐτὸ δάσκαλο τῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ τρόπος τοῦ «φιλοσοφεῖν» καὶ ἀκόμη περισσότερο ἡ προτροπὴ καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ «φιλοσοφεῖν». Ἀσχέτως ἔὰν ὁ μελετητής, ἵδιαίτερα τοῦ τελευταίου πεντάτομου φιλοσοφικοῦ ἔργου τοῦ καθηγητῆ Θεοδωρακόπουλου συμφωνεῖ ἡ διαφωνεῖ μὲ τὶς θέσεις του, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ μὴ διαπιστώσει τὴν ἰσχυρὴ «παράκληση» καὶ πρόκληση γιὰ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὰ οὖσιώδη καὶ μεγάλα ἐρωτήματα τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ ἔχουμε μία προσπάθεια φιλοσοφικῆς ἐνασχόλησης ποὺ σέβεται βαθιὰ τὶς ἐμπειρικὲς ἐπιστῆμες, ἐνῷ συγχρόνως δὲν ἐγκλωβίζει τὴ φιλοσοφικὴ ἀναζήτηση στὰ ὅρια τοῦ ὀρθολογικοῦ ἐμπειρισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ θετικισμοῦ. Ὡς γνήσιος Ἑλλην ὁ Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος, ἐνῷ μοχθεῖ νὰ γνωρίσει τοὺς καρποὺς τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν —καὶ σ’ αὐτὸ διακρίνεται ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ ἀνδρὸς ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ ἀφομοιώνει σὲ βάθος καὶ πλάτος τὶς γνώσεις τῆς φυσικῆς, τῶν μαθηματικῶν, τῆς βιολογίας, τῆς γλωσσολογίας, τῆς μαθηματικῆς λογικῆς, τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς κοινωνιολογίας— συγχρόνως ἀνατρέχει στὸν τόπο τῆς θεωρίας, ἡ ὁποία ἐνοποιεῖ καὶ νοηματίζει τὰ ἐπὶ μέρους, ὑπερβαίνοντάς τα λειτουργικὰ (ὅχι ἀπορριπτικά) καὶ ποιητικά. Ἐπίσης ὁ προσεκτικὸς μελετητὴς τῶν φιλοσοφικῶν ἔργων τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ διαπιστώσει τὸ κυριότερο ἵσως μάθημα φιλοσοφίας τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀνδρός· τὴν ἀνιδιοτέλεια δηλαδὴ γιὰ τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ γνώση. Ἐδῶ, πράγματι, ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἀποδεικνύεται ώς ἐμπνεόμενος ἐκ τῶν μεγάλων ἐπιτευγμάτων τοῦ πολυσήμαντου πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ μας, τόσο στὴν ἀρχαιοελληνικὴ περίοδο, ὃσο καὶ στὴν περίοδο τῆς ἔξελληνισμένης καὶ χριστιανο-



ποιημένης ρωμιοσύνης. Διότι, ἐνῶ ἡ εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία ἀποσκοπεῖ στὴν «κατάκτηση» τῆς οὐσίας τῶν ὄντων —κάτι ποὺ ὀδηγεῖ κατ' εὐθείαν στὴ χρησιμοθηρία, τὴν «κερδοσκοπία», τὸν πραγματισμὸ καὶ τὴν ἔξουσιαστικότητα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ψευδαίσθηση περὶ κατοχῆς (νοησιαρχικῆς) τῆς ἀλήθειας— ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, εἴτε κατὰ τὴν περίοδο τῶν μεγάλων δασκάλων τοῦ ἀπώτατου παρελθόντος (ἀπὸ τὸν Θαλῆ καὶ τὸν Ἡράκλειτο ἔως τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη ἢ τὸν Πλωτίνο), εἴτε κατὰ τὴν περίοδο τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας, ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες καὶ τὸν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη ἔως τὸν ἄγιο Μάξιμο καὶ τὸν Μάρκο τὸν Εὐγενικό, ἀναζητᾶ τὴ σχέση μὲ τὰ ὄντα. Σ' αὐτὸ ἀκριβῶς ὀφείλεται ἡ ἀπαράμιλλη μοναδικότητα τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἡ ὅποια τώρα, ὅπου ἐμπράκτως ἀποδεικνύεται ὅλο καὶ περισσότερο τὸ φαντασιῶδες καὶ ἡ νεκροθαπτικὴ ἀπανθρωπία τοῦ τεχνοκρατισμοῦ καὶ τοῦ ὀρθολογικοῦ θετικισμοῦ ἢ ἐπιστημονισμοῦ, πρόκειται νὰ διαδραματίσει ἐκ νέου τὸ ρόλο τοῦ χειραγωγοῦ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ πρὸς τὴν ὄντως ἀλήθεια καὶ ἀγαθότητα.

Στὴν ἐργασία μας αὐτὴ χρησιμοποιοῦμε τὰ πορίσματα τῆς σύγχρονης φυσικῆς θεωρίας προκειμένου νὰ συζητήσουμε τὶς συνέπειες τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς γνώσης, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὄντολογικὸ καὶ γνωσιολογικὸ ἔρωτημα. Τὸ φιλοσοφικὸ φορτίο τῆς σύγχρονης φυσικῆς, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα (σχετικότητα, κβαντομηχανική, χαοτικὴ φυσική) εἶναι τεράστιο, χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχει πλήρως ἀξιοποιηθεῖ. Τὸ συγκλονιστικότερο δὲ μάθημα ὄντολογίας καὶ γνωσιολογίας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἐπιστημονικὴ γνώση, συγκεντρώνεται στὴν ἀνθρωπιστικὴ ἀρχὴ τῆς σύγχρονης ἐμπειρικῆς κοσμολογίας. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ, τὸ σύμπαν ἐδῶ καὶ δέκα περίπου δισεκατομμύρια ἡλιακὰ ἔτη πορεύεται ἀμετάκλητα πρὸς τὸν ἄνθρωπο, διότι τὸ σύμπαν ἀρχίζει νὰ ὑπάρχει τὴ στιγμὴ μηδὲν (ὅπου ἔρχονται στὴν ὕπαρξη συγχρόνως ὁ χῶρος, ὁ χρόνος καὶ ἡ ὕλη) μὲ τέτοια χαρακτηριστικὰ ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ δημιουργηθεῖ ἔμβια καὶ νοήμων ζωὴ. Ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτῆς, φαίνεται πὼς ζοῦμε σ' ἐναν ἄκρως ἴστορικὸ κόσμο ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ σῶμα μας.

Τὸ δοκίμιο αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ μικρὸ «ἄντιδωρο» ως πρὸς ὃσο ὁ γράφων ἐνεπνεύσθη μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὴ σπουδὴ τῶν ἔργων τοῦ καθηγητῆ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου.

1. Νευτώνειο παράδειγμα (κλασικὴ μηχανική).

“Αν τὸ κατ' ἔξοχὴν πρόβλημα τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης εἶναι ἡ κίνηση -ἄλλαγὴ τότε τὸ νευτώνειο παράδειγμα (κοσμοείδωλο) ἀνάγοντας κάθε ἄλλαγὴ στὴν ἐν χώρῳ μετατόπιση τῶν ἀτόμων (θεμελιωδῶν) δομικῶν μονά-



δων τοῦ ύλικοῦ κόσμου, στὴν οὐσία καταργεῖ τὴν ὄντολογικὴν βάση τῆς κίνησης-ἀλλαγῆς. Στὸ σύστημα ἀναφορᾶς τοῦ μετατοπιζομένου ύλικοῦ ἀτόμου (θεμελιώδους δομικοῦ λίθου) τίποτε δὲν συμβαίνει, ἔχουμε ἀπόλυτη στατικότητα. Αὐτὸ τὸ βασικὸ γνώρισμα τοῦ νευτώνειου κοσμοειδῶλου μποροῦμε νὰ τὸ ἐκφράσουμε λέγοντας πὼς τὸ εἶναι προηγεῖται τοῦ γίγνεσθαι. Ἐτσι, ἡ κίνηση-ἀλλαγὴ στὴν ποικιλίᾳ ποὺ φανερώνεται στὸ μακροσκοπικὸ ἐπίπεδο τῶν ποιοτικῶν μεταβολῶν χάνει τὸ ὄντολογικό της περιεχόμενο καὶ μετατοπίζεται στὸ χῶρο τῆς ὑποκειμενικότητας σύμφωνα μὲ τὴ δημοκρίτεια ὑπόθεση περὶ διάκρισης τοῦ «φύσει (θέσει)» καὶ τοῦ «νόμου». Σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸ δυῖσμὸ μικροσκοπικοῦ-μακροσκοπικοῦ ἡ πρωτευουσῶν-δευτερευουσῶν καὶ ποσοτικῶν-ποιοτικῶν ἰδιοτήτων, ἔξοβελίζεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ ἐπιστημονικοῦ παραδείγματος (κοσμοειδῶλου) ἡ ὄντολογία τοῦ ὑποκειμένου ως γνωρίζοντος ὑποκειμένου¹. Ἡ ταύτιση δὲ τῆς γνώσης μὲ τὴν ἀναγωγὴν καὶ ἀνάλυσην τοῦ μακροσκοπικοῦ στὸ μικροσκοπικὸ εἰσάγει οὐσιαστικὰ τὸν ἀγνωστικισμὸν καὶ τὴν ἀλογία (ἀγνωσία) τῆς ὕλης καὶ τῶν ύλικῶν ὅντων. Ἐτσι μὲ τὴ μηχανιστικὴ ἀντικειμενοποίηση τῆς φυσικῆς πραγματικότητας ἐδραιώνεται μὲ ἐπιστημονικὸ κύρος πλέον ἡ χρησιμοθηρικὴ-πραγματιστικὴ (ἔξουσιαστικὴ-κατακτητικὴ) ἐκδοχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης καὶ τοῦ εύρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ γενικότερα ποὺ γονιμοποιεῖται μέσω αὐτῆς. Παράλληλα μὲ τοὺς προηγούμενους ἀναγωγικοὺς δυῖσμοὺς τὸ νευτώνειο παράδειγμα εἰσάγει τὸ δυῖσμὸ τοῦ σύνθετου στὸ ἀπλό, τὸ δυισμὸ ὕλης-δύναμης, ὕλης-χώρου. Ἡ ἀναγωγὴ τοῦ σύνθετου στὸ ἀπλὸ καὶ τῶν μακροσκοπικῶν πραγματικοτήτων στὶς θεμελιώδεις δομικὲς μονάδες τῆς ὕλης ἀφαιρεῖ κάθε ὄντολογικὸ περιεχόμενο τῶν ὅντων ως ὅντων σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, φυσικοχημικό, βιολογικό, ἀνθρωπολογικό.

Ο δυῖσμὸς ὕλης καὶ δύναμης, διαχωρίζει μερικῶς τὴ δύναμη ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ δργάνωση τῶν ύλικῶν ὅντων καθιστώντας την ἐναν ἔξωτερικὸ παράγοντα «ἔξαναγκασμοῦ» τῆς «στατικῆς» κίνησης στὸν κενὸ χῶρο. Ἡ αἰτιοκρατικὴ δὲ μορφὴ τῆς νευτώνειας θεωρίας (δύναμη = αἰτία) στεγανοποιεῖ τὸ νευτώνειο μηχανιστικὸ παράδειγμα ως πρὸς τὴν ἐλαστικότητα ἀποδοχῆς μὴ μηχανιστικῶν φυσικῶν λειτουργιῶν καὶ τοῦ προσδίδει «δογματικὸ» χαρακτήρα, κάτι ποὺ μόνο μὲ τὶς μεγάλες ἐπαναστάσεις τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς γνώσης ἀρχίζει νὰ ἀναιρεῖται. Ο δυῖσμὸς ὕλης-χώρου περιλαμβάνει στὸ πλαίσιο πάλι τοῦ νευτώνειου παραδείγματος τὴν

1. I. PRIGOGINE and I. STENGERS, *Order out of Chaos: Man's new Dialogue with nature*, Bantam Books, 1984. F. CAPRA, *The turning Point* (μετάφραση στὰ Ἑλληνικὰ στὶς ἐκδόσεις 'Ωρόρα), 1982.



ύπόθεση περὶ ἀντικειμενικῆς ὑπαρξῆς τοῦ ἄπειρου καὶ κενοῦ χώρου (ἀπόλυτος χῶρος τοῦ Νεύτωνα). Αὐτὸς ἐκλαμβάνεται ώς ἡ προαιώνια ἀρένα ποὺ περιέχει τὰ ὑλικὰ σώματα μένοντας ξένη ώς πρὸς αὐτὰ (ἀσχετη) ἐνῷ ώς πρὸς τὸν κενὸν χῶρο δρίζεται ἡ ἀπόλυτη κίνηση. Ἡ κίνηση ἔξ ἄλλου στὸ μηχανιστικὸ κοσμοείδωλο δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ χωρικὴ μετάθεση. "Ομοια ὁ ἀπόλυτος χρόνος τοῦ Νεύτωνα ρέει αἰωνίως ἀπὸ τὸ μέλλον πρὸς τὸ παρελθόν ώς μία «ξένη» πρὸς τὸ φυσικὸ γίγνεσθαι παράμετρος καταμετρώντας τὴν ἀλλαγὴ θέσης (τῆς μόνης ἀλλαγῆς) στὸν κενὸν χῶρο. Ἡ δύογένεια δὲ καὶ ἴσοτροπία τόσο τοῦ χώρου ὅσο καὶ τοῦ χρόνου ὁδηγοῦν στὴ διατήρηση τῆς κίνησης (δρμῆς), τῆς ἐνέργειας (μάζας) καθὼς καὶ τῇ δυνατότητα ἀντιστροφῆς τῶν φυσικῶν φαινομένων (ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸ μέλλον στὸ παρελθόν). Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς μηχανιστικῆς ἀνιστορικότητος καὶ τῆς προτεραιότητος τοῦ «εἶναι» ἔναντι τοῦ «γίγνεσθαι». Ἡ προτεραιότης αὐτὴ (τοῦ εἶναι ἔναντι τοῦ γίγνεσθαι) εὑρίσκεται σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὸν ντετερμινιστικὸ χαρακτήρα τοῦ νευτώνειου παραδείγματος, ὅπου τὸ μέλλον (μελλοντικὲς καταστάσεις τοῦ φυσικοῦ συστήματος) εἶναι ἀπόλυτα καταγραμμένο (ἐγκλωβισμένο) στὸ παρελθόν χωρὶς δυνατότητα δύντολογικῆς ἢ οὐσιαστικῆς καινοφάνειας.

Ἡ μηχανιστικὴ ἐκδοχὴ τοῦ παρμενίδειου εἶναι ώς ἄφθαρτου, ἀνώλεθρου καὶ ἀδημιούργητου κυριαρχεῖ ἀπόλυτα στὸ νευτώνειο κοσμοείδωλο, ὅπου α) ἡ ἀναγωγικότης (ἀναγωγὴ τοῦ σύνθετου στὸ ἀπλό), β) ἡ ἀνιστορικότης ώς ντετερμινιστικὴ ὑφὴ τῶν φυσικῶν νόμων, καὶ ἀρχὲς διατήρησης τῶν ἀντικειμενικῶν δύντολογικῶν γνωρισμάτων τῆς ὥλης: δρμῆς-ἐνέργειας-μάζας-στροφορμῆς καὶ ἡ ἀχρονικότης, συμμετρία τῶν φυσικῶν νόμων ώς πρὸς τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ χρόνου καὶ δυνατὴ ἀντίστροφη διαγραφὴ τῶν φυσικῶν νόμων, ἀποτελοῦν τὴν ἐννοιολογικὴ βάση ἐνὸς «νεκροθαπτικοῦ καὶ ἀπανθρωποποιημένου» κοσμοειδῶλου, ὅπου τίποτε τὸ νέο δὲν προσμένουμε ἀπὸ τὸ μέλλον καὶ ὅπου κάθε ἀνθρώπινη λειτουργία (λογικὴ-συναίσθημα-τέχνη-νοσταλγία) εἶναι οἱ ἀδιάφοροι τριγμοὶ μιᾶς αἰώνιας νεκρικὰ σιωπηλῆς κοσμικῆς μηχανῆς. Αὐτὴ ἡ μηχανὴ ἐργάζεται χωρὶς «νόημα» ἐγκλωβισμένη ἀσφυκτικὰ στὸν αἰώνιο κενὸν χῶρο καὶ αἰώνιο χρόνο, δυστυχῶς (!) ἀδημιούργητη καὶ ἀνώλεθρη (= αἰώνια ὥβρις). Εἶναι περιττὸ ἐδῶ νὰ τονίσουμε τὴν ἐπιστημολογικὴ καὶ γνωσιολογικὴ δογματικότητα (βλέπε παπικὸ ἀλάθητο) ποὺ ταυτίζει τὸ νοητικὸ ἐφεύρημα (εἴδωλο) μὲ τὴν πραγματικότητα, χάριν τῆς ἀποτελεσματικότητός του στὸ πρακτικὸ ἐπίπεδο ώς τὴν κατ' ἔξοχὴν μεταφυσική, ἰδεαλιστικὴ καὶ φετιχιστικὴ διάσταση τοῦ ἄκριτου χρησιμοθηρικοῦ ἐπιστημονισμοῦ ποὺ ξεπήδησε ἀπὸ τὸ μηχανιστικὸ κοσμοείδωλο².

2. P. FEYERABEND, *Against Method*, London, 1975. (Μετάφραση στὰ Ἑλληνικὰ στὶς ἑκδό-



2. Πεδιακή φυσική - άινστάνειο παράδειγμα.

Μία άπό τις πρῶτες ρωγμὲς ποὺ ἐμφάνισε τὸ νευτώνειο παράδειγμα ἦταν ἡ ἀδυναμία (ώς ἔναν βαθμό) ἀντιμετώπισης τῶν ἡλεκτρομαγνητικῶν φαινομένων, ἡ μελέτη τῶν ὅποίων ὀδήγησε στὸ πεδιακὸ παράδειγμα ἡ τὴν θεωρία πεδίου, πρῶτα τοῦ ἡλεκτρομαγνητικοῦ πεδίου (εἰδικὴ θεωρία τῆς σχετικότητος = E.Θ.Σ) καὶ μετὰ στὸ παράδειγμα τοῦ ἐνοποιημένου πεδίου (ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ ὅποίου ὡς γνωστὸν ἦταν ἡ γενικὴ θεωρία τῆς σχετικότητος = Γ.Θ.Σ.). Μολονότι ἡ θεωρία πεδίου ξεκινᾶ μὲ τοὺς Faraday-Maxwell, ἐδῶ κρατοῦμε τὸν χαρακτηρισμὸν ἀινστάνειο παράδειγμα, ἀφοῦ μὲ τὶς δύο ἐπαναστατικὲς θεωρίες τοῦ Einstein (E.Θ.Σ. καὶ Γ.Θ.Σ.) παίρνει τὴν ὀριστικὴν κλασικὴν μορφὴν. Τὸ πεδίο εἶναι ὁ φορέας τῶν δυνάμεων (ἀλληλεπιδράσεως) μεταξὺ τῶν ὄλικῶν σωμάτων, ἐνῶ συγχρόνως ἀποτελεῖ δρισμένου εἴδους μορφὴν ὥλης ποὺ κατανέμεται συνεχῶς στὸ χῶρο σύμφωνα μὲ τὸ θεώρημα ἰσοδυναμίας μάζας καὶ ἐνέργειας ($E \simeq mc^2$). Σύμφωνα μὲ τὸν Einstein τὰ ἄτομα (στοιχειώδη σωματίδια) τῆς ὥλης δὲν εἶναι ἄλλο τίποτε ἀπὸ τοπικὰ συμπυκνωμένη ἐνέργεια πεδίου, κάτι ποὺ φανερώνει τὴν ὀντολογικὴν ἐνότητα ὥλης καὶ δύναμης, ἀφοῦ ὁ φορέας τῆς δύναμης (τὸ πεδίο) μεταφέρει δρμή, στροφορμή καὶ ἐνέργεια (μάζα). Ἐπίσης στὸ πλαίσιο τῆς E.Θ.Σ. ἐνοποιεῖται ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος σὲ μία ὀντότητα, τὴν 4-διάστατη χωροχρονικὴν πολλαπλότητα ἐνῶ παραμένει ὁ δυϊσμὸς ὥλης καὶ χωροχρόνου. Ὁ χωροχρόνος δηλαδὴ τῆς E.Θ.Σ. συνιστᾶ μία ἀρένα (ὅμοια μὲ τὸν ἀπόλυτο χῶρο καὶ χρόνο τοῦ Νεύτωνος) ἀπειρη καὶ ὁμογενῆ (καὶ ἰσότροπη) μέσα στὴν ὅποια λαμβάνει χώρα τὸ κοσμικὸ γίγνεσθαι, ἐνῶ τὸ εἶναι προηγεῖται (ὅμοια μὲ τὸ νευτώνειο παράδειγμα) τοῦ γίγνεσθαι (διατήρηση δρμῆς, στροφορμῆς ἐνέργειας-μάζας). Ἡ ἰσοδυναμία δμῶς τῶν ἀδρανειακῶν συστημάτων ἀναφορᾶς σύμφωνα μὲ τὴν E.Θ.Σ. (συναλλοίωτο τῶν φυσικῶν νόμων στοὺς μετασχηματισμοὺς Einstein-Lorentz ἀναιρεῖ τὸν ἀντικειμενικὸν ἡ ἀπόλυτο χαρακτήρα τῶν φυσικῶν ἴδιοτήτων ἡ φυσικῶν μεγέθων, ὅπως ἡ μάζα-ἐνέργεια, τὸ μῆκος, ὁ χρόνος, τὸ ταυτόχρονο. Ἐτσι ὡς ἔνα βαθμὸ καταργεῖται ἡ νευτώνεια (δημοκρίτεια) διάκριση πρωτευουσῶν-δευτερευουσῶν ἴδιοτήτων καὶ τονίζεται ἡ σημασία τοῦ γνωρίζοντος ὑποκειμένου. Κατὰ ἄλλο τρόπο σύμφωνα μὲ τὸ ἀινστάνειο παράδειγμα οἱ φυσικὲς ἴδιοτητες καὶ φυσικὰ μεγέθη δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ σχέσεις μεταξὺ παρατηρητοῦ καὶ παρατηρουμένου (ὑποκειμένου-ἀντικειμένου). Αὐτὸ τὸ γνώρισμα ὀδηγεῖ στὴ διάκριση μεταξὺ τῆς βαθύτερης οὐσίας τῶν ὄντων

σεις Σύγχρονα θέματα). Βασίλη Καλφα, 'Επιστημονικὴ Πρόοδος καὶ Ὀρθολογικότητα, ἐκδόσεις Σύγχρονα Θέματα.



(ποὺ μένει ἄγνωστη) καὶ τῆς γνωριζομένης ἐνέργειάς των, δηλαδὴ τοῦ τρόπου φανέρωσής των στὸν παρατηρητή.

Μὲ τὴν Γ.Θ.Σ. ἐνοποιεῖται ἡ ὕλη, ἡ ἐνέργεια μὲ τό χῶρο καὶ τὸ χρόνο, μολονότι δὲν ἔχει ἀκόμη δλοκληρωθεῖ τὸ σχέδιο αὐτὸ τοῦ Einstein, ἡ ἀλήθεια τοῦ ὅποιου δλο καὶ περισσότερο ἐνισχύεται³. Τὸ πεδίο βαρύτητος ἀρχικὰ ταυτίζεται ἀπὸ τὸν Einstein μὲ τὴν καμπυλότητα τοῦ χωροχρόνου, ἐνῷ ἡ παρουσία ὕλης ἡ ἐνέργειας καθορίζει τὶς ἴδιότητες καὶ ἀκόμη περισσότερο αὐτὴν τὴν ὑπαρξή τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. Οἱ ἐξισώσεις τοῦ Einstein ποὺ περιγράφουν αὐτὴ τὴν ἐνοποίηση ἔχουν τὴ γνωστὴ τανυστικὴ μορφή:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R - \lambda g_{\mu\nu} = -8\rho T_{\mu\nu}$$

καὶ φανερώνουν ὅτι ὁ χῶρος εἶναι δυναμικὸ μέγεθος (εἶναι δηλαδὴ πράγμα καὶ ὅχι τὸ περιέχον τὰ πράγματα), ίκανὸς νὰ διαστέλλεται ἡ συστέλλεται (ὅχι μέσα σὲ ἔναν ἄλλο ὑπερχῶρο), ἐνῷ δλο τὸ σύμπαν ξεκίνησε τὴν ἴστορία του ἀπὸ μία χωρο-χρονικὴ ἀνωμαλία (ὅπου τὰ φυσικὰ μεγέθη χάνουν τὸ νοήμα τους τουλάχιστον στὴ μὴ κβαντικὴ κοσμολογία), πρὶν $\simeq 20 \times 10^9$ χρόνια.

Ἡ ἀδυναμία ὁρισμοῦ διατηρουμένων μεγεθῶν ὅπως ἡ ὁρμὴ καὶ ἡ ἐνέργεια σὲ κοσμολογικὸ ἐπίπεδο, (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ἀσυμπτωτικὰ ἐπίπεδου χωρο-χρόνου) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐνοποιημένη γεωμετρικὴ περιγραφὴ δλων τῶν πεδίων (βαρυτικοῦ, ἡλεκτρομαγνητικοῦ, ἀσθενοῦς καὶ ἰσχυροῦ πυρηνικοῦ) καὶ τὴν ἐξάρτηση τῆς διάστασης τοῦ χώρου ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ δυναμικὴ τῶν πεδίων (βλέπε ἀκολούθως), φανερώνουν τὸν ὑλικὸ κόσμο ὡς ἔνα ἐνεργούμενο γεγονὸς καὶ ὅχι ἔνα στατικό, ἀδρανὲς καὶ αἰώνιο «εἶναι». Βέβαια ὁ ντετερμινισμὸς τῶν ἐξισώσεων τοῦ πεδίου καὶ ἡ συμμετρία των ὡς πρὸς τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ χρόνου ἐγκλωβίζουν πάλι αὐτὸ τὸ κοσμικὸ ἐνεργούμενο γεγονὸς (φυσικὸ γίγνεσθαι) στὴν ἀνιστορικότητα καὶ ἀχρονικότητα τῆς νευτώνειας φυσικῆς. Δηλαδὴ τὸ ἀινστάνειο παράδειγμα τῆς φυσικῆς πραγματικότητας παραμένει ἔνα ἀνιστορικὸ καὶ ἀχρονικὸ κοσμοείδωλο.

3. Θερμοδυναμικὴ - κβαντικὴ φυσική.

Ἡ θερμοδυναμικὴ συνδέεται μὲ τὸ σημαντικότερο ρῆγμα τῆς νευτώνειας καὶ ἀινστάνειας φυσικῆς, καθ' ὅσον ὁ θεμελιώδης νόμος τῆς ἐντρο-

3. D. FREEDMAN and P. NIEUWENHUIZEN, *The Hidden Dimensions of Spacetime*, Scientific American, Vol. 252, 1985.



Γ. Π. ΠΑΥΛΟΣ

πίας ($dS/dt \geq 0 \equiv 2^{\circ}$ θερμοδυναμικό άξιωμα), ένω δὲν έρμηνεύεται μὲ τοὺς θεμελιώδεις νόμους τῆς σωματιδιακῆς καὶ πεδιακῆς φυσικῆς συγχρόνως εἰσάγει στὴ φυσικὴ θεωρία τὸ σπάσιμο τῆς συμμετρίας ὡς πρὸς τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ χρόνου ($t \rightarrow -t$). Αὐτὸς ἐπαληθεύεται γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ἡ θερμοδυναμικὴ δὲν σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν κβαντικὴ φυσικὴ καθ' ὅσον ἡ διαδικασία τῆς μέτρησης τῶν κβαντικῶν συστημάτων εἶναι κατ' οὐσίαν μία θερμοδυναμικὴ (δηλαδὴ μὴ ἀντιστρεπτή) διαδικασία, μὲ πιθανοκρατικὴ περιγραφή. Ἡ κβαντικὴ θεωρία μὲ τὴ σειρά της μᾶς εἰσάγει στὴν ἀπόρριψη τῆς ἀντικειμενοποιημένης στὸ χῶρο, ρεαλιστικο-εικονιστικῆς περιγραφῆς τῶν φυσικῶν συστημάτων ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς ἀρχές: δυϊσμὸς τῆς ὕλης (κύμα-σωματίδιο) καὶ ἀρχὴ συμπληρωματικότητος τοῦ Bohr. Ἀντὶ λοιπὸν μιᾶς ἀντικειμενικῆς περιγραφῆς τῶν φυσικῶν συστημάτων, μὲ τὴ βοήθεια τροχιῶν, σωματιδίων καὶ πεδίων, δηλαδὴ μιᾶς ἐν χώρῳ καὶ χρόνῳ ἀντικειμενικοποιημένης διαδικασίας, ἡ κβαντοφυσικὴ εἰσάγει τὴν περιγραφὴν ἐνὸς φυσικοῦ συστήματος μέσω τῶν διανυσμάτων ket τοῦ χώρου Hilbert. Αὐτὸς περιλαμβάνει ὅλες τὶς φυσικὲς καταστάσεις $|\psi(t)\rangle$, ὅπου μὲ $|\psi(t)\rangle$ συμβολίζουμε τὸ διάνυσμα ket ποὺ περιγράφει τὴ φυσικὴ κατάσταση τὴ στιγμὴ t. Τὰ διανύσματα ket δὲν ἀντιστοιχοῦν σὲ μία ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ περιγράφουν ποσοτικὰ τὴν τάση ἢ δυνατότητα γιὰ πραγματικότητα, καταμετρώντας τὴν πιθανότητα γιὰ κάποια πραγματικὴ ἢ ἀντικειμενικὴ παρατήρηση καὶ μέτρηση. Ἡ ἀποψη αὐτὴ τῆς κβαντοφυσικῆς ἐπαναφέρει κατὰ κάποιο τρόπο τὸ ἀριστοτέλειο «δυνάμει» στὴ σύγχρονη φυσικὴ θεωρία. Τὸ νέο αὐτὸς γνώρισμα τῆς κβαντοφυσικῆς ὑποδηλώνεται ἐδῶ μὲ τὸν ὄρο: ὀντολογικὴ πιθανοκρατία σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν ὑποκειμενικὴ πιθανοκρατία τῆς κλασικῆς στατιστικῆς μηχανικῆς⁴. Μάλιστα δὲ ἡ χρονικὴ ἔξελιξη τοῦ διανύσματος ket τὸ δόπιο περιγράφει τὴ δυνατότητα γιὰ κάτι, ὑπόκειται σὲ δύο εἰδῶν φυσικὲς (χρονικές) μεταβολές. α) Ἡ μεταβολὴ τοῦ διανύσματος ket (ἢ τῆς κυματοσυνάρτησης) ὅταν τὸ σύστημα δὲν ὑπόκειται σὲ παρατήρηση (κάτι ποὺ πρακτικὰ δὲν συμβαίνει σχεδὸν ποτέ), ὥστε νὰ ίκανοποιεῖται ἡ θεμελιώδης ἔξισωση τοῦ Schrödinger,

$$[H|\psi(t)\rangle \cong ih / t|\psi(t)\rangle]$$

β) ὅταν τὸ σύστημα ὑπόκειται σὲ παρατήρηση ἀλληλεπιδρώντας μὲ τὸ «πε-

4. W. SCHOMMER, Space-Time and Quantum Phenomena, *Quantum Theory and Pictures of Reality*, Springer-Verlag, 1989. I. PRIGOGINE and W. H. FREEMAN, *From Being to Becoming, Time and Complexity in the Physical Sciences*, 1979. H. STAPP, Whiteheadian Approach to Quantum Theory and the generalized bell's theorem, *Foundations of Physics*, Vol. 9, 1979.



ριβάλλον», δόπτε ἡ μεταβολὴ τῆς καταστάσεώς του είναι πιθανοκρατικὴ ἀπρόβλεπτος καὶ μὴ ἀντιστρεπτή. Ἀντίθετα γιὰ τὸ πρῶτο εἶδος μεταβολῆς, ὅπου τὸ φυσικὸ σύστημα είναι τὸ μὴ παρατηρούμενο σύστημα, ἡ μεταβολὴ τοῦ $|\psi(t)\rangle$ είναι ἀντιστρεπτὴ καὶ ντετερμινιστική. Πέραν τούτου τὰ φυσικὰ μεγέθη δὲν ἀντιστοιχοῦν σὲ ἀντικειμενικὲς ἀτομικὲς ἰδιότητες τοῦ φυσικοῦ συστήματος, ἀλλὰ σὲ δυνατὲς ἀλληλεπιδράσεις (σχέσεις) τοῦ συστήματος μὲ τὸ περιβάλλον ποὺ περιλαμβάνει τὶς συσκευὲς παρατήρησης (δηλαδὴ τὸ ὑπόλοιπο σύμπαν). Αὐτὸς ὑποδηλώνεται τόσο ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τῶν φυσικῶν ἰδιοτήτων μὲ τελεστὲς στὸ χῶρο Hilbert καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς σχέσεις ἀβεβαιότητος στὶς ὁποῖες ὑπόκεινται τὰ συζυγῆ φυσικὰ μεγέθη⁵. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ αὐτὴν τὴν μαθηματικὴν διατύπωσην τῆς κβαντικῆς θεωρίας καὶ τὴν ἐπικρατέστερην ἔρμηνείαν της, ὅπως αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τοὺς Bohr, Born, Heisenberg καὶ ἄλλους θεμελιωτὲς τῆς κβαντοφυσικῆς, τὰ φυσικὰ μεγέθη δὲν ἔχουν κάποια ἀντικειμενικὴ τιμὴ πρὶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς παρατήρησης. Κατ' ἐπέκτασην καὶ τὰ ἴδια τὰ φυσικὰ μεγέθη δὲν ἀποτελοῦν ἀντικειμενικὰ ἢ οὐσιαστικὰ γνωρίσματα τῶν φυσικῶν ἀντικειμένων (σωματιδίων-πεδίων). Ἡ φιλοσοφικὴ ἔρμηνεία τῶν συνεπειῶν αὐτῶν τῆς κβαντικῆς θεωρίας ὁδηγεῖ στὴν ἀποψην πώς τὰ ὄντα γνωρίζονται μόνο ὡς πρὸς τὶς ἐνέργειές των καὶ ὅχι ὡς πρὸς τὴν οὐσία των. Δηλαδὴ ἐδῶ ἔχουμε μία ἐπισήμανση τῆς κβαντικῆς θεωρίας ὅσον ἀφορᾶ τὴν διάκριση μεταξὺ οὐσίας καὶ ἐνέργειας τῶν ὄντων. Ἀκόμη περισσότερο δέ, ἡ κβαντικὴ φυσικὴ εἰσάγει τὴν ἀρχὴν τῆς ἀδιαχωριστιμότητος (μὴ χωρισμοῦ = nonseparability) τῶν φυσικῶν συστημάτων, ὥστε ἡ ἐν χώρῳ ἀπόσταση τῶν μερῶν τοῦ συστήματος νὰ μὴν τὰ ἐμποδίζει νὰ διατηροῦν τὴν ὀντολογικὴν των ἐνότητα μέσω μὴ τοπικῶν (ἀτοπικῶν) ἀλληλεπιδράσεων^{4,5}. Ἡ ἐπαναστατικότερη ὅμως καινοτομία τοῦ κβαντομηχανικοῦ κενοῦ ($|O\rangle$), καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραβίασης τῆς ἀρχῆς διατήρησης τῆς ὕλης (μάζας-ἐνέργειας) σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴν ἀβεβαιότητος τῆς ἐνέργειας καὶ τοῦ χρόνου ($\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$). Τὰ ὑλικὰ σωματίδια θεωροῦνται διεγέρσεις τοῦ κενοῦ σύμφωνα μὲ τὴν καλὰ θεμελιωμένη κβαντικὴ θεωρία πεδίου, ἐνῶ τὰ διάφορα εἴδη φυσικῶν ἀλληλεπιδράσεων (βαρυτικῶν, ἡλεκτρομαγνητικῶν, ἀσθενῶν καὶ ἵσχυρῶν πυρηνικῶν) διενεργοῦνται μὲ τὰ δυνάμει (virtual) σωματίδια, τὰ ὅποια γεννιοῦνται ἀπὸ τὸ κενὸν καὶ ζοῦν γιὰ ἀπειροελάχιστο χρονικὸ διάστημα. Ἐὰν δὲ λάβουμε ὑπὸ δψιν δτι τὰ ὑλικὰ σωματίδια είναι μορφὲς ἐνέργειας-δρμῆς (καὶ ἄλλων κβαντικῶν ἰδιοτήτων), μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε τότε πώς ἡ κατάσταση τοῦ κενοῦ ($|O\rangle$) ὑποδηλώνει τὴν ἔλλειψη στοιχειωδῶν μορφῶν ὕπαρξης, δη-

5. W. SHOMMER, Evolution to Quantum Theory, *Quantum theory and Pictures of Reality*, Springer-Verlag, 1989.



λαδὴ ύλικῶν σωματιδίων, κάτι ποὺ μᾶς ὀδηγεῖ νὰ ἔρμηνεύσουμε τὸ κβαντικὸ κενὸ ώς τὸ ἀπόλυτο μηδὲν ἢ τὸ ἀπόλυτο τίποτε. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς κβαντικῆς θεωρίας σὲ κοσμολογικὸ ἐπίπεδο ὀδηγεῖ στὴν ἐπαναστατικὴ (γιὰ τὴν κλασικὴ φυσική) δυνατότητα δημιουργίας ὀλόκληρου τοῦ σύμπαντος ἐκ τοῦ μηδενὸς (ἀπόλυτο τίποτε), ἐνῶ εἶναι δυνατὸν ἡ ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία καὶ καταστροφὴ νέων συμπάντων ἢ κόσμων. Ἡ «ἐπιβίωση» δὲ τοῦ δικοῦ μας σύμπαντος κατὰ ἔναν τρόπο ἔρμηνεύεται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ ἄνθρωπου, ὥστε ἀπὸ τὰ πολλὰ δυνατὰ σύμπαντα νὰ «ἐπιβιώνει» αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει τὸν ἔλλογο παρατηρητή του (δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο)⁶.

Οἱ πρόσφατα προτεινόμενες δὲ ὑπερσυμμετρικὲς θεωρίες ἐνοποίησης τῶν φυσικῶν ἀλληλεπιδράσεων, ἵδιως στὴ μορφὴ τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν, μᾶς μεταφέρουν πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἀπόψεις περὶ τοῦ εἶναι καὶ γίγνεσθαι, τῆς ὕλης καὶ τοῦ χώρου τῆς Γ.Θ.Σ. τοῦ Einstein. Συγκεκριμένα τὰ στοιχειώδη σωματίδια τῆς ὕλης ταυτίζονται μὲ στοιχειώδεις μορφὲς κίνησης, ἢ μαθηματικὴ περιγραφὴ τῶν ὅποιων ἀπαιτεῖ χῶρο μὲ περισσότερες τῶν τριῶν διαστάσεων. Στὸ πνεῦμα μάλιστα τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν εἶναι σωστὸ νὰ ὑποθέσουμε πὼς οἱ μορφὲς αὐτὲς κίνησης, ποὺ συνιστοῦν τὰ στοιχειώδη σωματίδια, δὲν εἶναι κίνηση ἐνὸς προϋπάρχοντος ὑλικοῦ ὄντος, σὲ μορφὴ σωματιδίων ἢ πεδίου. Ἀντιθέτως ἡ κίνηση ἢ δόνηση τῶν ὑπερχορδῶν εἶναι κίνηση οὐσιοποιὸς ποὺ συνιστᾶ τὸ εἶναι τῶν σωματιδίων καὶ, ἐπομένως, σαφῶς ἢ κίνηση προηγεῖται ὀντολογικὰ τῆς ὕπαρξης. Ἐπὶ πλέον δὲ οἱ κβαντικὲς αὐτὲς μορφὲς κίνησης (ταλάντωση τῶν ὑπερχορδῶν) διέπονται ἀπὸ βασικὲς ὑπερσυμμετρίες ποὺ δὲν ἀναφέρονται σὲ χωρικοὺς μετασχηματισμούς, ἐνῶ περιέχουν ώς ὑποσύνολο (στὸ ὅριο) τὶς χωροχρονικὲς συμμετρίες. Ἔτσι ὁ χῶρος εἶναι ἡ μακροσκοπικὴ περιγραφὴ τῶν κβαντικῶν διεργασιῶν ποὺ δίδουν ὕπαρξη τόσο στὸν ἴδιο τὸ χῶρο, ὅσο καὶ στὰ ὑλικὰ σωματίδια (ὑλικὲς μορφὲς ὕπαρξης), ἐνῶ οἱ κβαντικὲς αὐτὲς διεργασίες προηγοῦνται τοῦ χώρου⁷.

4. Θεωρία χάους-τὸ νέο ἐπιστημονικὸ παράδειγμα.

Στὴ σχετικιστικὴ καὶ τὴν κβαντικὴ φυσικὴ προτυπώνονται οἱ βασικὲς ἀντιλήψεις περὶ τοῦ κόσμου ἢ τοῦ σύμπαντος ώς ἐνὸς δυναμικὰ ἐνεργουμέ-

6. P. C. W. DAVIES, *The Accidental Universe*, Cambridge University Press, 1984.

7. G. J. ISHAM, Aspects of Quantum Gravity, *Superstrings and Supergravity*, Scottish Universities Summer school in Physics, 1985. S. WEINBERG, The Cosmological Constant Problem, *Review of Modern Physics*, Vol. 61, 1, 1989. Pregeometrical String Field Theory: Creation of Space - Time and motion.



νου και δόντολογικά άπρόβλεπτο «γεγονότος». Στή θεωρία χάους οί άντιλήψεις αύτες μαζί με τήν έννοια τῆς πληροφορίας, άποτελοῦν τὸ θεμέλιο τοῦ νέου έπιστημονικοῦ παραδείγματος, ποὺ εύρισκεται ἐν ἔξελίξει στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ αἰῶνος μας. Σύμφωνα μὲ τὸ νέο αὐτὸ κοσμοείδωλο τὰ δοντα, πράγματα ἢ πεπραγμένα είναι πραγματοποιημένη ἢ καλύτερα πραγματοποιούμενη πληροφορία (πράγματα = ύλοποιημένος λόγος = κτιστὸς λόγος), μὴ ἀναγώμενα σὲ θεμελιώδεις, ἄφθαρτες και ἀδημιούργητες ύλικὲς μονάδες. Σὲ δλα δὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς φυσικῆς πραγματικότητας συναντοῦμε μία μὴ ἀναγωγικὴ (μὴ δημοκρίτεια), δλιστικὴ δημιουργικὴ διαδικασία ποὺ συνιστᾶ τὰ δοντα ἐκ τοῦ μηδενὸς (ἢ ἐκ τοῦ δυνάμει). Αὐτὸ συμφωνεῖ τόσο μὲ τὶς δλιστικὲς (nonseparable) ἀτοπικὲς κβαντικὲς διαδικασίες, ὅσο και μὲ τὶς μακροσκοπικὲς φυσικοχημικὲς και βιολογικὲς διαδικασίες, ποὺ ἐμφανίζουν δλιστικὸ χαρακτήρα⁸.

Ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς θεωρίας χάους ἐντοπίζεται στήν εύαισθησία ἐνὸς χαοτικοῦ συστήματος ώς πρὸς τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες, εἴτε πρόκειται περὶ κλασικῆς περιγραφῆς (κλασικὴ μηχανική) εἴτε περὶ κβαντικῆς περιγραφῆς. Σύμφωνα μὲ τήν ἀρχὴ αὐτὴ τῆς εύαισθησίας ώς πρὸς τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες ἀκόμη και γιὰ ἀπλὰ φυσικὰ συστήματα, ἀναιρεῖται ἡ ντετερμινιστικὴ περιγραφή, εἴτε στὸ φασικὸ χῶρο θέσεων δρμῶν, [q, p] εἴτε στὸ χῶρο Hilbert τῶν διανυσμάτων ket ($|\psi\rangle$) βάσει τῶν δποίων περιγράφουμε τήν κατάσταση ἐνὸς φυσικοῦ συστήματος. Ἐτσι στὰ χαοτικὰ συστήματα εἰσάγεται ἡ έννοια τῆς ἐντροπίας και τῆς πληροφορίας ώς ούσιαστικὸ γνώρισμα τῶν φυσικῶν διεργασιῶν και μεταβολῶν. Ἐπὶ πλέον ἡ ἀνακάλυψη τῶν χαοτικῶν ἐλκυστῶν (ώς χώρων μὴ ἀκεραίας διάστασης) ἐνισχύει τήν ἀποψη μιᾶς μὴ ἀναγωγικῆς δόντολογίας, φανερώνοντας τήν δόντολογικὴ προτεραιότητα τοῦ «συστήματος» ἐναντὶ τῶν συστατικῶν του, τὰ δποῖα μὲ τὴ σειρά των είναι πάλι «συστήματα» σὲ ἔνα ἄλλο ἐπίπεδο⁹. Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ παρέχουν τὸ φυσικὸ ύπόβαθρο κατανόησης τῆς παραδοξότητας μεταξὺ τῶν θερμοδυναμικῶν, (μὴ μηχανιστικῶν) και ἀναγωγικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ φυσικοῦ κόσμου, και δείχνουν παράλληλα μὲ τὰ μηχανιστικὰ (δημοκρίτεια) χαρακτηριστικὰ τήν ἀνάγκη μιᾶς συμπληρωματικῆς δργανι-

8. Γ. Π. ΠΑΥΛΟΣ, Ο Ἀναγωνισμὸς και τὰ δριά του στήν Ἐπιστήμη και στὴ Φιλοσοφία, *Ἐλληνικὴ Φιλοσοφικὴ Ἐπιθεώρηση*, 5-156, 1988. V. I. ARNOLD, *Catastrophe Theory*, Springer-Verlag, 1986.

9. J. P. ECKMAN and D. RUELLE, Ergodic Theory of Chaos and Strange Attractors, *Review of Modern Physics*, Vol. 57, 617, 1985. J. S. NICOLIS, Chaotic Dynamics Applied to Information Processing, *Rep. Prog. Phys.*, 49, 1109, 1986.



σμικῆς (άριστοτέλειας) δλιστικῆς δόντολογίας τῶν «μορφῶν¹⁰». Φαίνεται δὲ πώς συμφωνεῖ τόσο μὲ τὴν κβαντικὴ φυσικὴ ὅσο καὶ μὲ τὴ θεωρία χάους νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ «μορφὴ» ταυτίζεται μὲ τὴν «ούσία» τῶν ὄντων καὶ ὅτι δὲν προϋπάρχει ἔνα θεμελιακὸ ὑλικὸ ποὺ μορφοποιεῖται ἐκ τῶν ὑστέρων. Πάλι ἔδω διαπιστώνουμε δηλαδὴ πώς τὸ γίγνεσθαι προηγεῖται τοῦ εἶναι, κάτι ποὺ παίρνει μαθηματικὴ ἔκφραση ἀπὸ τὴ θεωρία περὶ χρόνου τοῦ Prigogine. Ἔτσι ἡ μηχανιστικὴ καὶ ἡ ὁργανισμικὴ (θερμοδυναμικὴ ἢ χαοτική) εἰκόνα πρότυπο ὅπως καὶ τὰ σωματίδια, κύματα, τροχιὲς καὶ κυματοσυναρτήσεις εἶναι οἱ παρατηρούμενες ὅψεις ἐνὸς πολυστρωματικοῦ καὶ δόντολογικὰ ἀπρόβλεπτου φυσικοῦ γίγνεσθαι, ποὺ στὸ βάθος του διατηρεῖ ἔνα ἐπίπεδο ἀγνωσίας καὶ μὴ ἀντικειμενοποιητικότητος. Σὲ κοσμολογικὸ ἐπίπεδο μποροῦμε νὰ ποῦμε πώς τὸ σύμπαν ἀποτελεῖ μία χαοτικὴ-συστημικὴ (δλιστικὴ) πληροφοριακὴ διαδικασία, ὅπου μὲ τρόπο ἴστορικοχρονικὸ καὶ ἀπρόβλεπτο μέσω ἐνὸς διαδοχικοῦ σπασίματος φυσικῶν συμμετριῶν ἔχουμε ἐμφάνιση δόντολογικὰ νέων, καινοφανῶν μορφῶν ὕπαρξης¹¹. Τὰ βασικὰ δόντολογικὰ ἐπίπεδα εἶναι τὸ φυσικοχημικό, τὸ βιολογικὸ (γνωστικό) καὶ τὸ ἀνθρωπολογικό. Στὸ βιολογικὸ-γνωστικὸ ἐπίπεδο παράλληλα μὲ τὴ φυσικο-χημικὴ δόντολογία ἔχουμε καὶ τὴν πληροφοριακὴ δόντολογία (κωδικοποίηση, μεταφορά, ἀποκωδικοποίηση τῆς πληροφορίας). Στὸ ἀνθρωπολογικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε ἐπὶ πλέον τὴν ποιητικὴ καὶ προσωποοσταλγικὴ δόντολογία τοῦ μοναδικοῦ καὶ ἀνεπανάληπτου χαρακτήρα τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης ποὺ συμπεριλαμβάνει τὰ προηγούμενα δόντολογικὰ ἐπίπεδα, ἐνῷ συγχρόνως εἶναι δυνατὴ ἡ ποιητικοκαινοφανῆς καὶ προσωπικὰ ἀπροσδιόριστος ἀποκωδικοποίηση τῆς «κοσμικῆς» πληροφορίας. Ἡ δόντολογικὴ αὐτὴ θεμελίωση τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ ἐπιπέδου ποὺ περιλαμβάνει δόντολογικὰ τὴν ἀνθρώπινη βούληση ἐπιτρέπει τὴ δυνατότητα μιᾶς ἀναδραστικῆς ἀτοπικῆς διασύνδεσης καὶ ἐπίδρασης μὲ δλα τὰ προηγούμενα ἐπίπεδα τῆς κοσμικῆς πραγματικότητος ὥστε νὰ μὴν εἶναι παράδοξη ἡ ὑπόθεση ὅτι τὸ μέλλον τοῦ σύμπαντος σχετίζεται μὲ τὸ ἀνθρωπολογικὸ ἐπίπεδο καὶ δχι μόνο μὲ τὸ φυσικοχημικό. Ἡ ἀκραία ἔκφραση αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι ἡ ἀνθρωπικὴ ἀρχὴ στὴν κοσμολογία ἴδιαίτερα στὴ μορφὴ ποὺ τῆς προσέδωσε ὁ Wheeler περὶ ἐνὸς συμμετοχικοῦ σύμπαντος¹². Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὴν πρόκληση τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης ὃσον ἀφορᾶ τὴν καινοφάνεια (ἀπρόβλεπτο) τῆς ἴστορίας καὶ τοῦ μέλλοντος. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὶς πρό-

10. R. THOM, *Μαθηματικὰ Πρότυπα τῆς Μορφογένεσης*, Ἀθήνα, ἐκδόσεις Γ.Α. Πνευματικοῦ, 1985.

11. E. JANTSCH, *The Self-Organizing Universe*, Pergamon Press, 1980.

12. G. M. WEINBERG, *An Introduction to General System Thinking*, John Wiley ed., 1975.



σφατες ἔξελίζεις τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης δλόκληρο τὸ σύμπαν καὶ ἡ ἔξελιξή του ἐδῶ καὶ 20 δισεκατομμύρια χρόνια μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ὡς μία πληροφοριακὴ καὶ συστημικὴ λειτουργία, ἡ ὅποια ἐνῷ περιέχει μηχανιστικὲς ἢ ἐνεργειακὲς διαδικασίες συγχρόνως εἶναι πολὺ εὐρύτερη ἀπὸ αὐτές¹³. Μάλιστα ἐνῷ στὸ βιολογικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε δυνατότητα μεταφορᾶς καὶ κωδικοποίησης ἢ ἀποκωδικοποίησης τῆς πληροφορίας, στὸ ἀνθρωπολογικὸ ἐπίπεδο ἔχουμε ἐμφάνιση νέας πληροφορίας, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ ἐπιδρᾷ σὲ δλόκληρο τὸ ὑπόλοιπο σύμπαν. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ θὰ λέγαμε πῶς ἡ ἀνθρώπινη φύση καὶ οὐσία εἶναι ἡ μέριμνα περὶ τοῦ σύμπαντος καὶ τοῦ κόσμου. Αὐτὸ κάνει ὥστε ἡ ἀνθρώπινη φύση νὰ ὑπερβαίνει τὴ βιολογικὴ φύση ἡ ὅποια ἔξαντλεῖται στὴν ἐπιβίωση καὶ ἀναπαραγωγή.

Γεώργιος Π. ΠΑΥΛΟΣ
(Ξάνθη)

CONSEQUENCES OF MODERN PHYSICS IN ONTOLOGY AND EPISTEMOLOGY

Summary

Our purpose in this work is to study the consequences of modern scientific knowledge, especially of modern physics in the philosophical inquiry. The basic and fundamental questions of the philosophical thought are summarized in ontology, epistemology and anthropology. As we shall try to show here three of the main areas of modern physics, relativity, quantum theory and chaotic physics, as well as their consequences for the knowledge of cosmos compose an important challenge for the modern philosophical process. The most important thing for which we begin to obtain a deep comprehension after the recent development of the natural sciences, is the complementary between science and philosophy. This is in contrast to the strict positivist and reductionist spirit of our modern civilization and of its philosophical presuppositions, after the european renaissance.

The first Hellene philosophers with all their existence were nostalgics of the very real essence of beings, that is what is the being itself. In order to answer these questions they invented all the intellectual equipment much later was inherited by the Western European technological civilization. However

13. R. J. CARR and M. J. REES, The Anthropic Principle and the Structure of the Physical World, *Nature*, 278, 605, 1979.



Hellenes had the wisdom not to exhaust the Truth in the concepts about the Truth. This means that their civilization was in reality an open civilization. We believe that modern scientific knowledge in its three basic stages —relativity, quantum physics and chaotic physics— transport us to drastically new period and constitutes a peculiar continuation of Greek philosophy.

Modern physics gives us strong indications that the cosmic reality is constituted of discriminated forms of existence, which cannot be reduced in a fundamental and final shapeless substance. That is we can refuse the mechanistic view that the definite cosmic beings are without their own hypostasis, coming from the transient formation of an eternal shapelles substance. While every individual existence can be analyzed in its elements, itself constitutes simultaneously an holistic, non-reductionable reality. Those cosmic forms are described by terms of matter and energy, while in addition now it seems that in a deeper level are forms of information and reasonableness.

After this the cognitive process clearly consists of information transit and communication of biological neural or linguistic form. Also ontologically probabilistic character of quantum and chaotic processes make the cosmic becoming an extreme interesting and attractive process of chronological and historical character. The unpredictable emergence of ontologically new forms of existence is a continuously enriched novelty, calminated with the emergence of the human personal way of existence. If we identify the cosmic beings as their individual, atomic or personal form of existence, then in some way evolution we have their emergence from nothing or almost nothing. This is supported by the fact that quantum field theories permit the creation of elementary particles and all the universe from the quantum vacuum, that is shapeless, so non existent and absolute nothing.

Simultaneously the quantum theory at the cosmological level (quantum cosmology) supports a new form of anthropocentrism, because among many possible universes, in reality we had selection of this one which could include the human observer and participant. Moreover the ontologically probabilistic character of the cosmic process indicates that this human participation can be effective for the cosmic evolution in its micro- and macrohistory. Yet the fact that it could be possible this universe not to exist or, instead of it, it could be possible to exist transiently another (others) universe(s) empty from the human presence, makes our universe an extreme and «agonizingly» interest affair. In other words, we could assert that this universe is no more no less our «body». Also the increasing importance of information and cognitive concepts for the scientific description of cosmos manifests the marvelous urgency of discoding the inherent cosmic information.



So we can assert that cosmos with its natural forms of which it is constituted, is a calling out for participation in a cosmic dialogue. More over our scientific knowledge, in agreement with the epistemological conclusions of relativity and quantum physics, is a kind of relation between us and the cosmic beings that does not exhaust their deeper existence. This in the philosophical language means that we can know only the energies of beings but not their deeper essence. All of these characteristics which we think that can be concluded naturally by the study of modern physical sciences, reveal an all embracing cosmic creating process with intense historical and novel enriching character, in contrast to the mechanistic aspect of scolasticism and of Renaissance.

The culmination of the above described bracing cosmic creating process was the emergence in recent time (about $\sim 10^5$ years ago) of the personal human beings. This human personal way of existence is also culminated to our inner efficiency, and an existential erotic force to be unselfishly nostalgic of the presence of every definite human person which was alive in the past, is alive now and will be alive in the future. I would like to finish this paper in this way: The cosmological anthropic principle looks to me as the scientific interpretation of the following challenge: This universe for 20 billions years proceeds towards us, to every shelfishless erotic human being, which irrevocably feels nostalgic to the presence of every other personal existence. This magically wonderful, precious and irreplaceable treasure repeatable uniquely to every one of you, which we wish to meet eternally in the Land of alive persons. In the Land where every other is our real truth and gladness.

Georgios P. PAVLOS
(Xanthi)

