

Jean Frère, *Les Grecs et le désir de l'être. Des Préplatoniciens à Aristote*, Paris, «Les Belles Lettres» 1981, 462 σελ.

Παίρνοντας σὰ γνώμονα τὴν πλατωνικὴ ἀνάλυση τῆς «ἐπιθυμίας» και τοῦ «θυμοῦ», και γενικότερα τῆς εὐαισθησίας, ὁ J. F. δείχνει πὼς ἡ προπλατωνικὴ σκέψη εἶχε ἥδη στοχαστεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ὀλότητά του. Ἀνατρέποντας ἔτσι τὴν καθιερωμένη ἀποψη γιὰ τὴν προπλατωνικὴ φιλοσοφία, ὅτι ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη τῆς Φύσης, τοῦ Εἶναι και τοῦ Λόγου, ὁ J. F. ρίχνει νέο φῶς πάνω στὴν ἐλληνικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ψυχή: αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀπλὴ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ λόγο και τὶς ἄλογες δυνάμεις ἀλλὰ ἀπὸ σύνθεση τῶν λογικῶν και τῶν συγκινησιακῶν τάσεων, οἱ δποῖες εἶναι θεμελιακὲς γιὰ τὴ σύλληψη τῶν ἀπολύτων ἀξιῶν. Μὲ ἀκρίβεια φιλοσοφικὴ, φιλολογικὴ και ἴστορική, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνίχνευση αὐτῆς τῆς ἀργῆς πορείας ἐμβάθυνσης στὴ συγκινησιακὴ φύση τῆς ψυχῆς ποὺ ἀκολούθησαν οἱ Ἐλληνες ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς ὥς τὸν Ἀριστοτέλη, καταλήγοντας μάλιστα στὴν διαπίστωση πὼς οἱ φιλόσοφοι αὐτῆς τῆς περιόδου εἶχαν σαφὴ ἵδεα τῆς ἐλευθερίας τῆς βούλησης πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τοὺς στωϊκοὺς και τοὺς χριστιανούς. Γι' αὐτὸ και τὸ θεμελιώδες ἐρώτημα, στὸ δποῖο προσπαθεῖ νὰ δώσει ἀπάντηση εἶναι τὸ ἀκόλουθο: «Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀληθινὸ γιὰ τὴν προπλατωνικὴ και τὴν πλατωνικὴ σκέψη — δηλαδὴ ἡ «ἔφεση» τοῦ Εἶναι — παραμένει ἀναλλοίωτο και μετὰ τὸν Πλάτωνα;».

Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου ἀφορᾶ τοὺς Προπλατωνικοὺς (τοὺς Ἐπτὰ σοφούς, τοὺς Πυθαγόρειους, τοὺς Ἰωνες φυσιολόγους, τοὺς Σοφιστὲς και τὸν Σωκράτη). Στὸ δεύτερο ἔξετάζεται ὁ ρόλος τῆς τάσης τῆς ψυχῆς γιὰ τὴν ἀναζήτηση τοῦ ἀληθινοῦ, ἔτσι δπως παρουσιάζεται στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία. Στὸ τρίτο γίνεται μιὰ διερεύνηση τῆς μεταφυσικῆς θεμελίωσης τῆς ἐπιθυμίας και τῆς ἡδονῆς ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη.

Οἱ προπλατωνικοὶ στοχαστὲς διέκριναν ἀφενὸς μὲν τὴν ἀρνητικὴ τάση τῶν συγκινησιακῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ἀφετέρου δὲ τὸ μεγαλεῖο τοῦ πόθου τῆς γιὰ τὸ Εἶναι. Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητώντας τὸ ἀπόλυτο Εἶναι ὀδηγεῖται τόσο ἀπὸ τὸ λόγο δσο και ἀπὸ συγκινησιακὲς δυνάμεις, γεγονὸς ποὺ εἶχαν συνειδητοποιήσει οἱ Προπλατωνικοὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου και τοῦ Ἡσιόδου (οἱ δυὸ ποιητὲς χρησιμοποιοῦν συχνὰ τοὺς ὄρους «φρήν», «ἡτορ», «κῆρ», «θυμός»). Οἱ διάδοχοὶ τοὺς ἐπεχείρησαν μάλιστα ν' ἀναλύσουν τὶς ἔννοιες τῶν «φρενῶν», τοῦ «θυμοῦ», τῆς «εὐθυμίας», και τοῦ «πόθου», δπως φαίνεται ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν Πυθαγορείων, τοῦ Ἡρακλείτου, τοῦ Παρμενίδη, τοῦ Ἐμπεδοκλῆ, τοῦ Δημοκρίτου και τῶν Σοφιστῶν.

Συγκεκριμένα οἱ Πυθαγόρειοι διατηροῦν τὸν ὄρο «φρένες» και προσθέτουν τὸ «φρόνιμον» γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὴν ὄρμὴ πρὸς τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἡράκλειτος χρησιμοποιεῖ τὸ «φρήν» προσθέτοντας τὸ «έλπιζειν». Και στοὺς Ὄρφικοὺς ἡ ψυχὴ ἐπιστρέφει στὴν πρώτη τῆς ἀρχή.

Οἱ Ἐλεᾶτες μιλᾶνε συχνὰ γιὰ «πόνον», «θυμὸν» και «πίστιν» στὸ Εἶναι. Ὁ Ἐμπεδοκλῆς κάνει λόγο γιὰ τὰ «σπλάχνα» (τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς), τὶς «πραπίδες», τὸν «θυμόν», τὸ «μένος», τὸ «ἡθος», τὴν «ὄρμήν», τὴν «μέριμναν». Ὁ Δημόκριτος ἀναφέρει τὶς ἔννοιες τοῦ «πόνου», τῆς «ἐπιθυμίας», τῆς «δρέξεως», τοῦ «ίμείρεσθαι», «έραν», «ἔφίεσθαι», «δίζεσθαι», «έθέλειν»,



«βούλεσθαι». Τέλος οἱ Σοφιστὲς καὶ ὁ Σωκράτης χρησιμοποιοῦν τοὺς ὅρους «πειθώ», «πόνος», «πόθος», «ἔρως», «φιλία», «βούλεσθαι», δχι πιὰ ἀναφορικὰ μὲ τὴ Φύση ἢ τὸ Εἶναι ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἀναλύοντας ὅλες αὐτὲς τὶς διαστάσεις τῶν συγκινησιακῶν δυνάμεων, ὁ J. F. μᾶς δῆγει στὰ ἵχνη ποὺ φέρνουν σιγὰ σιγὰ τὸν ἐλληνικὸν στοχασμὸν στὸν Πλάτωνα. Μᾶς δείχνει πῶς οἱ Προπλατωνικοὶ νοιώσανε τὸν ἀνθρωπὸν στὴν ὀλότητά του, κι δχι μονάχα τὸ θεῖο, τὸ Εἶναι ἢ τὸν κόσμο. Δὲν ὑπάρχει, μᾶς λέει, λογικὸν βίωμα δίχως τὴν ἔφεση τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν ἄλλον, δίχως ἐπιθυμία καὶ ἔρωτα. Ἀκολουθώντας διαφοροποιημένα μονοπάτια, οἱ προπλατωνικοὶ προαισθάνθηκαν τὸν «θυμὸ» ὅπως τὸν διέγραψε ὁ Πλάτων καὶ τὴν «ὅρεξη» ὅπως τὴν θεμελίωσε ὁ Ἀριστοτέλης.

Στὸν Πλάτωνα οἱ ἀντιθετικὲς συγκινησιακὲς δυνάμεις γίνονται πιὸ ἔντονες καὶ ἡ ἀνάλυσή τους πιὸ συστηματική: στὴ φιλοσοφία του παρατηρεῖται μιὰ καθαρότερη συνειδητοποίηση τῶν συγκινησιακῶν τάσεων τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σημασίας τους (ἄλλοτε θετικῆς κι ἄλλοτε ἀρνητικῆς), καθὼς καὶ μιὰ προσπάθεια λογικῆς ἀνάλυσής τους ποὺ διέπεται ἀπὸ ἔνα ἐπιστημονικὸν καὶ μεταφυσικὸν πνεῦμα. Ἐτσι μὲ ἄξονα τὶς ἔννοιες τοῦ «θυμοῦ», τῆς «ἐπιθυμίας», τοῦ «ἔρωτος» καὶ τῆς «προθυμίας», πλέκεται τὸ δράμα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ποὺ ἔχει κατάληξη τὴν ἀνύψωσή της στὸν κόσμο τῶν Ἰδεῶν ἢ τὸν ὀλεθρό της. Ὁπως ὁ συγγραφέας ἀφιερώνει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς μελέτης του στὸν ἀθηναϊκὸν φιλόσοφο (σελ. 113-281), αὐτὲς οἱ ἔννοιες ἀναλύονται σ' ὅλες τους τὶς πτυχές, καταλήγοντας πάντοτε στὴν ἴδια διαπίστωση: ὁ Πλάτων δὲν τὶς μελετάει μονάχα σχετικὰ μὲ τὴν ὀλότητα τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τὶς μεταχειρίζεται ἀκόμη καὶ στὸ τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς σκέψης του, ὅπου κυβερνάει ὁ νοῦς καὶ ὁ λόγος. Ἐξ ἄλλου, δίνοντας στὸν ὅρο «φιλοσοφία» τὴν ἔννοια τῆς φιλίας τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς γνώσης δὲν τῆς δίνει τὴν πραγματική της σημασία; (σελ. 279).

Ο Ἀριστοτέλης θὰ ἐπεκτείνει τὴν πλατωνικὴν ἀνάλυσην ἀποδραματοποιώντας την. Ο διττὸς χαρακτήρας τῶν θυμικῶν τάσεων τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς διατηρεῖται, ἀλλὰ αὐτὲς ἀντιμετωπίζονται τώρα μὲ μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη: ἐπιθυμία καὶ ἡδονή, παραφροσύνη καὶ τρέλλα ἔχουν τὶς ρίζες τους στὸ σῶμα καὶ δὲν ἀποτελοῦν πιὰ σημεῖα πτώσης. Στὰ νεανικά του ἔργα — κυρίως στὰ *Τοπικὰ* καὶ στὸ ἔβδομο βιβλίο τῶν *Πολιτικῶν* του — ὁ Ἀριστοτέλης δίνει τὴν ἐντύπωσην ὅτι δέχεται ἀκόμα τὴν πλατωνικὴν τριμερὴν διαίρεση τῆς ψυχῆς: τὸ «θυμοειδὲς» ἢ ὁ «θυμὸς» παραμένει ἔνα μέρος τῆς ψυχῆς, ἐνδιάμεσο ἀνάμεσα στὸ λόγο καὶ τὴν ἐπιθυμία. Ἄλλα, γρήγορα, ὁ φιλόσοφος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν θεώρησην αὐτὴν γιὰ νὰ δεχτεῖ στὴ θέση της μιὰ νέα ἀνάλυσην: ἡ «ὅρεξις» ἐκλαμβάνεται τώρα σὰν ἔνα μέρος τῆς ψυχῆς ποὺ περιέχει συγχρόνως τὴν «ἐπιθυμία» καὶ τὸ «θυμό», ἐνῶ ἡ «βούλησις» καὶ ἡ «προαίρεσις» διαχωρίζονται ἀπ' αὐτὰ γιὰ νὰ τεθοῦν στὴν ὑπηρεσία τοῦ νοῦ.

Η «ὅρεξις» εἶναι ἔνας νέος σχεδὸν ὅρος, ποὺ ἀπαντᾶται στὰ *Ηθικὰ Νικομάχεια*, τὴν *Ποιητική*, τὴν *Ρητορική*, τὸ *Περὶ Ψυχῆς* καὶ στὰ *Μετὰ τὰ Φυσικά*. Αὐτὴ παίρνει τὴν θέση τῶν ὅρων «θυμός», «ἔρως» ἢ «πόθος» καὶ ὑποδηλώνει δχι μόνο τὴν ἐπιθυμία, ἀλλὰ καὶ τὰ συναισθήματα ἡδονῆς καὶ πόνου, ποὺ συνοδεύουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης τῶν βασικῶν ἡθικῶν καὶ μεταφυσικῶν προβλημάτων. Η «ὅρεξις» εἶναι τὸ σημάδι τοῦ μὴ λογι-



κοῦ δυναμισμοῦ τῆς ψυχῆς, ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ λόγο καὶ τὴ γνώση. Μόνο ὁ Θεός, καθαρὴ ἐνέργεια, εἶναι νόηση χωρὶς «ὅρεξιν». Στὸν ἄνθρωπο ἡ «προαίρεσις» καὶ ἡ «βούλησις» κατευθύνουν καὶ προσανατολίζουν τὴν «ἐπιθυμίαν» καὶ τὸν «θυμόν».

Ἡ ἀνάλυση τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὸ «δυνάμει» καὶ στὸ «ἐνεργείᾳ» ἐπιτρέπει στὸν Ἀριστοτέλη νὰ προσδιορίσει καλύτερα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα τὴ θέση τῆς «ὅρεξεως» στὸν κόσμο τοῦ γίγνεσθαι. Στὸν Πλάτωνα ἡ «ὅρεξις» εἶναι μέσα στὴν ψυχὴ τὸ σημάδι τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὸ Ὁν καὶ τῆς μὴ ἰκανοποίησης τοῦ ἄνθρωπου ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ξαναβρεῖ τὸ δρόμο του. Βρίσκουμε κι ἐδῶ τὴν καθαρὴ ἥδονὴ ἀλλὰ πάντα σὲ σχέση μὲ τὸ «ἄπειρον», ἀντίθετα μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία, ὅπου ἡ «ὅρεξις» ἀποκτάει τὴν ἀληθινὴ σημασία της στὴν πραγμάτωση τῶν δυνάμεων ποὺ συνθέτουν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.

Στὸν Ἀριστοτέλη ἡ μεθοδικὴ ἀνάλυση τῶν συγκινησιακῶν τάσεων τῆς ψυχῆς τὶς ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τοῦ παράδοξου καὶ τοῦ θαυμαστοῦ, ποὺ εἶχαν στοὺς Προπλατωνικοὺς καὶ στὸν Πλάτωνα. Ὁ πλατωνικὸς ἴδεαλισμός, βασισμένος στὴν ὀρθολογικότητα, ἀποτελεῖ Ἰσως μιὰ ἀντίδραση στὴν ἄβυσσο τῶν συγκινησιακῶν τάσεων τῆς ψυχῆς. Ὁ Ἀριστοτέλης ἀντίθετα, ἀνατέμνοντας σὰν φυσικὸς ἐπιστήμονας, δὲν φοβᾶται νὰ εἰσδύσει στὰ βάθη τῆς ψυχῆς. Ἐπιχειρεῖ μάλιστα μιὰ ταξινόμηση: ἡ «ὅρεξις» εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν ζώων καὶ τοῦ ἄνθρωπου, ἐνῷ ἡ «ἥδονὴ» καὶ ἡ «εὐδαιμονία» τοῦ ἄνθρωπου καὶ τοῦ θείου. Παρόλον αὐτὰ στὸν Ἀριστοτέλη, ὅπως καὶ στοὺς Προπλατωνικοὺς καὶ στὸν Πλάτωνα, ἡ ἐπιθυμία συνοδεύει πάντα τὴν πράξη, τὴν δημιουργία, τὴ σκέψη καὶ θέαση τοῦ ἀπόλυτου Εἶναι.

Τὸ συμπέρασμα στὸ ὅποιο καταλήγει ὁ Jean Frère εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διανόηση ὁ λόγος ἀποκτᾷ νόημα μόνο σὲ σχέση μὲ τὸ ἄλογο, τὸ συγκινησιακὸ στοιχεῖο τῆς ἄνθρωπινης ψυχῆς. Ὁ ἄνθρωπος στὴν προσπάθειά του νὰ συλλάβει τὴν Ἀλήθεια δὲν εἶναι μόνο νοῦς ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ ὄρμὴ πρὸς αὐτή. Ὁ λόγος μπορεῖ νὰ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς τάσεις καὶ τὰ συναισθήματα, ἀλλὰ προκειμένου ν' ἀνοιχτεῖ στὴ γνώση παίρνει σὰν ἀφετηρία του ὀρισμένα ἀπὸ αὐτά. Καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προσπάθειες τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθολογισμοῦ, ἀπὸ τοὺς Προπλατωνικοὺς ὡς τὸν Ἀριστοτέλη, εἶναι νὰ διαφωτίσει ὀλοένα καὶ περισσότερο τὰ σκοτάδια τοῦ θυμικοῦ τῆς ἄνθρωπινης ψυχῆς.

Ο συγγραφέας, βαθὺς γνώστης τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἐπεξεργάζεται τὸ θέμα του μὲ δημιουργικὸ τρόπο, κατορθώνοντας ν' ἀποδείξει ὅτι ἡ σύζευξη τοῦ λόγου καὶ τῶν συγκινησιακῶν τάσεων τῆς ψυχῆς στὴν ἀναζήτηση τοῦ ἀπόλυτου Εἶναι ἀποτέλεσε ἔνα καθοριστικὸ γεγονός γιὰ τὴν περίοδο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ποὺ ἔξετάζει. Ἰσως μάλιστα καὶ γιὰ τὰ σημερινὰ ἀκόμα δεδομένα αὐτὴ ἡ μέθοδος γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων νὰ εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματική: «ἡ γαλήνη τοῦ σοφοῦ μᾶς παραπέμπει στὴ λαβυρινθικὴ ὄρμητικότητα τῆς ψυχῆς, ἐκείνη τῶν ἀπειλητικῶν ἐπιθυμιῶν, καθὼς κι ἐκείνη τῶν μεγάλων ἀνατάσεων ποὺ ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Ἀλήθεια, τὴ Δικαιοσύνη, τὴν Ὁμορφιὰ» (σ. 452).



Hans Krämer, *Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di Platone con una raccolta dei documenti fondamentali in edizione bilingua e bibliografia*. Introduzione e traduzione di Giovanni Reale, Milano, Vita e Pensiero (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore: Pubblicazioni dei Centro di Ricerche di Metafisica. Sezione di Metafisica e Storia della Metafisica 1) 1982, 472 σελ.

Ο καθηγ. Hans Krämer (Tübingen) — ίδρυτής μαζί με τὸν καθηγ. Konrad Gaiser (Tübingen) τῆς Σχολῆς τῆς Τυβίγγης — είκοσιτρία χρόνια μετά τὴ δημοσίευση τῆς ἐναίσιμης διατριβῆς του<sup>1</sup>, ποὺ ἀποτέλεσε ἀντικείμενο δξυτάτων συζητήσεων, ἐπιχειρεῖ μιὰ ἐνδιάμεση ἀποτίμηση τῶν ἔρευνῶν του γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ προσφέρει νέες ἔρμηνευτικὲς προοπτικές. Μὲ τὴ θεματοποίηση τῶν ἀγράφων δογμάτων τοῦ Πλάτωνος ἡ Σχολὴ τῆς Τυβίγγης μᾶς ἔδωσε μιὰ εἰκόνα γιὰ τὸν Πλάτωνα, ἡ ὅποια σύμφωνα μὲ τὸν καθηγ. Giovanni Reale (Milano) «εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ἡ πιὸ μεταφυσικὴ ἀπὸ ὅσες παρουσιάστηκαν στὴ νεώτερη ἐποχή».

Τὸ βιβλίο τοῦ καθηγ. Krämer κυκλοφορεῖ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἵταλικὴ ἔκδοση-μετάφραση τοῦ γερμανικοῦ χειρογράφου ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Reale μὲ ἀπότερο στόχο νὰ ἀποτελέσει ἴστορικοφιλοσοφικὴ ἀντιπαράθεση στὴν ἵταλικὴ μετάφραση τοῦ ἔργου τοῦ H. Cherniss γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἀκαδημία<sup>2</sup>. Ἀλλὰ ἡ ἵταλικὴ ἔκδοση ἐντάσσεται ἐπὶ πλέον σὲ ἔνα εὐρύτερο κλίμα ἐνδιαφέροντος, ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἰταλία γιὰ τὶς πλατωνικὲς σπουδές, καὶ ἀποτελεῖ δεῖγμα καὶ τῆς πολύπλευρης συνεργασίας τῆς Σχολῆς τῆς Τυβίγγης μὲ ἵταλοὺς μελετητὲς τοῦ Πλάτωνος.

Τὸ ἔργο περιλαμβάνει πολὺ σύντομο πρόλογο τοῦ καθηγ. Krämer, εἰσαγωγὴ τοῦ καθηγ. Reale, τρία μέρη, συμπεράσματα καὶ διεξοδικὸ παράτημα. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ καθηγ. Reale («Ο Ἱταλικὸς Πλάτων» τοῦ Hans Krämer, σελ. 16-30), παρουσιάζει ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιατὶ ὁ καθηγ. Reale λαμβάνει θέση ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων τῆς Σχολῆς τῆς Τυβίγγης, παρὰ τὶς κριτικὲς παρατηρήσεις του.

Στὸ πρῶτο μέρος («Ἀπώλεια καὶ ἀνάκτηση τῆς ἔμμεσης παράδοσης τοῦ Πλάτωνος. Ἡ θέση τοῦ Schleiermacher καὶ οἱ συνέπειές της», σελ. 31-149) ἀσκεῖται κριτικὸς ἔλεγχος στὴν εἰκόνα ποὺ ἔδωσε ὁ Schleiermacher γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ σὲ ὅσους τὴν ἀκολούθησαν (E. Zeller, P. Shorey, H. Cherniss). Ἐπίσης παρουσιάζονται οἱ ἀπόψεις ἐκείνων ποὺ δὲν δέχονται τὴν ἀναγωγὴ ποὺ ἔκανε ἡ κατεύθυνση Schleiermacher. Ὁ Schleiermacher θεωροῦσε ὅτι ὁ πλατωνικὸς διάλογος ὡς καλλιτεχνικὴ μορφὴ εἶναι ἀναπόσπαστος ἀπὸ τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο, ὅτι ἡ ἔμμεση παράδοση γιὰ τὴν προφορικὴ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος εἶναι ἀσήμαντη καὶ ὅτι οἱ διάλογοι περιέχουν ὅλο τὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ Πλάτωνος, τὸ ὅποιο ὅμως ἐκτίθεται σ' αὐτοὺς ἐξελικτικὰ γιὰ διδακτικοὺς σκοπούς. Ὁ καθηγ. Krämer κάνει

1. H. J. Krämer, *Arete bei Platon und Aristoteles. Studien zum Wesen und zur Geschichte der Platonischen Ontologie*, Heidelberg 1959, Amsterdam 1967<sup>2</sup>.

2. H. Cherniss, *L'enigma dell'Academia antica*. Trad. di L. Ferrero, Firenze 1974.

