

Εύρωπη σήμερα — πόσος έλληνισμός ύπάρχει σήμερα στὸν κόσμο; Τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐθεντικὸ «έλληνικὸ» στοιχεῖο — ποὺ καὶ πῶς αὐτὸ εἶναι παρὸν (ἢ ἀπόν) στὸ σημερινὸ κοινωνικὸ τοπίο καὶ στὸ σημερινὸ ιστορικὸ γίγνεσθαι;

Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἐρωτήματα εἶναι ποὺ δίνουν στὸ βιβλίο ἔναν χαρακτήρα οἰκουμενικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὅποιον οἱ ἀναλύσεις του παρουσιάζουν εὔρυτερο ἐνδιαφέρον. Κυρίως γιὰ τὸν ἀναγνώστη ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν μοίρα τῆς φιλοσοφίας ὅχι μόνο στὰ σύγχρονα καθηγητικὰ γραφεῖα, ἀλλὰ γιὰ τὴν μοίρα τῆς αὐθεντικῆς φιλοσοφίας στὸν κόσμο.

Γ. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ

Τάκη ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΥ: *Ἐχει Μέλλον ἡ Δημοκρατία;* Πρόλογος Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ἔκδ. Ἰωνία, 425 σελ., δρχ. 1.000.

“Ἐνα ἔργο ἀπὸ ἔναν μὴ-Μαρξιστὴ συγγραφέα εἶχε μία ὑποδοχὴ πού, τὸ λιγότερο, μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς περίεργη. Ἡ ἔγκυρη (ἀλλὰ καὶ συντηρητική) ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» ἀφιέρωσε μισὴ σελίδα γιὰ νὰ διερωτηθεῖ ἂν αὐτὸ τὸ βιβλίο συμβάλλει σὲ μία «μεταρρύθμιση ἢ ἄρνηση τῆς Δημοκρατίας» — αὐτὸς ἥταν καὶ ὁ τίτλος τοῦ ἀρθρου της (καὶ ὁ συγγραφέας ἥταν τακτικὸς συνεργάτης τῆς ἴδιας ἐφημερίδας τὴν ἴδια ἐποχή!). Ταυτόχρονα, τὸ ἔγκυρο μαρξιστικὸ περιοδικὸ *ANTI* σημείωνε: «Θεωροῦμε τὸ βιβλίο αὐτὸ σημαντικὸ βῆμα στὴν ἀνανέωση τῆς ἀστικῆς πολιτικῆς σκέψης ποὺ μὲ τέτοια ἔργα ἀρχίζει πλέον νὰ διεκδικεῖ ἀποφασιστικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα τὴν πρωτοπορεία ἀπὸ τὰ ἀποστεωμένα μαρξίζοντα σχήματα».

Δύο διαμετρικὰ ἀντίθετες κριτικές, ἀπὸ δύο κατευθύνσεις ἔξ ἵσου ἀπροσδόκητες. Ἀπροσδόκητες ὅμως πράγματι;

‘Ο συγγραφέας, συγκεντρώνοντας στὸ πρόσωπό του δύο διαφορετικὰ backgrounds (*M.Sc.*, *B. Phil.*, *Ph.D.*), ἐπιχειρεῖ νὰ καταδείξει τὰ ἀδιέξοδα τῆς σύγχρονης δημοκρατίας. Πρόκειται γιὰ ἔργο πολιτικῆς φιλοσοφίας, τὸ ὅποιο δὲν στέκεται μόνο στὴν φαλκίδευση ποὺ ὑφίστανται οἱ θεωρητικὲς ἐνατενίσεις στὴν πρακτικὴ ἐφαρμογή τους. “Ἄν ἐπρόκειτο γι’ αὐτό, τὸ ἔργο δὲν θὰ εἶχε ἴδιαίτερη ἀξία. Διότι ποιές ἴδεες δὲν φαλκιδεύονται ὅταν ἐπιχειρεῖται ἡ ἐφαρμογή τους στὴν πράξη; Μία διαπίστωση κάτι περισσότερο ἀπὸ κοινότοπη.

Ἐκεῖνο ποὺ κυρίως ἀναλύει ὁ συγγραφέας (καὶ ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ στοιχεῖα τοῦ στοχασμοῦ του) εἶναι τοῦτο: θεωρητικὲς παραδο-



χές, ἐπὶ τῶν ὅποιων ἔχει οἰκοδομηθεῖ τὸ οἰκοδόμημα τῆς σύγχρονης δημοκρατίας, εἶναι λανθασμένες *a priori*. Τοῦτο σημαίνει ὅτι περιέχουν ἐξ ἀρχῆς τὸ σπέρμα τὸ ὅποιο, ἐν χρόνῳ, θὰ ὀδηγήσει τὴν σύγχρονη δυτικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία σὲ ἀδιέξοδο.

Τὸ νὰ ἀναλύσει κάποιος σήμερα τὴν βαθύτερη ἀλήθεια τῶν πραγμάτων θέλει κάποια τόλμη — τόση, ὅσος εἶναι καὶ ὁ βαθμὸς ποὺ οἱ «δημοκρατικὲς ἀξίες» ἔχουν τοποθετηθεῖ στὸ βάθρο τῶν ταμποὺ καὶ θεωροῦνται ώς ὑπεράνω κριτικῆς. Ἐκεῖνο πού, στὴν πραγματικότητα, κάνει ὁ συγγραφέας, εἶναι κάτι πού, ἀργὰ ἡ γρήγορα, θὰ γίνει στὴν πράξη: Μία ἀναθεώρηση τῶν ἀξιῶν.

Τὸ πρόβλημα ἡδη τίθεται (χωρὶς πολλὴ τόλμη εἶναι ἀλήθεια) μὲ τὴν λεγόμενη Φιλοσοφία τῆς Τεχνολογίας: Κείμενα ὥπως τῶν Friedrich Rapp, Paul Durbin, Carl Mitcham, Alois Huning εἶναι χαρακτηριστικὰ καὶ τονίζουν τὴν ἀνάγκη μετασχηματισμοῦ καὶ δημιουργίας νέων ἀξιῶν μέσα στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ποὺ δημιούργησε ἡ σύγχρονη τεχνολογία.

Ο συγγραφέας, μὲ τὸ βιβλίο του αὐτό, πηγαίνει πολὺ βαθύτερα καὶ πολὺ μακρύτερα: Ἡ τεχνολογία εἶναι ἀπλῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες ποὺ ἐπιβάλλουν μία φιλοσοφία ἐπανεξέταση τῶν θεωρητικῶν ἐμπνεύσεων τῆς σύγχρονης δημοκρατίας — καὶ, συνακόλουθα, μία φιλοσοφία ἀλλαγὴ τῶν θεσμῶν τῆς.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος σημειώνει, στὸν Πρόλογό του, ὅτι «Ἡ διάταξη τῆς ὕλης τοῦ βιβλίου εἶναι ἄψογη. Καὶ οἱ διατυπώσεις τῶν σκέψεων, ποὺ πλημμυρίζουν τὶς σελίδες του, χαρακτηρίζονται ἀπὸ μιὰ σπάνια ἐκφραστικὴ δύναμη».

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονός ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ προλογίζεται ἀπὸ ἕνα κορυφαῖο πολιτικό, καὶ ταυτοχρόνως ἀξιόλογο στοχαστή. Δηλαδή, ἔναν ἄνθρωπο τῆς Πράξης καὶ τῆς Θεωρίας. Διότι τὸ βιβλίο αὐτὸ προχωρεῖ στὶς φιλοσοφικὲς θέσεις του λαμβάνοντας, κατὰ τρόπο κρίσιμο, ὑπόψη του τὰ καταλυτικὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ μία δξεῖα καὶ διαπεραστικὴ κριτικὴ ἀνάλυση τῆς σύγχρονης καὶ παλαιότερης πρακτικῆς τῶν δημοκρατικῶν κοινωνιῶν.

Όντως, γιὰ μία καλύτερη κατανόηση τῶν στόχων αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, πρέπει νὰ τονισθεῖ ἴδιαίτερα ἡ ἐμμονὴ τοῦ συγγραφέα νὰ ἀντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ τῶν συγχρόνων δημοκρατιῶν. Καὶ ἀντλεῖ ἐκεῖνα ἀκριβῶς τὰ συμπεράσματα τὰ ὅποια θὰ συμβάλουν σὲ μίαν ἐντελέστερη κατανόηση τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων τῆς δημοκρατίας. Ἐστω καὶ ἂν αὐτὰ τὰ ἀδιέξοδα προκύπτουν ἀπὸ τὴν Πράξη, τὸ πρόβλημα μονίμως φωτίζεται καθὼς ἀναζητεῖται καὶ ἀνευρίσκεται στὶς θεμελιώδεις φιλοσοφικὲς ἀρχές, οἱ ὅποιες συνιστοῦν τὴν σύγχρονη δημοκρατία. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὅποιον ἀπουσιάζουν παντελῶς οἱ ἡθικολογίες



(καὶ οἱ ἐκκλήσεις) γιὰ ἐντελέστερη «συμμόρφωση» μὲ τοὺς κανόνες τοῦ δημοκρατικοῦ παιγνίου. Διότι τὸ πρόβλημα δὲν προκύπτει ἀπὸ τὴν φαλκιδευμένη Πράξη καὶ τὰ προδομένα ἴδανικὰ, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιφάσεις αὐτῶν τῶν ἴδανικῶν. Τὰ ἴδεώδη τῆς δημοκρατίας ἐπρόδωσαν τὸν ἄνθρωπο — δὲν προδώθηκαν ἀπὸ αὐτόν.

Αὐτὸς εἶναι λάθος τοῦ ἄνθρωπου, ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει, κάποιων ἄνθρωπων. Αὐτὸς εἶναι κεφαλαιῶδες στοιχεῖο τῆς τραγωδίας τῶν συγχρόνων δημοκρατικῶν κοινωνιῶν. Ἐλλὰ καὶ αὐτὸς εἶναι τὸ σπέρμα τὸ δποῖο, ἀπὸ ἀνάγκη ἀναπόδραστη τῶν πραγμάτων, θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀναθεώρηση ἀρχῶν καὶ ἴδεωδῶν· θὰ ὁδηγήσει στὴν δημιουργία νέων ἀξιῶν καὶ νέων θεσμῶν, οἱ δποῖοι θὰ διασώζουν καὶ δὲν θὰ προδίδουν τὶς εὐγενέστερες προσδοκίες τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς.

Ἀποτελεῖ στοιχεῖο αὐτῆς τῆς τραγικότητας τοῦ ἄνθρωπου τῆς σημερινῆς δημοκρατίας τὸ ὅτι ζεῖ αὐτὰ τὰ ἀδιέξοδα, ἀλλὰ δὲν τὰ συνειδητοποιεῖ. Ζεῖ τὴν συνεχὴ διάσταση ἀνάμεσα σὲ ἔνα σύστημα δημοκρατικῶν ἀξιῶν μὲ κραυγαλέες ἐσωτερικὲς ἀντιφάσεις, καὶ μία πράξη ἡ δποία ἀποτελεῖ τὸ ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῶν ἀντιφάσεων αὐτῶν. Δὲν εἶναι ἡ Πράξη ποὺ φαλκιδεύει αὐτὲς τὶς ἀξίες. Εἶναι οἱ ἴδιες οἱ ἀξίες ποὺ καταδικάζουν τὴν Πράξη νὰ εἶναι φαλκιδευμένη. Καὶ τὸ γεγονός εἶναι ὅτι τὸ φαινόμενο αὐτὸς δὲν ἔχει συνειδητοποιηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἄνθρωπους τῶν δημοκρατικῶν κοινωνιῶν, οἱ δποῖοι ἔχουν ἐναποθέσει σὲ κρίσιμους «δημοκρατικοὺς θεσμοὺς» τὴν πραγμάτωση τῶν εὐγενεστέρων προσδοκιῶν τους — καὶ φυσικὰ συνεχῶς ὑφίστανται τὰ ραπίσματα τῶν ἀλλεπαλλήλων ἀπογοητεύσεων. Τὸ πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι τὸ φαινόμενο αὐτό, καὶ τὸ τί διαλυτικὲς καὶ ἐκφυλιστικὲς προοπτικὲς ἐπωάζει καὶ κυοφορεῖ, ἀναλύεται διὰ μακρῶν ἀπὸ τὸν συγγραφέα, μὲ καίριες ἐπισημάνσεις. Ὁ δποῖος ἐπιμένει ὅτι τὸ πρῶτο καὶ κύριο ποὺ ἀπαιτεῖται σήμερα εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῶν ἀδιεξόδων τῆς σύγχρονης δημοκρατίας καὶ τῶν πραγματικῶν αἰτίων τῶν ἀδιεξόδων αὐτῶν. Γι' αὐτὸς καὶ ἐπισημαίνει (σελ. 24):

«Ἄν αὐτὸς ὁ στοχασμὸς συμβάλει στὴν αὔξηση ἐκείνων ποὺ θὰ ἰδοῦν μὲ καθαρότητα τὰ σύγχρονα ἀδιέξοδα τῆς δημοκρατίας καὶ κινητοποιηθοῦν ὑπαρξιακῶς ἔναντι αὐτῶν, τότε ἡ προκειμένη προσπάθεια θὰ ἔχει δικαιωθεῖ. Καὶ θὰ ἔχει δικαιωθεῖ, ἔστω καὶ ἀν ὑπάρξει διαφωνία μὲ τὶς θέσεις ποὺ ἐκθέτουμε στὸ τελευταῖο κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου· δηλαδή, τὰ ἔκει ἐκτιθέμενα, σχετικὰ μὲ τὶς δεσπόζουσες ἐμπνεύσεις καὶ ἀρχές, ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ θεμελιώνουν τὸ θεσμικὸ οἰκοδόμημα τῆς μεταρρυθμισμένης δημοκρατίας.

Διότι ἡ πορεία πρὸς τὸ μέλλον προϋποθέτει, κατ' ἀρχήν, τὴν συνειδητοποίηση τῶν ἀδιεξόδων τοῦ παρόντος».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ούσια, καὶ ἡ βαθύτερη ἀξία, αὐτοῦ τοῦ ἔργου πολιτικῆς



φιλοσοφίας τοῦ Τάκη Τζαμαλίκου. 'Υπὸ τὸ φῶς αὐτῆς τῆς διαπίστωσης, καὶ οἱ δύο κριτικὲς γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ προαναφέρθηκαν, εἶναι λανθασμένες καὶ δὲν ἔχουν συλλάβει τὴν βαθύτερη φιλοσοφικὴ τοποθέτηση τοῦ ἔργου. 'Η μὲν συντηρητικὴ πλευρὰ δὲν ἐπιθυμεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀκούει γιὰ «ἀδιέξοδα» καὶ «κρίση» τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας — ἔστω καὶ ἂν τὰ ζεῖ, καὶ συχνὰ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ τὰ δημιουργεῖ καθημερινά. Οἱ δὲ μαρξιστὲς χαίρονται νὰ ἀκοῦν γιὰ «ἀδιέξοδο» τῆς δημοκρατίας. 'Ετοι πιστεύουν ὅτι ὁ Marx δικαιώνεται καὶ ὅτι τὸ «έπόμενο στάδιο» τοῦ διαλεκτικοῦ process τῆς Ἰστορίας δὲν εἶναι πολὺ μακριά. 'Αλλά, τόσο οἱ ἀναλύσεις τοῦ ἔργου ὅσο καὶ τὸ συμπέρασμά του (μόνο αὐτὸς καταλαμβάνει 125 σελίδες) δείχνουν καθαρὰ τοῦτο: "Αν ὁ στοχασμὸς αὐτὸς προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὶς νέες ἐμπνεύσεις καὶ ἀξίες ἐπὶ τῶν ὅποιων θὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ δημοκρατία τοῦ μέλλοντος, τοῦτο γίνεται διότι οἱ ἴδεολογίες τοῦ παρελθόντος ἥδη ἔχουν ἔξαντληθεῖ — καὶ αὐτὸς εἶναι ἀκριβῶς ποὺ καθιστᾶ ἄνευ νοήματος τὴν λύπη ἡ τὴ χαρά τους ἀπέναντι σὲ ἓνα φιλοσοφικὸ στοχασμὸ ποὺ εἶναι στραμμένος πρὸς τὸ μέλλον ἀκριβῶς διότι δὲν δρίσκει καὶ πολλὰ ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ ἐμπνευσθεῖ ἀπὸ αὐτές.

Γεώργιος ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ

Παναγιώτη ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ *Κείμενα ἀπὸ τὸν ἀγώνα του ἐναντίον τῆς δικτατορίας 1967-1974* ('Ο Αντιδικτατορικὸς Κανελλόπουλος). 'Αθῆναι 1987, 'Εκδόσεις 'Εταιρείας Φίλων Π. Κανελλόπουλου 'Εκδ. οίκος Δ. Γιαλλελῆ, 345 σελ.

"Ἐνα χρόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου ἐξεδόθη τόμος, ὁ ὅποιος περιέχει τὰ κείμενα τοῦ ἀοιδίμου στοχαστῆ καὶ πνευματικοῦ ἀνδρὸς κατὰ τῆς Δικτατορίας 1967-1974.

'Ο τόμος ἐξεδόθη ἀπὸ τὴν 'Εταιρεία Φίλων τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, διὰ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Δ. Γιαλλελῆ. Μία σύναξη ἀνθρώπων, τῶν «φίλων τῆς Παρασκευῆς» —τῆς βραδιᾶς πού, ἀνελλιπῶς κάθε ἑβδομάδα, ὁ Κανελλόπουλος ἔβλεπε τοὺς φίλους του, συζητοῦσε, ἐσχολίαζε καὶ ἀστειευόταν μαζί τους— ἐξέδωσαν ὅλα τὰ κείμενα, τὰ ὅποια ἀναδεικνύουν μία συγκεκριμένη στάση ζωῆς, ἕνα ὅρισμένο ἥθος.

"Ἀν γιὰ τοὺς φίλους τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου ἡ ἐκδοση τοῦ Πρώτου Τόμου εἶχε ἔναν ἐπετειακὸ χαρακτήρα —κάτι σὰν ἔνα ἐτήσιο μνημόσυνο—, ἡ σημασία τοῦ ἔργου γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινὸ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη καὶ πολὺ πιὸ οὐσιαστική. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πλευρὰ τοῦ ἐν λόγῳ ἐκδοτικοῦ γεγονότος θὰ προσπαθήσουμε νὰ καταδείξουμε στὸ παρὸν κείμενο.

