

φιλοσοφίας τοῦ Τάκη Τζαμαλίκου. 'Υπὸ τὸ φῶς αὐτῆς τῆς διαπίστωσης, καὶ οἱ δύο κριτικὲς γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ προαναφέρθηκαν, εἶναι λανθασμένες καὶ δὲν ἔχουν συλλάβει τὴν βαθύτερη φιλοσοφικὴ τοποθέτηση τοῦ ἔργου. 'Η μὲν συντηρητικὴ πλευρὰ δὲν ἐπιθυμεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀκούει γιὰ «ἀδιέξοδα» καὶ «κρίση» τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας — ἔστω καὶ ἂν τὰ ζεῖ, καὶ συχνὰ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ τὰ δημιουργεῖ καθημερινά. Οἱ δὲ μαρξιστὲς χαίρονται νὰ ἀκοῦν γιὰ «ἀδιέξοδο» τῆς δημοκρατίας. 'Ετοι πιστεύουν ὅτι ὁ Marx δικαιώνεται καὶ ὅτι τὸ «έπόμενο στάδιο» τοῦ διαλεκτικοῦ process τῆς Ἰστορίας δὲν εἶναι πολὺ μακριά. 'Αλλά, τόσο οἱ ἀναλύσεις τοῦ ἔργου ὅσο καὶ τὸ συμπέρασμά του (μόνο αὐτὸς καταλαμβάνει 125 σελίδες) δείχνουν καθαρὰ τοῦτο: "Αν ὁ στοχασμὸς αὐτὸς προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὶς νέες ἐμπνεύσεις καὶ ἀξίες ἐπὶ τῶν ὅποιων θὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ δημοκρατία τοῦ μέλλοντος, τοῦτο γίνεται διότι οἱ ἴδεολογίες τοῦ παρελθόντος ἥδη ἔχουν ἔξαντληθεῖ — καὶ αὐτὸς εἶναι ἀκριβῶς ποὺ καθιστᾶ ἄνευ νοήματος τὴν λύπη ἡ τὴ χαρά τους ἀπέναντι σὲ ἓνα φιλοσοφικὸ στοχασμὸ ποὺ εἶναι στραμμένος πρὸς τὸ μέλλον ἀκριβῶς διότι δὲν δρίσκει καὶ πολλὰ ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ ἐμπνευσθεῖ ἀπὸ αὐτές.

Γεώργιος ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ

Παναγιώτη ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ *Κείμενα ἀπὸ τὸν ἀγώνα του ἐναντίον τῆς δικτατορίας 1967-1974* ('Ο Αντιδικτατορικὸς Κανελλόπουλος). 'Αθῆναι 1987, 'Εκδόσεις 'Εταιρείας Φίλων Π. Κανελλόπουλου 'Εκδ. οίκος Δ. Γιαλλελῆ, 345 σελ.

"Ἐνα χρόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου ἐξεδόθη τόμος, ὁ ὅποιος περιέχει τὰ κείμενα τοῦ ἀοιδίμου στοχαστῆ καὶ πνευματικοῦ ἀνδρὸς κατὰ τῆς Δικτατορίας 1967-1974.

'Ο τόμος ἐξεδόθη ἀπὸ τὴν 'Εταιρεία Φίλων τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, διὰ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Δ. Γιαλλελῆ. Μία σύναξη ἀνθρώπων, τῶν «φίλων τῆς Παρασκευῆς» —τῆς βραδιᾶς πού, ἀνελλιπῶς κάθε ἑβδομάδα, ὁ Κανελλόπουλος ἔβλεπε τοὺς φίλους του, συζητοῦσε, ἐσχολίαζε καὶ ἀστειευόταν μαζί τους— ἐξέδωσαν ὅλα τὰ κείμενα, τὰ ὅποια ἀναδεικνύουν μία συγκεκριμένη στάση ζωῆς, ἕνα ὅρισμένο ἥθος.

"Ἀν γιὰ τοὺς φίλους τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου ἡ ἐκδοση τοῦ Πρώτου Τόμου εἶχε ἔναν ἐπετειακὸ χαρακτήρα —κάτι σὰν ἔνα ἐτήσιο μνημόσυνο—, ἡ σημασία τοῦ ἔργου γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινὸ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη καὶ πολὺ πιὸ οὐσιαστική. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πλευρὰ τοῦ ἐν λόγῳ ἐκδοτικοῦ γεγονότος θὰ προσπαθήσουμε νὰ καταδείξουμε στὸ παρὸν κείμενο.



Τὴν ἀξιολόγηση τοῦ τε πνευματικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ ἔργου τοῦ Π. Κανελλόπουλου θὰ τὴν κάνει ἀσφαλῶς ἡ Ἰστορία — ἀλλὰ μὲ τοὺς δικοὺς τῆς ρυθμούς. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι ἀκόμη πολὺ νωρὶς γιὰ νὰ ἀναμένεται σύντομα ἡ τελεσίδικη ἐτυμηγορία της. Καὶ ἐνώπιον τῆς Ἰστορίας, κατὰ τὴν πάλη του μὲ τὸν Χρόνο, ὁ Κανελλόπουλος παρίσταται δλοσχερῶς Μόνος. Μόνος θὰ δώσει τὴν μάχη του μὲ τὸν Χρόνο, ποὺ κατὰ δρισμένους ἀρχαίους εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ Κρόνος ποὺ τρώει τὰ παιδιά του.

Ὑπάρχει ὅμως κάτι ποὺ ἀδίστακτα εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθεῖ ἀπὸ τοῦδε. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς παρουσίας ἡ «ἐπιτυχίας» του, ἀν ἔπειτε ὁ Κανελλόπουλος νὰ χαρακτηρισθεῖ μὲ δύο λέξεις — παρ' ὅτι ἡ παρουσία του οὐδόλως θὰ ἥτο δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ὡς εὔπεριληπτη — αὐτὲς εἶναι: Ἀξιοπρεπής καὶ Γενναῖος. Μόλις ἀναβεὶ ἡ φωτιά, ἔπειτε πρῶτος μέσα καὶ πάλευε χωρὶς νὰ ξέρει τί θὰ πεῖ φόρδος. Μόλις δὲ ἔχθρος ἔπειτε, τότε γινόταν διαπραγματεύσεις γιὰ τὰ προσωπικά του συμφέροντα πάντοτε τοῦ ἔπαιρναν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος — γιατὶ ἐκεὶ ὁ ἴδιος «δὲν εἶχε τὸ κουράγιο» νὰ δυσαρεστήσει τὸν συνομιλητή του.

Τὸ πολιτικὸ ἥθος τοῦ Κανελλόπουλου ἐκκαμινεύθη μὲ τὴν ἀγέρωχη στάση του κατέναντι δύο δικτατοριῶν, εἴτε τοῦτο σήμαινε ἔξορία στὴν Κύθνο, εἴτε κατ' οἶκον περιορισμὸ στὴν ὁδὸ Ξενοκράτους. Ἀπὸ τὰ ἀντιδικτατορικά του κείμενα προκύπτει ἕνα σφρίγος, ἕνα ταμίευμα πνευματικῆς ρώμης — πλὴν χωρὶς οἰστρο, χωρὶς οἴηση. Καὶ αὐτὴ ἡ ποιότητα τῆς παρουσίας του κορυφώνεται μὲ τὴν στάση του κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἑπταετίας — τῆς ὀλετήριας δοκιμασίας ἀπὸ τὴν δοπίαγ διῆλθε αὐτὸς ὁ τόπος.

Ἀπὸ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν παρουσία προκύπτει, γιὰ τὸν πολίτη μία περιουσία ἴδιαιτέρως χρήσιμη γιὰ τὸ ἰστορικὸ παρόν.

Ίδοù σὲ τί συνίσταται ἡ ἀξία τῶν κειμένων ἐκείνων.

Ίδοù ἡ βαθύτερη καὶ οὐσιαστικὴ ἀξία μᾶς πολιτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς στάσεως, τῆς ὁποίας τὸ ἀπαύγασμα παρίσταται συνεχῶς ἐνώπιον μας ὡς εὔχυμος καρπός — ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ ἐνεργητικὴ διάθεση γιὰ συγκομιδὴ του.

Εἶναι ἥδη ἀντιληπτό, ἀπὸ ὅχι δλίγους, ὅτι τὸ σημερινὸ πολιτικὸ τοπίο δὲν παρέχει μαθήματα ἴδιαιτέρως ὑψηλῆς πολιτικῆς συμπεριφορᾶς. Τὸ πολιτικὸ ἥθος χειμάζεται ἐνῷ ἡ —κάποτε ὀνομαζομένη— πολιτικὴ εὐθιξία ἔχει ἀποδημήσει. Τὸ κλῖμα δὲν ἐμφανίζεται ως ἴδιαιτέρως εὔκρατο καὶ ἵκανὸ νὰ συντηρήσει τὴν πολιτικὴ εὐαισθησία καὶ νὰ εύνοήσει τοὺς ὑψηλόφρονες δραματισμούς. Πρόκειται γιὰ φαινόμενο τὸ δοποῖ δὲν ἐγκλωβίζεται στοὺς πολιτικοὺς θεσμοὺς αὐτοῦ τοῦ τόπου (πολὺ λιγότερο:



δὲν ἀναφέρεται στενῶς στὴν συμπεριφορὰ τῶν κοιματικῶν σχηματισμῶν), ἀλλὰ ἔκτείνεται στὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ θεσμικοῦ οἰκοδομήματος τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πρόκειται, δηλαδή, γιὰ φαινόμενο κοινωνικὸ ὑπὸ εὐρυτάτην ἔννοιαν — τόσο εὐρεῖαν ὅσο μέγα εἶναι καὶ τὸ εὐρος τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν οἱ ὅποιοι πάσχουν τὰ ὅσα ἀνωτέρω διαπιστώνονται πάθη.

Αὐτὸ τὸ φαινόμενο θὰ ἦταν χωρὶς κρίσιμη σημασία ἂν δὲν ἐπαπειλούσε —ὅπως ἡδη συμβαίνει— μία ψυχικὴ δήωση τοῦ μέσου πολίτη, μίαν, οὐσιαστικῶς βίαιη, χειραγώγηση πρὸς τὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὴν πολιτικὴ ἀδιαφορία. Τουτέστιν, ὑπαρξιακὲς καταστάσεις, οἱ ὅποιες ἀποτελοῦν τὸ ἔσχατο στάδιο παρακμῆς ἐνὸς λαοῦ — καί, ὅπως ἡ ἴστορία διδάσκει, τὸ προοίμιο διαλύσεως καὶ ἔξανδραποδισμοῦ.

Ἄν ἡ πολιτικὴ παρουσία τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου προσέφερε κάτι, τοῦτο τὸ «κάτι» ἔχει αὐτόχρημα κρίσιμη σημασία γιὰ τὸ ἴστορικὸ παρόν: Διότι προσφέρει τὸ ἀρχιμήδειο σημεῖο γιὰ τὴν ἔξανάσταση ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἔκ-πτωση τοῦ πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἥθους. Προσφέρει τὸ μέτρο γιὰ τὴν κριτικὴ ἀποτίμηση ὅσων ἐναβρύνονται ὅτι ἀποτελοῦν πολιτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ὁραματιστές, ταγοὺς καὶ ἡγέτες.

Πρόκειται, τουτέστιν, γιὰ πολιτικὴ παρουσία ἡ ὅποια, ἀν καὶ ἀνεδύθη Χθές, ἐπιστρατεύεται συνεχῶς ὡς Μέτρον γιὰ τὴν θεώρηση ὅποιασδήποτε ἄλλης πολιτικῆς παρουσίας τοῦ Σήμερα καὶ Αὔριο.

Βεβαίως μόνη ἡ παρουσία ἵδανικῶν δὲν ἀρκεσε γιὰ νὰ μεταβάλει τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς καθεαυτήν. Τὸ καθημερινὸ τοπίο ῳδίθει ἀπὸ ναυαγισμένες εὐγενεῖς ἀπόπειρες καὶ ἐρείπια προδομένων ἐλπίδων. Δὲν ἀρκοῦν βεβαίως μόνα τὰ ἵδεώδη γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὴν εἰκόνα τῆς ζωῆς. Εἶναι ὅμως αὐτὰ ποὺ τὴν κάνουν μιὰ ζωὴ λιγότερο στυγνή, λιγότερο χαμόσυρτη. Καὶ ἀν κάποιες ἴστορικὲς στιγμὲς σφραγίζονται ἀπὸ πράξεις χαμαιπετεῖς, ἡ εὐγενὴς ἐνατένιση παίρνει τὴν ἐκδίκησή της (καὶ τελικῶς ἐπιβεβαιώνει τὴν οὐσιαστικὴ καὶ πρακτικὴ ἀνωτερότητά της) μὲ τὴν ἐμφάνιση ἀνθρώπων ὅπως ὁ Κανελλόπουλος τῆς περιόδου τῆς δικτατορίας.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιον ἔκείνη ἡ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ Πρακτικὴ τοῦ Κανελλόπουλου ὑπερβαίνει τὰ χρονικὰ πλαίσια, ἐντὸς τῶν δικαιολόγων αὐτὴ ἔξεδηλώθη.

Εἶναι κατ’ ἔξοχὴν τὸ ἴστορικὸ παρόν, τὸ ὅποιο καταδεικνύει ὅτι οἱ οιπὲς τοῦ Κανελλόπουλου κατὰ τοῦ ἔξωνημένου ἐσμοῦ τῶν τυράννων δὲν ἦσαν ἀπλῶς ἐκβλαστήματα τῆς στιγμῆς, τὰ ὅποια ἀνθοφοροῦν προσκαίρως καὶ ἀποθνήσκουν μετ’ οὐ πολύ.

Ἐκεῖνο, κατὰ τοῦ δικαιολόγου οὐσιωδῶς καὶ κατ’ ἀρχὴν μάχεται αὐτὴ ἡ πρακτικὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐπιχειρηθεῖσα χειραγώγηση πρὸς τὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὴν πολιτικὴ ἀδιαφορία.



Πρόκειται γιὰ ἀντίσταση στὴν προσπάθεια νὰ δημιουργηθοῦν ἀγελαῖοι ἀρνησίνοες, οἱ δποῖοι ἀπεκδύθησαν ἀπὸ κάθε ὑψηλοφροσύνη καὶ ἀχθοφοροῦν τὴν «ἰδεολογία» τοῦ ἔσχατου ἀτομικισμοῦ καὶ τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν δηωμένων ψυχῶν.

Ἡ σκέψη καὶ ἡ πράξη τοῦ Κανελλόπουλου, ὅπως φαίνεται σὲ ἐκεῖνα τὰ κείμενα, διαπορεύεται ἐν μέσῳ τῶν τότε ψυχικῶν ἐρειπίων, τὰ δποῖα ἀπετέλεσαν τὸν —ἀείποτε ἀδιάψευστον— προάγγελο τῶν μετέπειτα ὑλικῶν ἐρειπίων. ቩ σκέψη του διαψηλαφίζει τὸ τότε παρὸν μὲ μιὰν εὐπαθέστατην ἀφή — γι' αὐτὸ καὶ διατρέχονται ἀπὸ μιὰ βαθύτερην ὁδύνη.

Ἐν μέσω ἐνὸς τοπίου γνοφώδους, δὲν ἀπετέλεσαν μία στείραν ἀντιφορὰ πρὸς τοὺς τότε λυμεῶνες τοῦ τόπου, οὔτε ἐστω μία διαπρύσια εἰδοποίηση περὶ τῶν ἐπερχομένων. Ἐν ἥταν μόνο αὐτό, τότε θὰ εἶχαν χάσει τὴν ἐπικαιρότητά των καὶ ἐκεῖνος ὁ τόμος τῆς Ἐταιρείας τῶν Φίλων, ποὺ τὰ συμπεριέλαβε, θὰ ἥταν ἵσως περιττὸς γιὰ τοὺς πολλούς.

Ἐκεῖνο, κατὰ τοῦ δποίου ἐπολέμησε ὁ Κανελλόπουλος ἥταν ἡ ἀήθεια καὶ ἡ εὐήθεια τῆς πολιτικῆς πράξεως ποὺ δὲν βλέπει τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντός της.

Πολέμησε τὴν τυφλὴ μισαλλοδοξία, τὸν ἀφορισμὸ τοῦ κάθε ἐτερόφρονος ὡς «προδότη» καὶ τὴν ἔξοντωτική, καὶ θρησκευτικῶς φανατική, καταδίωξη τῆς κάθε ἐτερόδοξης σκέψεως.

Πολέμησε τὴν πολιτικὴ πράξη ποὺ δὲν ἐλαύνεται ἀπὸ ὑψηλὲς ἐμπνεύσεις, ἐκείνη τὴν πολιτικὴ πρακτικὴ ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἔξουσία γιὰ χάρη τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἔξουσιασμοῦ.

Καί, ὅχι λιγότερο, πολέμησε τὴν πολιτικὴ ἀδιαφορία τοῦ ἀνωνύμου πολίτη, ἡ ὁποία, γιὰ τοὺς ἔξουσιαστές, συχνὰ ἀποτελεῖ ἐρεισμα σύστοιχο πρὸς τὴν ἐπιδολὴ τῶν ἐρπυστριοφόρων.

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ στοιχεῖο συνιστᾶ τὸν πολύτιμα διττὸ χαρακτήρα τοῦ Κανελλόπουλου: Ἡταν ἀγώνας πνευματικὸς καὶ πολιτικὸς ἐν ταυτῷ. Ἡταν ὁ ἀγώνας ἐνὸς Φιλόσοφου Statesman.

Ἐνας ἀγώνας ζωτικὰ ἀναγκαῖος σήμερα, ποὺ ἡ αὐθεντικὴ πολιτικὴ ὑπόσταση τοῦ πολίτη τείνει νὰ ἀφανισθεῖ στὰ πελάγη τῆς εὐδαιμονιστικῆς ἀδιαφορίας καὶ τὰ ἐλώδη ὕδατα τῆς πολιτικῆς ἀπάθειας.

Ἡταν ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ Κανελλόπουλος εἶχε ἐπιστρατεύσει ὅλες του τὶς δυνάμεις γιὰ ἔνα σκοπό. Εἶχε παύσει νὰ εἴναι δισυπόστατος —ώς πολιτικὸς καὶ ὡς στοχαστής— ὅπως ἥταν κατὰ τὸν καιρὸ τῶν δημαλῶν πολιτικῶν συνθηκῶν. Εἶχε συγκεντρώσει ὅλες του τὶς δυνάμεις γιὰ τὸν ἔνα σκοπὸ ποὺ ἀποτελοῦσε καὶ τὸ αἴτημα τῶν τότε καιρῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ ἀποτέλεσμα ἐκείνης τῆς προσπάθειας ἀποτελεῖ ἐν ταυτῷ πολιτικὸ καὶ πνευματικὸ ἄνθος.

Καὶ ἴδοὺ ἡ εὐλογία γιὰ ἔνα τόπο, ὁ δποῖος ἀξιώνεται νὰ διαθέτει ὡς



ήγέτες πολιτικούς οί όποιοι είναι ταυτοχρόνως καὶ οἱ πνευματικοί του ήγέτες.

Δὲν ὑπάρχει ἐναργέστερο παράδειγμα αὐτῆς τῆς αὐτόχρημα πνευματικῆς πολιτικῆς στάσεως, ἀπὸ ἓνα ἔξαισιο καὶ ἐμπνευσμένο κείμενο — τὸν ἐπικήδειο ποὺ ἔξεφώνησε ὁ Κανελλόπουλος πρὸ τῆς σοροῦ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, στὶς 3 Νοεμβρίου τοῦ 1968. Θεωροῦμε ὅτι μία αὐτολεξεί παράθεση μέρους ἐκείνου τοῦ ἔξοχου δείγματος πολιτικοῦ ἥθους, ἀλλὰ καὶ ρητορικῆς, συνοψίζει κατὰ τὸν ἐναργέστερο τρόπο ὅσα θελήσαμε νὰ ἀναλύσουμε σὲ τοῦτο τὸ σημείωμα.

«... Γεώργιε Παπανδρέου ... θὰ ἡτο βαρὺ εἰς ἥθικὰς συνεπείας, ἐὰν αἱ νεώτεραι γενεαὶ ἐσχημάτιζον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὰ χάσματα μεταξὺ ἡμῶν τῶν παλαιοτέρων είναι ἀγεφύρωτα καὶ ὅτι τὰ γεφυρώνει μόνον ὁ τάφος. Ἐὰν ἦσαν ἀγεφύρωτα, δὲν θὰ εἶχεν ἀπὸ ποῦ νὰ περάσει ἡ Ἑλλάς. Ἡ Ἑλλὰς δὲν εύρισκεται δλόκληρη —οὔτε είναι δυνατὸν νὰ στηριχθεῖ— εἰς καμμίαν ἀπὸ τὰς δύο ἀμμώδεις καὶ συνεχῶς ἀλλοιουμένας ἀντιθέτους ὄχθας τοῦ φεύγοντος τῆς ἴστορίας. Ἰσταται καὶ στηρίζεται ἐπὶ τῆς γεφύρας. Γνωρίζω, ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς παλαιᾶς συνεργασίας μας, ὅτι πρὸς τὴν γέφυραν αὐτὴν ἦσαν ἐστραμμένα τὰ βλέμματά σου. Καὶ εἴμαι βέβαιος ὅτι πρὸς αὐτὴν κατηυθύνοντο οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἔρριπτες τὴν τελευταίαν ματιὰ εἰς τὸν μάταιον τοῦτον κόσμο. Μόνον ίδεις ὅπως είναι ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ἐλευθερία είναι δυνατὸν νὰ συνδέουν κάπως τὴ ματαιότητα μὲ τὸ Αἰώνιον. Γεώργιε Παπανδρέου σὲ ἀποχαιρετῶ».

‘Ιδοὺ ὁ Κανελλόπουλος.

Κανελλόπουλος ὁ Ἀλκίφρων. Κανελλόπουλος ὁ Βαθύβουλος.

‘Ο Ἀξιοπρεπῆς καὶ Γενναιός.

Παναγιώτης ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ

THE 21st INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ASSOCIATION
OF SOCIETIES OF FRENCH SPEAKING PHILOSOPHY: *L'Avenir.*
Actes du XXI^e Congrès de l'Association des Sociétés de Philosophie de
Langue Française, publiés par E. Moutsopoulos (1986), Paris, Vrin, 1987
(Publication de la Fondation de Recherches et d'Éditions de Philosophie NH, Série «Recherches» n° 3), 437 pp.

The 21st International Congress of the A.S.P.L.F., which took place in Athens from July 21st to 23rd, 1986, enjoyed the participation of a large

