

Α. Κελεσίδης - Γαλανού, 'Η εννοια τῆς σωτηρίας στὴν πλατωνικὴ πολιτικὴ φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, 'Αθῆναι, 'Ακαδημία 'Αθηνῶν (Κέντρον 'Ερεύνης τῆς 'Ελληνικῆς Φιλοσοφίας) 1982, 114 σελ.

Η κυρία "Αννα Κελεσίδου-Γαλανοῦ, πολὺ γνωστή και διακεκριμένη συγγραφεὺς ἀξιόλογων φιλοσοφικῶν ἔργασιῶν, συνεχίζοντας τὶς σημαντικὲς ἔρευνές της πάνω στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία μᾶς προσφέρει μὲ τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ εἶναι καρπὸς τῆς πολυετοῦς ἀναστροφῆς της μὲ τὰ κείμενα τοῦ Πλάτωνος, μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα και ζωντανὴ εἰκόνα ὁρισμένων παντοτινῆς ἀξίας θέσεων τοῦ μεγάλου αὐτοῦ φιλοσόφου πάνω σὲ θεμελιώδη προβλήματα τῆς ἡθικῆς και πολιτικῆς ζωῆς. Εἶναι γνωστὸ δτι ἔνας διακαής πόθος, ἔνα συνεχὲς μέλημα ποὺ βασάνιζε τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος σ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πολυτάραχης ζωῆς του ἥταν ἡ πραγματοποίηση τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ, ἡ διόρθωση τῶν «κακῶς κειμένων», ἡ ὀρθὴ δργάνωση τῆς πολιτείας, ἡ σύλληψη ἐνὸς τέλειου κοινωνικοῦ συστήματος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνταποκριθεῖ στὰ ἴδανικὰ τῆς δικαιοσύνης και τῆς εὐτυχίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Κατὰ τὴν προσπάθεια τῆς ἐπιτεύξεως τῶν ὑψηλῶν αὐτῶν σκοπῶν ὁ Πλάτων ξεκίνησε ἀπὸ πολλὲς ὀρθὲς σκέψεις, ἀλλὰ τελικὰ ἔφθασε ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ πυθαγορισμοῦ, τῆς θρησκευτικότητάς του και τοῦ μεταφυσικοῦ δυϊσμοῦ ποὺ ἐκφράζεται στὴν περίφημη θεωρία τῶν ἰδεῶν σὲ ὁρισμένες «οὐτοπιστικὲς» και ἀριστοκρατικὲς ἀντιλήψεις, ποὺ συναντοῦμε στὴν *Πολιτεία* του και ἰδίως στὸ γεροντικὸ ἔργο του, τοὺς *Νόμους*.

Στὸ παρὸν βιβλίο ἡ συγγραφεὺς δὲν ἐπιχειρεῖ περιγραφὴ τῶν θεσμῶν και τῆς πρακτικῆς ὁργανώσεως τῆς πλατωνικῆς πολιτείας, ἀλλὰ, ἀφοῦ ἐκθέσει ἀρχικὰ τὴ διαλεκτικὴ μέθοδο και τὸν ἀντιδογματισμὸ τοῦ Πλάτωνος, παρουσιάζει συνθετικὰ τὶς βασικὲς ἰδέες τοῦ φιλοσόφου αὐτοῦ γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς ἡθικῆς διαπαιδαγωγήσεως τοῦ ἀτόμου και τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς του, ποὺ ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ σωτηρία τῆς πολιτείας, γιὰ τὴ ματαίωση τοῦ κινδύνου τῆς πτώσης και τῆς καταστροφῆς της.

"Οπως πολὺ ὀρθὰ ἐκθέτει ἡ συγγραφεὺς στὸ εἰσαγωγικό της κεφάλαιο, ὁ Πλάτων εἶναι παιδὶ τοῦ Παρμενίδη ως πρὸς τὴ λογικὴ τῆς ἀφαίρεσης και τὴν τάση τῆς ὑπέρβασης τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, και παιδὶ τοῦ Σωκράτη ως πρὸς τὴν ἐπίμονη πνευματικὴ περιέργεια. Οὐσίᾳ τοῦ πλατωνισμοῦ εἶναι ἡ ὄρμη τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἀληθινό, ὁ κριτικὸς ἔλεγχος, ἡ ζωντανὴ σκέψη, ἡ διαλεκτικὴ ἔρευνα ποὺ δὲν ἔχει τέρμα και σκοπεῖ νὰ βγάλει τὴ ψυχὴ (τὸ πνεῦμα) ἀπὸ τὸ σκοτάδι. Ο Πλάτων ξεκινᾷ πάντα ἀπὸ τὴν ἀπορία, ἀντιμάχεται τὴν ἔτοιμη και ἀπολιθωμένη γνώση, καταδικάζει τὸ δογματισμό, τὴ μονομέρεια και τὴ ματαιοφροσύνη τῶν ὀρθολογιστῶν και ἐπισημαίνει ἔτσι τὶς βασικὲς ἀρχές, τὸ ὑψηλὸ ἥθος και τὴ μετριοφροσύνη ποὺ πρέπει νὰ διέπουν τὸ ἔργο κάθε ἐπιστήμονα και κάθε μελετητῇ τῶν ἡθικῶν και κοινωνικῶν προβλημάτων.

Στὰ περαιτέρω κεφάλαια ἡ και Κελεσίδου-Γαλανοῦ, ἀναπτύσσοντας τὸ κύριο θέμα τοῦ βιβλίου της, δηλαδὴ τὴν εννοια τῆς σωτηρίας τοῦ ἀτόμου και τῆς πολιτείας στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία, παρουσιάζει ἀριστοτεχνικὰ πολλοὺς σημαντικοὺς στοχασμοὺς ποὺ διατύπωσε ὁ Πλάτων ως φιλόσοφος-



παιδαγωγός, ώς κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ώς δέξιος παρατηρητής τῶν κοινωνικῶν φαινομένων και ώς βαθύς γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Δὲν θὰ ἡταν δυνατὸν νὰ συνοψίσουμε ἐδῶ τοὺς στοχασμοὺς αὐτοὺς ποὺ ἀναφέρονται σὲ σπουδαῖα προβλήματα τῆς φιλοσοφίας και τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Θὰ ἔξαρουμε μόνο τρεῖς κύριες ἰδέες τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας ποὺ συνδέονται ἀλυσιδωτὰ μεταξύ τους και διατηροῦν πάντα τὴν ἀξία τους και γιὰ τὴ σύγχρονη ἐποχή.

Πρώτη ἵδε α εἶναι ἡ πρωταρχικὴ σημασία τῆς ἀρετῆς γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀτόμου και τῆς πολιτείας. Στοιχεῖα τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ σωφροσύνη και ἡ δικαιοσύνη. Ἡ δικαιοσύνη ώς ἐσωτερικὴ ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀρμονία ἀνάμεσα στὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς (τὸ λογιστικό, τὸ θυμοειδὲς και τὸ ἐπιθυμητικό), ώς πολιτικός θεσμὸς εἶναι ἡ ὁρθὴ κατανομὴ τῶν τιμῶν και τῶν ποινῶν, ἡ ἐκτέλεση ἀπὸ κάθε πολίτη τοῦ ἔργου ποὺ τοῦ ἀνήκει, ἡ ἀποφυγὴ τῆς πολυπραγμοσύνης και τῆς ἀλλοτριοπραγμοσύνης. Οἱ ἄρχοντες, «οἱ εὖθυνοι», πρέπει νὰ ἔχουν σὲ μεγάλο, σὲ ἀξιοθαύμαστο βαθμὸν τὴν ἀρετήν. Ἡ ἡθικὴ δύναμη εἶναι ἴσχυρότερη ἀπὸ τὴν ὑλική. Ἔτσι ὁ πλοῦτος, τὸ πλῆθος, ἡ ἀριθμητικὴ δύναμη «ύπεικουν», νικοῦνται ἀπὸ τὴν ἀρετήν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Περσῶν στὸ Μαραθώνα, ποὺ ἀναφέρει ὁ Πλάτων, και ἀπὸ τὸ ἔπος τῆς Ἀλβανίας τοῦ 1940, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε σήμερα.

Δεύτερη ἵδε α εἶναι ὅτι ἡ ἀρετὴ στηρίζεται στὴ γνώση, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἔλλογη δράση και στὸν ἄριστο βίο. Ἡ γνώση μπορεῖ νὰ ἀποκτηθεῖ μόνο μὲ τὴν παιδεία ποὺ εἶναι τροφὸς τῆς ψυχῆς. Ὄταν στὸ πρόσωπο τοῦ ἄρχοντα συμπέσει ἡ ἀρετὴ και ἡ γνώση, τότε θὰ γεννηθεῖ ἡ ἄριστη πολιτεία και θὰ θεσπισθοῦν οἱ καλύτεροι νόμοι. Ὁ νομοθέτης πρέπει νὰ υἱοθετεῖ νόμους ποὺ ἀποβλέπουν στὴ μεγίστη ἀρετὴ και νὰ ἐπιδιώκει τὴν τήρησή τους, ὅχι μόνο μὲ τὴ βία, ἀλλὰ και μὲ τὴν πειθώ. Ἡ ἐκπαίδευση τῶν πολιτῶν και ἡ διαφώτισή τους γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν νόμων εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ «εὖ μένεια», δηλαδὴ ἡ ἐκουσία ἐφαρμογὴ τους (Νόμοι Δ 722b-723a) και ἡ καλὴ λειτουργία τῆς πολιτείας. Ἔτσι σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ ἐκπαίδευση τῶν πολιτῶν εἶναι σημαντικότερη ἀπὸ τὸν καταναγκασμὸν τῶν νόμων.

Τρίτη ἵδε α, ποὺ σήμερα ἔχει γίνει γενικὰ δεκτὴ και ἀποτελεῖ ἴσως ἓνα «κοινὸ τόπο», εἶναι ἡ ἴδεα τῆς ὑπεροχῆς τοῦ γενικοῦ συμφέροντος σὲ σχέση μὲ τὸ ἀτομικό. Σὲ μιὰ πολὺ γνωστὴ φράση ὁ Πλάτων διακηρύσσει ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴν ἀληθινὴ ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς, πρέπει νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ γενικοῦ (ἢ κοινοῦ) συμφέροντος και ὅχι τοῦ ἀτομικοῦ, γιατὶ τὸ γενικὸ συμφέρον ἐνώνει, ἐνῷ τὸ ἀτομικὸ καταστρέφει τὶς πολιτεῖες (Νόμοι 875a). Στόχοι τοῦ γενικοῦ συμφέροντος εἶναι ἡ φιλία μεταξὺ τῶν πολιτῶν, ἡ φρόνηση και ἡ ἐλευθερία. Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς φιλίας (δόμονοιας), ὁ νομοθέτης πρέπει νὰ ρυθμίζει τὶς μεταξὺ τῶν πολιτῶν σχέσεις μὲ βάση τὸ ὁρθὸ μέτρο («τὸ μέτρον»), δηλ. τὴ δικαιοσύνη, και νὰ ἀποφεύγει τὴν ἀδικία. Ἀντίθετες στὸ γενικὸ συμφέρον εἶναι ἡ ἴδιοτέλεια, ἡ πλεονεξία, ἡ ὑπέρμετρη ἐλευθερία (ἢ «ἡδεῖα και ἄναρχος δημοκρατία», ἡ ἐξουσία τοῦ «ποιεῖν διτὶ τις βούλεται», Πολιτεία 557b ἐπ., 558c). Ζωντανὸ δὲ παράδειγμα συμπεριφορᾶς ἀντίθετης πρὸς τὸ γενικὸ συμφέρον εἶναι ὁ τύραννος, ὁ ὄποιος κυριαρχεῖται συνήθως ἀπὸ τὴν τάση τῆς ἰκανοποιήσεως



τῶν ιδιαίτερων συμφερόντων του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔλλειψη φρονήσεως καὶ ἀπὸ βίαια πάθη (*Πολιτεία* 573α ἐπ.).

Ἐξ ἄλλου, ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε, κατὰ τὸν Πλάτωνα μόνο ἡ γνώση μπορεῖ νὰ δῷγήσει στὴν ἀρετή, εἶναι φανερὸ ὅτι προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ γενικοῦ συμφέροντος εἶναι ἡ γνώση του, ἡ συνειδητοποίησή του ἀπὸ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν. Ἡ σκέψη αὐτὴ παραμένει πάντα ἐπίκαιρη καὶ δρθή, τόσο γιὰ τὸ ιδιαίτερο γενικὸ συμφέρον κάθε κράτους ἢ ἔθνους, ποὺ εἶχε ὑπ’ ὅψη του ὁ Πλάτων, ὅσο καὶ γιὰ τὸ πανανθρώπινο γενικὸ συμφέρον, γιὰ τὸ κοινὸ συμφέρον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας (τὸ *bonum commune humanitatis*). Πράγματι, ὅταν ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων συνειδητοποιήσει τὶς ἐπιταγὲς καὶ τὴν ἀξία τοῦ πανανθρώπινου συμφέροντος, τότε τὰ ἀντίθετα συμφέροντα τῶν ἀτόμων ἢ τῶν ὁμάδων θὰ ὑποχωρήσουν ὑπὸ τὴν πίεση τῆς κοινῆς γνώμης τῶν λαῶν καὶ θὰ ἐπικρατήσουν σὲ παγκόσμια κλίμακα οἱ λύσεις ποὺ ἐπιβάλλονται γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν κινδύνων ποὺ τὴν ἀπειλοῦν σήμερα ἀπὸ τὸν ὑπέρμετρο τεχνικισμὸ ἢ ἀπὸ ἕνα πυρηνικὸ πόλεμο.

Ἀπὸ ὅσα ἀναφέραμε πολὺ συνοπτικὰ πιὸ πάνω μπορεῖ νὰ σχηματίσει κανεὶς μιὰ ἀμυδρὴ εἰκόνα τοῦ πλούτου τῶν στοχασμῶν τοῦ Πλάτωνος πάνω στὸ πρόβλημα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς πολιτείας, ποὺ ἐκθέτει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια καὶ ἐπιτυχία ἡ συγγραφεύς, καὶ ταυτόχρονα νὰ διαπιστώσει τὴ μεγάλη ἡθικὴ καὶ πρακτικὴ σημασία ποὺ διατηροῦν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στοχασμοὺς αὐτοὺς γιὰ τὴ σύγχρονη ζωή. Στὸ βιβλίο αὐτὸν ἡ κυρία Κελεσίδου-Γαλανοῦ, στηριζόμενη σὲ μιὰ βαθειὰ γνώση καὶ ἐποπτεία τῶν ἔργων τοῦ ἀθηναίου φιλοσόφου, ἐρμηνεύει καὶ ταξινομεῖ ὀρθὰ τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὰ σωτηριακὰ ἀγαθὰ καὶ ιδιαίτερα γιὰ τὴ δικαιοσύνη, τὴ φιλία, τὴν ὁμοφροσύνη, ἔξαίρει τὴ σημασία τῆς γνώσης τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, τὴ σπουδαιότητα τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς παιδείας γιὰ τὸ γενικὸ καλὸ καὶ ρίχνει καινούργιο φῶς σὲ πολλὲς πτυχὲς τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πνεύματος τῆς ἀρχαιότητας. Ἡ δλη ἐργασία προάγει γενικὰ τὶς πλατωνικὲς μελέτες καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πολὺ ὀρθὰ ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση σὲ ἔχωριστὸ τεῦχος τοῦ ἔργου τῆς Συντάκτου του κυρίας Ἀννας Κελεσίδου-Γαλανοῦ, καὶ εἶμαι εὔτυχὴς ποὺ συνετέλεσα, ως μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς καὶ ως εἰσηγητής, στὴ λήψη τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως.

Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος

