

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

I. Σὲ ἀντίθεση μὲ δ, τι συμβαίνει ἡδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα σὲ ἄλλους τομεῖς, δπως ἡ Φύση, ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Κοινωνία, ἡ Τέχνη, ἡ Γλώσσα, μόνο προσφάτως τὸ φαινόμενο τῆς Τεχνολογίας ἔχει προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ. Καὶ τοῦτο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, σὲ παγκόσμια κλίμακα, ἡ τεχνολογία ἐπηρεάζει ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀτομικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ πολιτιστικῆς ζωῆς.

Ἡ ζωὴ στὴν τεχνολογικὴ κοινωνία ἔχει ἀλλάξει, εἴτε τὴν συγκρίνει κανεὶς μὲ προηγούμενες φάσεις τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, εἴτε τὴν συγκρίνει μὲ μὴ δυτικοὺς πολιτισμούς. Ἡδη ἔχει ἐπικρατήσει ἔνας τρόπος ζωῆς μὲ δικά του, καὶ ἐν πολλοῖς καινοφανῇ, χαρακτηριστικὰ — ἔνας τρόπος ποὺ χαρακτηρίζει καὶ χρωματίζει ἀποφασιστικὰ τὴν παρούσα φάση τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀσχετα μὲ τὶς ἀπόψεις περὶ τῆς διαδικασίας μέσω τῆς ὁπίας ὁδηγηθήκαμε στὴ σημερινὴ κατάσταση πραγμάτων, ὅλοι οἱ στοχαζόμενοι ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ — ἴστορικοί, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι, θεολόγοι — συμφωνοῦν ὅτι ἡ τεχνολογία ἀποτελεῖ ἔναν κεντρικὸ καὶ οὐσιώδη παράγοντα αὐτῆς τῆς ἔξελιξεως τὴν ὁπία ἡδη ζοῦμε.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς τεχνολογίας ἔχει ἔξαπλωθεῖ σχεδὸν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς καὶ ἀτομικῆς ζωῆς. Καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἀνακύπτει ἔνα ὀλόκληρο φάσμα προβλημάτων. Προβλημάτων, τὰ ὅποια, κατὰ τὸ μέγιστο μέρος τους, οἱ ἀνθρωπoi δείχνουν νὰ τὰ ὑποψιάζονται πολὺ λίγο — παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐκόντες ἄκοντες, τὰ ζοῦν. Τί κομίζει συνεπῶς ἡ τεχνολογία στὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὴν κοινωνία; Ἀνθρωπισμὸ ἢ μηδενισμό; Καὶ ποιὰ διαγράφεται ἡ μοίρα τῶν ἀξιῶν ποὺ ἐνέπνευσαν πολιτικοὺς ἡγέτες, θρησκευτικοὺς ὁραματιστές, φιλοσόφους, ἐπαναστάτες καὶ καλλιτέχνες; Ὁδηγοῦνται στὴ δικαίωση ἢ τὴν ἀπόρριψη; Μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἔνα τεράστιο κενὸ ἀνάμεσα στὴ σπουδαιότητα τῆς τεχνολογίας στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε καὶ τὶς φιλοσοφικὲς ἐργασίες ποὺ ἔχουν ἀφιερωθεῖ στὴν κατανόηση τῆς ἴδιας, τῶν προϋποθέσεών της καὶ τῶν (ἡθικῶν, πολιτικῶν, κοινωνικῶν) συνεπειῶν της. Ἐτσι, κατὰ τὴ συνάντηση φιλοσοφίας καὶ τεχνολογίας, ἡ φιλοσοφία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ κριτὴς ἢ ὁ δικαστής. Εἶναι μᾶλλον κατηγορούμενος — ἔστω καὶ ἔξ ἀμελείας.

Ἡδη ἀπὸ τὴ γέννησή της στὴν Ἰωνία, ἡ φιλοσοφία ἔθεσε ώς σκοπό



της νὰ κατανοήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ φύση ὡς ἔνα ἐνιαῖο σύνολο. Στὸ πλαισιο αὐτῆς τῆς ὁπτικῆς, ἡ τεχνολογία ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ὡς μία φυσικὴ πλευρὰ τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ τεχνολογία ἐθεωρεῖτο ὡς τελούσα σὲ μία ὑπαρξιακὴ ἐνότητα μὲ τὸ ἀνθρώπινο εἶναι, ὡς ἔκφανση τοῦ ἀνθρωπίνου στοιχείου κατὰ τὴ σχέση του μὲ τὸν κόσμο.

“Οταν ὅμως τὸ τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα θεωρεῖται ὡς κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο (καὶ ἐνίοτε περίπου ἀντιμέτωπο μὲ τὸν ἄνθρωπο), ἢ τουλάχιστον ὑπάρχει ἡ αἰσθηση ὅτι συμβαίνει τοῦτο, τότε αὐτὴ ἡ ἐνότητα μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς τεχνολογικῆς του δραστηριότητος ἔχει διαρραγεῖ. Καὶ τότε ἔχει αὐτομάτως προκύψει ἡ ἀνάγκη γιὰ μία ἄλλη προσέγγιση στὸ φαινόμενο καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς τεχνολογίας.

II. Ἐκ πρώτης ὁψεως, τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ προκαλεῖ κάποια ἔκπληξη. Διότι ἡ τεχνολογία γενικῶς συνίσταται στὸν ἐνσυνείδητο, καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐνὸς δρισμένου σκοποῦ, μετασχηματισμὸ τῆς φύσεως — καὶ συνεπῶς στὸν «ἔξανθρωπισμὸ» ἐνὸς ἀρχεγόνως ἐχθρικοῦ (ἢ, τουλάχιστον, ἀδιάφορου ἀπέναντι στὸν ἄνθρωπο) περιβάλλοντος. “Ἄν λοιπὸν ἡ τεχνολογία θεωρηθεῖ ὡς ὁ πρακτικὸς μετασχηματισμὸς τοῦ φυσικοῦ κόσμου γιὰ ἔναν δρισμένο σκοπὸ —μετασχηματισμός, πάντως, ὁ ὅποιος ἔχει συλληφθεῖ καὶ σχεδιασθεῖ θεωρητικῶς— τότε αὐτὴ εἶναι ἔνα φαινόμενο ποὺ ἐκτείνεται ἐν μέρει σὲ διανοητικὲς καὶ ἐν μέρει σὲ ὑλικὲς σφαῖρες. Ἔτσι ὁ Werner Haverbeck θεωρεῖ τὴν τεχνολογία ὡς ὀδηγούσα στὸν «ἔξανθρωπισμὸ τῆς γῆς¹». Ὁμοίως, ὁ Andreas van Melsen θεωρεῖ τὸν ἄνθρωπο ὡς τὸν «νοῦ-μέσα-στήν-ὕλη», διὰ τοῦτο καὶ θεωρεῖ τὴν τεχνολογία ὡς τὸ ἀπαραίτητο στοιχεῖο κάθε πνευματικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ νοῦς ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του καὶ τὶς δυνατότητές του, καὶ βλέπει τὴ φύση ὡς ὑλικὸ τὸ ὅποιο πρέπει νὰ ὑποστεῖ ἐπεξεργασία, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ ἐνεργοποιήσει τὶς δεδομένες δυνατότητές του πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος. «Τὸ νὰ γίνει κανεὶς ἀνθρώπινος δὲν σημαίνει μόνο τὸ νὰ ἐμπλουτίσει τὸ πνεῦμα καὶ νὰ τοῦ δώσει μορφή, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ νὰ ἐπεξεργασθεῖ τὴ φύση, ἔτσι ὥστε νὰ τὴν θέσει ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ πνεύματος, διότι ἡ μοίρα τῆς ὕλης συνίσταται ἀκριβῶς στὸ νὰ ὑποταγεῖ σὲ αὐτὸν τὸν ἔλεγχο²».

1. W. G. HAVERBECK, *Das Ziel der Technik - Die Menschwerdung der erde*, Olten, 1965, σσ. 273-278.

2. A. VAN MELSEN, *Science and Technology and its Effect on Man*, Pittsburgh, 1961, (The nature of technology and its effect on man), σ. 256.



Π. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ

Συνεπῶς, ἔνας κόσμος ὁ ὅποιος ἔχει μετασχηματισθεῖ σύμφωνα μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες, θὰ ἔπρεπε νὰ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἰκανοποίηση τῶν αὐθεντικῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν, νὰ εύνοεῖ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς προσωπικότητος καὶ τὴν αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου. 'Αντ' αὐτοῦ, πληθαίνουν τὰ παράπονα γιὰ τὸν ἀλλοτριωτικὸ χαρακτήρα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Γιατί συνέβη αὐτό;

Τεχνολογία ὑπῆρχε σὲ ὅλες τὶς ἐποχές. 'Ο ἀνθρωπὸς τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς ποὺ δέξυνει τὸν λίθο, προκειμένου νὰ τὸν χρησιμοποιήσει ώς ὅπλο ἢ ώς ἐργαλεῖο, ἔχει ἥδη δημιουργήσει καὶ ἀσκήσει τεχνολογία. 'Οντως, ἡ τεχνολογία ώς φαινόμενο ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος — ἐν τέλει δέ, αὐτῆς ταύτης τῆς ἀνθρώπινης δοντότητος. 'Ηδη ἀπὸ τὸ ὅμιχλῶδες σκηνικὸ τῆς προϊστορίας διακρίνουμε τὴ μορφὴ τοῦ Προμηθέα, ὁ ὅποιος ἀφήρπασε τὸ πῦρ ἀπὸ τοὺς θεοὺς προκειμένου νὰ τὸ προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς καταδεικνύει τὴν ἀρχέγονη τάση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναζητήσει τὰ μέσα προκειμένου νὰ ἐπέμβει κυριαρχικὰ στὴ φύση, γιὰ νὰ τὴν προσαρμόσει στοὺς σκοπούς του καὶ νὰ τὴν χρησιμοποιήσει γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν σκοπῶν.

'Η σύγχρονη τεχνολογία, τῆς ὅποιας ὁ Jacques Ellul θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀρχὴ ἀνάγεται στὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα³, συνιστᾶ ἔνα φαινόμενο χωρὶς προηγούμενο. Διότι πρόκειται γιὰ μία ἱστορικὴ ἔκφανση, ἡ ὅποια εἶναι ποιοτικῶς διαφορετικὴ ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐκδήλωση τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος ποὺ ἀνεφάνη σὲ προγενέστερες ἱστορικὲς περιόδους. 'Ωστε, ἂν καὶ ἡ ἀρχέγονη καταγωγὴ της εἶναι ἀρκετὰ μακρινή, εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθεῖ ὅτι μόνο κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἡ τεχνολογία ἔχει ἀρχίσει νὰ συνιστᾶ ἔνα πρόβλημα. Διότι, διὰ τοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὅποιος στηρίζεται σὲ αὐτήν, ἡ τεχνολογία ἔχει εἰσβάλει καὶ μετασχηματίσει ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων⁴. 'Απὸ τὰ μέσα καὶ τὶς μεθόδους διεξαγωγῆς τῶν πολέμων, ἔως τὴν πολιτικὴ πρακτική, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, τὴν ιατρική, τὴν ἐκπαίδευση, τὶς κοινωνικὲς σχέσεις, τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν κατανάλωση, τὴν δργάνωση τῆς ἀστικῆς ζωῆς, τὴν ἐκδήλωση ἀγάπης, ἀκόμη δὲ καὶ τῆς ἐρωτικῆς σχέσης, μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.

'Ηδη τὰ δρια τῶν δυνατοτήτων τῆς σύγχρονης τεχνολογίας ξεπερνοῦν

3. Jacques ELLUL, *The Technological Society*, New York, 1964, σσ. 61-79. Γαλλικὸ πρωτότυπο: 1954.

4. K. E. BOULDING, The Interplay of Technology and Values, στὸν τόμο *Values and Future - The Impact of Technological Change on American Values*, (ed. K. Baier καὶ N. Rescher), New York, 1971, σ. 347.



τὰ ὅρια τοῦ πλανήτη μας — τουλάχιστον σὲ δ,τι ἀφορᾶ τὴ δυνατότητα διαπλανητικῶν ταξιδιῶν καὶ ἀποστολῆς σημάτων μέσα στὸ διαστημικὸ χῶρο, σὲ ἄγνωστους ἀποδέκτες. Συγχρόνως, ἡ τεχνολογία γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἰστορία, εἶναι σὲ θέση νὰ ἀναπτύσσεται σὲ παγκόσμια κλίμακα. Ἡ τηλεόραση καθιστᾶ δυνατὴ τὴν παρακολούθηση ἐνὸς ἐν ἔξελιξι γεγονότος ἀπὸ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ταυτοχρόνως. Ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότητα (ἢ ὁ κίνδυνος) ἐκλύσεως οὐσιῶν ποὺ μποροῦν νὰ φθάσουν σὲ ὅλες τὶς ἐσχατιὲς τοῦ πλανήτη, χωρὶς νὰ τὶς σταματᾶ κανενὸς εἴδους σύνορο, συνιστᾶ μία ἄλλη μορφὴ τῆς «παγκοσμιότητος» τῆς τεχνολογίας. Τίποτε δὲν καταδεικνύει περισσότερο τὴν παγκοσμιότητα τῆς τεχνολογίας ἀπὸ ὅσο ἡ πυρηνική, καὶ δὴ οἱ στρατιωτικὲς ἐφαρμογές της. Ποτὲ ἄλλοτε στὴν Ἰστορία τόσο λίγοι ἀνθρώποι δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ προξενήσουν τόσο μεγάλη καταστροφὴ σὲ τόσο πολλοὺς ἀνθρώπους.

Θεωρώντας τὴ συγκρότηση τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἡ τεχνολογία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀπλῶς ἐνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐπὶ μέρους συστήματα τὰ ὅποια συνιστοῦν τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων. "Αν ἡταν ἔτσι, τότε θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἔξελθει ἀπὸ τὴν περιοχὴ ποὺ δρίζει ἡ τεχνολογικὴ δραστηριότητα καὶ νὰ εὑρεθεῖ κάπου ἄλλοῦ. Ἀλλὰ ἡ τεχνολογία διαπερνᾷ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς ζωῆς (ἐκτὸς ἵσως ἀπὸ τὴ ζωὴ κάποιων ἀναχωρητῶν). "Οπως καὶ ἡ φύση, καὶ ἡ τεχνολογία εἶναι πλέον μία πανταχοῦ παρούσα πραγματικότητα — μία πραγματικότητα ἡ ὅποια ὅντως ὑποκαθιστᾶ τὴν παρθένα φύση. "Οπως παρατηρεῖ ὁ Jacques Ellul, ἥδη ζοῦμε τὴν πρώτη τεχνολογία στὴν Ἰστορία ἡ ὅποια δὲν ἔχει ὅρια⁵. "Οχι μόνο διότι ἔχει ἔξαπλωθεῖ σὲ ὅλο τὸν πλανήτη, ἀλλὰ καὶ διότι ἔχει εἰσβάλει καὶ ἐπηρεάσει ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ τεχνολογία δὲν ἀποτελεῖ πλέον τμῆμα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ ἔχει ἥδη ἀπορροφήσει ἐξ ὀλοκλήρου ὀλόκληρο τὸν πολιτισμό, καὶ τὸν ἔχει διακαθορίσει ἀποφασιστικά, ἀφοῦ περικλείει καὶ διαμορφώνει κάθε πλευρὰ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια, οἱ ταχύτεροι πύραυλοι, ἡ γενετικὴ μηχανική, οἱ προοπτικὲς γιὰ μεγαλύτερη διάρκεια ζωῆς, γενικότερα ἡ θεαματικὴ ἀνοδος τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς, ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν παράδειγμα μιᾶς νέου εἴδους σχέσεως ἀνάμεσα στὸν ἀνθρώπο καὶ τὴ φύση. Μέσω τῆς ἐκβιομηχάνισης, ἡ τεχνολογία ἔχει καταστεῖ ἡ δεσπόζουσα μεταβλητή, στὴν ὅποια ἔχουν ὑποταγεῖ ὅλοι οἱ ἄλλοι παράγοντες. Βεβαίως καὶ σὲ παλαιότερες ἐποχὲς ἡ ζωὴ καὶ οἱ δυνατότητες τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος ἐκινοῦντο ἐντὸς τῶν ὅριών τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων τῆς ἐποχῆς. Ἐν τούτοις, μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ὅρια, ἡ ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ, τὰ ἀνθρώπινα ἴδανικα, ἀκόμη

5. *Op. cit.*, σ. 78.



και ή αύτογνωσία τῆς κάθε ἐποχῆς —ή ίδέα ποὺ ή ἴδια είχε γιὰ τὴ φυσιογνωμία της— καθορίζοντο ἀπὸ μὴ τεχνολογικοὺς παράγοντες. Στὴν ἀρχαία ἐποχή, λόγου χάρη, κυριαρχοῦσε τὸ ἴδανικὸ γιὰ ἡθικὴ τελειοποίηση (ἴδανικό, τὸ ὅποιο ἔξετέθη μὲ λεπτὲς περιγραφὲς στὸν πλατωνισμό, ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδεῶδες τοῦ στωικοῦ σοφοῦ), ἐπίσης δὲ καὶ τὸ ἴδανικὸ τῆς πολιτικῆς συμμετοχῆς στὴν κοινωνία, ὑπὸ ὅρους τῶν ὅποιων ή φιλοσοφικὴ περιγραφὴ είχε δημιουργήσει τὸ ἀντίστοιχο ἴδεῶδες. Κατὰ τὸν Μεσαίωνα, τὰ κύρια σημεῖα ἀναφορᾶς ἦταν ή θρησκευτικὴ πίστη καὶ ή σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ἀντιθέτως, ή ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονη δραστηριότητα καὶ ἀγώνα γιὰ ποσοτικὴ καὶ ύλικὴ πρόοδο. Χάρη στὶς αὐξημένες δυνατότητες τῆς τεχνολογίας, τοῦτο ἔχει ὀδηγήσει σὲ ριζικὲς μεταλλαγὲς τόσο στὴν ἔξωτερικὴ ὅσο καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων⁶. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ή τεχνολογικὴ πρόοδος θεωρεῖται ως ή ὑψίστη ἀξία, ως τὸ κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς, τὸ ὅποιο οὐσιαστικὰ συγκροτεῖ τὴ συνεκτικότητα τῆς κοινωνίας. Οἱ πολιτικές, οἱ ἡθικές, οἱ αἰσθητικὲς συνέπειες τῆς τεχνοκρατίας θεωροῦνται ἀπλῶς ως ἀποτελέσματα μιᾶς διαδικασίας, ή ὅποια θεωρεῖται ως περίπου φυσικῶς δεδομένη, ἀναπόδραστη — μία διαδικασία ποὺ πρέπει νὰ γίνεται ἀποδεκτὴ ως κάτι τὸ τελείως φυσικό.

Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φύση μέσω τῆς τεχνολογίας είναι μία σχέση ὀργανική. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ή λογική, διὰ τῆς ὅποιας ἐκφράζεται αὐτὴ ή σχέση, πραγματώνεται καὶ λειτουργεῖ μέσω ὀργάνων, γιὰ τὴν ἐπίτευξη προδιαγεγραμμένων σκοπῶν. Ἐχουμε δηλαδὴ ἔνα εἶδος «ἐνόργανης» λογικῆς, ἀντιδιαστελλόμενης, λόγου χάρη, ἀπὸ τὴ «διαλεκτικὴ» λογικότητα, ή ὅποια συνιστᾶ στοχασμὸ γιὰ τὸ στοχασμό, ή στοχασμὸ ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ. Αὔτὸς ὁ τελευταῖος ἀποτελεῖ βεβαίως τὴ βασικὴ λειτουργία τοῦ ἐπιστημονικῶς σκέπτεσθαι καὶ δημιουργεῖν, ἀσφαλῶς δὲ τελεῖ σὲ ἀμφίδρομη σχέση μὲ τὴν τεχνολογικὴ λογική: οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου ἰκανοποιοῦνται μέσω τῶν προϊόντων ποὺ παράγει ή τεχνολογία. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἔξελίξεις τῶν τεχνικῶν ὀργάνων καὶ συστημάτων ἔξαρτωνται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς καθαρῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ἔτσι ὥστε ή τελευταία νὰ ἔχει οὐσιαστικῶς καταστεῖ ἔνας παράγων παραγωγῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ή καθαρὴ ἐπιστήμη ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ νέα τεχνικὰ μέσα προκειμένου νὰ προχωρήσει σὲ νέες ἀνακαλύψεις στὸ πεδίο αὐτοῦ ποὺ ὀνομάσαμε διαλεκτικὴ λογικότητα, τουτέστιν καθαρὴ ἐπιστημονικὴ σκέψη.

III. Ἐν τούτοις, ἔνα ἄτομο είναι σὲ θέση νὰ χειρισθεῖ καὶ νὰ ἀξιοποιήσει μόνο ἔνα πολὺ μικρὸ μέρος τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων ποὺ συνο-

6. Hannah ARENDT, *The Human Condition*, Chicago, 1958, σ. 322.



λικῶς είναι σήμερα διαθέσιμες. Ὁμοίως, είναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει ἔνα ἐλάχιστο τμῆμα τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων ποὺ ἀπαιτοῦνται προκειμένου νὰ θέσει σὲ διαδικασία παραγωγῆς τὶς συσκευὲς ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. Ἔτσι, ἡ σύγχρονη τεχνολογικὴ πραγματικότητα, ώς σύνολο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σκηνικὸ τοῦ ἱστορικοῦ παρόντος, ἐμφανίζεται στὸ ἄτομο ώς μία δύναμη ξένη καὶ ἀνώνυμη, μία δύναμη ἡ ὁποία καθορίζει τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀδυσώπητα καὶ καθοριστικά.

‘Ο ἀνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι ἔχει στερηθεῖ τὴν αὐτονομία του σὲ σχέση μὲ τὴν τεχνολογία καὶ ὅτι ὁ ἴδιος είναι ὑποταγμένος σὲ ἀνάγκες ποὺ δὲν ἀνακύπτουν ἀπὸ τὸν αὐθεντικὸ του ἔαυτὸ καὶ σὲ σκοπιμότητες ποὺ ἐνίστεται οὕτε κὰν γνωρίζει. Βεβαίως, ἡ τεχνοκρατούμενη κοινωνία προσφέρει πλῆθος ἀπὸ εὔκολίες καὶ ἀνέσεις. Ἀλλὰ είναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὁ Erich Fromm εἶχε δίκαιο ὅταν ὑποστήριζε ὅτι «ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ τραγωδίες ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους θὰ ἔξαφανισθοῦν ἐὰν πάψουν νὰ ὑπάρχουν ύλικὲς ἀνάγκες, ἀποτελεῖ μία παιδαριώδη αὐταπάτη⁷».

Ἐτσι δὲν είναι ἀπροσδόκητο ὅτι τόσο ἡ ὑπαρξιακή, ὅσο καὶ ἡ κοινωνικὴ στάση ἀπέναντι στὴν τεχνολογία χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία ἀμφιθυμία. ‘Αφ’ ἐνός, ἡ θεαματικὴ ἀνοδος τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς ὀδηγεῖ σὲ μία ἀνεπιφύλακτη, καὶ ἐνίστε ἀφελῆ, πίστη στὴν τεχνολογικὴ πρόοδο. ‘Αφ’ ἑτέρου, παρατηρεῖται μία ἀντίδραση στὴν ἐπιρροὴ τῆς τεχνολογίας —ἀντίδραση αὐτόματη, συχνὰ ἄλογη καὶ ἀνερμάτιστη— ἡ ὁποία ὀδηγεῖ σὲ οὔτοπιστικὰ ὅράματα γιὰ «ἐναλλακτικὸ τρόπο ζωῆς», ώς ἐὰν ἥταν δυνατὴ μία ζωὴ χωρὶς τεχνολογία σήμερα. Ἐν τούτοις, στὴ θέση τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν κυριαρχία πάνω σὲ μία ἐχθρικὴ φύση, ὑπάρχει σήμερα ἡ ἔξαρτηση ἀπὸ ἔνα τεχνολογικὸ περιβάλλον. Ἡ ὑπαρξη ἀυτοῦ τοῦ περιβάλλοντος θεωρεῖται ώς δεδομένη, ώς κάτι τὸ φυσικὸ καὶ χωρὶς αὐτὸν ἡ ἀνθρωπότητα δὲν μπορεῖ σήμερα νὰ ζήσει. Τὰ προβλήματα, σὲ μεγάλο βαθμό, ἀνέκυψαν ἀπὸ μία ὁρισμένη συμπεριφορά: τὴν ἐπιδίωξη στόχων ποὺ εἶχαν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα —εἰ δυνατὸν ἄμεση πραγμάτωση καὶ ἀπόδοση— καὶ τὴν ἀβάσιμη ἐλπίδα ὅτι, ὅπως καὶ στὸ παρελθόν, τὸ μέλλον θὰ παρουσιάσει (τεχνολογικές) λύσεις σὲ ὅλα τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα.

‘Αλλὰ τὸ δίλημμα ἀνακύπτει ἀπὸ τὰ πράγματα: ἡ τεχνολογία ὑποτίθεται ὅτι ὑπηρετεῖ τὸν ἀνθρωπο καὶ, εἰδικότερα, ὅτι παρέχει τὶς συνθῆκες γιὰ προσωπικὴ ἀνέλιξη καὶ ὀλοκλήρωση. Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει διαθέσιμο ἔνα εύρὺ περιθώριο ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐν τούτοις, ἡ ἴδια ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος ἀπαιτεῖ σχε-

7. Erich FROMM, *The Revolution of Hope - Toward a Humanized Technology*, New York, 1968, σ. 107.



διασμό, συντονισμό και έλεγχόμενη δραστηριότητα — στοιχεῖα τὰ όποια κατ' ἀνάγκην περιορίζουν τὰ περιθώρια λήψεως ἀποφάσεων προσωπικοῦ χαρακτῆρος. Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἐπιδεινώνεται ἀπὸ τὸ δτι, στὴν πράξη, ἡ ἀξιοποίηση ἐνὸς δεδομένου τεχνολογικοῦ δυναμικοῦ συχνὰ ἀποτελεῖ τὴν πραγμάτωση τῶν περιορισμένων συμφερόντων ὁρισμένων συγκεκριμένων διμάδων — ἐνῷ τὶς συνέπειες ὑφίστανται πολὺ εὐρύτερες διμάδες πληθυσμοῦ.

Σχετικὰ μὲ αὐτό, ὁ Emmanuel Mesthene παρατηρεῖ δτι οἱ τεχνολογικὲς καινοτομίες κατ' ἀρχὴν ἀντανακλοῦν τὶς ἀποφάσεις μιᾶς δράκας ἀτόμων, τὰ όποια χρησιμοποιοῦν κριτήρια ὅπως ἡ αὐξημένη παραγωγικότητα, καλύτερες πωλήσεις και ἀυξημένη ἀποτελεσματικότητα. Ἡ μέριμνα γιὰ τὰ κοινωνικὰ πλεονεκτήματα ἡ μειονεκτήματα δὲν εἶναι ἀποφασιστική. Ἐκεῖνο συνεπῶς ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὶς ἀνεπιθύμητες παρενέργειες τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν εἶναι τὸ γεγονὸς δτι οἱ ἀποφάσεις ἐπηρεάζονται ἀπὸ οἰκονομικὲς σκοπιμότητες και ὅχι ἀπὸ θεμελιώδεις εὐθύνες ἀπέναντι στὴν κοινωνία. Γιὰ νὰ θεραπευθεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση, ὁ Mesthene προτείνει ὅπως, πρὶν ἀπὸ κάθε τεχνολογικὴ καινοτομία, προηγεῖται μία ἀνάλυση κοινωνικοῦ κόστους/δφέλους, βασιζόμενη στὴ χρήση κοινωνικῶν δεικτῶν, διὰ τῶν δποίων θὰ ἀποτιμῶνται ὅλες οἱ κοινωνικὲς συνέπειες⁸.

Ἡ φιλοσοφικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸ φαινόμενο τῆς τεχνολογίας, συνεπῶς, δὲν ἀποτελεῖ θέμα μιᾶς ἴδιαίτερης προαιρετικῆς ἐπιλογῆς. Ἡ μελέτη τοῦ φαινομένου, ἵδιως δὲ σὲ δτι ἀφορᾶ τὶς κοινωνικές, πολιτικές, ἡθικές, οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις του, ἀποτελεῖ ἔνα ούσιωδες προαπαιτούμενο προκειμένου νὰ κατανοηθεῖ δτι ἐκφαίνεται ως σύγχρονη ζωή.

IV. Ἀλλὰ τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ φιλοσοφία μὲ τὴν πραγματικότητα αὐτή; Καὶ εἶναι δυνατὸν τὰ σύγχρονα πιεστικὰ και ἐπείγοντα προβλήματα νὰ εῦρουν λύση διὰ τῆς φιλοσοφίας; Δὲν θὰ ἥταν παράξενο ἐὰν ἡ πρόθεση (ἔστω, ἡ φιλοδοξία) τῆς φιλοσοφίας νὰ στοχασθεῖ ἐπὶ τῆς προβληματικῆς ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῆς σύγχρονης τεχνολογίας ἀντιμετωπίζετο μὲ σκεπτικισμό. Δὲν θὰ ἥταν ἄλλωστε δυσχερὲς νὰ μαντέψει κανεὶς τὴν ἐπιχειρηματολογία ἐναντίον μιᾶς τέτοιας προοπτικῆς: ἡ φιλοσοφία νὰ ὑπαγορεύσει τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ προβλήματα ποὺ ἀναδύονται στὴ σημερινὴ τεχνοκρατούμενη πραγματικότητα; Μὰ ἡ φιλοσοφία, ἐπὶ αἰῶνες τώρα, δὲν ἔχει κὰν δώσει ὁριστικὲς ἀπαντήσεις στὰ ἴδια της τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Συχνὰ θεωρεῖται ως ἐκείνη ἡ ἐνασχόληση

8. Emmanuel MESTHENE, *Technological Change - Its Impact on Man and Society*, Cambridge, 1970, σσ. 37-42.



τοῦ πνεύματος, ἡ ὁποία τείνει μᾶλλον νὰ δημιουργεῖ προβλήματα, χωρὶς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ δώσει δριστικὲς ἀπαντήσεις σὲ αὐτά⁹. Εἶναι λοιπὸν σὲ θέση ἡ φιλοσοφία νὰ λύσει προβλήματα, τὰ ὁποῖα δὲν κατορθώνουν νὰ λύσουν οἱ συνεχῶς δοκιμαζόμενες ίκανότητες πολιτικῶν, οἰκονομολόγων, τεχνοκρατῶν, ἐπιστημόνων;

Τὸ ἐπιχείρημα ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ρόλου τῆς φιλοσοφίας θὰ προχωροῦσε περαιτέρω: ἐὰν ἐπιτρέψει κανεὶς στὴ φιλοσοφία νὰ ἀναλάβει τὴ διαπραγμάτευση τῶν προβλημάτων αὐτῶν, τότε τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι αὐτὴ θὰ ἐμπλακεῖ (καὶ θὰ ἐμπλέξει τὰ ἴδια τὰ προβλήματα) σὲ ἀτέρμονες συζητήσεις. Ὁπότε ὅλα τὰ ζητήματα —ἀκόμη καὶ αὐτὰ τῆς ἀμεσότερης πρακτικῆς ὑφῆς— θὰ ἐκφυλισθοῦν σὲ ἀντικείμενα διανοητικῶν ἀσκήσεων, σὲ θεωρητικὲς καὶ ἀφηρημένες συζητήσεις, οἱ ὁποῖες δὲν θὰ καταλήγουν πουθενά.

Πρόκειται γιὰ ἄποψη, ἡ ὁποία θεωρεῖ ὅτι, στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων οἱ δυνατότητες τῆς φιλοσοφίας ἔξαντλοῦνται σὲ στάση ἀπλῆς παρατηρήσεως τῶν πραγμάτων. Μία στάση ἡ ὁποία ἀναλίσκεται σὲ θεωρητικὲς σκέψεις, σὲ δραματισμούς, μία στάση, συνεπῶς, ἡ ὁποία θεωρεῖ τὴ φιλοσοφικὴ διάσκεψη ώς τὴν ἔκφραση τῆς ἀδυναμίας, ἀκόμη δὲ καὶ τῆς ἀνικανότητος. Μία τέτοια τοποθέτηση, ἐν τούτοις, θὰ εἴχε a priori ἀφαιρέσει ἀπὸ τὸ φιλοσοφικὸ στοχασμὸ κάθε δυνατότητα γιὰ ἐπέμβαση στὴ σύγχρονη τεχνοκρατούμενη πραγματικότητα — δηλαδή, μία πραγματικότητα ἡ ὁποία ἔχει διαμορφωθεῖ (τουλάχιστον φαινομενικά) ἀπὸ πρακτικοὺς παράγοντες. Συνεπῶς, μία πραγματικότητα ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ διεξόδους πρακτικές, καὶ δὴ ἄμεσες — ὅχι ἀτέρμονες καὶ ἀτελέσφορες θεωρητικὲς συζητήσεις.

Μία πρώτη παρατήρηση ποὺ θὰ κάναμε σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ συλλογιστικὴ εἶναι ὅτι, ἂν τὰ σημερινὰ προβλήματα θεωροῦνται πραγματικά (καὶ ἐμπνέουν φόβο, ἐν τέλει δὲ καὶ σεβασμὸ ἔξ αὐτοῦ τοῦ φόβου), τότε ἡ προσέγγιση τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στὰ προβλήματα αὐτὰ θεωρεῖται ώς «λιγότερο πραγματική», δηλαδὴ λιγότερο τελεσφόρος, δηλαδὴ λιγότερο ἀποτελεσματική. Συνεπῶς στὴ σημερινὴ πραγματικότητα, ἡ ἔννοια τοῦ πραγματικοῦ συνδέεται ἄμεσως μὲ (καὶ ἀρύεται σεβασμὸ ἀπό) τὴν ἔννοια τοῦ πρακτικοῦ. Ἀλλὰ ὅχι τοῦ οίουδήποτε πρακτικοῦ. Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ὄντολογία τοῦ πρακτικοῦ, θὰ λέγαμε, ποικίλλει. Καὶ αὐτὸ ἀνέρχεται στὴν ὑψηστη θέση τοῦ συστήματος ἀξιῶν δταν δὲν εἶναι ἀπλῶς πρακτικό, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀποτελεσματικό. Μὲ αὐτὴν τὴν (ὅχι συνειδητή, ἀλλὰ καθοριστικῶς ὑπαρκτή) θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἐκεῖνο ποὺ θεωρεῖται ώς ἐπειγόντως ἀπαραί-

9. Evandro AGAZZI, Ethical Issues of Science and Techonology στὸν τόμο *Philosophy Facing World Problems*, ed. I. Kuçuradi, Ankara, 1896, σσ. 23-29.



τητο σήμερα είναι πρακτικές και άποτελεσματικές ένέργειες, δχι θεωρητικές συζητήσεις και άνταλλαγή φιλοσοφικῶν ἀπόψεων.

‘Η ἀντίληψη ἀπὸ τὴν δούλια προκύπτει ἡ ἀνωτέρω ἐπιχειρηματολογία ἀποτελεῖ οὐσιαστικῶς τὴν κυρίαρχη στάση ποὺ ἔμπνέει δχι μόνο δλη τὴ σύγχρονη τεχνολογικὴ δραστηριότητα ἀλλὰ και τὴν ἀποτίμησή της. Διότι ἡ σύγχρονη τεχνολογικὴ δραστηριότητα προσανατολίζει δλες τὶς ἀποφάσεις σύμφωνα μὲ μία λογική, ἡ δούλια είναι ἄκαμπτα προσανατολισμένη πρὸς τὸ στόχο τῆς ἀποτελεσματικότητος. ’Εκεῖνο ποὺ ζητεῖται ἀπὸ τὸν σύγχρονο τεχνοκράτη είναι νὰ ἐπινοήσει τὸν ἀποτελεσματικότερο τρόπο προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἔνας στόχος ποὺ ἔχει τεθεῖ — εἴτε αὐτὸς ἀφορᾶ παραγωγὴ ἀγαθῶν, εἴτε ἐφαρμογὴ καταλλήλων μεθόδων παραγωγῆς, εἴτε ἐπηρεασμὸ τῆς βουλήσεως ψηφοφόρων ἐν δψει ἐκλογῶν, εἴτε παροχὴ ἰατρικῆς βοήθειας σὲ ἔνα δρισμένο πληθυσμιακὸ σύνολο, εἴτε ἐπινόηση τρόπων γιὰ καταστολὴ ἔξεγέρσεων ἐντοπίων πληθυσμῶν στὴν ’Αφρικὴ ἢ τὴ Λατινικὴ ’Αμερική.

‘Ἐτσι τὸ πρόβλημα τῶν οὐσιαστικῶν στόχων ἀπωθεῖται στὸ περιθώριο. Τὸ ὑποκείμενο τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα γιὰ ἔκφραση ἢ ἵκανοποίηση τοῦ αὐθεντικοῦ ἔαυτοῦ του μέσω τῆς δραστηριότητος αὐτῆς, ἢ ἔστω τῆς προσωπικῆς ἵκανοποίησεως κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῆς ἀναλογούσης ἐργασίας, στὸ πλαίσιο τοῦ καταμερισμοῦ της ὅπότε δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται ως ἀπροσδόκητο τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἀλλοτρίωση καθίσταται ὁ κυριότερος ποιοτικὸς προσδιορισμὸς τοῦ ἴστορικοῦ παρόντος¹⁰.

‘Η μέριμνα γιὰ ἀποτελεσματικότητα σημαίνει ὅτι οἱ σύγχρονες ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολογίας τείνουν νὰ ἀπομειώσουν τὰ προβλήματα στὶς διαστάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν ποσότητα. Αὐτὸς είναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιον ἡ τεχνολογία ἐμφανίζεται ως ἔξαιρετικὰ τρωτὴ ὅταν κρίνεται μὲ κριτήρια ἐκτὸς ἔαυτῆς, ὅπως λόγου χάριν μὲ κριτήρια ἀνθρωπιστικὰ ἢ οἰκολογικά. ’Η καταλληλότητα μιᾶς μεθόδου κρίνεται συνήθως μὲ κριτήριο τὴ σχέση κόστους/ἀποδόσεως μεταβλητῶν, οἱ ὅποιες ἀποτιμῶνται ποσοτικῶς. ’Ένα ἐκπαιδευτικὸ ἴδρυμα, λόγου χάρη, θὰ θεωρηθεῖ ως παραδεκτὸ (δηλαδὴ ἀποτελεσματικό) σύμφωνα μὲ τὸ κριτήριο τοῦ ἂν μπορεῖ νὰ παρέχει ἐκπαίδευση στὸν μέγιστο δυνατὸν ἀριθμὸ σπουδαστῶν μὲ τὸ μικρότερο δυνατὸν κόστος. Οἱ ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες τοῦ σπουδαστῆ, ἡ ποιότητα ποὺ θὰ προσδώσει τὸ ἐπάγγελμα στὴν δλη ζωὴ του, ἡ δυνατότητα τῆς κοινωνίας νὰ ἀπορροφήσει ἀνάλογο ἀριθμὸ ἐπιστημόνων, οἱ δυνατότητες ἐπιστημονικῆς καριέρας και ἀξιοπρεποῦς ζωῆς τῶν πτυχιούχων, δλα αὐτὰ ἀποτελοῦν

10. Τάκη ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΥ, ‘Ελληνισμὸς και ἀλλοτρίωση’, Αθήνα, 1982, Κεφ. II, σσ. 99-184.



συνήθως δευτερεύοντα στοιχεῖα στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδιασμοῦ καὶ τῆς ὅλης μελέτης.

Ἡ τεχνοκρατούμενη σκέψη λαμβάνει συνήθως ὑπ’ ὄψιν μεταβλητὲς οἱ δοποῖες εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκτιμηθοῦν καὶ νὰ ἀποδοθοῦν μὲ δρους ποσότητος — ὅπως τὸ κόστος χρόνου, τὸ κόστος ἔργασίας, τὸ κόστος κεφαλαίου, τὸ ἀπαιτούμενο ποσὸν ἐνεργείας, ὁ ἀριθμὸς τῶν μονάδων ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν ἢ θὰ ἔξυπηρετηθοῦν κ.τ.τ. Πολὺ λιγότερο, ἢ καὶ οὐδόλως, λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν παράγοντες ποιότητος — ὅπως ἡ προσωπικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, ἡ εύτυχία του, οἱ φόβοι καὶ οἱ ἐλπίδες του, ἡ ἀρμονία τοῦ περιβάλλοντος, ἡ αἰσθητικὴ.

“Αν ἡ θεώρηση τοῦ ρόλου τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἐκείνη ποὺ φαίνεται στὴν ἀνωτέρω ἐπιχειρηματολογία, τοῦτο συμβαίνει διότι ἡ σύγχρονη τεχνοκρατούμενη σκέψη ἔχει κάθε λόγο νὰ εἶναι ὑπερήφανη (ἀκόμη καὶ ἀλαζών), ἂν ἀποτιμηθεῖ μὲ τὰ δικά της κριτήρια. Πράγματι, ἡ ἐπιδίωξη τῆς ποσότητος ἔφερε θεαματικὰ ἀποτελέσματα. Σήμερα ὑπάρχουν μέσα, μηχανήματα, συσκευές, δυνάμεις, ἐνέργεια, περισσότερα ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχὴ ἀπὸ μνήμης ἀνθρώπου.

Τότε ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα; “Αν αὐτὸ ἔξετασθεῖ μὲ κριτήρια ἐσωτερικὰ τῆς τεχνολογίας, τότε θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι αὐτὸ συνίσταται σὲ ἀνάγκες μεγαλύτερης ἀποτελεσματικότητος. Καὶ αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθεῖ ἄλλως, ἀπὸ διάθεση περισσοτέρων μέσων, δυνάμεων, ἐνέργειας, προκειμένου αὐτὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίζει σὲ παγκόσμια κλίμακα. Ἀλλὰ αὐτὰ μποροῦν νὰ τὰ παράσχουν μόνο ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνολογία. Διότι ἡ μέχρι σήμερα ἀνάπτυξή των μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὸν παράγοντα ποσότητα σὲ μεγέθη ποὺ δὲν ἔγνώρισε μέχρι σήμερα ὁ κόσμος.

V. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύση, τὴν ὅποια εἶναι σὲ θέση νὰ παράσχει αὐτὸ ποὺ ἀνωτέρω ὀνομάσαμε «ἐσωτερικὴ» λογικὴ τῆς τεχνολογίας. Δηλαδή, μία λογικὴ ποὺ προκύπτει μὲ βάση τὶς ίδικές της ἀξίες καὶ μόνον. Ἐν τούτοις, ἂν ὑπάρχει κάποιο λάθος σὲ αὐτὴ τὴ λογική, τοῦτο δὲν προκύπτει μὲ διαλεκτικὴ ἀνάλυση. Προκύπτει ἀπὸ τὴ θεώρηση τῆς ἴδιας τῆς πραγματικότητος, δηλαδὴ προκύπτει κατὰ τὸν ἐγκυρότερο τρόπο. “Οντως, ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι παρουσιάζεται ως τὸ σύνολο τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστώσουμε ὅτι αὐτὰ δὲν ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐκ τοῦ λόγου ὅτι ὁ ἀνθρωπος δὲν ἔχει στὴ διάθεσή του ἀρκετὰ μέσα ἢ ἀρκετὲς δυνάμεις ἢ ἀρκετὴ ἐνέργεια. Τὰ προβλήματα προκύπτουν ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ἀντίθετο. “Οτι τὰ μέσα καὶ οἱ δυνάμεις ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του ὁ ἀνθρωπος εἶναι τόσο πολλὰ καὶ μεγάλα, ὥστε αὐτὸς παρουσιάζεται ἀνίκα-



νος νὰ τὰ γνωρίζει σὲ ὅλη τους τὴν ἔκταση, νὰ τὰ δαμάσει, νὰ κυριαρχεῖ ἐπὶ αὐτῶν καὶ ἐν τέλει νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἐν προκειμένῳ ὅμως, εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνουμε μία κρίσιμη παρατήρηση: ὅτι προκύπτει ως συνολικὸ ἀποτέλεσμα τῆς τεχνολογίας στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία, δὲν πραγματοποιεῖται ἀπὸ μεμονωμένα ἄτομα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ συνολικὸ δυναμικὸ τῶν ἀνθρώπινων δραστηριοτήτων. Ἔτσι, ἀν καὶ ἡ συνολικὴ εἰκόνα δὲν προκύπτει ως ἀποτέλεσμα ἀτομικῆς δραστηριότητος, ἐν τούτοις τὸ γεγονός παραμένει ὅτι εἶναι τὸ ἄτομο ποὺ εὑρίσκεται ἀντιμέτωπο μὲ αὐτὴν τὴ σύνολη πραγματικότητα τῆς τεχνοκρατούμενης κοινωνίας. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ κατ’ ἔξοχὴν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ μεγάλη ποσότητα, τὴν πληθώρα μέσων, δυνάμεων, ἐνεργείας. Ἡ λατρεία τῆς ἀποτελεσματικότητος καὶ ἡ ἐπίμονη ἐπιδίωξή της μετασχηματίζει τὴ δομὴ καὶ ἐπηρεάζει βαθύτατα τὸν ἴστο τῶν κοινωνιῶν: κάνει τὴν καθημερινὴ ἐργασία πιὸ μονότονη, τὴ ζωὴ πιὸ τεχνητή, τυποποιεῖ τὸν τρόπο διασκεδάσεως, καὶ πολὺ συχνά, ως ἀποτέλεσμα, δημιουργεῖ ἀποξένωση, αἴσθημα ἀπογοητεύσεως καὶ νευρώσεις.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ περιβάλλον, ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζεται ως πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἔλλειψη μέσων ἢ ἐνεργείας. Διότι αὐτὰ ὑπάρχουν σὲ τεράστιες ποσότητες. Ἡ ἐνέργεια ποὺ εἶναι ἀποθηκευμένη σὲ πυρηνικὲς βόμβες (ἢ σὲ πυρηνικὲς μονάδες γιὰ «εἰρηνικοὺς σκοποὺς») δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν Ἰστορία. Ἡ παραγωγὴ τροφῶν σὲ ὁρισμένες βιομηχανικές χῶρες εἶναι τεράστια, ἀλλὰ τὰ πλεονάσματα καταστρέφονται (ἔστω καὶ ἀν ὀλόκληροι λαοὶ πεθαίνουν ἀπὸ πείνα) γιὰ λόγους ἰσορροπίας τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ συστήματος — τὸ ὅποιο ἐν τέλει βασίζεται σὲ τέτοιου εἴδους παραλογισμούς. Συγχρόνως, ἡ ζωὴ τῶν προηγμένων κοινωνιῶν ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπὸ πλῆθος συσκευῶν, τῶν ὅποιων οἱ δυνατότητες πολλαπλασιάζονται μετὰ τὴν ἐπανάσταση τῆς Μικροηλεκτρονικῆς¹¹.

“Αν ὑπάρχει λοιπὸν πρόβλημα, τοῦτο συνίσταται στὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐπιτευχθεῖσα πληθώρα μέσων καὶ ἐνεργείας ὅχι μόνον δὲν ἔλυσε τὰ προβλήματα, ἀλλὰ προφανῶς ἔχει δημιουργήσει καινούρια. Καθίσταται συνεπῶς φανερὸ ὅτι ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται σήμερα ὁ ἀνθρωπὸς δέν εἶναι μεγαλύτερη ποσότητα ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἡ δυνατότητα νὰ ἐπιβληθεῖ ἐπὶ τῶν μέσων αὐτῶν, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ χρησιμοποιήσει κατὰ τρόπο δρθολογικὸ καὶ ἀνθρωπιστικό. Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα ποὺ τὶθεται ἐν προκειμένῳ εἶναι τί σημαίνει ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιβληθεῖ ἐπὶ τῶν μέσων αὐτῶν; Καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, γιατὶ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει καταστεῖ δυνατὸν νὰ ἐπι-

11. Τάκη ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΥ, Τὸ θαῦμα τῆς Μικροηλεκτρονικῆς καὶ ἡ Πετρελαϊκὴ Κρίση, Ἐνημερωτικὸ Δελτίο τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος 1656, 1991, σσ. 14-15.



βληθοῦμε σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἀλληλοεπηρεαζομένων τεχνολογικῶν συστημάτων, ὥστε σήμερα νὰ ἔχουν δημιουργηθεῖ περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ὑποτίθεται ὅτι ἐλύθησαν;

Καθὼς τὰ τεχνολογικὰ συστήματα γίνονται ὅλο καὶ περισσότερο περίπλοκα, τείνουν νὰ χάσουν τὴ συχέτιση τὴν ὅποια εἶχαν μὲ κάποιους ἀρχικοὺς στόχους, τοὺς ὅποιους ὑποτίθεται ὅτι κατ’ ἀρχὴν ὑπηρετοῦσαν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἀρχικοὶ στόχοι ἀγωνίζονται νὰ διατηρηθοῦν, ἀνταγωνιζόμενοι μὲ ἄλλες ἐπὶ μέρους ἐπιλογές. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία καὶ πηγὴ τῆς σημερινῆς ἀναρχίας τῶν σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων στὸ πλαίσιο μιᾶς κοινωνίας. Ἔτσι παρατηρεῖται σύγχυση καὶ ἔλλειψη σταθερῆς καὶ συστηματικῆς ἐπιδιώξεως ἀποσαφηνισμένων ἴδανικῶν ἐκ μέρους μιᾶς κοινωνίας, τόσο ὡς συνόλου ὅσον καὶ στὶς ἐπὶ μέρους ἐκφάνσεις της. Γιὰ παράδειγμα, ἡ αὐξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπαιτεῖ μεγαλύτερη παραγωγὴ ἐνεργείας — κάτι ὅμως ποὺ δημιουργεῖ κινδύνους γιὰ τὴν οἰκολογικὴ ἰσορροπία. Ἡ, ἄλλο παράδειγμα, ἡ μεταφορὰ ἰατρικῆς τεχνολογίας αὐξάνει τὸ μέσο ὅρο ζωῆς σὲ ὑποανάπτυκτες χῶρες. Ἄλλὰ ἡ αὐξηση τῶν ἀτόμων ποὺ πρέπει νὰ τραφοῦν ἀπὸ μία ἡδη προβληματικὴ οἰκονομία τοῦ ὑποανάπτυκτου κράτους ὁδηγεῖ αὐτὴ τὴν οἰκονομία σὲ κατάρρευση, μὲ συνέπεια νὰ ἀναφαίνονται προβλήματα διατροφῆς καὶ διαβιώσεως — καὶ τὴ δημιουργία φαύλου κύκλου. Συνεπῶς, ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ἔνας συνολικὸς λογικὸς καθορισμὸς ἐνὸς Ἱεραρχημένου συστήματος στόχων, ἐνὸς συστήματος ἀξιῶν, τὸ ὅποιο νὰ διαθέτει πειστικὴ λογική, προκειμένου αὐτὸ νὰ γίνει καθολικῶς ἀποδεκτό. Ἄλλὰ πῶς θὰ ἐπιτευχθεῖ τοῦτο;

Προκειμένου νὰ ἐλέγξουμε μία κατάσταση ποὺ ἔξελισσεται, προκειμένου νὰ τὴν ρυθμίσουμε, νὰ τὴν κατευθύνουμε πρὸς τὴν ἐπιθυμητὴ κατεύθυνση, ἐν πάσῃ περιπτώσει νὰ εἴμαστε κύριοι τοῦ τρόπου ἔξελιξής της, χρειαζόμαστε *κριτήρια* τὰ ὅποια θὰ ἐφαρμόζονται καὶ θὰ ἔχουν τεθεῖ σὲ ἴσχυ. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους, τοὺς ὅποιους θὰ ἐπιδιώκουμε συστηματικὰ καὶ ἐπίμονα. Καὶ χρειάζεται, ἐπὶ πλέον, νὰ ἔχουμε θέσει δρισμένους *περιορισμούς*, ἐντὸς τῶν ὅποιων ἡ ἐν λόγῳ ἔξελιξη θὰ λαμβάνει χώρα.

“Ολα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι χρειαζόμαστε λόγους, ἔνεκα τῶν ὅποιων θὰ κάνουμε ἢ δὲν θὰ κάνουμε κάτι. Λόγους, ἔνεκα τῶν ὅποιων προτιμοῦμε τοῦτο περισσότερο ἀπὸ κάτι ἄλλο, προτιμοῦμε νὰ δράσουμε ἔτσι καὶ ὅχι ἄλλιῶς, νὰ δράσουμε ἔτσι ὥστε νὰ ἀποφύγουμε συνέπειες ἢ ἔξελιξεις τὶς ὅποιες δὲν ἐπιθυμοῦμε καὶ νὰ προκαλέσουμε ἔξελιξεις καὶ ἀποτελέσματα τὰ ὅποια ἐπιδιώκουμε. Ἐνα σύνολο ἀπὸ τεχνολογικὲς δυνατότητες ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προκαλέσει μία ἀπειρία ἀπὸ ἀποτελέσματα διαφόρων εἰδῶν. Ἄλλὰ αὐτὸ τὸ σύνολο, καθ’ ἓαυτό, δὲν περιέχει μέσα του κανένα κριτήριο,



καμμία ἔνδειξη, περὶ τοῦ τί θὰ ἔπρεπε (δηλαδὴ ποιᾶς ποιότητος, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν αὐθεντικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου) νὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ παραγάγει.

Σήμερα ὑπάρχουν τεράστια μεγέθη καὶ πολὺ ἰσχυρὲς δυνάμεις, οἱ δοποῖες εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐλεγχθοῦν. Τὸ ἐρώτημα τὸ δόποιο εἶναι ἂν ὁ τρόπος γιὰ τὴν τιθάσευση, τὴν ἐπιβολὴ καὶ τὸν ἐνσυνείδητο χειρισμὸν αὐτῶν τῶν μεγεθῶν συνίσταται στὴ συσσώρευση περισσότερων γνώσεων καὶ στὴν ἐπινόηση περισσότερων μέσων — πράγμα ποὺ σημαίνει περαιτέρω ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας.

Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἔξῆς: Μόνον ὅταν ἔχουμε μία σαφῆ ἀντίληψη τοῦ τί ἀκριβῶς θὰ συνιστᾶ τοὺς ἐπιδιωκόμενους σκοπούς· ὅταν ἔχουμε ἐγκαθιδρύσει τὰ *κριτήρια*, μὲ βάση τὰ δόποια διακαθορίζουμε τοὺς σκοποὺς ποὺ ἐπιθυμοῦμε καὶ ἐπιδιώκουμε· ὅταν ἔχουμε καθορίσει τὶς συνθῆκες διαμορφώσεως τῶν σκοπῶν αὐτῶν, συνθῆκες τὶς δοποῖες θεωροῦμε *παραδεκτές*. “Οταν ἔχουμε σαφῶς προδιαγράψει ἐκεῖνα τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἐπίσης θεωροῦμε ἀποδεκτά, καὶ ἐπίσης δρίζουμε ποιὲς εἶναι οἱ μὴ ἀποδεκτές καταστάσεις τὶς δοποῖες ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποφύγουμε — μόνο τότε θὰ μπορούσαμε νὰ προχωρήσουμε στὴν ἀναζήτηση τῶν ἐπὶ πλέον γνώσεων καὶ τῆς τεχνολογίας, οἱ δοποῖες θὰ ἐθεωροῦντο ως κατάλληλες προκειμένου νὰ κατευθύνουμε τὴν τεχνολογικὴ ἔξέλιξη πρὸς τὶς κατευθύνσεις καὶ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε.

Τὸ νὰ στοχάζεται κάποιος ἐπὶ δρισμένων θεμελιωδῶν ζητημάτων ἀποτελεῖ κάτι τὸ δόποιον εἶναι ἔξι ἵσου — ἀν δχι περισσότερο — σπουδαῖο μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἐκτελέσεως δρισμένων πραγμάτων. Ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν δόποιο πραγματοποιοῦνται δρισμένα πράγματα, ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἔξι ἵσου σπουδαῖο μὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ γεγονὸς τῆς πραγματοποιήσεώς των. Ἐχουμε κληρονομήσει παλαιὲς ἀξίες, τὶς δοποῖες πρέπει νὰ διατηρήσουμε καὶ στὶς δοποῖες πρέπει νὰ θητεύσουμε ἐν μέσῳ συνθηκῶν ἴστορικῶς καινοφανῶν. Ἀπαιτεῖται συνεπῶς μία σύνθεση, μία ἐμπνευσμένη γονιμοποίηση, ἔτσι ὥστε τὸ παρελθὸν καὶ ἡ παράδοση νὰ μὴ χαθοῦν — παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καινοφανεῖς συνθῆκες, καταστάσεις καὶ μέσα ἐμφανίζονται μέσα στὴν Ἰστορία.

Χρειαζόμαστε λοιπὸν κάποιους λόγους ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δοπίων, καὶ ἔνεκα τῶν δοπίων, θὰ κάνουμε ἡ δὲν θὰ κάνουμε κάτι, θὰ ἐπιδιώκουμε ἡ δὲν θὰ ἐπιδιώκουμε μία ἔξέλιξη, θὰ ἐπιθυμοῦμε ἡ δὲν θὰ ἐπιθυμοῦμε τὴν πραγμάτωση ἐνὸς ἀποτελέσματος. Λόγους, οἱ δόποιοι θὰ ἀπορρέουν ἀπὸ ἕνα σύστημα ἀξιῶν τὸ δόποιο υἱοθετοῦμε, λόγους οἱ δόποιοι ἐν τέλει θὰ συγκροτοῦν καὶ θὰ ἐκφράζουν τὴν ἄποψή μας γιὰ τὸν πολιτισμὸν — γιὰ τὸ τί συνιστᾶ



τὴν ἀξιοπρέπεια, τί τὴν ἀξία καὶ τί τὴν ἀπαξία, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὴ σχέση τοῦ ἄνθρωπου μὲ τὸν κόσμο.

’Αλλὰ αὐτὴ ἡ ἀναζήτηση τῶν λόγων, μὲ τὴν πλέον γενικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδὴ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ νὰ ἐγκαθιδρύσουμε κάποιο διότι, κάποιο γιατί θὰ ἐπρεπε νὰ προτιμοῦμε κάποιους δρισμένους σκοπούς, ἢ νὰ ἀπορρίπτουμε δρισμένες συνέπειες, ἢ γιατί θὰ ἐπρεπε νὰ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ ὑποστοῦμε κάποιο τίμημα γιὰ κάτι ποὺ ἐπιδιώκουμε, αὐτὴ ἡ ἀναζήτηση τῶν λόγων, ἡ ἀναζήτηση τοῦ γιατί, αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ θεμελιώδες ἔργο τῆς φιλοσοφίας. Τοῦτο ἄλλωστε εἶναι τὸ τέλος κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη¹². Αὐτὴ ἡ ἀναζήτηση τῶν λόγων, ἡ ἀναζήτηση τοῦ γιατί, αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ θεμελιώδες ἔργο τῆς φιλοσοφίας, ώς ἐκφράσεως τῆς πιὸ δλοκληρωμένης μορφῆς τῆς ἄνθρωπινης λογικότητος, δηλαδὴ τῆς ἄνθρωπινης δυνατότητος νὰ σκέπτεται ἔλλογα. ’Απὸ τὴν ἀποψη αὐτή, ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ δρισθεῖ ως ἡ ἐφεύρεση τοῦ γιατί, τουτέστιν, ώς ἡ προσπάθεια τοῦ νὰ φωτισθοῦν οἱ λόγοι τῶν πραγμάτων καὶ τῶν γεγονότων¹³. Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα μιᾶς σφαιρικῆς καὶ εὐρύτερης λογικῆς σὲ δ, τι ἀφορᾶ τὴν ἀποτίμηση τῆς δραστηριότητος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἔνας φιλόσοφος τῆς ἐπιστήμης, ὁ Larry Laudan, στὸ βιβλίο τοῦ *Progress and its Problems* (1977) παραθέτει μίαν ἐνδιαφέρουσα ἀποστροφή:

«Θέλω ἀπλῶς νὰ πῶ ὅτι χρειαζόμαστε μία διευρυμένη ἀντίληψη περὶ λογικότητος, ἡ ὁποία θὰ δείξει τὸ πῶς ἡ «παρεμβολὴ» κάποιων φαινομενικῶν «μὴ-ἐπιστημονικῶν» παραγόντων στὴ λήψη τῶν ἐπιστημονικῶν ἀποφάσεων εἶναι, ἡ μπορεῖ νὰ εἶναι, μία καθ' δλοκληρίαν λογικὴ διαδικασία. ’Απέχοντας πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ βλέπει τὴν εἰσαγωγὴ φιλοσοφικῶν, θρησκευτικῶν καὶ ἡθικῶν παραγόντων στὴν ἐπιστήμη ως τὸ θρίαμβο τῆς προκαταλήψεως, τὸ μοντέλο μου ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ παρουσία τέτοιων στοιχείων μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπολύτως λογική, ἐὰν αὐτοὶ οἱ παράγοντες συμβάλλουν

12. Πρβλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Μετὰ τὰ Φυσικά*, 994 b 9, 996 a 26: «τέλος ἐστὶν οὐ ἔνεκεν τὰ ἄλλα, αὐτὸ δὲ μηδενὸς ἔνεκεν» καὶ «τέλος ἐστὶν τὸ οὐ ἔνεκεν τὰ ἄλλα, αὐτὸ δὲ οὐκ αὐτῶν ἔνεκα», ἐπίσης «τέλος ἐστὶ τὸ δι' οὐ τὰ ἄλλα τὶς πράττει, αὐτὸ δὲ διὰ μηδὲν ἄλλο». ’Επίσης, *Ηθικὰ Νικομάχεια*, 1094 a, 18. ’Επίσης ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Συμπόσιον*, 210 e, 211 b, *Κλειτοφών*, 410 e, *Γοργίας*, 499 e. ’Ομοίως πρβλ. ΗΡΟΦΙΛΟΥ, *Περὶ Στωικῆς Ὄνομάτων Χρήσεως*, (δπου ἔξηγεῖ τοὺς ὅρους τῶν Στωικῶν). «Τέλος δ' εἶναι λέγουσι κατηγόρημα οὐ ἔνεκεν τὰ λοιπὰ πράττομεν, αὐτὸ δὲ οὐδενὸς ἔνεκεν τὸ δὲ συζυγοῦν τούτῳ, καθάπερ ἡ εὐδαιμονία τῷ εὐδαιμονεῖν, σκοπόν δ δὴ ἔσχατον ἐστὶ τῶν αἱρετῶν» *ap.* ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, *Εἰς Ψαλμούς*, Α' Migne, τ. 12, σ. 1053.

13. Evandro AGAZZI, Ethical Issues of Science and Technology, στὸν τόμο *Philosophy Facing World Problems*, ed. I. Kuçuradi, Ankara, 1896, σσ. 23-29.



Π. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ

στήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης μὲ τὸ νὰ βοηθοῦν στὴ λύση τῶν προβλημάτων τῆς¹⁴.

Μία τέτοια ἀντίληψη θὰ φαινόταν ἐλκυστικὴ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀποτίμηση τῶν τεχνολογικῶν ἔξελιξεων, δεδομένου ὅτι στηρίζεται σὲ μία εύρεῖα ἔννοια περὶ ἐπιστημονικῆς ἀναπτύξεως. Ἐν τούτοις, μία τέτοια κατεύθυνση ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὸν Laudan, ὁ ὃποῖς συνεχίζει τὴν παράδοση τῆς ἐχθρότητος ἀπέναντι σὲ ἔρμηνεις τῆς ἐπιστήμης μὲ ὄρους τῆς κοινωνιολογίας. Αὐτὴ ἡ παραδοσιακὴ ἐχθρότητα ὑπάρχει παλαιότερα στὸν Rudolf Carnap¹⁵ καὶ συνεχίζει νὰ παραμένει σταθερὴ στὸν Karl Popper¹⁶.

Ἡ ἐμμονὴ τοῦ Laudan στὴ θέση αὐτὴ ἔχει ὑποστεῖ ἀρκετὰ ἐμπεριστατωμένη κριτική, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὑπάρχει διαρκῆς ἀλληλοπεριχώρηση ἀνάμεσα σὲ παράγοντες καθαρῆς ἐπιστημονικῆς λογικῆς ἀφ' ἐνὸς καὶ κοινωνικοὺς παράγοντες ἀφ' ἑτέρου. Ὅπάρχει ἔνας σχετικὸς βαθμὸς ἀνεξαρτησίας τῆς ἐπιστήμης ἀπὸ κοινωνικοὺς παράγοντες. Ἀλλὰ ἡ ἐπιστήμη εἶναι οὐσιαστικῶς κοινωνικὴ καὶ ἡ νομιμοποίησή της ὡς θεσμοῦ ἔξαρταται ἀπὸ τὴν κοινωνία, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθεῖ κανεὶς καὶ στὴν οἰκονομικὴ ὑποστήριξη ποὺ ἀπολαμβάνει ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἡ ἀντιμετώπιση αὐτὴ (δηλαδὴ, ἡ θετικὴ στάση σὲ κοινωνικοῦ χαρακτῆρος ἔξηγήσεις καὶ προσεγγίσεις) ἔχει κρίσιμη σημασία, διότι σὲ αὐτὴν στηρίζεται ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία, καὶ ἡ ἀναμενόμενη πρακτικὴ γιὰ δι-ἐπιστημονικὲς ἢ πολυ-ἐπιστημονικὲς λύσεις στὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν τεχνολογία.

Εἶναι βεβαίως ἀληθὲς ὅτι αὐτὴ ἡ ἔρευνα ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴ δημιουργία ἀρκετῶν προβλημάτων, ποὺ δὲν εἶναι προβλήματα τεχνητά, δὲν εἶναι ψευδοπροβλήματα, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς ἀνάγκης νὰ μάθουμε γιατί θὰ ἔπρεπε νὰ ἐνεργοῦμε μὲ τὸν ἄλφα τρόπο καὶ ὅχι μὲ τὸν βῆτα. Θὰ μποροῦσε νὰ ἀγνοήσει κανεὶς αὐτὰ τὰ προβλήματα, ἀν ἐδέχετο νὰ ἐνεργεῖ κατὰ κάποιο τρόπο στὰ τυφλά, ἢ χωρὶς κανένα κριτήριο λογικῆς, δηλαδὴ ἄλογα. Μόνο σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀγνοήσει αὐτὰ τὰ προβλήματα. Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς δείχνει τὸ γιατί αὐτὰ δὲν εἶναι προβλήματα τεχνητά, δὲν εἶναι ψευδοπροβλήματα — ἀλλὰ προκύπτουν ἀπὸ

14. Larry LAUDAN, *Progress and its Problems*, Berkeley, 1977; σ. 132. Ἡ ἔννοια τοῦ «τῆς λύσεως προβλημάτων» (problem solving) εἶναι κεντρικὴ στὴ φιλοσοφία τῆς ἐπιστήμης τοῦ Laudan. Ἡ θεωρία του γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνάπτυξη υἱοθετεῖ τὴν ἔννοια τοῦ *paradigm* τοῦ Kuhn, τὴν συνδυάζει μὲ στοιχεῖα τῶν *research programmes* τοῦ Imre Lakatos, καὶ καταλήγει στὴν ἔννοια τῶν *research traditions*, ἡ ὃποια ἀποτελεῖ τὴν ἔννοια κλειδὶ τῆς ἀπόψεως του.

15. Rudolf CARNAP, *Logical Foundations of Probability*, Chicago, 1950, σ. 217 καὶ *passim*.

16. Karl POPPER, *Normal Science and Its Dangers* στὸ I. Lakatos and A. Musgrave (eds.) *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge, 1970, σ. 57.



αύτὸ τοῦτο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος βούλεται, διασκέπτεται καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνεργεῖ ἔλλογα.

"Ἄν αὐτὸ δὲν ἔχει συμβεῖ —ἄν δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει προχωρήσει στὶς ἐνέργειές του, στὴ δραστηριότητά του, μετὰ ἀπὸ ἔλλογη διάσκεψη— τότε δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει τὸ ὅτι ἔχουν ἐμφανισθεῖ ἀνεπιθύμητες συνέπειες καὶ δυσάρεστα ἀποτελέσματα. Διότι μόνον ὅταν ἔχει προηγηθεῖ ἔνας φιλοσοφικὸς στοχασμὸς σχετικὰ μὲ τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ είναι τὰ πράγματα, θὰ μπορούσαμε νὰ προσδιορίσουμε τὸ τί θὰ ἔπρεπε νὰ πράξουμε, ἔτσι ὥστε νὰ παραγάγουμε τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα, τὶς ἐπιθυμητὲς καταστάσεις, ως συνέπεια ἀναπτύξεως τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος.

Αὐτὸ ποὺ καλοῦμε *τεχνολογία* είναι τὸ σύστημα τῶν ὅργανων, ἡ δλη χρήση των καὶ ἡ λειτουργικὴ σχέση μεταξύ των, καθὼς καὶ τὰ ἀποτελέσματά των. Δὲν ἀποτελεῖ ἐγγενὲς στοιχεῖο τῆς τεχνολογίας ἡ ἡθικὴ ἀποτίμηση αὐτῶν τῶν ἀποτελεσμάτων, οὔτε κὰν ἡ οἰαδήποτε ἀξιολόγησή των μὲ βάση ἀξίες πολιτιστικές. Ἡ ἴδιοφυία τῆς τεχνολογίας ἐκφράζεται κατ' ἔξοχὴν ως ἀξιοποίηση τῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας καὶ ἐπινόηση μεθόδων μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητα κατὰ τὴ διεκπεραίωση ἐνὸς σχεδίου, τὸ δοῦλο νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ του περιβάλλοντος — ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς διευθετήσεως ἢ τοῦ ἐπιθυμητοῦ μετασχηματισμοῦ αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος. Δὲν ἔχει θεωρηθεῖ ως στοιχεῖο σύμφυτο μὲ τὴν τεχνολογία ἡ θεωρητικὴ βάσανος περὶ τῆς ἐγκυρότητος τῶν στόχων ποὺ ἐπιδιώκει, ὅταν ἡ ἐγκυρότητα αὐτὴ πρόκειται νὰ ἀποτιμηθεῖ μὲ βάση τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος ἢ καὶ τοῦ μεμονωμένου ἀτόμου (δηλαδή, μὲ βάση τὴν ἡθικὴ ἀξιολόγηση τοῦ στόχου καθ' ἑαυτόν), οὔτε ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἐνδεχόμενες ἀρνητικὲς συνέπειες του. Τὸ εύρος τοῦ στοχασμοῦ τῆς τεχνολογίας (ὅπως ἄλλωστε καὶ τῆς ἐπιστήμης) φθάνει μέχρι τὴ δημιουργία τεκμηριωμένης γνώσεως σὲ κάποιον τομέα ἔρευνας καὶ ἐφαρμογῆς. Δὲν φθάνει στὴ συνολικὴ θεώρηση τῆς θέσεως τῶν ἐπιτευγμάτων της μέσα στὸν ὅλο πολιτισμό, οὔτε ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀποτίμηση αὐτῶν τῶν ἐπιτευγμάτων μὲ ἄλλα κριτήρια, πέραν ἐκείνων τῆς ἐγκυρότητος καὶ τῆς λογικῆς τῶν ἐπιστημονικῶν θεωριῶν ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ ἐπιτεύγματα αὐτά.

Ἄπὸ τὴ στιγμή, συνεπῶς, ποὺ ἐκθέτουμε τὴν τεχνολογία στὴν κοινωνία, προβάλλει μὲ δραματικὸ τρόπο ὁ μερικὸς χαρακτήρας τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς της καὶ ἡ περιορισμένη ἀκτίνα ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς λογικῆς. Ἡ Γενετικὴ προχωρεῖ μὲ γοργὰ βήματα στὴν πλήρη ἀνάγνωση τοῦ γενετικοῦ κώδικα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ εύρισκεται ἔξω ἀπὸ τὴ λογικὴ δυνατότητά της ἡ ἀπόφανση περὶ τοῦ ἀν πρέπει νὰ γίνονται ἡ ὅχι πειράματα σὲ ἀνθρώπινα ὄντα. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ τεχνολογία ἀναπτύσσεται λαμβάνοντας



ύπ' ὅψιν μόνο ἔναν περιορισμένο δρίζοντα παραγόντων. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖται, ἄρα, εἶναι ἔνας συνολικὸς λογικὸς καθορισμὸς ἐνὸς συστήματος ἀξιῶν καὶ στόχων. Ἐνὸς συστήματος, τὸ δόποιο νὰ διαθέτει μία πειστικὴ λογικὴ συγκρότηση, προκειμένου νὰ γίνει καθολικῶς ἀποδεκτό.

Ἡ τεχνολογία, ως καθοριστικὸ στοιχεῖο τῆς ἀλληλεπιδράσεως μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ φύσεως, πρέπει, καὶ εἶναι δυνατόν, νὰ κατευθύνεται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἴδεες οἱ δόποιες νὰ ἀντανακλοῦν τοὺς στόχους καὶ τὶς ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ ἐντὸς τοῦ δόποιου ἐπιθυμεῖ νὰ ζήσει ὁ ἀνθρωπός. Ἡ ἀναζήτηση, συνεπῶς, τῶν λόγων τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ αὐτὴ ἡ ἀναζήτηση τοῦ συστήματος ἀξιῶν πρὸς τὶς δόποιες θὰ στοιχηθεῖ ἡ τεχνολογικὴ δραστηριότητα.

VI. Ἀλλὰ εύρισκεται τοῦτο μέσα στὶς δυνατότητες τῆς ἴδιας τῆς τεχνολογίας; Ἀποτελεῖ ἄραγε μέρος τῶν καθηκόντων τῆς;

Μία τέτοια ἀποψη δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ. Διότι δὲ χαρακτήρας καὶ οἱ σκοποὶ τῆς τεχνολογίας δὲν ἀποτελοῦν πρόβλημα ἐνδογενὲς τῆς ἴδιας τῆς τεχνολογίας. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπαιτεῖται ἔνας ad hoc στοχασμὸς γιὰ τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς κατευθύνσεις τῆς τεχνολογίας, γιὰ τὸ νόημα αὐτῶν τῶν σκοπῶν, γιὰ τὰ μέσα ἐπιτεύξεώς των, γιὰ τὶς προϋποθέσεις, τὶς συνθῆκες καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνολογίας. Ἀλλὰ αὐτὸς δὲ στοχασμὸς ἀποτελεῖ καθῆκον τῆς φιλοσοφίας, ὅχι τῆς ἴδιας τῆς τεχνολογίας. Ἀπαιτεῖται ἡ οἰκοδόμηση ἐνὸς φιλοσοφικοῦ οἰκοδομήματος, προκειμένου νὰ ὑπάρξουν κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ τεχνολογικοῦ φαινομένου, ὅχι μόνο κατὰ τρόπο ὀρθολογικὸ ἄλλὰ καὶ αὐτόχρημα ἀνθρώπινο.

Ἄν ύπάρχει ἔνα στοιχεῖο τραγικότητος στὸ ἱστορικὸ παρόν, τοῦτο συνίσταται στὸ ὅτι αὐτὸ τὸ καθῆκον τείνουν νὰ τὸ ἐπωμισθοῦν τεχνοκράτες καὶ ὅχι φιλόσοφοι. Ἐχει συχνὰ λεχθεῖ ὅτι δὲ σύγχρονος πολιτισμὸς παρουσιάζει μία ἀνισομέρεια καὶ εἶναι ἀνισοβαρῆς ως πρὸς τὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ τεχνολογικὸ πρόσωπό του. Πολλοὶ ἐπικαλέσθηκαν τὸν O. Spengler¹⁷, προκειμένου νὰ θρηνήσουν «ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ» τὴν παρούσα ἱστορικὴ φάση ως «τὸ τελευταῖο καλοκαίρι τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ» καὶ νὰ θυμηθοῦν τὶς ἀναλύσεις τοῦ Spengler περὶ τοῦ ὅτι, κατὰ τὴν τελευταία φάση τῆς παρακμῆς του, ἔνας πολιτισμὸς γίνεται τεχνοκρατικὸς καὶ κατατρώγει ἀσυλλόγιστα ὅλους τοὺς μέχρι τότε καρπούς του.

17. O. SPENGLER, *Der Untergang des Abendlandes*, 1920-22. Ἐπίσης, *Man and Technics - A contribution to a Philosophy of Life*, New York, 1932 (Ἀγγλ. μεταφρ. τοῦ *Der Mensch und die Technik*, Munich, 1931).



‘Αλλὰ ἂν ύπάρχει —καὶ δοντως ύπάρχει— αὐτὴ ἡ ἀνισομέρεια ἀνθρωπιστικοῦ καὶ τεχνοκρατικοῦ στοιχείου, ποιὸς ἄραγε εἶναι ύπεύθυνος γιὰ τοῦτο; Οἱ «ἀνθρωπιστὲς» ἐπιστήμονες ἢ οἱ τεχνοκράτες; Οἱ τελευταῖοι εἶχαν ἔνα συγκεκριμένο ρόλο νὰ διαδραματίσουν — τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας. Καὶ σὲ τοῦτο τὸ καθῆκον ἀνταποκρίθηκαν μὲ τὴ μέγιστη ἐπιτυχία. “Αν ἡ πλάστιγγα τῆς πολιτιστικῆς ἴσορροπίας τῆς ἱστορικῆς σκηνῆς ἔκλινε πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς τεχνοκρατίας, τοῦτο δὲν ὀφείλεται μόνο στὸ μέγα βάρος ποὺ ἐπεσσώρευσε ἡ μεγάλη συγκομιδὴ τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων. ‘Οφείλεται —ἴσως δὲ κατ’ ἔξοχήν— στὸ γεγονός ὅτι ἡ ἀνθρωπιστικὴ μέριμνα (τουτέστιν, οἱ ἐπιστήμονες τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν) δὲν ἔδημιούργησαν τὸν ἀνάλογο καρπό, δὲ ποῖος θὰ ἔξισορροποῦσε μὲ τὸ βάρος του τὴν ἐκρηκτικὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. Βεβαίως τὸ θέμα δὲν εἶναι ποσοτικὸ καὶ θὰ ἀποτελοῦσε ἀφέλεια ἡ παρεξήγηση τῆς ἀνωτέρω μεταφορᾶς. ‘Η πλάστιγγα τῆς Ἱστορίας θὰ ἔκλινε πρὸς τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἔνεκα τοῦ βάρους τῆς τεχνολογίας ἢ τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, βάρους τὸ δποῖον αὐτονοήτως ἀποτιμᾶται μὲ ἀκραιφνῶς ποιοτικὰ κριτήρια καὶ βεβαίως ὅχι μὲ οίανδήποτε ποσοτικὴ μέτρηση.

‘Η τραγωδία τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ μόνο κατ’ ὀλίγον ὀφείλεται στὴν ἀνάπτυξη καὶ ἔξαπλωση τῆς τεχνολογίας. ‘Η τραγωδία αὐτὴ ὀφείλεται κατ’ ἔξοχὴν στὸ γεγονός ὅτι ύπηρξε ἔξαιρετικὰ ἀνεπαρκῆς ἡ καρποφορία ἐκείνων τῶν ταγῶν καὶ δημιουργῶν ποὺ θὰ ὀφειλαν νὰ στηρίξουν τὸν ἀνθρωπο στὸ ύπαρξιακό του ὑψος. Τοῦτο δὲν συνέβη — οὔτε συμβαίνει, καὶ τίποτε δὲν προμηνύει ὅτι πρόκειται νὰ συμβεῖ. ‘Αποτελεῖ συνεπῶς ἀντίφαση νὰ ἐμφανίζονται ως κήνσορες οἱ ἀνεπαρκεῖς καὶ ἀποδειχθέντες κατώτεροι τῶν ἀπαιτήσεων τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς ὥρας. Οἱ τεχνοκράτες ἔκαναν τὸ καθῆκον ποὺ τοὺς ἐτάχθη, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μεγαλύτερη ἐπιτυχία ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἀνεμένετο. Τὸ καθῆκον αὐτό, ἵδιως μετὰ τὴ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, δὲν ἦταν ἀνεγεγραμμένο σὲ λάβαρα ἢ μανιφέστα. ‘Ηταν ἀπλῶς τὸ αἴτημα τῆς ἐκάστοτε ἱστορικῆς στιγμῆς. Καὶ τὸ αἴτημα αὐτὸ συνίστατο στὸ νὰ δοθοῦν στοὺς ἀνθρώπους τὰ μέσα μιᾶς ζωῆς ποὺ νὰ ἀξίζει νὰ τὴν ζεῖ ὁ ἀνθρωπος, μιὰ ζωὴ μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ ἐλευθερία. ‘Ἐτέθησαν στὴν ύπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου μέσα, τὰ δποῖα ὀδήγησαν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῶν δεκαοχτὼ ἐργασίμων ώρῶν στὴν ἑβδομάδα τῶν τριάντα πέντε ώρῶν. Περιορίσθηκαν οἱ ἀνάγκες γιὰ ἄμεση χρήση τῆς μυικῆς ἐνέργειας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπελευθερώθηκε χρόνος, ώστε ἡ ἀπόλαυση τῶν μεγάλων στιγμῶν τοῦ πολιτισμοῦ (τῆς μουσικῆς, τῆς ζωγραφικῆς, τῆς λογοτεχνίας), ἡ ἀπόλαυση τοῦ ἀθλεῖσθαι, ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων ποὺ δὲν διαρρηγνύονται γιὰ τὴ διεκδίκηση ἐνὸς πιάτου φαγητοῦ, ὅλα αὐτὰ νὰ μὴν ἀπο-



τελοῦν προνόμιο μιᾶς ψευδεπίγραφης ἀριστοκρατίας. Ἐλλὰ νὰ τεθοῦν στὴ διάθεση τοῦ μέσου ἀνθρώπου, ἀκόμη καὶ ἐκείνου ποὺ δὲν ἦταν ἴδιαίτερα προικισμένος μὲ ἔξαιρετικὲς δυνατότητες.

Τοῦτο τὸ καθῆκον ἡ τεχνολογία τὸ ἔξεπλήρωσε μὲ ἐπιτυχία, ἡ ὁποία ὑπερέβη κάθε προσδοκία. Αὐτὸ καὶ μόνο ἀρκεῖ γιὰ νὰ θεμελιώσει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ τεχνολογία εἶναι ἔνας ἀνθρωπισμός, παραφράζοντας τὴν ἄποψη τοῦ J. P. Sartre γιὰ τὸν ὑπαρξισμό¹⁸. Βεβαίως ἐδημιουργήθησαν καὶ ἥδη ὑπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ἐλλὰ αὐτὰ τὰ προβλήματα δὲν ὀφείλονται σὲ ὅσα παρέλειψε νὰ κάμει ἡ τεχνολογία. Τὰ προβλήματα τῆς τεχνοκρατικῆς ἐποχῆς ὀφείλονται καθ' ὀλοκληρίαν σὲ ὅσα παρέλειψε νὰ κάνει ἡ φιλοσοφία, ἡ κοινωνιολογία, ἡ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου, ἡ λογοτεχνία, ἡ τέχνη. Τὰ προβλήματα τὰ δποῖα ἐμφανίζονται ως ὀφειλόμενα στὴν τεχνολογία, ἀποτελοῦν στὴν πραγματικότητα τὸ ἀποτέλεσμα τῆς παραλείψεως καθῆκοντος τῶν ἀνθρωπιστικῶν λεγόμενων ἐπιστημῶν ἀπέναντι στὸν "Ἀνθρωπο καὶ τὸν Πολιτισμό.

Τοῦτο βεβαίως δὲν ἀποτελεῖ, οὕτε εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελεῖ, μομφή. Πρόκειται ἀπλῶς γιὰ ἔλλειψη ἐμπνεύσεως καὶ δυνάμεως τοῦ ἐνὸς σκέλους τοῦ πολιτισμοῦ (τοῦ λεγόμενου ἀνθρωπιστικοῦ), γιὰ ἔλλειψη καρποφορίας, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ πολιτισμὸς ἔχρειάζετο αὐτὸν τὸν καρπὸ — ποὺ δὲν ἦλθε— περισσότερο ἀπὸ διδήποτε ἄλλο. Αὐτὸς ὁ καρπὸς θὰ ἔξασφάλιζε τὴν ἰσορροπία. Τὸ ὅτι αὐτὸς ὁ καρπὸς δὲν ἦλθε συνιστᾶ τὴν τραγωδία τοῦ πολιτισμοῦ, τὸ ἀνισοσκελές καὶ ἐν πολλοῖς τὸ μονοδιάστατο τῶν ἐκφάνσεών του. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ κήνσορες, οἱ καταφερόμενοι κατὰ τῆς τεχνολογίας, οἱ ἀναλισκόμενοι σὲ θρηνωδίες καὶ Ἱερεμιάδες, εἶναι οἱ μικροὶ καὶ ἀτάλαντοι. Οἱ σημαντικοὶ στοχαστὲς αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ἔβιωσαν τὴν τραγωδία τοῦ πολιτισμοῦ, ἵσως καὶ μὲ κάποιο αἴσθημα ἐνοχῆς, διότι οἱ δυνατότητές των δὲν ἤρκεσαν νὰ κατασφαλίσουν στὴν ἐποχὴ τὰ ὅσα ἡ ἱστορικὴ ἀνάγκη ὑπεδείκνυε ως ἴδικό των καθῆκον ἀπέναντι στὸν ἀνθρωπο καὶ τὸν πολιτισμό. Σήμερα αὐτὴ ἡ τραγωδία φθάνει σὲ κάποιο σημεῖο κορυφώσεως. Καὶ οἱ λόγοι εἶναι διάφοροι:

Πρῶτον, δὲν ἔχει κατανοηθεῖ ὁ χαρακτήρας τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, τὴν ὁποία οἱ στοχαζόμενοι ἀγνοοῦν ως φαινόμενο, ἀλλὰ καὶ ως μέθοδο. Δεύτερον, συνεχίζεται ἡ παραδοσιακὴ ἀποστροφὴ πρὸς τὸ φιλοσοφεῖν ἐπὶ ζητημάτων τὰ δποῖα ἔχουν ἀπτὲς ἐκφάνσεις, καὶ μάλιστα ἀποτελέσματα χειρωνακτικῆς ἐργασίας — ὅταν αὐτὰ δὲν εἶναι ἔργα τέχνης. Τρίτον, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύγχρονη τεχνολογία προϋποθέτει τὴν ἐπι-

18. Εὐχαριστῶ τὸν καθηγητὴ Δημήτριο Βαλαλᾶ, γιὰ τὴν ἴδιαίτερα περιεκτικὴ παραφραση, τὴν ὁποίαν διδιος ἔκαμε καὶ συζήτησε μαζί μου.



στήμη, οί φιλοσοφοῦντες ἔξαντλοῦνται σὲ ἀπεραντολογίες ἐπιστημολογίας, οί δποιες ώς πρὸς τὸ πρόβλημα τῆς τεχνολογίας εἶναι ἀπολύτως ξένες καὶ βεβαίως ἀτελέσφορες. Τέταρτον, ἡ οὐσιαστικὴ ἀδιαφορία τῶν φιλοσοφοῦντων πρὸς τὶς ἐπιπτώσεις τῆς τεχνολογίας (ἡ θεοποιούσα εἰδωλολατρία τῆς τεχνολογίας, ἡ οί ἔξορκισμοὶ καὶ οί ἀναθεματισμοὶ της, δὲν συνιστοῦν οὔτε ἐνδιαφέρον οὔτε ἀδιαφορία) ἔχει ὠθήσει σὲ στοχασμὸ ἐπὶ τοῦ φαινομένου ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς τεχνοκράτες. Ἐπιστήμονες διαφόρων εἰδικοτήτων ἀποπειρῶνται νὰ ἀποτιμήσουν τὶς εύθυνες τῆς τεχνολογίας καὶ νὰ διατυπώσουν ὅρους καὶ κώδικες. "Αν καὶ ἡ ἔλλειψη φιλοσοφικῆς προπαιδείας εἶναι συχνὰ ἐμφανής, τὸ φαινόμενο ἔχει ἔνα χαρακτήρα αὐτόχρημα δραματικό, ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀναλαμβάνουν ἔνα ἔργο ποὺ ἀποτελεῖ καθῆκον ἄλλων. Εἶναι ἀσφαλῶς σαφὲς ὅτι ἡ τεχνολογία καθ' ἔαυτὴν δὲν εἶναι οὔτε καλὴ οὔτε κακή. Δὲν ἔχει ἡθικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ ἀπλῶς παρέχει στὸν ἄνθρωπο ἔνα σύνολο ἀπὸ δυνατότητες καὶ δυνάμει τείνει σὲ διάφορα ἀποτελέσματα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνατότητες καὶ τὰ ἀποτελέσματα ὑπηρετοῦν τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἄλλες τὸν ὑπονομεύουν, σημαίνει ἀπλῶς ὅτι ἡ χρήση τῆς τεχνολογίας ἔχει τροχιοδρομηθεῖ ἐκάστοτε μὲ διαφορετικὲς ἐμπνεύσεις. Ἐμπνεύσεις, οἱ δποιες καθορίζουν —ἄλλοτε ἀπεριφράστως, ἄλλοτε σιωπηρῶς καὶ ἐμμέσως— τὴ χρήση καὶ τὴν κατεύθυνση τῆς τεχνολογικῆς δραστηριότητος.

VII. Τὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα ποὺ τίθενται στὴ σύγχρονη τεχνοκρατούμενη πραγματικότητα ἔχουν ἔνα χαρακτήρα ποὺ τὰ διαφορίζει ριζικῶς ἀπὸ κάθε ἄλλη μορφὴ φιλοσοφικῶν προβλημάτων. Εἶναι προβλήματα, τῶν δποίων ἡ λύση ἔχει ἔναν ἐπείγοντα χαρακτήρα. Τὸ φιλοσοφικὸ πρόβλημα τοῦ Χρόνου ἡ τῆς Ἐλευθερίας, παρὰ τὴ μεγάλη δυσχέρειά του, μᾶς παρέχει τὴν πολυτέλεια νὰ διαλεγόμεθα ἐπ' αὐτοῦ ἐπὶ χιλιετίες. Ἀλλὰ ἡ συγκρότηση μιᾶς νέας σχέσεως τῆς τεχνολογίας μὲ τὴ φύση, λόγου χάρη, ἀποτελεῖ ζήτημα τὸ δποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναμένει ἐπὶ μακρόν. Διότι ποιὰ ἀξία θὰ ἔχει μία μεγαλοφυὴς ἀπάντηση ἡ δποία θὰ διατυπωθεῖ μετὰ ἀπὸ τριακόσια χρόνια, ἂν τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἡ ἔννοια φύση θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐρείπια ποὺ προξένησε μία ἄλογη καὶ ἀναρχούμενη τεχνοκρατικὴ ἐπέμβαση στὸ περιβάλλον;

Πρὸς στιγμήν, στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐργασίας, ἀς ἀγνοήσουμε τὰ προβλήματα Ἀναλυτικῆς Φιλοσοφίας τῆς Τεχνολογίας, τὰ δποῖα εἶναι προβλήματα ἐπιστημολογικά, προβλήματα ὅρισμῶν, δπως: τί σημαίνει τεχνολογία;¹⁹ ποιοὶ ἀκριβῶς ὀνομάζονται τεχνοκράτες; ποιὰ εἶναι τὰ χαρα-

19. Βλ. Jacques Ellul, *The Technological Society*, New York, 1964, σ. 22.



κτηριστικά τῆς τεχνοκρατικῆς κοινωνίας; Τὰ πέραν αὐτῶν προβλήματα τὰ δύοια ἀνακύπτουν εἶναι προβλήματα ἡθικά, κοινωνικά, πολιτικά. Ἐλλά, καὶ πέραν αὐτῶν ἀκόμη, τὸ μέγα ἔρωτημα εἶναι μὲ ποιὰ συγκρότηση ἡ κοινωνία θὰ πορευθεῖ πρὸς μία κάθαρση, μία ἔξοδο ἀπὸ μία πραγματικότητα ἡ δύοια γενικῶς σήμερα θεωρεῖται ως προβληματική.

Τὸ νὰ φιλοσοφήσουν οἱ τεχνολόγοι, τὸ νὰ ἀναζητήσουν τὴ θεωρητικὴ συγκρότηση διεξόδων, εἶναι ἔνα καθῆκον τὸ δύοιο ἀναδέχονται ἀφ' ἔαυτῶν. Ἐλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἔνα πρόβλημα ἀπλῶς θεωρητικό. Συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ἔρωτημα περὶ τοῦ πᾶς θὰ προχωρήσει ἡ κοινωνία πρὸς μία μορφὴ ποὺ θὰ εἶναι μετασχηματισμένη. Εἰδικότερα, ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ρόλος τῶν τεχνολόγων — ὅχι μόνο στὴ μελλοντικὴ κοινωνία, ἀλλὰ ἡδη ἀπὸ τώρα, κατὰ τὴν ὑποτιθέμενη πορεία πρὸς αὐτήν. Ἐν προκειμένῳ, τὰ ἔρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἔχουν διάφορο βεληνεκές: ἔως ποιὸ σημεῖο θὰ πρέπει νὰ ἐπιτρέπεται στοὺς ἐπιστήμονες καὶ τεχνοκράτες νὰ λαμβάνουν μείζονες ἀποφάσεις τεχνικοῦ/οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποιου εἴδους συμμετοχὴ στὴ λήψη αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ δύοιοι δὲν εἶναι τεχνοκράτες; ἢ, γενικότερα, πόσο ἐλεύθεροι εἶναι στὴν πραγματικότητα οἱ τεχνοκράτες νὰ λαμβάνουν οὐσιαστικὲς ἀποφάσεις στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας;

Ἡδη, τὰ πιεστικὰ προβλήματα ποὺ τίθενται δημιουργοῦν καὶ τὶς ἀνάλογες ἀντιδράσεις. Λόγου χάρη, πολλοὶ μηχανικοὶ καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες σχετιζόμενοι μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἐκφράζουν τὴ δυσφορία τους ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἄτομα στερούμενα τεχνολογικῶν γνώσεων (ὅπως, πολιτικὰ στελέχη καὶ μέλη τῶν κυβερνήσεων, ἢ ἐκτελεστικοὶ διευθυντὲς ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν προώθηση προϊόντων στὴν ἀγορά) ἐπεμβαίνουν καὶ ζητοῦν νὰ ἔχουν ἀποφασιστικὸ λόγο στὶς λεγόμενες «τεχνικὲς ἀποφάσεις». Τὰ ἴδια παράπονα, ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἐπιστήμονες, ἀκούγονται καὶ γιὰ ἄλλες κατηγορίες ἀτόμων, ὅπως οἱ ἀπλοὶ πολίτες, οἱ δύοιοι ἀπαιτοῦν νὰ ἐπεμβαίνουν στὴ λήψη ἀποφάσεων οἱ δύοιες προϋποθέτουν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τεχνικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς γνώσεις, ὅπως λόγου χάρη ἡ ἀπόφαση γιὰ τὰ δρια ἀσφαλείας ἐνὸς ἀτομικοῦ ἀντιδραστήρα.

Τὸ ζήτημα φαίνεται ως πρακτικό, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι θεωρητικό: ἀναφέρεται ἄμεσα στὸ σύστημα ἀξιῶν τῆς ἴδιας τῆς κοινωνίας καὶ εἰδικότερα στὴν ἱεράρχηση τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι βεβαίως καινούριο καὶ οἱ ἀπαντήσεις ὑπάρχουν ἡδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη. Κατ' αὐτόν, οἱ θεωρητικὲς ἐπιστῆμες τοποθετοῦνται ὑψηλότερα ἀπὸ τὶς ἡθικὲς ἀρετές. Καὶ οἱ τελευταῖες



περαιτέρω ταξιθετοῦνται ίεραρχικῶς: φρόνησις, γενναιότης, ἐγκράτεια²⁰.

Τὴν ἄμεση συσχέτιση μὲ τὸ σύστημα ἀξιῶν τῆς κοινωνίας βλέπει κανεὶς σὲ παραδείγματα ὅπως ἔκεινο τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη: ἡταν μὲν Ἀριστοτελιστής, ἀλλὰ τοποθετοῦσε τὴ θεολογικὴ γνώση ὑψηλότερα ἀπὸ τὴ φυσικὴ γνώση ἥ καὶ τὴ φιλοσοφικὴ γνώση — κάτι, τὸ δόποιο βεβαίως οὐδέποτε θὰ υἱοθετοῦσε δὲ Ἀριστοτέλης. Ἀλλὰ δὲ Ἀκινάτης, ἐκτὸς ἀπὸ Ἀριστοτελιστής, ἡταν ὑπεράνω ὅλων θεολόγος, καὶ ἥ σκέψη του εύρισκεται στὸν κόσμο τῶν ἀξιῶν ποὺ εἶχε ἥδη ἀρχίσει νὰ δημιουργεῖται μὲ τὸν Ὡριγένη, ἔνδεκα αἰῶνες πρὶν ἀπὸ αὐτόν²¹. "Ἐνας σύγχρονος Ἀριστοτελιστής, δὲ J. H. Randall Jr. ὑποστηρίζει ὅτι ἐὰν δὲ Ἀριστοτέλης ζοῦσε σήμερα σὲ ἔνα πολιτιστικὸ πλαίσιο, ἔνα σύστημα ἀξιῶν μὲ ἔντονο προσανατολισμὸ καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν πράξη, δὲν θὰ εἶχε ποτὲ «ἀνεβάσει τὴ γνώση πάνω ἀπὸ τὴν πρακτικὴ δραστηριότητα²²».

Βεβαίως, τὸ σύστημα τῆς ίεραρχήσεως τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων δὲν εἶναι καινούριο. "Ἡ σχετικὴ σύγκρουση, λανθάνουσα ἥ μή, στὶς μέρες μας ἀντανακλᾶται κατ' ἔξοχὴν στὴ σχετικὴ θέση ἀνθρωπιστικῶν καὶ θετικῶν ἐπιστημῶν (καὶ τῶν ἀντίστοιχων πιστώσεων) στὰ πανεπιστήμια ὅλου τοῦ κόσμου²³.

Βεβαίως, εἶναι δυνατὸν νὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα (ἄλλωστε συνεχῶς τίθεται, πλὴν χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα) τῆς σχετικῆς διαβαθμίσεως τῶν παραδοσιακῶν Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, καθὼς ἐπίσης τὸ ζήτημα τῆς σχετικῆς ἀξιολογικῆς σχέσεως τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν πρὸς τὰ Ἐπαγγέλματα Ἐφαρμογῶν. "Ἄν ἐπρόκειτο νὰ προσανατολισθεῖ κανεὶς σὲ μία μετασχηματισμένη κοινωνία, τὸ ἐρώτημα θὰ ἡταν: ποιὸ εἶναι ἔκεινο τὸ σύστημα ἀξιῶν, τὸ δόποιο ἔχει τὴν προτιμητέα διαβάθμιση Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν, Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Ἐπαγγελμάτων Ἐφαρμογῆς; Ἀλλὰ ὅχι μόνο τὴν προτιμητέα, ἀλλὰ καὶ τὴν πιὸ τελεσφόρο γιὰ τὶς ἀξίες τῆς κοινωνίας αὐτῆς; Τὸ πρόβλημα δμως ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι οἱ ἀπαντήσεις χρωματίζονται ὅχι τόσο ἀπὸ τὸ δράμα μιᾶς

20. «Λείπεται ἄρα αὐτὴν (τὴν φρόνησιν) εἶναι ἔξιν ἀληθῆ μετὰ λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπων ἀγαθὰ καὶ κακά». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ἡθικὰ Νικομάχεια, 5,5,8. Πρβλ. Περὶ τὰ Ζῶα Ἰστορίαι, 488 b 19 (γενναιότης) καὶ Ἡθικὰ Εὐδήμεια, 1223 b 12 (ἐγκράτεια).

21. ΩΡΙΓΕΝΗΣ, Εἰς Παροιμίας, Κεφ. Α' καὶ Δ', ἔκδ. Migne, τ. 13, σ. 17.

22. J. H. RANDALL Jr., Aristotle, New York, 1960, σ. 248.

23. Alexandra OLESON and John Voss (eds.). *The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920*. Baltimore, 1979. Ἐπίσης τὸ περιοδικὸ *Daedalus* ἀφιέρωσε ἔνα δλόκληρο τεῦχος στὸ θέμα τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐπαγγελμάτων σὲ σχέση μὲ τὸ κοινωνικὸ σύστημα ἀξιῶν. *Daedalus*, τ. 92 (1963).



Π. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ

μετασχηματισμένης κοινωνίας, ὅσο και ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν ὑποδομὴν στοχαζομένων ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ.

Τὸ θεμελιῶδες ὅμως ἔρωτημα εἶναι τοῦτο: εἶναι δυνατὴ ἡ περαιτέρω πορεία τῆς κοινωνίας κατὰ τρόπο προσανατολισμένο; Ζοῦμε τὴν ἐποχὴ τῆς ἄκρας ἔξειδίκευσης, τοῦ κατακερματισμοῦ τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης σὲ ἄπειρους μικρόκοσμους, ἐν πολλοῖς μὴ ἐπικοινωνοῦντες μεταξύ των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν εἶναι γνωστὸ ποῦ βαδίζει ἡ ἀνθρωπότητα — οὔτε κὰν ποῦ θέλει νὰ βαδίζει ἡ ἀνθρωπότητα. Ἡδη κατέχουμε καὶ γνωρίζουμε τὰ μέσα γιὰ τὴ σημερινὴ ζωὴ. Ἐχουμε ὅμως κάποιαν ἀντίληψη γιὰ τὸ σκοπὸν αὐτῆς τῆς ζωῆς²⁴;

Εἶναι δυνατὴ ἡ ἄρση πάνω ἀπὸ τὸν κατακερματισμὸν καὶ ἡ δημιουργία ἐνὸς συνολικοῦ ὁράματος, τὸ ὅποιο ὅχι μόνο νὰ καταδεικνύει τὴ συνολικὴ χρησιμότητα καὶ ἀξία αὐτῆς τῆς γνώσης, ἀλλὰ καὶ νὰ φωτίζει τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ κόσμου στὴν ἴστορικὴ σκηνή; Διότι μόνο ἔνα τέτοιο ὅραμα θὰ ἥταν σὲ θέση νὰ παράσχει ἐμπνεύσεις, ὥστε ὅλη αὐτὴ ἡ συσσωρευμένη κατακερματισμένη γνώση — ἡ ὅποια ἔχει μετασχηματισθεῖ σὲ πλήθος τεχνολογικῶν ἐπινοήσεων — νὰ περιέχει μέσα καὶ τὶς ἀξίες ποὺ θὰ φωτίζουν τὸ τί θὰ κάνουμε μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ προϊόντα τεχνολογίας ποὺ συνεχῶς συσσωρεύονται²⁵. Ἐχει μάλιστα ὑποστηριχθεῖ ἡ ἀποψη ὅτι σήμερα εἶναι ἀναγκαία μία τρίτη βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, τῆς ὅποιας ὁ σκοπὸς θὰ είναι ἡ ἀνεύρεση μιᾶς ἀπαντήσεως στὸ ἡθικὸ ἔρωτημα τοῦ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ ζήσει μία ζωὴ ποὺ νὰ ἔχει νόημα μέσα σὲ ἔναν κόσμο, ὁ ὅποιος ἔχει διαμορφωθεῖ καθοριστικὰ ἀπὸ τὴν τεχνολογία²⁶. Ἡ παρέμβαση στὸ σύστημα τῶν ἀξιῶν ἔχει ἥδη φανεῖ ὅτι ἀποτελεῖ ἔνα πολὺ δύσκολο ἐγχείρημα²⁷. Ἐνα εἶναι βέβαιο: εἴτε κάποιος ἐκκινεῖ ἀπὸ οἰκονομικοῦ χαρακτῆρος ἐπιχειρήματα στοχαζόμενος πάνω στὶς σημερινὲς τάσεις κατασπαταλήσεως τῶν πηγῶν ἐνεργείας²⁸, εἴτε (ὅπως ὁ H. Gruhl) ἐπικεντρώνει τὴν προσοχὴ του στὴν προϊούσα καταστροφὴ τῆς βιοσφαίρας²⁹, εἴτε υίοθετήσει τὴν προσέγγιση τοῦ I. Illich, ὁ ὅποιος συγκρίνει τὰ συγκεκριμένα πλεο-

24. Πρβλ. F. G. JUNGER, *The Failure of Technology: Perfection without Purpose*, Hinsdale, Illinois, 1949 (Ἄγγλικὴ μεταφρ. τοῦ *Die Perfectio der Technik*, Frankfurt a.M., 1946).

25. Πρβλ. Langdon WINNER, *Autonomous Technology: Technis-out-of-Control as a Theme in Political Thought*, Cambridge, Massachussets, 1977. Ἐπίσης Jacques ELLUL, *The Technological Society*, (New York, 1964) καὶ *Le Système technicien* (Paris, 1977).

26. J. MILLENDORFER, Konturen einer dritten industriellen Revolution, στὸν τόμο *Stimmen der Zeit*, 194 (1976), σσ. 408-413.

27. F. HETMAN, *Society and the Assessment of Technology*, Paris, 1973.

28. *The Limits to Growth*, D. MEADOWS, et. al., New York, 1972.

29. H. GRUHL, *Ein Planet wird geplündert*, Frankfurt a.M., 1975.



νεκτήματα τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸ ἀντίστοιχο κόστος³⁰, ἔχει ἐν πάσῃ περιπτώσει καταστεῖ σαφὲς ὅτι ἡ τεχνολογικὴ δραστηριότητα δὲν μπορεῖ ἐπ’ ἄπειρον νὰ ἀναπτύσσεται μὲ βάση κριτήρια ποσοτικῆς καὶ ύλικῆς προόδου μόνον ὑπὸ τὸ φῶς πάντως αὐτῶν τῶν ἐρωτημάτων, ἔχει τεθεῖ ἔνα σπουδαῖο ζήτημα πρὸς τοὺς φιλοσόφους: Τὰ τεχνολογικὰ προβλήματα ἔχουν ἔνα χαρακτήρα ποὺ ἀπτεται πολλῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν (Κοινωνιολογία, Θετικὲς Ἐπιστῆμες, Ἡθική, Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες, Οἰκονομία κ.λπ.). Μάλιστα τὰ προβλήματα αὐτὰ τίθενται κατὰ τρόπο ποὺ ἡ μελέτη τους νὰ ἀπαιτεῖ ταυτόχρονη μελέτη καὶ ἀλληλο-επηρεασμὸ παραγόντων ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς ἐπιστῆμες. Συνεπῶς ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων αὐτῶν πρέπει νὰ εἴναι δι-επιστημονική: νὰ περιλαμβάνει τὶς ἀναλύσεις κοινωνιολόγων, τὶς γνώσεις μηχανικῶν, τὴν ἐμπειρία ἀναλυτῶν καὶ προγραμματιστῶν κ.λπ. Ἡ Φιλοσοφία πρέπει νὰ ἀναδεχθεῖ αὐτὴ τὴν πρόκληση, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν πύργο τῆς, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν περιορισμό της σὲ αὐστηρῶς ἀκαδημαϊκὰ πλαίσια καὶ κανόνες³¹.

Διότι ὅντως ὑπάρχει κάτι τὸ ἄκρως προκλητικὸ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ σύγχρονη ἔξελιξη, τοῦ συνεχῶς ἐπιταχυνόμενου ρυθμοῦ τῆς τεχνολογικῆς ἔξελίξεως: παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ πραγματικότητα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἔλλογη καὶ ἐνσυνείδητη ἀνθρώπινη προσπάθεια (καὶ μάλιστα κατὰ τρόπο συστηματικὸ μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια) καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀναπτύχθηκε ἀπὸ (καὶ ἀνάμεσα σέ) συγκεκριμένες ἀνθρώπινες ἀξίες καὶ πολιτιστικὲς πρακτικές, ἐν τούτοις, ὅλο αὐτὸ τὸ φαινόμενο στὸ σύνολό του δείχνει ὅτι κατευθύνεται ἀπὸ κάποια τυφλὴ τύχη. Τὸ δραματικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὸ εἶχε ἐκφράσει πολὺ ώραῖα ὁ H. G. Wells στὴν τελευταία φράση τοῦ βιβλίου του *The War in the Air*: «Κάποιος, κάπως, ἔπρεπε νὰ ἔχει σταματήσει κάτι, ἀλλὰ τὸ ποιὸς ἡ τὸ πῶς ἡ τὸ τί, ὅλα αὐτὰ ἥταν πράγματα πέρα ἀπὸ τὶς γνώσεις του³²». Ὁ Robert Musil προχωρεῖ περαιτέρω λέγοντας ὅτι «τὰ μαθηματικά, ἡ μητέρα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, καὶ γιαγιὰ τῶν ἐπιστημῶν τοῦ Μηχανικοῦ, ἥταν ἐπίσης ἡ μεγάλη μητέρα ἐκείνου τοῦ πνεύματος, ἀπὸ τὸ ὅποιο τελικῶς γεννήθηκαν τὰ δηλητηριώδη ἀέρια καὶ τὰ πολεμικὰ ἀε-

30. I. ILLICH, *Tools for Conviviality*, New York, 1973 (Ἄγγλ. μετάφρ. τοῦ *Selbstbegrenzung - eine politische Kritik der Technik*, Reindek, 1975).

31. Hans LENK and Günter RÖPCKE, Toward and Interdisciplinary and Pragmatic Philosophy of Technology, στὸ P. Durdin (ed.), *Research in Philosophy and Technology*, τ. 2, Greenwich, Connecticut, 1979, σσ. 43-44 καὶ 47.

32. H. G. WELLS, *The War in the Air and particularly how Mr. Bert Smallways fared while it lasted*, New York, 1908: «Somebody somewhere ought to have stopped something, but who or how or why were all beyond his ken» σ. 395.



ροπλάνα³³». Ό δὲ Lewis Mumford φθάνει νὰ μιλάει γιὰ τὸ «έγκλημα τοῦ Γαλιλαίου», δ ὅποῖος δὲν ἄφησε θέση γιὰ τὴν ἀτομικὴ προσωπικότητα, γιὰ τὴν ἀτομικότητα, στὴν ἐπιστημονικὴ θέαση τοῦ κόσμου³⁴.

Τὸ ἔρωτημα τὸ ὅποιο τίθεται συνεπῶς εἶναι ἐὰν ὑπάρχει μία ρεαλιστικὴ πιθανότητα ὅτι οἱ φιλόσοφοι θὰ μπορέσουν νὰ συμβάλουν στὸ νὰ κατανοηθεῖ (γιὰ νὰ μὴν ποῦμε νὰ ἐλεγχθεῖ) ὅχι μόνο ἡ σύγχρονη τεχνολογικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξέλιξη της. Καὶ νὰ δοῦμε τελικῶς ἐὰν ὑπάρχει μία οὐσιαστικὴ δυνατότητα (δηλαδή: δυνατότητα ποὺ νὰ παράγει οὐσιαστικὰ πρακτικὰ ἀποτελέσματα καὶ πολιτικὴ ποὺ νὰ ἐφαρμόζεται) νὰ ἐπικοινωνήσουν μεταξύ των οἱ τεχνοκράτες καὶ οἱ μὴ τεχνοκράτες. Διότι, ἡ ὅποια λύση δὲν θὰ συνίσταται μόνο σὲ μέτρα ὀργανωτικοῦ ἢ θεσμικοῦ χαρακτήρα. Ἀλλὰ θὰ προχωρήσει καὶ σὲ ριζικὸ ἀναπροσανατολισμὸ ἀξιῶν, γεγονὸς τὸ ὅποιο θὰ ἀπαιτήσει καὶ ἀντίστοιχη ριζικὴ μεταβολὴ ἀνθρωπίνων στάσεων καὶ συμπεριφορῶν³⁵.

Πῶς ἄραγε θὰ ἥταν πρακτικῶς δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ τοῦτο; Ἐχει ὑποστηριχθεῖ ἡ ἀποψη ὅτι θὰ ἥταν χρήσιμη ἡ παρουσία τῶν φιλοσόφων στοὺς χώρους ὅπου λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις ποὺ καθορίζουν τὶς ἐφαρμογὲς καὶ τὶς προοπτικὲς τῆς τεχνολογίας. Ἡ ἀντίρρηση ποὺ προβάλλεται σὲ τοῦτο εἶναι ὅτι μόλις οἱ φιλόσοφοι εὑρεθοῦν σὲ ἓνα τέτοιο περιβάλλον, θὰ τεθοῦν ἀμέσως στὸ περιθώριο. Οὕτως ἡ ἄλλως, σήμερα, ἀντιτείνεται, οἱ φιλόσοφοι δὲν νιώθουν καὶ πολὺ ἄνετα ὅταν ἡ συζήτηση ἐπεκταθεῖ σὲ τεχνικὲς λεπτομέρειες. Ἐπομένως, ἔνας φιλόσοφος ποὺ θὰ εὑρεθεῖ στοὺς διαδρόμους τῶν μεγάρων ὅπου λαμβάνονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀποφάσεις, θὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ὑποχωρήσει μπροστὰ στοὺς ἀνέμους τοῦ πρακτικοῦ πνεύματος ποὺ πνέει ἐκεῖ.

Ἀλλὰ ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, τότε ἵσως ὑπάρχει ἄλλη λύση. "Av

33. Robert MUSIL, *The Man without Qualities*, 2 τόμοι, New York, 1953-54 ('Αγγλ. μεταφρ. τοῦ *Der Man ohne Eigenschaften*, Hamburg, 1952 τόμος I, σ. 41).

34. L. MUMFORD, *The Pentagon Power (The Myth of the Machine)*, τόμος 2, σσ. 57-60.

35. Ἐδῶ δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἀπόψεις, οἱ ὅποιες ἔχουν ἔναν μᾶλλον φαταλιστικὸ-ντετερμινιστικὸ χαρακτήρα. Ὁ Stanislaw Lem, λόγου χάρη, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, ὅπως καὶ ἡ βιολογικὴ ἐξέλιξη, ἀποτελεῖ διαδικασία τελούσα ἔξω ἀπὸ κάθε ἡθικὸ κανόνα. Κατὰ τὴ γνώμη του, ἀποτελεῖ λάθος νὰ θεωρεῖται ἡ τεχνολογία ως ἡ δημιουργία μέσων καὶ ὀργάνων, τὰ ὅποια ἐν συνεχείᾳ ἀποτιμῶνται καὶ χρησιμοποιοῦνται μὲ βάση ἡθικοὺς κανόνες. Πιστεύει ὅτι τὸ ἀληθὲς εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: Ἡ ἴδια ἡ τεχνολογία εἶναι ποὺ διαμορφώνει τὶς ἡθικὲς ἀντιλήψεις μας. Κατὰ τὸν Lem, ἡ παρελθούσα καὶ ἡ μελλοντικὴ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας δὲν καθορίζεται ἀπὸ ἐνσυνείδητη ἐπιλογὴ καὶ σχεδιασμό, ἀλλὰ μᾶλλον μέσω μιᾶς ἐγγενοῦς δυναμικῆς ἡ ὅποια δόηγει στὴν πραγματοποίηση ὅλων τῶν δυνατῶν τεχνολογικῶν δραστηριοτήτων (S. LEM, *Summa Technologiae*, Frankfurt a.M., 1976, σσ. 52-64).



δὲν είναι δυνατὸν νὰ ἔξελθουν οἱ φιλόσοφοι ἀπὸ τὰ ἀκαδημαϊκὰ σπουδαστήρια καὶ νὰ εἰσέλθουν στὰ ἄδυτα τῶν τεχνολογικῶν ἀποφάσεων, τότε ἂς γίνει τουλάχιστον κάτι ἄλλο: οἱ μηχανικοί, οἱ ὅποιοι οὗτως ἢ ἄλλως θὰ εἰσέλθουν σὲ ἐκεῖνα τὰ ἄδυτα, ἂς κομίζουν μεθ' ἐαυτῶν ἕνα φιλοσοφικὸ ἔξοπλισμό. "Ἄς είναι ἐνημερωμένοι περὶ μιᾶς προβληματικῆς, ἢ ὅποια σχετίζεται μὲ τὸ φαινόμενο, τὴν ὑφή, τὶς ἐφαρμογὲς καὶ τὶς προοπτικὲς τῆς τεχνολογίας³⁶.

"Ἡ Ἰστορία τῆς Φιλοσοφίας διδάσκει ὅτι, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ἡταν ἡ Φιλοσοφία ἐκείνη ἢ ὅποια μὲ τὴ γόνιμη περιέργειά της, τὴν «ὅρεξιν τοῦ εἰδέναι», ἐπλησίαζε πραγματικότητες ὅπως ἡ Φύση, ἢ Ἐπιστήμη, ἢ Κοινωνία, ἢ Τέχνη, ἢ Γλώσσα, προκειμένου νὰ διαστοχασθεῖ περὶ αὐτῶν. Στὶς ἡμέρες μας ἢ κλήση ἐκφράζεται ἀντιστρόφως: 'Ἡ ἴδια ἡ Τεχνολογία πλησιάζει τὴ Φιλοσοφία καὶ ζητεῖ κατευθύνσεις, ζητεῖ ἕνα συνολικὸ ὅραμα γιὰ τὴν πορεία της, προκειμένου αὐτὴ ἢ πορεία νὰ είναι προσανατολισμένη, πειθαρχημένη, ἔλλογη, τουτέστιν, ἀνθρωπιστική. 'Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ στοχασμοῦ περὶ τῶν κατευθύνσεων τῆς τεχνολογίας, τῶν σκοπῶν της, τοῦ νοήματος αὐτῶν τῶν σκοπῶν, τῶν ἐπιπτώσεων τῆς τεχνολογίας συνιστᾶ ἕνα συγκεκριμένο, ἐπιτακτικὸ καὶ ἐπείγον καθῆκον τῆς Φιλοσοφίας ἀπέναντι στὴν ἀνθρωπότητα κατὰ τὴν παρούσα φάση τῆς ἰστορικῆς διαδρομῆς τοῦ πολιτισμοῦ.

Παναγιώτης Β. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ
(Θεσσαλονίκη)

36. Τοῦτο ἀποτελεῖ καὶ τὴν *raison d'être* γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Φιλοσοφίας στοὺς μέλλοντες Μηχανικούς. Ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτή, ἡ Πολυτεχνικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρωτοπορεῖ διεθνῶς, ἀφοῦ τὸ Μάθημα *Φιλοσοφία καὶ Τεχνολογία* ἥδη διδάσκεται στοὺς σπουδαστές.



P. TZAMALIKOS

PHILOSOPHY AND TECHNOLOGY

Summary

In contrast to what has happened with other fields of Philosophy since Antiquity (such as Nature, Science, Society, Ethics, Art, Language) Technology has come under the focus of Philosophy only recently. And this, despite the fact that Technology affects every aspect of human life in a worldwide scale. Nevertheless, nowadays there is a gap between the importance of technology itself to human life and the number of philosophical treatises devoted to this. So, in the encounter of Philosophy and Technology, Philosophy cannot be the judge; rather this is the defendant, even by negligence.

During all human history, Technology has always been regarded as a natural facet of human existence, as a sort of extension of human being. In fact there was a *unity* between Technology and human being itself, since the former was an authentic manifestation of humanity in its relation to the world. The problem in our days, however, consists in the fact that this unity has been broken. Which creates the necessity of a new approach to the phenomenon of modern Technology and its manifestations.

Technology has been existing in all the eras of human history and prehistory. However, it is only in modern times, that this has become a problem. Besides, it is not possible to consider it as *one* of the systems comprising the world; the case of certain monks aside, it is not possible to get out of this and settle in a region where Technology does not exist, and study the phenomenon from there. Technology permeates every aspect of life. Like *nature*, it is a ubiquitous reality, a sort of substitute of nature itself. The problem is though that this reality appears to be alien and anonymous, determining human life relentlessly and decisively. Philosophical enquiry of these problems then is not really a matter of choice. For study of the phenomenon itself and the consequences of Technology (social, political, ethical, economical) is an imperative prerequisite for comprehending what comes to appear as modern *life*.

What can Philosophy have to do with this reality? Is it possible that the pressing and urgent problems of today may find their solution through Philosophy? It could not be surprising if this ambition of Philosophy were treated with scepticism. Will it be Philosophy who will suggest how to face problems emerging from modern technological reality? But, it could be argued, it is philosophy which has been unable to provide definitive solutions to its own internal problems. Is it not rather the case of Philosophy being the activity



which creates rather than solves difficulties? And if Philosophy were allowed to deal with complex matters of today, is it not probable that this activity will degenerate in endless discussions — at a time when what is most needed is quick and effective action?

This though is the attitude taking Philosophy to be but mere observation of things, out of which it exhausts itself in endless theoretical speculations. Which means that Philosophy is but the manifestation of impotence and ineffectiveness.

This is very essential. For today's most pursued requirement is *effectiveness*. What is required from a modern technician is to invent the most effective way, in order to realize a goal which has been determined in advance. It should be added that, in our days, this effectiveness normally points to the scale of *quantity*.

However, if now there is a problem, this is not due to lack of means and energy. Never before has man made available to himself so many goods, so many weapons, so much energy. The question though is: Can man master them? By this it should be understood the ability to apprehend them through a global logic, which will direct their use through criteria, reasons and limitations serving a certain final goal in terms of Philosophy of History. This is exactly where the role of Philosophy is indispensable. For these broader considerations are in fact beyond the scope of Technology itself. It is Philosophy that establishes the reasons of everything end thus provides the desired direction of the course of history.

P. TZAMALIKOS
(Thessaloniki)

