

Η ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΟΕΛΗ

‘Η ἀριστοτελικὴ μεσότητα, συλλαμβανόμενη στὸ δόντολογικό της μέγεθος ώς μία κορύφωση τῆς ἐνέργειας ἀπὸ βαθμίδα σὲ βαθμίδα, ἐκφράζει κατὰ κάποιον τρόπο ἀφ’ ἐνὸς κάτι ἀπὸ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀφ’ ἔτερου κάτι ἀπὸ τὴ λατρεία ποὺ ἔτρεφαν οἱ Ἑλληνες πρὸς τὴ μορφή. Κι ὅπως τὸ κάθε ὅν ξεχωριστὰ φέρει ἐντός του τὴν ἀγωνιστικότητα αὐτὴ καὶ τὸ πάθος γιὰ τὴ μορφή, ἀφοῦ εἶναι ἔνα «ἔνυλο εἶδος», ἔτσι κι ὁ κόσμος στὸ σύνολό του. Ἡ μορφὴ εἶναι τὸ εἶδος, ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι πέρας¹ καὶ ἡ φύση τοῦ ἀγαθοῦ, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ τοὺς Ἑλληνες γενικώτερα, εἶναι πεπερασμένη, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἄπειρο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι, νὰ ἔχει δηλαδὴ ἀληθινὴ ὑπόσταση. Αὐτὸ δῆμως ποὺ συμβαίνει στὸ σύνολο τῆς ἱεραρχικῆς ἀνάτασης τῶν δοντῶν ώς μία κίνηση ἀπὸ τὸ δυνάμει στὸ ἐνεργείᾳ, στὴν δλοκλήρωση τῶν δοντῶν μέσα στὴν ἀέναη πορεία τοῦ χρόνου καὶ τὸ ὅποιο δ Ἀριστοτέλης δηλώνει λέγοντας ὅτι «τὸν χρόνον αἰεὶ προσλαμβάνει ἐνέργεια ἔτέρα πρὸς ἔτέρας ἔως τῆς τοῦ ἀεὶ κινοῦντος πρώτως²», μποροῦμε νὰ τὸ παρακολουθήσουμε μελετώντας ἴδιαίτερα τὴ φύση τῆς ψυχῆς καὶ τὴ γνωστική της σχέση πρὸς τὰ ὅντα.

Σύμφωνα μὲ τὸν δρισμὸ ποὺ δίνει δ Ἀριστοτέλης, ἡ ψυχὴ εἶναι ἐντελέχεια «σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος³». Τὸ ζωντανὸ δηλαδὴ σῶμα στὴν ἐνεργοποίησή του φτάνει στὸ εἶδος του, στὴν ἐνεργητικὴ κορύφωση τοῦ εἶναι του, ποὺ εἶναι ἡ ψυχὴ. Γιὰ νὰ τὸ φωτίσει αὐτὸ σαφέστερα δ Ἀριστοτέλης λέει ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἐντελέχεια, ὅπως ἡ ὅραση σὲ σχέση πρὸς τὸν ὀφθαλμὸ καὶ ἡ τμῆση σὲ σχέση μὲ τὸν πέλεκυ. Κι ὅπως ἡ τμῆση καὶ ἡ ὅραση ἔτσι καὶ ἡ ἐγρήγορση εἶναι γιὰ τὴν ψυχὴ ἐντελέχεια⁴. Ἡ παρουσία λοιπὸν τῆς ψυχῆς, ποὺ δομεῖται σὲ τρεῖς κυρίως ἱεραρχικὲς βαθμίδες, τὴ

1. ΑΡΙΣΤ., *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* A 994, b, 10-20.

2. ΑΡΙΣΤ., *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* Θ, 1050 b 5-10

3. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* B 412 a 20.

4. ΑΡΙΣΤ. *Περὶ Ψυχῆς* B 412 b 25-413 a. Ἡ σύλληψη τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη ἀποφεύγει τὸν νεώτερο καρτεσιανὸ χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ἀποκτᾶ ἴδιαίτερη σημασία γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐρμηνεία τῶν ψυχικῶν φαινομένων, ποὺ προϋποθέτουν τὸν ἀνθρωπὸ ώς ἐνότητα. Ὁρθὰ παρατηρεῖ δ David Ross, *Aristotle*, London, 1964, σ. 132, ὅτι δ Ἀριστοτέλης δὲν εἶναι δυιστής, γιατὶ δὲν ἀναγνωρίζει δύο ούσίες, σῶμα καὶ ψυχὴ, ἀλλὰ δύο



Η ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

θρεπτική, τὴν αἰσθητική καὶ τὴν νοητική, ἀποτελεῖ, θὰ λέγαμε, μιὰν ὄντολογικὴν ἀνάδειξη, ἡ ὅποια μεταβαίνει ἀπὸ τὰ φυτὰ (θρέψη) στὰ ζῶα (αἴσθηση καὶ κίνηση) καὶ ἀπὸ αὐτὰ στὸν ἄνθρωπο, ποὺ διαθέτει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θρέψη, τὴν αἴσθηση καὶ τὴν κίνηση, τὴν νόηση⁵. Ἡ νοητικὴ ἐγρήγορση τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ κατ' ἔξοχὴν ἐνεργητικὴ της κατάσταση, ποὺ τῆς ἔξασφαλίζει τὴν θεωρία καὶ τὴν κάνει νὰ προσεγγίζει τὴν θεία νόηση.

‘Ωστόσο ἡ ψυχὴ κοινωνεῖ μὲ τὰ ὄντα καὶ μόνο διὰ μέσου αὐτῆς τῆς κοινωνίας σώζει τὴν ὕπαρξή της ἀφοῦ: α) μὲ τὴν θρέψη ἀφομοιώνει τὴν ὕλη τῶν ὄντων, ποὺ χρησιμοποιεῖ ὡς τροφή, β) μὲ τὴν αἴσθηση ἐνεργοποιεῖ διὰ τῶν αἰσθητηρίων δργάνων τὸ εἶδος τῶν αἰσθητῶν ὄντων καὶ γ) μὲ τὸ νοῦ δέχεται καὶ ἐνεργοποιεῖ τὰ νοητὰ εἰδη. Πῶς ὅμως νοεῖται αὐτὴ ἡ ἐνεργοποίηση; Θὰ πρέπει κατ' ἀρχὴν νὰ προσέξουμε ὅτι ἡ ἐνεργοποίηση αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ κοινὴ ζεύξη ἀνάμεσα στὶς αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητά, γιατὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ὅποια καθιστᾶ δυνατὴ τὴν μετάβαση ἀπὸ μία κατάσταση μὴ πραγματώσεως τοῦ εἶναι τους, μιὰ κατάσταση δυνάμει, σὲ μιὰ κατάσταση ἀνάδειξης αὐτοῦ, ποὺ εἶναι. Ἐτσι τὰ αἰσθητὰ γίνονται αἰσθητὰ καὶ οἱ αἰσθήσεις αἰσθάνονται τὰ οἰκεῖα πρὸς αὐτὲς κάθε φορὰ αἰσθητὰ διὰ μέσου μιᾶς κοινῆς ἐνεργοποιήσεως: τὸ χρῶμα καὶ ἡ μορφὴ μαζὶ μὲ τὴν δραση γίνονται ταυτόχρονα ἐνεργά, ὅπως ὁ ἥχος μαζὶ μὲ τὴν ἀκοή⁶. Δὲν ἔχουμε λοιπὸν μιὰ σχέση ἐνέργειας ἐκ μέρους τῶν ἔξωτερικῶν ἐρεθισμάτων καὶ πάθους ἐκ μέρους τοῦ αἰσθητηρίου, ἀλλὰ μιὰν ἀμοιβαία ἐνεργοποίηση⁷,

ὅψεις τῆς ίδιας οὐσίας στὴ σχέση ὕλης-ἐνέργειας, μολονότι δέχεται τὸν ποιητικὸ νοῦ ὡς κάτι χωριστό. Ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς δομῆς τῆς ψυχῆς στὸν Ἀριστοτέλη καὶ τῆς σημασίας ποὺ ἔχει σήμερα βλ. H. WIJSENBECK, On the present interest in Aristotle's Theory of the soul, *Πρακτικά τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ἀριστοτέλης*, τ. Δ' 1983, σσ. 33-46. Βλ. ἐπίσης: H. WIJSENBECK, *Aristotle's Concept of the Soul*, Amsterdam, 1976.

5. Ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ὑποστηρίζει τὴν ἔξελιξη τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ μιὰν Ἱεραχικὴ κλιμάκωση τῶν ὄντων στὴν ὅποια βασίζει τὴν ὄντολογία του. Βλ. σχετικὰ D. J. ALLAN, *The philosophy of Aristotle*, Oxford, 1978, σ. 48.

6. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* B.

7. Βλ. ἐπίσης ROSS, ἐνθ. ἀν., σ. 138. Τὸ νὰ διερωτηθοῦμε τί εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη τὰ ἀντικείμενα καθ' ἑαυτά, τοῦτο προϋποθέτει στὴ συνείδηση τοῦ φιλοσόφου ἔνα χωρισμό, ποὺ δὲν εἶχε γίνει. Τὴν βαθιὰ σύνδεση τῆς ψυχῆς μὲ τὰ ὄντα δηλώνει ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν ἀναφέρεται στὴν ψυχὴ ὡς ἐὰν νὰ ἦταν αὐτὴ κατὰ κάποιο τρόπο τὰ ὄντα «ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα» (*Περὶ Ψυχῆς* Γ 431 b 20). Ὁστόσο ὁ Ἀριστοτέλης δὲν καταργεῖ τὴν ἐτερότητα τῶν πραγμάτων, ποὺ φανερώνονται στὴν αἴσθηση, λέγοντας ὅτι αὐτὰ εἶναι «ἕτερον παρὰ τὴν αἴσθησιν, ὁ ἀνάγκη πρότερον εἶναι τῆς αἰσθήσεως». (*Μετὰ τὰ Φυσικά* Γ 1010 b 40-1011 a. Βλ. ἐπίσης: S. SHORTEN, Aristotle on Potency and Actuality in Perception. *Πρακτικά τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ἀριστοτέλης*, τ. Α', 1983 σσ. 296-297. Βλ. καὶ τὴ διαφοροποίηση ποὺ κάνει ὡς πρὸς τὴν ἀμοιβαία ἐνεργοποίηση μεταξὺ τοῦ ἐπιπέδου παρατηρήσεως καὶ τοῦ φυσιολογικοῦ ἐπιπέδου ὁ A. EDEL, Action and Passion: some Philosophical Reflections on Physics III 3, *Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast*, Heidelberg, 1969, σ. 63.



κατὰ τὴν ὁποία τὰ ἔξωθεν ποιητικὰ (τὸ δρατὸν καὶ τὸ ἀκουστόν) συνεγείρονται μαζὶ μὲ τὸ αἰσθητήριο, τὸ ὁποῖο ἐνεργώντας ὑποδέχεται καὶ σώζει συνάμα τὸ εἶδος τοῦ αἰσθητοῦ χωρὶς τὴν ὕλη του, ὅπως χωρὶς τὴν ὕλη, τὸ σίδερο, τὸ κερὶ δέχεται τὸ ἀποτύπωμα τοῦ δακτυλιδιοῦ⁸.

‘Η μεσότητα αὐτή, ἡ ὁποία συνεγείρει τὴν αἴσθηση μαζὶ μὲ τὰ αἰσθητά, δὲν εἶναι, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, στὴν περίπτωση τουλάχιστον τῆς δράσεως, δυνατὴ χωρὶς τὸ φῶς. Τὸ φῶς μεσολαβεῖ, ὅπως καὶ στὸν Πλάτωνα, καθιστώντας ἐνεργὸ τὴν αἰσθητικὴ φανέρωση ὅπως σὲ ἄλλο ἐπίπεδο τὸ νοητὸ φῶς τὴ φανέρωση τῆς ἀλήθειας⁹. Τὸ φῶς ἐνεργεῖ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι τόσο τὰ αἰσθητὰ ὅσο καὶ τὸ αἰσθητήριο διαθέτουν μιὰ διαφάνεια. ‘Η διαφάνεια εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ αἰσθητηρίου καὶ τοῦ αἰσθητοῦ, ἐνῷ τὸ φῶς εἶναι ἡ ἐντελέχεια αὐτῆς τῆς διαφάνειας. ‘Ο Ἀριστοτέλης οὐσιαστικὰ μᾶς δηλώνει ὅτι τὰ ἴδια τὰ ὄντα, ὅπως καὶ τὰ ὅργανα ποὺ διαθέτει ἡ ψυχὴ, τείνουν πρὸς τὴ φανέρωση, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν αἴσθηση, ἀναζητοῦν τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ φωτός, γιὰ νὰ ἔρθουν στὸ προσκήνιο τῆς παρουσίας, ποὺ εἶναι ἔνα φαίνειν καὶ ἔνα φαίνεσθαι συνάμα. Τὸ ὄν ποθεῖ νὰ εἶναι παρὸν κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ποθεῖ νὰ φαίνεται καὶ νὰ ἐκκαλύπτεται ώς μορφή.

“Αν στοὺς ἀρχαϊκοὺς στοχαστὲς ἡ αἴσθηση-νόηση εἶναι μία ὅραση, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν δημοιωτικὴ συνάφεια τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο, καθὼς οἱ ἔξω δυνάμεις κοινωνοῦν μὲ τὶς μέσα μας δυνάμεις σύμφωνα μὲ τὴν κράση τῶν «πολύπλαγκτων μελῶν» μας, ὅπως λέει ὁ Παρμενίδης¹⁰, στὸν Πλάτωνα ἡ δημοιωτικὴ αὐτὴ ὅραση μετουσιώνεται σὲ μιὰ συναύγεια, μιὰν ἀμοιβαίᾳ ἔγερση τοῦ αἰσθητηρίου καὶ τῶν αἰσθητῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μὲ τὴν παρεμβολὴ ἐνὸς τρίτου, τοῦ φωτός. Εἶναι ὁ ἥλιος καὶ στὴν περίπτωση τῆς νοητικῆς δράσεως εἶναι ἡ ἴδεα τοῦ ἀγαθοῦ, ἡ ὁποία μεσιτεύει καθιστώντας δυνατὸν τὸν φωτισμό, τὸ φαίνειν καὶ τὸ φαίνεσθαι, ποὺ ὑπερνικᾷ τὴ λήθη τῆς ἀφάνειας καὶ γίνεται φανέρωση, ἀ-λήθεια. ‘Η παρέμβαση τοῦ τρίτου, τοῦ φωτός, δὲν νοεῖται χωρὶς τὴ συγγένεια, ποὺ ἔχει ἡ ἴδια ἡ πηγὴ τοῦ φωτός, ὁ ἥλιος, μὲ τὸν δφθαλμό, τὴν ὁποία ὁ Πλάτων ἐπισημαίνει χαρακτηρίζοντας τὸν δφθαλμό «ἥλιοειδέστατον τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις δργάνων», καὶ παράλληλα ἡ ἴδεα τοῦ ἀγαθοῦ μὲ τὸν νοῦ¹¹ καὶ τῆς συναύγειας, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ μεθεκτικὴ σχέση τῶν ὄντων, αἰσθη-

8. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* B 424 a 15-25.

9. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. τὶς διακρίσεις ποὺ ἐπισημαίνει ὁ Στ. ΡΑΜΦΟΣ, *Ἴλαρὸν φῶς τοῦ κόσμου*, Ἀθῆναι, 1990, σσ. 24-27.

10. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ἀποσπ. 16. Γιὰ τὴ συνυφὴ ἀνθρώπου καὶ κόσμου στοὺς ἀρχαϊκοὺς στοχαστὲς βλ. K. MICHAELIDES, *Mensch und Kosmos in ihrer Zusammengehörigkeit bei den frühen griechischen Denkern*, München, 1961. ‘Ιδιαίτερα τὰ κεφ. Α’ καὶ Ε’.

11. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Πολιτεία* Στ 507 a-508.



Η ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

τῶν ἡ νοητῶν, πρὸς τὶς πηγὲς αὐτές. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸν Ἀριστοτέλη ὁ μεθεκτικὸς αὐτὸς δεσμός, ποὺ μὲ τὴν παρεμβολὴ τοῦ φωτὸς μᾶς ἐπιτρέπει νὰ θεώμαστε τὶς προϋπάρχουσες μορφές, τὰ εἶδη, ὑποχωρεῖ καὶ στὴ θέση του προβάλλει τὸ «μεταξὺ» τῆς διαφάνειας, ἡ ὅποια καθιστᾶ δυνατὴ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀμορφία στὴ μορφή. Τὸ φῶς ἐνεργοποιεῖ τὸ διαφανὲς τῶν αἰσθητῶν καὶ τοῦ αἰσθητηρίου, γιὰ νὰ μεταβοῦν ἀπὸ μία δυνάμει σὲ μία ἐνεργείᾳ αἴσθηση, μιὰ ἐκκαλυπτικὴ ἀνόρθωση τῶν μορφῶν, ἔνα ταυτόχρονο δρᾶν καὶ δρᾶσθαι. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἡ διαφάνεια στὸν Ἀριστοτέλη σημαίνει αὐτὴ τὴν ἐγγενῆ οἰκειότητα, ποὺ ἔχει τὸ ὄν καὶ ἡ ψυχὴ πρὸς τὴ φανερωτικὴ ἐνέργεια, τὴν ὅποια ὡς ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς συναπεργάζεται τὸ φῶς. Καὶ εἶναι τὸ φῶς ποὺ ἀναδεικνύει τὸ χρῶμα μέσα στὰ ὅρια μιᾶς μορφῆς, χωρὶς αὐτὸ τὸ ἴδιο νὰ εἶναι ἔγχρωμο ἢ νὰ ἔχει μιὰ μορφή. Ἡ διαφάνεια εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιστᾶ διὰ τῆς μεσότητας τοῦ φωτὸς δυνατὴ τὴ φανέρωση. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ ἐρώτημα, ἂν τὰ αἰσθητὰ μετέχουν στὰ εἶδη, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ γίνουν διὰ τῆς μορφῆς των αἰσθητά, ὁ Ἀριστοτέλης θὰ ἀπαντοῦσε, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν Πλάτωνα, ὅτι τὰ εἶδη δὲν προϋπάρχουν οὔτε χρειάζεται μιὰ μέθεξη τοῦ αἰσθητὰ ἀορίστου μὲ τὴ μορφὴ τοῦ εἶδους. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ εἶδος τῶν αἰσθητῶν ἐνεργοποιεῖται μέσα στὸ φῶς, καθὼς τὰ ὅρατὰ καὶ ἡ ὅραση φτάνουν στὴν κατάσταση ὅλοκληρώσεως τοῦ εἶναι τους, σὲ μίαν ἐντελέχεια. Ἐκεῖνο τὸ ὅποιο προϋπάρχει τῶν αἰσθητῶν εἶναι τὸ φῶς, ὅχι τὸ ἴδιο τὸ ἔγχρωμο πράγμα, οὔτε τὸ εἶδος του¹². Τὸ φῶς μεσιτεύει ἀνάμεσα στὴν ὅραση καὶ τὰ ὅρατὰ κατὰ δύο τρόπους: καθιστώντας δυνατὴ τὴν ἐνεργοποίησή τους καὶ καθιστώντας αὐτὴ τὴν ἐνεργοποίηση μιὰ φανέρωση.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ μεσιτεία αὐτὴ τοῦ φωτός, γιὰ νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ αἴσθηση, χρειάζεται, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, μιὰ μεσότητα ἀνάμεσα στὰ ἄκρα, τὰ ὅποια ἀπὸ μόνα τους φθείρουν τὸ αἰσθητήριο. Τὰ αἰσθητὰ δηλαδή, ὅταν ὑπερβοῦν ὡς πρὸς τὴν ἰσχὺ τους ἔνα ὅριο, τότε καταστρέφουν τὴ δεκτικότητα τοῦ αἰσθητηρίου. Ὅπάρχει λοιπὸν ἔνας λόγος¹³, ἔνα μέτρο, διὰ τοῦ ὅποίου καθίσταται δυνατὴ ἡ ἐπικοινωνία αἰσθητῶν καὶ αἰσθήσεως. Μία μεσότητα, τῆς ὅποιας στεροῦνται ἐντελῶς τὰ φυτά, γιατὶ πάσχουν ἀπὸ τὴν ὕλη τοῦ αἰσθητοῦ καὶ δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν τὴ μορφὴ του. Ἡ κοινὴ αἴσθηση εἶναι ἔνας πρῶτος ἀναβαθμός, ποὺ δδηγεῖ, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη,

12. Πρβλ. σχετικὰ D. J. ALLAN, *enθ. ἀν.*, σ. 56.

13. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* B 424 a 15-25. Θὰ μπορούσαμε τὴ μεσότητα αὐτὴ νὰ τὴν ἀναζητήσουμε καὶ στὸν ἀρχαϊκὸ στοχασμό, π.χ. στὸν Ἐμπεδοκλῆ (ἀπ. 89, 90, 107, 109), δπου μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ «ὅμοιον ὁμοίῳ» βλέπουμε νὰ ἰσχύει μία συμμετρία, ἡ ὅποια ἐπιτρέπει μιὰν ἀνάλογη πρὸς τὶς διαστάσεις τῶν πόρων διείσδυση τῶν αἰσθητῶν μέσα στὰ αἰσθητήρια.



ὅπως καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο τὰ ὄντα, τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητά²³. Καὶ στὴν ὕψιστη βαθμίδα τοῦ νοῦ ἴσχύει καὶ πάλι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ δυνάμει στὸ ἐνεργείᾳ. Ὁ νοῦς δυνάμει εἶναι, λέει δὲ Ἐριστοτέλης, ὅπως ἔνα γραμματεῖον, δηλαδὴ ἔνας πίνακας, ὅπου τίποτε δὲν εἶναι γραμμένο σὲ ἐντελέχεια, ἀλλὰ εἶναι ἔνας νοῆς-ὕλη, ποὺ δέχεται τὴν ἐγγραφὴ τοῦ ποιητικοῦ αἰτίου-νοῦ, γιὰ νὰ γίνει ἡ νόηση τῶν νοητῶν ὄντων μιὰ ἐνέργεια. Ὁ νοῦς «ποιεῖ» ὅμως, ὅπως ἡ τέχνη, τὸ «εἶδος εἰς τόδε τι», δηλαδὴ ἐμβάλλει μιὰ μορφὴ σ' ἔνα συγκεκριμένο πράγμα, τοῦτο ἐδῶ²⁴. Ὁ ποιητικὸς νοῦς εἶναι ἡ φανερωτικὴ ἀρχὴ τῶν μορφῶν, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν πέρ' ἀπὸ κάθε ὕλη, καὶ ἐμφανίζεται ἀμεσα μέσα στὰ ἔννυλα ὄντα. Οἱ νοητὲς μορφὲς ἔτσι ὑπερβαίνουν τὶς αἰσθητὲς χωρὶς νὰ τὶς καταργοῦν, ὅπως ἀκριβῶς δὲ νοῦς ὑπερβαίνει τὴν αἰσθηση χωρὶς νὰ τὴν ἀναιρεῖ.

Τὴν συγκρότηση τῆς ψυχῆς λοιπὸν δὲ Ἐριστοτέλης τὴν δίνει μὲ τὸ σχῆμα μιᾶς ἀνοδικῆς διαστρωμάτωσης διὰ μέσου μιᾶς σειρᾶς μεταβάσεων ἀπὸ τὴν ὕλη στὴν ἐνέργεια, ἡ ὁποία στὴν πιὸ ὕψηλή της ἐκδήλωση εἶναι ἡ νοητικὴ ἐγρήγορση. Ὡστόσο ἡ ἀνοδικὴ αὐτὴ δομὴ-ἐντελέχεια τῆς ψυχῆς γίνεται κατὰ τρόπο, ποὺ ἐντείνεται μὲν πρὸς τὰ ἄνω, ἀλλὰ συγχρόνως συμφιλιώνει μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ μεσότητες τὶς βαθμίδες τῆς ψυχῆς ἐρμηνεύοντας ἔτσι τὴν συνύπαρξη καὶ τὴν συλλειτουργία τους κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, ποὺ τὸ αἰσθητὸ φῶς φαίνεται νὰ μεσάζει ἀνάμεσα στὴν αἰσθηση καὶ τὰ αἰσθητὰ ἡ τὸ νοητικὸ φῶς ἀνάμεσα στὴ νόηση καὶ τὰ νοητά. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ σχέση τῆς ψυχῆς ως γνωρίζουσας ἀρχῆς μὲ τὰ ὄντα, τὰ ὁποῖα γνωρίζονται, δὲν εἶναι μιὰ σχέση ὑποκειμένου-ἀντικειμένου, ἀλλὰ μιὰ σχέση βαθιᾶς οἰκείωσης, τέτοια, ποὺ στὸ κορύφωμά της ἐκφράζεται ἀπὸ τὸν Ἐριστοτέλη μὲ τὴ φράση, δτὶ ἡ ψυχὴ εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο τὰ ὄντα. Ἡ ψυχὴ εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ ἐντελέχεια τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο, ἡ κορυφαία ἀνάδειξη (ἀκμή) τῆς ὑπαρξῆς του ως μιᾶς ἐγρήγορσης, ἡ ὁποία ἐνεργεποιεῖ ἐντός της τὸν κόσμο —τὰ ὄντα στὸ σύνολό τους— ὅπως εἶναι τὸ κόψιμο στὸν πέλεκυ καὶ ἡ ὅραση στὸν ὀφθαλμό²⁵. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν

23. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* Γ 431 b 20-25.

24. ΑΡΙΣΤ., *Μετὰ τὰ Φυσικὰ* Z 1033 b 10-35, *Περὶ Ψυχῆς* Γ 432 a. Γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ «τόδε τι» στὸν Ἐριστοτέλη βλ. Κ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, *Τὸ πρόβλημα τοῦ καθ'* ἔκαστον στὸν Ἐριστοτέλη, *Χάρις, Ἀφιέρωμα εἰς* Κ. Βουρβέρην, *Ἀθῆναι*, 1964, σσ. 273-288.

25. ΑΡΙΣΤ., *Περὶ Ψυχῆς* B 412 b 25-413 a. Γιὰ τὴν ὀντολογικὴ ὅραση στὸν Ἐριστοτέλη βλ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, *Ἐριστοτέλους Πρώτη Φιλοσοφία*, Θεσσαλονίκη, 1935, σ. LXXI. Ἡ διάκριση μιᾶς φυσιοκρατικῆς καὶ μιᾶς προσωπικῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς στὸν Ἐριστοτέλη ἵσως εἶναι θεμιτή, παραβλέπει ὅμως τὴν ἀριστοτελικὴ ἀρχὴ τῆς μεσότητας ἡ ὁποία διαμεσολαβεῖ ἀνάμεσα στὰ στρώματα τῆς ψυχῆς. 'Ἐπ' αὐτοῦ βλ. H. G. INGENKAMP, *Naturwissenschaftliches in introspektiver Psychologie, bei das Aufdämmern des Personalitätsbegriffs bei Aristoteles, Πρακτικὰ τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίου Ἐριστοτέλης*, 1983 τ. Γ', σσ. 258-261.



κορυφαία της ἀνάπτυξη ή ψυχή, ὅταν γίνεται ἐνεργεία νοῦς, προσεγγίζει τόν θεῖο νοῦ, ποὺ εἶναι καθαρὴ ἐνέργεια. Αὐτὴ ή ἐντελεχειακὴ μορφὴ τοῦ νοῦ ἀποτελεῖ τὸ μόνο μέρος τῆς ψυχῆς, τὸ ὅποιο, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωριστὰ ἀπὸ τὴν ἐνσώματη μορφὴ της, χωρὶς νὰ παύει νὰ εἶναι, ώς καθαρὴ νοητικὴ ἐνέργεια, ἀπαραίτητο συστατικό της γιὰ τὴ σύλληψη τῶν νοητῶν μορφῶν.

‘Ο ἄνθρωπος εἶναι τὸ ἔγκόσμιο ὅν, ποὺ μὲ τὴ νοητικὴ του αὐτὴ λειτουργία ἀνυψώνεται πρὸς τὸ θεῖο²⁶. Ἡ ψυχὴ ἔτσι προβαίνει ώς μιὰ διαμεσολαβούσα παρουσία μεταξὺ τῶν ἄψυχων ὅντων καὶ τοῦ πρώτου κινοῦντος ἀκινήτου σὲ μιὰν ἀνοδικὴ κλίμακα, ἡ ὅποια δὲν ἀποτελεῖ μ' ὅλα ταῦτα μιὰν ἔξελικτικὴ πρόοδο ἀλλὰ μιὰν αἰώνια κινούμενη ἀπὸ τὴν ἔλξη τοῦ θείου ἔρωτα τάξη.

Κ. Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
(Κύπρος)

DIE MESOTES ALS SYNTHETISCHES PRINZIP DER SEELE BEI ARISTOTELES

Zusammenfassung

Die aristotelische Mesotes als eine Vermittlung, die zwischen den Stufen der Wirklichkeit, vom Niedrigen zum Höheren, führt, spielt auch eine wichtige Rolle bei dem Aufbau der Seele. Die Seele (Psyche) ist, nach Aristoteles, die Entelechie des Körpers, wie das Sehen des Auges. Eine Trennung zwischen Seele und Körper ist insofern bei ihm undenkbar. Die Seele als Verwirklichung der Form des Körpers ist hierarchisch auf drei Stufen gebaut: Die Ernährung (θρεπτικόν), die Wahrnehmung (αἴσθησις) und die Vernunft (νοῦς).

Die Mesotes erscheint bei allen diesen Stufen der Seele: a) als Assimilierung der Nahrungstoffe bei Aufnahme der Nahrung, b) als Vermittlung, wie des Lichtes beim Sehen, zwischen den Wahrnehmbaren (αἴσθητά) und den Sinnen (αἴσθησεις), die das Wahrnehmbare zum Vorschein bringt und die Verwirklichung dieses Erscheinens durch die Tätigkeit des Sinnes leistet, c)

26. Στὰ *Μετὰ τὰ Φυσικά* Λ, ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρεται στὸ Θεὸν ως «νόησιν νοήσεως» (1074 b 35-40). Ο αὐτοσυσχετισμὸς αὐτὸς ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ ἔρωτημα, πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ποιητικὸς νοῦς τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, δπως παρουσιάζεται στὸ *Περὶ Ψυχῆς*, νὰ συνδέεται ώς καθαρὴ ἐνέργεια μὲ τὸν θεῖο νοῦ.



C. P. MICHAELIDES

als ein Logos, der die Mitte zwischen zwei Extremen bestimmt und das richtige Mass erreicht, um die wahrnehmbare Form innerhalb gewisser Grenzen zu retten, d) als ein Übergehen von den besonderen Sinnen zu dem Gemeinsinn (*κοινὴ αἴσθησις*) und darüber hinaus zur Vorstellung (*φαντασία*). Die Vorstellung, wie das Licht, (*φάος, φαντασία*) vermittelt zwischen Wahrnehmung und Nus. Und e) als ein Zusammengehörigkeit zwischen *voūς παθητικός* und *voūς ποιητικός*. Der erste, als potentielles Vermögen, empfängt die Wesenheit wie ein Segel und der zweite arbeitet die Wesenheit im sinnlichen Einzelgegenstand heraus und bringt sie, wie das Licht die Farben, zum Dasein.

Die Seele durch alle diese Vermittlungen erreicht die höchste Stufe ihres Seins: Sie ist das Erwachen des Menschen in der Welt und als solche, in ihrer Anwesenheit, das Ganze des Seienden (*τὰ ὄντα πώς ἔστι*). In diesem Sinn übernimmt die aristotelische Seele in der Rangordnung des Seins die Rolle einer Mesotes, die die Gegensätze zwischen den Stufen der Wirklichkeit überbrückt und von der unbelebten Materie auf das lebendige Seiende und darüber hinaus auf den ersten göttlichen unbewegten Beweger hinweist.

C. P. MICHAELIDES
(Zypern)