

**ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΣ  
ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ WITTGENSTEIN:  
«Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ»\***

Είναι κοινὰ παραδεκτὸ ὅτι ὁ *Tractatus* ἀποτελεῖ προσπάθεια σύλληψης καὶ παράστασης τοῦ κόσμου μὲ καθαρὰ ἀντικειμενικοὺς ὅρους<sup>1</sup>. Τοῦτο φανερώνεται ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας προτάσεις του, καθὼς τὸ βιβλίο τοῦ Wittgenstein ἀρχίζει μὲ μιὰν δόντολογία κατ' ἔξοχὴν ἀντικειμενική, ἡ ὅποια μάλιστα ἀποτελεῖ ἔνα εἶδος πορίσματος τῶν ἐρευνῶν τοῦ συγγραφέα του. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, στὴ βάση τοῦ *Tractatus* βρίσκεται ἡ προερχόμενη ἀπὸ τὸν G. Frege ἀπόλυτη διάκριση μεταξὺ ἀντικειμενικοῦ στοιχείου (λογική) καὶ ὑποκειμενικοῦ στοιχείου (ψυχολογία). Καὶ λέμε στὴ βάση του, γιατὶ ἡ θέση αὐτὴ περιέχεται τόσο στὴν ἀρχὴ τοῦ προλόγου, ὅσο καὶ στὴν τελευταίᾳ πρόταση τοῦ βιβλίου καὶ χαρακτηρίζεται ως «ὅλο τὸ νόημά του». Πρόκειται γιὰ τὴ γνωστὴ θέση πὼς «ὅτι μπορεῖ γενικὰ νὰ εἰπωθεῖ, μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ μὲ σαφήνεια καὶ γιὰ δσα δὲν μπορεῖ νὰ μιλάει κανείς, γι' αὐτὰ πρέπει νὰ σωπαίνει». Ἡ διάκριση ἀνάμεσα σὲ λογικὴ καὶ ψυχολογικὴ σφαίρα ἀμφισβήτηθηκε ἀπὸ μελετητές, ὅπως ὁ H. Sluga<sup>2</sup>, ὁ δοποῖος ἐπιχείρησε νὰ δείξει ὅτι μία τέτοια διάκριση είναι ἀδύνατη. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ὅτι, λίγες προτάσεις μετὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ *Tractatus*, ἐμφανίζεται τὸ ὑποκείμενο (2.0121), μία καὶ δὲν θὰ μποροῦσε ὁ φιλόσοφος νὰ πεῖ πολλὰ πράγματα προχωρώντας μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν δοποῖο ἄρχισε. Ἀργότερα, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἔννοιας τῆς εἰκόνας (2.1), τῆς σκέψης (3) καὶ τῆς πρότασης (3.1), τὸ ὑποκείμενο ἔχει πιὰ εἰσχωρήσει γιὰ τὰ καλὰ στὸ σύστημα. Ἀκόμα πιὸ ἔντονη γίνεται ἡ παρουσία του πρὸς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου, στὶς συζητήσεις γιὰ τὸ μεταφυσικὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ σολιψισμό (5.6-5.641), γιὰ τὴ βούληση, τὴν Ἡθικὴ καὶ τὴ ζωὴ (6.4 μέχρι τέλος). Κορύφωση τῆς εἰσβολῆς τοῦ ὑποκειμένου στὸν ἀντικειμενικὸ κόσμο είναι ἡ πολυσυζητημένη πρόταση 5.62: «Πὼς ὁ κόσμος είναι ὁ κόσμος μου, αὐτὸ φανερώνεται

\* Μιὰ πρώτη μορφὴ τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ διαβάστηκε ως εἰσήγηση στὸ μεταπτυχιακὸ σεμινάριο μεθοδολογικοῦ ἀτομικισμοῦ καὶ δλισμοῦ τοῦ καθηγητῆ Θεόφιλου Βέικου (1987-88, Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν).

1. H. SLUGA, Subjectivity in the *Tractatus*, *Synthèse*, 56, 1983, σ. 125.

2. Ἐνθ. ἀν., σσ. 123-139.



στὸ πὼς τὰ ὅρια τῆς γλώσσας (τῆς μόνης γλώσσας ποὺ καταλαβαίνω) σημαίνουν τὰ ὅρια τοῦ κόσμου μου». Τὸ κυρίαρχο πρῶτο πρόσωπο στὴν πρόταση αὐτὴ καὶ σὲ ἄλλες δδήγησε στὴν ύπόθεση ἐνὸς Wittgenstein σολιψιστῆ.

Ἡ ύπόθεση ἐκτέθηκε κυρίως ἀπὸ τοὺς J. O. Urmson<sup>3</sup>, A. Maslow<sup>4</sup>, P. Struhl<sup>5</sup> καὶ ὑποστηρίχτηκε ἀπὸ τοὺς "Ἀγγλους μεταφραστὲς τοῦ *Tractatus* D. F. Pears καὶ B. F. Mc Guinness. Τὴν δέχεται ἐπίσης καὶ ὁ Ἐλληνας μεταφραστής, ἀποδίδοντας τὴν φράση τοῦ 5.62 «der Sprache, die allein ich verstehe» (A) ὡς ἔξῆς: «τῆς γλώσσας ποὺ μόνος ἐγὼ καταλαβαίνω». Τέλος, στὴν ἴδια ἀποψη φαίνεται νὰ κλίνει καὶ ἡ G. E. M. Anscombe<sup>6</sup>. "Οταν λοιπὸν λέει ὁ Wittgenstein ἐπίσης στὸ 5.62, «αὐτὸ ποὺ ὁ solipsismus ἔννοεῖ εἶναι ὀλότελα σωστό», ἔχει στὸ νοῦ του τὸν παραδοσιακὸ σολιψισμό. Καὶ εἴτε δεχτοῦμε ἐμπειριστικὲς προεκτάσεις στὶς θέσεις τοῦ *Tractatus* εἴτε ὅχι, ἡ γλώσσα θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφράζει μόνο τὶς ἴδιωτικὲς ἐμπειρίες ἢ σκέψεις τοῦ ύποκειμένου ποὺ τὴ χρησιμοποιεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχει καμιὰ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μεταξὺ διαφορετικῶν νόων. Ἀνάλογο προηγούμενο στὴν Ἀναλυτικὴ φιλοσοφία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ύπάρχει στὰ ἄρθρα ποὺ ὁ Russell δημοσίευσε στὸ περιοδικὸ *Monist* (1918)<sup>7</sup>. Σύμφωνα μὲ τὸν Russell, τὰ ἀντικείμενα τῆς ἀμεσῆς ἐμπειρίας καὶ μάλιστα τὰ δεδομένα τῶν αἰσθήσεων εἶναι ἀπολύτως ἴδιωτικά: «"Ἄν προσπαθήσεις νὰ καταλάβεις τὴν πρόταση ποὺ ἐκφράζω ὅταν λέω "αὐτὸ εἶναι κόκκινο", δὲν μπορεῖς νὰ τὸ κατορθώσεις". Ἔνας ἀνάλογος ἴδιωτικισμὸς τῆς γλώσσας, ποὺ ἀπηχεῖ τὶς παραπάνω ἀπόψεις τοῦ Russell, μπορεῖ νὰ ἀνιχνευτεῖ καὶ σὲ φιλοσόφους ποὺ κινοῦνται στὸ ἴδιο περιβάλλον, ὅπως στὸν John Wisdom, τῆς περιόδου τῶν *Λογικῶν κατασκευῶν*<sup>8</sup>.

Οἱ παραπάνω ὅμως ἀντιλήψεις βρίσκονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς βασικὲς ἐπιδιώξεις τοῦ πρώιμου Wittgenstein, στὰ ἔξῆς σημεῖα:

α) Τὸ ἀδύνατο τῆς ἐπικοινωνίας εἶναι ἀσύμβατο μὲ τὴν Εἰκονοθεωρία. Ἡ γλώσσα δὲν εἶναι σὲ καμιὰ περίπτωση ἴδιωτική, γιατί, ἀν ἦταν, δὲν θὰ

3. J. O. URMSON, *Philosophical Analysis*, Oxford, Clarendon Press, 1966 (1956<sup>1</sup>), σ. 135.

4. A. MASLOW, *A Study in Wittgenstein's Tractatus*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1961, σ. 149.

5. P. STRUHL, The Language Only I Understand, *Journal of Critical Analysis*, 2, 1970, σσ. 31-34.

6. G. E. M. ANSCOMBE, *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus*, London, Hutchinson University Library, 1959, σ. 167.

7. URMSON, ἐνθ. ἀν.

8. Logical Constructions II, *Mind*, 40, 1931, σ. 474.



ήταν γλώσσα, δὲν θὰ χρησιμοποιοῦνταν γιὰ νὰ εἰκονίσει γεγονότα. Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ τεκμηριώνεται μὲ τὰ ἔξῆς χωρία:

4.02: «...καταλαβαίνουμε τὸ νόημα τοῦ προτασιακοῦ σημείου, χωρὶς αὐτὸ νὰ μᾶς τὸ ἔχουν ἔξηγήσει»,

4.021: «Τὴν πρόταση τὴν καταλαβαίνω χωρὶς νὰ μοῦ ἔχουν ἔξηγήσει τὸ νόημά της»,

γιατὶ 4.022: «Ἡ πρόταση δείχνει τὸ νόημά της».

Καὶ τέλος, 4.026: «Τὶς σημασίες τῶν ἀπλῶν σημείων (τῶν λέξεων) πρέπει νὰ μᾶς τὶς ἔξηγήσουν γιὰ νὰ τὶς καταλάβουμε<sup>9</sup>. Μὲ τὶς προτάσεις ὅμως συνεννοούμαστε».

Τελικὰ θὰ ἡταν ἀσύμβατο μὲ τὴν ὅλη προσπάθεια τοῦ Wittgenstein γιὰ ἀπόλυτη ἀκρίβεια καὶ καθοριστικότητα νοήματος.

β) "Αν ἡ σολιψιστικὴ ὑπόθεση στηριχτεῖ στὴ φύση τῶν ἀντικειμένων τοῦ *Tractatus* (δηλαδὴ σὲ μίαν ἐρμηνεία τῆς φύσης τους), αὐτόματα αὐθαιρετοῦμε, γιατὶ ὁ προσδιορισμὸς τῆς φύσης τῶν ἀντικειμένων εἶναι ὅχι μόνο ἀδιάφορος γιὰ τὸν *Tractatus* ἀλλὰ καὶ ἀδύνατος. Μία ἐμπειριστικὴ ἐρμηνεία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μόνον ἐγὼ καταλαβαίνω τὴ γλώσσα μου, γιατὶ μόνον ἐγὼ ἔχω τὶς συγκεκριμένες ἐμπειρίες τοῦ κόσμου μου, θὰ θεωροῦνταν στοιχεῖο τῆς ψυχολογίας καὶ τῆς γνωσιοθεωρίας, καί, ώς τέτοιο, ἀστάθμητο καὶ ἀσαφές: «Ἡ λογικὴ εἶναι πρὶν ἀπὸ κάθε ἐμπειρία, πὼς κάτι εἶναι ἔτσι» (5.552).

γ) "Ολος ὁ *Tractatus* θὰ ἔπρεπε νὰ διαβαστεῖ ἀνάποδα, καὶ συγκεκριμένα σὰν ἔκφραση ὑποκειμενισμοῦ, λ.χ. θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρχίζει ώς ἔξῆς: «Ὁ κόσμος εἶναι τὸ σύνολο τῶν γεγονότων ποὺ συμβαίνουν στὸ μυαλό μου». Τὸ ὑπὸ συζήτηση χωρίο θὰ ἡταν τὸ μόνο ποὺ θὰ ὑπέβαλλε μιὰ τέτοια ἀνάγνωση.

δ) Ἡ μέριμνα τοῦ Wittgenstein νὰ βγάλει τὴν πραγματικότητα ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ ὑποκειμενικοῦ καὶ τοῦ ἀσαφοῦς εἶναι διάχυτη. Αὐτὸ φανερώνεται καὶ ἀπὸ τὶς ἀντιλήψεις του γιὰ τὴ σκέψη: τὰ στοιχεῖα τῆς σκέψης ἀγγίζουν αὐτόματα τὰ στοιχεῖα τῆς πραγματικότητας, χωρὶς τὴν παρεμβολὴ τῶν συμβάσεων τῆς γλώσσας, μιὰ καὶ ἡ σύνδεση λέξεων καὶ πραγμάτων εἶναι συμβατική (3.315, 3.322). "Οταν ὁ Russell, σὲ ἐπιστολή του τὸν ρώτησε ἀπὸ τί ἀποτελεῖται ἡ σκέψη, ὁ Wittgenstein ἀρνήθηκε ὅτι αὐτὴ συ-

9. Πρόκειται γιὰ ἔναν ὄρισμὸ δείξης (ἔτσι μαθαίνουμε τὴ γλώσσα, σύμφωνα μὲ τὸν *Tractatus*, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ, τι ὑποστηρίζεται στὶς Φιλοσοφικὲς Ἐρευνὲς), δηλαδὴ μᾶς δείχνουν τὸ ἀντικείμενο. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο πρέπει νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Σὲ ἔναν ἰδιωτικὸ κόσμο, δπως τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν αἰσθήσεων, δὲν ἔχω νὰ δείξω τίποτα. Μόνο νὰ περιγράψω μπορῶ.



## ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΣ

νίσταται ἀπὸ λέξεις (γιὰ τὸν παραπάνω λόγο) καὶ προσδιόρισε τὴ σύστασή της σὲ «ψυχικὰ συστατικὰ ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο εἶδος σχέσης μὲ τὴν πραγματικότητα, τὸ δποῖο ἔχουν οἱ λέξεις<sup>10</sup>».

Τὰ παραπάνω καθιστοῦν φανερὸ τὸ ὅτι ὁ σολιψισμὸς τοῦ Wittgenstein δὲν εἶναι ὁ παραδοσιακός, καὶ ἐπομένως αὐτὸ ποὺ ἔννοεῖ μὲ τὸν ὄρο «solipsismus», πρέπει νὰ εἶναι κάτι διαφορετικό. Ἡ λύση βρίσκεται στὴ σύμπτωση σολιψισμοῦ καὶ ρεαλισμοῦ, ὅπως αὐτὴ ἐκτέθηκε στὸν *Tractatus*. Πρόκειται γιὰ μία ὅχι πρωτότυπη ἀποψη, ἀφοῦ ἔχει τὶς ρίζες της στὸν Σοπενχάουερ<sup>11</sup>. Ἡ σύμπτωση αὐτὴ ἔκεινα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία τοῦ μεταφυσικοῦ ὑποκειμένου νὰ αὐτοπροσδιορίζεται μέσα στὴ γλώσσα, ἀπὸ τὸ γεγονὸς δηλαδὴ ὅτι τὸ ὑποκειμένο βγαίνει ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἔξασφαλιστεῖ ἡ ἀντικειμενικότητα τοῦ τελευταίου, νὰ ἔξασφαλιστεῖ ἡ ἔνταξη ὅλων τῶν ἀτομικῶν γεγονότων στὸ ἴδιο ἐπίπεδο: «”Ολες οἱ προτάσεις εἶναι ἰσότιμες» (6.4). Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς ἔχουμε ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ τὸν ἀντικειμενικὸ κόσμο τῶν γεγονότων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη (ἔξω ἀπὸ αὐτόν) τὸν ὑποκειμενικὸ κόσμο τοῦ ἐγώ. Γιατὶ α) αὐτὸ ποὺ ἔνδιαφέρει τὴ φιλοσοφία εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς κόσμος τῶν γεγονότων — ποὺ εἶναι ὁ μόνος γιὰ τὸν δποῖο μποροῦμε νὰ μιλοῦμε — καὶ γι' αὐτὸ β) ὁ Wittgenstein φροντίζει νὰ συρρικνώσει τὸ ὑποκειμένο σὲ ἕνα ὄριο τοῦ κόσμου (5. 632), σὲ μία τυπικὴ ἔννοια, καθιστώντας τὴ σχέση του μὲ τὸν κόσμο ὅμοια μὲ τὴ σχέση ποὺ ἔχει τὸ μάτι μὲ τὸ ὀπτικὸ πεδίο: «Τὸ μάτι πραγματικὰ δὲν τὸ βλέπεις. Καὶ τίποτα στὸ ὀπτικὸ πεδίο δὲν ἀφήνει νὰ συμπεράνουμε πὼς τὸ βλέπει τὸ μάτι» (5.633). Ἀρα, αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ως —φιλοσοφικά— ἔνδιαφέρον καὶ, ἐπομένως, δυνάμενο νὰ ἐκφραστεῖ μὲ τὴ γλώσσα μου, εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς κόσμος τῶν γεγονότων. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ μόνο ποὺ μένει ἀπὸ τὸ σολιψισμὸ τοῦ *Tractatus*, εἶναι ὁ ρεαλισμὸς — ἡ τουλάχιστον ἕνα εἶδος ρεαλισμοῦ. Ὁμως, ὁ παραδοσιακὸς σολιψισμὸς εἶχε ως στόχο τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ καθαροῦ ρεαλισμοῦ, τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἀμεσῆς παρουσίας τοῦ ἔξωτερικοῦ κόσμου. Ἐδῶ λοιπὸν ἔχουμε ἕνα σολιψισμὸ ἀπογυμνωμένο ἀπὸ τὸ βαθύτερο σκεπτικιστικὸ κίνητρό του<sup>12</sup>. Ἡ πορεία ποὺ ἀκολούθησε ὁ Wittgenstein, γιὰ νὰ καταλήξει σ' αὐτὸν τὸν ἴδιότυπο «ἀντικειμενικὸ» σολιψισμό, εἶναι πιὸ φανερὴ στὰ *Σημειωματάρια*. Γράφει: «Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος ποὺ ταξίδεψα: ὁ ἴδεαλισμὸς ἀπομονώνει τοὺς ἀνθρώπους ἔξω ἀπὸ τὸν

10. *Notebooks 1914-16*, ἐκδ. G. H. von Wright - G. E. M. Anscombe, μετ. G. E. M. Anscombe, B. Blackwell, Oxford, 1961, σ. 129. Τὸ τέταρτο αὐτὸ ἐπιχείρημα εἶναι τοῦ R. W. MILLER (*Solipsism in the Tractatus*, *Journal of the History of Philosophy*, 18, 1980, σ. 68).

11. Bλ. MILLER, 72.

12. Πβ. καὶ *Tractatus*, 6.51.



κόσμο σὰν μοναδικούς. 'Ο σολιψισμὸς ἀπομονώνει μόνο ἐμένα. Καὶ τελικὰ βλέπω ὅτι κι ἐγὼ ἀνήκω στὸν κόσμο. 'Ἐτσι, στὴ μία πλευρὰ δὲν ἔχει μείνει τίποτα. Καὶ στὴν ἄλλη πλευρά [ἔχουμε], ως μοναδικό, τὸν κόσμο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, δὲν ἴδεαλισμὸς ὁδηγεῖ στὸ ρεαλισμό, ἀν ἀκολουθηθεῖ πολὺ αὐστηρά'<sup>13</sup>. Σημειώνοντας δὲν Wittgenstein ὅτι βλέπει πῶς κι αὐτὸς ἀνήκει στὸν κόσμο, ἐννοεῖ βέβαια τὸ σῶμα του, τὴν ψυχή του ως ἀντικείμενο ἥ σύμπλεγμα ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀντικείμενα, δχι δμως τὸ σκεπτόμενο 'Εγώ, τὸ μεταφυσικὸ ὑποκείμενο, τὸ δποῖο δὲν ὑπάρχει, καὶ συνεπῶς δὲν ἀπομένει κανένας γιὰ νὰ δεῖ τὸν κόσμο *sub specie aeterni*.

Μιὰ σὲ βάθος προσέγγιση τοῦ τρακτατιανοῦ σολιψισμοῦ φανερώνει ὅτι ἡ φράση (A) πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ χάνει τὸ σολιψιστικό της περιεχόμενο — συγκεκριμένα: «τῆς μόνης γλώσσας ποὺ καταλαβαίνω». Κατὰ συνέπεια, τὸ κομμάτι ἀπὸ τὸ 5.62 ποὺ παραθέσαμε προηγουμένως, σημαίνει ἀπλῶς ὅτι ἐπειδὴ τὰ ὅρια τῆς γλώσσας μου εἶναι τὰ ὑπερβατικὰ ὅρια τοῦ κόσμου καὶ, ἐφ' ὅσον ἡ Γλώσσα εἶναι ἡ γλώσσα μου (δηλαδὴ ἡ μόνη γλώσσα ποὺ καταλαβαίνω), τὰ ὅρια τῆς Γλώσσας εἶναι τὰ ὅρια τοῦ κόσμου *μου*<sup>14</sup>. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὸ «ἐγώ» (*mineness*) τοῦ κόσμου ἔχει ἀντικαταστήσει τὸ ὑποκείμενο<sup>15</sup>.

Μὲ τὰ χωρία ποὺ παραθέσαμε, ἵδιως αὐτὸ τῶν *Σημειωματαρίων*, σ. 85, τὸ πρόβλημα τοῦ σολιψισμοῦ στὸ πρώιμο ἔργο τοῦ Wittgenstein ὁδηγήθηκε στὴ λύση του κατὰ τρόπο παράδοξο. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία ποὺ δώσαμε, τί μπορεῖ νὰ ἔχει μείνει ἀπὸ τὸν ὑποτιθέμενο ὑποκειμενισμό; Ποὺ βρίσκεται ὁ σολιψισμός; "Αν ὑπάρχει ἔνας ὑποκειμενισμός, αὐτὸς βρίσκεται στὸ περιθώριο<sup>16</sup> καὶ ἐπομένως εἶναι φιλοσοφικὰ ἀνίσχυρος καὶ ἀδιάφορος. Καὶ ὁ σολιψισμὸς δὲν εἶναι παρὰ ἡ κοινότυπη δήλωση ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ὁ κόσμος *μου*. Αὐτὸ δμως δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ δποιαδήποτε ὑποκειμε-

13. *Notebooks*, 85.

14. E. STENIUS, *Wittgenstein's Tractatus: A Critical Exposition of Its Main Lines of Thought*, Connecticut, Greenwood Press, 1981<sup>1</sup>, σ. 221. Τὴν ἴδια ἐρμηνεία ἀκολουθοῦν ἐπίσης οἱ J. HINTIKKA, *On Wittgenstein's Solipsism*, *Mind*, 67, 1958, σσ. 88-91, D. FAVRHOLDT, *An Interpretation and Critique of Wittgenstein's Tractatus*, Copenhagen, Munksgaard, 1967, D. F. PEARS, *Wittgenstein's Treatment of Solipsism in the Tractatus*, *Critica*, 6, 1972, σ. 71, R. J. CAVALIER, *Ludwig Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus: A Transcendental Critique of Ethics*, Washington, University Press of America, 1980, σ. 155 καὶ L. Goddard - B. Judge *The Metaphysics of Wittgenstein's Tractatus*, *Australasian Journal of Philosophy*, Melbourne, Scottish Academic Press Ltd., 1983, σ. 67.

15. M. U. COYNE, Eye, «I» and Mine: The Self of Wittgenstein's *Tractatus*, *Nous*, 7, 1973, σ. 319.

16. A marginal subjectivity — H. SLUGA, Subjectivity in the *Tractatus*, *Synthèse*, 56, 1983, σ. 126.



## ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΣ

νική, ίδιωτική προοπτική. Άντιθετα, ἀφοῦ ἔγώ, ώς ύποκείμενο, δὲν εἴμαι τίποτα ἀπὸ φιλοσοφικὴ (ἀπὸ δυνάμενη νὰ ἐκφραστεῖ λεκτικὰ) ἄποψη, ὁ σολιψισμὸς συρρικνώνεται στὴ «μοναδικότητα τοῦ ἑαυτοῦ μου<sup>17</sup>». Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται στὰ γεγονότα, ἀλλὰ συνιστᾶ ἕνα στοιχεῖο τυπικό, εἶναι ύπερβατικὸς καὶ δχι ίδιωτικός<sup>18</sup>. Ἐτσι, δὲν ύφίσταται διαχωρισμὸς μεταξὺ «δικῶν μου», «δικῶν σου» κ.λπ. ἀντικειμένων ἢ δεδομένων τῶν αἰσθήσεων, σὲ ἀντίθεση μὲ δ,τι ύποστηρίζουν φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Russell καὶ ὁ Wisdom<sup>19</sup>. Κατὰ τὸν Wittgenstein, ἂν κάτι εἶναι δικό μου καὶ μπορῶ νὰ μιλήσω γι' αὐτό, αὐτὸ σημαίνει ὅτι πιθανότατα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ δικό σου ἐπίσης<sup>20</sup>. Μέσα στὸ ἵδιο ἐννοιολογικὸ πλαίσιο πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅσες προτάσεις στὰ *Σημειωματάρια* ἐκφράζουν κάποιον ύποκειμενισμό, π.χ. «Τὸ ἀπλούστερο πράγμα γιὰ μᾶς εἶναι: τὸ ἀπλούστερο πράγμα τοῦ ὅποιου ἔχουμε ἀμεση ἐμπειρία. Τὸ ἀπλούστερο πράγμα στὸ ὅποιο ἡ ἀνάλυσή μας μπορεῖ νὰ φτάσει<sup>21</sup>», «αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο εἶναι ἀπλὸ γιὰ μένα<sup>22</sup>». Τὰ ὅρια τοῦ κόσμου μου εἶναι ἐντελῶς τυχαῖα.

“Αν τελικὰ ὁ ύποκειμενισμὸς στὸ πρώιμο ἔργο τοῦ Wittgenstein εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ περιγράψαμε στὴν ἐρμηνεία μας, ἡ σημασία του εἶναι πολὺ μικρή, σχεδὸν ὅσο μίας ταυτολογίας — σὰ νὰ λέγαμε δηλαδή: «‘Ο κόσμος μου εἶναι ὁ κόσμος μου» (παράφραση τοῦ 5.63). Αρκετὰ χρόνια ἀργότερα, στὸ *Μπλὲ Βιβλίο*, ὁ Wittgenstein σχολιάζει τὸ σολιψισμὸ τοῦ *Tractatus* καὶ τὴ σημασία του:

«“Οταν διατύπωνα τὴ σολιψιστική μου πρόταση, ἔδειχνα, ἀλλὰ ἀπογύμνωνα τὴ δείξη ἀπὸ τὸ ἵδιο της τὸ νόημα, συνδέοντας ἀναπόσπαστα ἐκεῖνο ποὺ δείχνει μ’ ἐκεῖνο πρὸς τὸ ὅποιο δείχνει. Ἐφτιαξα ἕνα ρολόι μ’ ὅλους τοὺς τροχούς του κ.λπ., ἀλλὰ στὸ τέλος κόλλησα τὸ δείκτη πάνω στὸ δίσκο, κάνοντάς τον νὰ περιστρέφεται μαζί του. Καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ ρήση τοῦ σολιψιστῆ “μονάχα αὐτὸ βλέπεται”, μᾶς θυμίζει μία ταυτολογία<sup>23</sup>».

“Αν αὐτὸ ἔδω μπορεῖ νὰ ἀποκαλεῖται σολιψισμός, εἶναι ἔνας σολιψισμὸς ἐντελῶς ἀκίνδυνος γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Wittgenstein, ἀφοῦ ἔχει ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ φαινομεναλιστικὲς ύποχωρήσεις. Καὶ ἂν τὰ ἀποτελέσματα

17. CAVALIER, *ενθ. ἀν.*

18. PEARS, σ. 80.

19. *Ἐνθ. ἀν.*

20. HINTIKKA, σ. 89.

21. *Notebooks*, σ. 47.

22. *Notebooks*, σ. 70.

23. *The Blue and Brown Books*, Oxford, B. Blackwell, 1980, 71.



τῆς ως τώρα ἀνάλυσής μας φαίνονται πενιχρά, ἂν δηλαδὴ τόσα λίγα ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ὁ *Tractatus* γιὰ τὴ σχέση τοῦ ὑποκειμένου μὲ τὸν κόσμο, ἃς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ φιλοσοφία ποὺ περιέχει, ἀφήνει ἐλάχιστα περιθώρια γιὰ τέτοιου εἶδους διερευνήσεις. "Αν λοιπὸν φαίνεται ὅτι ἐλάχιστα κερδίζουμε, καλὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε τὸν πρόλογο τοῦ *Tractatus*: «'Η ἀξία τῆς ἐργασίας αὐτῆς συνίσταται (...) στὸ πὼς δείχνει πόσο λίγα πετυχαίνουμε μὲ τὸ νὰ ἔχουμε λύσει αὐτὰ τὰ προβλήματα».

Αλλά, ἃς ἐπιστρέψουμε στὶς προτάσεις γιὰ τὸ ὑποκείμενο.  
 'Η 5.631 ἔχει ως ἔξῆς:

«Τὸ σκεπτόμενο ὑποκείμενο, τὸ ὑποκείμενο ποὺ ἔχει παραστάσεις, δὲν ὑπάρχει. "Αν ἔγραφα ἔνα βιβλίο ""Ο κόσμος ὅπως τὸν βρῆκα", θὰ εἰχα νὰ μιλήσω ἐκεῖ καὶ γιὰ τὸ σῶμα μου καὶ νὰ πῶ ποιὰ μέλη ὑπόκεινται στὴ θέλησή μου καὶ ποιὰ δχι κ.λπ., πράγμα ποὺ εἶναι μιὰ μέθοδος νὰ ἀπομονώνει κανεὶς τὸ ὑποκείμενο ἡ μᾶλλον νὰ δείχνει πὼς ἀπὸ μία σημαντικὴ ἄποψη δὲν ὑπάρχει ὑποκείμενο: Μόνο γιὰ αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει λόγος στὸ βιβλίο αὐτό».

Ἐδῶ φαίνεται καθαρὰ πὼς ὁ Wittgenstein ἀπαλείφει ἐντελῶς τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὸν κόσμο, δὲν ἀφήνει ἀπὸ αὐτὸ τίποτα, λέγοντας πὼς δὲν ὑπάρχει. Παρακάτω ὅμως, ὁ ἴδιος διορθώνει ὅτι τὸ ὑποκείμενο δὲν ὑπάρχει «ἀπὸ μία σημαντικὴ ἄποψη» (in einem wichtigen Sinne), καὶ αὐτὴ ἡ ἄποψη εἶναι ὅτι δὲν ἀνήκει στὰ περιεχόμενα τοῦ κόσμου καὶ ἐπομένως τῆς Γλώσσας. Μένει βέβαια τὸ ὑποκείμενο τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν κ.λπ., ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀδιάφορα γιὰ τὸ φιλόσοφο, δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ἀντικειμενικὴ σύλληψη τοῦ κόσμου καὶ ἐντάσσονται ἀβίαστα στὸ διαχωρισμὸ ποὺ περιγράψαμε στὴν ἀρχή. Έτσι, μὲ τὴ συρρίκνωση τοῦ μεταφυσικοῦ ὑποκειμένου σὲ ἔνα μὴ ἐκτατὸ σημεῖο (ausdehnungslosen Punkt), ἔξασφαλίζεται ἡ ἀντικειμενικότητα τοῦ κόσμου. Στὶς ἐπόμενες δύο προτάσεις τοῦ *Tractatus* (5.632-3) ἀναπτύσσεται σαφέστερα ὅτι τὸ 'Εγώ δὲν εἶναι ἀντικείμενο τῆς ἐμπειρίας μας, πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ καὶ μία πρώτη κριτικὴ ἐπὶ τῆς ἀντίστοιχης θεωρίας τοῦ Russell<sup>24</sup>. ᘾδῶ ἀκριβῶς ἐντάσσεται τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Hume κατὰ τῆς ὑπαρξῆς τοῦ 'Εγώ. Τὸ ἐπιχείρημα τὸ πῆρε αὐτούσιο ὁ Wittgenstein, πού, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα φαίνεται, χρωστᾶ πολλὰ στὸν Hume. Πρέπει ὅμως νὰ ἀφαιρέσουμε τὶς σκεπτικιστικὲς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος, ἂν θέλουμε νὰ τὸ δοῦμε σὲ σχέση μὲ τὸν *Tractatus*.

'Η ἔρμηνεία ποὺ παρουσιάσαμε ως τώρα, ἐπιβεβαιώνεται ἂν τὴν ἐφαρ-

24. PEARS, σ. 65.



μόσουμε στὸ πρόβλημα τοῦ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε τὴν πραγματικότητα. 'Υπάρχει λοιπὸν μία πραγματικότητα ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν θέλησή μου (6.373), στὴν δποία ώς ὑποκείμενο δὲν συμμετέχω, ἀλλὰ ποὺ περιγράφεται μέσα ἀπὸ τὴ γλώσσα μου. Καὶ αὐτὸ γιατὶ οἱ προτάσεις γιὰ τὰ γεγονότα τὰ δποῖα ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι, σχηματίζονται ἀπὸ μὴ ἀναγώγιμα τμῆματα, τὶς περίφημες ἀτομικὲς προτάσεις, οἱ δποῖες ἀπεικονίζουν τέλεια τὴν πραγματικότητα. Τοῦτο σημαίνει<sup>25</sup> πῶς ὑπάρχουν δύο πραγματικότητες: αὐτὴ ποὺ ἐγὼ μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ καὶ ἡ Πραγματικότητα τῶν ἀντικειμένων. "Ομως ἡ πραγματικότητα δὲν ἔχει φύση τῶν προτάσεων (thesis of extensionality). "Ἐτσι, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ πραγματικότητά μας εἶναι ἡ Πραγματικότητα, ὥπως συλλαμβάνεται ἀπὸ τὰ ἀντιληπτικά μας σχήματα (within the grasp of our conceptual schemes)<sup>25</sup>. "Ἐνα κείμενο τοῦ ὕστερου Wittgenstein ποὺ φωτίζει καὶ ἐνισχύει τὶς παραπάνω θέσεις μας, εἶναι καὶ αὐτὸ τῶν *Φιλοσοφικῶν Παρατηρήσεων* VII, παράγραφος 71<sup>26</sup>. Καὶ στὸ ἐν λόγῳ κείμενο ὥποκειμενισμὸς ἔχει χάσει τὴν παραδοσιακή του σημασία καὶ εἶναι ἀπλῶς μία γλωσσικὴ σύμβαση — συρρικνώνεται καὶ ἔδω σὲ ταυτολογία.

Αὐτὴ εἶναι ἡ μία ὅψη τοῦ προβλήματος, μὲ τὴν δποία δηλαδὴ ἰσχυροποιοῦμε τὸ ρεαλισμό, ἀφοῦ ἀπαλλασσόμαστε ἀπὸ τὴν ἀφελῆ μορφή του. (Συγκεκριμένα, αὐτὴ ποὺ ἀναφέρεται στὸ πρόβλημα τοῦ πῶς σχετίζεται ἡ σφαίρα τῆς γλώσσας μὲ τὴ σφαίρα τῆς πραγματικότητας). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἔξ αἰτίας τῆς πλήρους ἀδυναμίας μας νὰ φτάσουμε στὶς ἀτομικὲς προτάσεις καὶ νὰ ἔχουμε ἀμεση ἀντίληψη τῶν ἀτομικῶν γεγονότων (τῆς Πραγματικότητας), ἀποφεύγεται ἡ περίπτωση μιᾶς ὑποκειμενικῆς σύλληψης τῶν γεγονότων. Γιατὶ, ἀν τὰ ἀτομικὰ γεγονότα ἦταν αὐτὰ ποὺ συνήθως ἀντιλαμβανόμαστε, τότε θὰ ἐντάσσονταν στὰ ἀντιληπτικά μας σχήματα καὶ δποιαδήποτε προσπάθεια σύλληψής τους θὰ δδηγοῦσε στὸν παραδοσιακὸ σολιψισμό. Μὲ τὴ δεύτερη λοιπὸν αὐτὴ πλευρὰ τοῦ προβλήματος, ἔξασφαλίσαμε τὴν ὑπαρξή της γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὴν περιγράψουμε. Στὸ πεδίο τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἀντίληψης λύθηκε τὸ δίλημμα ὑποκειμένου-ἀντικειμένου, σολιψισμοῦ-ρεαλισμοῦ, μὲ τὴν ὄριστική του ἄρση. Ἐτσι συμβιβάστηκαν δύο παραδοσιακὰ ἀσυμβίβαστες τάσεις. Συγκεκριμένα, ἔξασφαλίστηκε ἡ πραγματικότητα τοῦ κόσμου —ποὺ οἱ ἴδεαλιστὲς ἔχαναν προβάλλοντας τὸ ὑποκείμενο— καὶ ταυτόχρονα ἔξασφαλίστηκε τὸ δτι αὐτὴ ἡ πραγματικό-

25. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρμηνεία τῶν GODDARD-JUDGE (Goddard-Judge, 66).

26. *Philosophical Remarks*, (ἐκδ. R. Rhees, μετ. R. Hargreaves καὶ R. White), Oxford, B. Blackwell, 1975, σ. 100.



τητα βρίσκεται στή γλώσσα, στή σκέψη τοῦ ύποκειμένου — κάτι ποὺ οἱ ρεαλιστὲς τὸ ἔχαναν προβάλλοντας τὸν «κόσμο». Τὰ δύο δὲν ἀντιτίθενται μεταξύ τους καὶ δὲν ξεχωρίζουν: «Εἶμαι ὁ κόσμος μου».

Θὰ ἐπιχειρήσουμε τώρα νὰ ἔξετάσουμε τὸ πῶς τίθεται τὸ ἴδιο πρόβλημα σὲ διαφορετικὸ περιβάλλον, λίγες σελίδες παρακάτω στὸν *Tractatus*. Ἐκεῖ, παίρνει τὴ μορφὴ τοῦ προβλήματος τῆς βούλησης ως φορέα τῆς Ἡθικῆς (6.423). Γιὰ μία ἀρχικὴ ὅμως προσέγγιση στὸ ἐν λόγῳ θέμα, περισσότερο διαφωτιστικὰ ἀπὸ τὸν *Tractatus* εἶναι τὰ *Σημειωματάρια*. Ἐκεῖ διαφαίνεται μία διπλή, σχεδὸν ἀντιφατικὴ θεώρηση τῆς βούλησης, ποὺ καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές της θὰ μποροῦσε νὰ ὀδηγήσει σὲ ἔναν ἡθικὸ σχετικισμὸ τοῦ ύποκειμένου. Κοινὸς ἄξονας εἶναι ὅτι ἡ ἀτομικὴ βούληση, ἡ «βούλησή μου», δὲν ἀνήκει στὸν κόσμο. Ἡ πρώτη πλευρὰ συνίσταται στὴν ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ βούλησή μου<sup>27</sup>, τοῦ κόσμου δηλαδὴ ως συνόλου γεγονότων ἰσοδύναμων καὶ ἡθικὰ ἀδιάφορων. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ ἡ πράξη μου δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναλύεται σὲ ἔνα σύνολο ἀτομικῶν γεγονότων, εἶναι καὶ αὐτὴ ἄχρωμη καὶ οὐδέτερη (*Tractatus*, 6.422: «...Ἐτσι αὐτὴ ἡ ἐρώτηση γιὰ τὶς συνέπειες μίας πράξης πρέπει νὰ εἶναι ἀδιάφορη. Τουλάχιστον αὐτὲς οἱ συνέπειες δὲν πρέπει νὰ εἶναι γεγονότα»). Ἐξ ἄλλου, δὲν ὑφίσταται καμὶα σύνδεση, καὶ μάλιστα αἰτιακή, ἀνάμεσα στὴ βούλησή μου καὶ στὸν κόσμο<sup>28</sup>. Γι’ αὐτό, διτιδήποτε καὶ νὰ θέλω, τὸν κόσμο δὲν πρόκειται νὰ τὸν ἀλλάξω, εἶμαι ἐντελῶς ἀδύναμος (powerless) ἀπέναντί του, ἄρα διτιδήποτε καὶ ἀν κάνω θὰ εἶναι ἔξι ἵσου ἀποδεκτό. Στὴ βάση αὐτῆς τῆς προβληματικῆς βρίσκεται ἄλλη μία θέση τοῦ Hume, καὶ συγκεκριμένα ἡ θέση του γιὰ τὴν ἐπαγωγή, ποὺ καταλήγει στὴ γνωστὴ ἀπόρριψη τῆς ἀναγκαιότητας τῶν αἰτιακῶν σχέσεων. Ὁ σχετικισμὸς δὲν εἶναι καθόλου μακριά.

Ἡ δεύτερη πλευρὰ τοῦ προβλήματος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ *Σημειωματάρια*, εἶναι ἡ βούληση ποὺ διαπερνᾶ τὸν κόσμο καὶ ἔχει ἐπίδραση σ’ αὐτόν, ἀλλάζοντας ὅχι βέβαια τὸ περιεχόμενό του, ἀλλὰ τὰ δριά του. Διαβάζουμε καὶ στὸν *Tractatus* (6.43): «Ἄν τὸ καλὸν ἢ τὸ κακὸν θέλημα ἀλλάζει τὸν κόσμο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀλλάζει τὰ δριά τοῦ κόσμου, ὅχι τὰ γεγονότα. (...) Κοντολογίς, ὁ κόσμος μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν πρέπει νὰ γίνει δλωσδιόλου ἔνας ἄλλος. Πρέπει, θὰ λέγαμε, ως σύνολο νὰ ἐλαττώνεται ἢ νὰ αὐξάνεται». Ἀλλὰ ἔδω μιλᾶμε γιὰ τὸ δικό μου κόσμο, γιὰ τὸν κόσμο ὅπως τὸν βλέπω ἐγώ, ἀν εἶμαι εὔτυχισμένος ἢ δυστυχισμένος, ἄρα ἡ Ἡθικὴ μπορεῖ

27. *Notebooks*, σ. 73.

28. *Notebooks*, σ. 77.



νὰ θεμελιωθεῖ πάνω στὶς προσωπικές μου ἐμπειρίες καὶ ἵδεες. Τὸ ἕδιο ὅμως μπορεῖ νὰ ἴσχυριστεῖ καὶ κάποιος ἄλλος καὶ ἔτσι καταλήγουμε στὸν προοπτικισμό.

Μήπως τὰ παραπάνω σημαίνουν ὅτι στὰ *Σημειωματάρια* δὲ Wittgenstein ἔκεινα ἀπὸ δύο διαφορετικὰ σημεῖα, καταλήγοντας στὸν ἕδιο σχετικισμό; Ἐκόμα ὅμως κι ἂν αὐτὸ ἀποδειχτεῖ λάθος, φαίνεται ὅτι ὁ φιλόσοφος ἀμφιταλαντεύτηκε ἀρκετά. Φράσεις ὅπως: «Τί σχέση ἔχει ἡ Ἱστορία μὲ μένα; Ὁ δικός μου κόσμος εἶναι καὶ ὁ μοναδικὸς κόσμος (...). Ἔγὼ θὰ κρίνω τὸν κόσμο, θὰ μετρήσω τὰ πράγματα<sup>29</sup>», ἥτις ἐκείνη ἡ παράξενη, στωικὴ —καὶ καθόλου ἐπαναστατική— ἵδεα ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχτῷ ὁ τιδήποτε συμβαίνει γιὰ νὰ εἴμαι εύτυχισμένος<sup>30</sup>, δὲν καταλύουν τὴν ἔννοια μιᾶς ἀντικειμενικῆς Ἡθικῆς; Αὐτὸ τὸ τελευταῖο βρίσκεται στὴ βάση ἐνὸς ἐπιχειρήματος ἀμφιβόλου κύρους τοῦ A. W. Levi<sup>31</sup>, τὸ ὅποιο ὡς τέτοιο τὸ παραθέτουμε ἔδω. Μὲ λίγα λόγια, δὲ Levi ὑποστηρίζει ὅτι δὲ Wittgenstein κατατρυχόταν ἀπὸ τύψεις καὶ ἐνοχὲς Ἡθικῆς φύσεως στὴν καθημερινὴ ζωὴ του καὶ γι’ αὐτὸ ὑποσυνείδητα ἔβγαλε τὴν Ἡθικὴ —καὶ γενικὰ κάθε συζήτηση περὶ ἀξιολογίας— ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ λόγου-μὲ-νόημα (τὰ Ἡθικὰ κατηγορήματα πηγαίνουν μόνο στὴ βούλησή μου, ἀλλὰ γι’ αὐτὴν δὲν μπορῶ νὰ μιλήσω, 6.423), κατέστησε τὴν Ἡθικὴ ὑπερβατικὴ (6.421) καὶ ξεμπέρδεψε μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸ σύμπλεγμά του. Ὁ Levi φαίνεται νὰ ἔρμηνεύει τὴ σιωπὴ τοῦ *Tractatus* ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἡθικὴ, σὰν ἔκφραση Ἡθικοῦ σχετικισμοῦ: Ὁ Wittgenstein ἀπλὰ δημιούργησε μία τέτοια γλώσσα ποὺ καθιστᾶ τὴν κατάκριση γιὰ Ἡθικὰ παραπτώματα ἀνόητη — ἀφοῦ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια μιᾶς ἐμπειρικοῦ περιεχομένου δήλωσης.

Εἶναι ὅμως ἔτσι πραγματικά; "Ἄς ξαναπιάσουμε τὴν προβληματικὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ, γιὰ νὰ δώσουμε τὶς ἀπαντήσεις σὲ κάθε σημεῖο. "Οταν πῶ «ὅ κόσμος δέν ἀλλάζει, δ.τι κι ἂν θέλω ἔγώ, αὐτὸ δὲν συνεπάγεται ἀμεσα ὅτι μπορῶ νὰ κάνω ὁ τιδήποτε θέλω γιὰ νὰ εἴμαι εὐχαριστημένος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ περιορισμούς. "Αν ὑποστηρίζαμε τὸ ἀντίθετο, θὰ ἥταν σὰν νὰ ταυτίζαμε τὸ *Ama Deum et fac quod vis* τοῦ Αὐγουστίνου μὲ τὸ *Κάνε δ.τι σου ἀρέσει* τοῦ Rabelais. Οἱ περιορισμοὶ τίθενται ἀπὸ τὴν ἕδια τὴ βούλησή μου,

29. *Notebooks*, σ. 82.

30. *Notebooks*, σ. 73.

31. A. W. LEVI, The Biographical Sources of Wittgenstein's Ethics, *Telos*, 38, 1979, σσ. 63-76 καὶ Wittgenstein Once More: A Response to Criticism, *Telos*, 40, 1979, σσ. 165-173. Βλ. σχετικὰ W. W. BARTLEY, *Wittgenstein*, London, The Cresset Library, 1986, σσ. 168-191.

32. B. F. MC GUINNESS, The Mysticism of the *Tractatus*, *The Philosophical Review*, 75, 1966, σ. 326.



ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ βούλεται διδήποτε<sup>33</sup>, δπως θὰ δοῦμε καὶ παρακάτω στοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὸ αἴσθημα τοῦ μυστικοῦ. Τὸ δτι ἡ πράξη μου ώς γεγονὸς εἶναι ἡθικὰ ἄχρωμη, δὲν σημαίνει πὼς εἶναι ἡθικὰ ἄχρωμη γιὰ μένα. Γιατί, τότε δὲν θὰ ύπηρχε κανένα «εἶδος ἡθικῆς ἀμοιβῆς καὶ τιμωρίας» (6.422) — ἔστω καὶ μέσα στὴν ἴδια τὴν πράξη.

Χρησιμοποιήσαμε τὴ φράση «γιὰ μένα». "Οπως φαίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω, οἱ ἄλλοι, τὰ ἄλλα ύποκείμενα, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀξιολόγηση τῶν πράξεών μου. Εἶναι δμως ἔτσι δυνατὸ νὰ κατασκευαστεῖ μία ἀντικειμενικὴ Ἡθικὴ ἀντίστοιχη μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ Ὁντολογία τοῦ *Tractatus*; Γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτι τέτοιο, θὰ ἔπρεπε νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὅψιν ὅχι οἱ ἴδιες οἱ πράξεις ώς γεγονότα, ἀλλὰ ἡ βούληση, ὑπὸ μορφὴ κινήτρων καὶ προθέσεων. Γι' αὐτὰ δμως δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε τίποτα, ἀφοῦ ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς ψυχολογίας. Ἐπομένως, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ἀναπτυχθεῖ μία ἀντικειμενικὴ Ἡθικὴ, γιατὶ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε τίποτα γι' αὐτή. Τὸ τελευταῖο πάλι δὲν σημαίνει πὼς μία ἀντικειμενικὴ Ἡθικὴ εἶναι μία ύπόθεση ἄχρηστη ἢ καὶ ἀδύνατη. Ἀντίθετα, τὰ κίνητρα τῶν προβληματισμῶν τοῦ Wittgenstein ἀποδεικνύουν δτι αὐτὴν ἀκριβῶς ἥθελε νὰ ἔξασφαλίσει, καὶ ὅχι ἐκεῖνο ποὺ ύποθέσαμε ἀρχικά. Συγκεκριμένα, βγάζοντας τὶς ἀξίες ἀπὸ τὸν κόσμο, ὁ Βιεννέζος φιλόσοφος δὲν ἔπεδίωκε νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἀντικειμενικότητά τους, ἀλλὰ νὰ ἀποκλείσει τὴν τυχαιότητά τους, δηλαδὴ τὸ γεγονός δτι συμπτωματικὰ τὸ χ ἔχει ἀξία, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑφίσταται κάποιος ἀναγκαῖος λόγος γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἀξιολόγηση. Ὁ λόγος αὐτὸς δὲν βρίσκεται στὸν κόσμο τῶν γεγονότων, ἔξι αἰτίας τῆς ἀπόλυτης ἀνεξαρτησίας τους: μόνο στὴ λογικὴ ύπάρχει ἀναγκαιότητα (6.37). Σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο διαπιστώνουμε μὲ κάποια ἔκπληξη πὼς ἡ θέση τοῦ Hume ποὺ προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴ σχετικιστικὴ ύπόθεση, δδηγεῖ στὸ ἀντίθετο. Ἐτσι, οἱ ἀξίες, ἀφοῦ δὲν εἶναι τυχαῖες, θὰ ἔχουν κάποιους (ἀντικειμενικούς) λόγους νὰ ὑφίστανται. Βρίσκονται δμως σὲ χῶρο ύπερβατικό, μὴ προσπελάσιμο ἀπὸ τὴ γλώσσα. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ φιλόσοφος δὲν ἔχει τίποτα νὰ πεῖ γιὰ τὴν Ἡθικὴ πρακτικὴ. "Ἄς ἀφήσουμε, ἐννοεῖ, τὶς ἀξίες στὴ σιωπηρὴ πρακτικὴ τῆς ζωῆς. Ὁ φιλόσοφος θὰ ἔρευνήσει μονάχα τὸ νόημα προτάσεων δπως «*X* εἶναι ἀγαθό», ὅχι τὴν πρακτικὴ τους πλευρά, ὅχι τὴν ύποκειμενικὴ ἢ ἀντικειμενικὴ ἰσχὺ τους. Γιατὶ ἡ σφαίρα τῆς γλώσσας καὶ ἡ σφαίρα τῶν «προβλημάτων τῆς ἀνθρώπινης υπαρξῆς» εἶναι ἐντελῶς ξεχωριστές. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ Wittgenstein: τὰ προβλήματα τῶν ἀντικειμένων εἶναι προβλήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, ἐνῶ κάθε πρόβλημα τῆς

33. *Notebooks*, σ. 88.



## ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΣ

άνθρωπινης υπαρξης όνομάζεται «αίνιγμα» (Das Rätsel). Τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, ἄλλωστε, δὲν μποροῦν κὰν νὰ τίθενται (6.5, 6.52). Καὶ δὲν τίθενται, γιατὶ δὲν «ύπάρχουν» (6.5), δὲν βρίσκονται μέσα στὸ χωρόχρονο τοῦ κόσμου. Γι' αὐτὸ λοιπὸν δὲν μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴ μία σφαίρα (ποὺ ἔκφράζεται μὲ τὴ γλώσσα) γιὰ νὰ δώσουμε ἀπάντηση σὲ προβλήματα τῆς ἄλλης σφαίρας — μὲ τὴ μέθοδο τῆς ἀπεικόνισης. Ἐξ ἄλλου, κάνοντας λόγο γιὰ μία βούληση ἐντελῶς ἀδύναμη, ὁ Wittgenstein ἥθελε νὰ μείνει συνεπὴς στὴ μεταφυσικὴ ἀνεξαρτησία τῶν ἀτομικῶν γεγονότων καὶ τὴν παραδοχὴ λογικῆς μόνον ἀναγκαιότητας. Τελικά, μὲ τὴν ἀνάλυση ποὺ ὁ Βιεννέζος φιλόσοφος κάνει στὸ πρόβλημα τῆς βούλησης, ἔξασφαλίζεται μία ἡθικὴ ἐλευθερία, ἀφοῦ δέν εἶμαι ἔξαναγκασμένος —καὶ ὁ λόγος ἐδῶ εἶναι γιὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα— ἐπειδὴ προηγήθηκε ἔνα γεγονός νὰ πραγματοποιήσω ἔνα ἄλλο. Καὶ τοῦτο ἐνισχύει τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς Ἡθικῆς.

“Οσον ἀφορᾶ τὴ δεύτερη πλευρὰ τοῦ προβλήματος, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε παραπάνω, αἱρεται ἡ ὑπόθεση, πιστεύουμε, μὲ τὸ αἴσθημα τοῦ μυστικοῦ, τὸ αἴσθημα τοῦ κόσμου ὡς περιορισμένου συνόλου (6.45). Ἐδῶ ἔχουμε μία ταύτιση τῆς ἀτομικῆς βούλησης μὲ τὸν κόσμο, ἔξω ἀπὸ τὸ χωρόχρονο. Τὸ βουλόμενο ὑποκείμενο χάνεται μέσα στὸν ἀντικειμενικὸ κόσμο τῶν γεγονότων. Ὁ ὅποις ἀτομικισμὸς χάνεται μέσα στὴ συνείδηση τῆς ἐνότητας τῶν πάντων. Εἶναι εὔστοχη ἡ ἔξῆς πρόταση ποὺ παραθέτει ἐν προκειμένῳ ὁ B. F. Mc Guinness: «Νὰ ἐπιστρέψεις ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση τῆς ἔξατομίκευσης (individuation) στὴ συνείδηση τῆς ἐνότητας μὲ δλα δσα ὑπάρχουν<sup>34</sup>». Ἐδῶ συμβαίνει κάτι ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνο ποὺ διαπιστώσαμε παραπάνω, στὸ θέμα τῆς ὑπέρβασης τοῦ σολιψισμοῦ. Δημιουργεῖται μία κοσμικὴ συνείδηση, ποὺ ἔχοντας ταυτιστεῖ μὲ τὰ ἀντικείμενα, βούλεται ἀποδεσμευμένη ἀπὸ ὑποκειμενικοὺς καὶ πρόσκαιρους χωροχρονικοὺς περιορισμούς. Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ εἰκόνα πλησιάζει πολὺ τὸ μυστικισμό, ὁ Wittgenstein δὲν ἔχει νὰ πεῖ τίποτα ἐδῶ, ρίχνει τὸ θέμα στὴ σιωπή. Ἐν τούτοις, διαχωρίζει τὸν κόσμο τοῦ εύτυχισμένου ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ δυστυχισμένου ἀνθρώπου, γιατί, ἐνῷ ὁ πρῶτος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι πράττει σύμφωνα μὲ ἀντικειμενικὰ ἰσχύουσες ἀρχὲς ἔχοντας ξεφύγει ἀπὸ τὴ ροὴ τῶν γεγονότων, ὁ δεύτερος εἶναι δέσμιος χωροχρονικῶν καὶ συμπτωματικῶν παραγόντων — ὅπως τὸ καταλαβαίνουμε ἐμεῖς, «βλέπει» ὁρισμένα γεγονότα περισσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα<sup>35</sup>, ἔχει περιορισμένη ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας καὶ ἐπομένως τὰ κριτήρια του εἶναι ὑποκειμενικά.

34. Mc GUINNESS, σ. 324.

35. Bλ. *Notebooks*, σ. 83.



‘Απὸ τὶς τελευταῖς αὐτὲς ἀναλύσεις μας ὀδηγούμαστε σὲ μία παράδοξη τοποθέτηση τῶν ὅρων: ὁ ὅρος «ἀντικειμενικός», γιὰ τὸν Wittgenstein, ἔχει, πιστεύουμε, δύο διαφορετικὲς ἐφαρμογές: μία φιλοσοφικὰ ἐνδιαφέρουσα (ἀντικειμενικὸς=ὁ ἀναφερόμενος, ὁ ἀνήκων στὰ ἀντικείμενα, ὁ συμπτωματικός) καὶ μία φιλοσοφικὰ ἀδιάφορη (ἀντικειμενικὸς=τὸ ἀντίθετο τοῦ σχετικοῦ ἥ, καλύτερα, αὐθεντικός).’ Ακόμα πιὸ παράδοξο εἶναι τὸ ὅτι ἡ φιλοσοφικὰ ἐνδιαφέρουσα ἐφαρμογή εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορη γιὰ τὴν ζωή, γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ὕπαρξης. Τὸ παράδοξο αὐτὸ ἐξηγεῖται ἀν σκεφτοῦμε πώς, σύμφωνα μὲ τὸν Wittgenstein, κόσμος καὶ ζωὴ συνδέονται μεταξὺ τους καὶ πώς ὅταν δίνονταν οἱ ἀπαντήσεις στὰ προβλήματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν (δηλαδὴ οἱ ἀτομικὲς προτάσεις), θὰ λύνονταν ξαφνικὰ καὶ τὰ προβλήματα τῆς ὕπαρξης (6.52). Αὐτὴ τὴν αἰσιόδοξη ἄποψη, ὅτι κάποτε στὸ μέλλον θὰ δίνονταν ὅλες οἱ ἀπαντήσεις, τὴν ἀναίρεσε ἀργότερα (1931) σὲ συζήτησή του μὲ τοὺς F. Waismann καὶ M. Schlick.

Μετὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀναλύσεις, ἡ σχετικιστικὴ ύπόθεση τελικὰ ἀπορρίπτεται. Μένει ὅμως τίποτα ἀπὸ αὐτήν; ‘Ισως φανταστικὲς ρήσεις, ὅπως «Ἀν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἐξ ὀρισμοῦ δυστυχισμένοι, τότε ὅλες οἱ ἡθικὲς κρίσεις θὰ ἦταν σχετικές». Στὴν πραγματικότητα ὅμως, δὲν μένει κι ἐδῶ τίποτε ἄλλο ἀπὸ μία ταυτολογία. ‘Η πρόταση «Κάνε ὅ, τι θέλεις» χάνει τὸ σχετικιστικό της περιεχόμενο καὶ σημαίνει ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ λέει: σὲ τελευταία ἀνάλυση, δὲν μπορῶ νὰ κάνω κάτι ποὺ δὲν θέλω. ’Ο Wittgenstein τὸ δηλώνει αὐτὸ καθαρά: «Εἶναι ἀδύνατο νὰ θέλω, δίχως ἥδη νὰ προβῶ στὴν πράξη τῆς θέλησης. ‘Η πράξη τῆς θέλησης δὲν εἶναι ἡ αἰτία τῆς πράξης, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ πράξη. Δὲν μποροῦμε νὰ θέλουμε δίχως νὰ πράττουμε<sup>36</sup>». ’Αλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, sub specie aeternitatis δὲν μπορῶ νὰ θέλω ὁ, τιδήποτε — καὶ ἐδῶ τὸ «δὲν μπορῶ» δὲν σημαίνει ἀδυναμία ἡ δέσμευση, ἀλλιῶς θὰ θύμιζε τὸ ἀφελὲς ἐπιχείρημα «’Αφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι Παντοδύναμος, μπορεῖ νὰ μὴν μπορεῖ κάτι;» ἥ, ὅπως κυκλοφορεῖ ἀνεκδοτολογικά, «Μπορεῖ νὰ κατασκευάσει μία πέτρα, ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τὴ σηκώσει;<sup>37</sup>».

Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε λόγο γιὰ καμιὰν ἀντικειμενικὴ ἀξία εἶναι ἀπὸ μόνο του ἔνα μειονέκτημα, ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ δοθεῖ ἄλλη λύση σ’ αὐτὸ τὸ πρόβλημα, μιὰ καὶ θὰ ἦταν ἀσύμβατη πρὸς τὸ ὅλο σύστημα τοῦ *Tractatus*. ‘Ἐτσι, φαίνεται νὰ μὴν κερδίζουμε πολλὰ πράγματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προσπάθεια τοῦ Wittgenstein γιὰ διατήρηση τῆς ἀντικειμενικότητας στὴν Ἡθική. ’Ισως μονάχα ὅτι οἱ a priori κανόνες δὲν ἔχουν

36. *Notebooks*, 88. «Wishing is not acting. But willing is acting».

37. B. J. WISDOM, God and Evil, *Mind*, 44, 1935, σσ. 1-20.



ἀναγκαστική ίσχυ. Ἐλλὰ αὐτὸς μπορούσαμε καὶ ἔτσι νὰ τὸ ποῦμε, χωρὶς νὰ καταφύγουμε στὸν Hume. Πιστεύουμε δτὶ τὸ μόνο ποὺ κατάφερε ὁ Wittgenstein μ' αὐτὸς τὸν τρόπο ἡταν νὰ βγάλει τὴν κοινότητα τῶν ὑποκειμένων ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ρυθμιστῆ τῶν ἡθικῶν κανόνων καὶ τοῦ κριτῆ τῶν ἡθικῶν πράξεων μέσω συμβάσεων. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἔχει ἐλάχιστα νὰ μᾶς πεῖ, κι αὐτὸς διακρίνεται σαφῶς στὸν *Tractatus*.

Πάντως, ἡ μέριμνά του γιὰ μίαν ἀντικειμενικὴ Ἡθική, γιὰ μίαν ἀντικειμενικὴ κρίση τῶν πράξεων, διαφαίνεται καὶ μέσα ἀπὸ τὴν προσφιλῆ του ἔννοια τῆς «Μέλλουσας Κρίσης». Σύμφωνα μὲ μαρτυρία τοῦ P. Engelmann<sup>38</sup>, μιλοῦσε συχνὰ μὲ ἀσυνήθιστη σοβαρότητα γιὰ τὴν Μέλλουσα Κρίση καὶ πολλὲς φορὲς πρόφερε τὴν φράση: «"Οταν θὰ ξανασυναντηθοῦμε στὴν Τελικὴ Κρίση". "Ασχετα μὲ τὴν ἐρμηνεία ποὺ μποροῦμε νὰ δώσουμε στὸν δρό «Τελικὴ Κρίση», ἂν δηλαδὴ αὐτὴ θὰ προέρχεται ἔξωθεν ἢ ἔσωθεν —ἄφοῦ ὁ Wittgenstein δὲν πίστευε σὲ προσωπικὸ Θεό—, ἡ ἐν λόγω φράση ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψή μας δτὶ εἶχε στὸ νοῦ του μίαν ἀντικειμενικὴ κρίση τῶν ἡθικῶν πράξεων.

“Ως ἐδῶ κάμαμε δύο διαφορετικὲς πορεῖες, μία στὸ πεδίο τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἀντίληψης τοῦ κόσμου καὶ μία στὸ πεδίο τῆς Ἡθικῆς, μὲ βάση ἔναν κοινὸ παρανομαστῆ: τὸν ὑποκειμενισμὸ καὶ τὸ σχετικισμό. Καὶ τὶς δύο πορεῖες καταλήξαμε σὲ ταυτολογίες. Καὶ πάλι θὰ ἀναρωτηθοῦμε: ἄραγε μόνο αὐτὸς ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ὁ Wittgenstein; Τὸ βέβαιο εἶναι πὼς ἀπὸ ὅλη τὴν προσπάθειά του νὰ διαχωρίσει ἐντελῶς τὶς σφαῖρες τοῦ ὑποκειμενικοῦ καὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ, ἀν δὲν ἀπομένουν ἀπλὰ ἀδειες ταυτολογίες, πάντως χάνονται πάρα πολλὰ πράγματα. Παραθέτουμε ἐδῶ περιληπτικὰ τὴν κριτικὴ τοῦ H. Sluga<sup>39</sup> στὴν ὅλη ἀντίληψη τοῦ πρώιμου Wittgenstein γιὰ τὸ ὑποκείμενο, μαζὶ μὲ δικές μας παρατηρήσεις.

α) Τὸ ὑποκείμενο τοῦ *Tractatus* δὲν ἔχει τίποτα τὸ ἀνθρώπινο. Ὁ Wittgenstein γράφει: «Τὸ φιλοσοφικὸ ἐγὼ δὲν εἶναι ὁ ἀνθρωπος, δὲν εἶναι τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἢ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή» (5.641). Ἀντίθετα, συρρικνώνεται σὲ ἔνα μηδενικὸ τύπο. Ἡ ἔννοια τοῦ ὑποκειμένου καθίσταται τόσο φτωχή, ποὺ θυμίζει τὶς παρακάτω φράσεις τοῦ W. B. Yeats ἀπὸ μίαν ἐπιστολή του: «Προσπαθῶ πάντα νὰ κρατῶ τὴν φιλοσοφία μου μέσα σὲ τέτοιες κατηγορίες σκέψης (...), ὥστε στὸν δρισμὸ ποὺ δίνω τοῦ νεροῦ, νὰ βάζω μέσα σὲ κανένα χορτάρι ἢ λίγα ψάρια. Ποτὲ δὲν ἀντάμωσα ἐκεῖνο τὸ φτωχό, ἀπογυμνωμένο πλάσμα  $H_2O$ ». Ἡ ἀδυναμία τοῦ Wittgenstein νὰ παράσχει μίαν

38. B. CAVALIER, σ. 196.

39. SLUGA, σσ. 133-135.



Γ. Β. ΖΗΚΑΣ

έπαρκή ἀνάλυση τοῦ ὑποκειμένου συνεπάγεται καὶ τὴν ἀδυναμία του νὰ μιλήσει γιὰ διαφορετικὰ ὑποκείμενα. Ὁ παράδοξος σολιψισμός του εἶναι ἀπόρροια αὐτῆς τῆς ἀδυναμίας.

β) Χάνεται ἡ ὑπόθεση τῆς κοινῆς λογικῆς, ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικὲς προοπτικὲς ἀπὸ διαφορετικὰ ὑποκείμενα.

γ) Ὁ Wittgenstein ἀδυνατεῖ νὰ δώσει ἐπαρκῆ ἀνάλυση τῆς ἀνθρώπινης πράξης. Μονάχα μπορεῖ, ὅπως εἴδαμε, νὰ σχολιάσει τὸ νοηματικὸ status τῶν σχετικῶν ἐπὶ μέρους προτάσεων.

δ) Ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν ἀτομικὰ ὑποκείμενα, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ κοινωνία ὑποκειμένων<sup>40</sup>. Εἶναι ἔπομένως ἀδύνατον στὸν Wittgenstein νὰ δημιουργήσει μίαν Ἡθικὴ βασισμένη στὴ διυποκειμενικότητα — κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ἀνόητο.

Ἄνεξάρτητα μὲ τὴν ὅποια κριτικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκηθεῖ στὶς ἰδέες τοῦ Wittgenstein γιὰ τὸ ὑποκείμενο, δύο εἶναι τὰ βέβαια: α) Αὐτὲς ἀποτελοῦν σαφῆ ἀπόρροια τοῦ ὅλου συστήματος τοῦ *Tractatus* καὶ ἴδιαίτερα τῆς ὁμάδας θέσεων ποὺ συνδέονται μὲ τὴ θεμελιώδη ἰδέα (*Grundgedanke*) καὶ τὸ Δόγμα τοῦ Δεικνύειν. β) Ἡ ὑπόθεση ἐνὸς πρώιμου Wittgenstein ὑποκειμενιστῆ καὶ σχετικιστῆ εἶναι ἐντελῶς ἀβάσιμη.

Γιάννης Β. ΖΗΚΑΣ  
(Πειραιάς)

## SUBJECTIVITY AND RELATIVITY IN EARLY WITTGENSTEIN'S «THE INVESTIGATION OF AN ASSUMPTION»

### Summary

It has been assumed by certain commentators that Wittgenstein had been led to subjectivity and relativity during the *Tractatus* period. Besides, it was suggested that he was a solipsist and, in the ethical field, a relativist. Our critique of those false assumptions is split into two parts.

40. *Notebooks*, σ. 82.



## SUBJECTIVITY AND RELATIVITY

In the first part we maintain that Wittgenstein was definitely *not* a solipsist, because: a) solipsism is incompatible with the picture theory and the doctrine of automatic communication through language, which is inherent in the picture theory, b) the solipsistic interpretation of the *Tractatus* is based on an attempt to say in words what the Tractarian objects really are, an approach alien both to Wittgenstein's philosophy and to his inner intentions, c) Wittgenstein's system demonstrates his concern to give an objective interpretation of reality, one that can be appropriate to all possible worlds. Far from being a traditional solipsist, Wittgenstein finds solipsism and realism compatible. His so-called solipsism becomes thus «objective». This paradoxical solution is achieved through the elimination of the thinking subject: the self, the subject in the *Tractatus* has shrunk into an extensionless point, a limit of the world. There remains consequently no subject to interfere with pure reality: the world's «mineness» replaces the self.

In the second part we deal with the problem of ethical relativity. We maintain that the doctrine of silence, among others, does not imply the relativity of ethical judgements or value-judgements in general. On the contrary: by placing all values out of the realm of «reality», Wittgenstein did not intend to reduce their objectivity, but to ensure that they are not casual. Only facts are casual and values are not facts. The philosopher's job is not to decide whether an ethical proposition is valid or not, but simply to analyse its meaning. Finally, the assumption is proved false on the grounds of the universal unity preached by Wittgenstein: the willing subject is eliminated within the objective world of facts — the will is identified with the world.

John ZIKAS  
(Piraeus)

