

## Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

“Οταν διμιλοῦμε περὶ τεχνολογίας, κατὰ βάσιν, ἀναφερόμεθα σὲ δυνατότητες τὶς δύοις ἔχει ἀναπτύξει ὁ ἄνθρωπος, προκειμένου νὰ ἐπεμβαίνει στὸ φυσικό του περιβάλλον. Ἡ σύγχρονη τεχνολογία παρέχει στὸν ἄνθρωπο τὴν δυνατότητα νὰ μετασχηματίζει τὴν φύση, ἐνίοτε κατὰ τρόπο ριζικό. Τοῦ παρέχει ἐπίσης τὴν δύναμη νὰ ὑπερνικᾶ τὰ ἐμπόδια, τὰ δύοια ἡ φύση, ἐπὶ χιλιετίες, ἔθετε στὴ δραστηριότητά του —ἀκόμη δὲ καὶ στὴν ἴδια του τὴν ὑπαρξη, ὡς ἄνθρωπου. Ἡδη δέ, ἡ τεχνολογία παρέχει στὸν ἄνθρωπο τὴν δυνατότητα νὰ κατασκευάζει ὁ ἴδιος στοιχειώδεις μορφὲς αὐτῆς τῆς φύσεως, ὅπως στοιχειώδη σωμάτια και νέες μορφὲς ζωῆς.

“Οπως ἔχουμε ἀναλύσει και ἀλλοῦ<sup>1</sup>, οἱ ἐπιπτώσεις τῆς σύγχρονης τεχνολογίας —τόσο οἱ θετικὲς δόσο και οἱ ἀρνητικές— εἰναι τεράστιες. Ἡ δυνατότητα νὰ θεραπεύονται σοβαρὲς ἀσθένειες σήμερα συνυπάρχει μὲ τὴν δυνατότητα νὰ καταστραφεῖ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Στὴν πραγματικότητα ποὺ συνιστᾶ ἡ σύγχρονη τεχνολογία, τὸ ἀγαθὸ συνυπάρχει μὲ τὸ κακό, ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση συνυπάρχει μὲ τὴν καταστροφικὴ προοπτική. Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση, τὸ κοινὸ οὐσιῶδες στοιχεῖο ποὺ ὑπάρχει εἰναι ἡ μεγάλη κλίμακα, τὸ μεγάλης ἐκτάσεως, ἀποτέλεσμα, τὸ δύοιο μπορεῖ νὰ ἐπέλθει ἀπὸ τὶς διατιθέμενες δυνατότητες. Σήμερα ὑπάρχουν διαθέσιμες μεγάλες δυνάμεις, οἱ δύοις εἴτε ἀσκοῦνται, εἴτε ἀπλῶς δύνανται νὰ ἀσκηθοῦν. Ἰδοὺ ἔνας θεμελιώδης λόγος, γιὰ τὸν δύοιον ὁ ἄνθρωπος εύρισκεται μπροστὰ σὲ ἔνα πειρασμὸ ἰδιαιτέρως ἐντονο, ὅπως ἄλλωστε κάθε πραγματικὸς πειρασμός: νὰ θεωρηθεῖ δτι, διὰ τῆς τεχνολογίας, ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τὸν Θεό — τουλάχιστον σὲ δτι ἀφορᾶ τὴν κυριαρχία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς φύσεως.

Τοῦτο βεβαίως δὲν ἔχει συμβεῖ μέχρι σήμερα. Ἡ δυνατὴ ἐπέμβαση τοῦ ἄνθρωπου ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ ἔχει ὀλοκληρωτικὸ χαρακτήρα μόνο σὲ μία περίπτωση: ἐκείνη τῆς ὀλοκληρωτικῆς καταστροφῆς. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἐν τούτοις μὲ τὸν χαρακτήρα ποὺ κατ’ ἔξοχὴν

---

Ι. Π. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ, «Φιλοσοφία και Τεχνολογία», *Φιλοσοφία*, 'Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Έρεύνης τῆς 'Ελληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς 'Ακαδημίας' Αθηνῶν, τ. 21-22, σσ. 116 κ.έξ.



προσιδιάζει στὴν θεία φύση: τὴν ἀγαθοποιὸ ἐνέργεια, διὰ τῆς ὅποιας ὁ κόσμος ἥλθε εἰς τὸ ὃν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἐκ μιᾶς θείας ἐλεύθερης ἐνεργείας ἀγάπης. Ἐν τούτοις τὸ ἐρώτημα ἀνακύπτει δραματικό: τί εἴδους πολιτισμὸς εἶναι αὐτός, στὸν ὅποιον ἐνυπάρχει ἡ δυνατότητα καταστροφῆς ὅλης τῆς φύσεως; τί συμβαίνει ὅταν αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι πορεύεται πρὸς τὴν αὐτοκαταστροφὴν καὶ τὸν θάνατο; Ποτὲ ζητήματα ὥστε τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος δὲν εἶχαν ἀπασχολήσει τόσο πολὺ τὸν ἄνθρωπο. Ἐν τούτοις, οὕτε αἴσθημα ἀσφαλείας ὑπάρχει, οὕτε ἔχει περιορισθεῖ ἡ προϊοῦσα καταστροφὴ τῆς φύσεως ἀπὸ τὴν λειτουργία τῶν τεχνολογικῶν συστημάτων ἐπὶ τῆς γῆς. Δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη κοινῶς ἀποδεκτοὶ κανόνες ἐνεργείας, μὲ συνέπεια νὰ ὑπάρχει τὸ αἴσθημα μιᾶς τυφλῆς καὶ ἀπροσανατόλιστης πορείας — συχνὰ δὲ ἡ αἴσθηση ὅτι τὰ πράγματα κινοῦνται σὲ μιὰ τροχιὰ καταστροφῆς. Ἡ πορεία αὐτὴ ἔχει ἔναν ἔξωτερικὸ δυναμισμό. Ἀλλὰ ἀναζητεῖ ἀγωνιωδῶς νόημα καὶ συνεπῶς μία νοηματισμένη κατεύθυνση πορείας. Ζητεῖ τοὺς λόγους γιὰ τὴν ἔλλογη, καὶ ὅχι τὴν τυχαία ἢ μοιραία, ἔξέλιξη πρὸς κατεύθυνσεις προόδου καὶ ὅχι καταστροφῆς.

Μία διερεύνηση τῆς πραγματικῆς θέσεως καὶ λειτουργίας τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας στὸν σύγχρονο πολιτισμό, θὰ ἀπαιτοῦσε κατ’ ἀρχὴν τὴν διερεύνηση τοῦ πνευματικοῦ ὑποβάθρου ἐντὸς τοῦ ὅποιου αὐτὲς ἀναπτύσσονται. Καὶ ἡ διερεύνηση τοῦ ὑποβάθρου αὐτοῦ εἶναι δυνατὴ μόνον ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ πνευματικὴ ἔξέλιξη καὶ τροχιὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ — τουλάχιστον ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ἕως σήμερα. Θὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ φαινόμενο τοῦ τεχνοκρατισμοῦ (τὸ ὅποιο θὰ διακρίνουμε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν τεχνολογία) ἀποτελεῖ θεμελιῶδες ποιοτικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἰστορικοῦ παρόντος. Καὶ τοῦτο ἐκφαίνεται καὶ λειτουργεῖ στὴν σύγχρονη πραγματικότητα κατὰ τρόπο θεμελιωδῶς καθοριζόμενο ἀπὸ ὅ,τι θὰ περιγράψουμε ως θρησκευτικοῦ τύπου ἔκφανση — ἐν τέλει δὲ ως εἶδος θρησκείας — ως μία οίονεὶ θρησκεία. Ἐν τούτοις, θὰ εἰσέλθουμε ἐξ ἀρχῆς στὴν ἀνάλυση τῆς πνευματικῆς καταγωγῆς τοῦ τεχνοκρατισμοῦ καὶ τοῦ συσχετισμοῦ του μὲ ὅ,τι συνιστᾶ θρησκευτικοῦ τύπου ἔκφανση. Θὰ μείνουμε στὴν ἀνάλυση τοῦ τί ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι συνιστᾶ μία τέτοιου εἶδους ἔκφανση.

Κατ’ ἀρχὴν, εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποδεχόμεθα τὴν ὑπαρξὴν μιᾶς θρησκευτικοῦ τύπου ζωῆς, ἡ ὅποια εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφαίνεται σὲ ὅποιαδήποτε ἐκδήλωση τῆς κοινωνίας. Τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν περιορίζουμε τὴν ἔννοια τῆς «θρησκευτικῆς» ὑφῆς μόνο στὴν ἰστορικὴ ἐκδήλωση τῶν καθαυτὸ θρησκειῶν. Μία τέτοια ζωὴ εἶναι δυνατὸν νὰ διακαθορίζεται ἀπὸ διάφορες μεταξύ των μέριμνες καὶ κατηγορίες, ὥστε τὸ Ἱερό (Otto), ἢ τὸ μυστηριακό



(Eliade), είτε ή ψιστη και σχατη μέριμνα (Tillich), είτε ή κοινωνική δολοκλήρωση (Durkheim), είτε κάποιο σύστημα άξιων έκφραζόμενο μέσω συμβόλων (Geertz), είτε κάποια ίδεολογία (Marx). Τοῦτο σημαίνει ότι ή θρησκευτικότητα θεωρεῖται έδω ως μιὰ συγκεκριμένη ποιότητα ζωῆς του άνθρωπου. 'Ως ζωὴ διακαθοριζόμενη ἀποφασιστικά, και συνολικά, ἀπὸ μία δρισμένη μέριμνα — εστω και ἀν αὐτὴ ἔχει χαρακτήρα μὴ θρησκευτικό, η ἀκόμη και ἀντιθρησκευτικό. 'Εν προκειμένω, ὁ δρισμὸς τῆς θρησκείας ἀπὸ τὸν Paul Tillich είναι δυνατὸν νὰ φωτίσει τὴν ὀπτικὴ τὴν ὅποια προσπαθοῦμε νὰ εἰσαγάγουμε έδω, γιὰ τὴν περαιτέρω διαπραγμάτευση του θέματός μας. Κατὰ τὸν Tillich, θρησκεία είναι ή κατάσταση κατὰ τὴν ὅποια κάποιος διακατέχεται ἀπὸ μία ψιστη μέριμνα, μία ἀξία ή ὅποια καθιστᾶ δλες τὶς ἄλλες μέριμνες προπαρασκευαστικές, και η ὅποια περιέχει τὴν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας. Συνεπῶς, αὐτὴ η μέριμνα είναι ἀπολύτως σοβαρή, και ἐμπεριέχει τὴν διάθεση νὰ θυσιασθεῖ κάθε ἄλλη εἰδικότερη μέριμνα η ὅποια ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτήν. 'Η κυριαρχοῦσα θρησκευτικὴ δνομασία γιὰ μία τέτοια ἀξία είναι ὁ Θεός. Σὲ κοσμικὲς ἐκφάνσεις θρησκευτικότητος η ψιστη μέριμνα κατευθύνεται πρὸς ἀντικείμενα, ὅπως τὸ ἔθνος, η ἐπιστήμη, ἔνας δρισμένος τύπος καταστάσεως, η ἔνα στάδιο ἔξελίξεως τῆς κοινωνίας, η ἔνα πολὺ ψηλὸς ἰδεῶδες τῆς άνθρωπότητος, τὸ ὅποιο ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θεωρεῖται ως Ἱερό<sup>2</sup>.

"Αν τὸ ἀνωτέρω ἀποτελεῖ ὅρο γιὰ τὴν θρησκευτικοῦ τύπου ἐκφανση, ἀπαιτοῦνται δρισμένα περαιτέρω τινὰ προκειμένου ἔνα φαινόμενο νὰ θεωρηθεῖ ως οίονεὶ θρησκεία. 'Απαιτεῖται δηλαδὴ τὸ ὅτι αὐτὸ τὸ φαινόμενο πρέπει νὰ ἀναφαίνεται στὰ πλαίσια μιᾶς κοσμικῆς κοινωνίας<sup>3</sup>. Τοῦτο σημαίνει ότι είναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἔνα στάδιο, κατὰ τὸ ὅποιο θὰ ἔχει ἐπέλθει ἔνα ρῆγμα μὲ τὴν θεοκρατικὴ κοινωνία. Μόνο τότε αὐτόνομες ἐκδηλώσεις τῆς κοινωνίας είναι δυνατὸν νὰ ἀναπτύξουν θρησκευτικὴν ύφη — ἐννοοῦμε ἐκδηλώσεις οἱ ὅποιες θὰ είναι ἀνεξάρτητες ἀπὸ ναοὺς και Ἱερὰ τεμένη. Συναφῶς, ἐκτίθεται και ἔνα ἄλλο (ἄν και ἀρκετὰ σχετικὸ μὲ τὸ προηγούμενο) κριτήριο: πρέπει νὰ ὑπάρχει μία θεσμικῶς κατοχυρωμένη θρησκευτικὴ ἐλευθερία, η ὅποια ἐνιαχοῦ ἐκδηλώνεται ως χωρισμὸς τῆς ἐκ κλησίας ἀπὸ τὸ κράτος, χωρὶς ἐν τούτοις νὰ ἔχει διαχωρισθεῖ και η χρήση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων<sup>4</sup>. Τὸ κριτήριο αὐτὸ ἐκτίθεται σὲ σχέση μὲ τὴν

2. Paul TILlich, *Christianity and the Encounter of the World Religions*, New York, Columbia University Press, 1963, pp. 4-5.

3. D. MACKENZIE BROWN, *Ultimate Concern: Tillich in Dialogue*, New York, Harper and Row, 1965, pp. 31 ff.

4. Robert N. BELLAH and Phillip E. HAMMOND, *Varieties of Civil Religion*, New York, Harper and Row, 1980, pp. 66-71.



διερεύνηση τῶν ὅρων γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸν ἐνὸς κοινωνικοῦ φαινομένου ως «πολιτικῆς θρησκείας». Τοῦτο σημαίνει ὅτι, γιὰ νὰ γίνει λόγος περὶ κάποιας πολιτικῆς θρησκείας ἢ θρησκευτικοῦ τύπου ἐκδηλώσεως, πρέπει πρῶτα νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα γιὰ τὴν ὑπαρξὴ μιᾶς θρησκευτικῆς σφαιρᾶς δραστηριοτήτων μέσα στὴν κοινωνία, ἡ ὁποία ὅμως σφαίρα θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἔχει τὰ ἴδικά της ἀνεξάρτητα θρησκευτικοῦ τύπου σύμβολα.

Ἐπὶ πλέον, ἡ οίονεὶ θρησκεία πρέπει νὰ περιέχει μία κατὰ κάποιο τρόπο ὑπερβατικὴ ἰδεολογία. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρεται ἀποσπασματικῶς μόνο γιὰ τὸ ἐπὶ μέρους καὶ γιὰ τὸ φαινομενικό. Πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ὅλον, καὶ γιὰ ὅτι θεωρεῖ ως σύνολη ἀντίληψη, ως σύνολη πραγματικότητα, ως σύνολη, ὑψιστη καὶ ἐσχατη προοπτικὴ τοῦ κόσμου. Συνεπῶς, μία «ἰδεολογία» μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ οίονεὶ θρησκεία ὅταν διαθέτει ἔνα σύνολο ἀπὸ ἴδεες, οἱ ὁποῖες περιγράφουν τὸ σύνολο, τὸ ἐσχατον, τὸ ὑψιστον. Ὑποστηρίζεται ἐν προκειμένῳ ὅτι ἔνα σύνολο ἴδεων, διὰ τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἡ ἴδεα τοῦ ἔθνους κατὰ τρόπο ὑπερβατικό (μία «ὑπερβατικὴ ἰδεολογία»), ἀποτελεῖ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς πολιτικοῦ τύπου θρησκείας<sup>5</sup>. Ὁ δὲ Paul Tillich ἀναφέρεται στὸν «οίονεὶ θρησκευτικὸ» χαρακτήρα ἰδεολογιῶν, ὅπως ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός<sup>6</sup>. Δὲν εἶναι βεβαίως δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι κάθε «ἰδεολογία» ἔχει «θρησκευτικὸ» χαρακτήρα, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀποτελεῖ οίονεὶ θρησκεία, ἡ πολιτικὴ θρησκεία. Ἐπίσης, κάθε σύστημα συμβόλων, τὸ ὁποῖο ἔχει μικρότερη ἔκταση ἀναφορᾶς ἀπὸ ἐκείνη στὴν ὁποία συνολικῶς ἀναφέρεται ἡ «ἰδεολογία» δὲν μπορεῖ ἀπαραιτήτως νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Τὸ ἰδεολογικὸ σύστημα πρέπει νὰ ἔχει μία ὑπερβατικὴ ἀναφορά, ἐξάρτηση, κατεύθυνση καὶ προοπτική. Πρέπει νὰ περιγράφει τὰ πράγματα ὅχι ἀπλῶς μέσα στὸ σχετικὸ πεδίο ὅπου αὐτὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν κατανοητά, καὶ ἵσως νὰ χειραγωγηθοῦν κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἀλλὰ νὰ τὸ συσχετίζει μὲ τὴν ἐσχατη καὶ ὑψιστη ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἀποδίδει σ' αὐτὰ τὴν αὐθεντικὴ ἀξία τους καὶ τὸ αὐθεντικό τους νόημα. Πρέπει οὐσιαστικῶς νὰ περιέχουν τὴν ἀπάντηση γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ γιὰ τὴν θέση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο.

Τέλος, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνει διάκριση ἀνάμεσα στὴν οίονεὶ θρησκεία καὶ τὴν ψευδοθρησκεία. Ἡ οίονεὶ θρησκεία δὲν παρουσιάζεται ως ἔχουσα θρησκευτικὸ χαρακτήρα, δὲν διεκδικεῖ ἔνα τέτοιο χαρακτήρα —

5. Robert N. BELLAH and Phillip E. HAMMOND, *Varieties of Civil Religion*, New York, Harper and Row, 1980, p. 52.

6. Paul TILLICH, *op. cit.*, p. 7.



παρὰ τὸ γεγονός ὅτι δὲν ἔχει αὐθεντικῶς θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Ἐκεῖνο ποὺ συμβαίνει μὲ τὴν οἰονεὶ θρησκεία (ὅπως στὴν περίπτωση τῆς ἐπιστήμης ἡ τοῦ ἔθνους) εἶναι ὅτι αὐτὴ λειτουργεῖ θρησκευτικά — παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ἀρνεῖται μὲ πάθος κάθε θρησκευτικὸ χαρακτήρα στὴν μορφή, τὴν ούσια καὶ τὴν λειτουργία της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ως ψευδοθρησκεία μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ, λόγου χάρη, μία ἐπιχείρηση ἡ ὁποία αὐτοπαρουσιάζεται ως θρησκεία γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν φορολόγηση τῶν κερδῶν της.

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω, ὁ φασισμός, ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ σκληρὲς στιγμές του ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, μπορεῖ νὰ ἀποκληθεῖ οἰονεὶ θρησκεία. Ἡ ἔννοια «ψευδο» ὑποδηλώνει μιὰ ὁμοιότητα ἡ ὁποία ἐπιδιώκεται συνειδητά, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ τὴν ἔξαπάτηση. Ἡ ἔννοια «οἰονεὶ» ὑποδηλώνει μία αὐθεντικὴ ὁμοιότητα, μὴ ἐπιδιωκόμενη συνειδητά, ἡ ὁποία ἐν τούτοις προκύπτει ἀπὸ στοιχεῖα τῆς αὐθεντικῆς ταυτότητος καὶ ούσιαστικῶς ἐνυπάρχει σ' αὐτά<sup>7</sup>. Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση, ἐκεῖνο ποὺ διατρέχει τὴν ούσια της οἰονεὶ θρησκείας εἶναι ὅτι οὐδόλως ἐπιδιώκει, οὔτε ἐπιθυμεῖ, νὰ παρουσιάζεται ἡ νὰ λειτουργεῖ ως τοιαύτη. Ἐκεῖνο ποὺ θεμελιώνει τὸν «θρησκευτικὸ» χαρακτήρα τοῦ φαινομένου εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὑπαρξη καὶ ἡ λειτουργία του — ὅχι οἱ σκοπιμότητες ἐκείνων ποὺ τὸ χρηματοδοτοῦν, τὸ καλλιεργοῦν, ἡ τὸ πιστεύουν καὶ τὸ σέβονται. Τοῦτο ἰσχύει ἀκόμη καὶ ἂν τὸ φαινόμενο ἔχει σκοποὺς τοὺς ὁποίους ἀντιλαμβάνεται καὶ διακηρύσσει ως ἀντιθρησκευτικούς.

‘Υπὸ τὸ φῶς τῶν προϋποθέσεων ποὺ ἔξετέθησαν ἀνωτέρω, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται τώρα εἶναι τὸ ἔξῆς: εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ἡ τεχνολογία ως πραγματικότητα θρησκευτικοῦ τύπου, ἡ ὁποία μὲ τὴν λειτουργία της φθάνει νὰ ἀποτελεῖ οἰονεὶ θρησκεία;

Κατ' ἀρχήν, ἡ διαπίστωση ὅτι ὑπάρχει μία θρησκευτικὴ χροιά, ἡ ὁποία διατρέχει τὴν τεχνολογία, δὲν ἀναφέρεται μόνο στὸ ἱστορικὸ παρόν. Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναχθεῖ στὸ παρελθόν, καὶ μάλιστα στὸ ὅχι πρόσφατο. Πνευματικὲς φυσιογνωμίες τῆς Ἀναγεννήσεως χρησιμοποίησαν πλῆθος ἀπὸ ὅρους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μὲν Χριστιανικὴ καταγωγή, ἀλλὰ ἀπέκτησαν ἔνα νέο περιεχόμενο — περιεχόμενο ἀνθρωποκεντρικό. Ἔννοιες ὥστε ἡ

7. Paul TILlich, *op. cit.*, p. 5. Ὁ Ph. Hammond ἐπίσης ἀναφέρεται καὶ σὲ «πολιτικὲς οἰονεὶ θρησκείες», ὥστε ἡ ἐκκλησιαστικὴ νομιμότητα καὶ ὁ ἐθνικισμός, οἱ ὁποῖες διατυπώνουν τὶς ἀποφάνσεις τῶν χρησιμοποιώντας ὅρους ποὺ ὑποδηλώνουν ιερότητα. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναφερθεῖ σὲ αὐθεντικῶς θρησκευτικὰ φαινόμενα, τὰ ὁποῖα δὲν διαθέτουν τὴν συνείδηση καθαυτὸ θρησκείας. Bλ. Robert N. BELLAH and Phillip E. HAMMOND, *Varieties of Civil Religion*, New York, Harper and Row, 1980, p. 64, note 3.



δημιουργία, ή πτώση, ή πίστη καὶ τὸ μέλλον, διερμηνεύονται ως αὐτοδημιουργία, προδοσία τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ, ως κατάκτηση τῆς προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας, ως πίστη τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ παράδειγμα ὁ Leonardo da Vinci (1452-1519) ὑποστήριζε ἔντονα ὅτι ἡ κατασκευὴ μηχανῶν ἀποτελεῖ τὸν «παράδεισο» τῶν Μαθηματικῶν. Καὶ, ως γνωστόν, πρόκειται γιὰ ἔναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἐκπροσώπους τοῦ πνεύματος τῆς Ἀναγεννήσεως — ἔναν ἀνθρωπὸ πόύ, στὸν χῶρο τῆς τεχνολογίας, ἔμεινε γνωστὸς ως ὁ σχεδιαστὴς τῶν ἀεροπλάνων, ἀρμάτων μάχης καὶ ἀλεξιπτώτων. Ἀργότερα ὁ Galileo (1546-1642) καὶ ὁ Descrates (1596-1650) ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς ἵδιες ἐμπνεύσεις. Ὁ πρῶτος ὑποστήριζε ὅτι τὸ βιβλίο τῆς φύσεως εἶναι γραμμένο μὲ τὴν γλώσσα τῶν Μαθηματικῶν (δηλαδή, αὐτὸ ποὺ ὁ da Vinci ὑποστήριζε γιὰ τὶς μηχανές, ὁ Galileo τὸ ἐπεκτείνει σὲ ὅλη τὴν φύση). Ὁ Descartes προχωρεῖ περαιτέρω καὶ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ κανόνες καὶ οἱ νόμοι τῆς Μηχανικῆς εἶναι οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς κανόνες καὶ τοὺς νόμους τῆς φύσεως. Ἡ φυσικὴ φιλοσοφία του βασίζεται ἀκριβῶς στὴν εἰκόνα τῆς φύσεως ως μίας μηχανῆς. Κατὰ τὸν Descartes, ἡ φύση εἶναι μία μηχανή, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει κατανοητὴ τόσο ἀπλὰ ὅσο καὶ ἔνα ρολόϊ, ἡ μία αὐτόματη μηχανή, ἀρκεῖ κανεὶς νὰ τὴν ἔξετάσει μὲ προσοχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ φύση εἶναι δυνατὸν νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ μετρηθεῖ ποσοτικά. Ἀλλωστε, ὑποστηρίζει, «ὅ ἀνθρωπὸς εἶναι ὁ ἴδιοκτήτης καὶ ὁ κύριος τῆς φύσεως».

Τὸ ἴδιο πνεῦμα ἀπαντᾶται καὶ στὸν Francis Bacon (1561-1626). Οἱ ἐκφράσεις «ἡ γνώση εἶναι δύναμη» καὶ «γιὰ νὰ νικήσεις τὴν φύση πρέπει νὰ τὴν ὑπακούεις» εἶναι δικές του. Καὶ μὲ αὐτές, ὁ Bacon καθίσταται ὁ προπάτωρ τῆς παραδόσεως, κατὰ τὴν ὁποία τὰ πάντα θὰ εἶναι δυνατά, ἀν ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὸν ἔλεγχο ἐπὶ τῆς φύσεως. Ἀλλωστε, ὁ Bacon ἔζησε στὴν αὐγὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς, ὅταν οἱ ἐφευρέσεις ἐλάμβαναν χώραν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Μάλιστα ἐπροχώρησε περαιτέρω, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Χημεία θὰ κατασκευάσει νέα μέταλλα, ἐνῷ ὁ ἀνθρωπὸς θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀλλάζει τὸ κλίμα κατὰ τὸ δοκούν. Ὁ ἴδιος φιλόσοφος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης τῆς τεχνολογίας θὰ πρέπει νὰ ἐρμηνευθεῖ ως μίμηση τῆς θείας δημιουργίας. Οἱ βιβλικὲς ἐσχατολογικὲς προοπτικὲς ἐρμηνεύονται διὰ τῆς ἐννοίας τῆς προόδου. Χαρακτηριστικῶς, ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὁ Bacon ἀποτέλεσε τὸν πρῶτο φιλόσοφο τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς. Τοῦτο δὲν εἶναι ἀπροσδόκητο, ἀν λάβει κανεὶς ὑπόψη ὅτι ὁ Bacon εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι, μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία, θὰ καταστοῦμε ἰκανοὶ νὰ ξεπεράσουμε τὶς συνέπειες τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος. Στὸ κλίμα αὐτὸ κινεῖται καὶ μία ἀποστροφὴ τοῦ J.G. Fichte (1762-1814) γιὰ τὸν *homo faber*, γιὰ τὸν τεχνοκρατικὸ ἀνθρώπο: «Εἶναι ὁ καθένας ποὺ μπορεῖ νὰ πεῖ: εἶμαι ἔνα ἀνθρώπινο ὄν. Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τρέφει ἱερὸ σεβασμὸ γιὰ τὸ μεγαλεῖο του καὶ νὰ τρέμει σύγκορμος μπροστὰ σὲ αὐτό».



“Αν ἀνατρέξει κανεὶς στὴν ἱστορία τῶν ἴδεῶν, θὰ διαπιστώσει ὅτι οἱ ἀπολογητὲς τοῦ κλασσικοῦ πνεύματος τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ οἱ φιλοσοφικοὶ ἀπολογητὲς τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ ἡσαν κατ’ οὐσίαν τὰ ἕδια πρόσωπα, οἱ ἕδιοι στοχαστές. Ὁ φιλελεύθερος πόλεμος ἐναντίον τοῦ κλασσικοῦ καὶ παραδοσιακοῦ κόσμου διεξήχθη μὲ ἐπιχειρήματα πολιτικά (ἔμφαση στὸ ἄτομο, κοινωνικὸ συμβόλαιο, περιορισμένες ἀρμοδιότητες στὴν κυβέρνηση), καὶ πολιτιστικά/ἐπιστημονολογικά (ἡ φιλοσοφία ἐναντίον τῆς θρησκείας, τὰ γεγονότα ἐναντίον τῆς προκαταλήψεως, ἡ πρόοδος ἐναντίον τῆς στασιμότητος). Βεβαίως, ὅπως ἡδη ἀναφέραμε, ὑπῆρξαν πρόδρομοι, ὅπως ὁ Francis Bacon, στὸ ἔργο τῶν ὅποιων ὑπῆρχαν ὑπαινιγμοὶ αὐτῶν τῶν τάσεων — τόσο στὴν μεθοδολογικὴ στάση των, ὅσο καὶ στὶς κοινωνικές των ἔμπνεύσεις. Ἡ Οὐτοπία τοῦ Bacon ἦταν μία κοινωνία ἀφιερωμένη στὴν «γνώση τῶν αἰτιῶν, καὶ τὶς μυστικὲς κινήσεις τῶν πραγμάτων· ἐπίσης, στὴν διεύρυνση τῶν ὅριων τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ ἀνθρώπου, μὲ σκοπὸ τὸν ἐπηρεασμὸ εἰ δυνατὸν ὅλων τῶν πραγμάτων»<sup>8</sup>.

‘Αλλὰ ὁ κύριος ἀπολογητὴς τῆς θριαμβευτικῆς ἔμφανίσεως τῆς τεχνολογικῆς κοινωνίας ἦταν ἀναμφίβολα ὁ πατέρας τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὁ John Locke. ‘Υποστήριζε ὅτι «ἡ φιλοσοφία θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν παραδοσιακή της μέριμνα γιὰ τὴν ἐσώτερη κατάσταση καὶ τὶς ἔσχατες προοπτικὲς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ στραφεῖ στὴν διερεύνηση ἐκείνου τοῦ εἶδους τῆς γνώσεως ποὺ θὰ καταστήσει τὸν ἀνθρωπὸ ίκανὸ νὰ ἔκμεταλλευθεῖ τὸν φυσικὸ κόσμο»<sup>9</sup>. Ὁμοίως, ὁ ἄγιος τῶν φιλελευθέρων, ὁ Adam Smith, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ «θεωρία τῆς σοφίας τοῦ θεοῦ» δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ τὴν κυριότερη φροντίδα καὶ ἀπασχόληση στὴν ζωὴ μας<sup>10</sup>. Ἔκεīνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ τὴν κυριότερη φροντίδα στὴν ζωὴ μας είναι τὸ πῶς αὐτὴ ἡ ζωὴ θὰ γίνει πιὸ ἀνετη. Ὁ φιλελευθερισμὸς θὰ γινόταν χρήσιμος καὶ θετικὰ ἀποτελεσματικὸς μὲ τὸ νὰ μετασχηματίσει τὸν κόσμο (περιλαμβανομένης καὶ τῆς νοοτροπίας τοῦ ἀνθρώπου) σὲ κάτι τοῦ ὅποιου ἡ ἀξία θὰ φαίνεται μέσω τῶν ὀργάνων ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ κάνει τὴν ζωὴ του πιὸ ἀνετη. Ἐτσι, ἡ ἔννοια τῆς ἀλήθειας μετασχηματίσθηκε: ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ σημασία τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἔγινε ἡ ἀλήθεια ποὺ στηρίζει τὸν τεχνολογικὸ ὄρθολογισμό<sup>11</sup>. Παράλληλα,

8. Charles W. ELLIOT, ed., Th. BROWNE, *The Harvard Classics*, vol. 3: *Bacon, Milton's Prose*, New York, The Collier Press, 1910, p. 181.

9. Sheldon S. WOLIN, *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*, Boston, Little Brown, 1960, p. 298.

10. *Ibid.*

11. «Ο μετασχηματισμὸς τῆς ἐπαναστατικῆς λογικῆς σὲ τεχνολογικὴ λογικὴ ἀποτέλεσε



κατὰ τὸν Jeremy Bentham, ὁ ἀνθρώπινος λόγος εἶχε γίνει ὁ ὑπολογιστὴς τῶν μέσων γιὰ τὴν ἐπίτευξη στόχων, οἱ ὅποιοι ἄλλως θὰ ἥσαν τελείως παράλογοι. Τέλος, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰώνα καὶ ἔξῆς, τὸ πνεῦμα τοῦ τεχνοκρατισμοῦ ἀνέπτυξε δύο ἀκόμη ρεύματα: τὸν θετικισμὸν καὶ τὸν μαρξισμό. Ἀμφότερα διευρύνουν τὸ πεδίο ὁπτικῆς: ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ κύριος καὶ δεσπότης ὅχι μόνο τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ μέλλοντος. Ὁ K. Marx (1818-1883) ὑπῆρξε ἀπολογητὴς τοῦ ὀλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα τοῦ τεχνοκρατισμοῦ. Ἐπεζήτησε νὰ ἐπιλύσει τὰ προβλήματα τῆς βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως (μὲ τὶς πολλαπλὲς μορφὲς ἀλλοτριώσεως καὶ ἔξαθλιώσεως), μέσω ἐνὸς τεχνολογικοῦ ἐλέγχου. Προκειμένου νὰ ἐπιτύχει αὐτὸν τὸν στόχο, ὁ Marx κατασκευάζει μία κομμουνιστικὴ κοινωνία, στὴν ὅποια ἡ τεχνολογία θὰ καταργήσει τὴν καταπίεση καὶ τὴν σκλαβιὰ καὶ θὰ φέρει τὴν ἀπελευθέρωση. Αὐτὴ τὴν ἀντίληψη τοῦ Marx παρέλαβε ὁ V.I. Lenin (1870-1924) καὶ, τὸ 1918, ἀπεφάνθη: «Ἡ κοινωνία πρέπει νὰ δομηθεῖ ἐκ νέου καὶ νὰ γίνει μία τεράστια μηχανή, ὅπου ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων θὰ κατευθύνουν τὴν λειτουργία τῆς πρὸς ἓνα καὶ μοναδικὸ σχέδιο». Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ πνεῦμα τοῦ θετικισμοῦ (σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ἀντικείμενό μας) ἔξεφρασε ὁ Bertrand Russel, ὁ ὅποιος ὑποστήριξε ὅτι ἡ κοινωνία μας πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ τόσο προσεκτικὰ ὡσπρότερο μία ἀτμομηχανή.

Μιλήσαμε γιὰ τὸν φιλελευθερισμό, ἀλλὰ δὲν ἦταν βεβαίως ἡ φιλελεύθερη κοινωνία ἐκείνη ποὺ ἐφεῦρε τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία. Ἡ ἀνάγκη τοῦ «ἐπίστασθαι», καὶ ἡ δραστηριότητα μὲ τὴν χρήση διαφόρων ἔργαλείων, ἀποτελοῦν πανάρχαια χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος. Ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ κάτι τὸ νέο μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία τῆς φιλελεύθερης κοινωνίας ἦταν ἡ ἀλλαγὴ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Μὲ τὸν κλασσικὸ ἀνθρωπισμό, ὡς τέλος ἐθεωρεῖτο ἡ πραγμάτωση ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων, καθὼς καὶ ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῶν ἐλαττωμάτων τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ποὺ τὰ προκαλοῦσε τὸ κακὸ καὶ τὸ πάθος. Κατὰ τὴν θρησκευτικὴ περίοδο, τὸ ἴδανικὸ ἦταν ἡ ἀνοδος ἀπὸ τὸ σύμπαν τοῦ πεπερασμένου καὶ τῆς ἐνοχῆς, σὲ μία ἐπανένωση μὲ τὴν ὑπερβατικὴ πραγματικότητα. Στὴν σύγχρονη ἐποχή, τὸ τέλος ἔγινε ἀντιληπτὸ μέσω ἐπιστημονικῶν καὶ τεχνολογικῶν κατηγοριῶν. Κατὰ τὸν Paul Tillich, ὁ ἄνθρωπος ὁ λόγον ἔχων, τὸ ἐνεργὸν κέντρο τοῦ

τὸ κυριότερο χαρακτηριστικὸ τῆς μεταβάσεως ἀπὸ τὴν πρώτη στὴν δεύτερη περίοδο τῆς σύγχρονης κοινωνίας». Paul TILLICH, “The World Situation” στὸν τόμο *The Christian Answer*, Henry P. Van Dusen, ed., New York, Charles Scribner’s Sons, 1945, p. 4. Τὸ δοκίμιο αὐτὸν ὑπάρχει ἐπίσης στὸν τόμο *The Spiritual Situation of Our Technical Society*, μὲ ἐπιμέλεια καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ J. Mark Thomas, Macon GA, Mercer University Press, 1988.



κόσμου, ἀναλύει αὐτὸν τὸν κόσμο, τὸν ἐλέγχει καὶ τὸν ἀλλάζει σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιδιώξεις του. Προφανῶς, ὑπὸ τὸν ὄρισμὸν αὐτοῦ τοῦ τέλους, ἡ ἐπιστήμη κατ' ἀνάγκην προσέλαβε μία ἔξεχουσα θέση, καὶ αὐτὴ ἡ θέση κατέστη τόσο πιὸ ὑψηλὴ ὅσο περισσότερο ἡ θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ ἐπιτυχία ἐπεβράβευε τὴν ἀπαίτηση τῆς ἐπιστήμης γιὰ κυριαρχία. Οἱ δύο παλαιότεροι ὄρισμοὶ τοῦ τέλους τοῦ ἀνθρώπου ἐτέθησαν κατὰ μέρος. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, τοῦτο δὲν ἔλαβε χώραν συνειδητά. Ἐλλὰ ἡ ἴσχὺς τοῦ κόσμου τῶν τεχνικῶν μέσων —ποὺ περιελάμβανε καὶ τὰ μέσα τῆς ἐπ’ ἄπειρον ἀναπτύξεώς των— ὁδήγησε τὸν νοῦ πρὸς τὴν ὄριζόντια κατεύθυνση μὲ ἀγνόηση ὅχι μόνο τῆς κάθετης ἀνόδου, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸ θρησκευτικὸν ἰδεῶδες, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὴν κυκλικὴν διεύρυνση, ἡ ὁποία συμβολίζει τὸ κλασσικὸν ἰδεῶδες<sup>12</sup>. Ὅπο τὸ φῶς τῶν ἀνωτέρω ἀναλύσεων, μποροῦμε τώρα νὰ ἔλθουμε στὴν διερώτηση περὶ τοῦ ἂν ἡ τεχνολογία ἀποτελεῖ οἵονεὶ θρησκεία ἐντὸς τῆς κοινωνίας.

Κατ’ ἀρχήν, οὕτως ἡ ἄλλως ὑπάρχει μία αἰτιώδης συνάφεια ἀνάμεσα στὸν ἔξαστισμὸν τῆς σύγχρονης ζωῆς καὶ τὸν προϊόντα ἐκτοπισμὸν τῆς αὐθεντικῆς θρησκευτικότητας — ὅπως τουλάχιστον αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν πίστη «εἰς ἔνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων». Πράγματι, αὐτὸ ποὺ ζοῦμε ως «σύγχρονη πόλη» ἀποτελεῖ ἔνα χῶρο, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ γραφειοκρατικὴ ὄργανωση ὁ τεχνολογικὸς σχεδιασμὸς μὲ βάση μιὰν ὄρισμένη λογικὴ καὶ μιὰν ὄρισμένη ἀντίληψη γιὰ τὴν ζωὴν καὶ τὸν ἀνθρωπό. Εἶναι, συνεπῶς, δυνατὸν νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ βασικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν ἀστικὸν καὶ τὸν ἀγροτικὸν τρόπο ζωῆς εἶναι ὅτι, στὸν πρῶτο, τὰ κυριότερα ἀνθρώπινα προβλήματα σχετίζονται μὲ τὴν ὄργανωση καὶ τὴν τεχνολογία. Ἡ κυκλοφορία στοὺς δρόμους, ἡ ἀποκομιδὴ τῶν ἀπορριμμάτων, ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ τρομοκρατία, ἐμφανίζονται ως προβλήματα τὰ ὅποια μποροῦν νὰ ἐπιλυθοῦν μόνο στὸ πλαίσιο μιᾶς σωστῆς ὄργανώσεως τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἀντιστοίχως πρὸς τὰ ἐν παραδείγματι ἀναφερθέντα προβλήματα, ἔνα μέτρο, μία μέθοδος ἀνακυκλώσεως ἀπορριμμάτων ἡ καθαρισμοῦ λημμάτων, μία καλὴ ἀστυνομία ἀποτελοῦν τὶς γενικῶς ἐπιδιωκόμενες λύσεις. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀγροτικὴν ζωήν, ἐκεῖ ὁ παράγων τῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἀποτελεῖ πάντοτε μία ὑπόμνηση ὅτι ὁ ἐλεγχός τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς φύσεως ἀπέχει ἀπὸ τοῦ

12. Paul TILlich, "How has Science in the last century changed man's view of himself?" *The Current*, 6 (1-2), 1965, pp. 86-87. Τὸ δοκίμιο αὐτὸ ὑπάρχει ἐπίσης στὸν τόμο *The Spiritual Situation of our Technical Society*, μὲ ἐπιμέλεια καὶ εἰσαγωγὴ τοῦ J. Mark Thomas, Macon GA, Mercer University Press, 1988.



νὰ εἶναι πλήρης. Ἐν τούτοις, καὶ ἐκεῖ προωθοῦνται οἱ τεχνικὲς τῶν ἀρδεύσεων, τῆς κηπουρικῆς, ἡ εἰσαγωγὴ νέων κτηνοτροφικῶν μεθόδων.

Μία οὐσιώδης συγέπεια τῶν ἀνωτέρω ἔξελιξεων συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι μειώνεται συνεχῶς ἐκεῖνος ὁ χῶρος, ὅπου ὁ ἄνθρωπος θὰ εἴχε τὴν δυνατότητα νὰ ἀποσυρθεῖ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ «ἐπισκέψασθαι ἑαυτόν». Ὁλες αὐτὲς οἱ ἔξελιξεις ἀλλάζουν ριζικὰ τὸ τοπίο, ἐντὸς τοῦ ὅποίου ὁ ἄνθρωπος, μέχρι σήμερα εἴχε συνηθίσει νὰ ἐμπνέεται καὶ νὰ καθίσταται ἰκανὸς νὰ ἀντιλαμβάνεται ἔνα νυγμὸν περὶ τῆς ὑπερβατικότητος καὶ τῆς ριζικῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ τεχνολογία ἔχει αὐξήσει τὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς φύσεως τόσο πολύ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος δύσκολα μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στὸν πειρασμὸν νὰ θεωρήσει τὸν ἑαυτό του ὡς ἀπόλυτο κυριαρχοκαὶ δεσπότη τῆς φύσεως. Βεβαίως ἡ ἄνθρωπινη ἴσχὺς ἐπὶ τῆς φύσεως ἔχει αὐξηθεῖ. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ταυτόχρονα ἔχει μειωθεῖ εἶναι ἡ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι, πέραν τῆς δικῆς του, ὑπάρχει καὶ κάποια ἄλλη ἔξουσία ἐπὶ τῆς φύσεως.

Ἡ κυριαρχία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ κόσμου ἀποτελεῖ ἔνα θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ἐν τούτοις, δὲν ἀποτελεῖ τὸ κυριότερο στοιχεῖο. Ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ ὡς Δημιουργοῦ, καὶ κρατοῦντος τὸν κόσμο εἰς τὸ εἶναι, δὲν ἀναφέρεται στὴν οὐσία τῆς θείας ζωῆς. Ἀποτελεῖ ἀπλῶς μία ἴδιότητα τὴν ὅποια ὁ Θεὸς ἔλευθέρως καὶ ἀνευ οὐδεμιᾶς ἀναγκαιότητος ἀνέλαβε καὶ ἀσκησε<sup>13</sup>. Ἡ πίστη αὐτὴ ἐν τούτοις ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ἀντιλήψεως γιὰ τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ στοιχεῖο τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ὑφίσταται ἐντονη πρόκληση —ἡ ὅποια φθάνει μέχρι τὴν ἀμφισβήτηση— κατὰ τὴν παροῦσα ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας.

Ἡ ροπὴ αὐτὴ ἐκκινεῖ ἀπὸ μία στάση, τὴν ὅποιαν ἡ σημερινὴ ἐποχὴ ἔχει κάθε λόγο νὰ θεωρεῖ ὡς εὔλογη. Τὸ δόγμα τῆς κυριαρχίας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ κόσμου παραμένει κεντρικὸ δόγμα τῆς θεολογίας καὶ δὲν συναντᾷ θεωρητικὴ ἀμφισβήτηση, τουλάχιστον σὲ μεγάλη κλίμακα. Ἄλλὰ τὸ γεγονὸς σήμερα εἶναι σαφές: ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προβλήματά του σὲ σχέση μὲ τὴν φύση καταφεύγοντας δχι στὴν θεολογία, ἀλλὰ στὴν τεχνολογία. Ἐὰν σήμερα μία πόλη ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἀπὸ τὸν ἐντὸς αὐτῆς ὑπέρμετρο πολλαπλασιασμὸ τῶν τρωκτικῶν, εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν θὰ καταφύγει σὲ ἔξορκιστὲς αὐλητὲς ἢ σὲ προσευχές, ὅπως στὸν Μεσαίωνα. Μᾶλλον, θὰ καταφύγει στοὺς ἐπιστήμονες, ζητώντας τους νὰ ἐφεύρουν πιὸ ἀποτελεσματικὰ δηλητήρια ἐναντίον τῶν τρωκτικῶν. Εἰ-

13. P. TZAMALIKOS, *The Concept of Time in Origen*, Bern/Frankfurt/Paris/New York/Wien/London/Berlin, Peter Lang Verlag, 1991, Ch. 1.



vai γεγονός ὅτι, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔκεινοῦν ἔνα ταξίδι, προσεύχονται νὰ ἔχουν καλὸ ταξίδι, ὅπως ἐπίσης προσεύχονται νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁ κόσμος ἀπὸ τὶς φυσικὲς καταστροφές (ὅπως οἱ πλημμύρες) καὶ τὴν πείνα. Ἐν τούτοις, γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς, τέτοιου εἴδους προσευχὲς συνιστοῦν περισσότερο ἐκδήλωση σεβασμοῦ πρὸς τὸν Θεό, παρὰ πραγματικὲς προσπάθειες ποὺ τείνουν στὴν ἀλλαγὴ τῶν φυσικῶν συνθηκῶν μέσα στὸν κόσμο. Τὸ ρητὸ «σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει» ἀποτελεῖ κτῆμα τῶν πάντων, ἀκόμη καὶ ἐκείνων ποὺ μὲ αὐτὸ ἔξαντλοῦν δλη τὴν γνώση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας. Βεβαίως, κατὰ καιροὺς ἀπαντῶνται γεγονότα, τὰ ὅποια συνιστοῦν πραγματικὲς ἀπόπειρες ἀντιμετωπίσεως ἐνὸς φυσικοῦ προβλήματος μέσω ἐκκλήσεως πρὸς τὴν θεία δύναμη. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῶν διαφόρων θεραπευτῶν μέσω τῆς ἐπιστρατεύσεως τῆς πίστεως τοῦ ἀσθενοῦς. Ἐν τούτοις, ἡ δεσπόζουσα τάση τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων εἶναι ὅτι αὐτοὶ ἀναμένουν τὴν ἐπίλυση τῶν συναφῶν προβλημάτων ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ τεχνολογία. Εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ σημερινὸς πολιτισμὸς ἀναμένει τὶς λύσεις στὰ προβλήματα ὑγείας ἀπὸ τοὺς ἰατρούς, τὸν ἔξοπλισμὸ τῶν νοσοκομείων καὶ τὶς ἔρευνες γιὰ νέα φάρμακα στὰ ἐργαστήρια, πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἀπὸ τοὺς θεραπευτὲς τῆς ἀνωτέρω μορφῆς.

Τὰ ἀνωτέρω ὀδηγοῦν σὲ ἔνα σημαντικὸ συμπέρασμα, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸ κριτήριο ποὺ καθοδηγεῖ τὴν ἀνωτέρω στάση: τὸ κρίσιμο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότητα, ἡ ἐπιτυχία κατὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἐνὸς προβλήματος. Εἶναι προφανὲς ὅτι, προκειμένων πολλῶν τρόπων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἐνὸς προβλήματος, οἱ ἄνθρωποι ἐπιλέγουν πάντοτε ἐκεῖνες τὶς λύσεις οἱ ὅποιες ἀποδεικνύονται πιὸ ἐπιτυχεῖς. Μέχρι σήμερα ἡ τεχνολογία εἶχε τεράστια ἐπιτυχία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐπινόηση λύσεων σὲ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε ὁ ἄνθρωπος σὲ σχέση μὲ τὸ φυσικό του περιβάλλον. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονός καθιστᾶ εὔλογο τὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἐναποθέτουν στὴν τεχνολογία τὶς ἐλπίδες των γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους σὲ σχέση μὲ τὴν φύση. Εἶχε κάποτε παρατηρηθεῖ ὅτι «ἡ οὐσία τῆς πίστεως δὲν συνίσταται στὴν ἀποδοχὴ δογμάτων, ἀλλὰ σὲ ἐμπιστοσύνη καὶ πεποίθηση»<sup>14</sup>. Στὴν σημερινὴ ἐποχή, οἱ ἄνθρωποι ἐμπιστεύονται τὴν τεχνολογία, ἡ δὲ ἐμπιστοσύνη αὐτὴ θεμελιώνεται στὶς καθημερινὲς ἐπιτεύξεις της. Βεβαίως δὲν πρόκειται γιὰ πανάκεια. Ἀλλὰ τὸ γεγονός παραμένει ὅτι τὰ προβλήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν φύση ἔχουν εῦρει τὴν καλύτερη δυνατὴ λύση διὰ τῆς τεχνολογίας. Μπορεῖ ἡ τεχνολογία νὰ μὴν ἀσχολεῖται μὲ θεωρητικὰ ζητήματα, ὅπως τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου, ἢ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς πρώτης δημιουρ-

14. Ian BARBOUR, *Science and Secularity*, New York, Harper and Row, 1970, pp. 70 ff.



γικής άρχης αύτοῦ τοῦ κόσμου. Τὸ ἐπίτευγμα τῆς ὑποταγῆς μιᾶς ἀρχικῶς ἔχθρικής φύσεως δὲν ἀποτελεῖ ἀπάντηση σὲ θεωρητικὸ ἔρώτημα. Συνιστᾶ τὴν δημιουργία μιᾶς πραγματικότητος, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀπελευθερωμένος καὶ προστατευόμενος ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς οἱ ὁποῖες περιέζωναν τὴν ἀρχέγονη ὑπαρξή του. Καὶ τὸ γεγονός εἶναι ὅτι, τουλάχιστον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ προβλήματα τοῦ φυσικοῦ κόσμου, ἡ πίστη στὴν τεχνολογία (καὶ στὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο ποὺ ἡ ἐπιστήμη παρέχει σ' αὐτήν) ἔχει σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ὑποκαταστήσει τὴν πίστη σὲ ἔνα ζῶντα Θεό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, τὸ 1969, ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Richard Nixon, μετὰ τὴν ἐπιτυχὴ προσεδάφιση τοῦ ἀμερικανικοῦ διαστημοπλοίου στὴν σελήνη, εἶχε δηλώσει: «Αὕτη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐβδομάδα στὴν ἴστορία ἀπὸ καταβολῆς κόσμου». “Οπερ σημαίνει ὅτι ἐκεῖνο τὸ τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα εἶχε μία σωτηριώδη σημασία μοναδικὴ στὴν σύνολη ἴστορία τοῦ κόσμου. Ἡ ἴδια οὐσιαστικῶς ἀντίληψη ἐπικρατοῦσε καὶ στὴν ἄλλοτε Σοβιετικὴ Ἔνωση, ὅπου ὑπῆρχαν δημόσιες ἀργίες γιὰ νὰ ἐορτασθοῦν οἱ ἐπέτειοι τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ὡς ἐὰν καὶ πάλι ἐπρόκειτο γιὰ γεγονότα ποὺ εἶχαν σωτηριολογικὴ σημασία. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια δέ, εἶχε ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ χρήση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς γιὰ ἐπέμβαση στὸν συνδυασμὸ τοῦ DNA ἐσήμανε «τὴν ὅγδοη ἡμέρα τῆς δημιουργίας».

Τί σημαίνουν ἄραγε δλα αὐτά; Ἐκεῖνο ποὺ σημαίνουν εἶναι τὸ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικὸ στίγμα, τὴν φυσιογνωμία, μιᾶς ἐποχῆς — τῆς ἐποχῆς μας. Ἐκεῖνο ποὺ προβάλλει ὡς δεσπόζουσα τάση εἶναι ἡ ἔντονη ἐπιθυμία γιὰ ἐπιστημονικὸ ἔλεγχο καὶ κατευθυνόμενη τεχνολογικὴ ἐφαρμογὴ. Καὶ αὐτὴ ἡ τάση κυριαρχεῖ τόσο στὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη, ὅσο καὶ στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ δραστηριότητα, χωρὶς νὰ ἔξαιρεῖται καὶ ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμός. Καὶ τὸ ἔρώτημα ποὺ ἀνακύπτει εἶναι: κατὰ πόσον ἡ τεχνολογία ἀποτελεῖ ἀντικείμενο, στὸ ὅποιο ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων κατευθύνεται μὲ τόση ἔνταση, ὥστε τελικῶς αὐτὴ ἡ πραγματικότητα νὰ ἀνάγεται σὲ ἀντικείμενο θρησκευτικῆς πίστεως, λατρείας καὶ προσδοκίας;

Ἐκ πρώτης ὅψεως, ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνολογία ἐμφανίζονται ὡς δυνάμεις εύρισκόμενες σὲ εύθεια ἀντιπαράθεση μὲ ἐκεῖνες τῆς θρησκείας καὶ τῆς ἰδεολογίας<sup>15</sup>. Ἐν προκειμένῳ εἶναι ἴδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα μία ἀποψη τοῦ P. Tillich. Κατ’ αὐτόν, ὁ δραματικὸς χαρακτήρας τῆς παρούσας συγ-

15. “Οταν μιλοῦμε γιὰ θεωρία ἀναφερόμεθα σὲ πρόταση, ἡ σύστημα προτάσεων, οἱ ὁποῖες ἐκτίθενται στὴν δοκιμασία τοῦ χρόνου καὶ τῆς ζωῆς, ἀναμένοντας τὴν τελικὴ δικαίωσή των, μὴ δὲ ἀποκλείοντας καὶ τὴν ἀπόρριψή των. Ἀντίθετα, ἡ ἰδεολογία ἀποτελεῖ ἔνα σύστημα προτάσεων, ἀποφάνσεων καὶ ἐπιταγῶν, στὶς ὁποῖες ἡ ζωὴ πρέπει νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ὑποταγεῖ.



κρούσεως τῶν παγκοσμίων θρησκειῶν προκύπτει ἀπὸ ἐπίθεση τῶν οἰονεὶ θρησκειῶν στὴν καθαυτὸ θρησκευτικὴ περιοχή, τόσο θεϊστικὴ ὅσο καὶ ἀθεϊστική. Τὸ κυριότερο, καὶ πάντοτε ἀποτελεσματικό, ὅπλο γι' αὐτὴν τὴν ἐπίθεση εἶναι ἡ εἰσβολὴ ποὺ ὑφίστανται ὅλες οἱ θρησκευτικὲς ὁμάδες ἀπὸ τὴν τεχνολογία, μὲ τὰ διάφορα κύματα τεχνολογικῆς ἐπαναστάσεως. Τὸ κυριότερο ἀποτέλεσμά της ἦταν καὶ εἶναι μία ἐκκοσμίκευση, ἡ ὅποια καταστρέφει τὶς παλαιὲς παραδόσεις, τόσο τοῦ πολιτισμοῦ, ὅσο καὶ τῆς θρησκείας<sup>16</sup>. Ὁ ἴδιος διατείνεται ἐπίσης ὅτι ὁ πραγματικὸς κίνδυνος ἀπὸ τὶς οἰονεὶ θρησκείες εἶναι ἡ «ἐκκοσμίκευση» καὶ ἡ «εἰδωλολατρεία», ἡ ὅποια συνιστᾶ «μία διαδικασία ποὺ τείνει σὲ μία κατάσταση ὅλο καὶ περισσότερο κενὴ ἥ ὑλιστική, χωρὶς καμία ὑψιστη μέριμνα»<sup>17</sup>.

“Ἄν αὐτὴ ἡ παρατήρηση ληφθεῖ κατὰ λέξη, σημαίνει ὅτι ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὶς οἰονεὶ θρησκείες συνίσταται στὸ ὅτι αὐτὲς καταστρέφουν τὴν θρησκεία, μὲ τὸ νὰ καταστρέφουν τὴν ὑψιστη μέριμνα. Βεβαίως αὐτὸ ἀποτελοῦσε τὸ ὄνειρο πολλῶν ἀπὸ τοὺς στοχαστὲς καὶ ἐπιστήμονες μετὰ τὴν Ἀναγέννηση, ὅπως καὶ γιὰ φιλελεύθερους μεταρρυθμιστὲς καὶ σοσιαλιστές, οἱ ὅποιοι ἐκληροδότησαν αὐτὴν τὴν διάσταση τοῦ φιλελευθέρου ἥθους: ‘Ἡ ἐπιστήμη θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτοπίσει τὴν θρησκεία, ὅχι ἀπλῶς νὰ τὴν ἀντικαταστήσει. Ἡ τεχνολογία θὰ μποροῦσε νὰ παράσχει τὴν ἐπιθυμητὴ ἀφθονία, ἡ ὅποια θὰ καθιστοῦσε περιττὴ τὴν προσδοκία ὅτι οἱ ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες θὰ ἐκπληρωθοῦν σὲ μετὰ θάνατον κόσμους. ’Αν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, τότε, μὲ βάση τὰ ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει ώς οὐσιώδη στοιχεῖα τῆς θρησκευτικότητος, ἡ ἀνάλυση θὰ ἔπρεπε νὰ σταματήσει ἐδῶ. Καὶ ἂν στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία ἀπεδίδετο τὸ χαρακτηριστικὸ ὅτι καταστρέφουν τὴν ὑψιστη μέριμνα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τότε τὸ συμπέρασμα θὰ ἦταν ὅτι αὐτὲς δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἔχουν οἰονεὶ θρησκευτικὸ χαρακτήρα. ’Ἐν τούτοις τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο ἀπλό. Διότι τοῦτο ἀναδύεται μὲν ἀπὸ τὴν ἔκταση, ἡ ὅποια δίδεται στὴν τεχνοκρατούμενη σκέψη μέσα στὸ σύστημα ἀξιῶν ποὺ συνιστᾶ τὸν πολιτισμό — πλήν, ἐν τέλει τοῦτο ἀνάγεται σὲ πρόβλημα ποιότητος καὶ συνολικῆς φυσιογνωμίας αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ.

“Οταν στὸ τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα ἀποδίδεται μία κοσμοϊστορικῶν διαστάσεων σωτηριώδης σημασία, εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ φαινόμενο τῆς τεχνολογίας θεωρεῖται κατὰ ἔνα τρόπο ριζικῶς καινοφανή. Καὶ τὸ ἐρώτημα ἀνάγεται στὸ οὐσιώδες καὶ τὸ ἔσχατον: τί ἀποτελεῖ τὸ τέλος, ποιό εἶναι τὸ τελικὸ αἴτιο, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης; Καὶ ἰδού, στὸ σημεῖο αὐτὸ

16. Paul TILlich, *Christianity and the Encounter of the World Religions*, p. 12.

17. D. MACKENZIE BROWN, *op. cit.*, p. 5.



παρουσιάζεται ἔνα ἔντονο κενό: ἐγκαθίσταται μία ἀντίληψη ζωῆς, κατὰ τὴν ὅποιαν ὅλο αὐτὸ τὸ ἀπέραντο σύμπλεγμα μηχανῶν, δργάνων καὶ μεθόδων τῆς τεχνολογικῆς κοινωνίας, ἀποκλείει κάθε ἀναφορὰ σὲ ὅποιοδήποτε τέλος τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ τεχνολογία ἔχουν ἀσφαλῶς κάποιο τελικὸ αἴτιο —τὸ ὅποιο ἔχει περιγραφεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς στοχαστὲς τῶν νεωτέρων χρόνων— ποὺ ἀνωτέρω ἔχουμε μνημονεύσει. Τὸ πρόβλημα ὅμως ἀνακύπτει ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς τεχνολογίας παραμένει μὴ ἰκανοποιητικός, ὡς ἔκφραση τῆς ὑψιστῆς ἀξίας καὶ ὑψιστῆς μέριμνας γιὰ τὸν ἀνθρώπο.

Ὑπάρχει μία τάση νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ τεχνολογικὴ σκέψη εἶναι αὐτάρκης. Ἡ, ὅτι μία αὐτάρκης καὶ ὄλοκληρωμένη σκέψη ἔχει ἀπαραιτήτως τεχνολογικὸ χαρακτήρα. Ἔνας ἀνθρωπὸς ποὺ διαστοχάζεται σὲ ἔνα τέτοιο πνευματικὸ κλίμα ἐπιζητεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν ὑπαρξη, τὴν καταγωγὴ καὶ τὸν προορισμὸ ὅλων τῶν πραγμάτων, ὅχι μόνο μὲ τὴν ἀναγωγὴ τους, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπαγωγὴ τους, σὲ τεχνολογικὰ πρότυπα, σὲ τεχνολογικὲς μορφὲς καὶ δομὲς σκέψεως — ἐν τέλει δὲ σὲ τεχνολογικὲς ἀξίες. Ἡ περαιτέρω συνέπεια αὐτῆς τῆς πνευματικῆς στάσεως εἶναι ὅτι ἡ τεχνολογία δὲν θεωρεῖται πλέον ὡς ἐφαρμογὴ τῆς ἐπιστήμης. Ἀλλά, ἀντιστρόφως, ἡ ἀνάπτυξη τῆς (Φυσικῆς κυρίως) ἐπιστήμης πρέπει νὰ κατευθύνεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς τεχνολογίας. Αὐτό, δηλαδή, ποὺ ἀνωτέρω ὀνομάσαμε ὡς δεσπόζουσα τάση καὶ ἔντονη ἐπιθυμία γιὰ ἐπιστημονικὸ ἔλεγχο καὶ κατευθυνόμενη τεχνολογικὴ ἐφαρμογὴ. Αὐτὴ ἡ τάση κυριαρχεῖ τόσο στὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη, ὅσο καὶ στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ δραστηριότητα, χωρὶς νὰ ἔξαιρεῖται καὶ ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμός. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι τὴν κύρια πολιτιστικὴ κατεύθυνση δὲν χαράσσει ἡ ἐπιστήμη (ἡ ὅποια παρεμπιπτόντως συνεπικουρεῖ καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς τεχνολογίας), ἀλλὰ ἡ τεχνολογία, ἡ ὅποια χρησιμοποιεῖ καὶ τὴν ἐπιστήμη γιὰ τοὺς ἴδιους της, αὐτόνομους, σκοπούς. Ἐχουμε, συνεπῶς, νὰ κάνουμε μὲ ἔνα νέο φαινόμενο, τὸ ὅποιο —σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν ἴδια τὴν τεχνολογία— θὰ ὀνομάσουμε τεχνολογισμό. Τὸν ὅρο δανειζόμεθα ἀπὸ τὸν P. Tillich, ὁ ὅποιος ἀλλωστε σχετικῶς ἔχει κάνει μία ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ ἐπιστημονισμὸς ἀποτελεῖ μία δαιμονοποίηση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Ὁ ἐπιστημονισμὸς καὶ ὁ τεχνολογισμὸς δὲν εἶναι τὸ ἕδιο πράγμα μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία. Τὰ πρῶτα συνιστοῦν μία διαστροφὴ τῶν δευτέρων. Ὁ χαρακτήρας αὐτῆς τῆς διαστροφῆς συνίσταται στὴν ἀναγωγὴ μιᾶς διαστάσεως τῆς ὑπάρξεως σὲ ἔνα ἡγεμονισμό, μία τυραννία, ἐπὶ ὅλων τῶν ἄλλων. Τὸ ἀδιάφορο ἵδεωδες τῆς ἐπιστήμης δὲν μπορεῖ βεβαίως νὰ καταστεῖ γενικό, καὶ ἡ ἄφθονη παραγωγὴ ἀγαθῶν δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὸ ἔρωτημα περὶ τῶν ἐσχάτων νοημάτων καὶ τῶν ἐσχάτων σκοπῶν. Ἡ δια-



φορὰ μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ ἐπιστημονισμοῦ, μεταξὺ τεχνολογίας καὶ τεχνολογισμοῦ, δὲν εἶναι κατ’ ἀρχὴν διαφορὰ σὲ τρόπο ἐκφράσεων τῶν ὅρων, ἀλλὰ εἶναι διαφορὰ οὐσιαστική. Εἶναι ἡ οὐσιώδης διαφορὰ μεταξὺ δύο καταστάσεων. Στὴν πρώτη, ἔνα αὐτόνομο στοιχεῖο τοῦ ὅλου παραμένει σὲ κάποια σχέση μὲ δῆλα τὰ ύπόλοιπα. Στὴν ἄλλη, ἔνα στοιχεῖο τοῦ ὅλου ἀποκτᾶ ἐπικυριαρχία ἐπὶ δῶν τῶν ἄλλων. “Ἐτσι, ἄλλες περιοχές (ὅπως ἡ θρησκεία, ἡ τέχνη, ἡ πολιτική) χάνουν τὴν αὐτονομία των. Μποροῦν νὰ ύπάρχουν στὴν περιοχὴ τοῦ ἐπιστητοῦ μόνο ως ἀντικείμενα γιὰ ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση καὶ τεχνολογικὴ ἐπεξεργασία. Ἐτσι, ἡ θρησκευτικὴ ἔκφανση τῶν ἐπὶ μέρους λειτουργιῶν στὴν οὐσία ἐκδηλώνεται ως δαιμονοποίηση. Μία δαιμονοποίηση, ἡ ὁποία «ἐπισυμβαίνει ὅταν ἐπὶ μέρους σύμβολα καὶ ἴδεες καθίστανται εἰδωλα καθ’ ἑαυτές»<sup>18</sup>.

‘Ο τεχνολογισμός, ως δυναμικὴ ἡ ὁποία ἔνέχει θρησκευτικὸ χαρακτήρα, ρυμουλκεῖ δῆλη τὴν πραγματικότητα μέσα στὸ πεδίο τοῦ δικοῦ του ἐπιστητοῦ, τῆς δικῆς του ἀντιλήψεως, τῶν δικῶν του ἄξιῶν καὶ συμβόλων. ’Ἐκφράζει τὴν πραγματικότητα μὲ δρους αὐτοῦ τοῦ πεδίου, δπότε δῆλες οἱ ἄλλες διαστάσεις τῆς πραγματικότητος ὑφίστανται ἀπομείωση καὶ βιασμό. Αὐτὴ ἡ ἀπομείωση ἀποτελεῖ τὸ πνευματικὸ ἀποτέλεσμα τῆς σύγχρονης οἰονεὶ θρησκείας. Περαιτέρω δέ, τὰ προϊόντα του ἀποκτοῦν δική των αὐτόνομη ζωή, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ πνεῦμα τῆς ’Αναγεννήσεως εἶχε ἀναγάγει σὲ πρωταρχικὸ αἴτημα τὴν δημιουργία ἐνὸς πολιτισμοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἡ κυριαρχοῦσα πραγματικότητα θὰ εἶναι ἡ ἐλευθερία. Τὸ ιστορικὸ ἀποτέλεσμα ἐκείνων τῶν ἐμπνεύσεων ἀποδεικνύεται ἥδη ὅτι συνιστᾶ μία πραγματικότητα, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ ἀνθρωπος εἶναι μᾶλλον φυλακισμένος, καὶ καταδικασμένος νὰ ἀκολουθεῖ μία πορεία χωρὶς προσανατολισμό, πρὸς ἔνα μέλλον ὅπου τὸ μόνο ποὺ προβάλλει μὲ σαφήνεια εἶναι κίνδυνοι καὶ ἀπειλὲς γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὑπόστασή του.

‘Η κατάσταση θυμίζει ἐκείνη τῆς Βαβέλ<sup>19</sup>. Τὸ κοινὸ σημεῖο εἶναι ὅτι, σὲ μία τέτοια κατάσταση, οἱ ἀνθρωποι σπεύδουν νὰ πραγματοποιήσουν ὅ, τι νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ πραγματοποιήσουν. ’Ο ἀνθρωπος ἐλαύνεται ἀπὸ τὴν ἀλαζονικὴ πεποίθηση ὅτι τὸ προσωπικό του μεγαλεῖο εἶναι ἄπειρο, καὶ ὅτι συνεπῶς ἡ ἀποτύπωσή του σὲ ύλικὰ ἔργα, μέσω τῆς τεχνολογίας, μπορεῖ νὰ συνεχίζεται ἐπ’ ἄπειρον. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, ἡ ύλικὴ εὐημερία γίνεται δῆλο καὶ περισσότερο ἀντιληπτή, καὶ ἐρμηνεύεται, ως ἡ κατ’ ἔξοχὴν σωτηρία. Βεβαίως μία τέτοιας ποιότητος σωτηριολογία ἀπαν-

18. D. MACKENZIE BROWN, *loc. cit.*

19. Γένεσις, 11, 6.



τᾶται ἡδη ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Bacon. 'Εκεῖνο δμως ποὺ σήμερα ἀνακύπτει μὲ μία ἄνευ προηγουμένου καθαρότητα εἶναι τὸ φαινόμενο τοῦ ἀνθρώπου ποὺ καθίσταται σκλάβος τῶν ἴδιων του τῶν προϊόντων. 'Απέναντι στὴν δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀνθρωπος ἐγείρει μία δική του ἀντιδημιουργία. 'Ισως ἡ ἀποτίμηση τῆς κάθε μιᾶς, ἡ σύγκριση ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτές, νὰ ἐπεδέχετο σχετικὰ κριτήρια. 'Αλλὰ τοῦτο δὲν εἶναι ἀντικειμενικῶς δυνατόν, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀπειλεῖ τὴν ἴδια τὴν ὑπαρξή του, ἡ ἴδια δὲ ἀπειλεῖται ἀπὸ αὐτοκαταστροφή. 'Ἐν τούτοις, ἀνάμεσα στὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ, οἱ ἀνθρωποι ἐπιλέγουν σταθερὰ τὴν γῆ. 'Ιδοὺ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο στὴν τεχνολογία ἀποδίδεται ἔνας ρόλος αὐτόχρημα Μεσσιανικός.

'Ετσι, στὸ ἐρώτημα ἂν ἡ τεχνολογία εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ως οίονεὶ θρησκεία, ἀπαντοῦμε: εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθεῖ ως οίονεὶ θρησκεία μόνο ὑπὸ τὴν μορφὴ τοῦ τεχνολογισμοῦ<sup>20</sup>. 'Η ὑψιστη μέριμνα, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν τεχνολογία εἶναι ἡ προοδευτικὴ ἀνάλυση καὶ ὁ μετασχηματισμὸς τῆς φύσεως, σὲ ἔνα πεδίο ποὺ θὰ ἔχει μετασχηματισθεῖ τεχνητῶς ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο. "Οπως ὑποστήριξε ὁ Hannah Arend, ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἂν οἱ ἀνθρωποι θὰ ἔξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν ἔργαλεῖα καὶ ὅργανα, προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν κάποιους στόχους. 'Αλλὰ ἡ γενίκευση τῆς ἐμπειρίας κατασκευῆς καὶ χρήσεως ὅργάνων, μὲ σκοπὸ τὴν ὠφέλεια καὶ τὴν διευκόλυνσή μας. Μία γενίκευση, κατὰ τὴν ὅποια ἡ χρησιμότητα καὶ ἡ πρακτικότητα θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ ἀποτελέσουν τὰ ὑψιστα κριτήρια γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων<sup>21</sup>. Καὶ ὅταν αὐτὸ ἀποτελεῖ πραγματικότητα, τότε ὄντως εἶναι δυνατὸν νὰ ὅμιλεῖ κανεὶς γιὰ ὑπερβατικὴ ἰδεολογία μιᾶς οίονεὶ θρησκείας.

'Ο τεχνολογισμὸς δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς μία δεσπόζουσα καὶ κυριαρχικὴ ἔμπνευση, ἀποτελεῖ αὐτόχρημα μία ἐνεργὸ διαδικασία, ἡ ὅποια καθορίζει τόσο τὴν φυσιογνωμία ὅσο καὶ τὴν πορεία τῆς κοινωνίας. 'Ασκεῖ ἴδιαίτερη ἔλξη σὲ μεγάλες μάζες τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀνθρώπων λόγω τοῦ ὅτι παρέχει ἀπτὲς ὄλικὲς ἀνέσεις — γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ τὶς περαιτέρω ὑποσχέσεις του ἴδιαιτέρως πειστικές. 'Ἐπὶ πλέον, ἀκριβῶς ἡ ἴδια ἀπτὴ φύση τῶν ὄσων παρέχει καθιστᾶ τὴν λειτουργία καὶ τὴν ὅποια χρησιμότητά του εὔκολα κατα-

20. 'Απετέλεσε ὄντως ἴστορικὸ παράδοξο καὶ εἰρωνία ὅτι οἱ Μαρξιστὲς υίοθέτησαν ταυτόχρονα τόσο τὴν στάση ἐσχατολογικῆς προσδοκίας ποὺ ἀπαντᾶται στὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ Χριστιανισμό, ὅσο καὶ τὴν «ἀστικὴ» στάση, κατὰ τὴν ὅποια ἡ ἐπιστήμη ἀναμένεται νὰ ἐκτοπίσει τὴν θρησκεία.

21. Hannah AREND, *The Human Condition*, Chicago, University of Chicago Press, 1958, p. 157.



νοητή — πολὺ περισσότερο κατανοητή ἀπὸ τὴν ὅποια θεωρητική (καὶ οὐδόλως ἀπτὴ τουλάχιστον γιὰ τοὺς ἀμύητους) περιγραφή — γιὰ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἐπιστήμης, ἢ τῆς ὅλης φιλοσοφικῆς παραδόσεως. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτῆς, δὲν εἶναι ἀπροσδόκητο ὅτι ἡ ὅλη φυσιογνωμία τοῦ πολιτισμοῦ διακαθορίζεται ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τοῦ τεχνολογισμοῦ, μὲ συνέπεια τὴν ἀνάδυση αὐτοῦ ποὺ θὰ ὀνομάσουμε τεχνοκρατούμενο πολιτισμό. Ἡ φυσιογνωμία αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ καθίσταται ἀντιληπτή, ἀν τὴν συγκρίνουμε μὲ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ Μεσαιώνα. Τότε δηλαδὴ ποὺ ἡ κάθε ἔκφανση τῆς ζωῆς — καὶ ἐν τέλει τὸ σύνολο τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ πολιτισμοῦ — καθορίζόταν κατὰ τρόπο ἀποφασιστικὸ ἀπὸ τὴν κρατοῦσα θρησκευτικότητα, ὅπως αὐτὴ τὴν ἔξέφραζε τὸ ἱερατεῖο τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας. Ἡ θρησκευτικότητα αὐτῆς, μὲ τὶς διαστρεβλώσεις καὶ τὶς προκαταλήψεις της, ἔθεσε τὴν σφραγίδα της στὸ σύνολο τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ πολιτισμοῦ, καθορίζοντας ἔτσι καὶ τὴν φυσιογνωμία του. Στὴν ἐποχή μας τὸ κυριαρχικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ συγκεκριμένη ἀντίληψη περὶ τεχνολογίας — αὐτὴ ποὺ ἀναλύσαμε ως τεχνολογισμό —, ἡ ὅποια θέτει τὴν σφραγίδα της ἀποφασιστικὰ στὴν ιστορικὴ ταυτότητα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς παρούσας ιστορικῆς ὥρας.

Γιατί ὅμως πρέπει νὰ θεωρεῖται ὅτι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο συνιστᾶ ἔνα πρόβλημα; Διότι, ἀν ἀναρωτηθεῖ κανεὶς περὶ τῆς ἐσωτερικῆς συνεπείας αὐτῆς της οίονεὶ θρησκείας, θὰ ὀδηγηθεῖ σὲ ἀδιέξοδο. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκτοπισθεῖ ἡ ὑπάρχουσα (καὶ θεσμικῶς ἐκδηλούμενη) θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων, μέσω τῶν ὑπαρχουσῶν θρησκειῶν. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ἐκτοπισμὸς λαμβάνει χώραν ὅχι διότι ἡ τεχνολογία, καθ' ἔαυτήν, διαθέτει κάποια δύναμη ὁμοίας ὑφῆς καὶ τάξεως μὲ τὴν θρησκεία. Ἡ τεχνολογία ἀπλῶς ἐπινοεῖ μεθόδους καὶ παράγει ἀγαθὰ τὰ ὅποια προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους, μέσω τοῦ ἐγκατεστημένου πλέγματος παραγωγικῶν καὶ καταναλωτικῶν σχέσεων. Δὲν εἶναι ἡ τεχνολογία ἐκείνη ποὺ ἀντιστρατεύεται τὴν θρησκεία καθ' ἔαυτήν. Ἐκεῖνο ποὺ λειτουργεῖ ἐναντίον τῆς θρησκείας — ὅχι γιὰ νὰ καταργήσει τὴν θρησκευτικότητα, ἀλλὰ ἀπλῶς γιὰ νὰ τὴν ὑποκαταστήσει — εἶναι ἔνα πνεῦμα τεχνολογισμοῦ, γιὰ τὸ ὅποιο οὐσιαστικῶς ἡ τεχνολογία δὲν φέρει οὐδεμίαν εὐθύνη.

Καὶ ἡ μὲν Χριστιανικὴ θρησκεία διαθέτει μία συνέπεια. Συνέπεια ἀφ' ἐνὸς ἐσωτερικής, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι διαθέτει ἔνα σύστημα δογμάτων ποὺ περιγράφουν μία κοσμολογία, μία ἀνθρωπολογία, μία θεολογία, μία σωτηρολογία, μία θεοδικία, μία ἐσχατολογία. Ἀφ' ἑτέρου δέ, συνέπεια ἔξωτερης, ἡ ὅποια συνίσταται σὲ μία ἀρμονικὴ θέση τῆς θρησκείας μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκείας αὐτῆς ὅχι μόνο δὲν ἔβλαψε, ἀλλὰ ἀντίθετα ὠφέλησε τὰ μέγιστα τὴν ἀνθρωπότητα ἐπὶ δύο χιλιετίες. Εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθεῖ τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν τεχνολογισμό;



Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ἀδύνατον. Ἐὰν ἀναζητήσει κανεὶς αὐτὸ ποὺ ἀνωτέρῳ δονομάσαμε ἔξωτερικὴ συνέπεια, ἀπλῶς θὰ διαπιστώσει τὴν ἀπουσία της. Ἡ ἴδια ἡ λειτουργία τοῦ πνεύματος τοῦ τεχνολογισμοῦ ἐμφανίζει ἥδη ἔσωτερικὲς ἐντάσεις καὶ συναντᾶ την ἀντίσταση ἔξωτερικῶν παραγόντων. Συναντᾶ, λόγου χάρη, τὴν ἔξαντληση τῶν φυσικῶν πηγῶν ἐνεργείας καὶ πρώτων ὄλῶν. Συναντᾶ τὴν μὴ ἀντιστρεπτὴ ρύπανση καὶ μόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος (γῆς, ἀέρα καὶ θαλασσίων καὶ ποταμίων ὄδάτων). Συναντᾶ τὶς συνέπειες τῆς πυρηνικῆς τεχνολογίας καὶ τὸ φάσμα τῆς ὀλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συναντᾶ τὶς τερατώδεις προοπτικὲς ποὺ ἐπαπειλοῦνται ἀπὸ τὶς «ἐπιτεύξεις» τῆς γενετικῆς μηχανικῆς καὶ τῶν ἐπεμβάσεων στὸν κώδικα τοῦ DNA. Ἀναπτύσσει τὴν τεχνολογία τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, καὶ δημιουργεῖ ἀνθρώπους ἀλλοτριωμένους, ἀπομονωμένους, οἵ δποῖοι αἰσθάνονται παγωνιὰ καὶ μοναξιά. Ἀνθρώπους τῶν ὅποιων οἵ δυνατότητες τῆς τεχνολογίας τῶν ὑπολογιστῶν καταργοῦν τὴν προσωπικὴ ζωή, κάθε ἔννοια ἔσωτερικῆς ζωῆς καὶ κάθε ἔννοια ἰδιωτικότητος. Ἀνθρώπους, τῶν ὅποιων ἡ μοναδικότητα τοῦ προσώπου ἔξαιρεται μὲ τὰ λόγια, καὶ κατασυντρίβεται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ποὺ δημιουργεῖ αὐτὴ ἡ οἰονεῖ θρησκεία. Ἀνθρώπους, τῶν ὅποιων ἡ ἀτομικότητα καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη ἀφανίζεται μέσα σὲ ἔνα πλέγμα ἀπρόσωπων καὶ ἀδυσώπητων σχέσων, οἵ δποῖες δὲν ἔχουν κανένα τέλος, κανένα τελικὸ αἴτιο — γεγονὸς ποὺ συνιστᾶ τὴν οὐσία τοῦ μηδενισμοῦ. Ἀκόμη καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νόημα τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς ὁ ἀνθρωπός πασχίζει νὰ τὸ δώσει ὁ ἴδιος. Δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ θεία ἀποκάλυψη, καὶ τίποτε δὲν ἀφήνει χῶρο γιὰ νὰ ἀπονεμηθεῖ ἔνα συνολικὸ νόημα στὴν Ἰστορία ἀπὸ ἔνα γεγονός, δπως ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ. Ἐπὶ πλέον, στὰ πλαίσια τῶν ἀξιῶν τοῦ τεχνολογισμοῦ, τίποτε δὲν δίδεται δωρεάν. Ἡ κατάσταση εἶναι ἀδυσώπητη καὶ ἀνάλγητη. Στὸν Χριστιανισμό (καὶ κατ’ ἔξοχὴν στὴν Ὁρθοδοξία) ὁ ἀνθρωπός ζητεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸν αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος δὲν εἶναι ἀξιος νὰ λάβει — καὶ παραδόξως τὸ λαμβάνει ἀπὸ τὸν Θεό. Στὸν τεχνολογισμὸ δὲν ὑπάρχει καμία χάρις, ἡ δποία στὴν περίπτωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, διὰ τῆς «μωρίας τοῦ κηρύγματος»<sup>22</sup> φθάνει νὰ προσφέρει ώς δῶρο ἀκόμη καὶ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Στοὺς στοχαστὲς τοῦ διαφωτισμοῦ ἀπαντοῦν συχνὰ ἐκφράσεις γιὰ τὸν ἀγώνα μιᾶς ἀνθρωπότητος ποὺ ὑποφέρει καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀποσπάσει μιὰ καλὴ καὶ ἀνεκτὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἀνάλγητη φύση. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ἦταν ἴδιαίτερα διαδεδομένη κατὰ τὸν δέκατον ἔνατον αἰώνα, καθὼς οἱ τεχνολογικὲς πρόοδοι ἔδειχναν τὴν σημαντικὴ διαφορὰ ποὺ ἐπετύγχαναν στὸ ἐπίπεδο

22. *Πρὸς Κορινθίους Α΄*, 1, 21.



ζωῆς. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δὲν εἶχαν προβλέψει οὕτε οἱ οὐτοπίες τῆς Ἀναγεννήσεως οὕτε τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἡταν τὰ ἀμφιλεγόμενα ἀποτελέσματα τῆς τεχνολογικῆς προόδου. Ἡ Οὐτοπία ὑποτίθεται ὅτι ἡταν τὸ μέρος ὅπου τὰ τεχνικὰ προβλήματα εἶχαν ἀναλυθεῖ καλὰ καὶ εἶχαν ἀντιμετωπισθεῖ μὲ καλῶς ἐπεξεργασμένες τεχνολογικὲς λύσεις. Δὲν ἡταν ἔνα μέρος ὅπου οἱ τεχνολογικὲς λύσεις θὰ ἐπέτειναν τὴν ἀνθρώπινη δυστυχία καὶ τὴν ἀπειλὴ κατὰ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς — ὅπως εἶναι ἡ πραγματικότητα ποὺ ἀναδύεται σήμερα σὲ τεχνολογικῶς προηγμένες κοινωνίες. Ἡ διεύρυνση τῆς ἀνθρώπινης δυνατότητος γιὰ κάθε εἰδους δραστηριότητα, καθὼς καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κατανόηση, ἔχουν συμβάλει τόσο στὴν βελτίωση ὅσο καὶ στὴν ἐπιδείνωση τῶν πραγμάτων στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ἡ τεχνολογικὴ ὀργάνωση ὑπηρετοῦν καὶ τὴν ἄλογη θέληση γιὰ δύναμη καὶ δομὲς ποὺ προκαλοῦν καταστροφή, τόσο εὔκολα, ὅσο εὔκολα ὑπηρετοῦν δυνάμεις ἀγαθοποιοὺς καὶ δημιουργικές.

Δικαιοῦται ὅμως κανεὶς νὰ ἀναρωτηθεῖ, τί εἰδους θρησκεία εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία δημιουργεῖ τέτοια φαινόμενα. Καὶ μάλιστα, ὅταν αὐτὰ τὰ φαινόμενα δὲν εἶναι ἀκόμη ὅτι χειρότερο θὰ μοροῦσε νὰ συμβεῖ. Αὐτὰ τὰ φαινόμενα —ἔστω καὶ μὲ τὴν σημερινὴ ἐνάτασή των— συνιστοῦν ἀπλῶς τὶς τάσεις, οἱ ὁποῖες προδιαγράφουν τὴν τελικὴ κατεύθυνση τῆς τροχιᾶς τοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔμπνέεται ἀπὸ τὴν οἰονεὶ θρησκεία τοῦ τεχνολογισμοῦ. Γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι, ὅσο ἡ ὑπάρχουσα διαδικασία καὶ φορὰ τοῦ πολιτισμοῦ ἔξελίσσεται, τόσο τὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἔκγονα αὐτῆς τῆς οἰονεὶ θρησκείας θὰ γίνονται περισσότερο καταθλιπτικῶς ἐντονα. Ἔτσι ἡ σωτηριολογία τοῦ τεχνολογισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴν ἀποτυχία τῆς τεχνολογικῆς ἀποτελεσματικότητος σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἀνθρώπινη πραγματικότητα. Τὰ προβλήματα ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι μπορεῖ μὲν ἡ τεχνολογία νὰ δημιουργεῖ προβλήματα, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ θὰ τὰ λύσει. Ἄλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ μία πίστη, ἡ ὁποία δὲν ἔχει μετατραπεῖ ἀκόμη σὲ πραγματικότητα. Ἔτσι, μπροστὰ στὰ ὑπαρκτὰ προβλήματα, ἐπιστρατεύεται μία τεχνολογικοῦ τύπου σωτηριολογία, ὅτι κάποτε, στὸ μέλλον, ἡ τεχνολογία θὰ λύσει ὅλα τὰ προβλήματα, καὶ θὰ σώσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ὀφείλονται στὴν ἴδια τὴν τεχνολογία. Εἶναι προφανὲς ὅτι, καὶ ἐδῶ, ἡ τεχνοκρατούμενη πίστη δὲν μπορεῖ νὰ δώσει τὴν ἀπάντηση. Καὶ ἐδῶ χρειάζεται μία ὑπέρβαση τῆς πίστεως τοῦ τεχνολογισμοῦ.

Τὸ ἀδιέξοδο αὐτὸ τοῦ τεχνολογισμοῦ ἀνακύπτει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, στὸ πλαίσιο αὐτό, τὸ κάθε τὶ ἀπομειώνεται καὶ θεωρεῖται ἀπλῶς ώς τμῆμα ἐνὸς εὐρύτερου τεχνολογικοῦ συστήματος. Ἀπορρίπτεται κάθε ἔννοια πραγματικότητος ἡ ὁποία ἔχει ἔνα ἐγγενὴ σκοπὸ καὶ ἀποτελεῖ ἔνα ὅλον μὲ



ούσιώδη λόγο ύπάρξεως και νοηματισμένη ἐσχατολογική προοπτική. Ἡ πραγματικότητα ἀπομειώνεται σὲ ἔνα «σύστημα». Στοιχεῖο, ἐν τούτοις, τὸ ὅποιο ἀντὶ νὰ ἀπομυθοποιεῖ, δημιουργεῖ μία δική του μυθολογία. Ὑποστηρίζεται ἐν προκειμένῳ ὅτι ὁ κόσμος ἥλθε στὴν ὑπαρξη μέσω μιᾶς διαδικασίας «χωρὶς νόημα». Γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς αὐτὴ τὴν διαδικασία, πρέπει νὰ ἀποσυνθέσει, μέσω μιᾶς ἀναλύσεως, ὅλα τὰ πράγματα στὰ στοιχεῖα ποὺ τὰ ἀποτελοῦν, νὰ τὰ συλλάβει μέσω μιᾶς ἀντιλήψεως τοῦ πῶς συντίθενται μεταξύ των, και νὰ τὰ σχηματίσει μέσω μιᾶς νέας διαδικασίας. Δὲν ὑπάρχει «ὅλον» —πολὺ λιγότερο, δὲν ὑπάρχει κάποιο νοηματισμένο ἢ ἡθικὸ ὅλον— πρὸς τὸ ὅποιο τὰ μέρη σχετίζονται. Ἐτσι ἀναδύεται ὁ νέος μύθος τοῦ ἐπιστημονισμοῦ στὴν πιὸ προφανὴ και ἐναργὴ μορφὴ του, και ἔτσι ἀνακύπτει ἡ τάση τῆς οἰονεὶ θρησκείας νὰ δημιουργήσει μία μυθολογία. Ἀλλά, ὅπως ὑποστηρίζεται, ἐὰν οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς σύγχρονης Φυσικῆς ἀναγάγουν ὅλη τὴν πραγματικότητα σὲ μηχανικὴ κίνηση μικροτέρων σωματιδίων ὕλης, ἀρνούμενοι τὴν πραγματικὴ ποιότητα τῆς ζωῆς και τῆς διάνοιας, αὐτοὶ ἐκφράζουν μία πίστη, τόσο ἀντικειμενικὰ ὅσο και ὑποκειμενικά. Ὑποκειμενικά, ἡ ἐπιστήμη ἀποτελεῖ τὴν ὑψιστη μέριμνά των, και εἶναι ἔτοιμοι νὰ θυσιάσουν κάθε τί, περιλαμβανομένης και τῆς ζωῆς των, γιὰ αὐτὸν τὸν ὑψιστο σκοπό. Ἀντικειμενικά, δημιουργοῦν ἔνα τερατῶδες σύμβολο αὐτῆς τῆς μέριμνας, δηλαδὴ ἔνα σύμπαν στὸ ὅποιο κάθε τί, περιλαμβανομένου και τοῦ ἴδικοῦ των ἐπιστημονικοῦ πάθους, ἀπορροφᾶται ἀπὸ ἔνα χωρὶς νόημα μηχανισμό<sup>23</sup>. Ἀλλὰ ἀκόμη και στὴν περίπτωση ποὺ γίνεται δεκτὴ ἡ ὑπαρξη κάποιου ὅλου, τὰ πράγματα δὲν εἶναι καλύτερα. Ὁ φιλελευθερισμός, λόγου χάρη, δέχεται τὴν ὑπαρξη κάποιου ὅλου, τὸ ὅποιο συνοψίζεται μὲ τὴν ἔκφραση «κοινωνία τῆς ἀγορᾶς». Ἀλλὰ ἡ μελέτη αὐτοῦ τοῦ ὅλου βασίζεται στὴν πίστη ὅτι κάποια μεταφυσικοῦ τύπου ἀρμονία θὰ κάνει ὅλες τὶς ἐπὶ μέρους ἐνέργειες, στὰ πλαίσια τῆς ἀγορᾶς, νὰ λειτουργοῦν γιὰ τὸ γενικὸ καλό.

Εἶναι πάντως γεγονὸς ὅτι ὁ τεχνολογισμός (μὲ ὑπόβαθρο συχνὰ τὸν ἐπιστημονισμό) ἐπιζητεῖ τὴν συσχέτισή του μὲ ἀνώτερες μορφές, ἔτσι ὥστε νὰ διαθέτει εὐγενέστερη και κάπως διαρκέστερη βάση. Γίνεται ἐπίκληση στὴν ἔντονη ἐπιθυμία γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ αὐταρχικὰ δεσμά, στὸ πάθος γιὰ ἐλευθερία, γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐντιμότητα, γιὰ ἀγώνα γιὰ μία πιὸ ἀνεπτυγμένη ἀνθρωπότητα, γιὰ ἔλπιδα γιὰ βαθμιαῖο μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας πρὸς μία θετικὴ κατεύθυνση. Μία τέτοια στάση ἀσφαλῶς ἀφήνει περιθώρια γιὰ κάποια ἰδεώδη, τὰ ὅποια νὰ ὑπερβαίνουν ἐκεῖνα τῆς τελειοποιήσεως

23. Paul TILLICH, *The Dynamics of Faith*, New York, Harper and Row, 1957, p. 82.



τῶν τεχνολογικῶν μέσων. Ἔτσι, ἡ γνώση καὶ ἡ τεχνολογικὴ τελειοποίηση ὑποστηρίζεται ὅτι τείνει στὴν ἀπελευθέρωση, ἢ στὴν δλοκλήρωση τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ στὴν πραγμάτωση τῆς δικαιοσύνης. Ἡ γνώση, δηλαδή, δὲν συνδέεται ἀπλῶς μὲ τὴν τελειοποίηση τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς τεχνολογίας ως αὐτοσκοπῶν.

Ἄλλὰ αὐτὴ ἡ τάση δὲν σημαίνει ὅτι ὁ διάλογος μὲ τὴν οίονεὶ θρησκεία τοῦ τεχνολογισμοῦ εἶναι εὔκολος. Ἀντίθετα, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατος. Διότι ἀκριβῶς ἡ θρησκευτικὴ ὑφὴ τοῦ φαινομένου τοῦ τεχνολογισμοῦ ἀποκλείει κάθε «ἔλλογο διάλογο» μὲ τὸ φαινόμενο αὐτό<sup>24</sup>. Διότι τὰ φαινόμενα αὐτῆς τῆς ὑφῆς θεωροῦνται περίπου ως ταμπού, τὰ ὅποια δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσεγγίσει κανεὶς μὲ κριτικὴ διάθεση, ἀκριβῶς διότι δὲν εἶναι εὔκολα ἀποδεκτὴ ἡ κριτικὴ σὲ ἐκεῖνες τὶς πραγματικότητες, οἵ ὅποιες ἔχουν καθιερωθεῖ ως τὰ ὕψιστα κριτήρια τῆς ζωῆς. Ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια τῆς Δύσεως —ἀκόμη καὶ τῆς Ἑλλάδος— δείχνει ὅτι εἶναι ὅλο καὶ περισσότερο δύσκολο νὰ σταθοῦν αὐτόνομα ἐκεῖνα τὰ γνωστικὰ ἀντικείμενα, τὰ ὅποια εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουν αὐτό, ἄλλοτε προβάλλουν τὴν ἴδιαιτερότητα τῆς ἐπιστημονικῆς των λογικῆς, καὶ ἄλλοτε —ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιὸ συχνό— προσπαθοῦν νὰ νομιμοποιοῦν τὴν ὑπαρξή των στὴν βάση μιᾶς σχέσεως των μὲ τὶς «ἀποδεκτὲς» ἐπιστῆμες. Θὰ μποροῦσε ὅντως νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι ἡ ἀνωτάτη ἐκπαιδευση στὸ τέλος τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα δὲν εἶναι λιγότερο θρησκευτικῶς προσανατολισμένη ἀπὸ ὅσο ἡταν κατὰ τὸ τέλος τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα. Ἀπλῶς τὸ γνωστικὸ «ἀντικείμενο σεβασμοῦ» ἔχει ἄλλαξει: ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ ἔχει στραφεῖ στὸν τεχνολογικὸ πραγματισμό, στὸν ὅποιο περιλαμβάνονται καὶ τὰ θρησκευτικῆς ὑφῆς τέκνα του, ὁ ἐπιστημονισμὸς καὶ ὁ τεχνολογισμός.

Αὕτη ἡ ἀδυναμία ἔλλογου διαλόγου τῶν ἀνωτέρω φαινομένων μὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα καταδεικνύεται ἀπὸ ἔνα ἐπὶ πλέον στοιχεῖο: ὅποτε αὐτὰ ἔπειτε νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸν ἑαυτό τους —ὅπως σὲ θέματα ἐπιστημονικῆς αὐτονομίας, ἐκπαιδευτικῆς ἐλευθερίας, κοινωνικῆς ἰσότητος, ἢ πολιτικῶν δικαιωμάτων—, ἐπέδειξαν πάλι τὸν θρησκευτικὸ χαρακτήρα των. Ἐπρόκειται γιὰ ἀγώνα ἀνάμεσα σὲ πίστη καὶ πίστη. Καὶ ἡ θρησκευτικὴ των πίστη μποροῦσε νὰ καταστεῖ ριζοσπαστικὴ σὲ βαθμὸ ποὺ ὑπονόμευε ἀκόμη καὶ τὶς ἴδιες της τίς ρίζες, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, σὲ ἔνα ἐπιστημονισμὸ ὁ ὅποιος ἀποστερεῖ ὅλες τὶς μὴ ἐπιστημονικὲς δημιουργικὲς δραστηριότητες, ὅπως ἡ τέχνη καὶ ἡ θρησκεία, ἀπὸ τὴν αὐτονομία

24. D. MACKENZIE BROWN, *op. cit.*, p. 23.



τους<sup>25</sup>. Καὶ μπορεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ διαφωτισμοῦ νὰ διεκδικεῖ τὸν ρόλο ὡς μόνου ἐκφραστῆ τῆς ἀλήθειας (ὡς ἐπιστήμη), ἢ ὡς ἔλλογη δραστηριότητα (ὡς τεχνολογικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀποτελεσματικότητα). Ἐλλὰ στὴν σημερινὴ κοινωνίᾳ, ἢ ὅποια ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς τέκνο ἐκείνης τῆς πνευματικῆς ἀτμόσφαιρας, ἥδη καθίστανται ἀπτὲς οἱ καινοφανεῖς ιστορικὲς πραγματικότητες: μέσα στὴν κοινωνίᾳ αὐτὴ ὑπονομεύεται κάθε ἀξία ἢ ὅποια δὲν ἔχει δργανικὴ χρησιμότητα μέσα στὸ ὄλο σύστημα. "Ο, τι θεωρεῖται ως ἀξία, ἀνάγεται στὴν θέση αὐτὴ μόνο διότι ἔχει κάποιο πρακτικὸ ἀντίκρυσμα μέσα στὴν ὄλη λειτουργία τοῦ θεσμικοῦ οἰκοδομήματος. Καὶ ὅχι μόνο αὐτό. "Αν τὸ σύστημα θεωρεῖ κάτι ως «ἄχρηστο», ίσχυρίζεται ὅτι τοῦτο εἶναι ὅντως ἄχρηστο, ὅτι δὲν ἔχει καμία ἀξία καθ' ἑαυτό. Τὸ τί παρέχει τὸ πνευματικὸ κουράγιο γιὰ μία τέτοια —αὐτόχρημα ὄντολογικοῦ τύπου—ἀπόφανση εἶναι προφανές: εἶναι ἡ θρησκευτικὴ πεποίθηση σὲ κάποια ὑποτιθέμενη ἐπιστημονικὴ «ἀντικειμενικότητα», ἢ ὅποια διαποτίζει καὶ στηρίζει τὴν ἀλαζονεία τοῦ τεχνοκρατισμοῦ. Ἀξίες, οἱ ὅποιες ἐπὶ μακρὸν ἐθεωρήθησαν ως αὐτοσκοποί, ἥδη ὑπονομεύονται μέσω μιᾶς σχεδὸν τυφλῆς συσχετίσεώς των μὲ τὴν «λογική» (ὁ Θεὸς ἀποτελεῖ προβολή), ἢ ἀπομειώνονται ἀναγόμενες σὲ ἄλλα πιὸ «βασικὰ» φαινόμενα (ἢ ἡθικὴ ἀποτελεῖ ζήτημα προσωπικῆς ἐπιλογῆς), ἢ μέσω μιᾶς ὑπαγωγῆς των σὲ σχετικότητα, σύμφωνα μὲ μιὰ «φωτισμένη» ἀντίληψη (ἢ ἀλήθεια ως παράγωγο τοῦ πολιτισμοῦ). Σὲ μία «φιλελεύθερη» ἀντίληψη τίθεται εὐθέως τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς αὐθεντίας, καὶ μέσω αὐτοῦ τοῦ ἐρωτήματος ἀμφισβητεῖται ἡ παραδοσιακὴ ἡθική. Ποιός καθορίζει τὶ εἶναι δικαιοσύνη; Στὰ πλαίσια τῆς τεχνοκρατούμενης κοινωνίας, ἡ ἀπάντηση παραπέμπει στὶς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς. Ἐλλὰ, ἔνα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τεθοῦν εἶναι: ποιός καθορίζει ἂν στὶς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέπεται νὰ καταστρέφει τὸ στρῶμα τοῦ ὄζοντος, καθιστώντας τὸν πλανήτη ἀνίκανο νὰ διαθέτει ἀνθρώπινη ζωή; Στὰ πλαίσια τοῦ τεχνολογισμοῦ, ἔνα τέτοιο ἐρώτημα θὰ ἔμενε κατ' ἀνάγκην ἀναπάντητο: διότι δὲν ὑπάρχει τίποτε στὸ ὄποιο θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀναχθεῖ προκειμένου νὰ παράσχει ἀπαντήσεις σὲ τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα.

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποκαλύπτει τὴν ἀνεπάρκεια αὐτῆς τῆς θρησκευτικῆς δυνάμεως — τὴν ἀνεπάρκειά της νὰ διερμηνεύσει καὶ νὰ καθοδηγήσει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, στὸ σύνολό της, μέχρι τὶς ἔσχατες προοπτικές της. Ἐντίθετα, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὸν κόσμο κάθε οὐσιώδη προοπτικὴ ὀλοκληρώσεως καὶ ἔσχατης δικαιώσεως τῆς ὑπάρξεώς των. "Αν ὁ

25. Paul Tillich, *Christianity and the Encounter of the World Religions*, pp. 10-11.



κόσμος δὲν ἔχει νόημα, γιατί ἄραγε πρέπει ἡ τεχνολογία νὰ τὸν καλυτερεύσει; Ποιός εἶναι ὁ ἔσχατος λόγος πρὸς τοῦτο; Μπροστὰ στὴν ἀδυναμία ἀπαντήσεως σὲ τέτοιου εἶδους ἐρωτήματα, ἐκεῖνο ποὺ κλονίζεται ἐκ βάθρων δὲν εἶναι βεβαίως ἡ ὑπαρξη τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἡ *raison d'être* τῆς ἴδιας τῆς τεχνολογίας.

Τὸ λάθος, ἡ παρεξήγηση, σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ δαιμονοποίηση τῆς τεχνολογίας, ποὺ καλεῖται τεχνολογισμός, εύρισκεται στὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο. Ἐκεῖνο ποὺ λησμονεῖται εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς δημιουργίας. Κι ἂν ὁ ἴδιος κατασκεύασε ἔνα θρόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, τοῦτο δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ γίνει ὁ ἴδιος βασιλιὰς ὅλης τῆς δημιουργίας. Δὲν εἶναι αὐτόνομος καὶ δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸς τὸ «μέτρον πάντων χρημάτων», πολὺ λιγότερο μέτρον γιὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μία ἐξαρτημένη πραγματικότητα, ἀποτελεῖ ὑπαρξη «κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ, ἐτερόνομη ὑπαρξη, ἡ ὁποία διαθέτει λόγον καὶ πνεῦμα κατ' ἀπονομήν, ὑπὸ προθεσμίαν, καὶ γιὰ ἔνα ἐξόχως σοβαρὸ σκοπό. Σ' αὐτὴ τὴν τραγικὴ παρανόηση, στὴν ἀγνόηση αὐτοῦ τοῦ θεμελιώδους ὄντολογικοῦ δεδομένου, ὀφείλεται ἡ τροχιὰ τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς πορείας. Διότι, ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἀγνόηση, ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀνεγνώριζε τὴν συνακόλουθη εὐθύνη του πρὸς τὸν ἑαυτό του, πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ πρὸς τὸν κόσμο — καὶ δὲν θὰ κυριαρχοῦσε μία ἄκρατη καὶ ἀνευνοήματος καὶ σκοποῦ ἀνθρωποκεντρικὴ ἀντίληψη καὶ ἐρμηνεία τῆς Ἱστορίας. Καὶ ἂν ἡ ὄντολογία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶχε διαστραφεῖ, τότε θὰ ἐγίνετο ἀμέσως κατανοητὸ ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη ὀφείλει νὰ ὑπηρετεῖ καὶ ὅχι νὰ ὑπηρετεῖται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ταυτόχρονα δέ, θὰ ἐγίνετο ἀντίληπτὸ ὅτι ὅχι μόνο ἡ τεχνολογία, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλη ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ στηρίξει τὸ νόημα ὑπάρξεως τοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ νόημα αὐτὸ δὲν ἔχει ὑπερβατικὴ προέλευση καὶ ἡ πορεία του εἶναι ἀδύνατον νὰ ὄλοκληρωθεῖ μόνο μὲ τὶς ἐσωτερικὲς δημιουργημένες δυνάμεις αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ χωρὶς τὴν ἐνεργητικὴ βοήθεια καὶ ἐπίκληση τοῦ ἐπέκεινα.

Τοῦτο δὲν συμβαίνει πρὸς τὸ παρόν, ἔξ οὐ καὶ τὰ ἀδιέξοδα προβάλλουν ἀπειλητικά. Καὶ τὸ δεινὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν σήμερα ἡ περαιτέρω πορεία αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ στὴν σημερινὴ τροχιά του εἶναι δυνατὴ χωρὶς ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει ἀπάνθρωπος καὶ χωρὶς νὰ καταστραφεῖ ἡ φύση. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἐπιδέχεται ἀπάντηση αὐτὴ τὴ στιγμή. Τὸ μέλλον παραμένει ἀνοιχτὸ καὶ ἄδηλο. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι καὶ κατὰ τὴν Χριστιανικὴ ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας, τὸ μέλλον ἐπίσης παραμένει ἄδηλο. Ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ πορεία λαμβάνει χώραν σὲ ἔνα χωροχρόνο, ὁ ὁποῖος διακαθορίζεται, ἔχει ἥδη διακαθορισθεῖ ἄπαξ καὶ διὰ παντός, ἀπὸ ἔνα κοσμοϊστορικὸ γεγονός: τὴν ἐνσάρκωση καὶ ἀναστάση τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν Ἱστορία. "Ἐνα γεγο-



νὸς τὸ δόποιο ἀναφέρεται σὲ ἔνα πρόσωπο (τοῦ Ἰησοῦ), ἀλλὰ ἡ ὑπόσχεση ἔχει δοθεῖ μὲ μία Νέα Διαθήκη: ἐκεῖνο ποὺ συνέβη στὸ ἔνα πρόσωπο, στὸ τέλος τῆς Ἰστορίας θὰ συμβεῖ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους —πλὴν ὅχι τοὺς ἐπαναπαυόμενους στὴν αὐταπάτη τῆς τεχνολογικῆς αὐτοδυναμίας— ἀλλὰ σὲ ἐκείνους πού, ἀντιλαμβανόμενοι τὴν ἀτέλειά τους, θὰ ζητήσουν τὴν πρὸς τοῦτο βοήθεια.

Ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ διαπράττει ὁ τεχνολογισμὸς εἶναι ἡ τύφλωση τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι αὐτῶν τῶν ιστορικῶν του δυνατοτήτων καὶ προοπτικῶν. Εἶναι ἡ ἀναγωγὴ τῶν ἀπτῶν δεδομένων του σὲ ἀπόλυτο, τὸ δόποιο ἐν τέλει περιβάλλει τὴν ἀλουργίδα τοῦ θεολογικοῦ ἀπολύτου. Εἶναι ἐν τέλει ἡ ἄρνηση κάθε μεταισθητοῦ νοήματος καὶ κάθε μεταϊστορικῆς προοπτικῆς. Καὶ τοῦτο καθιστᾶ τὴν ἴδια τὴν τεχνολογία κεντρικὸ στοιχεῖο σὲ μυθολογικοὺς συνειρμούς — εἴτε κανεὶς εὑρίσκεται στὴν Ἀθήνα, εἴτε στὴν Ἱερουσαλήμ: Στὸ βασίλειο τῆς πρώτης, ἡ τεχνολογία θυμίζει τὰ φτερά του Ἰκαρού. Στοὺς λόφους τῆς δεύτερης, ἡ τεχνολογία τείνει νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν ὄφιν τῆς Γενέσεως.

Ἐὰν δὲ τεχνολογισμὸς ἔρμηνευθεῖ ὡς θρησκευτικῆς ὑφῆς δύναμη, ὡς οίονεὶ θρησκεία, ἀποκαλύπτει τὸν αὐθεντικό του χαρακτήρα. Ἐκεῖνο ποὺ προβάλλει εἶναι ἡ ἀπαίτηση νὰ ἀναχθεῖ, ἀπὸ χρήσιμο τμῆμα τοῦ ὑπάρχειν, σὲ δυναστευτικὴ δύναμη ἐπὶ τοῦ ὅλου. Ὡς δύναμη, ἡ δόποια ἀπορροφᾶ κάθε ἔσχατο νόημα ἀπὸ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὸν κόσμο ἐπαπειλώντας ἔνα πλήρη μηδενισμὸ καὶ παντελὴ στέρηση κάθε νοήματος ἀπὸ ὅτιδήποτε. Γι’ αὐτὸ καί, κατὰ τὸν ἀγώνα ἀνάμεσα σὲ πίστη καὶ πίστη, ἡ διεστραμμένη ἔκφανση τῆς τεχνολογίας, ποὺ ὀνομάσαμε τεχνολογισμό, πρέπει νὰ συναντήσει ἀντίσταση. "Αν ἡ Φιλοσοφία τῆς Τεχνολογίας ὀφείλει νὰ παράσχει τοὺς λόγους<sup>26</sup>, οἱ δόποιοι θὰ καθοδηγήσουν τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας καὶ νὰ ἀποστρέψει διεστραμμένη χρήση της, ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας ὀφείλει νὰ ἀντιπαλαίψει τὴν ἐπαπειλούμενη διαστροφὴ τοῦ πνεύματος, ποὺ καθορίζει τὴν θέση τῆς τεχνολογίας σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁφείλει, ἀφ’ ἐνὸς νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ἀρμονικὴ καὶ σύμμετρη θέση της στὸ σύστημα ἀξιῶν καὶ στὸ θεσμικὸ οἰκοδόμημα, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ διαφυλάξει ἀλώβητες τὶς ἔσχατολογικὲς προσδοκίες καὶ προοπτικὲς τοῦ ἀνθρώπου. Χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ τεχνολογία προκύπτει ἀπὸ μία εὐγενὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου — μία δραστηριότητα, ἡ δόποια ἔχει πλούσιο καὶ σημαντικὸ νόημα, καὶ ἡ δόποια πάντοτε διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στὴν ιστορικὴ ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ σημερινὴ

26. Π. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ, «Φιλοσοφία καὶ Τεχνολογία», σσ. 140-141.



ιστορική ώρα είναι ό ἐπανακαθορισμὸς αὐτοῦ τοῦ νοήματος καὶ ἡ σύμμετρη τοποθέτησή του στὸ σύστημα ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στὸ θεσμικὸ οἰκοδόμημα τῆς κοινωνίας. Καὶ σὲ τοῦτο, ὁ ρόλος τῆς Φιλοσοφίας είναι ιστορικῶς κατεπείγων καὶ ἀναντικατάστατος.

Παναγιώτης Β. ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ  
(Θεσσαλονίκη)

## THE RELIGIOUS CLAIM OF TECHNOLOGY

### Summary

The question pondered upon in this paper is whether science and technology could be claimed to be a sort of religion. In order to answer this, it is necessary to define what in fact constitutes the religious character of a certain manifestations of human life outside the action and function of religion *per se*. That is, in what sense and in what respect, apparently non-religious actions, institutions and symbols could in essence have a religious character and function. The conditions for this to happen are, first, a conception of religion as a *dimension*, rather than a sphere of human being; secondly, a quasi-religion should be understood within secularism; thirdly, this should be distinguished from pseudo-religion; and fourthly, this should encompass a transcendent ideology. Given these, it is not in fact science, and technology that could be seen as religious forces today. It is rather a distorted conception and function of the, appearing as scientism and technicism. Only in this respect science and technology qualify as quasi-religions. The difference between science and technology on the one hand, and scienticism and technicism on the other, is the difference between an autonomous element of the whole which remains in relation to other elements, and one element gaining precedence over all others. In this respect, other realms, such as religion or art, lose their autonomy and can be taken as only subjects of scientific analysis and technical manipulation. As quasi-religions, scienticism and technicism draw all reality into the terms of their understanding. This is, however, what reveals the daemonic character of such a deification, since a particular element of existence is elevated to the whole. This conception, however, is fundamentally imbued by a profound inconsistency. A comparison with Christian faith, expounded in this paper, reveals this. Christianity has in fact a coherent conception of cosmology, a soteriology, a concept of creation, of theodicy, an escha-



tology. But if, within the frame of scienticism and technicism, the world is deprived of any absolute meaning whatever, the to be asked question is: if this world has no meaning, why should technology improve it? In this framework, notions such as truth, justice or morality are reduced to mere illusions; they are seen only as projections without inherent value or reality, conventionally respected only for the sake of maintaining a certain social structure. But a search for the non-existent internal coherence of these quasi-religions reveals their real character, which is one of an arbitrary and uninspired faith: forces which merely tend to swallow up both creation and meaning in the threat of complete annihilation. Lacking any inherent consequence, their beliefs are of a totally fragmentary and inconsistent character — and this is why they should be resisted, before their ultimate consequence (that is, sheer destruction of nature and establishment of spiritual absolutism over other human functions superior to them) reach the edge of realization.

Panayiotis TZAMALIKOS

