

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ»

Στήν ɛπιθεώρηση ἀναφορικὰ μὲ τὴν 2η ἐπιστημονικὴ συνδιάσκεψη, ποὺ συνῆλθε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1981 στὴν κωμόπολη Τσάλκα (Γεωργία), ἀφιερωμένη στὰ προβλήματα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας (Ἀριστοτελικὰ ἀναγνώσματα) τονίστηκε, εἰδικότερα, ὅτι τὸ Ἀθηναϊκὸ κράτος (οἱ ἔλευθεροι πολίτες του ἀνέρχονταν γύρω στὶς διακόσιες χιλιάδες) «μόνο μέσα σὲ μία ἑκατονταετία (5ος αἰώνας π.Χ.) ἔδωσε στὴν ἀνθρωπότητα τέτοιους αἰώνιους «συνοδοιπόρους» τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της, ὅπως ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων, ὁ Αἰσχύλος, ὁ Σοφοκλῆς, ὁ Εὐριπίδης καὶ ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Φειδίας καὶ ὁ Θουκυδίδης, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Περικλῆς, ὁ Ξενοφών»¹. Τὸ φαινόμενο αυτό, ποὺ ὀνομάστηκε «έλληνικὸ θαῦμα» μέχρι τὶς μέρες μας περιμένει τὴν ἔρμηνεία του.

‘Ως πρὸς τὸ ζήτημα αὐτό, στὸ ὅποιο οἱ ἐρευνητὲς τοῦ 19ου αἰώνα περιορίζονταν σὲ μία γενικὴ ἀναφορά, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν προικισμένοι ἀπὸ τὴ φύση μὲ ἴδιαίτερα χαρίσματα, προσπάθησε νὰ δώσει ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση ὁ σοβιετικὸς ἐπιστήμονας A.I. Ζάιτσεφ². Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψή του, «γενικὴ αἰτία» τῶν θεμελιακῶν ἄλλαγῶν στὸν πολιτισμὸ τῶν Ἕλλήνων, ποὺ ἔδωσαν τὴ δυνατότητα νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὸ «έλληνικὸ θαῦμα», ἦταν ἡ «διάδοση τοῦ σιδήρου καὶ τῶν συναρτημένων μ’ αὐτὴ κοινωνικῶν συγκλονισμῶν»³. ‘Ο A.I. Ζάιτσεφ ἐπικαλεῖται ἐπίσης τὸν Φ. Ἔνγκελς, ποὺ χαρακτήρισε τὸ σίδηρο σὰν τὸ «τελευταῖο καὶ σπουδαιότατο ἀπ’ ὅλα τὰ εἶδη τῶν πρώτων ὑλῶν, ποὺ ἔπαιξαν ἐπαναστατικὸ ρόλο στὴν ἱστορία ὡς τὴν ἐμφάνιση τῆς πατάτας»⁴. ‘Αναμφισβήτητα, τὸ λειώσιμο τοῦ σιδήρου καὶ ἡ καλλιέργεια τῆς πατάτας ἔπαιξαν καὶ παίζουν μεγάλο ρόλο στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. ‘Εντούτοις, τὴν «ἔκρηξη τῆς διανοητικῆς ἐνέργειας» στὴν Ἑλλάδα στὸν 6ο-5ο αἰώνα π.Χ. εἶναι ἀδύνατο νὰ τὴν ἔξηγήσει κανεὶς μὲ τὸ «λειώσιμο τοῦ σιδή-

1. Γ. Β. ΝΤΡΑΤΣ - Ο. Η. ΣΟΚΟΛΟΒΑ, ‘Ἀριστοτελικὰ ἀναγνώσματα - Ζητήματα φιλοσοφίας-1982, Τεῦχος 8, σ. 155.

2. Βλέπε: A. I. ΖΑΙΤΣΕΦ, ‘Η πολιτισμικὴ ἀνατροπὴ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, 8ος-5ος αἰώνας π.Χ., 1985, 208 σ.

3. Ἔνθ.ἀνωτ., σ. 204. Βλέπε ἐπίσης: Ἔνθ.ἀνωτ., σσ. 24-26.

4. Ἔνθ.ἀνωτ., σ. 25.



ρου», δπως και τὴν ἐμφάνιση, παραδείγματος χάρη, τοῦ μαρξισμοῦ μὲ τὴν κατανάλωση τῆς πατάτας.

‘Ο Α.Ι. Ζάιτσεφ ἔθεσε τὸν ἑαυτό του σὲ δύσκολη θέση ἀποκλείοντας ἀπὸ τὴν ἔρευνά του τὴν ἔννοια-κλειδί, κατὰ τὴν ἄποψή μας, τοῦ ἔθνικοῦ χαρακτήρα, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἴδια χρήζει ἔρμηνείας⁵. Ἐπιπλέον, ὁ συγγραφέας, ἀμφισβητώντας τὴν ὑπόθεση γιὰ τὸ φυσικὸ («φυλετικογενετικό») χάρισμα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὸς εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἔξαιρετικὰ εὔνοϊκῶν συνθηκῶν⁶, ἰδιαίτερα τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ δημοκρατικοῦ καθεστῶτος⁷. ‘Ωστόσο, τὸ πολύπλοκο τοῦ προβλήματος ἔγκειται και στὸ ὅτι οἱ εὔνοϊκὲς κοινωνικὲς συνθῆκες, συμπεριλαμβανομένης και τῆς δημοκρατίας, δὲν διαμορφώνονταν ξέχωρα ἀπὸ τὴ βούληση και τὴ συνείδηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἔξω ἀπ’ τοὺς ἀξιακοὺς προσανατολισμούς τους και τὴν ἐνεργὸ προσηλωμένη στὸν στόχο της δράση. Διαφορετικά, δὲν θὰ ὑπῆρχε πρόβλημα.

Τὴν ἱστορία τὴ δημιουργοῦν οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι, ὅχι ὅμως κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀλλὰ συμμορφούμενοι πρὸς τὰ διαμορφούμενα περιστατικὰ και τὶς δυνατότητες ποὺ αὐτὰ προσφέρουν. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι δὲν προκαθορίζεται ἀπὸ τοὺς σκοποὺς και τὶς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων, ἀν και βέβαια, δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι αὐτοὶ οἱ σκοποὶ και οἱ ἐπιθυμίες (και μάλιστα οἱ ἴδιοτροπίες τῶν κρατούντων) δὲν παίζουν κανένα ρόλο στὴν ἱστορία. “Ομως, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲν πρέπει νὰ ὑποθέτει κανεὶς ὅτι τὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι εἶναι μοιραῖο, δηλαδὴ μονοσήμαντα προκαθορισμένο ἀπὸ τὶς ὑλικὲς (καθὼς και τὶς γεωγραφικές) συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὶς γενετικὲς φυσικὲς ίκανότητες ἢ ἀπὸ τοὺς διαμορφωμένους ἔκαστοτε κοινωνικοπολιτικοὺς κανόνες, παρότι εἶναι ἀμφίβολο ἀν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἐπίδραση αὐτῶν τῶν παραγόντων στὶς τύχες τῶν ἀνθρώπων.

‘Η ἱστορία εἶναι πολυετερόμορφη. Σ’ αὐτὴν ἐμφανίζονται διάφορες δυνατότητες και τάσεις. ’Εξ ἄλλου, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος κατέχει μιὰν ἐσωτερικὴ αὐτονομία, μιὰν ἐλευθερία βούλησης, μιὰ σχετικὴ ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ τὸν περιβάλλουν. ’Ο ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τῶν ἀξιακῶν προσανατολισμῶν και τῶν εἰδῶν δράσης μέσα στὸ πλαίσιο τῶν διαμορφωμένων ἱστορικῶν περιστατικῶν. ’Απ’ αὐτὸ πηγάζει και ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἐπιλογὴ στὴν ὁποίᾳ προβαίνει. Συνεπῶς, στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι δὲν ὑπάρχει οὕτε αὐθαιρεσία, οὕτε καταδικα-

5. Βλέπε: ἐνθ.ἀνωτ., σ. 7.

6. Βλέπε: ἐνθ.ἀνωτ., σ. 124.

7. Βλέπε: ἐνθ.ἀνωτ., σ. 27, 36, 38.



στέα κατάσταση. Ή νοοτροπία τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἴσοδύναμη οὔτε μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, οἵ δόποῖοι συχνὰ δροῦσαν αὐθαίρετα, οὔτε μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ζώων, ἀλλὰ οὔτε, λ.χ. καὶ μὲ τὸ νόμο τῆς πτώσης τῶν φυσικῶν σωμάτων.

Τὰ ἱστορικὰ πεπρωμένα τῶν λαῶν καθορίζονται, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες ὅμοιες συνθῆκες, ἀπὸ τὴν ποικιλομορφία τῶν ἔθνικῶν χαρακτήρων καθένας ἀπὸ τοὺς δόποίους εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βιολογικῆς κληρονομικότητας, τῶν διαμορφωμένων παραδόσεων, τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀξιακῶν προσανατολισμῶν, τῆς συσσωρευμένης ἱστορικῆς πείρας καὶ τῆς ἀγωγῆς. Ἐπομένως, ὁ ἔθνικὸς χαρακτήρας, ὃντας προϊὸν τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἱστορικοῦ δρόμου ποὺ διήνυσε ἔνα ἔθνος, εἶναι ταυτόχρονα ἀποτέλεσμα τῆς κληρονομικότητας, τῆς μετάδοσης τῶν ἰδιοτυπιῶν ποὺ διακρίνουν (ὅπως καὶ ἡ ἀποκτημένη ἱστορικὴ ἐμπειρία) τὴν ψυχοσύνθεση τοῦ ἐνὸς ἔθνους ἀπὸ ἐκείνην τοῦ ἄλλου. Μιλώντας πιὸ ἀπλά, ὁ ἔθνικὸς χαρακτήρας (οἱ ἰδιοτυπίες τῆς ψυχοσύνθεσης) ἀποτελεῖ κοινωνικοβιολογικὸ φαινόμενο, προϊὸν τῆς κληρονομικότητας τῶν γενετικῶν φυσικῶν ἰκανοτήτων καὶ τῆς ἀγωγῆς, τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὴν εύρεία ἔννοια τοῦ δρου.

Κάθε ἔθνος διακρίνεται μόνο ἀπὸ τὸν προσιδιάζοντα σ' αὐτὸ συνδυασμὸ ἡ συσχετισμὸ τῶν ἰδιοσυγκρασιῶν, τῶν τύπων διανόησης καὶ ἀντίληψης τοῦ κόσμου. Ή ἀξία τοῦ ἐνὸς ἔθνους, ὡς βιοκοινωνικῆς κοινότητας ἀνθρώπων καὶ ὡς πολιτισμικοῦ φαινομένου, ἔγκειται ἀκριβῶς στὴ μοναδικότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, στὴ σταθερότητα τῆς ψυχοσύνθεσής του, ποὺ δργανώνει μὲ δρισμένο τρόπο τὴν πληροφόρηση ποὺ προσλαμβάνει. Καί ἂν τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν ἀποκάλυψη τῶν αἰτίων τοῦ «έλληνικοῦ θαύματος», τότε ἐμεῖς δὲν θὰ κατορθώσουμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ καθῆκον νὰ καθορίσουμε τὰ διακριτικὰ γνωρίσματα τοῦ ἔθνικοῦ χαρακτήρα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, πρῶτ' ἀπ' ὅλα τῶν Ἀθηναίων. Μὰ καὶ ὁ ἕδιος ὁ Α.Ι. Ζάιτσεφ, παρὰ τὴ δική του θεωρία, προβάλλει ὡς προϋποθέσεις τὰ δεδομένα (τὴ γεμάτη ζωντάνια διάθεση τῶν Ἑλλήνων, τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τους, τὴν ύψηλή τους συναίσθηση ὡς πρὸς τὴν ἐκτίμηση τῶν πράξεών τους κ.λπ.), τὰ δόποια στὴν οὖσία ἀποτελοῦν τὰ διακριτικὰ γνωρίσματα τοῦ ἔθνικοῦ τους χαρακτήρα.

Προφανῶς, σὲ δῆλη τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν ὑπῆρξε ἄλλος λαός, ποὺ νὰ βρέθηκε τόσο πολὺ διαποτισμένος ἀπὸ ἔνα τέτοιο ἀγωνιστικὸ πολεμικὸ πνεῦμα χάριν ἀπόκτησης δόξας, ὃσο οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες. Τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα διαπερνοῦσε δῆλες σχεδὸν τὶς πλευρὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης τους, εἴτε ἐπρόκειτο γιὰ δημόσια συζήτηση τῶν νόμων ἡ γιὰ Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, εἴτε γιὰ θεατρικὲς παραστάσεις ἡ δικαστικὲς διαφορές. Μάλιστα ἀγωνίζονται καὶ οἱ θεοὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἐπιπλέον, σύμ-



φωνα μὲ τὴν ἔλληνικὴ μυθολογία, δ κόσμος ποὺ περιστοίχιζε τοὺς ἀνθρώπους προῆλθε ἀπὸ τὴν νίκη τοῦ Δία ἐπὶ τοῦ Κρόνου, καὶ μετά, ἐπὶ τῶν Τιτάνων. Πρὸς τιμὴν αὐτῆς τῆς ἔνδοξης νίκης δ ἀθάνατος Ζεὺς εἶχε προστάξει νὰ δργανώνονται ἀγῶνες τῶν θνητῶν ἀνθρώπων στὴ γῆ τῆς Ὀλυμπίας σ' ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ πρὸς τὴ διαμονή τους στὸν "Ολυμπο". Ἡ προβολὴ τοῦ ἀγώνα σηματοδοτεῖται μὲ ἀκρίβεια καὶ στὸ δημοτικὸ ἔπος: «Θέλω νά' μαι δ ῥῶτος πάντα μου, νὰ ξεπερνῶ τοὺς ἄλλους» (*'Ιλιάδα* Z, 208· μετάφραση: N. Καζαντζάκη - I.Θ. Κακριδῆ). Ὁ Ἡράκλειτος δ Ἔφέσιος, δνομάζοντας τὸν πόλεμο (τὴν πάλη) πατέρα τῶν πάντων, εἶπε ὅτι οἱ καλύτεροι ἀνθρωποι ἔνα προτιμοῦν μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα: τὴν αἰώνια δόξα ἀντὶ τῶν φθειρομένων πραγμάτων» (D.-K. 22 B 29). ἐνῷ δ συμπολίτης του Ἡρόστρατος, φλεγόμενος ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀποκτήσει δόξα, πυρπόλησε τὸ ναὸ τῆς Ἔφέσιας Ἀρτέμιδας (ἔνα ἀπὸ τὰ ἔπτα «θαύματα τοῦ κόσμου»).

Ἡ ἐκ μέρους τῶν Ἐλλήνων ἐπιδίωξη τῆς δόξας καὶ τῆς ἀπόκτησης ἀθανασίας στὴ μνήμη τῶν γενεῶν ἦταν ἔνα ἀπὸ τὰ λαμπρὰ φανερώματα τῆς δξυμένης συναίσθησής τους γιὰ τὴν «παροδικότητα» τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, καὶ τῆς ἀκαταπόνητης ἐπιθυμίας τους νὰ ὑπερνικήσουν τὸ θάνατο. Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζουν τὸ δξύ τους αἴσθημα τῆς ἴστορίας, ἡ τάση τους πρὸς τὴ διαιώνιση τοῦ ἐφήμερου, πρὸς τὴν ἀπόσπαση (μποροῦμε νὰ ποῦμε: πρὸς τὴ σωτηρία) τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἔργων τους ἀπὸ τὸ ἀμεταγύριστο ποτάμι τοῦ χρόνου. Ὁ «πατέρας» τῆς ἴστορίας Ἡρόδοτος ἀρχίζει τὸ ἱστορικό του ἔργο μὲ τὰ λόγια: «Ἡρόδοτος δ Ἀλικαρνασσεὺς συνέγραψε καὶ ἐκοινοποίησε τὴν παροῦσαν ἴστορίαν, προκειμένου τὰ ἐπιτελεσθέντα εἴτε ὑπὸ τῶν Ἐλλήνων εἴτε ὑπὸ τῶν βαρβάρων μεγάλα καὶ θαυμαστὰ κατορθώματα νὰ μὴν περιπέσουν σὲ τέτοια λήθη, ὥστε νὰ ἀγνοεῖται ἀκόμα καὶ ἡ αἰτία, γιὰ τὴν δποία οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἐπολέμησαν δ ἔνας κατὰ τοῦ ἄλλου» (*Ἡρόδοτος, Ἰστορίαι, Κλειὸ I, 1-6*).

Ο Πλάτων ἀποκάλυψε τὶς πιὸ βαθιὲς (ἀνθρωπολογικές, δοντολογικές) ρίζες τῆς φλογερῆς ἐπιθυμίας τῶν Ἐλλήνων πρὸς ἀπόκτηση «ἀθάνατης δόξας». Στὰ χείλη τῆς Διοτίμας ἀπὸ τὴν Μαντίνεια θέτει τὰ ἀκόλουθα λόγια: «Τὴν ἀθανασία, ἵδοὺ γιὰ τί διψοῦνε αὐτοί (οἱ ἀνθρωποι) (*Συμπόσιο*, σ. 208· μετάφραση Θ. Κεσσίδη). Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ λατρεία τῆς δόξας, ἡ θερμὴ ἐπιθυμία νὰ διατηρηθεῖ τὸ δνομά του στὴ μνήμη τῶν ἐπερχομένων γενεῶν ἦταν γιὰ τὸν Ἐλληνα δ ὑπέρτατος (πνευματικός) τρόπος ζωῆς, δ ὅποιος δὲν ἔξουσιάζονταν ἀπὸ τὸ θάνατο. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἐλληνες τὸ ἔνδοξο δνομα (δνομα καὶ κλέος), τὸ μέγα δνομα εἶναι ἀφθαρτο, αἰώνιο: πολύτιμο (ἀκριβέστερα, ἀνεκτίμητο) αὐτὸ καθ' αὐτό. Δὲν ἀγοράζεται καὶ δὲν πουλιέται. Τὸ ἔνδοξο δνομα εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ δποιανδήποτε ἀνταμοιβή. "Οταν,



σύμφωνα μὲ τὸ θρύλο, ρωτήσανε τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο, ποιὰν ἀνταμοιβὴ θὰ ἐπιθυμοῦσε γιὰ τὴ μαθηματικὴ του ἀνακάλυψη, εἰπε ὅτι ἡ πιὸ μεγάλη ἀνταμοιβὴ γι' αὐτὸν θὰ ἦταν ἀκριβῶς ἡ διαφύλαξη, στὴ μνήμῃ τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν, τοῦ ὀνόματός του ὡς δημιουργοῦ αὐτῆς τῆς ἀνακάλυψης (D.-K., 11 A 19). Ἡ προτεραιότητα αὐτῆς, τὴν ὁποία ἐκτιμοῦσε ὁ Θαλῆς, μαρτυρεῖ γιὰ τὴν ὑπερίσχυση, στοὺς Ἕλληνες, τῶν πνευματικῶν, ἥθικῶν καὶ διανοητικῶν ἐνδιαφερόντων πάνω στὰ ὑλικά. Ὁ Ἀριστοτέλης, μιλώντας γιὰ τὴ σοφία ὡς γνώση καὶ γιὰ τὴ θεωρητικὴ κατάκτηση τῶν ὑπέρτατων, ἀπ' τὴν ἴδια τὴ φύση τους, πραγμάτων καθὼς καὶ γιὰ τὴ φρόνηση ὡς τὴν ἰκανότητα νὰ προσανατολίζεται κανεὶς στὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀποκομίζει ὅφελος, τονίζει: «Ἄνθρωποι σὰν τὸν Ἀναξαγόρα καὶ τὸν Θαλῆ μπορεῖ νὰ εἶναι σοφοί, ὅχι ὅμως καὶ φρόνιμοι, ὅπως ὅταν τοὺς βλέπεις νὰ ἐμφανίζουν ἄγνοια τῶν ἴδικῶν τους συμφερόντων» (*Ἠθικὰ Νικομάχεια* VII, 1141 b 3-8). Ἀναπτύσσοντας τὸ διανόημά του αὐτό, ὁ Ἀριστοτέλης ὑποστηρίζει ὅτι οἱ σοφοὶ γνωρίζουν γιὰ τὰ ἔξαιρετικὰ καὶ ἀξιοθαύμαστα, τὰ σύνθετα καὶ τὰ θεῖα, ἀνώφελα ὅμως, ἀφοῦ «δὲν ἐρευνοῦν τὸ ἀνθρώπινο καλό». Σὲ παράφραση, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι σοφοὶ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἐρευνητὲς τῶν ὁποίων οἱ ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις εἶναι προφανῶς ἀνώφελες ἀπὸ πρακτικὴ ἀποψη, ἀποσκοποῦν στὴν ἰκανοποίηση τοῦ θεωρητικοῦ ἐνδιαφέροντος, τῆς διανοητικῆς ἀνάγκης, ἐνὸς ἀφιλοκερδοῦς, θὰ λέγαμε, παιχνιδιοῦ τοῦ μυαλοῦ. Ἐπομένως, ἂν πιστέψει κανεὶς τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς, σοφοὶ θεωροῦνταν ὁ Θαλῆς, ὁ ὁποῖος ἀνακάλυψε τὸ θεώρημα κατὰ τὸ ὁποῖο κάθε ἰσοπλεύρου τριγώνου οἱ γωνίες εἶναι ἵσες στὴ βάση, ὅπως καὶ ὁ Πυθαγόρας, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε τὸ θεώρημα, ποὺ φέρνει τὸ ὄνομά του. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πυθαγόρας θεωροῦσε σοφοὺς τοὺς θεούς, ἐνῷ τὸν ἔαυτό του, ὡς ἄνθρωπο ποὺ ἀπλῶς ἀγαπάει τὴ σοφία, ποὺ ἔχει ἔφεση πρὸς τὴ σοφία, ποὺ εἶναι «φιλόσοφος».

Εἶναι πολὺ δύσκολο σ' ἔνα σύγχρονο ἄνθρωπο, ποὺ ἔχει τὴν τάση νὰ χρησιμοποιεῖ πρακτικὰ τὶς ἀποκτημένες γνώσεις (χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἰδεολογία κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀνώφελο δὲν ἔχει δικαίωμα ὑπαρξη), νὰ καταλάβει τὸν ἀρχαῖο Ἕλληνα ποὺ ἐκτιμοῦσε τὶς γνώσεις γιὰ χάρη τῶν γνώσεων, τὴν ἀλήθεια γιὰ χάρη τῆς ἀλήθειας. Πάντως, μιλώντας κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων, μία ἀπὸ τὶς ψυχολογικὲς προϋποθέσεις θεμελιακῶν ἀνακαλύψεων καὶ δημιουργικῶν γενικὰ ἐπιτεύξεων εἶναι ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη πρὸς τὴν ἀλήθεια, ἡ ἔξη πρὸς τὴ σοφία. Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι εἶχαν ἀφομοιώσει τὸ θεώρημα τοῦ Πυθαγόρα ὡς γνώση ἐμπειρική· ώστόσο μόνον ὁ Πυθαγόρας ἀπέδειξε θεωρητικὰ ὅτι τὸ τετράγωνο τῆς ὑποτείνουσας ἐνὸς ὀρθογώνιου τριγώνου εἶναι ἵσο πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν καθέτων πλευρῶν.



‘Ο Θαλῆς καὶ ὁ Πυθαγόρας ἡσαν ἀπὸ τοὺς πρώτους φιλοσόφους οἱ ὅποιοι ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν ὅχι μόνο τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς πληροφορίες τῶν ἐμπειριῶν, ἀλλὰ καὶ τὶς ἔννοιες καὶ τὶς κατηγορίες, δηλαδή, νὰ διανοοῦνται θεωρητικά. Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὶς ἐμπειρικὲς παραστάσεις πρὸς τὴν ἔννοιολογικὴ ἀποδειγμένη γνώση σήμανε τὴ διαμόρφωση τῆς ἐπιστήμης ως νέου εἶδους διανοητικῆς δραστηριότητας.

Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία, ὅτι τὸ χαρακτηριστικὸ γιὰ τοὺς ἄρχαιοὺς Ἑλληνες ἀγωνιστικὸ πνεῦμα καὶ ἡ ἔξη πρὸς τὴ δόξα, ποὺ ἀπαιτοῦσαν τεράστια ἔνταση τῶν πνευματικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων, συνετέλεσαν στὴν ἐπίτευξη πολλῶν ἔξαιρετῶν ἀποτελεσμάτων στοὺς διάφορους τομεῖς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Πολλὰ ὅμως πράγματα πρέπει νὰ τὰ προσεγγίζει κανεὶς διαλεκτικά, νὰ βλέπει δηλαδή, τὶς δύο πλευρὲς ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ φαινομένου. Ἡ ὑπομονὴ λ.χ. αὐτὴ καθ’ αὐτὴν εἶναι θετικὸ διακριτικὸ γνώρισμα τοῦ χαρακτήρα, πράγμα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ βεβαιώσουμε καὶ γιὰ τὴν ὑπερβολικὰ μεγάλη ὑπομονή. Οἱ ἄρχαιοι Ἑλληνες ἦταν σοφοί, κάνοντας ἔκκληση νὰ τηροῦμε τὸ «πᾶν μέτρον ἄριστον». “Ομως οἱ ἕδιοι σπάνια ἀκολουθοῦσαν αὐτὸν τὸ συνετὸ κανόνα: φανερώνονταν τέτοιες πλευρὲς τοῦ χαρακτήρα τους, ὅπως ἡ ἔξαιρετικὴ τάση πρὸς τὸν ἀνταγωνισμό, τὸ ὑπερβολικὸ φιλότιμο καὶ ἡ δίψα τῆς δόξας.

Διαβάζοντας τοὺς ἄρχαιοὺς Ἑλληνες ἴστορικούς, εἰδικότερα τὸν Θουκυδίδη, εἶναι δύσκολο νὰ μὴ σοῦ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ ζωὴ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀρχαιοελληνικῶν πόλεων-κρατῶν ἦταν ἔνας σκληρὸς ἀγώνας τῶν κομμάτων. Ἡταν σχεδὸν ἀκατάπαυστες οἱ ἔριδες καὶ οἱ πόλεμοι μεταξύ τους, ποὺ ἔθεταν τὴν ἀνεξαρτησία τους ὑπεράνω τῶν πανελλήνιων συμφερόντων. Σὲ διάκριση ἀπὸ τοὺς ἄρχαιοὺς Ρωμαίους, οἱ ἄρχαιοι Ἑλληνες ἦταν λαὸς τῆς κοινότητας τῶν πολιτῶν, ὅχι ὅμως καὶ τοῦ κράτους στὴν κυριολεξίᾳ του. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ Ἑλληνες κατάφεραν νὰ συνενωθοῦν, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε σύγχρονη ὁρολογία, σὲ κάποια μορφὴ κράτους, ὅμοσπονδιακὴ ἡ συνομοσπονδιακή· καὶ, σχετικὰ μὲ τὴν ἴστορία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, προκαλεῖ κατάπληξη τὸ γεγονός ὅτι ὁ πιὸ ταλαντούχος λαὸς ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς ἔξόντωνε τὸν ἕδιο τὸν ἔαυτό του ἀκριβῶς πάνω στὸ ἔδαφος τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν κομμάτων. Τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἀποτελώντας κίνητρο ἐνεργοῦ δράσης καὶ δημιουργικῶν ἀναζητήσεων, ἀποτελεῖ ἀρχὴ ὅχι μόνο δημιουργική, ἀλλὰ καὶ καταστρεπτική. Ὁ καταστρεπτικὸς Πελοποννησιακὸς πόλεμος, ποὺ ἦταν κατὰ τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ Θουκυδίδη, μεγάλη συμφορὰ γιὰ ὅλους τοὺς Ἑλληνες, ἀποτελεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα. Σύμφωνα πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ ἴστορικοῦ Ἡρωδιανοῦ, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ παλιὰ ἀρρώστια τῶν Ἑλλήνων, ἡ «ἀγάπη πρὸς τὴν ἀσυμφωνία», κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα.



Τέλος, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸν πολιτικὸ στίβο τῶν ἑλληνικῶν πόλεων συχνὰ παρουσιάζονται φιλόδοξοι καὶ ἴδιοτελεῖς δημαγωγοί (λαϊκιστὲς θὰ λέγαμε σήμερα), περισσότεροι ἀπ' ὅσο κρατικοὶ παράγοντες τύπου Ἀριστείδη ἢ Περικλῆ. Στὴ δράση του, ὁ Ἀριστείδης καθοδηγεῖτο σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Πλουτάρχου, «ὅχι, ἀπὸ τὴν τάση πρὸς τὴ δημοφιλία καὶ τὴ δόξα, ἀλλὰ πρὸς τὸ καλὸ τοῦ κράτους»· καὶ «... ὁ Περικλῆς, γράφει ὁ Θουκυδίδης, ἔχων μεγάλην ἐπιρροήν, πηγάζουσαν ἀπὸ τὴν πρὸς αὐτὸν κοινὴν ἐκτίμησιν καὶ τὴν προσωπικὴν του ἰκανότητα, καὶ πασιφανῶς ἀναδειχθεὶς εἰς ὕψιστον βαθμὸν ἀνώτερος χρημάτων, συνεκράτει τὸν λαόν, μολονότι σεβόμενος τὰς ἐλευθερίας του, καὶ αὐτὸς μᾶλλον ὀδηγεῖ αὐτόν, παρὰ ὀδηγεῖτο ἀπὸ αὐτόν... Δὲν ώμίλει πρὸς κολακείαν, ἀλλά, στηριζόμενος εἰς τὴν κοινὴν πρὸς αὐτὸν ἐκτίμησιν, ἥδυνατο καὶ νὰ ἀντιταχθεῖ κατ' αὐτῶν, προκαλῶν ἐν ἀνάγκῃ καὶ τὴν δργήν των... Ἐνῷ οἱ διάδοχοί του, ὅντες μᾶλλον ἵσοι ὁ εἰς πρὸς τὸν ἄλλον, ἐπιδιώκοντας ὅμως ἔκαστος νὰ γίνει πρῶτος, ἥσαν ἔτοιμοι καὶ αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν τῶν δημοσίων ὑποθέσεων νὰ θυσιάσουν εἰς τὰς ἐκάστοτε δρέξεις τοῦ πλήθους» (Θουκυδίδου, *'Ιστορίαι II*, 65, 1-7· μετάφραση Ἐλευθερίου Βενιζέλου).

Κατὰ τὸν Πλάτωνα ἡ «λογομαχία», ἡ πάλη μεταξὺ γνωμῶν, καὶ ἡ ἐλευθερία τῆς κριτικῆς ἀποτέλεσαν τὴν ἰδεολογικοπολιτικὴ ἐκείνη ἀτμόσφαιρα, στὴν ὁποία γεννήθηκαν ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ ἡ ἐπιστήμη, εἰδικότερα ἡ διαλεκτική, ὡς ἐπιστήμη τοῦ νὰ ἀποδείχνει κανεὶς ἡ νὰ ἀντικρούει κάποια θέση. Ὁ ἀρχαῖος Ἐβραῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος Φλάβιος, θεωρώντας τὶς ἀτέρμονες λογομαχίες τῶν Ἑλλήνων μόνο ὡς ἀποσταθεροποιητικὸ παράγοντα, παρατηρεῖ ὅτι οἱ Ἑλληνες δὲν ἀναγνωρίζουν κανένα κύρος, δὲν ὑπολογίζουν τὶς ὑποθῆκες τῶν προγόνων, τὶς ἐντολὲς τῶν πρεσβυτέρων (*Jos. Contra Ap.*, 3-4). "Αν λάβουμε ὑπόψη τὰ εὑρέα στρώματα τοῦ δήμου, εἶναι ἀμφίβολο ἂν ὁ Ἰώσηπος Φλάβιος ἔχει δίκιο μεταφέροντας, προφανῶς, τὸ μηδενισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων διανοητῶν σὲ ὅλους τοὺς Ἑλληνες. Ἐχει δίκιο ἐν μέρει, ὅταν ἀναφέρεται στὸ πάθος τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὴ λογομαχία, θεωρώντας την διακριτικὸ γνώρισμα τοῦ χαρακτήρα τους, καθὼς καὶ γιὰ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν γι' αὐτοὺς ἀναμφισβήτητες αὐθεντίες, ἀκόμα καὶ ἂν πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Ὅμηρο, μὲ τοῦ ὅποιου τὰ ἔργα διαπαιδαγωγεῖτο ὅλη ἡ Ἑλλάδα.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος ἐπέκρινε δριμύματα τὸν Ὅμηρο γιὰ τὸ ὅτι ἀπέδωσε στοὺς θεοὺς ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ ὅλα τὰ ἐλαττώματα, ἐνῷ ὁ Ἡράκλειτος ὁ Ἔφεσιος ἀξίωνε ἀκόμη καὶ νὰ τιμωροῦνται οἱ ἐκτελεστὲς ποὺ ἀπαγγέλουν στίχους τοῦ Ὅμηρου. Οἱ Σοφιστὲς μάλιστα βρήκανε ἀντίφαση στὴν *'Ιλιάδα*, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὰ λόγια: «Τὴ μάνητα, θεά, τραγούδα μας τοῦ ξακουστοῦ *'Αχιλλέα*» (μετάφραση N.



Κατζαντζάκη - Ι.Θ. Κακριδῆ). "Αν δὲ Ὅμηρος, ἔλεγαν, σέβεται τὴ θεά, δὲν πρέπει ν' ἀπευθύνεται σ'" αὐτὴ στὴν προστακτικὴ ἔγκλιση. Στὴν πραγματικότητα, ἡ διαλεκτικὴ ἀποτελεῖ γνήσιο προϊὸν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ πολιτισμοῦ. Μεταφυσικὸ (όντολογικό) θεμέλιο τῆς θέσης ὅτι ἡ «ἀλήθεια γεννιέται μέσ' ἀπὸ τὴ λογομαχία» ἀποτέλεσαν ἡ ὑψηλὴ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐκτίμηση τῆς ἐλευθερίας ως ἐνὸς ἀπαράμιλλου δώρου, καὶ ἡ βεβαιότητα ὅτι μόνο δὲ ἐλεύθερος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ εἶναι εύτυχὴς στὸ πλαίσιο τοῦ ἐφικτοῦ μὲ ίδικές του δυνάμεις.

Ἐξωτερικὴ ἔκφραση τῆς ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας τῶν Ἕλλήνων ἦταν ἡ δημοκρατία. Ἡ διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν «πολεμικὴ δημοκρατία» τῶν δημητριῶν χρόνων, φτάνοντας στὶς μεταρρυθμίσεις τοῦ Σόλωνα καὶ τοῦ Κλεισθένη καὶ μέχρι τὴν ἄνθηση τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας κατὰ τὸν «χρυσοῦν αἰώνα» τοῦ Περικλῆ, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ στάδια τῆς πάλης τοῦ δήμου τῶν ἑλληνικῶν πόλεων γιὰ τὴν ἐλευθερία, γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση δημοκρατικοῦ καθεστῶτος στὴν πόλη. Ὡστόσο ἔχει ἀπὸ πολλοῦ παρατηρηθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀρετὲς χωρὶς ἐλαττώματα. Ἐπιπλέον, συχνὰ τὰ ἐλαττώματα ἀποτελοῦν τὴ συνέχεια τῶν ἀρετῶν. Ἐχω ὑπόψη μου τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀντικείμενο ὑπερηφάνειας τῶν Ἕλλήνων, ἡ ἐλευθερία (καὶ ἡ ἐστιαζόμενη πάνω σ' αὐτὴν δημοκρατία), συχνὰ ξεχείλιζε «ἄπὸ τὰ ὅριά της», γεννώντας τὴν πλήρη αὐθαιρεσία καὶ, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Πλάτωνα, τὴν «ἀνάγκη τῆς τυραννίας». Αὐτὸ σημαίνει ἐπίσης ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦσαν νὰ ὑπερνικήσουν τὶς ἀδυναμίες (ἢ, τουλάχιστον, νὰ περιορίσουν τὴν ἐπίδρασή τους), ποὺ χαρακτήριζαν τὴ δημοκρατία τους, εἰδικὰ τὴν τάση πρὸς τὴν «καθολικὴ ἴσοτητα», ποὺ σήμαινει ὅχι μόνον τὴν ἴσοτητα ἀπέναντι στὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴσοτητα τῶν ἀνισοτήτων στὶς περιουσιακὲς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς πιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν πρακτικὴ ποὺ ὑπῆρχε, νὰ διορίζονται πολίτες σὲ πολὺ σπουδαῖα δημόσια ἀξιώματα μὲ λαχνό, δηλαδὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν χρησιμότητα (μαζὶ καὶ τὴν ἀρμοδιότητα) τοῦ συγκεκριμένου προσώπου στὸ συγκεκριμένο ἀξίωμα.

Ἄλλωστε, ως πολιτικὸ καθεστώς, ἡ δημοκρατία τῶν Ἕλλήνων εἶναι φαινόμενο σπάνιο γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ἀποκλειστικὸ στὸν ἀρχαῖο κόσμο (καὶ ὅχι μόνο σ' αὐτόν). Εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθεῖ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πραγματοποίησαν κάτι τὸ ἀπίθανο γιὰ τὴν ἐποχή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐπερχόμενους χρόνους. Ἀφοῦ πίστεψαν στὴν ἐλευθερία ως ὑπέρτατη ἀξία, ἐπέλεξαν τὸ κοινωνικοπολιτικὸ καθεστώς ποὺ δνόμασαν δημοκρατία. Στὸ δημοκρατικὸ δρόμο ἀνάπτυξης σημείωσαν ἐπιτυχίες σὲ διάφορες σφαῖρες τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης, ἀπαράμιλλες στὸν κόσμο. Τὸ δημοκρατικὸ παρά-



δειγμα τῶν Ἑλλήνων ἐνέπνεε τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τῆς Ἀναγέννησης καὶ τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν ἐπαναστάσεων. Καὶ σήμερα ἐμπνέει μὲ σιγουριὰ στὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ θίξουμε τὶς γενετικὲς προϋποθέσεις τοῦ χαρίσματος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, εἰδικότερα τῶν Ἀθηναίων. Λόγος γίνεται γιὰ τὴ λειτουργικὴ ἀσυμμετρία τοῦ ἐγκεφάλου. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι στὸ ἀριστερὸ ἡμισφαίριο ἐντοπίζονται οἱ λογικὲς λειτουργίες, ἐνῷ στὸ δεξιό, οἱ καλλιτεχνικές. Ὁ «μέσος στατιστικὸς» ἄνθρωπος κατέχει τοὺς δύο τύπους νόησης, δηλαδὴ τοὺς τρόπους ὁργάνωσης τῆς ὕλης (τῆς λεξικοσημαντικῆς ἢ τῆς παραστατικῆς), τῆς ἐπεξεργασίας τῆς πληροφορίας. Διαφορετικὰ ἔχει τὸ πράγμα, ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ καλλιτέχνη, ὁ δόποιος σκέφτεται κατ’ ἔξοχὴν εἰκόνες, ἢ μὲ τὸν ἐπιστήμονα, γιὰ τὸν δόποιο χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ διανόηση μὲ ἔννοιες. Τὸ «ἀριστερὸ ἡμισφαίριο» τοῦ ἐγκεφάλου ἔχει διαλείψεις καὶ εἶναι ἀναλυτικό, λογικό, τὸ δόποιο μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια ἀντιδρᾶ στὶς ἀντιφάσεις ποὺ περιέχονται στὶς κρίσεις. Τὸ «δεξιὸ ἡμισφαίριο» εἶναι παραστατικό, ἀδιάλειπτο καὶ συνθετικό· ἐπιτρέπει στὸν ἄνθρωπο νὰ συλλαμβάνει ταυτόχρονα τὴν ἐνότητα τόσο τῶν διαφορῶν, ὅσο καὶ τῶν ἀντιθέσεων, ἔξασφαλίζοντας ἔτσι τὴν ὀλότητα τῆς ἀντίληψης. Στὴν καλλιτεχνικὴ εἰκόνα τὸ ἀναπαραγόμενο φαινόμενο δίνεται παραχρῆμα, πλήρως καὶ δλοκληρωτικά.

Κρίνοντας ἀπ’ ὅλα αὐτά, τὸ καθολικὸ χάρισμα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, σύμφωνα πρὸς τὸν Ἐνγκελᾶς, συνίσταται ἀκριβῶς στὸ ὅτι σ’ αὐτοὺς ἦταν ἀσυνήθιστα ἀναπτυγμένοι καὶ οἱ δύο τύποι διανόησης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπάνια φαινόμενα στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Καὶ ὁ Πλάτων ἀποτελεῖ τὴν προσωποποίηση τῆς ἑλληνικῆς μεγαλοφυίας. Στὴν προσωπικότητα τοῦ Πλάτωνα συνδυάζονται χαρακτηριστικὰ ποιητῆ καὶ στοχαστῆ, εὐφάνταστου ὀνειροπόλου καὶ πολιτικοῦ, διανοητῆ, φιλοσόφου καὶ γενάρχη τοῦ «ἰδανικοῦ» κράτους, παραδείγματος ὅλων τῶν μετέπειτα οὐτοπιῶν. Ὁ Πλάτων εἶναι ἀπαράμιλλος στυλίστας καὶ εὐαίσθητη διαλεκτικὴ διάνοια, ποὺ χειρίζεται ἐπιδέξια τὶς ἔννοιες.

“Οσο καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι παράδοξο, στὸ «καθολικὸ χάρισμα» στὸν τύπο διανόησης τῶν Ἑλλήνων, στὴν ἴδιοσυγκρασία τους καὶ στὰ διακριτικὰ γνωρίσματα τοῦ χαρακτήρα τους βρίσκονται ἡ πηγὴ ὅχι μόνο τῶν ἐπιτυχιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δεινῶν τους. Μ’ ἄλλα λόγια, οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες δὲν εἶναι καθόλου τὰ χαῖδεμένα παιδιὰ τῆς τύχης. Γιὰ νὰ πεισθοῦμε σχετικά, ἀρκεῖ νὰ τοὺς συγκρίνουμε μὲ τοὺς Ρωμαίους, εἰδικότερα νὰ ἀντιπαραβάλουμε τὴ νοοτροπία καὶ τοὺς ἀξιακοὺς προσανατολισμούς τους. Οἱ ἀθλητικοὶ λ.χ. ἀγῶνες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀποσκοποῦσαν κατ’ ἔξοχὴν στὴν ἀπόκτηση δόξας, φήμης, καὶ ὅχι σὲ στρατιωτικοὺς ὀφελημιστικοὺς σκο-



πούς. Οἱ Ρωμαῖοι, πάλι ποὺ δημιούργησαν πανίσχυρο στρατὸ καὶ κατέκτησαν σχεδὸν ὅλο τὸ γνωστὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη κόσμο, ὅχι μόνο δὲν ἀσχολοῦνταν μὲ τοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ τοὺς θεωροῦσαν ἀνάξιες ἀσχολίες⁸. Σὲ σπάνιες μόνο περιπτώσεις οἱ Ρωμαῖοι πολίτες συμμετεῖχαν στὶς τόσο δημοφιλεῖς μονομαχίες δούλων⁹.

“Οπως ἥδη σημειώσαμε, γιὰ πολλοὺς “Ἐλληνες στοχαστὲς ἡ αὐτοαξία τῆς γνώσης, ἡ φιλομάθεια, κοντολογίς, ὁ «θεωρητικὸς βίος» ποὺ δὲν συνδεόταν μὲ ὠφελιμιστικοὺς σκοπούς, ἀποτελοῦσε τὴν καλύτερη μορφὴ ζωῆς, γιατὶ ὁ βίος αὐτὸς ἥταν ἀφιερωμένος στὴ γνώση καὶ στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ἀνώτατο εἶδος δημιουργικῆς δραστηριότητας (πβ. Ἀριστοτέλους, *Μεταφυσικὰ I*, 1, 988 a 10). Οἱ Ρωμαῖοι πάλι, ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴ πρακτικὴ (λογική) νοοτροπία τους, πολὺ ἀπεῖχαν ἀπὸ τὸ νὰ φιλοσοφοῦν, διότι θεωροῦσαν τὴ φιλοσοφία δραστηριότητα ἀργόσχολη. “Ἄν ὁ Σωκράτης, παρατώντας ὅλες τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ του, ἤσχολεῖτο μὲ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, ἵδιαίτερα τῶν ἥθικῶν ὁρισμῶν, ὁ γνωστὸς κρατικὸς παράγοντας Κάτων ὁ Πρεσβύτερος ἤσχολεῖτο μὲ τὸ νοικοκυρὶὸ τοῦ σπιτιοῦ, ἔγκωμιάζοντας τὴν ἐργασία τοῦ ἀγρότη καὶ περιφρονώντας τὴ φιλοσοφία. Καὶ δὲν εἶναι παράξενο ὅτι οἱ Ρωμαῖοι διαπρέψανε στὴν πολιτικὴ καὶ τὶς νομικὲς ἐπιστῆμες.

Τὸ ἀσυνήθιστο φτερούγισμα τῆς φαντασίας τῶν Ἐλλήνων ἔδωσε στὸν κόσμο τὴν ὑπέροχη σὲ πλοῦτο καὶ σὲ γνησιότητα μυθολογία, ἐνῷ ὁ πεζός, πρέπει νὰ ὑποθέσουμε, τρόπος ζωῆς τῶν Ρωμαίων, δὲν συνέβαλε στὴ δημιουργία κάποιας λίγο-πολὺ ἐπεξεργασμένης μυθολογίας. Οἱ ἄρχαιοι Ἐλληνες ἀνεβάζανε θεατρικὰ ἔργα στὴ σκηνὴ, ὅπου παίζονταν δράματα, τραγῳδίες καὶ κωμῳδίες· οἱ Ρωμαῖοι, μὲ τὴν προσιδιάζουσα σ’ αὐτοὺς νατουραλιστικὴ ἀντίληψη τῆς ζωῆς, ἀντὶ τοῦ θεάτρου, ἔστω καὶ ἄκοντες, προτιμοῦσαν τὸ ἀμφιθέατρο, ὅπου συχνὰ ἐλάμβαναν χώραν θανάσιμες μονομαχίες δούλων ἢ μονομαχίες θηριοδαμαστῶν. Ἐπιτρέπεται νὰ λεχθεῖ ὅτι, ὅς ἔνα βαθμό, οἱ Ἐλληνες ἥταν «αἰθεροβάμονες» ὀνειροπόλοι καὶ θεωρητικοὶ ποὺ ἤσχολοῦντο μὲ ἀφηρημένα προβλήματα, ἐνῷ οἱ Ρωμαῖοι, αὐστηροὶ ρεαλιστὲς καὶ συμφεροντολόγοι πραγματιστές. Αὐτοὶ δὲν πρόδωσαν τὸν ἔαυτό τους, ἀκόμη καὶ ὅταν ἀπευθύνονταν στὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, δανειζόμενοι ἀπ’ αὐτὴν βασικὰ τὸ πρακτικό της μόνο μέρος, τὴ «θεωρία γιὰ τὴν ἥθικὴ καὶ γιὰ τὸ κράτος, δηλαδή, αὐτὸ ποὺ ἥταν οἰκεῖο στὸ ἔθνικὸ

8. Πβ.: A. I. ΖΑΪΤΣΕΦ, *Ἡ πολιτιστικὴ ἀνατροπὴ στὴν Ἀρχαία Ἐλλάδα κατὰ τοὺς αἰῶνες Η ἔως Ε' π.Χ.*, σ. 95.

9. Πβ.: M. E. ΣΕΡΓΚΕΓΙΕΝΚΟ, *Oἱ ἀπλοὶ ἀνθρωποὶ στὴν ἄρχαια Ἰταλία*, Μόσχα - Λένιγκραντ, 1964, σσ. 100, 101, 107.



γοῦστο καὶ οτὴν ἀντίληψή τους, πράγμα γιὰ τὸ δποῖο ἡταν προετοιμασμένοι ἀπὸ τὴ δική τους ἴστορία»¹⁰.

Ἐπομένως, οἱ Ἐλληνες ὑπερίσχυαν ώς πρὸς μία κατεύθυνση, μειονεκτοῦσαν ώς πρὸς ἄλλην. Οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες, ποὺ ἔδωσαν στὸν κόσμο τοὺς μεγάλους φιλοσόφους καὶ ἐπιστήμονες, ποιητὲς καὶ καλλιτέχνες, ἡταν λαὸς προικισμένος μὲ ὑπέρτατα χαρίσματα. Ἐντούτοις, αὐτὰ τὰ ἔξαιρετικὰ χαρίσματα δὲν τοὺς ἔξασφάλισαν κανένα πλεονέκτημα στὰ ἴστορικὰ πεπρωμένα τους. Ἐπιπλέον, οἱ Ρωμαῖοι, ποὺ φαίνονταν λιγότερο διανοητικὰ ταλαντοῦχοι, καθυπόταξαν τοὺς Ἐλληνες, ἀποδείχνοντας τὴν ἰδιόμορφη «ὑπεροχὴ» τοῦ προσανατολισμένου στὴν πρακτικὴ λογικοῦ πάνω στὴ θεωρητικὴ διάνοια. Βάζουμε τὴ λέξη «ὑπεροχὴ» σὲ εἰσαγωγικά, γιατὶ οἱ Ρωμαῖοι κατήγαγαν νίκη πάνω στοὺς Ἐλληνες στὴν ἔξωτερη κοινωνικοπολιτικὴ ζωὴ καὶ ὅχι στὴν ἐσωτερικὴ σφαίρα, στὸν πολιτισμικὸ δηλαδὴ κυρίως τομέα. Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ νίκη εἶχε ώς συνέπεια τὸν βαθμιαῖο μαρασμὸ τῆς πολιτισμικῆς ζωῆς στὶς ἐλληνικὲς πόλεις.

Ἄν οἱ ἀρχαῖοι Ἐλληνες δὲν κατόρθωσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόκληση τῆς Ἱστορίας, νὰ ὑπερνικήσουν τὴν τάση αὐτοδιοίκησης, τὸ σύστημα τῆς πόλης, καὶ γι’ αὐτὸ τελικὰ ὑπέστησαν ἥττα, οἱ Ρωμαῖοι ἦσαν λαὸς κρατικός, καὶ, ἀκόμη περισσότερο, κοσμοκρατορικός. Οἱ Ρωμαῖοι, ἀφοῦ κατέκτησαν ὅλο τὸ χῶρο τῆς Μεσογείου καὶ δημιούργησαν, πάνω στὸ ἔδαφος τῆς ἀνελέητης ἐκμετάλλευσης τῶν κατακτημένων περιοχῶν, μία ἰδιότυπη «κοινωνία τῆς μαζικῆς κατανάλωσης», μεταβλήθηκαν σὲ λαὸς παράσιτο, ποὺ ἀπαιτοῦσε «ἄρτον καὶ θεάματα». Καὶ δὲν εἶναι παράξενο ὅτι οἱ ἔξουθενωμένοι καὶ ἐκφυλισμένοι μέσα στὸν ἡδονισμό τους Ρωμαῖοι, μὲ τὴ σειρά τους δεν κατόρθωσαν νὰ ἀντισταθοῦν μπροστὰ στὴν ἐπίθεση τῶν «βαρβάρων», τῶν γερμανικῶν φυλῶν.

Συμπερασματικά, στὸν γενετικοκοινωνικὰ ἔξαρτώμενο ἔθνικὸ χαρακτήρα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων βρίσκεται ἡ πρώτη αἰτία τόσο τοῦ «έλληνικοῦ θαύματος», ὅσο καὶ τῆς κατάρρευσης τοῦ κόσμου ποὺ αὐτοὶ δημιούργησαν. Τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι σήμερα κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ μελετοῦν τὸν ἀρχαῖο κόσμο δὲν ἀποφάσισε νὰ κάνει ἀντικείμενο εἰδικῆς ἀνάλυσης τὸ φαινόμενο ποὺ ὀνομάστηκε «έλληνικὸ θαῦμα», μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ ὅχι μόνο (καὶ ἵσως ὅχι τόσο) ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ θέμα συνιστᾶ σύνθετο πρόβλημα, ὅσο ἀπὸ τὸ φόβο τῆς αὐτογνωσίας, ἀπὸ τὸ φόβο, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν κίνδυνο μήπως πέσει κανεὶς σὲ κάποιο «ἰδεολογικὸ ἄμάρτημα», ρατσισμό, εὐρωποκεντρισμὸ ἢ σὲ κάποιον παρόμοιο «-ισμό».

Θ.Χ. ΚΕΣΣΙΔΗΣ
(Μόσχα-Αθήνα)

10. Γ. Γ. ΜΑΓΙΟΡΟΦ, *Ἡ μορφὴ τοῦ Κάτωνος τοῦ Πρεσβύτερου στοὺς διαλόγους τοῦ Κικέρωνα. Ὁ ἀρχαῖος πολιτισμὸς καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη*, Μόσχα, 1985, σ. 55.



LE PROBLEME DU “MIRACLE GREC”

Résumé

Le caractère national des anciens Grecs n'est pas seulement la source de leurs réussites exceptionnelles dans le domaine de l'action, mais aussi celle du déclin de la société et de la civilisation qu'ils ont eux-mêmes créées. Ce caractère est un phénomène socio-biologique, produit des capacités génétiques naturelles et de l'éducation, de la civilisation au sens propre. Le caractère des anciens Grecs, surtout des Athéniens, se distingue par l'esprit belliqueux et compétitif pour la gloire, l'estime de la liberté, qui s'exprime dans la démocratie hellénique, la victoire des Grecs contre l'armée colossale des Perses et leur orientation vers une “vie théorique”, meilleure genre de vie et d'action. Ce caractère des Hellènes, exigeant une immense et intense force spirituelle et corporelle, a enrichi les différents domaines de la vie et de la civilisation. Cependant, l'esprit de la compétitivité constitue non pas seulement un principe créatif, mais aussi destructif; la guerre destructive du Péloponèse en est un exemple typique. La valeur de la connaissance et la tendance vers la “vie théorique” n'expliquent pas seulement les réussites admirables des Hellènes dans le domaine de la civilisation, mais aussi, l'échec de leur esprit vis-à-vis de l'esprit pratique des Romains. Donc, les dons exceptionnels des Hellènes n'ont pas assuré leur destinée historique. Si les scientifiques n'ont pas traité le problème du “miracle hellénique” c'est parce que celui-ci est quelque chose de synthétique; en plus, il est associé à un nombre de questions idéologiques, d'eurocentrisme et d'autres.

Αναστάσιος ΚΟΥΚΗΣ

