

ιδεῶν ἀλλὰ καὶ τῆς πράξης στὸν ἄγγλόφωνο κόσμο καὶ στὴν ἡπειρωτικὴν Εὐρώπη, ὥπως π.χ. στὴ Γαλλία στὴν ἐπαναστατικὴν ἐμπειρία τοῦ 1789. Ἡ ἔκδοση δλοκληρώνεται μὲ πραγματολογικὰ καὶ ἐρμηνευτικὰ σχόλια, χρήσιμα στὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ κειμένου, καὶ ποὺ προσδίδουν ἴδιαίτερη βαρύτητα στὴ μεταφραστικὴ αὐτὴ προσπάθεια, ἡ ὁποία ἀναδεικνύεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς ἐκδοτικῆς ἐργασίας καὶ ἐπιμέλειας.

Ρωξάνη Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Heidegger, *'Ο φιλόσοφος τοῦ λόγου καὶ τῆς σιωπῆς*, Θεσ/νίκη, ἐκδ. Βάνιας, 1991, 351 σελ.

«Οἱ ταλαίπωροι Γερμανοί... δὲν ἔμαθαν ἀκόμη νὰ ἐκθέτωσι τὰς ἐννοίας των μὲ σαφήνειαν· καὶ ἐκ ταύτης τῆς ἀμαθίας ἔρρευσεν ἡ κλίσις εἰς τὰ συστήματα καὶ τὰς φιλοσοφικὰς αἵρεσεις... εἶχε μέγα δίκαιον ὁ μέγας Φρειδερίκος,... νὰ λέγῃ... ὅτι ἔχουσι πάντοτε χρείας νὰ στρατηγῶνται ἀπὸ κανένα εἰς τὴν φιλοσοφίαν... εἶχον τὸ πάλαι στρατηγὸν τὸν Λεϊβνίτιον... τώρα ἔχουσι τὸν Κάντ· μετὰ Ἰσως θέλουν στρατηγηθῆ ἀπ' ἄλλον, σκοτεινότερον ἀπὸ τὸν Κάντ...» ('Αδ. Κοραῆ, *'Αλληλογραφία*, τ. Β', 1799-1809, Αθήνα, "Ομιλος Μελέτης τοῦ 'Ελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, 1966, 314, ἐπ. 352). "Αν ὁ Κάντ εἶναι σκοτεινός, εἶναι ἄραγε ὁ Heidegger σκοτεινότερος, εἶναι αὐτὸς τοῦ ὁποίου ὁ 'Άδαμ. Κοραῆς προμαντεύει τὴν παρουσία στὴ γερμανικὴ φιλοσοφία;

Τὸ ἔρωτημα ἀπὸ ἄλλο δρόμο ξεκινώντας, ἀπὸ τὸ ἕδιο τὸ χαῖντεγγεριανὸ ἔρωτημα γιὰ τὸ *Eίναι* στὸ *Eίναι καὶ Χρόνος*, φαίνεται νὰ τὸ θέτει ἡ Ἱδιαή Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, ἥδη στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου της: «Ἐπιτρέπουν οἱ σελίδες αὐτὲς μία πρώτη προσέγγιση στὸ ἔρωτημα γιὰ τὸ *Eίναι*; Ἰσως ὅχι. Μποροῦμε ώστόσο νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν δυσκολία τοῦ ἔρωτήματος. *Eίναι* ὅμως ἡ δυσκολία πραγματική; Παίζει ὁ Heidegger μὲ λέξεις καὶ εἶναι ἡ γλώσσα του γλώσσα μαγείας καὶ ὁ φιλόσοφος ἔνας μάγος ποὺ ἀπομιμεῖται ἀρχαϊκοὺς στοχαστές; Θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Jaspers, τὸν Adorno, τὸν Habermas στὴν ἄρνησή τους νὰ δεχθοῦν τὸ φιλοσοφεῖν τοῦ Heidegger, ἢ θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Beaufret, τὸν Gadamer, ὁ ὁποῖος... καταγράφει ὅτι τὸ *Eίναι καὶ Χρόνος* τοῦ Heidegger ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο φιλοσοφικὸ γεγονός μετὰ τὴν *Φαινομενολογία* τοῦ *Πνεύματος* τοῦ Hegel; (σ. 15).

Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἐκθέσω τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους προ-



σωπικὰ δὲν θὰ συμφωνοῦσα μὲ τὴ δεύτερη ὅμαδα τῶν ἐρμηνευτῶν (βλ. π.χ. Α. Κελεσίδου, *Σύγχρονα Ρεύματα Φιλοσοφίας*, Ἀθήνα, ἔκδ. Γρηγόρη, 1990). Δὲν θὰ συμφωνοῦσα καὶ μὲ τὴν ἀντίρρηση στὴν ἔξαρση τοῦ ὑπαρξιακοῦ στοιχείου (βλ. προηγούμενο ἔργο μου), γιατὶ ἐδῶ στόχος μου εἶναι μόνο ἡ σύντομη παρουσίαση τῆς προσπάθειας προσέγγισης τῆς χαῖντεγγεριανῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὴν συγγραφέα τῆς μονογραφίας γιὰ τὸν Heidegger, ὅχι ἡ ἔξέταση τῆς θέσης τοῦ γερμανοῦ στοχαστῆ στὸ φιλοσοφικὸ στερέωμα. Ἡ διερεύνηση τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Heidegger —τοῦ ἐρωτήματός του γιὰ τὸ Εἶναι ἀπὸ τὴν T. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ— περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια ποὺ συνιστοῦν: τρεῖς μελέτες πρωτοδημοσιευμένες χωριστὰ μεταξὺ 1979-1983 πάνω στὰ βασικὰ θέματα τοῦ χαῖντεγγεριανοῦ προβληματισμοῦ, μιὰ πρωτοδημοσιευόμενη μελέτη καὶ ἓνα ἐπίμετρο, κατατοπιστικὴ παρουσίαση τῆς χαῖντεγγεριανῆς φιλοσοφίας γιὰ τὸ εὔρὺν κοινό. Τὰ κεφάλαια εἶναι: 1. Ἡ θεωρία τῆς ἀλήθειας στὴ φιλοσοφία τοῦ Heidegger (19-39), 2. Ἡ ὄντολογικὴ θεμελίωση τῆς τέχνης κατὰ τὸν Heidegger (89-94), 3. Ἐρμηνευτικὴ στὸν Heidegger (129-171), 4. Ὁ Heidegger ἐρμηνευτὴς τοῦ Nietzsche (199-236). Τὰ τέσσερα αὐτὰ θέματα διαπλέκονται κατὰ τρόπον ὥστε νὰ διαφωτίζουν τὴν κυκλικότητα τοῦ χαῖντεγγεριανοῦ προβληματισμοῦ καὶ σ' αὐτὸ ἔγκειται τὸ ἐνδιαφέρον τῆς μονογραφίας. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ πρώτου θέματος γίνεται ἀπὸ τὴν ἔποψη τῶν προϋποθέσεων τῆς ἀλήθειας, τῆς φιλοσοφικῆς (ὄντολογικὴ διαφορά, διαφορὰ ὄντος-Εἶναι) καὶ τῆς λογικῆς (ἀποφαντικὸ καὶ ἐρμηνευτικὸ ἐπίπεδο). Μὲ τὴν ἀνάλυση τῆς ἀπόφανσης ὁδηγεῖται ἡ συγγραφέας στὸ συμπέρασμα ὅτι γιὰ τὸν Heidegger ἡ ἀπόφανση δὲν εἶναι ὁ ἀρχικὸς τόπος τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ ἀντίστροφα ἡ ἀπόφανση ὡς τρόπος φανερώματος καὶ ὡς τρόπος τοῦ νὰ εἶναι - μέσα - στὸν κόσμο θεμελιώνεται στην ἀπο-κάλυψη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πρωταρχικὴ συνεπῶς ἀλήθεια εἶναι ἡ ὄντολογικὴ προϋπόθεση τῆς ἀποφάνσεως· ἡ πρωταρχικὴ ἀλήθεια εἶναι ὑπαρκτικὸ γνώρισμα. Ἄλήθεια ὑπάρχει ὅσο ὑπάρχει τὸ *Dasein* ... Ἡ οὐσία τῆς ἀλήθειας συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ *Dasein*, καὶ μόνο ἐπειδὴ ἡ οὐσία τοῦ *Dasein* εἶναι ἡ ἀποκάλυψη, μόνο γι' αὐτὸ τὸ *Dasein* μπορεῖ νὰ κατανοεῖ τὸ Εἶναι. «Εἶναι ὑπάρχει στὸ μέτρο ποὺ ὑπάρχει ἀλήθεια καὶ ἀλήθεια ὑπάρχει στὸ μέτρο ποὺ ὑπάρχει *Dasein*» (84-85). Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ διατύπωση τῆς ἀνεξάρτητης ὄντικῆς καὶ ὄντολογικῆς ἀλήθειας τὸ κεφάλαιο κλείνει μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας ὡς οὐσίας τῆς ἀλήθειας (ξέφωτο, προ-κατηγορικὸ ἐπίπεδο: «ἡ ἀλήθεια μᾶς καλεῖ νὰ ἀναζητήσουμε καὶ νὰ μείνουμε στὸ ξέφωτο, ποὺ εἶναι τὸ ἄνοιγμα, δηλαδὴ ὁ τόπος τῆς ἀλήθειας» (σ. 88).

Καὶ στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἡ ἀνάπτυξη γίνεται ἀπὸ τὴν ἔποψη τῆς προέλευσης, ἐδῶ τοῦ ἔργου τῆς τέχνης, μὲ βάση τὸ χαῖντεγγεριανὸ δοκίμιο. «Ἡ



προέλευση τοῦ ἔργου τῆς τέχνης» — καὶ ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ σκοπιά, ὅχι τὴν πολιτική. Μπορεῖ βέβαια ἡ συγγραφέας νὰ εἰδοποιεῖ, ἥδη στὸν πρόλογό της (σ. 16), ὅτι «ἡ προσέγγιση τῆς χαῖντεγγεριανῆς σκέψης γίνεται μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ Εἶναι — ἔχουμε ἀφήσει ἔξω ἀπὸ τὴ θεώρησή μας τὴν ἀναλυτικὴ τοῦ *Dasein* καὶ ἀκόμη οὐσιώδη θέματα τοῦ στοχασμοῦ του, ὅπως τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν τεχνική, τὴ σκέψη γιὰ τὴ γλώσσα, τὶς ἀποκαλυπτικὲς ἐρμηνεῖες τῆς ἀρχαίας σκέψης, τὸ πρόβλημα τοῦ θεολογικοῦ του προσανατολισμοῦ, τὸν πολιτικὸ στοχασμό»— καὶ νὰ δηλώνει ὅτι ἡ διάσταση αὐτὴ «ἀπαιτεῖ ἴδιαίτερη ἐργασία». Ἐφόσον ὅμως τὸ βιβλίο ἔρχεται δέκα χρόνια μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς μελέτης γιὰ τὸ ἔργο τῆς τέχνης στὸν Heidegger, ὁμολογῶ ὅτι θὰ περίμενα ἔστω καὶ σὲ κάποιο παράρτημα μιὰν ἀναφορὰ στὴν πολιτικὴ διάσταση τοῦ θέματος. Ἀνεξάρτητα βέβαια ἀπὸ αὐτὸ ἡ συγγραφέας πετυχαίνει καὶ στὸ δεύτερο μελέτημα νὰ ἐμβαθύνει στὴ χαῖντεγγεριανὴ ἀναζήτηση τῆς οὐσίας τοῦ ἔργου τῆς τέχνης, τῆς σχέσης ἀλήθειας καὶ τέχνης, τέχνης καὶ Εἶναι.

Τὸ τρίτο μελέτημα μετὰ ἀπὸ ἔνα εἰσαγωγικὸ μέρος γιὰ τὶς σημερινὲς κατευθύνσεις τῆς ἐρμηνευτικῆς, περιλαμβάνει δύο κεφάλαια μὲ βάση τὴν προτεινόμενη διάκριση δύο μὴ ἰσότιμων ὅρων τῆς «ἐρμηνευτικῆς», ἔννοιας οἰκείας στὸν Heidegger ἀπὸ τὶς σπουδές του στὴ θεολογία, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει στὸ *Συνομιλία ἀνάμεσα σ' ἓναν ἐρωτώντα καὶ ἓνα Γιαπωνέζο* — ἡ ὁποία δὲν σημαίνει μεθοδολογία ἐρμηνείας ἀπὸ ἐρμηνεία, καὶ τοῦ «ἐρμηνευτικοῦ» αἰνιγματικοῦ — καὶ ἀποσκοπεῖ στὸ φωτισμὸ τῆς χαῖντεγγεριανῆς σημασίας του Εἶναι ως ἀ-λήθειας. Τὸ μελέτημα αὐτὸ εἶναι, νομίζουμε, καὶ τὸ πιὸ ἀποφασιστικὸ γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ Heidegger ἀπὸ τὸ δρόμο ποὺ προτείνει ἡ συγγραφέας — τὴν ἐρμηνευτικὴ καὶ τὴν ἀποσύνδεσή του ἀπὸ τοὺς ὑπαρξιακοὺς φιλοσόφους. Ἡ ποίηση τοῦ Hölderlin — ποιητὴ ποὺ ὁ Heidegger σχολίασε — προσφέρεται, κατὰ τὴ συγγραφέα γιὰ τὴ διευκρίνηση τοῦ «ἐρμηνευτικοῦ». «Μέσα στὸ λόγο συντελεῖται ἡ ἐκκάλυψη τοῦ *Dasein*» (174), «ὁ ἄνθρωπος κατοικεῖ στὴ γλώσσα», ἀποφάνσεις γιὰ τὸν Hölderlin ποὺ ὁ Heidegger υἱοθετεῖ καθώς, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ἡ συγγραφέας, «τὰ σχόλιά του στὸν ποιητικὸ λόγο τοῦ Hölderlin εἶναι κατὰ βάθος, διάλογος τοῦ Heidegger γιὰ τὸν ἑαυτό του». Διάλογος μὲ θεμέλιό του τὴ δυνατότητα κατανόησης, ἀνάδυση τῆς γλώσσας, ἔλευση τοῦ Εἶναι μέσα ἀπὸ τὴ θεμελιώδη διάθεση, τὸ πρωταρχικὸ ἄνοιγμα στὸν κόσμο, ἀποκάλυψη τοῦ Ἱεροῦ-ἀνιδιοτελοῦς, ἐγκατάλειψη, σχέση τοῦ Heidegger μὲ τὴ γλώσσα τῶν γνωστικῶν, δομοῦν τὸ πρῶτο μέρος τοῦ κεφαλαίου, ἐνῶ τὸ δεύτερο, μετὰ ἀπὸ μιὰ αὐστηρὰ δομημένη διερεύνηση γιὰ τὸ ἐρμηνευτικὸ — δυνατότητα τοῦ ἐρμηνεύειν, τοῦ λέγειν, δυνατότητα νὰ ἀφεθεῖ ὁ ἄνθρωπος ν' ἀγγιχθεῖ ἀπὸ τὸ λέγειν — ἡ συγγραφέας καταλήγει:



«Πρέπει ἄραγε νὰ ἀναζητηθεῖ τὸ ὕστατο θεμέλιο τοῦ ἔρμηνευτικοῦ στὴν ἀπροσπέλαστη *Gelassenheit* ... Ἡ διείσδυση τῆς σιωπῆς μέσα ἀπὸ τὴ «γαλήνια ἐγκατάλειψη» στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἔρμηνευτικοῦ ἢ καλύτερα ἡ παρουσία τοῦ ἔρμηνευτικοῦ στὴ σιωπὴ σημαίνει τὴν ὑπέρβαση τοῦ λέγειν πρὸς τὴν ἐλεύθερη ἔκταση τοῦ λόγου, ὅπου ἀνοίγεται ἡ τετράδα τοῦ κόσμου. Ἡ σιωπὴ δὲν εἶναι ἄραγε ἐκείνη ποὺ μᾶς καλεῖ νὰ σταθοῦμε στὸ ἄνοιγμα στὸ μυστικό;... ἡ σιωπὴ μπορεῖ νὰ πεῖ τὸ αὐθεντικό, γιατὶ εἴμαστε σιωπή» (196-197).

Τὸ τελευταῖο μελέτημα ἀναφέρεται στὸν Νίτσε, γιὰ τὸν Heidegger τελευταῖο μεταφυσικὸ φιλόσοφο, καὶ χωρίζεται σὲ τρία ὑποκεφάλαια μὲ τοὺς χαρακτηριστικοὺς τίτλους: «Ἡ βούληση γιὰ δύναμη ὡς θεμελιώδης προσδιορισμὸς τοῦ ὄντος», ὁ εὐρωπαϊκὸς μηδενισμός: «ὁ Θεὸς εἶναι νεκρός», «Ἡ αἰώνια ἐπιστροφὴ τοῦ ὁμοίου». Κι ἐδῶ ἡ συγγραφέας διερευνᾷ τὰ θέματα: τῆς βούλησης γιὰ δύναμη —μεταφυσικοῦ στοιχείου στὴ χαῖντεγγεριανὴ ἔρμηνεία τοῦ Νίτσε— τοῦ μηδενισμοῦ γιὰ τὸν δποῖον, κατὰ τὴν ἴδια ἔρμηνεία, ὑπάρχει πλήρωμα, ὅχι ὑπέρβαση τῆς αἰώνιας ἐπιστροφῆς, θεμελιωδέστερης μεταφυσικῆς ἔννοιας ἀπὸ τὴ βούληση γιὰ δύναμη.

Τὸ ἔργο αὐτὸ —καὶ μὲ τὶς ἐνδιαφέρουσες ὑποσημειώσεις του καὶ τὴν πλούσια βιβλιογραφία του— προσφέρεται τόσο στὸν εἰδικὸ μελετητὴ τοῦ δύσκολου χαῖντεγγεριανοῦ στοχασμοῦ, ὅσο καὶ στὸν λιγότερο εἰδικό.

“Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

J.-L. VIEILLARD-BARON, *G.W.F. Hegel, Παραδόσεις Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας (1825-1826)*. Μετάφραση “Αννας Κελεσίδου. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου, ’Αθήνα, ἔκδοση ’Ακαδημίας ’Αθηνῶν, Κέντρο ’Ερεύνης τῆς ’Ελληνικῆς Φιλοσοφίας, 1991, 155 σελ.

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Κέντρου ’Ερεύνης τῆς ’Ελληνικῆς Φιλοσοφίας τῆς ’Ακαδημίας ’Αθηνῶν νὰ μεταφρασθεῖ στὰ Ἑλληνικὰ ἢ γαλλικὴ ἔκδοση τῶν μαθημάτων τοῦ Hegel πάνω στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία (παραδόσεις 1825-1826) ποὺ μετέφρασε ἀπὸ τὰ γερμανικὰ καὶ ἐπιμελήθηκε ὁ κ. Vieillard-Baron προξενεῖ ἴδιαίτερη χαρά. Ἀνήκει βέβαια στὸ ἔργο τοῦ Κέντρου νὰ προωθεῖται ἡ ἔρευνα, πρωτότυπη καὶ πρωτογενής, τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας· εἶναι ὅμως ἴδιαίτερα ἐπιτυχὴς ἡ σκέψη νὰ προσφερθεῖ στὸ Ἑλληνικὸ κοινὸ ἢ δυνατότητα νὰ γνωρίσει τὸ ἐκδοτικὸ καὶ ἔρευνητικὸ ἔργο ξένων μελετητῶν, ὅταν αὐτὸ ἀφορᾶ καίρια τὴν φιλοσοφική μας παρουσία στὴν πνευματικὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἔκφραση «φιλοσοφικὴ παρου-

