

στημικὸ τηλεσκόπιο, ποὺ τέθηκε πρόσφατα σὲ τροχιά, ἔχει πολλὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὰ πρῶτα βιβλία τῆς Ἀστρονομίας, ποὺ ἀναφέρονται στὸ βιβλίο *Φιλόσοφοι τοῦ Αἰγαίου*.

Βασίλειος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Jean-Louis VIEILLARD-BARON, Professeur à l'Université de Poitiers, *Bergson*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, 126 σελ.

‘Αντικείμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι ἡ παρουσίαση τοῦ ἔργου τοῦ Bergson. Γιὰ νὰ φτάσουμε ὅμως στὸ σκοπὸ αὐτὸ πρέπει πρῶτα ν’ ἀπομακρύνουμε τὸν μπερξονισμό, δεδομένου ὅτι ἡ μεγάλη δημοσιότητα τοῦ φιλοσόφου συνετέλεσε στὴ δημοσιοποίηση καὶ τὴν παραποίηση τῆς σκέψης του. Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει τρία κεφάλαια:

Κεφάλαιο I: ‘Ο Bergson στὴν ἐποχή του
I. *Μιὰ ζωὴ φιλοσόφου*

‘Ο Bergson γεννήθηκε στὸ Παρίσι στὶς 18 Ὁκτωβρίου 1859. Ἄρχισε τὴ σταδιοδρομία του στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καὶ μετὰ ἀπὸ δέκα ἑπτὰ χρόνια ἀνέλαβε διδασκαλία στὸ Collège de France μὲ ἔξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Τὰ χρόνια αὐτὰ (1900-1914) ὑπῆρξαν ἀπὸ τὰ δημιουργικότερα τῆς ζωῆς του. Ἐν τῷ μεταξὺ γίνεται ἔνας ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, ποὺ τοῦ ἀναθέτουν καὶ διπλωματικὰ καθήκοντα. Ἡ ὑπερκόπωση ὅμως, ποὺ συσσωρεύτηκε πάνω του κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν, γίνεται καὶ ἡ αἰτία τῆς ἀρρώστιας του (1934). Ἔτσι ἔξασθενημένος ἔζησε μερικὰ χρόνια ἀκόμη, μέχρι τὸ 1941 ποὺ πέθανε (στὶς 4 Ἰανουαρίου).

II. ‘Ο ἄνθρωπος καὶ ὁ συγγραφέας

Ἐκεῖνο ποὺ κυρίως χαρακτήριζε τὸν Bergson ἦταν ἡ μεγάλη του εὔγένεια καὶ ἡ σπάνια εύαισθησία του, ποὺ κατὰ παράδοξο τρόπο συνδυάζονταν μὲ μιὰν ἐντελῶς φλεγματικὴ ἔξωτερικὴ συμπεριφορά. Ὑπάρχει ἀκόμη στὸν Bergson ἔνα ταλέντο διπλωμάτη, τὸ ὅποιο συνδυάζεται μὲ μιὰν ἡθικὴ αὐστηρότητα. Ὡς συγγραφέας πιστεύει ὅτι πρέπει ν’ ἀνατρέχει στὰ γεγονότα, ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι τῆς ἀποψῆς ὅτι ἔνας φιλόσοφος δίνει βαρύτητα στὴ σκέψη του ἀντιπαραθέτοντάς την μὲ τὰ μεγάλα φιλοσοφικὰ συστήματα τοῦ παρελθόντος. Προσπαθεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι ἐνήμερος ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιστημονικὲς ἔξελίξεις τοῦ καιροῦ του καὶ παράλληλα μελετᾶ τοὺς φιλοσό-



φους τοῦ παρελθόντος, μεταξὺ τῶν ὅποίων προτιμᾶ τὸν Πλωτίνο καὶ τὸν Ravaison. Ἡ γραφή του χαρακτηρίζεται ἀπὸ μεγάλη σαφήνεια καὶ ἡ σκέψη του διατυπώνεται κυρίως διὰ μέσου τῶν ἐννοιῶν, χωρὶς ν' ἀποκλείεται καὶ ἡ χρήση τῶν εἰκόνων.

Κεφάλαιο II: 'O Bergson κατὰ τὴν τάξη τῶν λόγων

I. 'O Bergson πρὶν ἀπὸ τὸν Bergson

Πρὶν ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ Δοκιμίου ὁ Bergson εἶχε ἥδη δημοσιεύσει δυὸς ἄλλα ἔργα. Πρόκειται γιὰ τὴν μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ "Αγγλου ψυχολόγου James Sully: *Oἱ αὐταπάτες τῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦ πνεύματος* (1883) καὶ γιὰ τὸ 'Αποσπάσματα τοῦ Λουκρητίου καὶ τοῦ πνεύματος (1883) συνοδευόμενα ἀπὸ μιὰ ἐκτενὴ εἰσαγωγή. Στὰ κείμενα αὐτὰ ἡ προσωπικότητα τοῦ φιλοσόφου δὲν φαίνεται ἀκόμη καθαρά.

II. Τὸ Δοκίμιο πάνω στὰ ἄμεσα δεδομένα τῆς συνείδησης

Αὐτὸς εἶναι τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ Bergson, τὸ ὅποιο ἀπετέλεσε καὶ τὴν διατριβή του. Τὸ βιβλίο τοῦτο δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲν ὀφείλει τίποτα στὴ φιλοσοφικὴ παράδοση τοῦ 19ου αἰώνα. Ἐδῶ βρίσκουμε τὴν ἰδέα πὼς διὰ μέσου τῆς ἐσωτερικῆς παρατήρησης τῶν προκρινομένων μποροῦμε νὰ ξαναβροῦμε τὰ ἄμεσα δεδομένα τῆς συνείδησης. Ἡ φιλοσοφία τῆς ἄμεσότητας ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ φιλόσοφο «νὰ παραμένει σὲ συνεχὴ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἐπιστῆμες τῆς ὕλης καὶ τῆς ζωῆς καὶ νὰ ἔρμηνεύει τὸ ἀποτελέσματά τους» (*Mel.*, 968).

III. "Υλη καὶ μνήμη (1896)

Στὸ ἔργο αὐτὸς ἐνσωματώνονται τὰ ἄρθρα ποὺ εἶχε ὅως τότε δημοσιεύσει. Ἡ κύρια ἰδέα του εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ δείξουμε ὅτι αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ ἀπὸ μόνο του, οὔτε νὰ γίνει κατανοητὸς χωρὶς τὴν ἐπέμβαση μιᾶς ἄλλης ἀόρατης πραγματικότητας, ποὺ ἀποκαλοῦμε πνεῦμα ἢ ψυχὴ καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς ὅποιας ἀποτελεῖ ἡ μνήμη. Ἡ πρωτοτυπία τοῦ βιβλίου ἔγκειται στὴ διάκριση ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἐπίπεδα τῆς συνείδησης, διάκριση, ἡ ὅποια μᾶς ὀδηγεῖ νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς ποικίλες ἴκανότητες ἢ δυνάμεις τοῦ ἐγὼ εἶναι δευτερεύουσα σὲ σχέση μὲ τὴ διάκριση τῶν ἐπιπέδων βάθους, ὅπου λαμβάνει χώρα ἡ πραγματικὴ ζωή μας. Ἔτσι μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὅσο περισσότερο βαθειὰ εἶναι μιὰ κατάσταση τόσο λιγότερο νόημα ἔχει ἡ διάκριση ἀνάμεσα στὴ νόηση, τὴ θέληση, τὴ μνήμη καὶ τὴ φαντασία. Ἡ ἀντίληψη



τοῦ ψυχικοῦ βίου ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ εἶναι ἐκείνη τῆς διπολικότητας: ἀφενὸς ἡ πράξη, ἀφετέρου τ' ὄνειρο.

IV. Ἐπὶ τὸ Γέλιο στὴ Δημιουργὸ ἔξελιξη

Στὸ Γέλιο ὁ Bergson ἔξετάζει τὰ προβλήματα τῆς σχέσης τοῦ ἀτόμου μὲ τὴν κοινωνία, καθὼς κι ἐκεῖνα τῆς ζωῆς, τῆς φύσης, τοῦ ὄνειρου καὶ κυρίως τῆς τέχνης ποὺ παρουσιάζεται ως ἔνα πιὸ ἄμεσο ὄραμα τοῦ πραγματικοῦ μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς.

V. Ἡ δημιουργὸς ἔξελιξη ἢ ὁ θριαμβεύων μπερξονισμὸς

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ σύνθεση τῶν ποικίλων μπερξονικῶν θεωριῶν καὶ ἀποτελεῖ τὸ σημαντικότερο ἔργο τοῦ φιλοσόφου. Ἔνας ἀπὸ τοὺς στόχους του εἶναι νὰ δείξει ὅτι «τὸ Σύμπαν ἔχει τὴν ἴδια φύση μὲ τὸ ἔγῳ καὶ ὅτι τὸ συλλαμβάνουμε μὲ μιὰ δόλοένα πληρέστερη ἐμβάθυνση τοῦ ἑαυτοῦ μας» (*Mel.*, 774). Ἡ ἐσωτερικὴ παρατήρηση, ἀναγόμενη στὴ διάρκεια, μᾶς ὀδηγεῖ στὴ θεώρηση τῆς ζωῆς ως ἐσωτερικῆς ὁρμῆς. Ὁ Bergson δίνει στὴν ἔννοια τῆς «ζωικῆς ὁρμῆς» μιὰ ψυχολογικὴ ἐρμηνεία: αὐτὴ εἶναι ἔνα ρεῦμα θέλησης ποὺ διασχίζει τὴ ζωὴ κατὰ τὴν ἔξελιξή της καὶ τὴν καθιστᾶ μιὰ δημιουργὸ ἔξελιξη. Τέλος ἡ ζωικὴ ὁρμὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ Θεό, ἐφόσον ἔχει σ' Αὐτὸν τὴν ἀρχή της.

VI. Οἱ δύο πηγὲς τῆς ἡθικῆς καὶ τῆς θρησκείας (1932)

Ὁ Bergson ἀναπτύσσει ἐδῶ τὴν ἴδεα ὅτι ἡ δημιουργικὴ προσπάθεια ποὺ ἐκδηλώνει ἡ ζωὴ εἶναι θεϊκή, ἀλλὰ ὅχι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτὸ πάντως ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι μέσα στὸν ἄνθρωπο, τὸ φυσικὸ παραμένει κάτω ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῆς κοινωνικῆς μεταβίβασης κάποιων θεσμῶν. Στὴν πραγματικότητα ὑπάρχουν δύο ἡθικές: ἡ μία εἶναι κλειστὴ καὶ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ φυσικὸ κοινωνικὸ ἐνστικτὸ· ἡ ἄλλη εἶναι ἀνοικτὴ καὶ ἀποτελεῖ τὸ ξεπέρασμα τῆς πρώτης ἀποβλέποντας στὴν ἀγάπη. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ ὄρος «θρησκεία» ὑποδηλώνει δύο διαφορετικὰ πράγματα: τὸ ἔνα παραπέμπει στὴ μαγεία, ποὺ εἶναι μιὰ συμπεριφορὰ τῆς συνείδησης στερημένη ἀπὸ κάθε προσπάθεια καὶ συνδεδεμένη μὲ τὴ δημιουργικὴ λειτουργία τῶν μύθων καὶ ἡ ἄλλη χαρακτηρίζεται ἀπὸ «τὴ λατρεία τῶν θεῶν, στοὺς ὅποίους ἀπευθυνόμαστε μὲ τὴν προσευχή» (1123/183). Τὰ ἀνώτερα ως πρὸς τὴ δυναμικὴ θρησκεία ἄτομα εἶναι οἱ μυστικιστές.

Ὁ Bergson περιγράφει τὴ μυστικιστικὴ ἐμπειρία μὲ ἀκρίβεια: ἐκστατικὴ χαρά, ἀνησυχία ἀπὸ τὴν αἰσθηση ὅτι ἡ ἔνωση μὲ τὸ Θεὸ δὲν εἶναι



πλήρης, μοναξιά και σκοτάδι τῆς ψυχῆς και τέλος προετοιμασία γιὰ τὴν τελικὴ ἔνωση, κατὰ τὴν δόποια ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει πιὰ δράματα, ἀλλὰ εἶναι ἐνεργούμενο ὅσον ἀφορᾶ τὸ Θεὸς και ἐνεργὸν ὡς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους (1170-1172/243-247). Ἐπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ δ μυστικὸς ἔρωτας ποὺ πλημμυρίζει τὴν ψυχὴ θὰ ἔξαπλωθεῖ σ' ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, χάρη στὶς πνευματικὲς ἔκεινες δυνάμεις ποὺ εἶναι ἔξισου ἐπαληθεύσιμες ἐμπειρικὰ μὲ τὶς φυσικὲς δυνάμεις. Ὁ Bergson πιστεύει ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι κυρία τοῦ πεπρωμένου της, τὸ δόποιο συνίσταται στὴ θεοποίηση τοῦ σύμπαντος.

Κεφάλαιο III: Μέθοδος και ἄλλα σχετικὰ θέματα

Ὁ Bergson δημοσίευσε ἔνα «λόγο περὶ μεθόδου» στὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐκτενὴ εἰσαγωγὴ στὴ συλλογὴ *'Η σκέψη και τὸ κινοῦν* (1934). "Οταν δ φιλόσοφος μιλάει γιὰ τὴ μέθοδό του τὴν παρουσιάζει ὡς ἔνα τρόπο ἐπίλυσης τῶν ψευδῶν προβλημάτων και θέσης τῶν ἀληθινῶν.

Ἀκολουθεῖ μιὰ σειρὰ ἄλλων θεμάτων δπως:

I. Ἀρνητικὲς πλευρὲς τῆς μεθόδου. II. Ἡ ἐνόραση. III. Ἡ δημιουργία ὡς θαῦμα. IV. Ἡ αἰσιοδοξία και ἡ χαρά. V. Τὸ ἀτομικὸ και τὸ κοινωνικό. VI. Ἡ γλώσσα. VII. Τὰ δύο σώματα, δηλαδὴ τὸ φυσικό μας σῶμα και ἡ συνείδησή μας, ἡ δόποια περιλαμβάνει δλα ὅσα ἀντιλαμβανόμαστε, ἀποτελώντας κατὰ κάποιο τρόπο τὸ ἔξωτερικὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ βρίσκεται μέσα στὰ πράγματα (1195/274). VIII. Ἡ ψυχὴ. IX. Τὸ ψυχολογικὸ ἀσυνείδητο.

Στὸ *Συμπέρασμα* τέλος δ συγγραφέας μᾶς μιλάει γιὰ τοὺς μεγάλους μαθητὲς τοῦ Bergson (τὴν μπερζονικὴ κληρονομιά), δπως ἦταν: οἱ E.le Roy, J. Chevalier, A. Thibaudet, H. Delacroix, J. Baruzi, Vl. Jankelevitch και J. Guitton. Κανένας τους δὲν εἶχε αὐτὴ τὴν ἔξαιρετικὴ αὐστηρότητα δσον ἀφορᾶ τὴν ἔσωτερικὴ παρατήρηση, ποὺ ἔφτανε μέχρι τὰ ὅρια τῆς ἀντικειμενικότητας και ἡ δόποια χαρακτήριζε τὸν Bergson. Μαθητὲς και συνεχιστὲς τοῦ ἔργου τοῦ Bergson μποροῦν ἀκόμα νὰ χαρακτηριστοῦν οἱ: G. Simmel, L. Brunschvig και G. Bachelard.

Τὸ ἔργο τῆς παρουσίασης και τῆς ἀνάλυσης τῆς σκέψης ἐνὸς μεγάλου φιλοσόφου μέσα σὲ λίγες σελίδες εἶναι πολὺ δύσκολο και ἀπαιτεῖ μιὰ τεράστια προσπάθεια, κυρίως ὅταν τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σ' ἔνα πλατὺ κοινό. Ὁ Καθηγητὴς J.-L. Vieillard-Baron, χάρη στὴ βαθειὰ γνώση του τῶν μπερζονικῶν κειμένων, καθὼς και στὴν ἰκανότητά του νὰ ἐκφράζει τὶς πιὸ δύσκολες ἴδεις μ' ἔνα τρόπο κατανοητὸ σὲ δλους, πέτυχε νὰ μᾶς φέρει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Bergson, δπως θὰ τὸ ἔκανε και ὁ ἴδιος ἦν ζοῦσε.

Εὐαγγελία ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ

