

Ο «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ» ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Τὸ ἔργο τοῦ Ὁριγένη¹ ἔξακολουθεῖ νὰ ἐλκύει τὴ σύγχρονη ἔρευνα μὲ ίκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ συγγραφέα ὁφείλεται πρώτιστα στὴν ἴστορικὴ σημασία του. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας, ὁ ὅποιος συγκρότησε τὶς πρωτοχριστιανικὲς ἀπόψεις σὲ ἓνα λογικὰ θεμελιωμένο σύστημα², τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ χριστιανισμὸς πάλευε γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του³, μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πολιτικοῦ χάους ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς σύγχυσης⁴, καθώς, ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος δὲν ὑπῆρχε κυρίαρχη ἰδεολογία γενικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς ποικίλους λαοὺς τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἐνῷ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ ἐκκλησία δὲν διέθετε ἀκόμη κατάλληλα καθοδηγητικὰ καὶ ἔρμηνευτικὰ βιβλία. Παράλληλα ὅμως ὁ Ὁριγένης ἀνήκει στὴ χορεία τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὑπὸ εὐρεῖα ἔννοια⁵, ὅχι μόνο γιατὶ εἶναι βαθὺς γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τῆς ὅποιας ἡ ἐπίδραση εἶναι φανερὴ σὲ ὅλο τὸ ἔργο του⁶, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ ἡ προσωπικὴ του στάση εἶναι φιλοσοφική. Ὁ Ὁρι-

1. Σχετικὰ μὲ τὴ χρονολόγηση, προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ὁριγένους, βλ. ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Ἔκκλησιαστικὴ Ἰστορία, σσ. XVI-XXXVI καὶ Ἀγ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, *De viris illustribus*, LIV.

2. Ὁ Ὁριγένης δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα ὁ πρῶτος ἀπολογητής, ἐφόσον εἶχαν προηγηθεῖ ὁ Διόγνητος, ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ Τερτυλλιανός. Αὐτοὶ ὅμως πολέμησαν κυρίως κατὰ τῶν λαϊκῶν προκαταλήψεων, ἐνῷ ὁ Ὁριγένης ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἀγωνίστηκε συστηματικὰ ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.

3. Brooke WESTCOTT, «Origen and the Beginnings of Christian Philosophy», *The Contemporary Review*, σσ. 491-502.

4. *Ιστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Εθνους*, Τόμ. 2, Ἀθήνα, Ἐκδ. Ἀθηνῶν, 1984.

5. Fernard Van STEENBENGHEN, *Introduction à l'étude de la Philosophie médiévale*, Tome XVIII, Louvain-Paris 1974, σ. 82. Ἡ Φιλοσοφία ὑπὸ «εὐρεῖα ἔννοια» εἶναι παρούσα στὴν τεράστια προσάθεια τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας ... εἶναι προφανὲς πράγματι ὅτι στὸ ἔργο μεγάλων θεωρητικῶν θεολόγων, ὅπως εἶναι ὁ Ω., ὁ Αὔγουστινος, ὁ Ψ/Διονύσιος, ὁ Ἀνσελμος, ὁ Ἀβελάρδος, ὁ Ἀλβέρτος, ὁ Θωμᾶς Ἀκυνάτης, ὁ Duns Scotus, ὁ Ockham καὶ ἄλλων, διαμορφώνεται μία ἔννοια γιὰ τὸ σύμπαν καὶ τὸν ἀνθρώπο.

6. Βλ. κυρίως, Henri CROZEL, *Origène et la Philosophie*, Aubier, éd. Montaigne, 1962. Βλ. ἐπίσης J.R. LYMAN (*Christology and Cosmology. Models of Divine Activity in Origen, Eusebius and Athanasius*



γένης δέχεται τὴ νέα θρησκεία ὅχι μόνο γιὰ τὴν ἀλήθειά της ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἡθικὸ μεγαλεῖο της, πράγμα ποὺ ἀνταποκρίνεται στὴ δική του ἀνθρωπιστικὴ κοσμοαντίληψη. Στὸ φιλοσοφικό του σύστημα εἶναι διάχυτη ἡ αἰσθηση ὅτι ἡ ἴστορία ἐθνῶν καὶ ἀνθρώπων ἐμπεριέχει μαθήματα ἡθικῆς, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ἔχει γι’ αὐτὸν ἡθικὸ νόημα τεράστιας ἀξίας. ‘Ο Ὁριγένης ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐλπίδα τῆς Δύσης, γιὰ τὴν ὅποια τὸ καλὸ ἐθεωρεῖτο ἀνέφικτο, καὶ τῆς Ἀνατολῆς, γιὰ τὴν ὅποια ἡ ζωὴ ἦταν κάτι τὸ μάταιο.

‘Η παρούσα μελέτη ἀποσκοπεῖ ἀκριβῶς νὰ δείξει τὴ συνάφεια⁷ καὶ τὴ συγκροτημένη ἐξέλιξη⁸ ὁρισμένων ἀπόψεων τοῦ συγραφέα ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατὸν φιλοσοφικὴ σκοπιὰ - ἔστω καὶ ἀν αὐτὲς ἀνήκουν θεματολογικὰ στὴ θεολογία. ’Ετοι, μὲ ἀφετηρίᾳ ἀποκλειστικὰ κείμενα τοῦ ἵδιου τοῦ συγγραφέα⁹, καὶ ὅχι τὰ κυρίαρχα φιλοσοφικὰ ζεύματα τῆς ἐποχῆς του, ἐπιχει-

nasius, Oxford, Clarendon Press, 1993), ἡ ὅποια προσπαθεῖ νὰ τοποθετήσει τὸν Ὁριγένη, Εὐσέβιο καὶ Μεγ. Ἀθανάσιο στὸ ἀρχαῖο φιλοσοφικό τους πλαίσιο. Εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ τὸν πρῶτο, ἀνιχνεύει στὴ θεωρία του γιὰ τὴν ψυχὴ στωικὲς ἐπιδράσεις καὶ δείχνει ἀκόμη πῶς μετασχηματίζεται στὴ σκέψη του ὁ πλατωνισμός.

7. ‘Ο Henri CROUZEL (ἐνθ’ ἀν., σ. 208) δέχεται ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Ω. δὲν ἀποτελεῖ μία ἀπλὴ ἐκλεκτικὴ συσσώρευση ἀλλὰ πραγματικὴ ἐνότητα.

8. Σύμφωνα μὲ τὸν René CADIOU (*Le développement d'une théologie: Recherches de science religieuse*, XXIII, 1933, pp. 411-429) στὸν Ω. ὑπάρχει μία ἐξέλιξη ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τῆς κοσμολογίας (στὰ πρῶτα του ἔργα), πρὸς μία πιὸ πνευματικὴ καὶ μυστικὴ θεώρηση (στὰ τελευταῖα). ‘Ο H. CROUZEL (ἐνθ’ ἀν., σ. 210) πιστεύει, ὅπως καὶ ὁ Cadiou, σὲ μία ἐξέλιξη τῆς σκέψης τοῦ Ω., μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ πνευματικὴ θεώρηση εἶναι σημαντικὴ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου του, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Περὶ Ἀρχῶν καὶ τὰ πρῶτα βιβλία *Tῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξηγητικῶν*. Κατ’ αὐτόν, ἡ θεώρηση τοῦ Ω. δὲν εἶναι παρὰ μία ἐλλιπῆς δοκιμὴ γιὰ νὰ συναντήσει μὲ ἀνθρώπινους τρόπους ἔναν πνευματικὸ φωτισμὸ ποὺ προέρχεται μόνο ἀπὸ τὸν Θεό. Π’ αὐτὸ ὁ μυστικὸς καὶ θεωρητικὸς Ω. δὲν παρατίθενται, ἀλλ’ εἶναι ἐνωμένοι. Γιὰ τὸν ὑποτιθέμενο μυστικισμὸ τοῦ Ω., βλ. VOLKER, *Das Volkomenheitsideal des Origenes*, Tübingen, 1931, σσ. 329-339. Βλ. ἐπίσης τὴ σχετικὴ πολεμικὴ τοῦ Hal Koch, *Pronoia und Paideusis: Studien über Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus*, Berlin - Leipzig, 1932, σ. 168 κ.έ.

9. Χρησιμοποιήσαμε κυρίως τὰ ἔξῆς τρία κείμενα τοῦ ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ: *Κατὰ Κέλσου* (a. *Origen contra Celsum*, transl. by H. CHADWICK, Cambridge at the Univ. Press, 1965 β. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, *Κατὰ Κέλσου*, Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ‘Εκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1957, Τόμοι 9, 10), ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ *τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξηγητικῶν*, καλούμενο ἀπὸ τοῦ ἔξῆς «Σχόλια» (ORIGÈNE, *Commentaire sur S. Jean, Sources Chrétiniennes*, Paris, Les éditions du cerf, 1966) καὶ ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, *Περὶ Ἀρχῶν*. “Οσο ἀφορᾶ τὸ 8^ο κεφάλαιο τοῦ B’ βιβλ. τοῦ Περὶ Ἀρχῶν, παράγρ. 3, σσ. 159-160 (στὸ ὅποιο ἀναφερόμαστε ἐδῶ) στηριχθήκαμε στὴν ἔκδοση τοῦ Paul KETSCHAU (*Origenes Werke, fünfter Band, De Principiis*, Hrsg. im Auftrage der Kirchen Väter Kommission, Leipzig 1913), ὁ ὅποιος θεωρεῖ ὅτι οἱ παράγραφοι 2-6 τῶν Ἀναθεματισμῶν τοῦ 553 μ.Χ. ἀναπαράγουν τὴν ἴδια τὴ διδασκαλία τοῦ Ω. Τὴν ἀποψην αὐτὴν ἔχει υίοθετήσει καὶ ἡ Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων, ἐνθ’ ἀν., τόμ. 16. Ἀντίθετα, οἱ H. GÖRGEMANNS καὶ H. KARP (*Origenes vier Bücher von den Prinzipien*, Darmstadt 1976) ἔχουν τυπώσει τοὺς ἀναθεματισμούς ὡς Appendix.



ρεῖται ἐδῶ ἡ διερεύνηση ἀπόψεων ποὺ ἀφοροῦν τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἀγ. Τριάδος καί, συγκεκριμένα, τὸν τρόπο δράσης του στὴ Δημιουργία. Ὁπωσδήποτε ὁ Χριστὸς ὡς Λόγος δημιουργικὸς ἔχει ἀπασχολήσει τὴν ἔρευνα¹⁰. Ἄν δὲν ἔχει ὅμως δοθεῖ ἴδιαίτερη ἔμφαση στὸ ὅτι κατὰ τὴ δράση του αὐτὴν ὁ Χριστὸς εἶναι ἔξισου θεός, αὐτὸ διφεύλεται στὴν ἐπίσημη θεολογικὴ ἀποψη, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὁ Ὁριγένης ἀντίθετα ὑπήγαγε τὸν Χριστὸ στὸ Θεό. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ὁριγένης σὲ μερικὰ κείμενά του καὶ κυρίως στὸ πρώιμο συστηματικὸ σύγγραμμά του *Περὶ Ἀρχῶν*, ἐπιχειρεῖ πράγματι διαβάθμιση τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἀγ. Τριάδας¹¹, τὴν ὅποια κατεδίκασε τὸ ἐπίσημο δόγμα πολὺ ἀργότερα ὅμως.

Στὴν πραγματικότητα, ὅπου ἐπιχειρεῖται «ὑπαγωγὴ» τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ Πατρὸς μέσα στὰ κείμενα τοῦ Ὁριγένη, αὐτὴ εὑρίσκεται σὲ συμφωνία μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς σύγχρονής του γραπτῆς παράδοσης¹². Ἐκεῖνο ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὴν εἶναι ἡ πρωτοβουλία τοῦ συγγραφέα νὰ προσδώσει στὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἀγ. Τριάδας ὄρισμένες ἔξεχουσες ἴδιότητες («ἐπίνοιες»), διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς συνήθεις, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ τοῦ ἀναθέσει τὸ ἔργο τῆς Δημιουργίας. Πράγματι οἱ ἀπόψεις τοῦ Ὁριγένη στὸ συγκεκριμένο θέμα εὑρίσκονται σὲ καταφανὴ ἀντίθεση μὲ ὅτι παραδίδεται τόσο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ὅσο καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη¹³. Ὁπως

10. Ὁ Étienne GILSON (*La philosophie au moyen âge*, tome 1, Paris, petite bibliothèque Payot, 1976, σ. 55) πιστεύει ὅτι δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς τὸν Πλωτῖνο, συμμαθητὴ τοῦ Ω. στὴ σχολὴ τοῦ Ἀμμώνιου Σακκᾶ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ω. μιλᾶ γιὰ τὸν Λόγο ὡς «Θεό», «πρωτότοκο τῆς κτίσισ», ὁ ὅποιος θὰ γεννήσει ἄλλους λόγους... δηλαδὴ λογικὲς φύσεις κάθε μία ἀπὸ τὶς ὅποιες ἔχει ὡς πρὸς τὸν Λόγο τὴν ἴδια σχέση ποὺ ὁ Λόγος ἔχει πρὸς τὸν Θεό». Ὅμως κατὰ τὸν R.T. WALLIS (*Neoplatonism*, London, Duckworth, 1972, σ. 38) ὁ Πλωτῖνος καὶ ὁ χριστιανὸς Ὁριγένης ἔχουν λίγα κοινὰ σημεῖα ποὺ νὰ μήν ἀνευρίσκονται ἐπίσης στοὺς Μέσους Πλατωνιστές.

Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ὑποτιθέμενης σχέσης Ὁριγένη καὶ Ἀμμωνίου Σακκᾶ, τοῦ διδασκάλου τοῦ Πλωτίνου, ἡ νεώτερη ἔρευνα ἔχει καταλήξει ὅτι ὁ Ω. αὐτὸς οὐδέποτε ὑπῆρξε μαθητής του καὶ συνεπῶς οὔτε συμμαθητὴς τοῦ Πλωτίνου: Bl. DORRIE H., Ammonios der Lehrer Plotins, *Hermes* 83 (1955), σσ. 439-78 καὶ ἰδίως σσ. 468-71. Bl. ἐπίσης τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ E. ZELLER, *Die Philosophie der Griechen*, Teil 3, Zweite Hälfte, σ. 513 καὶ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, *Περὶ τοῦ Πλωτίνου Βίου*, Εἰσαγ., Ἀρχ. Κείμενο, Μτφ., Σχόλια, Παῦλος Καλλιγᾶς, Ἀθῆναι, K.E.E.E.S. Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 1991, σ. 98.

11. «Ἐλαττόνως δὲ παρὰ τὸν Πατέρα ὁ Υἱὸς φθάνων ἐπὶ μόνα τὰ λογικά δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ Πατρός» (*Περὶ Ἀρχῶν*, Δ' I).

12. Ὁ Charles BIGG (*Christian Platonists of Alexandria*, Oxford at the Clarendon Press, repr. 1968, σ. 191 ἐπ.), περιγράφει τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁριγένη (δηλαδὴ πρὸ τῆς Συνόδου τῆς Νικαίας), ὅταν ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση μιλοῦσε γιὰ ἓνα Θεὸ ποὺ δημιούργησε τὰ πάντα ἐκ τοῦ μηδενός... Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13. Σὲ μία ἀξιόλογη ἴστορικοῦ χαρακτήρα μελέτῃ τοῦ V. GOURDAVEAUX (*La première lutte de la libre pensée, Critique philosophique*, 2ème année, Octobre 1879, 3 Livraison, σσ. 209-243) ἐπιχει-



είναι γνωστό, στὰ Ἱερὰ Κείμενα ὁ Χριστὸς ἐμφανίζεται ως Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ γεννήθηκε ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ νὰ λυτρώσει τοὺς ἀνθρώπους, ἀναστήθηκε καὶ ἀνυψώθηκε στοὺς οὐρανούς, ὅπου ἀναδείχθηκε σὲ Κύριο καὶ Χριστό, καὶ τοῦ ἀνετέθη τὸ ἔργο νὰ μεσολαβήσει μεταξὺ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ ἀκόμη νὰ κρίνει ζῶντες καὶ νεκροὺς κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία. Ὁπωσδήποτε καὶ ὁ Ὡριγένης πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς είναι Σωτήρ καὶ Λυτρωτής, Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, προερχόμενος ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία. Συγχρόνως ὅμως τὸν θεωρεῖ ὅχι μόνο δεύτερο θεὸς ἀλλὰ καὶ δημιουργό. Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ Ὡριγένης προσπαθεῖ νὰ στηριχθεῖ σὲ ὅποιοδήποτε ἵερὸ κείμενο περιγράφει ἐκθειαστικὰ τὸν Χριστό, γιὰ νὰ δείξει ὅτι αὐτὸς είναι «μεγάλη δύναμις» καὶ «θεός», ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ «Θεός-Πατήρ»¹⁴.

Ωρίζεται μία σκιαγράφηση τοῦ δόγματος κατὰ τοὺς πρωτοχριστιανικοὺς αἰῶνες. "Οσον ἀφορᾶ τὸν Χριστό, αὐτὸ ποὺ είναι ἐντυπωσιακό, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ σ., είναι ἡ εἰκόνα του στὰ Ἱερὰ Κείμενα: "Ἐτοι, ὁ Χριστὸς στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων δὲν είναι παρὰ ἕνας προνομιούχος ἀνθρωπός, ὅπωσδήποτε Υἱὸς Θεοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅμως ποὺ είναι καὶ ἄλλοι στὴν Π.Δ.

Στὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ. Παύλου ὁ Ἰησοῦς είναι ἀπλῶς ἕνας ἀκόμη ἀνθρωπός προνομιούχος, ποὺ ὁ Θεὸς τὸν προόρισε νὰ διδάξει καὶ νὰ σώσει τὸν κόσμο καὶ νὰ γίνει δικός του Υἱός, «ἴδιος νίός», ἀφοῦ θὰ ἔχει ἀναστῆσει τοὺς «τεθνηκότας» καὶ θὰ είναι «κύριος» τῆς ἀνθρωπότητας τὴν ὅποια ὀφείλει νὰ κρίνει. Ἀκόμη, είναι «πρωτότοκος τῆς κτίσεως», πάντα ὅμως κατώτερος τοῦ Πατρὸς Θεοῦ.

Στὴν Ἀποκάλυψη ὁ Ἰησοῦς, ὁ «ἀμνός», διακρίνεται πάντα βαθειὰ ἀπὸ τὸν Κύριο Θεό, Κύριο ὅλων, τοῦ ὅποιου είναι ὁ Υἱός, χωρὶς ὅμως ποτὲ νὰ ὀνομάζεται Θεός. Βέβαια ἐδῶ (κεφ. XIX, 13) ὁ Χριστός, μετὰ τὸν θρίαμβό του, λέγεται «Λόγος Θεοῦ», ἀλλὰ ἡ διάκριση μεταξὺ Θεοῦ - Ἰησοῦ ἡ ἀμνοῦ παραμένει ἔως τὸ τέλος.

Στὸ κατὰ ΙΩΑΝΝΗΝ *Εὐαγγέλιο*, ὁ Χριστὸς είναι ἐπιτέλους θεὸς καὶ ταυτίζεται μὲ τὸ θεῖο Πνεῦμα. Δὲν είναι ὅμως πάντα ἵσος πρὸς τὸν Πατέρα καὶ ἡ φύση τοῦ Ἀγ. Πνεύματος παραμένει ἀπόλυτα στὸ σκοτάδι. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἰωάννη.

Στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ. Πέτρου, ὁ Χριστὸς λέγεται Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ποτὲ δὲν καλεῖται τίποτε ἄλλο παρά «κύριος», πουθενά «θεός», οὔτε γίνεται λόγος γιὰ τὴν προύπαρξή του. Στὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου είναι συζητήσιμο ἀν θεωρεῖται Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰούδα.

Γιὰ τὸν Χριστὸ ως Υἱὸν Θεοῦ, βλ. Ἀπ. ΠΑΥΛΟΥ, *Πρὸς Κορ. ΙΕ' 12-17, Πρὸς Ρωμ. Α' 9, 45, Πρὸς Ἐφεσ. Α' 3, 5, 10, Πρὸς Τιμόθεον, Β' 5-10*. Γιὰ τὸν Χριστὸ ως πρωτότοκο τῆς κτίσεως, βλ. Ἀπ. ΠΑΥΛΟΥ, *Πρὸς Κολοσ. Α' 18*. Γιὰ τὸν Χριστὸ ως ὑποδεέστερο τοῦ Πατρός, βλ. Ἀπ. ΠΑΥΛΟΥ, *Πρὸς Φιλιπ. Β' 6-11, Πρὸς Κολοσ. Α' 19, Β' 9, Πρὸς Ἐφεσ. Β' 17-21, Α' Πρὸς Κορινθ. Γ', 23, ΙΑ' 3 καὶ ΙΕ' 28*.

14. *Κατὰ Κέλσου, Β' ΙΧ. Πβ. καὶ Ἀπ. ΠΑΥΛΟΥ, Α' Πρὸς Κορινθ. Α' 24*: «... Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν». Ὁπωσδήποτε δὲν λείπουν καὶ οἱ περιπτώσεις ὅπου δίδεται ἐμφαση στὸ γεγονός ὅτι ὁ Χριστὸς είναι ὑποδεέστερος τοῦ Πατρός, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸ Η' βιβλ. τοῦ *Κατὰ Κέλσου* (κεφ. XVIII), ὅπου ὅμως αὐτὸ λέγεται ως ἀπάντηση στὶς κατηγορίες τοῦ Κέλσου, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ προσπαθοῦν νὰ «αὐξήσουν» τὸν Χριστὸ ως στασιαστὴ καὶ ἀρχηγότη τους, μὴ σεβόμενοι τὸν Θεό.



Αύτὸν ἴσχύει κυρίως γιὰ τὸ ὕδαιπο ἀπολογητικὸν ἔργο ποὺ ἔγραψε κατὰ τοῦ πολὺ σημαντικοῦ φιλοσόφου Κέλσου¹⁵, (ὅταν δηλαδὴ εἶχαν προηγηθεῖ τὰ «Σχόλια» *Eἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον*, τὸ ὅποιο, ἀλληγορικὰ μάλιστα ἐρμηνευόμενο, παρέχει τὴν δυνατότητα γιὰ μιὰ διαφορετική, πιὸ ἔξυψωμένη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ). Ἡ καινοτομία αὐτὴ δὲν ἔξηγεῖται, οὔτε ὀφείλεται, σὲ παρερμηνεία τῆς Γραφῆς ἀπὸ μέρους τοῦ Ὁριγένη, ἐφόσον μάλιστα τὴν ἐπικαλεῖται συνεχῶς ἐρμηνεύοντάς την βέβαια ἀλληγορικά. Μία ἀπλῆ ἀνάγνωση τῶν ἐπιχειρημάτων ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Ὁριγένης στὸ *Κατὰ Κέλσου*, δείχνει ὅτι ἐδῶ σκέπτεται ως φιλόσοφος, χωρὶς αὐτὸν νὰ σημαίνει ὅτι ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν χριστιανικὴν δογματικὴν, οἵ δυσχέρειες τῆς ὅποιας τὸν προβληματίζουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ αὐθαιρετεῖ συχνά. Γενικὸ φιλοσοφικὸ ἀξίωμα γιὰ τὸν ὄρισμὸ τοῦ θείου εἶναι ὁ ὑπερβατικός, νοητός, ἀναλλοίωτος χαρακτήρας του, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴν κατανόησή του¹⁶, ἀλλ’ οὔτε τὴν συμμετοχή του στὰ τεκταινόμενα τοῦ κόσμου καὶ, πολὺ περισσότερο, ὅταν ἡ δράση του αὐτὴ περιγράφεται μὲ ἀνθρωπόμορφα στοιχεῖα. Σύμφωνα μὲ αὐτά, ὁ θεὸς δὲν εἶναι «λόγῳ» ἐφικτός, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ως «λόγος» νοεῖται ὁ λόγος τοῦ καθενός, ἐνδιάθετος ἢ προφορικός. Ἀκόμη ὁ θεός, ἔστω καὶ ἀν λέγεται στὴν Π.Δ. «πῦρ καταναλίσκον»¹⁷, αὐτὸν συμβαίνει κατὰ τὸν Ὁριγένη «τροπικῶς», δηλαδὴ μεταφορικά, γιὰ νὰ διαφοροποιηθεῖ ἔτσι ἡ «νοητὴ φύσις» του ἀπὸ τὰ συνήθη σωματικὰ ὄνόματα. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο δὲν πρέπει ὁ θεός νὰ νοεῖται ως σῶμα, οὔτε ὅταν λέγεται «πνεῦμα». Τὸ δυσκολότερο ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ θεοῦ τῆς Π.Δ. εἶναι ὁ ἀνθρωπομορ-

15. Γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Κέλσου βλ. ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, Ἀλέξανδρος (κεφ. LXI), ὁ ὅποιος ὑπῆρξε φίλος του καὶ τὸν περιγράφει ως σοφό, ἐραστὴ τῆς ἀλήθειας κ.ἄ. "Οσον ἀφορᾶ τὴν θέση τοῦ Κέλσου, τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἐθνικοῦ φιλοσόφου, στὸν μέσον πλατωνισμὸν δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκτιμηθεῖ. Καὶ μόνο ὅμως τὸ γεγονός ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά του προκάλεσαν σχεδὸν ἔπειτα ἀπὸ μισὸν αἰώνα τόση ταραχὴ στὸ φίλο καὶ μαθητὴ τοῦ Ὁριγένη, Ἀμβρόσιο, ὥστε νὰ τὸν προτρέψει στὴ συγγραφὴ τοῦ ὅμώνυμου ἔργου, ἀρκεῖ γιὰ νὰ σχηματίσουμε μία εἰκόνα — ἔστω καὶ ἀμυδρή — γ' αὐτόν. Τὸ βιβλίο τοῦ ΚΕΛΣΟΥ Ἀληθῆς Λόγος συμπεριελήφθηκε στὰ βιβλία ποὺ εἶχαν διαφύγει τὴν καταδίωξη ἐπὶ Μ. Κωνσταντίνου, τὸ 325 μ.Χ., καὶ καταστράφηκαν τὸ 449 μὲ τὰ διατάγματα τοῦ Θεοδόσιου Β' καὶ Βαλεντιανοῦ Β'. Γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ καὶ τὸ γενικότερο περιεχόμενό του, βλ. τὴν μελέτη τοῦ Michael FREDE, *Celsus Philosophus Platonicus, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Teil II, Band 36.7*, Berlin-N. York 1994, σσ. 5183-5213.

16. «Ἐπέκεινα δὲ πάντων τούτων τὸν Πατέρα αὐτοῦ καὶ Θεόν» (*Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ' LXII). Βλ. ἐπίσης *Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ' LXV, ὅπου ὁ Ὁριγένης συμφωνεῖ ὅτι πράγματι ὁ θεός δὲν εἶναι «λόγῳ ἐφικτός» σὲ μᾶς, ἀν ἐννοήσουμε ως λόγο τὸν δικό μας, εἴτε τὸν ἐνδιάθετο εἴτε τὸν προφορικό.

17. Ἐνθ' ἀν. ΣΤ' LXX.



φισμός του¹⁸. "Ετσι ὁ Ὁριγένης συμφωνεῖ μὲ τὸν Κέλσο ὅτι θὰ ἦταν ἄτοπο ὁ «πρῶτος» καὶ «μέγιστος» Θεὸς νὰ διατάξει νὰ γίνει αὐτὸ ἥ ἐκεῖνο, ὅπως ἔξι-σου ἄτοπο θὰ ἦταν νὰ εἴναι «αὐτουργός», ἅμεσος δηλαδὴ δημιουργὸς τοῦ κόσμου.

Κατὰ συνέπεια βασικό πρόβλημα παραμένει ἡ ἔξήγηση τοῦ κόσμου, ὁ ὅποιος δὲν εἶναι αἰώνιος ἀλλὰ δημιουργημένος. Η λύση τοῦ δεύτερου θεοῦ - δημιουργοῦ στὴν ὅποια καταφεύγει καὶ στὸ *Κατὰ Κέλσου* εἶναι προϊὸν μακρᾶς διεργασίας. Απλῶς στὸ ἔργο αὐτὸ ὁ Ὁριγένης υἱοθετεῖ ὄριστικὰ μία πρωτότυπη λύση, τὴ σύνδεση δηλαδὴ τῆς ψυχῆς τοῦ Χριστοῦ - Δημιουργοῦ μὲ τὸ θεό-Λόγο¹⁹. Λέει λοιπόν: γι' αὐτὸ ἀν πιστεύουμε σὲ δεύτερο θεό, πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι μὲ τὸ «δεύτερο θεό» δὲν ἔννοοῦμε τίποτα ἀλλο ἀπὸ τὴν ἀρετὴ ποὺ περιέχει ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὸν Λόγο ποὺ περιέχει ὅποιοδή-ποτε λόγο... τῶν ὄντων ποὺ ἔγιναν σύμφωνα μὲ τὴ φύση καὶ ὅτι αὐτὸς ὁ Λόγος κατοικοῦσε στὴν ψυχὴ τοῦ Ἰησοῦ... ἐνωμένος μὲ αὐτὴν σὲ στενότερη ἔνωση ἀπὸ ἐκείνην κάθε ἀλλης ψυχῆς, γιατὶ αὐτὸς μόνος ἦταν σὲ θέση νὰ ἔχει τὴν τελειότερη δυνατὴ «μετοχήν» τοῦ «αὐτολόγου» καὶ τῆς «αὐτοσο-φίας» καὶ τῆς «αὐτοδικαιοσύνης»²⁰. Μὲ τὸ εὗρημα αὐτό, τῆς σύνδεσης τῆς

18. Ὁ Ὁριγένης, ἀπαντώντας στὶς κατηγορίες τοῦ Κέλσου ὅτι «ἄτοπος εἴη Θεὸς ὁ πρῶτος καὶ ὁ μέγιστος κελεύων· γενέσθω τόδε...», ἔρμηνεύει τὴν πρόταση: «αὐτὸς εἴπε καὶ ἐγεν-νήθησαν αὐτὸς ἐνετεῖλατο καὶ ἐκτίσθησαν» ώς ἀπευθυνόμενη στὸν Υἱό-Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος εἶναι «προσεχῶς δημιουργὸς» καὶ αὐτουργὸς τοῦ κόσμου (*Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ' LX). Ἐξίσου κοινὴ ἀντίληψη εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐκφράζει ὁ Κέλσος σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι «οὐ θέμις τὸν πρῶτον Θεὸν κάμνειν οὔτε χειρουργεῖν οὔτε κελεύειν». Ὁ Ὁριγένης συμφωνεῖ ὅτι τὸ «κά-μνειν» ἀλλὰ καὶ τὸ «χειρουργεῖν» δὲν ἀρμόζει ὅχι μόνο στὸν πρῶτο ἀλλ' «οὐδὲ τὸν δεύτερον οὐδὲ ἀλλο τι τῶν θειοτέρων» (*Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ LXI). Λέγονται ὅμως «καταχρηστικῶς» ἢ «τρο-πικῶς», ὅπως καὶ οἱ στίχοι «ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (*Ψαλμοὶ* 18,2) καὶ «αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔστησαν τὸν οὐρανόν» (*Ψαλμοὶ* 101, 26). "Οπως λοιπὸν δὲν εἶναι ἄτοπο τὸ «χειρουργεῖν», σύμφωνα μὲ τὴν ἔρμηνεία αὐτὴν, ἔτσι δὲν εἶναι καὶ τὸ «κελεύειν», καθὼς καὶ ὁ, τιδήποτε ἀλλο περιγράφει τὸν θεὸ ώς ἔχοντα σωματικὰ μέλη, ὅπως «στόμα». Στὸ τελευταῖο στρέφεται ἡ πολεμικὴ τοῦ Κέλσου: «οὐδὲ στόμα αὐτῷ ἔστιν οὐδὲ φωνὴ», πράγμα μὲ τὸ ὅποιο συμφωνεῖ ὁ Ὁριγένης, ὑπενθυμίζοντας ὅτι «ἡ λεγόμενη φωνὴ Θεοῦ» «όρασθαι» λέγεται ἀπὸ τὸν λαὸ στὴν ἔξοδο (20, 18): «Πᾶς ὁ λαὸς ἔώρα τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ» (*Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ' LXII).

19. Βλ. I.N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Πλάτων, Πλωτῖνος, Ὁριγένης*, Ἀθῆναι 1959, σ. 74 κ.έπ.

20. "Ἐνθ' ἀν., Ε', XXXIX. Σχετικὰ μὲ τὴν ταύτιση Λόγου-Χριστοῦ, βλ. ἐπίσης, ἐνθ' ἀν., Β' IX: «... οὐ χωρίζοντες τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ. ἐν... γεγένηται πρὸς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα Ἰησοῦ». Ὁ Ὁριγένης χρησμοποιεῖ ώς ἐπιχείρημα ἐδῶ τὴ διδασκα-λία τοῦ Ἀπ. Παύλου (Α' *Πρὸς Κορινθ.* ΣΤ' 17), ὅτι «ὁ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἐν πνεῦμα ἐστί».

Σὲ ἄλλο σημεῖο πάλι ("Ἐνθ' ἀν., ΣΤ' XVIIIIL), ὁ Ὁριγένης χρησμοποιεῖ ἀναλογία: "Ετοι θεωρεῖ ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ταυτίζεται μὲ τὴν ἐκκλησία. "Οπως λοιπὸν ἡ ψυχὴ «ζωοποιεῖ» καὶ κινεῖ τὸ σῶμα, ἔτσι ἀκριβῶς ὁ «Λόγος - Χριστός» κινεῖ τὴν Ἐκκλησία —νοημένη ώς τὸ σῶμα του— καὶ καταλήγει ὅτι ἀν αὐτὸ τὸ παράδειγμα εἶναι σωστὸ τότε δὲν εἶναι καθόλου



ψυχῆς τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν Λόγο, δὲ Ὁριγένης προχωρεῖ σὲ μία τολμηρὴ ἐρμηνεία της «κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίας» καὶ ἐρμηνεύει τὴ Δημιουργία ώς ἐννόημα τοῦ Θεοῦ ἔξωτερικευόμενο πρὸς τὸν Υἱὸν (Θεό-Λόγο), ώς τὸν κατεξοχὴν «αὐτουργὸν» πρὸς τὸν ὃποιο ἀπευθύνθηκε ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ὅταν διέταξε, «γεννηθήτω φῶς» κλπ., καθὼς καὶ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον...»²¹. Ἡ ᾖδια θέση ἐπιβεβαιώνεται (πάντα κατὰ τὸν Ὁριγένη) καὶ ἀπὸ τοὺς Ψαλμούς²².

Ο Χριστός, νοημένος ώς Θεός-Λόγος, (ὁ ὃποιος ἐξ ὁρισμοῦ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ σῶμα), ἀποτελεῖ τὴν πιὸ κατάλληλη ἐνδιάμεση ὄντότητα, μεταξὺ νοητοῦ καὶ σωματιακοῦ, τὴ δεύτερη μετὰ τὸν Πατέρα αἵτια, τὸ «δι' οὐ»²³. Ἀνατρέχοντας τὰ «Σχόλια» εύρισκουμε τὴν ᾖδια ἔξηγηση πιὸ ἀνεπτυγμένη: «Ο Ὁριγένης χρειάζεται ἔνα «ύλικὸν» αἴτιο γιὰ νὰ γεφυρώσει τὴν ἀπόσταση μεταξὺ θεοῦ καὶ κόσμου²⁴ κι αὐτὸ δὲν εἶναι ἡ σοφία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι

δύσκολο νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ γενικὰ ὁ Ἰησοῦς «τῇ ἄκρᾳ... καὶ ἀνυπερβλήτῳ κοινωνίᾳ πρὸς τὸν αὐτολόγον», δὲν εἶναι κάτι τὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν «μονογενῆ» καὶ τὸν «πρωτότοκον» «πάσης κτίσεως».

21. Τούτῳ γάρ (sc. Ἰησοῦ), φαμὲν ἐν τῇ κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίᾳ προστάττοντα τὸν πατέρα εἰρηκέναι τὸ «γεννηθήτω φῶς» καὶ «γεννηθήτω στερέωμα» καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα προσέταξεν ὁ Θεός γενέσθαι καὶ τούτῳ εἰρηκέναι τὸ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα καὶ ὅμοίωσιν ἡμετέραν»: «προσταχθέντα δὲ τὸν λόγον πεποιηκέναι πάντα, ὅσα ὁ πατὴρ αὐτῷ ἐνετεῖλατο» (*Κατὰ Κέλσου*, Β' IX).

22. Μὲ ἀφετηρίᾳ τὸ κείμενο τῶν *Ψαλμῶν* (32,9 καὶ 148,5) ὃπου λέγεται «αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγεννήθησαν αὐτός ἐνετεῖλατο καὶ ἐκτίσθησαν», δὲ Ὁριγένης ἐπιχειρηματολογεῖ ώς ἐξῆς: ἂν ὁ Θεὸς διέταξε καὶ «ἐκτίσθη τὰ δημιουργήματα», ποιός θὰ ἦταν ἵκανὸς νὰ ἐκπληρώσει μία τόσο τεράστια «ἐντολήν» προερχόμενη ἀπὸ τὸν Πατέρα, παρὰ μόνο... αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ «ἔμψυχος Λόγος» καὶ ἡ «ἄληθεια», δηλαδὴ ὁ Χριστός (*Κατὰ Κέλσου*, Β' IX).

23. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπ. ΠΑΥΛΟ (*Πρὸς Ρωμ. ΙΑ'* 36) ἀπὸ τὸν Θεὸν προέρχονται ὅλα: «ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα». Ο Ὁριγένης θεωρεῖ τὸ «ἐξ αὐτοῦ» ώς τὴν «ἀρχήν» (τὸν θεό) τὸ «δι' αὐτοῦ», ώς τὴν «συνοχήν», δηλαδὴ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ «εἰς αὐτόν» ώς τὸ «τέλος», γιατὶ πράγματι ὁ Θεός δὲν εἶναι «ἐξ οὐδενός» (*Κατὰ Κέλσου*, ΣΤ' LXV). Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ δὲν εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιατὶ συνοψίζει τὸ κεφ. XVII (17) (18) (19) τοῦ Α' βιβλ. ἀπὸ τὰ «Σχόλια», στὰ ὃποια γίνεται διεξοδικὸς λόγος γιὰ τὰ εἶδη τῶν αἵτιων σὲ ἀριστοτελικὰ πλαίσια σκέψης.

Γιὰ τὰ ἀριστοτελικὰ στοιχεῖα στὸ ἔργο τοῦ Ὁριγένη βλ. G. BARDY (*Origène et l'aristotelisme*, Mélanges G. Glantz, Paris, σσ. 75-83), δὲ ὃποιος πιστεύει ὅτι ὁ Ὁριγένης δὲν ἔχει βαθειὰ γνώση τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ὅτι δὲν τρέφει συμπάθεια γι' αὐτόν. Ἀντίθετα, δὲ H. CROUZEL (ἐνθ' ἀν., σ. 34), πιστεύει ὅτι ὁ Ὁριγένης, παρότι συχνὰ καταφέρεται κατὰ τῶν περιπατητικῶν, ἔχει βαθειὰ γνώση τοῦ Ἀριστοτέλη, ἡ ὃποια ὀφείλεται, κατ' αὐτόν, στὸ μέσο πλατωνισμό.

24. Γιὰ τὸν Λόγο ώς τὴν ἔξωτερικὴ κατὰ κάποιο τρόπο ὅψη τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἐκείνης μὲ τὴν ὃποια ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν κόσμο, ώς ὁ πρῶτος δεσμὸς στὴν ἀλυσίδα μεταξὺ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, βλ. DENIS, ἐνθ' ἀν., σ. 9 κ.έ.



θεωρεῖται ἡ κατεξοχὴ συστατικὴ ἀρχή, ἀλλ’ ὁ Λόγος, γιατὶ αὐτὸς εὔρισκεται «πρὸς ἡμᾶς»²⁵. Ἀπὸ δὲ τι προηγήθηκε μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνει δὲ τὸ Ὁριγένης ὅταν συνέλαβε τὸν Χριστὸν ὡς Λόγον εἶχε καὶ ἄλλη ἐπιλογὴ, τὴν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ²⁶ (ἡ ὁποία συχνὰ θεωρεῖται κάτι ἀνάλογο μὲ τὸν «ἐνδιάθετο» λόγο τῶν Στωικῶν) καὶ μὲ τὴν ὁποία ἄλλωστε ταυτίζει συχνὰ τὸν Χριστὸν²⁷ στὸ ἔργο του αὐτό, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ στὸ μεταγενέστερο καὶ πιὸ ὠριμό, τὸ «Κατὰ Κέλσου»²⁸.

Τὸ δὲ ὅμως ἡ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ ὡς Λόγου ἀπὸ τὸν Ὁριγένη δὲν ὑπῆρξε ἡ ἀρχικὴ, φαίνεται ἀκόμη πιὸ καθαρὰ στὸ πρώιμο συστηματικό του ἔργο, *Περὶ Ἀρχῶν*. Συγκεκριμένα, στὸ ἔργο αὐτὸν ὁ Χριστὸς περιγράφεται ὡς νοῦς, ὁ ὁποῖος συναποτελεῖ μὲ ἄλλους νόες -τὸ σύνολο τῶν λογικῶν ὅντων - μιὰ ἐνότητα, «ἐνάδα», ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα «τῆς οὐσίας καὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας», ὡς πρὸς τὴν ἔνωσή της μὲ τὸ θεὸν καὶ ὡς πρὸς τὴν γνώσην. Τὸν Ὁριγένη δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἀπασχολεῖ στὸ στάδιο αὐτὸν τὸ πρόπος διαφοροποίησης τῶν «νόων», οἱ ὁποῖοι ὅμως διακρίνονται ἀργότερα, ὅταν μεταβληθοῦν («τροπή») σύμφωνα μὲ δὲ τοὺς ἀναλογεῖ («ροπή»), ἐνδυθοῦν μὲ σώματα καὶ ἀποκτήσουν ὄνόματα. Ἔτσι, δημιουργοῦνται τὰ οὐράνια θεῖα ὅντα (Χερουβείμ, ἀρχές, ἔξουσίες, κυριότητες, ἄγγελοι), τὰ οὐράνια σώματα, καθὼς καὶ τὰ ὅντα μὲ τὰ παχύτερα σώματα, δηλαδὴ οἱ ἀνθρωποι, ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες, τὰ ὅντα ποὺ ἔφθασαν στὰ ἄκρα τῆς κακίας. Ο νοῦς-Χριστὸς ὅμως, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὰ ἄλλα «λογικά», ἔμεινε στὴν ἴδια, ἀρχικὴ του κατάσταση, σὲ σχέση πρὸς τὸ θεό (χωρὶς δηλαδὴ νὰ ἀκολουθήσει τοὺς ἄλλους νόες στὴν πρὸς τὰ κάτω τροπή, οὔτε ἀσφαλῶς στὴν πρὸς τὰ ἐπάνω ἀνοδό τους). Η σύλληψη τοῦ Χριστοῦ ὡς καθαροῦ «νοός» καὶ κατὰ συνέπεια ἡ ὑπεροχὴ του ἐναντὶ ὅλων τῶν ἄλλων «λογικῶν»

25. Διττὴ δὲ ἡ ὡς μαθήσεως ἀρχὴ, ἡ μὲν τῇ φύσει ἡ δὲ ὡς πρὸς ἡμᾶς ὡς εἰ λέγοιμεν ἐπὶ Χριστοῦ, φύσει μὲν αὐτοῦ ἀρχὴ ἡ θεότης, πρὸς ἡμᾶς δὲ, ... ἡ ἀνθρωπότης αὐτοῦ, ... ἀρχὴν εἶναι μαθήσεως τῇ μὲν φύσει Χριστὸν καθ’ ὃ σοφία καὶ δύναμις Θεοῦ, πρὸς ἡμᾶς δὲ <τὸ> «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο», «ἴνα σκηνώσει ἐν ἡμῖν», «Σχόλια», Α' XVIII (20) καὶ XIX (22).

26. «... ὥσπερ κατὰ τοὺς ἀρχιτεκτονικοὺς τύπους οἰκοδομεῖται ἡ τεκταίνεται...οἰκία καὶ ναῦς ἀρχὴν... ἔχόντων τοὺς ἐν τῷ τεχνίτῃ τύπους καὶ λόγους», οὔτω τὰ σύμπαντα γεγονέναι κατὰ τοὺς ἐν τῇ σοφίᾳ προτρανθέντας ὑπὸ Θεοῦ τῶν ἐσομένων λόγους» («Σχόλια», Α' XIX (22)). Καὶ «τάχα σοφία ἔμενε μόνον ἡ καὶ λόγος...» («Σχόλια», Α' XX (22)).

27. «Δημιουργὸς γάρ πως ὁ Χριστὸς ἐστιν ὁ λέγει ὁ πατήρ: «Γεννηθήτω φῶς καὶ γεννηθήτω στερέωμα. Δημιουργὸς δὲ ὁ Χριστὸς ὡς ἀρχὴ, καθ’ ὃ σοφία ἐστί, τῷ σοφίᾳ εἶναι καλούμενος ἀρχὴ» («Σχόλια», Α' XIX (22)).

28. Ο Ὁριγένης ταυτίζει τὸν Χριστό, μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὴν σοφίαν, στηριζόμενος σὲ φράση τοῦ Ἀπ. Παύλου (Α' Πρὸς Κορινθίους, Α' 30): «ὅς ἐγεννήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ ἀγιασμὸς καὶ ἀπολύτωσις» (Κατὰ Κέλσου, Ε' IXV).



δντων, ἐπιτρέπει στὸν Ὁριγένη νὰ τὸν ἀναδεῖξει σὲ δημιουργὸ τῆς σωματιακῆς φύσης τους.

Ἡ ἔννοια αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ - «νοός» μαρτυρεῖ τὶς πραγματικὲς προθέσεις τοῦ συγγραφέα: μὲ τὸ νὰ συμπεριλαμβάνεται τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἀγίας Τριάδας στὴν κατηγορία τῶν «λογικῶν», ἀπὸ τὴν ὥποια προέρχονται ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα χάρη σὲ διαβαθμίσεις κατὰ τὴν πτώση τους, διατηρεῖται ὁ ἴδιόμορφος μονισμός του: ἡ θεότητα παραμένει ἡ μόνη πραγματικότητα, ἐνῷ οἱ ἐναλλασσόμενοι κόσμοι δὲν εἶναι παρὰ προσωρινὲς ἐκφάνσεις - τροπές, οἱ ὥποιες βέβαια διέπονται ἀπὸ νομοτέλεια καθαρὰ νοητικῆς ὑφῆς. Ὁ μονισμός του αὐτὸς δὲν ἔξηγεῖται ὅμως μὲ βάση τὴν ἀντίληψη τῶν μέσων πλατωνιστῶν γιὰ τὸν αἰσθητὸ κόσμο²⁹, ὁ ὥποιος εἶναι κατ’ αὐτοὺς πραγματικὸς καὶ μαρτυρεῖ μὲ τὴν τελειότητα τῆς γεωμετρικῆς μορφῆς του τὴ θεία νόηση. Ἀντίθετα, γιὰ τὸν Ὁριγένη τὸ αἰσθητὸ οὐσιαστικὰ χρησμεύει ὡς προσωρινὴ φυσικὴ πραγματικότητα, ἀπαραίτητη γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἰεράρχηση τῶν ὄντων (ἀρχάγγελοι, ἄγγελοι κ.ἄ.), ἀλλὰ κυρίως τὴν ὑπαρξὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ, σὲ ὅρους τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ὁριγένη, δὲν εἶναι παρὰ ἡ πτώση τῶν λογικῶν ὄντων, ἀπὸ νόες, σὲ ὄντα ποὺ λέγονται καὶ εἶναι ψυχὲς καὶ τὰ ὥποια θὰ ἐπανέλθουν στὴν ἀρχική τους κατάσταση, ἔπειτα ἀπὸ κάθαρση³⁰.

Ἐχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι ὅλος αὐτὸς ὁ κύκλος, χάρη στὸν ὥποιο δημιουργεῖται ὁ κόσμος, εἶναι οὐσιαστικὰ ἀποτέλεσμα θεοδικίας. Ὁμως ἀκόμη καὶ στὸ Α' Βιβλίο τοῦ *Περὶ Ἀρχῶν*, ὅπου ὁ κόσμος περιγράφεται πράγματι ὡς ἀποτέλεσμα ἀμαρτίας ἢ ὥποια προκλήθηκε ἔξαιτίας τοῦ ὅτι «ὁ διάβολος... ἡβουλήθη ἀντιστῆναι τῷ θεῷ», πάλι εἶναι καταφανῆς ἡ ἔλλειψη τόσο τῆς προπατορικῆς ὅσο καὶ τῆς ἀτομικῆς ἀμαρτίας (ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν «ἐπιψημένη»)· κυρίως ὅμως εἶναι καταφανῆς ἡ ἔλλειψη τῆς ἡθικῆς πτώσης καὶ τῆς συνεπακόλουθης ἡθικῆς λύτρωσης. Ἀλλωστε, παρὰ τὴ μνημόνευση ἐδῶ τοῦ διαβόλου, πάλι αὐτὸ ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἀμαρτία εἶναι ἡ «τροπὴ» τῶν καθαρῶν, προαιώνιων, μακαρίων ὄντων (δαιμόνων, ψυχῶν, ἄγγέλων) σὲ ἀκάθαρτα, δηλαδὴ σωματιακά. Ὑπάρχει ἀρκετὴ σύγχυση στὸ κείμενο αὐτό, ἀλλὰ τὸ γενικὸ πνεῦμα εἶναι ὅτι «οἱ πάνυ ἀμαρτήσαντες δαιμονες ἐγένοντο», «οἱ δὲ ἔτι ἔλαττον, ἄγγελοι» καὶ «ἀρχάγγελοι» καὶ «ὑπελείποντο αἱ

29. Ἡ σχετικὴ ἀνεξαρτησία του ἀπὸ τὸν πλατωνισμὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἀρνεῖται τὴν ἀνεξάρτητη ὑπαρξὴ τοῦ νοητοῦ κόσμου: *Περὶ Ἀρχῶν*, II 3.6: «Alienum est mundum incorporeum... in sola mentis fantasia vel cogitationum lubrico consistentem».

30. Ἡ κάθαρση αὐτὴ δὲν σχετίζεται μὲ τιμωρία, βασανιστήρια ἡ καὶ καταβιβασμὸ τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων σὲ ζῶα, ἀλλὰ μὲ ἀποβολὴ τῆς σωματικῆς τους φύσης καὶ τὴ συνεπακόλουθη ἐπάνοδό τους στὴν πρότερη τους κατάσταση: «εἰ δὲ τὰ ὑποτεταγμένα τῷ Χριστῷ ὑποταγήσεται ἐπὶ τέλει καὶ τῷ Θεῷ, πάντες ἀποθήσονται τὰ σώματα» (*Περὶ Ἀρχῶν*, Β', Γ').



ψυχαί», ἐνῶ στή συνέχεια γίνεται λόγος γιὰ τὸν κόσμο: «ἐποίησεν οὖν τὸν ὑπάρχοντα κόσμον καὶ τὴν ψυχὴν συνέδησε τῷ σώματι πρὸς κόλασιν». Ἀξιοπαρατήρητο ἀκόμη εἶναι ὅτι ἡ μετάβαση αὐτῇ τῶν ψυχῶν σὲ σώματα δὲν συνεπάγεται μία συνεχιζόμενη κάθοδο πρὸς τὸ χειρότερο³¹. Καὶ τὸ κυριώτερο, ἀφοῦ οἱ ψυχὲς ἔχουν καθαρθεῖ καὶ ἀναχθεῖ στήν προηγούμενή τους κατάσταση, ἡ ὅποια θὰ ὅφειλε νὰ ἀποτελεῖ τὴν τελική, προσθέτει ὅτι ἡ διεργασία αὐτῇ συνεχίζεται, πράγμα ποὺ προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη νέων κόσμων. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνει ἀμφιβολία ὅτι δὲν πρόκειται ἐδῶ μόνο για θεοδικία ἄλλὰ καὶ γιὰ κοσμογένεση, ἡ ὅποια ὀπωσδήποτε φέρει ἀφ' ἑαυτῆς τὸ κακό, μὲ τὴν ἔννοια ὅμως ὅτι εἶναι ὑλικὴ γένεση καὶ ὅχι κρίση, ὑπενθυμίζουμε τὴν ορητορικὴ ἐρώτηση τοῦ ἴδιου τοῦ Ὁριγένη, κατὰ πόσο δηλαδὴ τὸ «αἴτιον» τῆς σύστασης τοῦ κόσμου, «τοῦ ὑποστῆναι», δὲν εἶναι παρὰ «τὸ ποικίλον τῆς ἀποπτώσεως τῶν οὐχ ὁμοίων τῆς ἐνάδος ἀπορρεόντων». Ὁ ἀπότερος σκοπὸς ὅμως αὐτῆς τῆς «θεοδικίας» δὲν εἶναι νὰ ἐπαναφέρει ἀπλῶς τὰ ἐκπτωκότα ὄντα στήν πρότερή τους κατάσταση ἄλλὰ νὰ τὰ ἐνώσει μὲ τὸ θεῖο. Ἔτσι, ὅχι μόνο ὁ Χριστὸς-νοῦς, ὁ ὅποιος παρέμενε ἐνωμένος μὲ τὸ θεῖο καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ὑλικοῦ γίγνεσθαι, ἄλλὰ καὶ ὁ κόσμος, ὡς τὸ σύνολο τῶν σωματικῶν-πρώην λογικῶν-ὄντων, ἐπιστρέφει στὴ μία καὶ θεία οὐσία, μὲ τὴν ὅποια ἦταν ἀνέκαθεν ἐνωμένος³². Φυσικὰ ἡ θέση ὅτι ὁ Χριστὸς - δημιουργὸς τῶν σωμάτων τῶν λογικῶν φύσεων εἶναι καὶ παραμένει νοῦς, δηλαδὴ ἀσώματος, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ προσαρμοσθεῖ στὶς ἀξιώσεις γιὰ ἐνσαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπισθέντα Χριστό. Αὐτὸς ἐπιτυγχάνεται πολὺ πιὸ εὔκολα μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ ἔνα κοινὰ ἀποδεκτὸ ἐνδιάμεσο μεταξὺ θείου καὶ ἀνθρώπινου. Ἀλλωστε ὁ νοῦς παραπέμπει παραδοσιακὰ σὲ μία κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπέχουσα ἀπὸ τὰ σωματιακὰ πράγματα ὄντότητα· καὶ χωρὶς νὰ μπορεῖ βέβαια νὰ γίνει λόγος ἀκόμη ἐδῶ γιὰ κάτι τὸ ἐντελῶς ἀσώματο, ὁ νοῦς, ὡς ἡ σοφία οὐσιαστικὰ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁριστικὰ ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὴν ὕλη.

31. Ἡ πορεία πρὸς τὸ «κακόν», τὸν «ἔνυδρον» «βίον», λήγει κάποτε γιατὶ «ἡ τοῦ κακοῦ στάσις» δηλαδὴ τῆς πτώσης «πρὸς τὸ ἀλογωθῆναι», «ἀρχὴ τῆς κατ' ἀρετὴν ἐστίν ὁρμῆς». Συνεπῶς ἡ ψυχὴ θὰ ἀνέλθει ἀπὸ τὴν «ἀναισθητὸν ταύτην ζωὴν» (τῶν φυτῶν) «καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀποκαθίστασθαι (Περὶ Ἀρχῶν, Α', Η).

32. Κατὰ τοὺς A. H. ARMSTRONG καὶ R. M. MARKUS (*Christian Faith and Greek Philosophy*, London 1964, σ. 21) «τὸν 2ο καὶ 3ο αἰώνα ἡ ἔννοια ἐνὸς θεοῦ ποὺ κάνει τὰ πάντα στὸ σύμπαν, ὡς παντοδύναμος μονάρχης, δίνει τὴν θέση της σὲ μία ἰεραρχία θεοτήτων». Στὸ γενικὸ αὐτὸς πλαισίο ἀνήκει καὶ ὁ Ὁριγένης, ὁ ὅποιος πρέπει νὰ ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἰουδαικὴ ἔννοια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ - Μονάρχη, εἰσήγαγε ἔνα εἶδος ἰεραρχίας, ὅχι θεοτήτων ἄλλα λογικῶν ὄντων. Παρόλα αὐτὰ στὸν Ὁριγένη διατηρεῖται ἡ μοναδικότητα τοῦ ἐνὸς Θεοῦ, ἀφοῦ ἐν τέλει ὅλα ἀνάγονται σ' αὐτόν.



Ο «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ» ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΗ

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα τὸ *Περὶ Ἀρχῶν* δὲν μποροῦσε νὰ καλύψει τὸ χριστιανικὸ αἴτημα τῆς γέννησης τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα, καθὼς ἡ σχέση θεοῦ-ἀκίνητου νοός-Χριστοῦ εἶναι ἡ θεωρία καὶ ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ ὅχι ἡ ἐκπό-ρευση-γέννηση. Ἡταν φυσικὸ ἐπομένως γιὰ τὸν Ὁριγένη νὰ καταφύγει στὸν Χριστό-Λόγο, νοημένο ως δεύτερο θεό, ἔξισου ἰσχυρὸ μὲ τὸν Πατέρα ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ πραγματοποιήσει τὸ ἔργο τῆς δημιουργίας³³.

”Αννα ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ
(Αθῆναι)

33. Ὁ John M. RIST («Eros and Psyche», *Phænix*, Suppl. Vol. VI, Toronto 1964, σ. 313) διατείνεται ὅτι ἡ θεωρία τῶν χριστιανῶν γνωστικῶν χάρη στὴν ὁμοιότητά της μὲ τὸν παγανιστικὸ πλατωνισμὸ περιεῖχε μεγάλο κίνδυνο ὅπου περιέπεσε, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Ὁριγένης, ὁ ὅποιος ἔξισε τὸ πρόσωπο τῆς χριστιανικῆς τριάδος μὲ τὴ β' ὑπόσταση τοῦ νεοπλατωνισμοῦ... μὲ συνέπεια τὴν ὑπαγωγὴ του. Γιὰ τὸν Ὁριγένη, ὅπου ὁ Πατὴρ εἶναι «αὐτόθεος» ἢ «ὁ Θεός», ὁ Υἱός εἶναι «θεός» καὶ ὅπου ὁ Πατὴρ εἶναι «ἄναρχος ἀρχὴ», ὁ Υἱός εἶναι ὁ δεύτερος θεός. Καὶ κατὰ τὴ γνώμη μας ὁ Χριστὸς εἶναι πράγματι δεύτερος θεός, ὅχι ὅμως ως ὑποδεέστερος τοῦ Πατρός, ἀλλ' ἀντίθετα, ως ἔξυψωμένος, μέχρι τοῦ σημείου μάλιστα νὰ μὴ διακρίνεται ἀπὸ τὸν πρῶτο Θεό, παρὰ μόνο στὸ μέτρο ποὺ αὐτὸς εἶναι ἀπαραίτητο στὴ (χριστιανικὴ) ἔννοια τῆς ἐνσάρκωσης καὶ (τὴ φιλοσοφικὴ) τῆς συμμετοχῆς τοῦ θεοῦ στὴ δημιουργία: «... μὴ διαφέρειν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ' ἐν οὐ μόνον οὐσίᾳ ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῳ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους κατά τινας ἐπινοίας διαφόρους...» («Σχόλια», X 21). Καὶ ἀλλοῦ: «ὅντα δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα, ἐν δὲ τῇ ὄμονοίᾳ καὶ τῇ συμφωνίᾳ καὶ τῇ ταυτότητι τοῦ βουλήματος» (ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, *Eἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον*, XVII 14).

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸν Ὁριγένη ἡ λέξη γιὰ τὸ πρόσωπο εἶναι κοινῶς «ὑπόστασις», ἐνῶ γιὰ τὴ θεία φύση, εἶναι συχνά ἡ λέξη «οὐσία». Γιὰ τὶς διαφορές τῶν δύο αὐτῶν ὅρων, ἀλλὰ μὲ κάποιες ἐπιφυλάξεις ως πρὸς τὴν ἴστορία τῆς «μεταφορᾶς» τους στὴ λατινικὴ, βλ. Charles BIGG, *Ἐνθ' ἀν.*, σσ. 201-3.



ANNA ARAVANTINOY-ΜΠΟΥΡΛΟΥΑΝΗ

THE «SECOND GOD» IN THE PHILOSOPHICAL SYSTEM OF ORIGEN

PART ONE

Summary

In spite of the official theological thesis that according to Origen Jesus Christ is subordinate to God, the great philosopher-theologian often considers him as a very strong «second god» (a concept not to be met in the texts of the Old or New Testament) though of course he often emphasizes the essential differences between the two first persons of the Trinity and the priority of the Father-God. The adoption of this concept, as we shall attempt to show in this study, is dictated mainly by the need of a demiurgic principle (*causa efficiens*), endowed with some of the traditional qualifications as are wisdom or mind. This choice ensures that God will not directly participate in the creational process.

Anna ARAVANTINOU-BOURLOUYANNI

