

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν σχέση ποίησης καὶ τέχνης ὁ συγγραφέας συνοψίζει καὶ τὴν σχέση δημιουργοῦ καὶ μετέχοντος στὸ ἔργο τῆς τέχνης: «*Creo καὶ laetor ἀποκαλύπτονται ώς συμπληρωματικὰ κάθε ὑπαρξιακοῦ cogito καὶ χαράσσουν τὴν αἰσθητικὴν περιπέτειαν τῆς συνείδησης.*

Ἡ θαυμάσια γλώσσα, συχνὰ ποιητικὴ σὲ ρυθμὸν ἐνὸς μουσικοῦ crescendo, μὲ ἐκπληκτικὴ καθαρότητα, στὴν Ἑλληνικὴν της, θά ἔλεγα, ποιότητα ώς σύδετης μὲ τὸ νόημα, καὶ ὁ χείμαρρος τῶν ἴδεῶν ποὺ σὲ κάθε μελέτημα κρατοῦν ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον, συνιστοῦν τὰ γνωρίσματα τῶν δοκιμίων τοῦ τρίτομου αὐτοῦ ἔργου τοῦ ὅποιου τὸ βεληνεκὲς εἶναι βαθύτατα ἀνθρωπιστικὸ καὶ καθοδηγητικό: μιὰ ὁρμὴ τραγικῆς καθαρότητος τῆς συνείδησης, ὅχι δι’ ἐλέου καὶ πάθους, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἥθους τῆς φιλοσοφίας, εἶναι τὸ γόνυμο πνευματικὸ κέρδος τοῦ ἀναγνώστη.

Αννα ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ

Martin HEIDEGGER, *Les concepts fondamentaux de la Métaphysique: monde - finitude - solitude*, *Oeuvres Complètes*, vol. 29/30, Gallimard 1992/(*Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt - Endlichkeit - Einsamkeit*, Klostermann, 1983/ Οἱ θεμελιώδεις ἔννοιες τῆς Μεταφυσικῆς: κόσμος - περατότης - μοναξιά).

«Ἡ Μεταφυσικὴ ἔχει ἀποσυρθεῖ καὶ ἀποσύρεται διαρκῶς στὸ σκότος τῆς ἀνθρώπινης οὐσίας. Τὸ ἐρώτημά μας: «Τί εἶναι ἡ Μεταφυσική;» ἔδωσε τὴν θέση του στὸ ἐρώτημα: «Τί εἶναι ὁ ἀνθρωπός;». Σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἐλάχιστα ἔχουμε βρεῖ μιὰν ἀπάντηση. Θέτουμε ξανὰ τὴν ἐρώτηση: «Τί εἶναι ὁ ἀνθρωπός;». Υπέρβαση, πορεία πρὸς μία κατεύθυνση, καταγίδα ποὺ ξεχύνεται στὸν πλανήτη μας, ἐπιστροφὴ ἡ μήπως ἀποστροφὴ γιὰ τοὺς θεούς; Δὲν τὸ γνωρίζουμε. Ἐχουμε δεῖ δῆμος ὅτι μέσα σ’ αὐτὴν τὴν αἰνιγματικὴν οὐσίαν ἐπισυμβαίνει ἡ φιλοσοφία...».

(*Die Grundbegriffe...*, s. 10 / *Les Concepts...*, p. 24)¹

Τὸ κείμενο ποὺ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς πραγμάτευσής μας εἶναι ἡ καταγραφὴ μιᾶς σειρᾶς παραδόσεων τοῦ Martin Heidegger στὸ Freiburg-in-Breisgau κατὰ τὸ χειμερινὸν ἔξάμηνο 1929/30. Ἡ σημασία του εἶναι πρωτεύουσα στὸ μέτρο ποὺ τοποθετεῖται σὲ μιὰν ἀποφασιστικὴ στιγμὴ τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ στοχαστῆ καὶ μαρτυρεῖ μιὰ πρόδηλη συγγένεια μὲ ἄλλα κείμενα τῆς ἴδιας περιόδου. Ἐπίσης, πραγματοποιεῖ τὴν συστηματικὴ θεώρηση θεματικῶν ποὺ εἶχαν διακηρυχθεῖ ἡ εἶχαν πλημμελῶς ἀναπτυχθεῖ

1. Οἱ σημειώσεις παραπέμπουν κατ’ ἀρχὴν στὸ γερμανικὸ πρωτότυπο καὶ κατὰ δεύτερο λόγο στὴ γαλλικὴ μετάφραση ἀπ’ ὅπου κυρίως ἐφορμᾶται ἡ παρουσίασή μας.



ἀλλοῦ². Ο πλοῦτος τῶν ὑπὸ μελέτη θεμάτων, ὁ ἔκτενής καὶ γλαφυρὸς λόγος ποὺ βρίθει παραδειγμάτων καὶ συνοπτικῶν ἀνακεφαλαιώσεων, ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐνὸς ὕφους διαφορετικοῦ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ *Eīnai kai Xρόνος*, λιγότερο τεχνικοῦ καὶ περισσότερο προσανατολισμένου πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς προφορικῆς κατανόησης. Οἱ ἀρετὲς αὐτὲς καθιστοῦν τὴ μετάφρασή του στὴ γλώσσα μας ἐπιτακτική, ἔστω κι ἂν ὁ ὄγκος τοῦ κειμένου ἐνθαρρύνει μία μερικὴ μεταφραστικὴ ἀπόπειρα. Η διάκριση σὲ τοία κύρια μέρη ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ φιλόσοφο: προκαταρκτικὴ θεώρηση —ἀφύπνιση τοῦ θεμελιώδους θυμικοῦ τόνου τοῦ φιλοσοφεῖν— καθαυτὸ προβληματισμὸς τῶν ἐννοιῶν μὲ ἀφετηρία τὸν θυμικὸ τόνο τῆς ἀνίας (*Langeweile, ennui*)³.

Στὴν προκαταρκτικὴ θεώρηση, ὁ φιλόσοφος ἐπιχειρεῖ μία συστηματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ πρώτου μέρους τοῦ τίτλου, ἵδιαιτέρως τοῦ ὄρου «μεταφυσική» καὶ τῆς καταλληλότητάς του στὸ πλαίσιο τῆς παρούσας ἔρευνας⁴. Δὲν

2. Πρόκειται καταρχὴν γιὰ τὴν προβληματικὴ ποὺ ἀφορᾶ στὴν οὐσία τῆς ζωῆς, γιὰ τὴν ὅποια ἀναφέρεται στὸ *Eīnai kai χρόνος*, Δωδώνη, 1985: «μόνο μὲ προσανατολισμὸ πρὸς τὴν ἔτοι νοούμενη ὄντολογικὴ δομὴ μπορεῖ νὰ ἐπιχειρηθεῖ μὲ τρόπο στερητικό, ἔνας ἀπριορικὸς καθορισμὸς τῆς σύστασης τοῦ *Eīnai tῆς ζωῆς...*» (παρ. 12, σελ. 109). Η ἀνάλυση ὅμως αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πραγμάτευσης στὸ ἔργο τοῦ 1927.

Τὴν προσπάθεια συμπληρωματικῆς ἀναφορᾶς μαρτυροῦν ἐπίσης, καταρχὴν, ἡ πραγμάτευση τοῦ θυμικοῦ τόνου τῆς ἀνίας («Τὶ εἶναι ἡ Μεταφυσική;», 1929, γαλλ. μτφρ. στὸ *Questions I/II*, Gallimard, 1968, pp. 56-57) καθὼς καὶ ἡ δεύτερη κατὰ συνέχεια ἐπεξεργασία τῆς ἐννοιας τοῦ κόσμου μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τοῦ *Eīnai kai Xρόνος* («Περὶ τῆς οὐσίας τοῦ θεμελίου ἡ τοῦ «λόγου», 1929, *ibid*).

3. Υίοθετοῦμε ἐδῶ τὴν προτεινόμενη ἀπὸ τὸν Βαγγέλη Μπιτσώρη μετάφραση τοῦ ὄρου *Stimmung* (γαλλικὴ μετάφραση: “tonalité fondamentale”) στὸ *Tὶ εἶναι φιλοσοφία;*, ‘Ορολόγιο, ’Αγρα, 1986, σελ. 282. Ἀπὸ τὶς τρεῖς ἐννοιες ποὺ προτείνονται γιὰ ἀνάλυση, μονάχα αὐτὴ τοῦ κόσμου θὰ βρεῖ τὴν πλήρη ἐκδίπλωση τῆς στὸ δεύτερο μέρος τῶν παραδόσεων.

‘Ενδιαφέρουσα εἶναι ἐδῶ ἡ ἀντιστροφὴ τῆς θεματικῆς σειρᾶς τοῦ *Eīnai kai χρόνος*. Η ἀνάλυση ἔκει ἀρχίζει ἀπὸ τὸ «μέσα-στὸν-χρόνο-*Eīnai*» ὡς θεμελιώδης δομὴ τοῦ *Dasein* καὶ μόνο σὲ μὰ δεύτερη φάση ἔξετάζεται τὸ θέμα «*Dasein* καὶ χρονικότητα», ὅπου κυρίαρχη θέση ἔχουν τὰ ἐρωτήματα τῆς στιγμῆς (*Augenblick*) καὶ τῆς προλαβαίνουσας ἀποφασιστικότητας (*vorlaufende Entschlossenheit*). Ἀντιθέτως, στὸ παρὸν κείμενο αὐτὲς ἐντάσσονται στὸ πρῶτο μέρος, στὴν ἀνάλυση τοῦ θυμικοῦ τόνου τῆς ἀνίας.

4. Η περίοδος αὐτὴ τῆς «κατὰ μέτωπον» ἀντιμετώπισης τῆς Μεταφυσικῆς τοποθετεῖται ἀπὸ τὸν Jean Greisch ἀμέσως μετὰ τὰ Θεμελιώδη *Προβλήματα τῆς Φαινομενολογίας* (1927) καὶ ἐντάσσεται σὲ μὰ ἀπόπειρα ἀπεγκλωβισμοῦ τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τὴν μεταφυσικὴ «οὐδετερότητα» τῆς Υπαρξιακῆς Ἀναλυτικῆς (Martin Heidegger: *Tὰ θεμελιώδη μεταφυσικὰ ἀξιώματα τῆς Λογικῆς μὲ ἀφετηρία τὸν Leibniz*, GA 26, σσ. 171, 181). Η προβληματικὴ μᾶς «Μεταφυσικῆς τοῦ *Dasein*» ἀποτελεῖ κύριο μέλημά του στὸ ‘*O Kant καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Μεταφυσικῆς* (1929). Αργότερα, περὶ τὸ 1936, ἡ σκέψη τοῦ Ereignis θὰ ὀδηγήσει σὲ μὰ σταδιακὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ



μποροῦμε νὰ συλλάβουμε τὸν ὅδο, παρὰ μόνο στὴ βάση τῆς προκατανόησης τῆς οὐσίας τῆς φιλοσοφίας, θεωρούμενης ως αὐτόνομης καὶ ἔσχατης (S. 3 / p. 17). Προκειμένου νὰ ἀποδεῖξει αὐτό, ὁ Heidegger εἰσάγει δύο κριτήρια. Τὸ πρῶτο, ὁρίζει τὴν φιλοσοφία μὲ τρόπο θετικὸ ώς «νοσταλγία» (*Heimweh / mal du pays*), μὲ ἀφετηρία τὸν ποιητικὸ λόγο τοῦ Novalis⁵. Τὸ δεύτερο, ὁρίζει τὴν φιλοσοφία κατ’ ἀντιπαράθεση πρὸς τὴν ἐπιστήμη, τὶς κοσμοθεάσεις (*Weltanschauungen*)⁶, καθὼς καὶ τὴν τέχνη καὶ τὴν θρησκεία (παρ. 3-4) - παρεκκλίσεις ποὺ ὀδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδα (*Holzwege*: S. 11 / p. 25) κάθε προσπάθεια ὁρισμοῦ τῆς οὐσίας τῆς φιλοσοφίας⁷, ὁ ὅποιος δὲ λαμβάνει ὑπόψιν του τὴν θεμελιώδη ἀμφισημία κι αὐτονομία της. «Ἡ φιλοσοφία εἶναι τὸ ἀντίθετο κάθε ἐφησυχασμοῦ καὶ σιγουριᾶς. Εἶναι ὁ ἀνεμοστρόβιλος μέσα στὸν ὅποιο ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται ἵλιγγιωδῶς, ἔως ὃτου νὰ κατανοήσει τὸ Dasein μὲ ἀφετηρία τὸν ἑαυτό του καὶ χωρὶς καμία φαντασμαγορία... Αὐτὸ τὸ ἔσχατο καὶ ἀκραῖο «κάτι» εἶναι ὅ,τι ὑπάρχει τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ λιγότερο σίγουρο...» (S. 28-29 / p. 42). Συνεπῶς, αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι ἡ ἀπόσπαση τῆς Μεταφυσικῆς ἀπὸ τὴν περιοριστικὴ θεώρησή της ώς ἐνὸς κλάδου τῆς φιλοσοφίας: «δὲν ἀποκτοῦμε τὴν ἐμπειρία αὐτοῦ ποὺ εἶναι ἡ Μεταφυσικὴ καθαυτή, ἐὰν δὲν τὸ ξέρουμε ἥδη» (S. 5 / p. 19), πράγμα ποὺ μᾶς κάνει νὰ «βρεθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καθ’ ὅδὸν καὶ νὰ κοιτάξουμε τὴν

τὴν μεταφυσική, ἀπομάκρυνση ποὺ θὰ πάρει τὴν μορφὴ τοῦ «ἐπίδικου» μὲ τὸν F. Nietzsche (J. GREISCH: «Looking metaphysics in the face», στὸ *Martin Heidegger-Critical Assessments*, vol. I, Routledge, 1992, σελ. 335-339).

5. Πρόκειται γιὰ τὸ συναίσθημα τῆς «ἀνεστιότητας» ποὺ βρίσκεται στὴν οὐσία τοῦ θυμικοῦ τόνου τῆς ἀγωνίας στὸ *Eίναι καὶ χρόνος* (παρ. 40, μν. ἔργ., σ. 304). Εἶναι σημαντικὴ ἐδῶ ἡ ἀναφορά στὸν ποιητικὸ λόγο, τοῦ ὅποιου μαρτυρεῖται ἡ συγγένεια μὲ τὴν φιλοσοφία.

6. Μία πρώτη συστηματικὴ κριτικὴ τῆς «Φιλοσοφίας τῶν κοσμοθεάσεων» βρίσκουμε στὰ γραπτὰ τοῦ Μαρβούργου: *Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks*, 1920, GA 59, καὶ κυρίως στὸ *Zur Bestimmung der Philosophie. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem*, 1919, GA 56/57.

7. Η πραγμάτευση τῶν θεμάτων διαπνέεται ἀπὸ τὸ φαινομενολογικὸ πρόταγμα τῆς διερεύνησης τῆς οὐσίας: «Ἐὰν ἡ φιλοσοφία εἶναι γνώση τῆς οὐσίας — καὶ αὐτὸ εἶναι ὑπὸ μὰ ἔννοια — ἡ δυνατότητά της θεμελιώνεται κατὰ τρόπο ἀποφασιστικὸ πάνω στὴν οὐσιαστικότητα τῶν ἐρωτήσεων καὶ στὴ δύναμη τοῦ ἐρωτήματος περὶ τῆς οὐσίας. Δὲν πρόκειται διόλου γιὰ ἔνα θέμα μεθόδου. Εἶναι θέμα ἐνεργοποίησης τῆς φιλοσοφικῆς ὑπαρξῆς. Ἡ διάσταση ὅπου μπορεῖ νὰ ἀποφασισθεῖ ἐὰν αὐτές οἱ ἐρωτήσεις εἶναι οὐσιώδεις ἡ ὅχι κεῖται μέσα στὸ ἴδιο τὸ φιλοσοφεῖν» (S. 231 / p. 233). Ἡ μνεία τοῦ Husserl δὲν εἶναι τυχαία σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο (S. 338 / p. 339). Ἐντούτοις, ἡ μέριμνά του δὲν εἶναι «ἀμιγῶς» φαινομενολογική, ἐφόσον ἡ ἰστορικότητα τῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης θεωρούμενης ως «ἐπισυμβάν» (*Geschehen*) ἔχει βαρύνουσα σημασία ἐδῶ (S. 259 / p. 263, S. 506 / p. 501, S. 511 / p. 506).



Μεταφυσική κατὰ πρόσωπο» (“der Metaphysik ins Sicht zu sehen”) γιὰ νὰ μὴν τὴν ἔαναχάσουμε ἀπὸ τὰ μάτια μας» (αὐτόθι). Ἐπιβάλλεται συνεπῶς νὰ διαπιστώσουμε «ἔὰν δοκιμάζουμε τὴ δύναμη τῆς ἀπελευθέρωσης, δηλαδὴ ἔὰν εἴμαστε σὲ θέση νὰ πυροδοτήσουμε τὴν δύναμη ποὺ περιέχεται σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα ώς τέτοια» (S. 253 / p. 257) καὶ νὰ δεσμευτοῦμε σὲ μὰ ἐρωτηματοθεσία μὲ ἀφετηρία τὴν «ζῶσα προβληματικὴ τῆς Μεταφυσικῆς» (S. 60 / p. 70) ποὺ ἀφορᾶ τὸ ἀνθρώπινο Dasein: «ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι μὰ ἐρωτηματοθεσία ὅπου προτιθέμεθα νὰ θέσουμε ἐρωτήματα στὸ ὄν καθ' ὄλοκληρία καὶ ὅπου διερωτώμεθα κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ώς αὐτοὶ ποὺ ἐρωτᾶμε ἀποτελοῦμε μέρος τοῦ ἐρωτήματος, τιθέμεθα οἱ ἴδιοι ὑπὸ ἐρώτηση» (S. 13 / p. 27). Μὲ ἀφετηρία τὴν «συμπεριληπτικὴ» (inbegriffliche / inclusive) φύση τῆς Μεταφυσικῆς, ὁ Heidegger καταλήγει ὅτι: «ἡ φιλοσοφικὴ ἔννοια εἶναι μὰ ἐπίθεση (Angriff) στὸν ἀνθρωπὸ, κυρίως στὸν ἀνθρωπὸ στὴν ὄλοτητά του, ὁ ὅποιος, ἐκδιωγμένος ἀπὸ τὴν καθημερινότητά του, φέρεται πρὸς τὸ θεμέλιο τῶν πραγμάτων. Αὐτὸς ὅμως ποὺ ἐπιτίθεται δὲν εἶναι τὸ ἀμφίβιο ὑποκείμενο ποὺ συναντᾶ κανεὶς καθημερινὰ μέσα στὴν μακαριότητα τῆς γνώσης. Πρόκειται γιὰ τὸ Dasein τοῦ ἀνθρώπου τὸ ὅποιο μέσα στὸ φιλοσοφεῖν, κατευθύνει τὴν ἐπίθεση πρὸς τὸν ἀνθρωπὸ...» (S. 31 / p. 44). Ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ὅρου «Μεταφυσικὴ» στὴν ἱστορία του (παρ. 7-14) —ώς ἔνας ἀκόμη τρόπος μελέτης τοῦ περιεχομένου του— δὲν ἔχει τὸν χαρακτήρα μᾶς «ἱστορικῆς» (historisch) θεώρησής της ἀλλὰ ἐμπλέκεται στὴν ἀπόπειρα συσχετισμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου Dasein μὲ αὐτήν. Στὴ βαθύτερη διαπλοκὴ τῆς Μεταφυσικῆς μὲ τὸ ἀνθρώπινο Dasein ὀφείλεται ἐπίσης ἡ ἀναγκαιότητα ἀφύπνισης ἐνὸς θυμικοῦ τόνου, στὸ μέτρο ποὺ «πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ ἀναδυθοῦν αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μέσα στὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὴ δυνατότητά τους μὲ ἀφετηρία μιὰ διάθεση, ἔναν θεμελιώδη θυμικὸ τόνο καὶ πρέπει νὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε μέσα στὴν αὐτονομία καὶ τὴν μὴ ἀμφισημία τους...» (S. 87 / p. 94). Μὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα διανοίγεται τὸ πεδίο μελέτης τοῦ πρώτου μέρους τῶν παραδόσεων.

Ἡ κατάσταση τῆς ἀφύπνισης τοῦ θεμελιώδους θυμικοῦ τόνου μαρτυρεῖ ἀκριβῶς τὴν ἴδιοτυπία του ἀπέναντι σὲ κάθε ἀπόπειρα διαπίστωσης, ἀναπαράστασης, ἔξαντικεψενίκευσης ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν παραδοσιακὸ προσδιορισμὸ τῆς οὐσίας τῶν συναισθημάτων (S. 89-103 / pp. 97-110). Ὁ θυμικὸς τόνος δὲν ἀνάγεται στὴν «ἐσωτερικότητα» ἐνὸς συναισθήματος, οὔτε στὴν ὑπαρξὴ ἐνὸς πράγματος-αἰτία (S. 100 / p. 107, S. 124 / p. 131, *Eīnai kai χρόνος*, σ. 181)— στοιχεῖα τοῦ παραδοσιακοῦ δρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ώς «ζῶν λόγον ἔχον» (Ss. 99-102 / pp. 103-106). Ἡ ἀφύπνιση ώς ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξὺ ὑπαρξῆς κι ἀνυπαρξίας τοῦ θυμικοῦ τόνου δὲν μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ στὴν προβληματικὴ συνείδηση - ἀσυνείδητο στὴν Ψυχολογία καὶ



τὴν Ψυχανάλυση⁸, στὸ βαθμὸ ποὺ τόσο τὸ «έδωνά» ὅσο καὶ τὸ «ὄχι-έδωνά» εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς προχειρότητας (Vorhan-denheit). Ἀντιθέτως, «κατὰ κάποιο τρόπο, ὁ θυμικὸς τόνος εἶναι καὶ δὲν εἶναι «έδωνά». Τὸ «εἶναι σὲ ἀπόσταση» (das Wegsein / l'être au loin), ἡ ἀπουσία ὑπὸ διάφορες μορφές, δὲν εἶναι τὸ ἀποκλειστικὸ ἀντίθετο τοῦ Dasein. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει: κάθε «εἶναι σὲ ἀπόσταση» προϋποθέτει τὸ Dasein. Πρέπει νὰ εἴμαστε τὸ «έδωνά» γιὰ νὰ «εἴμαστε σὲ ἀπόσταση»... Τὸ ἀφυπνίζειν εἶναι «ἡ ἄφεση τοῦ θυμικοῦ τόνου στὸ νὰ εἶναι τέτοιος ποὺ ὀφεύλει νὰ εἶναι...» (S. 98 / p. 105). Κατὰ συνέπειαν, τὸ πρόβλημα ποὺ τίθεται εἶναι ποιὸς θυμικὸς τόνος πρέπει νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ πρὸς ποιὰ κατεύθυνση (S. 91 / p. 99). Υἱοθετώντας καὶ πάλι τὴ συγκριτικὴ μέθοδο καὶ στὴ βάση τοῦ δρισμοῦ ποὺ ἔχει ως ἀφετηρία τὸ «σύγχρονο Dasein» (das heutige Dasein)⁹, ὁ Heidegger ἀσκεῖ μιὰ δρψεία κριτικὴ στοὺς βασικοὺς ἐκπροσώπους τῆς λεγόμενης «φιλοσοφίας τῆς κουλτούρας»¹⁰ οἱ ὅποιοι ἔρμηνεύουν τὰ κακῶς κείμενα τῆς ἐποχῆς τους μὲ ὅρους ἀντίθεσης ζωῆς-πνεύματος— κάτι ποὺ ἀποτελεῖ κατ’ αὐτὸν παρερμηνεία τῆς νιτσεϊκῆς ἀντίθεσης διονυσιακοῦ-ἀπολλώνειου (Ss. 103-116 / pp. 110-118). Κατὰ παρόμοιο τρόπο, στηλιτεύεται κι ἡ φιλοσοφία τῶν συμβολικῶν μορφῶν τοῦ E. Cassirer. Κατὰ συνέπεια, ἡ «βαθειὰ ἀνία» ἐπιβάλλεται ως ὁ λανθάνων θυμικὸς τόνος σ’ αὐτὲς τὶς ἔρμηνευτικὲς ἀπόπειρες τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ (παρ. 37-38).

Ἡ διάκριση τῶν τριῶν μορφῶν τοῦ θυμικοῦ τόνου τῆς ἀνίας — διάκριση ποὺ ἀπτεται τοῦ βαθμοῦ ἐμβάθυνσης τοῦ οἰζώματος τῆς ἀνίας μέσα στὸ ἀνθρώπινο Dasein μὲ τρόπο πιὸ πρωτογενή (S. 162 / p. 167)¹¹ — γίνεται βάσει δύο κριτηρίων: τὴν κατάσταση τῆς ἐκκένωσης (Leergelassenheit / l'état d'être laissé vide) καὶ αὐτῆς τῆς ἐπιβράδυνσης (Hingehaltenheit / l'état d'être

8. Ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ λιγότερο ἡ περισσότερο προφανεῖς νύξεις τοῦ Heidegger στὴν θεωρία περὶ ὕπνου καὶ ἀσυνείδητου στὸν Freud (S. 91 / pp. 89-100).

9. «... ἀναρωτηθήκαμε ἐάν ὁ ἀνθρωπὸς τοῦ σῆμερα ἔχει γίνει ἀνιαρός γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτό του, κι ἐάν ἡ βαθειὰ ἀνία εἶναι ὁ θεμελιώδης θυμικὸς τόνος τοῦ σύγχρονου Dasein» (S. 200 / p. 203· S. 101 / p. 107).

10. Πρόκειται γιὰ τοὺς O. Spengler, L. Klages, M. Scheler, Z. Ziegler. Μία πρώτη κριτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς Kulturphilosophie βρίσκουμε στὰ γραπτὰ τοῦ Μαρβούργου (Ἄπαντα, τόμοι 59, 61, 63).

11. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ «άνούσιο» στὸ «ούσιωδες», ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπιπόλαιες στὴν βαθύτερη μορφὴ ἀνίας (S. 122 / p. 129) δοῖται μιὰ σχέση ἀνάλογη αὐτῆς ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ αὐθεντικότητας καὶ ἀναυθεντικότητας στὸ *Eīnai καὶ χρόνος* (μν. ἔργ., σ. 86). «Οσον ἀφορᾶ τὴν σχέση τῆς ἀνίας μὲ τὸ Μηδέν: «Τί εἶναι Μεταφυσική?», *Questions I* (μν. ἔργ., p. 56). Σχετικὰ μὲ τὴν προσέγγιση τῆς ἀνίας σ’ αὐτὴ τὴ διάλεξη τοῦ 1929, παραπέμπουμε στὸ ἀριθμὸ τοῦ J.-L. MARISON, *L'angoisse et l'ennui: pour interpréter: «Was ist Metaphysik?» Archives de Philosophie*, 43, 1980, pp. 121-146.



trainé en longueur). Αύτὸ ποὺ θὰ καταδειχθεῖ ως βαθύτερη οὐσία τῆς ἀνίας εἶναι ὁ χρόνος: «αὐτὴ ἡ παρενόχληση ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὸν χρόνο μέσα στὴν ἀνία εἶναι μιὰ ἴδιαίτερη πίεση τῆς δύναμης τοῦ χρόνου αὐτοῦ, τοῦ χρόνου μὲ τὸν ὅποιο εἴμαστε συνδεδεμένοι ... Συνεπῶς, τὸ γεγονός ὅτι ἀνιοῦμε καὶ ἡ ἀνία ἐν γένει εἶναι, καθὼς φαίνεται, θεμελιωμένα στὴν αἰνιγματικὴ οὐσία τοῦ χρόνου» (S. 149 / p. 154). Ὁ χρόνος ὅμως ἄπτεται ἄμεσα τοῦ ἀνθρώπινου Dasein. Αὐτὴ ἡ ἐνδότερη σύνδεση τοῦ θεμελιώδους θυμικοῦ τόνου μὲ τὸ ἀνθρώπινο Dasein γίνεται πρόδηλη στὴν τρίτη μορφὴ ἀνίας, στὴν «ἀνία καθαυτή», ἡ ὅποια εἶναι πηγὴ τῶν δύο προηγούμενων μορφῶν (παρ. 31-36): τὰ συνιστῶντα στοιχεῖα τῆς εἶναι, ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, ὁ «ὅριζοντας» τοῦ χρόνου ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Dasein μὲ τὰ ὄντα, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ «αἰχμὴ» τῆς στιγμῆς ποὺ ὠθεῖ τὸ Dasein στὴν ἄρνηση τῶν ὄντων — στάση ποὺ ὁ Heidegger ὅριζει ως «ἀποφασιστικότητα» (Entschlossenheit)¹². Ἡ ἐνότητα τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ χρόνου (S. 227 / p. 226). Ἔχοντας θεμελιώσει τὴν χρονικότητα τῆς ἀνίας στὴν χρονικότητα τοῦ ἀνθρώπινου Dasein, ὁ φιλόσοφος καταλήγει ὅτι «...τὸ νὰ θέτουμε ἐρωτήματα στὴν κατεύθυνση αὐτοῦ τοῦ θεμελιώδους θυμικοῦ τόνου δὲν σημαίνει νὰ συνεχίζουμε νὰ δικαιολογοῦμε καὶ νὰ συνδράμουμε στὴ λειτουργία τῆς οὐσίας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως, σημαίνει νὰ ἀπελευθερώσουμε τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο μέσα στὸν ἀνθρωπό, δηλαδὴ νὰ ἀπελευθερώσουμε τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, νὰ γίνει τὸ Dasein οὐσιαστικὸ γι' αὐτὸν» (S. 248 / p. 250).

Στὶς τρεῖς «στιγμὲς» τῆς χρονικότητας τῆς ἀνίας ἀντιστοιχοῦν οἱ τρεῖς θεμελιώδεις μεταφυσικὲς ἔννοιες. Ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ Dasein μὲ τὰ ὄντα ἀντιστοιχεῖ στὸν «κόσμο», ἡ ἄρνηση τῶν ὄντων στὴν (προσλαμβάνουσα) ἀποφασιστικότητα ἀντιστοιχεῖ στὴν μοναξιά, ἐνῷ ἡ ἐνότητα τῶν δύο εἶναι ἡ περατότης: «Ἡ χρονικότητα τοῦ Dasein καὶ συνεπῶς ἡ οὐσία τοῦ χρόνου εἶναι ἡ ρίζα αὐτῶν τῶν τριῶν ἐρωτημάτων — ἐρωτήματα πού, θεωρούμενα καθαυτά, μέσα στὴν μοναδική τους ἐνότητα παρέχουν τὸ θεμελιώδες ἐρώτημα τῆς Μεταφυσικῆς, αὐτὸ ποὺ προσδιορίζουμε λέγοντας ὅτι εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀφορᾶ τὸ *Eīnai kai Xρόνος* (S. 256 / p. 260). Μετὰ τὴν κατάδειξη τῆς χρονικῆς οὐσίας τῶν τριῶν θεμελιωδῶν μεταφυσικῶν ἔννοιῶν ὁ Heidegger περνᾷ στὴν θεώρηση τῆς πρώτης ἀπὸ αὐτές: τοῦ κόσμου. Ὡς

12. Πρόκειται γιὰ τὸ στοιχεῖο τῆς «διεύρυνσης» τοῦ ὄριζοντα (Horizont) καὶ τῆς συσπειρωσης σὲ μιὰ αἰχμὴ (Spitze). Σχετικὰ μὲ τὴν σύνδεση τῆς «προλαβαίνουσας ἀποφασιστικότητας» μὲ τὴ στιγμή: *Eīnai kai Xρόνος*, σελ. 558. Τὸ ἀνθρώπινο Dasein ἀποτελεῖ τὴν πρωτογενή ἐνότητα τοῦ ὄριζοντα (Weite / devenir ample) καὶ τῆς στιγμῆς (Spitze / devenir pointe) ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸν κόσμο καὶ τὴν ἔξατομίκευση (Vereinzelung) (S. 252 / p. 256).



μόνη μεθοδολογική διευκρίνηση τῆς ἔρευνας τίθεται ὁ συγκριτικός της χαρακτήρας: ἡ ἐπικέντρωση στὴν ἔρευνα τῆς οὐσίας τοῦ ζώου καὶ μέσω αὐτῆς ἡ μελέτη τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου ὡς τοῦ ὄντος ποὺ «μορφώνει» ἔναν κόσμο (Weltbildend) (S. 263 / p. 267). Συμφυὲς μὲ τὸ ἔρωτημα περὶ τῆς οὐσίας τοῦ ζώου εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀφορᾶ στὴν οὐσία τῆς ζωῆς κατὰ μία μήμεταφυσικὴ ἔρμηνεία (S. 278 / p. 282).

Ἐγκαινιάζοντας ἔναν διάλογο μὲ τὶς ἐπιστῆμες τῆς ζωολογίας καὶ τῆς βιολογίας¹³ —διάλογος ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν μελέτη τῆς οὐσίας τοῦ ὄργανισμοῦ καὶ στὴ σχέση ὁργάνων καὶ ὁργανισμοῦ (παρ. 51-57)— ὁ Heidegger προτείνει ἔναν διαφορετικὸ τρόπο ἔρωτηματοθεσίας: «Ἀντιμετωπίζουμε τὸ ἔρωτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴ ζωϊκὴ οὐσία τοῦ ζώου. Πρόκειται νὰ ἀναπτύξουμε αὐτὸς τὸ ἔρωτημα ὡς τέτοιο. Γιὰ μᾶς, αὐτὸς ποὺ εἶναι πιὸ σημαντικὸ καὶ πιὸ οὐσιῶδες ἀπὸ τὸ νὰ ἀπαντήσουμε γενικὰ σ' αὐτὸς τὸ ἔρωτημα, εἶναι τὸ νὰ ἀναπτύξουμε τὸ ἴδιο τὸ ἔρωτημα» (s. 303 / p. 306). Η σχέση τοῦ ζώου πρὸς τὸν κόσμο προσδιορίζεται ὡς «πενία» (Weltarmut / pauvrete en monde)¹⁴, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ ζῶο, ἀντίθετα λ.χ. μὲ τὴν πέτρα, κατέχει ἔναν τρόπο διάνοιξης τοῦ κόσμου, ὁ ὅποιος προϋποτίθεται τῆς στέρησης (s. 391 / p. 391)¹⁵. Ἐντούτοις, ὁ τρόπος αὐτὸς μὲ τὸν ὅποιο ὁ κόσμος γίνεται

13. "Οσον ἀφορᾶ τὴν μέθοδο ποὺ θὰ πρέπει νὰ νίοθετηθεῖ γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ ζωϊκοῦ κόσμου, ὁ Heidegger ἀπορρίπτει τὴν «ἐνδοπάθεια» (intropathie) ὡς τρόπο μετάθεσης στὴ ζωϊκὴ οὐσία. Λανθάνει ἐδῶ ὁ διάλογος μὲ τὸν HUSSERL, ὁ ὅποιος στὸ *Recherches phénoménologiques pour la constitution. Idées directrices pour la Phénoménologie*, B' τόμος, Gallimard, 1982, β' μέρος, β' κεφάλαιο ("La constitution de la réalité physique de l'intropathie", p. 238) μιλᾶ γιὰ μὰ ἐνδότερη διαίσθηση ποὺ ἀποκτᾶται μὲ τὴν μετατόπισή μου στὴν ἀποψη τοῦ ἄλλου. Ἐπίσης αὐτὸς ποὺ ἀποκλείεται κατὰ τὴν μετάθεση τοῦ ἀνθρώπου στὸ ζῶο καὶ στὴν πέτρα εἶναι ἡ δυνατότητα τοῦ «συνεῖναι» (Mitsein, *Eίναι καὶ Χρόνος*, παρ. 26).

14. Ο ὅρος «στέρηση» ἔχει μὰ ἀνάλογη χρήση στὸ πλαίσιο τῆς πραγμάτευσης τοῦ *Eίναι καὶ Χρόνος*, ὅπου ἡ κατάπτωση (der Verfall) ὁρίζεται ὡς «στερητικὴ μορφὴ διανοικτότητας» (*Eίναι καὶ Χρόνος*, σελ. 299). Μποροῦμε ἐδῶ ἐπίσης νὰ τὴν συνδέσουμε μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ ἔννοια τῆς στέρησης τὴν ὁποία ὁ HEIDEGGER διαπραγματεύεται τὸ 1931 στὸ *Aristote. Métaphysique Θ 1-3. De l'essence et de la réalité de la force*, Gallimard, 1991.

15. Κατὰ τὸν J. DERRIDA, *De l'esprit. Heidegger en question*, Flammarion, 1987, pp. 23-24, ἡ θέση περὶ «πενίας» τοῦ κόσμου στὸ ζῶο καταλήγει σὲ ἀδιέξοδο, στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ ζωϊκὴ οὐσία ὁρίζεται πάντοτε συγκριτικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη οὐσία (S. 394 / pp. 394-395). Ἀντιθέτως, ἡ Françoise DASTUR στὸ κείμενό της «Pour une zoologie privative ou comment ne pas parler de l'animal», (ὑπὸ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ ATER, n° 3, Σεπτ.-Οκτ. 1995) τονίζει τὴ διαπίστωση τοῦ Heidegger ὅτι: «ἡ ζωὴ εἶναι μὰ περιοχὴ μὲ ἓνα πλοῦτο διάνοιξης τέτοιο ποὺ ὁ ἀνθρώπινος κόσμος δὲν γνωρίζει ἵσως καθόλου» (S. 371-2 / p. 372). Μιὰ ἐνδιάμεση θέση ποὺ τονίζει κυρίως τὴν ἀνάλυση τῆς ζωϊκότητας τοῦ ζώου ἀπὸ τὸν προσωριακὸ ὅρο «ζωὴ» στὰ κείμενα τῶν ἑτῶν '40-'50 ὑποστηρίζει ὁ D. Farrell KRELL στὸ «Daimon life, Nearness and Abyss: An introduction to Zo-ontology» στὸ *Research in Phenomenology*, n° 17, 1987.



προσιτὸς στὸ ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ κληθεῖ ἀντίληψη (*Vernehmen / perception*), δεδομένου ὅτι τὸ ζῶο στερεῖται τοῦ ἔρμηνευτικοῦ «ώς» (*Als*). Στὸ παράδειγμα τῆς κυψέλης τῶν μελισσῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ, ὁ Heidegger διαπιστώνει ὅτι οἱ μέλισσες δὲν μποροῦν νὰ συλλάβουν τὸ φῶς ως φῶς, τὸ ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει τὸ ὄν ως ὄν, ἀλλὰ παραμένει «αἰχμάλωτο» (*benommen*) μέσα στὸν περιβάλλοντα κόσμο (σσ. 293-3 / σσ. 293-295). Ἡ ἀνάλυση τῆς οὐσίας τοῦ ὀργανισμοῦ ὁδηγεῖ στὸν καθορισμὸ δύο στοιχείων: «καταλληλότης πρός...» (*das Fahigsein zu / être apte à*) καὶ «προλαμβάνουσα παρόρμηση» (*das triebhafte Hinzu / anticipation pulsionnelle*)¹⁶. Τὴν ἐνότητα τῶν δύο στοιχείων —ποὺ ἀποτελεῖ τὸν χαρακτήρα τῆς στάσης τοῦ ζώου ἀπέναντι στὸν κόσμο, κόσμος ποὺ νοεῖται μὲ ἀφετηρίᾳ ἐναν «κύκλο ἀναστολῆς» (*inhibition*)— τὴν καλεῖ «αἰχμαλωσία» (*Benommenheit / accaparement*). «Αἰχμαλωσία» τοῦ ζώου σημαίνει λοιπὸν συγχρόνως «οὐσιώδη ἀπόσυρση κάθε δυνατότητας ἀντίληψης ἐνὸς πράγματος ως τέτοιου καὶ, ἀκριβῶς μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἀπόσυρση, αἰχμαλωσία...» (*Hingenommenheit* σσ. 360-62 / σσ. 360-62).

Μετὰ ἀπὸ τὴν λεπτομερὴ αὐτὴ ἀνάλυση τῆς οὐσίας τοῦ ζώου, ἐπιβάλλεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ ἀνθρώπινο *Dasein* — ἐπιστροφὴ ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ θυμικοῦ τόνου τῆς ἀνίας (σ. 397 / σ. 397). Αὐτὸ ποὺ ἐπιβεβαιώνεται κι ἀποτελεῖ τὸ ὀρμητήριο γιὰ τὴν συνέχιση τῆς πραγμάτευσής του εἶναι ὅτι ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ ἀνθρώπινου *Dasein* μὲ τὰ ὄντα δὲν ἔχει τὸν χαρακτήρα τῆς «αἰχμαλωσίας» (S. 412 / p. 411-412), κι αὐτὸ γιατὶ ὁ ἀνθρωπὸς μπορεῖ νὰ συλλάβει τὸν κόσμο ως τέτοιο καὶ καθ' ὀλοκληρίαν. Οἱ ἔννοιες τοῦ «καθ' ὀλοκληρίαν» καὶ τοῦ «ώς» προδιορίζονται ως «σαφεῖς καθορισμοί» (*formal anzeigend / assignations formelles*) (σ. 429 / σ. 428), κάτι ποὺ ἰσχύει γιὰ κάθε φιλοσοφικὴ ἔννοια στὸ βαθμὸ ποὺ ἡ διάνοιξη τοῦ κόσμου τοῦ ἀνθρώπινου *Dasein* δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἄμεσα. Προκειμένου νὰ διευκρινιστεῖ ἡ λειτουργία τοῦ «ώς» (*Als*) ὁ Heidegger διενεργεῖ τὴν «ἐπιστροφὴ στὴ διάσταση τῆς ὑπαρχῆς» (*Rückgang in der Ursprungsdimension*) τοῦ ὄρου (παρ. 71) ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν λόγο¹⁷. Προχωρεῖ λοιπὸν σὲ μὰ λεπτομερέστατη ἀναφορὰ στὴν λειτουργία τοῦ «ἀποφαντικοῦ λόγου» στὸν Ἀριστοτέλη ως πρωτεργάτη τῆς Φιλοσοφικῆς Λογικῆς (παρ. 72)¹⁸. Ὁ σκοπός του εἶναι νὰ καταδεῖξει ὅτι τὸ «εἶναι» τῆς ἀριστοτελικῆς ἀπόφανσης, ἡ «σύνθεση», ἀνήκει στὸ «εἶναι-μέσα-στὸν-κόσμο» τὸ ὅποιο καὶ ἔχει ὄντολο-

16. Μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε ἐδῶ μὰ δομὴ ἀνάλογη μὲ τὰ δύο στοιχεῖα ποὺ συνιστοῦσαν τὴν χρονικὴ δομὴ τῆς βαθειᾶς ἀνίας καὶ τοῦ *Dasein*: ἡ «προλαμβάνουσα παρόρμηση» ἀντιστοιχεῖ στὴν ἐμπλοκὴ τοῦ *Dasein* στὸν κόσμο, ἐνῷ ἡ «καταλληλότης πρός...» ἀντιστοιχεῖ στὴν στιγμὴ τῆς «προλαμβάνουσας ἀποφαντικότητας».

17. Ὁ ὄρος βρίσκεται στὰ ἑλληνικὰ στὸ κείμενο.

18. *Eἶναι καὶ Χρόνος*, παρ. 32-33.



γική προτεραιότητα έναντι τοῦ Λόγου: «Συνεπῶς θέτουμε τὸ ἀκόλουθο ἔρωτημα: ποῦ τοποθετεῖται ὁ λόγος; Πρέπει νὰ ποῦμε τὸ ἔξῆς: ὁ λόγος εἶναι ένας οὐσιώδης συσχετισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Μὲ ἀφετηρία τὴν λανθάνουσα οὐσία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει λοιπὸν νὰ βροῦμε, διερωτώμενοι, τὸ θεμέλιο τῆς ἐσωτερῆς δυνατότητας τοῦ λόγου ... εἶναι μὲ ἀφετηρία τὸν λόγο, μέσα στὴν ἐνότητα τῆς δομῆς του, ποὺ πρέπει νὰ ἀναρριχηθοῦμε μέχρι τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. Σχετικὰ μὲ αὐτήν, δὲν ἔχει τίποτε βρεθεῖ μέχρι τώρα. Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, εἶναι μονάχα ἡ θέση σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι «διαμορφωτὴς τοῦ κόσμου» (Weltbildend) (σ. 486 / σ. 482). Πρόκειται ἀκριβῶς γιὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ πρωτείου μᾶς ἀλήθειας ποὺ προηγεῖται τῆς ἀπόφανσης¹⁹ στὶς διάφορες ἐκδοχές της: «ώς-εἶναι» (Sosein), «ὅτι-εἶναι» (Dassein), «τί-εἶναι» (Wassein). Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς ἴδιαζουσας ἐκείνης Ἀναλυτικῆς ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὸ ἴδεωδες ποὺ ἔμεινε ἀνεκπλήρωτο ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν καντιανὴ Ἀναλυτικὴ (σ. 485 / σ. 481), καθιστώντας δυνατὴ τὴν ἐμβάθυνση στὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου: τὴν «διαμόρφωση τοῦ κόσμου» ως τὸ θεμελιῶδες συμβάν (Grundgeschehen) τοῦ ἀνθρώπινου Dasein (παρ. 72-73). Στὴν συνέχεια (παρ. 75) ἀκολουθεῖ μία σύντομη ἀνάλυση τοῦ δεύτερου στοιχείου ποὺ χαρακτηρίζει τὴν σχέση τοῦ ἀνθρώπινου Dasein μὲ τὸν κόσμο: αὐτὴ νοεῖται «στὸ ἐσωτερικὸ καὶ μὲ ἀφετηρία τὴν μία καὶ μοναδικὴ ἡγεμονία (Walten) τοῦ κόσμου (509)²⁰: ἡ προλαμβάνουσα διαμόρφωση τοῦ «καθ' ὅλοκληρίαν ποὺ ἥδη ἡγεμονεύει» (das vorgängige Bilden des schon waltenden “im Ganzen”) (σ. 505 / σ. 500). Αὐτὸ ὅμως ποὺ καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τῶν δύο αὐτῶν διαφοροποιούμενων στοιχείων δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴ διαφορὰ (der Unterschied von Sein und Seiendem)²¹: «... αὐτὸ ποὺ παραμένει ἀπρόσιτο στὴν κοινὴ νόηση εἶναι ἀκριβῶς ἡ διαφορά, ποὺ μὲ τρόπο ἀποφασιστικὸ καὶ θεμελιώδη, καθιστᾶ δυνατὴ κάθε διαφοροποίηση καὶ κάθε διαφέρειν. Ἐὰν ἡ οὐσία τῆς νόησης ὑφίσταται

19. *Eīnai kai Xρόνος*, σελ. 198. Στὸ σημεῖο αὐτὸ βρίσκουμε ψήγματα τῆς μακρόχρονης πολεμικῆς τοῦ Heidegger ἐναντίον τῆς θεώρησης τῆς ἀλήθειας ως ἐγκυρότητας (Geltung) στοὺς Νεο-καντιανοὺς καὶ κυρίως στὸν Rickert (σ. 482 / σ. 478). Παραπέμπουμε στὰ γραπτὰ τοῦ Μαρβούργου: Ἀπαντα, τόμοι 56/57, 59, 61.

20. Στὴν χρήση τῶν ὅρων ἡγεμονία (Walten) καὶ «θεμελιῶδες ἐπισυμβάν» (Grundgeschehen), οἱ ὅποιοι εἶναι ἀνύπαρκτοι τόσο στὸ *Eīnai kai Xρόνος* ὡσοῦ καὶ τὴν δεύτερη ἐκτενῆ διαπραγμάτευση ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τοῦ κόσμου, στὸ «περὶ τῆς οὐσίας τοῦ θεμελίου ἡ τοῦ «λόγου» (1929), μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν προϊόντα σημασία ποὺ ἀποκτᾶ ἡ διάσταση τῆς ἰστορικότητας τοῦ κόσμου στὴν χαῖντεγκεριανὴ θεματική.

21. Ἀφοῦ ἀναφέρει συνολικὰ ἐννιὰ σημεῖα σχετικὰ μὲ τὸν προδιορισμὸ τῆς ὄντολογικῆς διαφορᾶς (σσ. 518-520 / σσ. 512-514), καταλήγει ὅτι: «ἡ ὄντολογικὴ διαφορὰ εἶναι αὐτὴ ἡ διάκριση ποὺ ἀφορᾶ τὸ εἶναι τοῦ ὄντος. Εἶναι ἀκριβέστερα ἡ διάκριση μέσα στὴν ὅποια τοποθετεῖται ὅτι εἶναι ὄντολογικὸ (das Ontologische), διάκριση ποὺ τὸ ὄντολογικὸ προϋποθέτει ως



άκριβως στή διαφοροποίηση («τοι νοεῖται πάντοτε-ώς «κρίνειν»), δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἴδια αὐτὸ ποὺ εἶναι μέσα στὴν ἔπαρσή της, παρὰ μόνο στὸ πλαίσιο τῆς διαφορᾶς τὴν ὅποια νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ στερηθεῖ» (σ. 517 / σ. 511). Ἡ ἐνότητα τῶν στοιχείων αὐτῶν δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ θεμελιῶδες γεγονός τοῦ ἀνθρώπινου Dasein ως «διαμορφωτὴ τοῦ κόσμου» —ἐνότητα ποὺ ὁ Heidegger προσδιορίζει ως προβολὴ (Entwurf) (παρ. 76): «Τὸ ἀντικείμενο τῆς προβολῆς, δὲν εἶναι οὔτε ἡ δυνατότητα, οὔτε ἡ πραγματικότητα— ἡ προβολὴ δὲν ἔχει ἀντικείμενο: αὐτὴ εἶναι τὸ γεγονός τῆς διάνοιξης γιὰ κάθε δυνατότητα. Σ' αὐτὴν τὴν διάνοιξη, ἀναδύεται ἡ πρωτογενής σύνδεση μεταξὺ τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ πραγματικοῦ, τῆς δυνατότητας καὶ τῆς πραγματικότητας ως τέτοιες...» (σ. 529 / σ. 522).

Οἱ τελευταῖς γραμμὲς τοῦ κειμένου, ἀφιερωμένες στὸ «Τραγούδι τῆς μέθης» ἀπὸ τὸ *Ἐτσι μίλησε ὁ Ζαρατούστρα*, ἔρχεται νὰ κλείσει τὸν κύκλο τοῦ ποιητικοῦ λόγου, κύκλος ποὺ ἀνοιξε μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴ «νοσταλγία» ποὺ διαπερνᾷ τὴν φιλοσοφία. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὸν τρόμο καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ²² ποὺ συνοδεύουν κάθε ἀπόπειρα μετάθεσης τοῦ ἀνθρώπου στὴ δυνατότητα: «Ἐτσι ωγμένος (geworfen) ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι μέσα τῇ ωγέῃ (Wurf), μία μετάβαση, μετάβαση ως θεμελιώδης οὐσία τοῦ ἐπισυμβάντος. Ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ἡ ἴστορία, ἡ καλύτερα, ἡ ἴστορία εἶναι ὁ ἀνθρωπὸς...» (σ. 531 / σ. 524). «Ἡ Μεταφυσικὴ εἶναι διαρκὴς ἐνασχόληση μὲ τὸ ἀνθρώπινο Dasein: δὲν «ἐφευρίσκει» (erfinden) αὐτὸ μὲ τὸ ὅποιο ἀσχολεῖται, ἀλλὰ τὸ βρίσκει (vorfinden) στὸ βαθμὸ ποὺ δὲν δεσμεύεται παρὰ μόνο ἀπὸ τὴν οὐσιαστικότητα τοῦ οὐσιώδους...» (σ. 516 / σ. 511). Ἡ διαπίστωση αὐτὴ διέπει τὴν ὁγκώδη αὐτὴ πραγμάτευση στὸ σύνολό της: ἡ μέριμνα γιὰ τὸ ἀνθρώπινο Dasein —προσδιορισμένο ἀπὸ τὸν χαρακτήρα του ως «διαμορφωτὴ τοῦ κόσμου»— καὶ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς οὐσίας ἀποτελοῦν τὰ κύρια μελήματα κάθε δυνατῆς Μεταφυσικῆς. Ἡ διεξοδικὴ ἔξέταση τῆς μεταφυσικῆς ἔννοιας τοῦ κόσμου —μόνης ἀπὸ τὸ κατ' ἀρχὴν προταθὲν τρίπτυχο ἔννοιῶν— ἔδειξε τὴν ἰσχὺν αὐτῆς τῆς θεώρησης. Ἐὰν ἡ φιλοσοφία εἶναι νοσταλγία κι ἀνεστιότητα, μπορεῖ παρόλα ταῦτα νὰ προσφέρει τὸν «ἐνθουσιασμὸ» μέσα ἀπὸ τὴν μοναδικὴ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπινου Dasein νὰ ὑπάρχει μέσα στὴν ἀπουσίᾳ (in der Ab-wesenheit existent) (σ. 531 / σ. 524), μὲ ἄλλα λόγια, μέσα ἀπὸ τὴν προνομιούχο σχέση του μὲ τὸν χρόνο.

Γκόλφω ΜΑΓΓΙΝΗ

αὐθεντικὴ δυνατότητα» (σ. 521 / p. 515). Ἡ συνοπτικότητα τῆς παρουσίασης τοῦ θέματος ὀφείλεται στὴν ἐκτενῆ ἀναφορὰ σ' αὐτὸ κατὰ τὸ θερινὸ ἔξάμηνο τοῦ 1927 στὸ *Tὰ θεμελιώδη προβλήματα τῆς Φαινομενολογίας*, *Ἀπαντα*, τόμος 24.

22. Ἐλληνικὰ στὸ κείμενο.

