

## Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ\*

Έπιχειρώντας κανείς νὰ προσεγγίσει, στὰ δρια μᾶς σύντομης εἰσήγησης, τὸ πρόβλημα τῆς σύνδεσης τῆς τέχνης μὲ τὴν ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας, δπως αὐτὸ προβάλλεται στὸ ἔργο τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου, διαπιστώνει τὸν ἐντονο ἐλληνοκεντρισμὸ τοῦ φιλοσόφου δ ὅποιος ὑποστήριξε τὴν οἰκουμενικότητα τῆς ἐλληνικῆς παιδείας καὶ τέχνης καὶ τὴν ἴδιοτυπία τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος ποὺ συλλαμβάνεται διὰ μέσου τοῦ ἐλληνικοῦ προτυπικοῦ διωνύμου «λόγος-έλευθερία».

Στὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλου, δπου διασταυρώνονται δ ἐλληνικὸς φιλοσοφικὸς στοχασμὸς καὶ ἡ νεώτερη καὶ σύγχρονή του, πνευματοκρατικὴ κυρίως, διανόηση, ἡ παρουσία τῆς φιλοσοφικῆς αἰσθητικῆς δὲν εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητη. Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτοῦ γιὰ προβλήματα ποὺ ἡ αἰσθητικὴ καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς τέχνης ἐγείρει, ὑπῆρξε συνεχὲς καὶ ἐντονο, ἀν κρίνομε ἀπὸ τὴ χρονολογία τῆς πρώτης σχετικῆς μελέτης του, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1929 μὲ τὸν τίτλο *Η φιλοσοφία τῆς τέχνης*, καθὼς καὶ ἀπὸ σειρὰ μελετῶν ποὺ δημοσιεύθηκαν, εἴτε ὡς ἀνεξάρτητα ἀρθρα ἡ ὡς κεφάλαια ἐνσωματωμένα στὸ συστηματικὸ φιλοσοφικό του ἔργο καὶ ἐντὸς τῶν δρίων μᾶς εἰδικῆς ἡ εὐρύτερης προβληματικῆς, εἴτε, τέλος, μὲ τὴ μορφὴ διαλέξεων. Σὲ αὐτὰ φανερώνεται ὁ συστηματικὸς προβληματισμὸς μᾶς δυνατῆς καὶ ἀποτελεσματικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης διὰ τῆς ὅποιας ἐπιχειρεῖται μία ἰδεαλιστικὴ προσέγγιση τῆς τέχνης<sup>1</sup> στὸ πλαίσιο τῆς ὅποιας ἡ εἰδικότερη ἐκδήλωση αὐτῆς, ἡ ἐλληνικὴ τέχνη, ἀντιμετωπίζεται παράλληλα, πρὸς τὴ φιλοσοφία, ὡς οἰκουμενικὸ δημούργημα, ὡς μόρφωμα ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ καὶ μοναδικὸ του χαρακτῆρα.

Ο Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος θεωρεῖ πώς ἡ φιλοσοφικὴ αἰσθητικὴ «προσπαθεῖ ν' ἀναλύσῃ καὶ νὰ ἐρμηνεύσῃ τὸ δλον νόημα τὸ ὅποιον περιέχει ἡ ποιητικὴ δημιουργικὴ δύναμις τοῦ ἀνθρώπου» καὶ, ἐκλαμβάνοντας τὴν τέχνη

\* Η εἰσήγηση αὐτὴ ἔγινε στὸ πλαίσιο ἐπιστημονικῆς ἐκδήλωσης-ἀναφορᾶς στὸν φιλόσοφο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο (1900-1981) ποὺ διοργάνωσε τὴν 21 Νοεμβρίου 1994 ὁ Πειραιϊκὸς Σύνδεσμος στὸ πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐκανονταετίας του μὲ θέμα: *Η ιδέα τῆς Οἰκουμενικότητας τοῦ Ἐλληνισμοῦ*.

1. Πβ. Δ. ΑΝΑΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, *Ιστορία τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς. Ιστορικοφιλοσοφικὴ διερεύνηση καὶ ἀποτίμηση τῶν κυριοτέρων ψευμάτων καὶ προβλημάτων*, Δ. Ν. Παπαδήμας, Ἀθήνα, 1990, σσ. 63 κ. ἐξ. Πβ. ΤοΥ ΑΥΤΟΥ, *Αἰσθητικά Δοκίμια*, Ἀθήνα, 1975.



ώς «ἀποκάλυψη τῆς ζωῆς», ώς «τὸ φανέρωμα τῆς ὁμορφιᾶς», ύποστηρίζει δτι αὐτὴ ἐπιχειρεῖ «νὰ καταξιώσει τὴ ζωή, νὰ σώσει τὸ κάλλος τῆς ζωῆς» καὶ νὰ τὸ ὑψώσει στὴν «ἰδέα τοῦ κάλλους»<sup>2</sup>. Ή τέχνη ἐπιτελεῖ συνεπῶς τὸν σκοπό της δχι μόνον δταν ἀπεικονίζει μὲ συγκεκριμένο τρόπο μορφὲς τοῦ κάλλους ἀλλὰ καὶ δταν, προκαλώντας τὴν αἰσθητικὴν ἐμπειρίαν, συντελεῖ στὴν ὑπέρβαση τῆς πρόσκαιρης ροῆς τῶν γεγονότων καὶ ὥθει τὸν νοῦ στὴ σύλληψη τοῦ ὑπερβατικοῦ κάλλους.

Ἡ ὑπέρβαση αὐτὴ ἐπιτυγχάνεται κατ' αὐτὸν στὴν τέχνη μέσω τῆς ἐλευθερίας τῆς δημιουργικῆς πράξης, ἀλλὰ καὶ μέσω τῆς «αἰωνιότητας τοῦ καλλιτεχνικοῦ» τὸ δποτοῦ ὑπερβαίνει τόσο τὸν χρόνο δσο καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση. Ο ἀνθρωπος, δντας κατ' αὐτὸν ἀπόλυτη ἀξία, εἶναι σὲ κάθε προσπάθειά του δημιουργὸς καὶ ἐκφραστής τῆς ἐλευθερίας του<sup>3</sup>, ἡ δποία ως πραγμάτωση τοῦ καθολικοῦ καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ παρὰ ως δ τόπος δπου τὸ πνεῦμα δλοκληρώνει τὴν ἐλευθερία του. ባθύτερη, ἄλλωστε, τάση ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἀνθρωπο στὴν τέχνη καὶ στὴ δημιουργία εἶναι κατ' αὐτὸν «ἡ τάση του πρὸς τὴν ἐλευθερία. Μὲ τὴν τέχνη, δπως μὲ τὴ γλῶσσα καὶ τ' ἄλλα δημιουργήματά του ὁ ἀνθρωπος ἐλευθερώνεται, γιατὶ ἡ τέχνη εἶναι πνεῦμα καὶ τὸ πνεῦμα μόνον ἐλευθερώνει»<sup>4</sup>.

Ἡ ἐλευθερία αὐτή, ποὺ ἐπιτυγχάνεται, μὲ διαφορετικὸ τρόπο καὶ ἀπ' ἄλλες μορφὲς τοῦ πνεύματος, τὴν ἐπιστήμη, τὴ φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν τεχνικὴν καὶ τὴ θρησκεία, στὴν περιοχὴ τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας φαίνεται νὰ πραγματώνεται μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε ν' ἀπαλλάσσει τὸ ἀνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τόσο τῆς λογικῆς δσο καὶ τῆς ἡθικῆς. Ο ἀνθρωπος, δημιουργώντας μὲ τὴν τέχνη, φαίνεται ώστόσο νὰ πραγματοποιεῖ μία διαφορετικὴ ἐλευθερία ἀπὸ ἐκείνη ποὺ μᾶς χαρίζει ἡ γνώση καὶ ἡ πράξη. Τὸ ἔργο τέχνης συμφιλιώνει τὴ ζωή μὲ τὴν ἴδεα τοῦ κάλλους, τὸ σχετικὸ μὲ τὸ ἀπόλυτο, τὸ αἰσθητὸ μὲ τὸ νοητό, τὸ εἰδικὸ μὲ τὸ καθολικό, τὴν ὕλη μὲ τὸ πνεῦμα, τὸ ἀντικειμενικὸ μὲ τὸ ὑποκειμενικό, τὴ στιγμὴ μὲ τὸ αἰώνιο, τὸ πεπερασμένο μὲ τὸ ἀπειρο. Αὐτὴ ἡ σύζευξη τῶν ἀντιθέτων, ἡ διαλεκτικὴ σχέση ποὺ στηρίζεται στὴ δυαδικὴ σύλληψη τῆς πραγματικότητας, γίνεται φανερὴ στὸ λογοτεχνικὸ ἡ γενικότερα στὸ καλλιτεχνικὸ ἔργο, δπου οἱ φευγαλέες στιγμὲς τῆς ζωῆς διαιωνίζονται, δπου βλέπουμε «τὶς ἴδεες σωματωμένες μπροστά μας, ἡ τὶς ἀκοῦμε νὰ περνᾶνε πλάϊ μας»<sup>5</sup>. Σ' ἓνα ἔργο τέχνης

2. Πβ. I. N. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Τέχνη καὶ Κάλλος. Φιλοσοφία καὶ ζωή. Μικρά φιλοσοφικά κείμενα*, Ἀθῆνα, 1967, σ. 382. Γιὰ τὸ ἔργο αὐτό, πβ. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, I. N. Θεοδωρακόπουλον: *Φιλοσοφία καὶ ζωή. Μικρά φιλοσοφικά κείμενα* (Νέα Έστια τ. 82, 1967, σσ. 1248-1252), *Φιλοσοφικοὶ Προβληματισμοί*, τ. 2, Ἀθῆναι, 1978, σσ. 434-441.

3. Πβ. I. N. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Τὸ νόημα τῆς ἐλληνικῆς ἐλευθερίας. Φιλοσοφία καὶ ζωή...*, ἔνθ' ἀν., σσ. 9 κ. ἔξ.

4. Πβ. I. N. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία*, τ. Δ', Ἀθῆναι, 1975, σ. 539.

5. Πβ. Φιλοσοφία καὶ θρησκεία, *Φιλοσοφία καὶ ζωή, ἔνθ' ἀν.*, σ. 381.



συνεπῶς εἶναι ἀπαραίτητα δύο πράγματα: τὸ αἰσθητὸ καὶ ἡ ἰδέα, τὸ φαινόμενο καὶ τὸ γενικὸ νόημα<sup>6</sup>.

Οἶκουμενικότητα καὶ αἰωνιότητα συνιστοῦν κατὰ τὸν Ἰ.Ν. Θεοδωρακόπουλο κύρια γνωρίσματα τοῦ ἔργου τέχνης τὸ δόποιο θεωρεῖται ως «ἀγώνισμα» ἐλευθερίας καὶ ως εἰκόνα τῆς αἰωνιότητας. «Οπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει τὸ ἔργο τέχνης εἶναι ἀντικείμενο αἰσθητικῆς θεώρησης καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ κάθε εἴδος σκοπιμότητας: «τὸ ἔργο τῆς τέχνης καὶ δταν ἀκόμη ἐκφράζῃ τὸν πόνο τῆς ζωῆς εἶναι ἐλεύθερο ἀπ' αὐτὸν τὸν πόνον. Ἐπίσης εἶναι ἐλεύθερον ἀπὸ ἄλλους σκοποὺς εἴτε ἡ ἡθικὴ ζητᾶ νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ εἴτε ἡ πολιτικὴ εἴτε ἡ ἐπιστήμη εἴτε ἡ θρησκεία. Ἀλλοι σκοποὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τοῦ ἐπιβληθοῦν, δότι τότε τὸ ὑποδουλώνον. Τὸ ἔργο τέχνης εἶναι ἐντελέχεια, δηλαδὴ εἶναι κάτι ποὺ ἔχει τὸν σκοπὸ μέσα του, εἶναι σκοπὸς τοῦ ἑαυτοῦ του»<sup>7</sup>. Ἀπαλλαγμένο συνεπῶς ἀπὸ κάθε εἴδος σκοπιμότητας τὸ ἔργο τέχνης εἶναι μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο, «εἶναι εἰδικόν, εἶναι ἔνα καὶ ἀνεπανάληπτον, ὑπάρχει μόνον μία φορά». Μ' αὐτὸ ἄλλωστε ἡ ζωὴ ὑψώνεται ἀπὸ τὸ παροδικὸ «ἡ ζωὴ ἀπαθανατίζεται, δ χρόνος σταματᾶ εἰς δρισμένες στιγμές δπου μέσα ὁ ἀνθρωπος ἐγγίζει τὴν αἰωνιότητα». «Ἐτοι μολονότι, ἔξαιτίας τῆς ὑλικῆς φύσης του, εἶναι πεπερασμένο, περιέχει μέσα του τὸ ἀπειρον, ἐνῷ «τὸ εἰδικὸν ἔχει μέσα του τὴν σημασία καὶ τὴν πυκνότητα τοῦ αἰωνίου»<sup>8</sup>. Ἡ δργανικὴ σύνθεση τῶν ἀντιθέτων πραγματώνεται συνεπῶς διὰ τοῦ ἔργου τέχνης τὸ δόποιο κατορθώνει νὰ ὑπερνικᾷ τὴν ἀμορφία καὶ τὸν χρόνο, νὰ καθίσταται «παρουσία» τῆς ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας καὶ ὁμορφιὰ γεννημένη ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δοία, δσάκις ἐκφράζει ἔνα γενικὸ τύπο, ἔνα ἀρχέτυπο, καθίσταται καὶ καθολική<sup>9</sup>.

Ἐκφράζοντας μία τυπικὴ μορφολογικὴ θεωρία ὁ Θεοδωρακόπουλος δίνει γενικές περὶ τέχνης ἀρχές καὶ ὑποστηρίζει πώς αὐτὴ «δὲν ἀγαπάει οὔτε τὸ χάος οὔτε τὴν ἀναρχία, θέλει τὴ μορφὴ καὶ τὰ σταθερά τῆς δρια». Ἡ τέχνη ως ἴδιόμορφη πράξη διὰ μέσου τῆς δοίας ἔρχεται στὸ φῶς ἔνας κόσμος ἀπὸ εἰκόνες, μορφὲς καὶ τόνους, εἶναι ὅμως συνάμα μία πράξη ποὺ προϊποθέτει τὴ γνώση καὶ τὴν πράξη χωρὶς νὰ χάνει τὴν ἐλευθερία τῆς. «Ο καλλιτέχνης ὀφείλει συνεπῶς κατ' αὐτὸν νὰ ἐλευθερώνει τὴν ψυχή του ἀπὸ κάθε ὑποκειμενικὸ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀντικειμενικὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ του, ν' ἀποβάλλει κάθε ἀτομικὸ καὶ ἐγωκεντρικὸ στοιχεῖο<sup>10</sup>, διὰ τοῦ οποίου δημιουργήσει γνήσια καὶ μεγάλη τέχνη.

6. Πβ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία*, ἐνθ' ἀν., σ. 369.

7. Πβ. Τέχνη καὶ κάλλος, *Φιλοσοφία καὶ ζωὴ*, ἐνθ' ἀν., σ. 385.

8. Πβ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Μαθήματα φιλοσοφίας τῆς τέχνης* (20-30 Ιανουαρίου 1977), Έλευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας ὁ Πλήθεν, Αθῆναι, 1977, σ. 54.

9. Πβ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Σύστημα φιλοσοφικῆς ἡθικῆς*, Αθῆναι, 1946, σ. 49.

10. Πβ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Τέχνη καὶ κάλλος, Φιλοσοφία καὶ ζωὴ*, ἐνθ' ἀν., σ. 384.



Ως προϋπόθεση ἄλλωστε τῆς καλλιτεχνικῆς διαδικασίας λογίζεται ἀπ' αὐτὸν τὸ «ἀπρόσωπο καὶ τὸ καθολικό». Ἰδιον τοῦ καλλιτέχνη εἶναι νὰ ὑπερβαίνει τὶς ἀδυναμίες τῆς ἴδιοσυγκρασίας του καὶ αὐτὸ εἶναι φανερὸ κυρίως στὴν ἐλληνικὴ κλασικὴ τέχνη τῆς ὅποιας οἱ ἥρωες εἶναι τύποι ἀφηρημένοι, καθολικοί, οἰκουμενικοί. Ο Θεοδωρακόπουλος ἐπικαλεῖται τὴν περίπτωση τοῦ Ἀθηναίου γλύπτη Φειδία ὃ ὅποιος ἐπέδειξε κατ' αὐτὸν τὸν ὑψηλότερο βαθμὸ ἔλλειψης τοῦ προσωπικοῦ στοιχείου, ἀφοῦ στὸ ἔργο του δὲν ὑπάρχει «παρείσδυση ἴδιοσυγκρασιακῶν στοιχείων»<sup>11</sup>. Τὸ ἕδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε βέβαια καὶ γιὰ ἄλλα γλυπτὰ τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας, δπως λ.χ. γιὰ τὸν Δορυφόρο τοῦ Πολύκλειτου, ὃ ὅποιος δρίζει τὸ ἀνδρικὸ γυμνὸ στὴν καθολικότητα του.

Εἶναι φανερὸ ἀπ' ὅσα προηγήθηκαν πὼς ὁ Θεοδωρακόπουλος ἀντιλαμβάνεται τὴν τέχνη ὡς τρόπο αὐτοέκφραστης καὶ αὐτοὺς ὑπέρβαστης, καὶ τὸ ἔργο τέχνης «ὡς προϊὸν τῆς φαντασίας ποὺ προσφέρεται ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἓνα πνευματικὸ γεγονός, ὡς ἓνα πνευματικὸ δημιούργημα καὶ ὡς ἓνα δράμα», τὸ ὅποιο συνδέεται μὲ τὸ νόημα καὶ τὸ αἴσθημα, χωρὶς νὰ συμπίπτει οὔτε μὲ τὸ ἓνα οὔτε μὲ τὸ ἄλλο»<sup>12</sup>. Σκοπὸς ἄλλωστε τῆς τέχνης δὲν εἶναι «οὔτε ἡ ἀναμόχλευση τοῦ πάθους, οὔτε ἡ ἔξημέρωση τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε ἡ ἡθικὴ τελειοποίησή του. Ἡ τέχνη ὡς δημιούργημα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸν σκοπὸ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό της. Τὸν σκοπὸ της τὸν ἔχει μέσα της δηλαδὴ εἶναι αὐτοσκοπός. Σκοπός της εἶναι νὰ φανερώσῃ τὸ κάλλος, τὴν δύμορφιὰ τῆς ζωῆς»<sup>13</sup>. Σκοπὸς τῆς τέχνης εἶναι ἐπιπλέον νὰ ἀρει τὸν διχασμὸ μεταξὺ πνεύματος καὶ φύσεως, μεταξὺ μορφῆς καὶ ὑλῆς, νὰ δώσει μία σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων, «γιατὶ μόνο μέσα στὴ σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων ὑπάρχει ἡ πραγματικὴ ζωή, καὶ τὸ κυριώτερο, ἐκεῖ πραγματώνεται ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία»<sup>14</sup>. Αὐτὴ ἡ σύνδεση ὑλῆς καὶ πνεύματος, μορφῆς καὶ ἰδέας, ἐπιτυγχάνεται κατ' αὐτὸν στὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ τέχνη ἡ ὅποια ἵσορροπει τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς. Ρεαλισμὸς καὶ ἰδεαλισμός, μολονότι ἀντιθετικὲς τάσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, εἶναι κατ' αὐτὸν ἀλληλένδετες ἔννοιες καὶ δργανικὰ μέρη τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος. Ρεαλισμὸς καὶ ἰδεαλισμὸς συμφύρονται στὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ τέχνη ἡ ὅποια ἐπιτυγχάνει τὴν ἐναρμόνιση τῆς ὑλῆς καὶ τοῦ πνεύματος διὰ τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γλυπτικῆς ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐλληνικῆς τραγωδίας, διὰ τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου, καὶ τοῦ ἰστορικοῦ λόγου ἐνὸς Θουκυδίδη, κατορθωμάτων πνευματικῶν ποὺ καθιστοῦν τὴν ἐλληνική, γενικότερα, τέχνη ἔκφραση τῆς αἰσθητικῆς ἵσορροπίας καὶ ἀρμονίας, ἡ ὅποια ἐκφράζεται καὶ ἀπὸ τὸν κλασικὸ τύπο τῆς ἐλεύθερης προσωπικότητας —

11. Αὐτόθι.

12. Πβ. *Μαθήματα φιλοσοφίας τῆς τέχνης* (1977), ἐνθ' ἀν., σ. 58.

13. Αὐτόθι, σ. 70.

14. Αὐτόθι, σ. 77.



ποὺ ἐπιζητεῖ καὶ ἐπιτυγχάνει ἴσορροπία δὲν τῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. αἰσθήματος, συναισθήματος, φαντασίας, βιούλησης καὶ νόησης— καὶ διακρίνεται ἀπὸ αὐτοσυνειδησία καὶ ἐσωτερικότητα<sup>15</sup>. Διάφορα γνωρίσματα καθιστοῦν τὸν ἔλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ τὸ ἔλληνικὸν πνεῦμα, καθολικό, οἰκουμενικό. Ἡ ἀρχαία ἔλληνικὴ τέχνη ἔχει σημασία γιὰ δὴ τὴν οἰκουμένη, γιατὶ «ἐπέδρασε καθολικῶς στὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὰ δημιουργήματά της, καὶ πρὸς Ἀνατολάς καὶ πρὸς Δυσμάς»<sup>16</sup>, εἰσῆγαγε στὸν κόσμο τὴν ἰδέα τοῦ κάλλους, τὸ δόποιο, ἐπειδὴ προσφέρεται ὡς ἀφηρημένος, γενικὸς τύπος, εἶναι ἀγαθὸν «καθολικὸν καὶ οἰκουμενικόν». Ο Θεοδωρακόπουλος θεωρεῖ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου «μεγάλο ἀνοιγμα πρὸς τὴν οἰκουμένη», ἀφοῦ ἔξ αὐτίας τῆς πολιτικῆς του ἡ ἀρχαία ἔλληνικὴ τραγωδία παιζεται ἐπὶ αἰῶνες στὴν Ἀσία, ἐνῶ ἡ ἐπίδρασή της μαρτυρεῖται ἀκόμη καὶ ἐπὶ τοῦ ἱαπωνικού θεάτρου<sup>17</sup>. Γενικὰ κάθε μεγάλη τέχνη (ἀρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική) ἔχει κατ' αὐτὸν τὸν χαρακτῆρα τῆς αἰωνιότητας καὶ τὸ προνόμιο αὐτὸν ἀνήκει κατ' ἔξοχὴν στὴν ἔλληνικὴ τέχνη<sup>18</sup>. Ἡ ἔλληνικὴ τέχνη, καὶ εἰδικότερα ἡ γλυπτική, ἐνσαρκώνει τὸν «τέλειο ἄνθρωπο», τὸν «ἰδανικό ἄνθρωπο», «τὸ ἀρχέτυπο τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς», καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ «ἀπελευθέρωσε τὸν ἄνθρωπο», δπως αὐτὸν φαίνεται ἀπὸ τὴ σύγκριση ἐνὸς αἰγυπτιακοῦ ἔργου, ποὺ παρουσιάζει τὸ προσωπογραφικό, τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο, καὶ ἐνὸς ἔλληνικοῦ, ποὺ ἐπιβάλλεται «κατὰ τρόπον ἀπόλυτον καὶ καθολικὸν μὲ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς μορφῆς τοῦ ἀπολύτου κάλλους καὶ τῆς βιούλησεως»<sup>19</sup>.

Ἡ ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας εἶναι φανερὸν δτι συνδέεται ἀπὸ τὸν νεοέλληνα φιλόσοφο μὲ τὴν ἔλληνικὴ τέχνη καὶ δχι μόνον τῆς κλασικῆς περιόδου. Πράγματι ὁ ἔλληνοκεντρικὸς χαρακτῆρας τῆς φιλοσοφίας τοῦ Θεοδωρακόπουλου φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν τάση αὐτοῦ νὰ δώσει τὸν ἴδιο οἰκουμενικὸν χαρακτῆρα καὶ σὲ μορφὲς τέχνης ποὺ δημιουργήθηκαν στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ σὲ μεταγενέστερη ἐποχή, δπως ἡ βιζαντινὴ τέχνη, ἡ δποία εἴτε ὡς ζωγραφικὴ εἴτε ὡς ἀρχιτεκτονική, συμφιλιώνει τὸ πεπερασμένο μὲ τὸ ἀπειρον, καὶ μορφοποιώντας τὰ πρόσωπα τῆς νέας θρησκείας λαμβάνει διαστάσεις οἰκουμενικοῦ ἀγαθοῦ ποὺ ὑπερβαίνει τὰ στενὰ ἔθνικὰ γεωγραφικὰ δρια. Ὁπως χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνει ὁ Θεοδωρακόπουλος: «Διὰ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς δηλ. τοῦ βιζαντινοῦ ναοῦ, ἔδωσαν οἱ Ἑλλήνες ἔκφρασιν αἰσθητὴν εἰς τὸ συγκλονιστικὸν βίωμα τῆς νέας θρησκείας τῆς ὃποιας ὁ Θεός εἶναι ἀπειρος. Τὸ μυστικὸν τοῦ βιζαντικοῦ ναοῦ εἶναι ἀκριβῶς τοῦτο, δτι ἐνῶ ὡς κτίσμα εἶναι πεπερασμένον, ἔρχεται νὰ ἐκφράσῃ, διὰ τῆς ἐσωτε-

15. Αὐτόθι.

16. Πβ. I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Tὰ μαθήματα τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης περιόδου (Μάϊος καὶ Οκτώβριος 1975): Α΄ Φιλοσοφία τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ ἄλλα θέματα-Β΄ Προβλήματα τοῦ νέου πολιτισμοῦ*, Ἐλευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας ὁ Πλήθων, Αθῆναι, 1977, σ. 221.

17. Αὐτόθι, σ. 221-222.

18. Αὐτόθι, σ. 225.

19. Αὐτόθι, σ. 226.



ρικής κυρίως τομῆς τοῦ χώρου του, τὸ ἄπειρον. ‘Ἐξ ἀλλου διὰ τῆς εὐκαστικῆς τέχνης οἱ Ἑλληνες ἐδημιούργησαν τοὺς τύπους τῶν προσώπων τὰ ὅποια ἀπαρτίζουν τὴν χορείαν τῆς νέας θρησκείας’<sup>20</sup>. Η οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος ἀποδεικνύεται στὴν περίπτωση τοῦ Βυζαντίου καὶ ἀπὸ τὴν συμβολὴν αὐτοῦ στὴ δημιουργία τῆς Ἀναγέννησης κατὰ τὴν ὅποια ἀναβίωσαν τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα καὶ οἱ τέχνες<sup>21</sup>.

Ἡ ἴδιοτυπία πάντως τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος συλλαμβάνεται καὶ διατύπωνται κυρίως μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας ἢ ὅποια εἶναι κατ’ αὐτὸν «δόντότης μοναδική, ἐνέργεια ζωῆς καὶ ὅχι ἀφηρημένη ἰδέα», γι’ αὐτὸν εἶναι συνάμα καὶ πραγμάτωση οἰκουμενική ποὺ «ώς γεγονός καὶ ὡς πνεῦμα στέκει πάντοτε ἔξω ἀπὸ τὴν μονομέρεια τῶν ἐποχῶν»<sup>22</sup>. Ο Θεοδωρακόπουλος ταυτίζοντας τὴν Ἑλληνικότητα μὲ τὴν ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας<sup>23</sup>, διὰ τοῦ διωνύμου «Ἐλλὰς-Οἰκουμένη» ἐπισημαίνει τὴ στενή σχέση τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος μὲ τὴν οἰκουμένη. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀντίληψης ὑποστηρίζει: «Ἄν καὶ τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα ἔχει πατρίδα, δῆμος ἀπὸ τὰ πράγματα ἔχει χαρακτῆρα οἰκουμενικό. Εἶναι πνεῦμα γενικά τοῦ ἀνθρώπου. Ἐνῷ κανένα ἀπὸ τὰ γνωστὰ πνεύματα, ἀφήνω τοὺς παλαιοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς, τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, οὔτε τὸ γαλλικό, οὔτε τὸ γερμανικό οὔτε τὸ ιταλικό, δῆμη μεγάλη σημασία κι ἀν είχαν γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς Εὐρώπης, κανένα ἀπ’ αὐτὰ δὲν ἔχει τοῦτον τὸν καθολικὸ οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα»<sup>24</sup>.

Εἶναι φανερὸ δέπτ’ δοσα ἐλέχθησαν δτι στὸ πλαίσιο τῆς Ἑλληνοκεντρικῆς κατεύθυνσης τοῦ στοχασμοῦ του δ Θεοδωρακόπουλος δὲν συλλαμβάνει τὸν Ἑλληνισμὸ ὡς πνεῦμα περισυλλογῆς, αὐτοσυγκέντρωσης ἢ περιορισμοῦ, δὲν τὸ ταυτίζει μὲ τὴ στατικότητα καὶ τὴν ἀπομόνωση, δπως συμβαίνει μὲ τὸ πνεῦμα ἀλλων κοσμοϊστορικῶν λαῶν, λ.χ. τῶν Αἰγυπτίων, ἀλλὰ τὸ θεωρεῖ τύπο, μορφὴ καὶ ἔκφραση τοῦ καθολικοῦ. Πῶς ἐπιτυγχάνεται δῆμος αὐτὸ καὶ ποὺ ἐκφράζεται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο; Αὐτὸ πραγματώνεται κατ’ αὐτὸν στὴν περιοχὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ ἢ ὅποια χρησιμοποιεῖ «μία γλῶσσαν οἰκουμενικήν, μίαν γλῶσσαν ἐννοιῶν σταθερῶν, ἢ ὅποια ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν ἀτόμων»<sup>25</sup>, ἀλλὰ καὶ στὴν περιοχὴ τῆς τέχνης,

20. Πβ. Τὸ νόημα τῆς Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, *Φιλοσοφία καὶ ζωή*, ἐνθ' ἀν., σ. 52.

21. Πβ. Ἑλληνισμός καὶ Χριστιανισμός, αὐτόθι, σ. 112 κ. ἔξ.

22. Πβ. Τὸ νόημα τῆς Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, ἐνθ' ἀν., σ. 27.

23. Τὸ διώνυμο Ἐλλὰς-Οἰκουμένη ἀπασχολεῖ τὸν Θεοδωρακόπουλο τόσο στὴ Συνάντησιν τῶν Ἀθηνῶν, 1964, (*Φιλοσοφία καὶ Ζωή*, σ. 35-58) δοσο καὶ στὰ μαθήματα τῆς ἐλευθέρας Σχολῆς Φιλοσοφίας δ Πλήθων: «Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη» (Α) καὶ «Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη» (Β), *Μαθήματα τῆς Δευτέρας καὶ Τρίτης Περιόδου*, Ἀθήνα, 1979, σ. 219-233 καὶ σ. 235-250.

24. Πβ. Ἐλλὰς καὶ Εὐρώπη, *Φιλοσοφία καὶ ζωή*, σ. 42 καὶ 65.

25. Πβ. Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη, *Φιλοσοφία καὶ ζωή*, σ. 43.



δπου τὸ κάλλος προσφέρεται ως γενικός τύπος καὶ ἡ τέχνη συλλαμβάνει τὸ αἰσθητὸν ἀρχέτυπον τοῦ ἀνθρώπου»<sup>26</sup>. Ἡ ἐλληνικὴ τέχνη εἰδικότερα εἶναι «ἡ μόνη ἡ ὅποια ὑπερενίκησε καὶ διέσπασε τὰ ἔθνικά της πλαίσια καὶ ἀπέβη ἀγαθὸν οἰκουμενικόν». Ωστόσο ἡ οἰκουμενικότητα αὐτὴ σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου εἶναι περιορισμένη, ἀφοῦ τὰ ἔργα τῆς τέχνης εἶναι ύλικὰ καὶ συνεπῶς εύρισκονται πάντοτε σὲ ὡρισμένον τόπον, πρᾶγμα ποὺ περιορίζει τὴν οἰκουμενικὴ σημασία τους, ἀφοῦ δὲν εἶναι συγχρόνως προσιτά σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀντίθετα μὲ τὸν γραπτὸν λόγο, ποὺ δὲν περιορίζεται ἀπὸ τὸν χρόνον καὶ τὸν τόπον καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι οἰκουμενικὸς ἀνευ περιορισμοῦ<sup>27</sup>.

Ἡ καντιανὴ θέση σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ἡ αἰσθητικὴ κρίση, ποὺ ἔχει τὶς ρίζες τῆς μονάχα στὴ θέαση τοῦ ὡραίου, καὶ εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ ὅποιαδήποτε διάσταση σκοπιμότητας, εἶναι ἀνιδιοτελής καὶ ἐλεύθερη, φαίνεται νὰ ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν Θεοδωρακόπουλο σύμφωνα μὲ τὸν ὅποιο: «Ἡ τέχνη μὲ τὴν καταξίωση τὴν ὅποιαν ἐπιβάλλει στὸ αἰσθάνεσθαι καὶ στὸ νοεῖν, μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀποσπάσουμε τὸ δρατό τῆς δημιουργημα ἀπὸ ὅλο τὸ ἄλλο πλῆθος καὶ τὴν τύρβη τῶν δρατῶν ἀντικειμένων καὶ νὰ τὸ θεωροῦμε ἐλεύθερο καὶ ἀδέσμευτο ἀπὸ κάθε τι. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλευθερία ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ δημιουργία τοῦ καλλιτεχνήματος»<sup>28</sup>. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ, ποὺ συνδέεται τόσο μὲ τὴν πράξη τῆς δημιουργίας δσο καὶ τῆς ἀξιολόγησης, εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιστᾶ τὸ ἔργο τέχνης αὐθύπαρκτο καὶ μοναδικὸ καὶ τὴν αἰσθητικὴ κρίση καθολική, εἶναι αὐτὴ ποὺ συνδέει τὴν ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας μὲ τὴν τέχνη ἡ ὅποια «ἔχει τὴν ἀξίωση νὰ δημιουργεῖ ἀξίες καὶ δεύτερον νὰ φέρνῃ στὸ φῶς ἀξίες μὲ σημασία γιὰ τὸν ἀνθρώπο»<sup>29</sup>.

Ἀναμφίβολα στὸ ἔργο τοῦ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου προβάλλει ἔντονα ἡ ὑπερχρονική, οἰκουμενικὴ ἀξία τῆς ἐλληνικῆς παιδείας, τῆς ἐλληνικῆς τέχνης, ἐπιστήμης καὶ φιλοσοφίας καὶ, γενικότερα, ὁ καθολικὸς χαρακτήρας τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος. Ὑπερτονίζεται ἀπ' αὐτὸν ἡ συναρτησιακὴ σχέση τοῦ Ἑλλάδας μὲ τὴν Οἰκουμένη στὴν μακρὰ διάρκεια καὶ ὁ οἰκουμενικὸς καὶ πανανθρώπινος χαρακτήρας τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος τὸ ὅποιο διὰ τῆς τέχνης καὶ τῆς φιλοσοφίας εἰσήγαγε στὸν κόσμο τὴν ἰδέα τοῦ κάλλους καὶ τῆς ἀλήθειας τὰ ὅποια εἶναι «οἰκουμενικὰ δημιουργήματα τῆς ἐλληνικῆς πόλης»<sup>30</sup>. Ἡ πόλη, ἄλλωστε, ἔδωσε στὴν ἀνθρωπότητα μία ἄλλη ἰδέα, ἔξισου σημαντικὴ καὶ διαχρονική, αὐτὴν τῆς ἐλευθερίας: «Τὸ κάλλος, ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ πολιτικὴ ἐλευθερία εἶναι συνεπῶς τὰ τρία μεγάλα ἀγαθά, τὰ ὅποια ἐδημιουργησαν οἱ Ἑλληνες καὶ τὰ προσέφεραν εἰς

26. Πβ. Ἐλλὰς καὶ Οἰκουμένη, *Φιλοσοφία καὶ ζωή*, σσ. 39-31.

27. *Αὐτόθι*, σ. 45.

28. Πβ. *Μαθήματα φιλοσοφίας τῆς τέχνης*, (1977), ἔνθ' ἀν., σ. 163.

29. *Αὐτόθι*, σ. 91.

30. Πβ. *Τὰ μαθήματα τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης περιόδου (Μάιος καὶ Οκτώβριος 1975)*, Ἀθῆναι, 1979, σ. 230.



τὴν οἰκουμένη. Βέβαια δὲν ἐγνώριζαν ὅτι τὰ προσέφεραν εἰς τὴν οἰκουμένη. Ἡ οἰκουμένη τὰ ἐκαρπώθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων»<sup>31</sup>.

Σ' αὐτὸ τὸ ἐννοιολογικὸ ὑπόβαθρο οἰκοδομεῖται ἡ ἰδέα τῆς οἰκουμενικότητας τῆς Ἑλληνικῆς τέχνης ἀπὸ τὸν Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλο ὁ ὅποιος θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα μὲ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ πνεύματος δημιούργησε τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ τὴ σημερινὴ οἰκουμένη. Τὸ ἐλληνικὸ πνεῦμα ἄλλωστε προσφέρει συνεχῶς ἰδέες καὶ ἀξίες στὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προσφέρει πολλὰ ἀκόμη στὸν κόσμο. Εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ θεωρήσουμε ώς ἐκ τούτου ὅτι κατ' αὐτὸν ἡ ὑπέρβαση τοῦ συγκεκριμένου καὶ πεπερασμένου παρέχει στὸ ἔργο τέχνης ἓνα καθολικὸ στοιχεῖο τὸ ὅποιο, ὑπερβαίνοντας τὰ στενὰ δρια τοῦ ὑποκειμένου, δίνει στὴν τέχνη καὶ εἰδικότερα στὸν ἐλληνικὸ πολιτισμὸ τὸν οἰκουμενικὸ χαρακτήρα τὸν ὅποιον ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς τῆς Δύσης τὸν ἔχει ἀφομοιώσει καὶ τὸν διαιωνίζει διὰ τῆς καρπώσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῶν ἀξιῶν του. Ἡ λειτουργικὴ παρουσία τῆς Ἑλλάδας στὴν Οἰκουμένη καὶ γενικότερα ἡ συμβολὴ τῆς στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας προσδίδει τελικὰ τὸν χαρακτήρα τῆς οἰκουμενικότητας σ' ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ πνεύματος ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐλληνοχριστιανικοῦ καὶ ἀναδεικνύει τὴν κοσμοϊστορικὴ λειτουργία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν μακρὰ διάρκεια<sup>32</sup>. Ἰδιαίτέρως ὁ νέος ἐλληνισμὸς εἶναι κατὰ τὸν Θεοδωρακόπουλο «ἡ πρωτόπλαστη μορφὴ τῆς μιᾶς καὶ πολύπαθης ἐλληνικῆς ἐλευθερίας. Καὶ ἡ μορφὴ τούτη ἔχει ὅλα τὰ γνωρίσματα τοῦ ἐλληνικοῦ..., χαραγμένα ὅμως κατὰ τὸν τύπο τοῦ καιροῦ καὶ τὸ αἴτημα τῆς χωριστῆς ιστορικῆς στιγμῆς»<sup>33</sup>. Ὁ Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος ἐπισημαίνει ἐπίσης στὸ ἔργο του τὴν «τραγικὴ αὐτοπλασία τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος τὴν συνυφασμένη πρὸς τὴν ἴδιοτυπία τῆς ἐλληνικῆς οἰκουμενικότητας»<sup>34</sup>, ἡ ὅποια καθιστᾷ δυνατὴ τὴν ἐπικαιρότητα τοῦ ἐλληνικοῦ θαύματος. Τὸ δαιμόνιο τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς ἀκριβῶς δημιούργησε τὸ ἐλληνικὸ θαῦμα τὸ ὅποιο ἀναβιώνει σὲ κάθε ἐποχὴ ἐμπλουτίζοντας τὸ νέο μὲ τὴν ἴκμάδα τοῦ παραδοσιακοῦ τὸ ὅποιο ἐνέχει τὸν χαρακτήρα, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, του αἰωνίου καὶ τοῦ τελείου καὶ ώς ἐκ τούτου τοῦ διαχρονικοῦ καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ.

Αθανασία ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ  
(Αθῆναι)

31. Αὐτόθι, σ. 239.

32. Πβ. Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ σύγχρονος ἐλληνισμὸς καὶ ἡ φιλοσοφία, Δοκίμια καὶ Λόγοι, Αθῆναι, 1983, σσ. 13 κ. ἐξ.

33. Ι. Ν. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τὸ πνεῦμα τοῦ νεοελληνισμοῦ, Φιλοσοφία καὶ Ζωή, ἐνθ' ἀν., σ. 129.

34. Πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. Ν. ΘΕΟΛΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Φιλοσοφία καὶ Ζωή. Μικρὰ φιλοσοφικὰ κείμενα, Φιλοσοφικὰ καὶ Προβληματισμοί, ἐνθ' ἀν., σ. 438. Πβ. ἐπίσης ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Ὁ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος καὶ ὁ σύγχρονος ἐλληνικὸς στοχασμός, σσ. 442-445.



I. N. THEODORAKOPOULOS AND THE UNIVERSALITY OF ART

Summary

Ioannis Theodorakopoulos stressed in his philosophical work the intrinsic value of the Greek civilisation and, in particular, the universal feature of the Greek art. As he points out, Greek civilisation expresses the values of beauty, truth and liberty, as well as it combines the sensual with the spiritual, the objective with the subjective, realism with idealism by expressing the universal. The latter has been accomplished in philosophy through the use of universal concepts; the same applies to the Greek art through the conception of beauty as a general category. Hellenism has been conceived by him as the expression of the universal, a feature that unites Greek civilisation and art with Europe which has integrated the Greek values. Theodorakopoulos' argument is based on empirical truth since, as we know, from Antiquity till now the Greek civilisation is considered to express values generally accepted that invigorate continuously human civilisation. The universality of the Greek art and the Greek culture generally adopted by him is in accordance with the whole of Theodorakopoulos philosophical system and expresses his belief to the unicity and singularity of the Greek spirit.

Athanasia GLYCOFRYDI-LEONTSINI

