

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ύπάρχει μιά σημαντική θέση του Lacrosse γιά τὸν ὅρο ὑπόσταση, ως προσδιοριστικό τοῦ ἔρωτος (Ἐνν. III, 5, 9, 19, 21) και τοῦ Λόγου—, ως ὑπόσταση-ἐνέργεια. Τὸ βιβλίο κλείνει μὲ μιὰ σύνοψη και ἐνδιαιφέρουσες παραπορήσεις, ὅπου διακρίνεται ὁ ἔρως ἀπὸ ἄλλες ἐννοιες ἐκφραστικές τῆς ἐπιθυμίας, δείχνεται ἡ ὑπεροχή του ώς «εὐπορητικῆς εὑρετικότητας», ή πανταχοῦ στὶς Ἐννεάδες παρουσία του, σὲ ἱεραρχική δομή, ἀπὸ τὴν ὑλική ἐπιθυμία ως τὸν ἐνολογικὸν ἔρωτα, ἐνόπτητα προαρχετυπική ὅλων τῶν ἔρωτων.

~Αννα Κελεσίλογ

Εὺ. ΜΟΣΧΟΥ, *Ἡ μεταφυσικὴ ἀγωνία στὸν Παλαμᾶ*, Αθήνα, Παπαδήμας, 1993.

Εἰσαγωγὴ. Ο Εὺ. Μόσχος προτάσσει στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Παλαμᾶ μιὰ φράση ἀπὸ τὴν παλαιοτικὴν *Ποιητικὴν* γιὰ τὸν κριτικὸν και τὸ πρώτιστο χρέος του «νὰ μπεῖ μέσα στὸ ἔργο που ζητᾶ νὰ κρίνει». Αὐτὴ τὴν ἐντολὴν ἀκολουθεῖ πιστὰ ὁ συγγραφέας τοῦ δοκιμίου γιὰ τὴν *Μεταφυσικὴ ἀγωνία στὸν Παλαμᾶ*, ἀφοῦ παίρνει ὅλους τοὺς δυνατοὺς δρόμους τῆς ζωῆς και τοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ, γιὰ νὰ βρεῖ τὸν βαθὺ λόγο τῆς ποιητικῆς ψυχῆς του. Η διείσδυση ἐπιτελεῖται μὲ αἰσθαντικότητα, ἀντικειμενικότητα και ὁξεῖδερκεια, σ' ἓνα δοκύμιο κριτικῆς πρωτότυπο στὴ θεματική του και ὑποδειγματικὸν ὡς πραγματικὰ «πάμπολυν ἔργον», κατὰ τὴν πλατωνικὴν ἐκφραστή, ὅπου ἡ χρόνια ζήτηση ἐπιτελεῖται τὴν εὑρεση τοῦ καλύτερου¹, και ὡς ἔργο ἀγάπης, μὲ ἐκείνη τὴν κρυστάλλωση, τὸ ψυχολογικὸν φαινόμενο ποὺ περιέγραψε ὁ Stendhal: τὴ συσσώρευση στὸ ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης ὅλων τῶν χαρακτηριστικῶν του, τὴν ἀνάδειξη τοῦ πλέον-εἶναι τῆς οὐσίας του, ποὺ ἔνα ἀνερωτικὸν βλέμμα, πολὺ περισσότερο ἔνα ἐχθρικὸν δὲν εἶναι ἵκανό ν' ἀνακαλύψει. Λέει ὁ Εὺ. Μόσχος στὸ «ἔξομολογητικὸν» προοίμιο τοῦ βιβλίου του: «... ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀγάπη και χωρὶς αὐτὴν δὲν μπορεῖς νὰ προσεγγίσεις ἀποτελεσματικὰ τὸ ἔργο ἐνὸς συγγραφέα ... πολὺ περισσότερο ἐνὸς ποιητῆ ... κρίνω θὰ πεῖ συμπτονῶ, συμπάσχω, ἀγαπῶ, προσπαθῶ ν' ἀποκαλύψω και νὰ κατανοήσω τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις μιᾶς ὑπαρξῆς» (σσ. 18-19). Γιὰ τοῦτο ἡ μελέτη τοῦ παλαιοτικοῦ ἔργου συνδυάζεται μὲ τὴν ἔρευνα τῆς ζωῆς τοῦ ποιητῆ. Αν εἶναι ἀληθές ὅτι ἡ διαφορὰ ἡθικῆς πράξης-λογοτεχνικῆς δημιουργίας ἐδράζεται στὸ γεγονός ὅτι ἡ πρώτη εἶναι πάντα συνδεδεμένη μὲ τὸν πράττοντα, ἐνῶ στὴ δεύτερη ἡ ἀξία εἶναι ἐνύπαρκτη κι ἔτοι ἡ ἀποτίμηση δὲν «δεῖται τοῦ πατρός» τῆς, εἶναι ἔξισου ἀληθινὸς ὅτι γιὰ τὸν κριτικὸν ὁ ἐρμηνευτικὸς ὄριζοντας ἐνὸς λογοτεχνήματος, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀφορᾶ σὲ μιὰ βιωμένη πραγματικότητα, διευρύνεται μὲ τὴ γνώση ὅλων ὅσων σχετίζονται μὲ τὸν ἴδιο τὸν δημιουργό του. «Οσο γνωρίζω πιὸ βαθιά, τόσο ἀγαπῶ πιὸ πλέον», λέει ὁ Παλαμᾶς. Αὐτὸ γιὰ τὸ δοκίμιο τοῦ Εὺ. Μόσχου ἰσχύει ἀντίστροφα: ὁ κριτικός, ἐπειδὴ ἀγαπᾷ βαθιά τὸ παλαιοτικὸν ἔργο, τὸ γνωρίζει πληρέστερα.

Ἡ μεταφυσικὴ. Αν ὁ ὅρος «μεταφυσική» εἶναι προϊὸν μιᾶς τυχαίας κατάταξης ἀπὸ τὸν Ἀνδρόνικο τὸν Ρόδιο, μετά τὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλη τὰ *Φυσικά*, ἐκείνων τῶν ἔργων τοῦ Σταγιαρίτη ποὺ ἀφοροῦν στὰ πρῶτα εἰδη τῆς ὑπαρξῆς, δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι τὸ βασικό του περιεχόμενο, ἡ ἔρευνα τῶν ὑπερκασθητῶν ἀρχῶν ἐπικαιροποιεῖται ὑστερα ἀπὸ κάθε ὑπερεκτίμηση τῶν «φυσικῶν»-θετικῶν ἐπιστημῶν, σύμφωνα μὲ τὸν διαλεκτικὸν βηματισμὸν τοῦ πνεύματος. Τὸν βηματισμὸν αὐτὸ δείχνει ὁ Εὺ. Μόσχος, μὲ τεκμηρίωση ἀπὸ τὴν ποίηση και τὴ φιλοσοφία, στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του εἰσάγοντας ἀμεσα τὸν ἀναγνώστη στὶς ἐννοιες «μεταφυσική» και «ἀγωνία» ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς ἀρμούς τῆς προσέγγισής του στὸ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ.

Ἡ πολλαπλὴ ψυχὴ τοῦ Παλαμᾶ. Στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο: «Ο διχασμὸς και οἱ ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις», μεταφυσικὴ ἀγωνία και διαλεκτικὴ νοηματοδοτοῦνται ἀμέσως συγκεκριμέ-

1. Ἡ ἐκφραση εἶναι τοῦ Ξενοφάνη, D.-K., VS 21 B 18.



να· ό συγγραφέας δριζει τὸν Παλαμᾶ: ποιητὴ τῶν ἀντιθέσεων καὶ ἀντιφάσεων «ποὺ ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀνησυχία κυμαινόταν σ' ὅλη τὴ ζωὴ του ἀνάμεσα στὴν πίστη καὶ τὴ γνώση, ἀνάμεσα στὴν πίστη καὶ τὴν ἀπιστία..., συνεπῶς ... κατ' ἔξοχήν (ποιητή) τῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας» (σ. 47). Ο Εὐ. Μόσχος παρατηρεῖ ότι ό ποιητής, ποὺ μέσα του κρυφομιλοῦσαν ό Δαυΐδ καὶ ό Πίνδαρος, ὑπῆρξε, «ώς ἀκοίμητη μεταφυσική συνείδηση ... πραγματικὰ διχασμένος» (σ. 48).

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐδῶ εἶναι: ἀλήθεια ό Παλαμᾶς εἶναι διχασμένος ή εἶναι ἔνας νεοέλληνας προσωκρατικός καὶ σωκρατικός; Ἐκεῖνοι, π.χ. ό Παρμενίδης, ό Ἐμπεδοκλῆς, ποιητές-φιλόσοφοι θὰ ταλαιτωροῦν πάντα, μὲ τὸ συνδυαστικὸ πνεῦμα τους, τοὺς μοναδιάστατους ἐρμηνευτὲς ποὺ τοὺς προσεγγίζουν μόνο μὲ τὴ λογικὴ καὶ δὲν κατανοοῦν τὴν καθολικότητα τοῦ πνεύματός τους η ἀποροῦν πῶς καὶ γιατὶ ό πρῶτος μιλᾶ γιὰ τὴ μοναδικὴ ἀλήθεια τοῦ ὄντος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κόσμο τῆς «δόξης», ό δεύτερος ἔχει, ώς Ιανός, μιὰ δρθολογικὴ καὶ μιὰ μυστικιστικὴ δψη². Ἐκεῖνος, ό Σωκράτης ὑπακούει καὶ στὸν Λόγο καὶ στὸ δαιμόνιο, καὶ στὴ γνώση καὶ στὴν πίστη³. Ο Παλαμᾶς, δπως εὔστοχα λέει ό Εὐ. Μόσχος, εἶναι «πολλαπλὴ ψυχή», γιατὶ εἶναι ποιητής· ή ποίηση εἶναι ή δυναμικὴ τῆς συνείδησης ποὺ πολλαπλασιάζει τὸ πραγματικό, καθὼς τὸ βιώνει μὲ τὶς πολλαπλές της δυνάμεις. Ο ποιητής εἶναι σὲ θέση νὰ ὑποστηρίξει: «Ἐχω συνείδηση πῶς ἔνας δὲν εἰμαι, εἰμαι δχι μὲ τό, ἀλλὰ μὲ τὰ Ἐγώ μου» καὶ «χωροῦν στῆς φαντασίας ... τὰ τετράπλατα/Ολυμπος καὶ Τάρταρα». Τὴν καθολικότητα η διαδικότητα —συνύπαρξη ἀπολλώνιου-διονυσιακοῦ— τῆς παλαμικῆς συνείδησης φωτίζει ό συγγραφέας μὲ χαρακτηριστικὰ παραθέματα ἀπὸ τὸ παλαμικὸ ἔργο, τεκμηριώνει μὲ τίτλους ποιημάτων καὶ ἀναφορὲς σὲ ἀποσπάσματα τοῦ Ἡράκλειτου. Μὲ ἀφορμὴ δσα ό συγγραφέας λέει, περνώντας στὴν παλαμικὴ ὑπαρξιακὴ ἀγωνία (σ. 53 ἐπ.) καὶ λαχτάρα γιὰ πίστη καὶ δίψα τοῦ Ἀπόλυτου, θὰ πρόσθετα ἐδῶ τὸ ἀπ. 18 τοῦ Ἐφέσιου: «ἔαν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἔξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἀπορον», προάγγελο τοῦ εὐαγγελικοῦ «ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε». Πολὺ παραστατικά, ἄλλωστε, τὸ κεφάλαιο γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις στὸν Παλαμᾶ κορυφώνεται μὲ ἀναφορὰ στὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου, μὲ τὴ δραματικὴ ἀπόφρανση: «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ», τὴν ὥποια ό συγγραφέας συνδέει μὲ τὴν κατάσταση τῆς παλαμικῆς ψυχῆς. Ο ἀναγνώστης τοῦ δοκίμιου τοῦ Εὐ. Μόσχου ἀναθυμάται πάλι τὸν Ἡράκλειτο στὸ τέταρτο κεφάλαιο, κι αὐτὸ σὲ σχέση μὲ τὸν ἴδιο τὸν Παλαμᾶ καὶ μὲ τὸν κριτικό του: Λέει ό Εφέσιος: «ἔδιξησάμην ἐμεωτόν» (B 101). «ψυχῆς πείρατα ... βαθὺν λόγον ἔχει» (B 45). Ο Παλαμᾶς ἔξομολογεῖται στὸν Δωδεκάλογο τοῦ Γύρτου: «Κι ἔσκυψα πρὸς τὴν ψυχὴν μου σὰ στὴν ἀκρη πηγαδιοῦ» ό Εὐ. Μόσχος, εἰσχωρώντας βαθιὰ στὰ ποιήματα καὶ στοὺς αὐτογνωσιακοὺς λόγους τοῦ ποιητῆ ἐπιτυγχάνει νὰ συλλέξει ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φανερῆς καὶ ἀφανέρωτης ἀρμονίας τοῦ πρωτεύοντος-«ώκεανειού» (ό χαρακτηρισμὸς εἶναι τοῦ συγγραφέα) παλαμικοῦ ἔργου. Ή απουδὴ δλων τῶν ποιητικῶν συλλογῶν τοῦ Παλαμᾶ, ἀπὸ Τὰ τραγούδια τῆς πατρίδας μου ώς τὶς Νύχτες τοῦ Φήμου καὶ ώς τὴ μεταθανάτια Βραδυνὴ Φωτιά, τῆς παλαμικῆς ἄλληλογραφίας καὶ τῶν χρονογραφημάτων τοῦ ποιητῆ εἶναι ἀθλος· τὸ φθάσιμο στὴν ἰδέα τῆς ἐσωτερικῆς ἐνότητας δὲν εἶναι ὁδὸς βατή, μέσα ἀπὸ ἀναβαθμούς, ἀλλὰ πέρασμα ἀπὸ ἓνα ποτάμι (ή εἰκόνα εἶναι τοῦ συγγραφέα, σ. 74)· κι αὐτὴ τὴ φορά τὸν στοχασμὸ τοῦ ἀναγνώστη μπορεῖ νὰ οἰακοστροφήσει ό Ἡράκλειτος· τὸ ποτάμι δὲν εἶναι ποτὲ τὸ ἴδιο, οὔτε μιὰ φορά: «ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἔτερα καὶ ἔτερα ὑδατα ἐπιφρεῖ» (B 12)· ἀκόμη, γιατὶ τὸ φθάσιμο ἀπαιτεῖ καὶ τεκμηριωμένη κριτικὴ ἀπόρριψη δλων τῶν ποικίλων ἐρμηνειῶν ποὺ κατὰ καιρούς ἐπισώρευσαν στὸν παλαμικὸ Γλαῦκο, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰ πλατωνικὴ εἰκόνα, τὰ φύκια ἴδιων κοσμοαντιλήψεων ἀπόρριψη τῶν ποικίλων προσαρμογῶν σὲ προκρούστεις ἐρμηνευτικὲς κλίνες τοῦ «σύμπαντος τοῦ ποιητῆ», ποὺ εἶναι «ἔνας κόσμος δλόκληρος», δπως λέει ό Εὐ. Μόσχος καὶ συμπληρώνει μὲ τὸ παλαμικό: «κόσμος εἶναι καὶ τὸ ἀσάλευτο καὶ τὸ ταπεινὸ ἐγώ μας».

2. Άπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς ό Ἡράκλειτος εἶναι ό πρῶτος θεωρητικὸς τῆς ἀναίρεσης τῶν ἀντιθέτων· αὐτὸν ό Παλαμᾶς θὰ χαρακτηρίσει «βαθύγνωμο». Υπάρχει ἀκόμη καὶ ή δημοκρίτεια ἀποψη γιὰ τὴν κρυμμένη στὸν βυθὸ ἀλήθεια, ποὺ ό Παλαμᾶς ἐνστερνίζεται (πβ. σ. 201).

3. Πβ. A. KÉLESSIDOU, Raison et sentiment chez Platon, Φιλοσοφία, 25, 1995, σα. 313-316.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Η ἐπιστήμη καὶ τὸ μυστήριο. Στὸ πέμπτο κεφάλαιο ὁ Εὐ. Μόσχος παρακολουθεῖ μὲν ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια τὶς προσπάθειες τοῦ Παλαμᾶ νὰ ἐνημερώνεται σὲ ὅλα τὰ ἐπιστημονικὰ καὶ φιλοσοφικὰ ρεύματα τοῦ καιροῦ του—, καθὼς ἀκράδαντα πίστενε ὅτι χρέος τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ συνθέτει τὴν ἐπιστημονικὴ μὲ τὴ δημιουργικὴ σοφία. Ό συγγραφέας καταφέρνει νὰ ἀποδεῖξει ὅτι ἡ παλαιοτικὴ πολυμάθεια, ἐπειδὴ ποδηγετεῖται ἀπὸ τὸ κριτικὸ πνεῦμα καὶ τὸ παιδαγωγικὸ χρέος, δὲν ἔμπιπτει στὴν ἀφνητικὴ εὐρυγνωσία (αὐτὴν, θάλεγα, ποὺ καταδίκασε ὁ Ἡράκλειτος). Ό ἴδιος ὁ συγγραφέας ἔμπλουτιζει γιὰ τὸν ἀναγνώστη, μὲ εὐρύτητα τεκμηρώσης, τὸ ἐπιστημονιὸ σκηνικὸ τῆς ἐποχῆς «πάνω στὸ μεγάλο ... φιλοσοφικὸ θέμα τῶν σχέσεων θρησκείας καὶ ἐπιστήμης» (σ. 97). Άναξητώντας, χωρὶς μεροληπτίες, τὴ συγκρότηση τῆς παλαιοτικῆς κοσμοθεωρίας, ἀποδίδει τὴ σωστὴ μοίρα τῶν ὄρίων τῆς ἐπιστήμης στὸν παλαιοτικὸ στοχασμό, καθὼς καὶ τὴν ἀντίθεση τοῦ Παλαμᾶ στὴν ὑπερβολὴ τοῦ ὑλισμοῦ καὶ ὁρθολογισμοῦ, γιὰ νὰ κορυφώσει τὴν πραγμάτωση τοῦ θέματος μὲ ἓνα ἀποκαλυπτικὸ παράθεμα λόγων τοῦ Ροντέν ποὺ ὁ Σικελιανὸς θύμωσε στὸν Παλαμᾶ σὲ μάτι στιχομυθία τους:

«Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἔνας πέπλος· τραβῆξε τὸν, ἀν θέλετε νὰ δεῖτε τὸν οὐρανό» (σ. 119), ἵδεα ποὺ—πάντα στὴ μαρτυρία τοῦ ποιητῆ του Ἀλαφροῖσκιωτου—μετατράπηκε σ' ἔνα δραματικὸ εἶναι τῆς μεταφυσικῆς μὲ τὴν ἀπόκριση—κίνηση τοῦ χεριοῦ τοῦ Παλαμᾶ πρὸς τὸ πάνω—καὶ τὴν προσθήκη τῆς λέξης: «μυστήριο».

Θυρανοιξία τῆς ψυχῆς. Ἐν ἡ τραγικὴ ποίηση εἶναι κάθαρση τῶν παθῶν μέσα ἀπὸ τὴ διπλὴ δίοδο τοῦ ἐλέου⁵ καὶ τοῦ φόβου καὶ κάθαρση δρώντων καὶ θεωμένων-συμμέτοχων στὰ δρώμενα, ἡ λυρικὴ εἶναι δυναμικὴ θυρανοιξία τῆς ψυχῆς. Ό θυρανοίκτης ποιητὴς καταφέρνει μὲ τὰ «παθητικὰ κρυφομιλήματά» του καὶ μὲ τὶς «βαθιές καὶ διεισδυτικές καταδύσεις του μέσα στὰ ἀδυτα τῆς ψυχῆς του» νὰ φωτίσει «τὴν ἀληθινὴ οὐσία» του (σσ. 124, 126, 127), τὴν ἀμαρτωλότητά του ὥσο καὶ τὸν πόθο γιὰ λύτρωση ποὺ γεννιέται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀμαρτίας καὶ τὴν αὐτογνωσία. Καὶ ὁ θυρανοίκτης κριτικὸς «χρέος ἔχει ... μέσα ἀπὸ φαινομενικὲς ἢ πραγματικὲς ἀντιθέσεις καὶ βαθύτερες καὶ ἐπίμονες ραβδοσκοπήσεις ... νὰ προσπαθήσει νὰ βρεῖ τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ νὰ φάσει στὸ σημεῖο νὰ ἀναζητήσει καὶ αὐτὸν τὸν Θεό ποὺ καὶ ὁ ποιητὴς ἀναζητεῖ μὲ τέτοιο πάθος καὶ μὲ τέτοια θέρμη ψυχῆς» (σ. 125). Τὴν τραγικὴ διπολία τῆς παλαιοτικῆς ψυχῆς φωτίζει ὁ Εὐ. Μόσχος στὸ ἔκτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του ἀντλώντας ἀπὸ τὰ λυρικὰ παλαιοτικὰ ποιήματα, τὴν παλαιοτικὴ Ποιητική—δοκίμιο αὐτοενδοσκόπησης αὐτοβιογραφικό—, τὰ Γράμματα, παραθέτοντας δηλαδὴ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ ποιητῆ κι ἔτσι ἐφαρμόζοντας τὴν ἀρχὴν ποὺ ὁ Παλαμᾶς ἀποκάλεσε «ταυτοψία τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς» (σ. 138)—, ἀντιμετωπίζοντας κριτικές ποὺ ἀρροθιγῶς μόνο ἀναφέρονται στὴ μεταφυσικὴ διάσταση τοῦ παλαιοτικοῦ ἔργου ἢ καὶ τὴν παρερμηνεύουν. Τὸ ἔκτο αὐτὸ κεφάλαιο δονομάζεται «κασσιανισμός». Ὁ χαρακτηρισμὸς εἶναι τοῦ ἴδιου τοῦ Παλαμᾶ, ἀπὸ τὸ βιζαντινὸ πρότυπο στὸ ἥθος-πρόσωπο τῆς Κασσιανῆς, τῆς δοπίας τὸ ἰδιόμελο τροπάριο μετάφρασε ἀριστουργηματικὰ ὁ ποιητής, καθόσον ὑπῆρξε γι' αὐτὸν καθρέφτης καὶ τοῦ δικοῦ του ψυχικοῦ δυαδισμοῦ, ἢ, δπως ἐπιγραμματικὰ παρατηρεῖ ὁ Εὐ. Μόσχος, ἔκφραση «ἀπὸ τὴν κριματισμένη καὶ ἀμαρτωλὴ ψυχὴ του» (σ. 132). Τὸ ἔβδομο κεφάλαιο διερευνᾷ καὶ πάλι τὴ θρησκευτικότητα, ἐδῶ ὡς ἥθος, δηλαδὴ ἐνορατικὴ κατάσταση τῆς ὑπαρξῆς, βίωση τῆς ἀφανοῦς ὀρμονίας μὲ τὰ «μυστικά» μάτια (σ. 178), δχι τὴ θρησκευτικότητα-ποιητικὸ συμβάν περιγραφικῶν τόνων, προϊὸν θεματικοῦ ἐνδιαφέροντος. Αὐτὸ δείχνει ὁ Εὐ. Μόσχος μέσα ἀπὸ ἐπιτυχεῖς ἀντιπαραθέσεις. Μὲ τὶς ἔξοχες ἀναλύσεις του «ἄγνωστου στοὺς πολλοὺς καὶ παραθεωρημένου» (σ. 182) ποιήματος «Ἀπόκρυφον Εὐαγγέλιον» καὶ τῶν ἔμπνευσμένων ἀπὸ τὸ Πάσχα παλαιοτικῶν ποιημάτων ὁ συγγραφέας ἐπιτυγχάνει νὰ δεῖξει καὶ τὸ βεληνεκὲς γιὰ τὴ συνείδηση καταστάσεις τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θανάτου, τῆς βίωσης τοῦ χαμοῦ ἀγαπημένου προσώπου (στὸ δέκατο κεφάλαιο ὁ συγγραφέας θὰ παραθέσει συγκλονιστικές μαρτυρίες, ποιητικές καὶ στὸν πεζὸ λόγο τοῦ ΐδιου τοῦ Παλαμᾶ γιὰ ἀγαπημένους του, σσ. 270 ἐπ.). Στὴ συνέχεια ὁ συγγραφέας τεκ-



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

μπορώνει μὲ παραθέματα ἀρτια ἐπιλεγμένα τὸν ἀνταγωνισμὸν θετικιστικοῦ, ἐπιστημονικοῦ πνεύματος-μεταφυσικῆς πίστης (ἔξαιρετη ἡ ἀνάλυση τοῦ παλαιμού ποιήματος Θωμᾶς γιὰ τὴ διάκριση ἀπιστίας-φιλοσοφικῆς ἀμφιβολίας), τὶς ἔννοιες τοῦ μεταφυσικοῦ δέους καὶ τὰ συνακόλουθα βιώματα τῆς προσδοκίας, τύψεων, συντροφῆς—, τοῦ μυστηρίου τοῦ πόνου, συνιστῶσες τοῦ δυναμισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀμφιθυμίας τῆς ὑπαρξῆς (σσ. 220 ἐπ.). Στὸ ἔνατο κεφάλαιο τοῦ δοκιμίου ὁ συγγραφέας, πιστὸς στὴν ἀρχὴ του νὰ φωτίσει τὸ θέμα τῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας δχι μόνο μὲ τοὺς ἔντεχνους ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔξομολογητικοὺς λόγους τοῦ Παλαμᾶ, ἀνιχνεύει τὴν «έδραιώση τῆς χριστινικῆς πίστης» (σ. 251), τὴ θεϊκὴ παρουσία μέσα στὴν παλαιμοκή ἐπιστολογραφία. Ἀν ἡ ὡς τώρα πραγμάτευση τοῦ θέματος ἐπαληθεύει τὸν ἀριστοτελικὸν ὄρισμὸν τῆς ποίησης ὡς τοῦ φιλοσοφώτερου καὶ σπουδαιότερου τῆς ἴστορίας (γιατὶ ἡ ποίηση λέει δχι μόνο τὰ γενόμενα ἀλλὰ καὶ «οἰα δεῖ»), ἡ ἐρμηνευτικὴ τῆς ἐπιστολογραφίας ἀποδεικνύεται ἀποφασιστικὴ κατανόηση αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ δέοντος, χάρη στὴ γραφὴ τοῦ δοκιμογράφου. Μὲ τὸ δέκατο κεφάλαιο («Οἱ πρόγονοι καὶ οἱ πρόδρομοι»), ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ πρῶτο στὸ δοκίμιο, μὲ δεύτερο τὸ ἀμέσως ἐπόμενο γιὰ τὶς ἀξίες, ἀν ὁ συγγραφέας δὲν εἶχε προτιμήσει νὰ δώσει τὴν πρωτιὰ σ' ἓνα κεφάλαιο γιὰ τὶς «Ἄξιες τῆς ζωῆς» (σσ. 233 ἐπ.), ὁ Εὐ. Μόσχος ἐπαληθεύει μιὰ βασικὴ φιλοσοφικὴ ἀλήθεια: δτὶ στὸν χῶρο τῶν πνευματικῶν πραγμάτων ἡ ἀντινομία παλαιοῦ-νέου, μερικοῦ-καθολικοῦ ἀλλάζει φύση καὶ ὑπερβαίνεται⁴. ὁ Παλαμᾶς, σημειώνει ὁ συγγραφέας, κάνει στὴν *Ποιητική* του λόγο καὶ γιὰ τὴ σύνθεση ἐγώ-ἐμεῖς, ἀτομικοῦ-καιρικοῦ, συλλαμβάνοντας τὸ καιρικὸ δχι ὡς κατηγορία ἀπλῶς χρονική, ἀλλὰ δυναμικά, ὡς κατηγορία ἥθους τῆς συλλογικῆς συνείδησης καὶ ὡς τοῦ καίρου διαχρονικά. Διευρευνώντας τὰ ποιήματα μὲ καθολικὴ διάσταση ὁ Εὐ. Μόσχος συλλέγει καὶ ἀναδεικνύει τὶς ἀρχές: τῆς ἐπιστροφῆς στὴ φύση, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐνότητας. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κριτικοὺς συσχετισμοὺς μεταξὺ Δωδεκάλογου τοῦ Γύρτου καὶ Ἐρημῆς χώρας (τοῦ Ἐλιοτ), ὁ συγγραφέας κάνει φανερὸ τὸν θετικὸ χαρακτῆρα τῆς εἰκονοκλαστικῆς καὶ καταλυτικῆς διάθεσης τοῦ παλαιμού Γύρτου, αὐτοῦ ποὺ ὁ Ἰδιος ὁ Παλαμᾶς —ἀντίθετα ἀπὸ τὸν ἀρνητισμὸ τοῦ Νίτσε στὸν Τάδε ἐφη Ζαρατούστρα— θὰ χαρακτηρίσει ἀναποδογύρισμα τῶν ἀξιῶν «γιὰ νὰ ἔσται ὑψηλοῦν ὑστερα ἀπὸ τὸ πέσμα τους ... σὲ νοήματα πρωτόφαντα» (σ. 290). Ἐτσι, προσεγγίζονται τὸ Ἰδανικό τῆς πατρίδας, ἡ ἀξία τῆς δικαιοσύνης, ἡ ἀγάπη (πού, καθὼς ὑποστήριξε ὁ Γκ. Μαρσέλ, δὲν εἶναι ἀξία, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἀξία χωρὶς αὐτήν), ἡ εύτυχία, ἡ ἀλήθεια, ἡ διμορφία («μιὰ καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ομορφιά»). Τὸ προτελευταῖο κεφάλαιο («Μπροστά στὸ Χριστό») συγκεντρώνει καὶ ἀναλύει τὰ χριστολογικὰ παλαιμοκά ποιήματα καὶ πεζά —ἐπιστολές, στοχασμούς—, ἀπὸ τὴν ἐφηβικὴ κιόλας ἡλικία τοῦ ποιητὴ ὡς τὸν Δωδεκάλογο τοῦ Γύρτου, —ὅπου ὁ Παλαμᾶς «προσεγγίζει τὸν Χριστὸ καὶ γίνεται ἀπολογητὴς τῆς θρησκείας τῶν πατέρων του, ἐκφραστὴς τῶν προσδοκιῶν τοῦ Γένους» (σ. 326) μὲ τὴν ἔξισωση ωμιοσύνης καὶ χριστιανοσύνης—, καθὼς καὶ διὸ παλαιμοκά ἀρθρα γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, τῶν ὅποιων ἡ ἀνάλυση εἶναι καταποιητικὴ καὶ στοχαστικὴ. Στὸ δωδέκατο κεφάλαιο ἀναφαίνεται ἡ ἑστιακὴ ἰδέα τῆς ἀνάγκης σύζευξης τῆς πίστης μὲ τὴ ζωή, μέσα ἀπὸ τὴν κατάδειξη τῆς ἵκανότητας τῆς πρώτης νὰ χρησιμεύει ὡς «γνώμων» τῆς δεύτερης, «ὡς πρακτικῆς ἐνέργειας παράγων» (σ. 309). Ὁ ἡθικὸς τροπισμὸς τοῦ παλαιμού στοχασμοῦ εὔστοχα συνοψίζεται στὰ λεγόμενα ἀπὸ τὸν Ἰδιο τὸν ποιητὴ γιὰ τὴ «νέα ἐνανθρώπιση τοῦ θείου (σ. 311), ἰδέα ποὺ ὑπαγορεύει καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς μετάφραστης, «εὐμούσιως πάντως, ὡς νέου σκεύους», τοῦ Εὐαγγελίου, σὲ γλώσσα προσιτή σὲ ὅλους.

Ἐπίλογος. Ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου θὰ ἀντλήσω δύο παρατηρήσεις: ἡ μία εἶναι τοῦ Βαλερὸ γιὰ τὸν δημιουργὸ ποιητὴ: «ἄλλοιμον στὸν ποιητὴ ποὺ τὸ ἔργο του δὲν ἀποδίδει παρὰ μονάχα ὅ,τι αὐτὸς θέλησε νὰ πεῖ» (πβ. σ. 343); ἡ ἄλλη τοῦ Εὐ. Μόσχου, γιὰ τὸ χρέος τοῦ κριτικοῦ: «νὰ μελετήσει ἔνα ἔργο στὸ βάθος του καὶ νὰ προσπαθήσει ν' ἀνακαλύψει σ' αὐτὸ καινούργιες φλέβες μιᾶς ὑπόγειας στοᾶς μεταλείου» (αὐτ.). Ὁπως δέχεται ἡ σύγχρονη ἐρμηνευτικὴ γιὰ τὸ φιλοσοφικὸ γραπτὸ ἔργο εἰδητικό του γνώρισμα εἶναι δτὶ τὸ «ἔργο αὐτὸ εἶναι ἀνεξάντλητο». Ἐκεὶ ποὺ ὁ

4. Πβ. Α. ΚΕΛΕΣΙΛΟΥ, Ἡ πλατωνικὴ «ψυχαγωγία», *Φιλοσοφία*, 4, 1974.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

έρμηνευτής νόμισε πώς βρήκε τὸν πυρήνα τῆς σκέψης ἐνὸς φιλοσόφου, κάποια ἀνάλυση ποὺ πραγματώνεται σὲ ἄλλη κατεύθυνση, ἀποκαλύπτει νέα στοιχεῖα στὰ ὅποια θὰ θεμελιωθοῦν νέες θεωρίες⁵. Η ἀτοψη ἰσχύει γιὰ τὸν στοχασμὸν τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὸ δοκίμιο τοῦ Εὐ. Μόσχου μὲ τὸ ὅποιο προσεγγίζεται γιὰ πρώτη φορὰ συστηματικὰ τὸ θέμα τῆς παλαμικῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας. Έδῶ μάλιστα ἰσχύουν καὶ ὅσα λέει ἔνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς σήμερα ἐκπροσώπους τῆς φιλοσοφικῆς ἔρμηνευτικῆς, ὁ P. Ricœur: «comprendre un autre mieux qu'il s'est compris lui-même»⁶. Ο Εὐ. Μόσχος στὸ δοκίμιό του κατανόησε μὲ πληρότητα αὐτὸ ποὺ ἐναγώνια ἀναζήτησε ὁ Παλαμᾶς στὰ γραπτά του, ποιητικὰ καὶ πεζά: τις ἀπαντήσεις στὰ μεταφυσικὰ ἐρωτήματα: τοῦ θείου, τῆς ἀμαρτίας, τῆς ἐνοχῆς, τῆς λύτρωσης μὲ τὴν πίστη. Βαθαίνοντας στὸν θησαυρὸν του παλαμικοῦ λόγου δὲν βρήκε λίγον χρυσόν, δπως στὸν ἀφορισμὸν τοῦ Ἡράκλειτου, ἀλλὰ πολὺν, ἀφοῦ κατάφερε νὰ φωτίσει τὸ ζητούμενο, σ' ὅλες τις διαστάσεις του, μάλιστα μὲ λόγο καὶ ἔντεχνο καὶ ἀμεσα ἐπικοινωνικό.

~Anna Κελεσίλογ

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*.

«Ἡ ἀποκάλυψη (τῆς ἀλήθειας) δὲν γίνεται μπροστά στὰ φινικά μάτια τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν διατιστώνεται ἀπὸ τὴ λογικὴ, ἀλλὰ σιγκλονίζει ἄμεσα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, σημειώνεται πάντοτε στὸ δρόμο πρὸς τὴ Λαμπασκό».

(Π. Κανελλόπουλον, *M.P.*, σ. 318)

Πρόλογος. Έχουν περάσει χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Π. Κανελλόπουλου *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*¹. Καὶ εἶναι πάνω ὅποια δέκα ποὺ ὁ Π. Κανελόπουλος παλινόστησε στὴν ἀληθινή του ἑστία², πέρασε τὴν «πανύψηλη ... τοῦ θανάτου» πύλη, πραγματοποίησε τὸ ἀδύνατο: τὴ «λύτρωση τῆς ψυχῆς, τοῦ πνεύματος ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ φυσικοῦ κόσμου» (σ. 96), μὲ τὸ θαῦμα ἐκεῖνο «ποὺ κανένας ἀνθρωπὸς δὲν τὸ ζεῖ ὅσο εἶναι στὴ ζωὴ»· ὁ ἀρχοντικός —μὲ τὴν ἀξιολογικὴ σημασία τοῦ δροῦ— πνευματικός δημιουργός, ἡ πολύδυμη ψυχὴ ποὺ ἀγάπησε «μὲ τοὺς κλασικοὺς τὸ φῶς», «μὲ τοὺς ρωμαντικοὺς τὴ νύχτα, μὲ τοὺς λογικοὺς ... τὴν ὁρθογώνια σκέψη, μὲ τοὺς μυστικοὺς τὴν ἀδηλη ἀλήθεια, δπως λέει ὁ ἴδιος στὴν Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος ἡ ψυχὴ ποὺ ἐκφράστηκε μὲ τὴν ἀγάπη τῆς ποίησης, τοῦ θεάτρου, τὴν ἐνεργὸ δράση τῆς πολιτικῆς, τὸ πάθος τῆς ιστορίας³, τῆς κοινωνιολογίας, τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀδιάκοπη μεταφυσικὴ ἀγωνία. Πρὸιν ἀπὸ σαράντα χρόνια ἔκεινώντας τὸ ἔργο του γιὰ τὴ μεταφυσική, στὴν ὅποια ἔδινε οὐσιαστική, μόνη, δυνατότητα τὴν ἀδιάκοπη ἐπαλήθευση τῆς ἀρχῆς τῆς —ἀπ' ἐδῶ καὶ ὁ δρισμὸς τοῦ βιβλίου του— ἔγραφε ὁ Π. Κ.: «Ξεκινάει, τάχα, σὲ ποιά κατεύθυνση; Ἡ κατεύθυνση εἶναι τὸ σύμπαν πέρ' ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσμο, ἡ οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς πέρ' ἀπὸ τὴ συλληπτὴ παρουσία της, τὸ νόημα τοῦ θανάτου πέρ' ἀπὸ τὴ φύση τοῦ θανάτου, τὸ ἀπειρο πέρ' ἀπὸ τὸ συμβολικὸ μαθηματικὸ ἀπειρο, τὸ αἰώνιο καὶ μέσα στὸ

5. J. L. CORDERO, *Les deux chemins de Parménide*, Paris, Vrin, 1979.

6. Πβ. Α. Κελεσίλογ, Τὸ παραμενιδικὸ ποίημα καὶ ἡ ἔρμηνευτική, *12 Μελετήματα προσωχρατικῆς φιλοσοφίας*, Ἀθήνα 1992, σ. 55.

1. *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*, ὁ ἀνθρωπὸς - ὁ κόσμος - ὁ θεός, Ἀθήναι, 1956, 338 σσ.

2. Στὶς 11 τοῦ Σεπτέμβρη 1986.

3. Στίχος ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Π. Κ. στὴν τελευταία σελίδα (334) τοῦ βιβλίου του.

4. Πβ. τὸ σαφὲς καὶ περιεκτικὸ δοκίμιο τοῦ Ε. Μόσχου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τὸ πάθος τῆς ιστορίας, στὸ βιβλίο *Όράματα καὶ θεωρήσεις. Λογοτεχνικὰ δοκίμια*, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Πιτσιλός, 1995, σσ. 156-168.

