

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

έρμηνευτής νόμισε πώς βρήκε τὸν πυρήνα τῆς σκέψης ἐνὸς φιλοσόφου, κάποια ἀνάλυση ποὺ πραγματώνεται σὲ ἄλλη κατεύθυνση, ἀποκαλύπτει νέα στοιχεῖα στὰ ὅποια θὰ θεμελιωθοῦν νέες θεωρίες<sup>5</sup>. Η ἀτοψη ἰσχύει γιὰ τὸν στοχασμὸν τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὸ δοκίμιο τοῦ Εὐ. Μόσχου μὲ τὸ ὅποιο προσεγγίζεται γιὰ πρώτη φορὰ συστηματικὰ τὸ θέμα τῆς παλαμικῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας. Έδῶ μάλιστα ἰσχύουν καὶ ὅσα λέει ἔνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς σήμερα ἐκπροσώπους τῆς φιλοσοφικῆς ἔρμηνευτικῆς, ὁ P. Ricœur: «comprendre un autre mieux qu'il s'est compris lui-même»<sup>6</sup>. Ο Εὐ. Μόσχος στὸ δοκίμιό του κατανόησε μὲ πληρότητα αὐτὸ ποὺ ἐναγώνια ἀναζήτησε ὁ Παλαμᾶς στὰ γραπτά του, ποιητικὰ καὶ πεζά: τις ἀπαντήσεις στὰ μεταφυσικὰ ἐρωτήματα: τοῦ θείου, τῆς ἀμαρτίας, τῆς ἐνοχῆς, τῆς λύτρωσης μὲ τὴν πίστη. Βαθαίνοντας στὸν θησαυρὸν του παλαμικοῦ λόγου δὲν βρήκε λίγον χρυσόν, δπως στὸν ἀφορισμὸν τοῦ Ἡράκλειτου, ἀλλὰ πολὺν, ἀφοῦ κατάφερε νὰ φωτίσει τὸ ζητούμενο, σ' ὅλες τις διαστάσεις του, μάλιστα μὲ λόγο καὶ ἔντεχνο καὶ ἀμεσα ἐπικοινωνικό.

~Anna Κελεσίλογ

**Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*.**

«Ἡ ἀποκάλυψη (τῆς ἀλήθειας) δὲν γίνεται μπροστά στὰ φινικά μάτια τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν διατιστώνεται ἀπὸ τὴ λογικὴ, ἀλλὰ σιγκλονίζει ἄμεσα τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα, σημειώνεται πάντοτε στὸ δρόμο πρὸς τὴ Λαμπασκό».

(Π. Κανελλόπουλον, *M.P.*, σ. 318)

**Πρόλογος.** Έχουν περάσει χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Π. Κανελλόπουλου *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*<sup>1</sup>. Καὶ εἶναι πάνω ὅποια δέκα ποὺ ὁ Π. Κανελόπουλος παλινόστησε στὴν ἀληθινή του ἑστία<sup>2</sup>, πέρασε τὴν «πανύψηλη ... τοῦ θανάτου» πύλη, πραγματοποίησε τὸ ἀδύνατο: τὴ «λύτρωση τῆς ψυχῆς, τοῦ πνεύματος ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ φυσικοῦ κόσμου» (σ. 96), μὲ τὸ θαῦμα ἐκεῖνο «ποὺ κανένας ἀνθρωπὸς δὲν τὸ ζεῖ ὅσο εἶναι στὴ ζωὴ»· ὁ ἀρχοντικός —μὲ τὴν ἀξιολογικὴ σημασία τοῦ δροῦ— πνευματικός δημιουργός, ἡ πολύδυμη ψυχὴ ποὺ ἀγάπησε «μὲ τοὺς κλασικοὺς τὸ φῶς», «μὲ τοὺς ρωμαντικοὺς τὴ νύχτα, μὲ τοὺς λογικοὺς ... τὴν ὁρθογώνια σκέψη, μὲ τοὺς μυστικοὺς τὴν ἀδηλη ἀλήθεια, δπως λέει ὁ ἴδιος στὴν Ἰστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος ἡ ψυχὴ ποὺ ἐκφράστηκε μὲ τὴν ἀγάπη τῆς ποίησης, τοῦ θεάτρου, τὴν ἐνεργὸ δράση τῆς πολιτικῆς, τὸ πάθος τῆς ιστορίας<sup>3</sup>, τῆς κοινωνιολογίας, τῆς φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀδιάκοπη μεταφυσικὴ ἀγωνία. Πρὸιν ἀπὸ σαράντα χρόνια ἔκεινώντας τὸ ἔργο του γιὰ τὴ μεταφυσική, στὴν ὅποια ἔδινε οὐσιαστική, μόνη, δυνατότητα τὴν ἀδιάκοπη ἐπαλήθευση τῆς ἀρχῆς τῆς —ἀπ' ἐδῶ καὶ ὁ δρισμὸς τοῦ βιβλίου του— ἔγραφε ὁ Π. Κ.: «Ξεκινάει, τάχα, σὲ ποιά κατεύθυνση; Ἡ κατεύθυνση εἶναι τὸ σύμπαν πέρ' ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσμο, ἡ οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς πέρ' ἀπὸ τὴ συλληπτὴ παρουσία της, τὸ νόημα τοῦ θανάτου πέρ' ἀπὸ τὴ φύση τοῦ θανάτου, τὸ ἀπειρο πέρ' ἀπὸ τὸ συμβολικὸ μαθηματικὸ ἀπειρο, τὸ αἰώνιο καὶ μέσα στὸ

5. J. L. CORDERO, *Les deux chemins de Parménide*, Paris, Vrin, 1979.

6. Πβ. Α. Κελεσίλογ, Τὸ παραμενιδικὸ ποίημα καὶ ἡ ἔρμηνευτική, *12 Μελετήματα προσωχρατικῆς φιλοσοφίας*, Ἀθήνα 1992, σ. 55.

1. *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα*, ὁ ἀνθρωπὸς - ὁ κόσμος - ὁ θεός, Ἀθήναι, 1956, 338 σσ.

2. Στὶς 11 τοῦ Σεπτέμβρη 1986.

3. Στίχος ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Π. Κ. στὴν τελευταία σελίδα (334) τοῦ βιβλίου του.

4. Πβ. τὸ σαφὲς καὶ περιεκτικὸ δοκίμιο τοῦ Ε. Μόσχου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τὸ πάθος τῆς ιστορίας, στὸ βιβλίο *Όράματα καὶ θεωρήσεις. Λογοτεχνικὰ δοκίμια*, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Πιτσιλός, 1995, σσ. 156-168.



χρόνο και πέριπτο τὸ χρόνο, ὁ θεός»<sup>5</sup>. Σήμερα, πού κάποιοι φοβοῦνται τὴ μεταφυσική, γιατὶ τὴν ταυτίζουν, λανθασμένα, μὲ τὴν ἐγκατάλειψη ἀπαίτησης γιὰ λογικές ἀποδεῖξεις κι ἔτοι μὲ τὴν ἔκθεση στὸ ἔλεος τοῦ δογματικοῦ καὶ τοῦ μαγικοῦ, ἐνῷ ἄλλοι περιχαρακώνονται στὸν ἐπιστημονικὸ ὄρθολογισμό, σήμερα ποὺ καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ περιγελοῦν οὐσιαστικὰ τὴ φιλοσοφία, «τὴν καθ' ὁδὸν» πρὸς τὴν ἀλήθεια, καὶ τὴν πολυδιαστασία τῆς ζωῆς, τὸ βιβλίο τοῦ Π. Κ. ἀνακτᾶ μὰ δύναμη ὁρθωτική γίνεται κάλεσμα νέας, πιὸ ὑπεύθυνης πλεύσης γιὰ τὸν καθένα μας. Ὁ ίδιος ὁ Π. Κ. λέει μὲ ἀφοπλιστική σαφήνεια: (τὸν δρόμο αὐτό) «πολλοὶ ὡς τώρα τὸν ἔχουν περάσει, ἀλλὰ ὁ καθένας μας πρέπει νὰ τὸν περάσει μόνος του. Ὁ καθένας στὴν πορεία του ἔκαμε ... τὸ μεγάλο κόπο γιὰ τὸν ἑαυτό του ... τὸν ἔκανε, ἔστω, καὶ γιὰ μᾶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ξανακάνουμε μόνοι μας» (σ. 186).

*I. Οἱ προϋποθέσεις τῆς κατανόησης.* Ἡ κατανόηση ἐνὸς ἔργου γιὰ τὴ μεταφυσικὴ ἔχει ὄρισμένες προϋποθέσεις, ποὺ εἶναι οἱ ίδιες οἱ ὁδηγητικὲς ἀρχὲς τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος. *Πρώτη προϋπόθεση:* «Οτι ἡ μεταφυσικὴ ἀλήθεια δὲν εἶναι φανερή: «Ἡ ἀκρίβεια ἐνὸς συλλογισμοῦ ἡ ἡ πιστοποίηση ἐνὸς γεγονότος εἶναι κάτι οὐσιαστικὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια» (σ. 17). Μὲ τὴν τοποθέτηση αὐτὴ ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ἀρση τῆς ἔξισωσης πραγματικότητας-νόησης, ἀνοίγεται ὁ χῶρος τῆς μεταφυσικῆς. Τὸ μὴ φανερὸ τῆς ἀλήθειας δὲν συμπίπτει μὲ τὴν «ἐν βιθῷ» ἀπόκρυψη τῆς ὡς φυσικῆς πραγματικότητας, ἀλλ' ὡς γεγονότος μεταφυσικοῦ. *Δεύτερη προϋπόθεση,* ποὺ συναρτάται μὲ τὴν πρώτη: ὁ ἀνθρωπὸς ἔχει ἵκανότητα διάνοιξης καὶ πέραν τῆς λογικῆς· εὐρύτερης κατανόησης μὲ ἀντληση καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες, ὅπως ἡ διαίσθηση<sup>6</sup>, δυνάμεις τῆς ψυχῆς του. Πάνω σ' αὐτὴ τὴν προϋπόθεση συναρθρώνονται εἶναι καὶ δέον καὶ διατυπώνεται ἡ ἐπιταγὴ τῆς ὑπέρβασης τῶν ὄριων: «Ἡ τάση ... τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος νὰ ἔπερσει τὴν ἴδια του τὴ λογικὴ λειτουργία, νὰ ἔπερσει ὅλα τὰ δρα ποὺ ὁ Κάντ καὶ οἱ ἄλλοι ἐνόμισαν ὅτι εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιβάλουν ὡς δρα ἀπαραβίαστα, εἶναι τόσο μεγάλη καὶ ἀκατανίκητη — ἀπόδειξη ἡ μουσικὴ, ἡ ποίηση, ὁ θρησκευτικὸς λογισμὸς — ὥστε εἶναι χρέος ν' ἀκολουθοῦμε τὴν τάση αὐτὴ, ἔστω καὶ μὲ τὸν κίνδυνο νὰ φύξουμε τὴ σκέψη μας στὸ κενό». *Τρίτη προϋπόθεση:* ἀνώτατη «δυνατὴ φιλοσοφικὴ σκέψη» (σ. 110), «ἀνώτατη φιλοσοφικὴ λειτουργία τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ φιλοσοφικὴ ὑποψία», ἀνάλογη θὰ ἔλεγα — τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν — μὲ τὸν πλατωνικὸ «εἰκότα μῆθον»· ὁ Π. Κ. ἐνστερνίζεται ἐδῶ καὶ τὴν ἀποψη ὅτι συχνότατα τὰ ἐρωτήματα εἶναι σημαντικότερα ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ προκαλοῦν. «Οἱ οὐσιαστικὲς φιλοσοφικὲς ὑποψίες χρησιμοποιοῦν λογικὰ μέσα, ὅμως γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὸ ὑποστασιακὰ βαθύτερο, ἀναπόδεικτο καὶ πνευματικὰ ἀναπότεπτο» (σ. 263). *Τέταρτη προϋπόθεση* (συναφής πρὸς ὅλες τῆς προηγούμενες): ἡ ἀναγνώριση στὴ φιλοσοφία τοῦ χρέους τῆς ὄδοιπορίας «πρὸς τὸ Ἀγνωστό», τῆς ἀποστολῆς ποὺ ἐπικεντρώνεται στὸν «νοῦ τοῦ Θεοῦ», τῆς ἀνάληψης τοῦ δρόμου «πρὸς τὴ Δαμασκό» (σ. 32). Ἡ προϋπόθεση αὐτὴ ἀλλως διατυπώνεται ὡς διασταύρωση φιλοσοφίας καὶ θεολογίας, μόνης, γιὰ τὴν πρώτη, δυνατότητας «νὰ σταθεῖ ὡς ἀληθινὴ μεταφυσικὴ» (σ. η'). *Πέμπτη προϋπόθεση* (αὐτὴ τὴ φορὰ τῆς ἀνάγνωσης τοῦ ἔργου, ἀλλὰ καὶ τῆς διεύρυνσης τοῦ θέματος): τὸ ἀρχικὰ ἀπροσχεδίαστο τῆς συνοχῆς. Ἔτοι τὸ πρῶτο κεφάλαιο περιέχει λίγο πολὺ ὅλες τὶς ἰδέες ποὺ στὴ συνέχεια ἐκτυλίσσονται πιὸ συστηματικά. Ἐν τηρηθοῦν πάλι οἱ ἀναλογίες, πρόκειται κι ἐδῶ γιὰ ἓνα «πέλαιγος λόγων» ποὺ γεννᾶ στὸν αἰσθαντικὸ πνευματικὸ ἀνθρωπό ἡ φιλοσοφικὴ ἀνησυχία, ἡ «πολλὴ συνουσία», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Πλάτων, «περὶ τὸ πρᾶγμα», τὰ περὶ τὴ μεταφυσικὴ ζητήματα καὶ ζητούμενα.

1. Ὁ ἀνθρωπὸς ὁ μικρὸς καὶ μέγας. Τὸ πρῶτο κεφάλαιο, ποὺ περιέχει ὑπαινικτικὰ τὶς βασικὲς θέσεις τοῦ βιβλίου καὶ φανερώνει ἀμέσως τὸ ἐρωτηματικὸ ἥθος τοῦ πνεύματος τοῦ συγγραφέα, θεμελιώνει μὲ σαφήνεια τὴ σχέση φυσικοῦ-μεταφυσικοῦ πάνω σὲ μὰ ἀρχὴ ποὺ διατυπώθηκε ἦδη στὶς ἀπαρχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ: «πᾶν τὸ γενόμενον φθαρτόν» (Ξενοφάνης Α 1)· «ἀρχὴν τε καὶ τέλος ἔχον οὐδὲν οὔτε ἀδιον οὔτε ἀπειρον» (Μέλισσος Β 4). Λέει ὁ Π. Κ.: «Ἄν τὸ μεταφυσικὸς

5. Ἐνθ' ἀν., σ. στ'.

6. Πβ. σ. 237 (γιὰ τὴν ὄραση καὶ ἀκοή ποὺ γίνεται διαίσθηση, ἀφομοιώνει διαισθητικὰ τὸ φυσικὸ τοπίο).



κόσμος ἀρχίζει ἀπ' ἐκεῖ ὅπου θὰ τελείωνται τὸ πεπερασμένο, τότε καὶ τὸ ἀπειρον, ὁ μεταφυσικὸς κόσμος θὰ εἴχε ἀρχή. "Ο, τι δῆμος ἔχει ἀρχή, ἔχει καὶ τέλος· τὸ ἀπειρον, ὁ μεταφυσικὸς κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει οὔτε ἀρχὴ οὔτε τέλος". Τὸ παράθεμα —παράδειγμα τῆς τρίτης προϋπόθεσης κατανόησης, στὴν ὥποια ἡδη ἀναφέρθηκα— θὰ θύμιζε ὡς πρὸς τὸν λογικὸ σχηματισμὸ τὸν προσωκρατικὸ Μέλισσο στοχαζόμενο περὶ τοῦ "Οντος· ἐδῶ δῆμος, στὸ πρῶτο κεφάλαιο, ἡ ἀφομοίωση τῆς Ἰστορίας τῆς φιλοσοφίας ἀπαλλάσσει τὴν πραγμάτευση τοῦ θέματος ἀπὸ φροντικὲς ἐπενδύσεις-συσχετισμοὺς καὶ παραθέματα· ἐξ ἄλλου ἡ ἐκφραστὴ καὶ ὁ διαλογισμὸς τοῦ Π. Κ. ἔχουν ἑναὶ ἰδιαίτερο ὥθος (μὲ τὴν σημασία τοῦ τρόπου τοῦ εἶναι)· εἶναι σύνθεση τοῦ νοεῖν καὶ τοῦ λέγειν καλῶς: «Τὰ σύνορα δὲν χωρίζουν τὸ φυσικὸ ἀπὸ τὸ μεταφυσικὸ κόσμο, ... πρέπει νὰ βρίσκονται παντοῦ. Τὸ πᾶν ὑπάρχει παντοῦ. Ἀρα, καὶ τὰ σύνορα πρέπει νὰ βρίσκονται παντοῦ ... στὴν κάθε πνοὴ ἀνέμου, σὲ κάθε ἀπόχρωση τοῦ φωτός, σὲ κάθε ψίθυρο, σὲ κάθε σκέψη μου» (σ. 5). Στωϊκὸ ἡ ποιητικὸ ἀπλωμα; σημασία ἔχει μόνο ὅτι ὁ χῶρος τῆς μεταφυσικῆς δείχνεται ἀνοικτός, μὲ τὸν ἀνθρώπο δυναμική, ἀγωνιστική ὄντότητα, καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου συναφὲς πρὸς τὸ πρόβλημα τοῦ παγκόσμου πνεύματος. Τὰ ἐρωτήματα αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου ἐκμαιεύουν μιάν ἀπάντηση, δηνού δοντολογικὸ καὶ δεοντολογικὸ συναρθρώνονται· στοχαστικὸ προστάδιο γιὰ τὸν Π. Κ. εἶναι ἡ πασκαλική ἀνθρωπολογία: «Ο ἀνθρώπος εἶναι πολὺ μικρός, εἶναι σχεδόν ἑναὶ τίποτε. Ἡ ἀποστολὴ δῆμος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολὺ μεγάλη, ἐγγίζει σχεδόν τὸ σύμπαν» (σ. 16).

2. Ό κόσμος καὶ ὁ ἀνθρώπος. Ἰστορικὴ ἀναδρομὴ, οὐσιαστικὴ καταφυγὴ στὸ ἐργαστήρι τῆς Φιλοσοφίας ποὺ εἶναι ἡ Ἰστορία τῶν φιλοσοφικῶν ἴδεῶν, εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχει στὴ διερεύνηση τοῦ δεύτερου μέρους τοῦ τρύπτυχου: ἀνθρώπος-κόσμος-θεός, δηνού μάλιστα πρῶτοι οἱ Ἑλληνες φιλόσοφοι, οἱ φυσικοὶ εἶναι οἱ «τὰ πρόχειρα τῶν ἀπόρων θαυμάσαντες»· ὁ προβληματισμὸς στὸ κεφάλαιο γιὰ τὸν κόσμο εἶναι οὐσιαστικὰ διαλεκτικός, δχι μὲ τὴν ἀφηρημένη ἐγελιανή<sup>7</sup> ἐννοια τῆς διαλεκτικῆς, ἀλλὰ μὲ τὴν δοντολογική, ὑπαρξιακή καὶ γνωσιολογική: «ἀνάμεσα στὸν θεό καὶ τὸ Σύμπαν εἶναι ὁ ἑαυτός μας» (σ. 19). Οἱ ἐννοιες: ἀναγκαῖο, πιθανό, περιττό, ἀδύνατο, ποὺ στὸ πρῶτο κεφάλαιο ἀναλύθηκαν ὡς συστατικὰ τοῦ ἀνθρώπου, διερευνῶνται τώρα ὡς στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Ἡ ἐμπεριστατωμένη ἀνίχνευση περνᾷ ἀπὸ τὸν Κάντ στὴ σύγχρονη φυσικὴ καὶ ὁδηγεῖ, μὲ λεπτότατες ἀναλύσεις διὰ μέσου τῆς ἐννοιας τοῦ περιττοῦ πρῶτα καὶ κυρίως τοῦ ἀδύνατου — ἐννοιας ποὺ ὁ Π. Κ. προσεγγίζει μὲ πρωτοτυπία καὶ τόλμη— στὸ μεταφυσικό: «... τὸ ἀδύνατο ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς a priori δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ, ἀνταποκρίνεται χωρὶς ἄλλο στὴ δύναμη τοῦ παντοδύναμου. Χωρὶς τὸ ἀδύνατο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει τὸ δυνατό. Οὔτε τὸ δυνατὸ ὡς ἀναγκαῖο, οὔτε τὸ δυνατὸ ὡς πιθανό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει οὔτε κάν τὸ περιττό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει τίποτε. Τὸ ἀδύνατο εἶναι τὸ πρωταρχικὸ καὶ βασικὸ στοιχεῖο τοῦ κόσμου» (σ. 28). Ἡ σκέψη αὐτὴ εἶναι φοβερή, δηνος ἐκείνη ποὺ ἐπιχείρησε τὴν ἐπανάσταση τῆς προτεραιότητας τοῦ μὴ δοντος ἐναντὶ τοῦ δοντος· εἶναι δῆμος ἐκφρασμένη μὲ σαφή γλώσσα, λεπτοὺς συλλογισμοὺς καὶ διαλεκτικὸ τρόπο (ἰδιαίτερα ἐμφανή στὴν ἀναφορὰ τῆς διπολίας εἶναι γίγνεσθαι): εἶναι δυναμικά αἰσιόδοξη (θὰ ἀρχοῦσε μιὰ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ ἀδύνατο στὸν ὑπαρξιακὸ προβληματισμὸ τοῦ Καλιγούλα, στὸ δημώνυμο ἔργο τοῦ Albert Camus)<sup>8</sup>, ἀφοῦ κορυφώνεται στὴν ἀπόφανση: «Τὸ ἀδύνατο εἶναι τὸ θαῦμα, καὶ τὸ θαῦμα εἶναι δυνατό» (σ. 31). Ὁ θετικὸς αὐτὸς

7. Ό Π. Κ., λίγο πρὶν τὸ θάνατό του, ἔγραψε ὡς τμῆμα τοῦ ἐνδέκατου τόμου τῆς Ἰστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πνεύματος εἰδικὸ κεφάλαιο (τὸ 246) γιὰ τὸν Hegel μὲ τὸν τίτλο «Ἡ φιλοσοφία τοῦ Hegel»· ἀπόσπασμα αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στὸν τόμο 17-18 (1987-1988) τῆς Ἐπετηρίδος τοῦ ΚΕΕΦ, Φιλοσοφία.

Στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Hegel, ὡς προέκταση τῆς γραμματικῆς τοῦ συντακτικοῦ καὶ τῆς λογικῆς, ἀναφέρεται ὁ Π. Κ. μὲ ἀφορμὴ τὴ διερεύνηση τῆς ἐννοιας του μηδενὸς στὸ ἔργο ποὺ παρουσιάζεται ἐδῶ (σ. 205 ἐπ.).

8. Πβ. Α. Κελεσίλογ, Ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα στὴν Ἐλευθερία. 'Ο Albert Camus καὶ τὸ παράλογο, Αθῆνα, 1972.



στοχασμός ζευγαρώνει άμεσως μὲ τὴν ἔξισου θετική<sup>9</sup> καὶ δυναμική ἀποψη γιὰ τὴ σχέση ἀνθρώπου-κόσμου· συνδυαστικός τρόπος, λογική ἀκρίβεια ἀλλὰ καὶ αἰσθαντικότητα λειτουργοῦν στὴ θεώρηση τοῦ θεμελιώδους θέματος ποὺ συνιστᾶ τὴν ὄντολογική διαφορὰ ἀνθρώπινου ὄντος-ἄλλων ὄντων τοῦ κόσμου: τῆς ἐλευσῆς τοῦ ἀνθρώπου (σ. 32). Ἡ κατηγορία τῆς μοναδικότητας τοῦ «έαυτοῦ» προκειμένου γιὰ τὸν ἀνθρώπο τοῦ συνδέεται εὐστροφα μὲ τὴν ψυχικὴ μοναξιά καὶ τὴ μοναξιά ὡς μοίρα, μέσα στὸ σύμπαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδιαιτερότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ μετέχει σὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, ἴδιαιτερότητα ποὺ συνιστᾶ ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ εἶναι ἀντικείμενο καὶ ὑποκείμενο, κινοῦν καὶ προσδιορίζον τὰ στοιχεῖα. Ὁ θητικὸς τροπισμὸς τοῦ στοχασμοῦ τοῦ Π. Κ. ἀποκαλύπτεται στὴ διερεύνηση τοῦ τρόπου καὶ τοῦ βαθμοῦ μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὰ τέσσερα στοιχεῖα τοῦ κόσμου (σσ. 38 ἐπ.). Ἡ καντιανὴ φιλοσοφία εἶναι ἐδῶ μόνο ἀφ-ορμή γιὰ κριτικὴ καὶ περαιτέρῳ διάνοιξη τοῦ προβληματισμοῦ (ἀδιέξοδη ἡ σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου ὡς «φαινόμενο», ἀλλὰ καὶ «νοούμενο» ἡ διαλεκτικὴ στὴν Κριτικὴ τοῦ Καθαροῦ Λόγου ἀνάμεσα στὸν ἀνθρώπο ὡς φαινόμενο καὶ στὸν ἀνθρώπο ὡς νοούμενο). Ὁ Π. Κ. εἶναι κριτικὸς καὶ ἀπέναντι στὸν Σοπενάουερ, (στὸ ἔργο τοῦ ὁποίου διαπιστώνει ἕνα παιγνίδι λέξεων καὶ ἐννοιῶν (σ. 42)· ἡ κριτικὴ συναντᾶ καὶ τὸν G. Marcel, «ἔναν ἀπὸ τοὺς δεξύτερους μεταφυσικοὺς τοῦ αἰώνα μας» (σ. 45), καὶ τὴν ἀποψή του γιὰ τὴν ὑπαρξὴ τῆς ἀναγκαιότητας μέσα μας, γιὰ νὰ καταλήξει, μέσα ἀπὸ λεπτοὺς νοηματικοὺς χειρισμούς, στὴ διατύπωση τῆς κατηγορικῆς προσταγῆς τῆς ὑπέρβασης τῆς λογικῆς, τοῦ χρέους ἡ ψυφοκίνδυνη τάση τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος νὰ ἔπειράσει τὴ λογική (σ. 55). Ἀπὸ τὴν ἐπιταγὴ αὐτὴ ἀνοίγεται ὁ συγγραφέας στὴν πραγμάτευση τῶν ἐννοιῶν τύχη-θαῦμα, τῶν περιεχομένων, ἀντίστοιχα, τοῦ περιττοῦ καὶ τοῦ ἀδύνατου δχι ὡς ἀφηρημένων στοιχείων τοῦ κόσμου, «ἄλλα μὲ τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο ποὺ παίρνουν στὸν κόσμο». Κι ἐδῶ ἡ διερεύνηση ἀφορᾶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα: στὴν ἰστορία τῶν ἰδεῶν, τὸν μαθηματικὸ νοῦ τοῦ 17ου αἰώνα (Πασκάλ, Πουανκαρέ), στὴν ψυχολογία. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔκεινα ἐρωτηματικὰ ἡ ἔξέταση τῆς τύχης· ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται στὸν Δημόκριτο: «Μήπως ἡ τύχη καὶ ἡ σύμπτωση, ὥπως ἴσχυροίστηκε ἡδη ὁ Δημόκριτος, εἶναι ἀπλές μονάχα φάσεις τοῦ ἀναγκαίου (ἢ τοῦ πιθανοῦ) ποὺ δὲν καταφέρνει τὸ μυαλό νὰ ἔξηγήσει;» Ὁ Δημόκριτος, βέβαια, λέει (B 119): «ἄνθρωποι τύχης εἰδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἵδιης ἀβουλίης· βαία γάρ φρονήσει τύχη μάχεται, τὰ δὲ πλεῖστα ἐν βίᾳ εὐξύνετος δεξιδερκείη κατιθύνει». ὁ Ἀβδηρίτης ἀπορρίπτει τὴν τύχη, ὅταν τὸ μυαλό κατορθώνει —καὶ τὸ κατορθώνει τὶς περισσότερες φορὲς— νὰ κατευθύνει τὰ ἀνθρώπινα πράγματα<sup>10</sup>. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Π. Κ. παρατηρεῖ στὴ συνέχεια ὅτι ὁ Δημόκριτος δὲν παραδέχεται τὸν παράγοντα τῆς τύχης (σ. 59). Ἡ ἐννοια τῆς τύχης, ποὺ στὴ διερεύνηση αὐτὴ γιὰ τὸν ἀνθρώπο εἶναι συγγενής μὲ τὴ σύμπτωση, χαρακτηρίζεται ἀμφιδρομα: «ὁ ἀνθρώπος δὲν εἶναι μόνο ἕνα παιγνίδι τῆς τύχης, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ παίκτης τῆς τύχης» (σ. 66). Νομίζω ὅτι ἡ ἀνίχνευση θὰ ἐμπλουτιζόταν, ἀν ὑπῆρχε ἐδῶ ὁ συσχετισμὸς μὲ τὴν δυναμικὰ θεωρημένη ἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ στοχασμὸ ἐννοια τοῦ καιροῦ<sup>11</sup> στὴν ὁποία πρωτόρος ὑπῆρξε ὁ Δημόκριτος. Ὁ Π. Κ., πάντως, γιὰ νὰ ἔξηγήσει τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου σ' ὅλα τὰ δρώμενα, προβαίνει μέσα ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ βράχου ποὺ συντρίβει ἑναν ἀνθρώπο, σ' ἓνα σημεῖο ποὺ ὁ Ἰδιος χαρακτηρίζει κρίσιμο: στὴ διατύπωση ὅτι ὁ ἀνθρώπος ἔχει «κάτι ἀπὸ τὴ δύναμη ποὺ τὸν συντρίβει», κι αὐτὸ τὸ κάτι «εἶναι τὸ δικό του. Καὶ κάτι ἀπὸ τὴ δύναμη ποὺ τὸν σώζει» (σ. 68). Ἀκολουθεῖ ἡ ἔξέταση τῆς ἐννοιας τοῦ θαύματος (ἐννοιας μὲ τὴν ὁποία ἐλάχιστοι φιλόσοφοι ἀσχολήθηκαν), σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἀδύνατο καὶ σὲ σχέση μὲ τὴ δημιουργία, τὴν πίστη, τὴν αὐτονο-

9. Ἀντίθετα ἀπὸ τὴν ἀπαισιόδοξη ὑπαρξιακὴ (τῆς ἀθεϊκῆς μερίδας τῶν ὑπαρξιακῶν στοχαστῶν) ἀποψη γιὰ τὸν οιγμένο στὸν κόσμο ἀνθρώπο, πβ. A. ΚΕΛΕΣΙΛΟΥ, *Φιλοσοφικὰ ψεύματα τῆς ἐποχῆς μας*, Ἀθῆνα, Γρηγόρης, 1990, σ. 104.

10. Περισσότερο πβ. A. ΚΕΛΕΣΙΛΟΥ *Μελετήματα Προσωρινικῆς Ήθικῆς*, Ἀκαδημία Ἀθηνών, 1994.

11. Πβ. A. KÉLESSIDOU, Kairos, akairia, épikairia chez Démocrite, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνδρίου «Καιρός καὶ Λόγος στὴν ἀρχαιότητα», Aix - en Provence, 1994.



μία τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τὴ μουσική. «Εἶναι μέσα στὸν κόσμο τῶν φαινομένων ἡ διάφευση τοῦ φυσικοῦ καὶ ἡ ἐπαλήθευση τοῦ μεταφυσικοῦ» (σ. 71). Μετὰ ἀπὸ μὰ παρένθεση «ἴερη», ποὺ ὅμως χτίζει τὸ ἰδεολογικό του κράσπεδο, ὁ Π. Κ. περνᾷ σὲ «βασικές καὶ κρίσιμες σκέψεις» γιὰ τὸ θαῦμα, τὴν ἡθικὴν αὐτονομία, ἡ ὅποια εἶναι βασισμένη στοὺς λόγους τοῦ Ἰησοῦ —καὶ ὅχι στὸν ἀφηρημένο κριτικὸν ἰδεαλισμὸν τοῦ Κάντ («ποὺ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸν ἔνας καμουφλαρισμένος ὑλισμός»)— καὶ ποὺ πραγματώνει τὴ μετακίνηση τοῦ ἀδύνατου σὲ δυνατό. Ή πραγμάτευση τοῦ ἀδύνατου, τοῦ μὴ οὐσιαστικὰ προσδιοριζόμενου ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα, τοῦ θαύματος, ἐπαναλαμβάνεται, ὑποστηρίζει ὁ Π. Κ., «ἀδιάκοπα». Τὸ θαῦμα ὅμως ποὺ «κανένας ἀνθρωπος δὲν τὸ ζεῖ ὅσο εἶναι στὴ ζωὴ εἶναι ἡ λύση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ φυσικοῦ κόσμου» (σ. 96). Στὴ συνέχεια ἡ σύνδεση τοῦ ἀδύνατου, ὡς στοιχείου τοῦ κόσμου, μὲ τὸ ἄπειρο εἶναι ἀποκαλυπτικὴ τόσο τοῦ εὔρους τῶν γνώσεων τοῦ Π. Κ.—τῆς ἴστορίας τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀπὸ τοὺς Προσωρινούς<sup>12</sup> ὡς τὸν Λουκρήτιο καὶ ἀπὸ τὸν Πασκάλ ὡς τὸν Ἀϊνστάν—, ὅσο καὶ τῆς εὐθυκρισίας του: μιλώντας γιὰ τοὺς Ἐλληνες ὁ Π. Κ. λέει ὅτι «πάλαι φαν διανοητικά» (σ. 119) κι ἔφεραν στὴν ἐπιφάνεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς τὴν «κοσμικὴν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου», διατυπώνοντας ἐρωτήματα γιὰ τὸν χρόνο, τὴν ἀρχὴν ἡ τὰ δρια τοῦ φυσικοῦ σύμπαντος, ποὺ, πάντως, δὲν ἀπασχόλησαν τὸν Κάντ ὡς φιλόσοφο. Οἱδιος ὑποστηρίζει ὅτι τὸ πρόβλημα εἰδικὰ τῆς γένεσης τοῦ κόσμου θέτει μὰ σειρὰ ἐρωτήματα ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ λύσει ἡ λογική, καὶ ξαναγυρίζει στὸν Πασκάλ, στοὺς Στοχασμούς του γιὰ τὸ ἄπειρα μεγάλο καὶ τὸ ἄπειρα μικρό, στὸν φιλόσοφο ποὺ δὲν ἔχει φύσισε τὸν φυσικὸν κόσμο ἀπὸ τὸν μεταφυσικὸν καὶ ποὺ, ὅπως ἐλάχιστοι στοχαστές, θεώρησε κέντρο τῆς φιλοσοφίας τὸν Θεό. Γιὰ τὸν ίδιο τὸν Π. Κ. ἡ διαπλοκὴ φυσικοῦ κόσμου καὶ μεταφυσικῆς πραγματικότητας εἶναι ἐγκατάλειψη τοῦ δυαδισμοῦ (τοῦ τύπου τοῦ Κάντ ἡ τοῦ Σολενάουερ), καὶ, συνάμα, ἀρνηση τῆς ταύτισης τῆς οὐσίας τοῦ κόσμου μὲ τὰ φαινόμενα· προάσπιση, μέσα ἀπὸ φιλοσοφικές ὑποψίες, τῆς ὑπαρξῆς «πέρι ἀπὸ τὰ φαινόμενα» αὐτοῦ ποὺ ὑπάρχει πραγματικά, ἀπόλυτα.

3. Φιλοσοφικές θέσεις καὶ ὑποψίες γιὰ τὸν χρόνο. Η λογικὴ δὲν ἔξαντλει γιὰ τὸν Π. Κ. οὔτε τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου: Ή πραγμάτευση τοῦ θέματος αὐτοῦ ἔχεινα πάλι μὲ μὰ σαφὴ χαρτογράφηση τῆς προβληματικῆς στὴν ἴστορικὴ φιλοσοφικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ διαδρομή της (Ἀριστοτέλης, Πλωτίνος, Αὐγουστίνος, Λάϊμπτνιτς, Μπερζόν, Γιάσπερς, Ράσσελ —νεώτερες μαθηματικές θεωρίες— λογικὴ ἔφεύρεση τῶν τάξεων, τῶν ἀριθμῶν κλπ.)· ἀνιχνεύονται οἱ ἔννοιες τῆς κίνησης, τοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ μηδενός, τοῦ ὑποθετικοῦ ἀπειροῦ καὶ ἀριθμητικοῦ ἀπειροῦ, τῆς στιγμῆς, τοῦ παρόντος, τῆς ἀλλαγῆς (ἀρχῆς-τέλους, ἀκραίων ὁρίων τῆς ἀλλαγῆς)· τρεῖς εἶναι οἱ θέσεις ποὺ θὰ ἀποθησαύριζαν ἀπὸ αὐτὴν τὴ διερεύνηση τοῦ χρόνου: α) «δὲν ὑπάρχει», λέει ὁ Π. Κ., τύποτε στὴ διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς ποὺ νὰ μήν εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος<sup>13</sup>» (σ. 162)· οὐσία τοῦ χρόνου δὲν εἶναι ἡ κίνηση σὰν κάτι τὸ «ἀριθμούμενο», «εἶναι ἡ ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους καὶ ἡ σύμπτωση τῆς ἀρχῆς μὲ τὸ τέλος καὶ τοῦ τέλους μὲ τὴν ἀρχὴν» (σ. 163), ἀποψη ποὺ προϊδεάζει ἡδη τὸν «ὑποψιασμένο», θὰ ἔλεγα, φιλοσοφικά, τὸν ἔξοικεωμένο μὲ τὰ μεταφυσικά ἀνοίγματα τοῦ πνεύματος τοῦ Π. Κ., γιὰ τὰ λεγόμενά του σχετικά μὲ τὸ θαῦμα τῆς λύτρωσης, τὴν ἰδέα τῆς δυναμικῆς ἐνότητας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου· β) πραγματικὸς χρόνος εἶναι ἡ ἀέναη ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους, ὄντότητα ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸν χῶρο· ἔτσι, προχωρώντας ὁ Π. Κ. πέρα ἀπὸ τὶς λύσεις ποὺ δίνει ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη, ὑποστηρίζει

12. Γιὰ τὴν κοσμολογικὴ φιλοσοφία τοῦ Ξενοφάνη, ὅπου Π. Κ. βρίσκει μὰ θεωρία γιὰ τὸ περιφασμένο, θὰ είχα τὶς ἀντιρρήσεις ποὺ διατύπωσα γιὰ κάθε πανθεϊστικὴ ἐρμηνεία τῆς Ξενοφάνειας κοσμοαντιληψης· π.β. τὸ βιβλίο μου *Η φιλοσοφία τοῦ Ξενοφάνη*, Προλ. Ε. Μουτσοπούλου, Ακαδημία Αθηνών, 1996.

13. Ο συγγραφέας συμπληρώνει τὴν πραστήρηση μὲ τὴν συνεπικουρία μᾶς θέστης τοῦ Ἐλιοτ· θὰ πρόσθετα ἐδῶ τὸ νόημα τοῦ δεύτερου ἀνθρωπολογικοῦ ἀποσπάσματος τοῦ Ἀλκμαίωνος, πολυεπίπεδα σημαντικοῦ: «τοῖς ἀνθρώποις διὰ τοῦτο ἀπόλλυσθαι ὅτι οὐ δύνανται τὴν ἀρχὴν τῷ τέλει προσάφαι».



ὅτι πέρα ἀπό τὸν χρόνο ποὺ αὐτὴ προσδιορίζει ὑπάρχει ὁ πραγματικὸς χρόνος, ὁ συνυφασμένος τόσο μὲ τὴν ζωὴν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος ὅσο καὶ μὲ τὴν ἔξελιξη τοῦ φυσικοῦ κόσμου (τὴ διαστολὴ τῆς ὑλης-ἐνέργειας πρὸς κάτι ἔξω ἀπὸ τὴν φύση). «Τὸ χάος, τὸ κενό, τὸ ἀνύπαρκτο γίνεται φύση. Αὐτὸ τὸ γίγνεσθαι γίνεται χρόνος, εἶναι ἀλλαγὴ, εἶναι ἀέναη ἐναλλαγὴ ἀρχῆς καὶ τέλους» (σ. 13). «μέτρο τοῦ χρόνου εἶναι ἡ αἰωνιότητα· γ) τὸ αἰσθημα τῆς καλωσύνης —στὴν ὥποια ὁ συγγραφέας ἐπανέρχεται στὴ συνέχεια (σ. 305 ἐπ.) καταθέτοντας ἔτοι καὶ μὲ τὴν στοχαστικὴ ἀνάλυση αὐτὸ τοῦ ὥποιον ὁ Ἰδιος ὑπῆρχε ἀπόδειξη— αἰσθημα, ποὺ ὄριζεται ὡς «γεμάτο σκέψη καὶ σκέψη γεμάτη αἰσθημα» (σ. 183). αὐτὸ χρησιμεύει προκειμένου νὰ ἐπαληθευθεῖ ὅτι τὸ «ἀνθρώπινο πνεῦμα ἐγγίζει τὸ ἀπειρόν τὴν αἰωνιότητα σὲ βάθος τέτοιο ποὺ ἐμεῖς οἱ Ἰδιοι ... μπορεῖ νὰ μὴ φθάνουμε. Κανένας ἀνθρώπος δὲν φθάνει ὡς τὸν ἑαυτό του. Ωστόσο ὁ ἑαυτός του ἐγγίζει τὴν αἰωνιότητα» (σ. 185).

4. *Τὸ πνεῦμα. Ο θάνατος. Ο πόνος.* Τὸ ἐρώτημα τί εἶναι πνεῦμα εἶναι ζητούμενο ποὺ τίθεται μὲ τὸ Ἰδιο τὸ ζητούμενο. Μνήμη, σκέψη, παγκόσμιο πνεῦμα εἶναι ἀρμοὶ τῆς Ἰδιας προβληματικῆς, ἐνῶ, βέβαια, ἐδῶ ἡ γλώσσα, ὡς ἀποφατικὸς λόγος, ἀποκαλύπτει καὶ τὸν μυστικό<sup>14</sup>: Δὲν θέλετε νὰ τὸ πεῖτε οὔτε πνεῦμα, οὔτε ψυχή, οὔτε δύναμη, οὔτε βούληση τοῦ κόσμου, μήν τοῦ δώσετε κανένα ὄνομα. «Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸ δνομα ποὺ τοῦ δίνουμε ἐμεῖς...» (σ. 193). Μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸ παγκόσμιο πνεῦμα ὁ φιλόσοφος τῆς καλωσύνης —συναισθήματος ποὺ συνυφαίνεται μὲ τὸν χρόνο ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν αἰωνιότητα— διατυπώνει τὴν ἐκπληρική, ἐντελῶς προσωπικὴ ὑποψία γιὰ τὸ πνεῦμα (καὶ τὸν ἀνθρωπο-συνάνθρωπο): «Μπορεῖ νὰ λέει ἀδιάκοπα “ἐσύ” χωρὶς νὰ λέει ποτέ του “ἐγώ”. Δὲν θάταν θαυμάσιο, ἀν μποροῦσε καὶ ὁ ἀνθρώπος νὰ κάνει τὸ Ἰδιο;» (σ. 202). Στὴν Ἰδια προβληματικὴ ἐμπλέκεται ἡ ἔννοια τοῦ μηδενός· τὸ ἀνύπαρκτο σὲ σχέση μὲ τὸν φυσικὸ κόσμο εἶναι ὑπαρκτὸ μέσα στὸ παγκόσμιο πνεῦμα (σ. 203). Αὐτὴ ἡ ἀπόρριψη τῆς ἀνυπαρξίας, «τοῦ παραλογισμοῦ τοῦ μηδενός» στὴν αἰσιόδοξη καὶ δυναμικὴ στοχαστικὴ στάση τοῦ Π. Κ. εἶναι προτίμηση τοῦ θαύματος τῆς αἰωνιότητας. Και βέβαια στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπανέρχεται ὁ στοχαστής στὸ μέγιστο φιλοσοφικὸ θέμα τοῦ θανάτου (σ. 212 ἐπ.), τὸ ὅποιο διερευνᾶ μὲ ἀναφορές στὸν σύγχρονο ὑπαρξιακό, μὴ μεταφυσικὸ στοχασμό, ἀλλὰ καὶ στὸν Γιάσπερς —λείπει ἐδῶ, ἐνῶ θὰ ἀναμενόταν, ὁ Γκ. Μαρσέλ—, στὴν «πιὸ ψηλὴ θρησκευτικὴ ἀντιψετώπιση τοῦ θανάτου, τὴν χριστιανικὴ» (σ. 219): ἔξαιρετικὲς οἱ σελίδες γιὰ τὸν θάνατο ὡς δοκιμασία τῆς ψυχῆς ποὺ «συνυφάνθηκε μὲ τὸ σῶμα», «ποὺ τὸ ἀγαπάει ὡς ἔνα βαθμὸν ἡ ψυχή» (σ. 221) καὶ γιὰ τὸ ὅποιο ὁ χριστιανισμὸς «ἔδειξε μεγάλη τρυφερότητα», δημοσίευσε στὸ εὐαγγελιζόμενο μυστήριο τῆς ἀνάστασης τοῦ σώματος. Τὸ σῶμα δῆμως, μὲ τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη εἶναι καὶ λυτρωτής τοῦ πνεύματος: «Ο πόνος καὶ ἡ θλίψη δίνουν ἔνα μεταφυσικὸ λόγο καὶ στὴν ἐγκοσμιότητα τοῦ ἀνθρώπου» (σ. 229). Ο Π. Κ., ὁ στοχαστής μὲ τὴν πολυδιαστασία καὶ τὴ γλώσσα ποὺ ἀρθρώνει νοήματα χωρὶς ἀφαιρέσεις καὶ ἀκροβατισμούς, πραγματεύεται τὸ θέμα τοῦ πόνου πολυπροσματικά, μὲ συνεργούς, κυρίως, τὸν χριστιανικὸν λόγο καὶ τὸν λόγο τῶν μυστικῶν· τὰ δύο αὐτὰ συνιστοῦν τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ καὶ τὴ μεῖζονα σημασία τῆς προσέγγισής του στὸ θέμα ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Χάιντεγγερ, ὁ ὅποιος εἰσέρχεται στὸν μεταφυσικὸ προβληματισμὸ ἐπίσης μέσα ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο, ἀλλὰ καταφεύγοντας στὴν ἔννοια τῆς ἀνίας, μάλιστα μὲ πολύπλοκη, ἀφηρημένη γλώσσα.

5. *Ο θεός.* Η φιλοσοφικὴ τριλογία τοῦ Π. Κ. κορυφώνεται στὴ διερεύνηση τῆς ἔννοιας τοῦ θεοῦ· ἐδῶ δὲν ἐπιχειρεῖται βέβαια ἡ ἀναζήτηση ἀποδεῖξεων τῆς ὑπαρξής τοῦ θεοῦ, ἀφοῦ, ὅπως βέβαιώνει ὁ συγγραφέας, «μιλώντας γιὰ τὸ θεό ἔχετερνάμε καὶ αὐτές τὶς δυνατότητες φιλοσοφικῆς ὑποψίας» (σ. 268): διερευνᾶται ἡ ἔννοια τῆς παντοδυναμίας, τοῦ «πνευματικὰ ἀναπότρεπτου»· ὁ Π. Κ. χρησιμοποιεῖ τὴ λογική, τὴ διαλεκτικὴ σχετικοῦ, πεπερασμένου-ἀπόλυτου, ἀπειρού, διατυπώνει ἐρωτήματα, ἀντιδιαστέλλει πανθεϊσμὸ καὶ μονοθεῖα (ἀσκώντας κριτικὴ στοὺς Σπινόζα, Φενελόν, Κάντ, Μαρσέλ). Η ἀποψή του γιὰ τὸν θεό, πανταχοῦ παρόντα ὡς ἔξουσιαστή τῶν πάντων, ὅχι ταυτόσημο

14. Π.χ. Πλωτίνο, Διονύσιο Ἀρεολαγίτη, πβ. A. KÉLESSIDOU, *Du parfait et de l'un, Φιλοσοφία*, 23-24, 1993-94, σσ. 325-333.



μὲ τὸ πᾶν θὰ ἡταν δυνατὸ νὰ παραλληλιστεῖ μὲ τὴ θεολογικὴ στάση τοῦ Ξενοφάνη —ἐφόσον ἀπορρίψουμε τὴν πανθεϊστικὴ ἐρμηνεία τῆς φιλοσοφίας του—, γιατὶ ὁ Π. Κ. ἐπιχειρεῖ καὶ κάθαιρση τοῦ θείου ἀπὸ ἀνθρωπομορφικὰ στοιχεῖα —ὅπως εἶναι ἡ παρουσία ἡ οἱ ἴδιότητες, ποὺ ἀντικαθίστανται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ θελήματος. Βέβαια ἡ ἀποψη θυμίζει κυρίως τοὺς μεγάλους μυστικοὺς Αὐγούστινο, Ἐκχαρτ, Βέιλ). Εἶναι θαυμάσιες οἱ σελίδες ποὺ ὁ Π. Κ. ἀφιερώνει στὸ θέμα τῆς μυστικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν θεό (ἔξαιρετη ἡ ἀναφορὰ στὸ Θρολόγιο τοῦ P. M. Rύλκε, σσ. 264 ἐπ.), στὸν θεὸν ὡς ἀπόλυτα ἔνο ποὺ ἔρχεται ὅταν ὁ ἀνθρωπός τοῦ ἀνοίξει τὴν πόρτα καὶ ποὺ ὁ Π. Κ. χαρακτηρίζει ὡς μεγάλο μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ θεοῦ μέσα στὴν ἀνθρώπινη ψυχή (σ. 279). Ἡ πλωτινικὴ «φυγὴ μόνου πρὸς μόνον» καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ἴδεα τῆς φιλοξενίας (ποὺ οὔτε ὁ Γκ. Μαρσέλ δὲν συνέλαβε σ' αὐτὴ τὴν ἔξοχη ἐκδοχὴ τῆς) συλλειτουργοῦν ἐδῶ καὶ μαζὶ ἡ σωκρατικὴ ἴδεα τῆς ἀγρύπνιας τῆς ψυχῆς: ἀγρύπνιας-παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου μέσα του, ἐτομότητας ν' ἀκούεται ὁ κτύπος: «Ἴδού ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω» (σ. 286).

6. Ἡ ὑπερβατικὴ οὐσία τῆς ἀλήθειας. Ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἔνατου —τελευταίου— κεφαλαίου τοῦ ἔργου τοῦ Π. Κ. Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα, πρὸς ἀρχήσει τὴν ἀνάγνωση ἔχει στὰ χεῖλη τὴν ἐρώτηση ποὺ βρίσκεται διατυπωμένη στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου: «Μπορεῖ, τάχα, νὰ ὑπάρχει κεφάλαιο ποὺ νὰ διαδέχεται τὸ κεφάλαιο τοῦ Θεοῦ;» (σ. 287). Στὴ φιλοσοφία βέβαια μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχειν κάθε φορὰ ἀπὸ ἄλλη ἀρχή, κάθε τέλος νὰ εἶναι νέα ἀρχή. Ὁ Π. Κ. ἐξ ἄλλου, βεβαιώνει ὅτι ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀλήθεια ἔξακολουθεῖ νὰ εἶναι λόγος γιὰ τὸν θεό. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸν ὑπάρχει πλοῦτος ἀφορισμῶν γιὰ τὴν ἀλήθεια (ἐδῶ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς κατανόησης στὶς ὁποῖες ἀρχικὰ ἀναφέρθηκα): συζήτηση τῶν θεωριῶν γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν Χάιντεγκερ, Γιάσπερ, Γουάιτχεντ (ώραιότατη ἡ ἀνάλυση τῆς θεωρίας γιὰ τὴν ὅμορφιά-ἀλήθεια): ἀνάλυση τῆς φράσης τοῦ Ιωάννη «Ο ὃν ἐκ τῆς ἀληθείας», φράσης ποὺ προτρέπει καὶ στὴ συνειδητοποίηση τῆς μυστικῆς καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀλήθεια· διάκριση τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὴ γνώση· ταίριασμα τῆς ἀλήθειας τοῦ θεοῦ μὲ ἄλλες ἀλήθειες στὸν κόσμο, ὅπως: ἀγάπη, φιλία, ταπεινοφροσύνη, καλωσύνη. Ἀγάπη, καλωσύνη προσεγγίζονται ἀπὸ τὸν Π. Κ. σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ μυστήριο. Ἡ ἀγάπη (ὅπως ὁ ἔρως) συνδέθηκαν στὴ φιλοσοφία καὶ τὴ λογοτεχνία καὶ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ θανάτου. Σ' ἓνα ἔργο ποὺ θέλει νὰ εἶναι εἶδος προλεγομένων στὴ Μεταφυσικὴ καὶ ὅπου ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία καταληκτικὴ ἔννοια ὁ θάνατος εἶναι τὸ ἔτερον ποὺ τὴ συμπληρώνει. Ἀν φιλοσοφικά θὰ ἡταν δυνατὸ νὰ σκεφθοῦμε τὸν θάνατο ἐν ζωῇ, δηλαδὴ τὸ «κακῶς ζῆν» ὡς, ὅπως ἔλεγε ὁ Δημόκριτος, «πολὺν χρόνον ἀποθνήσκειν», ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ τοῦ μεταφυσικοῦ στοχαστῆ Π. Κ., μὲ τὴν ἀγάπη ὡς τρόπο τοῦ εὐ ζῆν στοιχειοθετεῖται καὶ ἡ δυνατότητα τοῦ θνήσκειν καλῶς: «ἡ ἀγάπη ... εἶναι κάτι ποὺ τὸ ζεῖ (ὁ ἀνθρώπος), γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πεθάνει» (σσ. 328-9).

Ἐπίλογος. Ὁ Μ. Χάιντεγκερ στὸ ἔργο του Θεμελιώδεις ἔννοιες τῆς Μεταφυσικῆς<sup>15</sup> ὑποστήριζε ὅτι τὸ ἐρώτημα τί εἶναι Μεταφυσικὴ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ ἐρώτημα τί εἶναι ὁ ἀνθρωπός, κι ὅτι αὐτὸ πάλι ἀπαντᾶται μὲ τὴν ὅμολογία τῆς ἀγνοιας, ἀφοῦ ὁ ἀνθρωπός χαρακτηρίζεται ὡς τὸ αἰνιγματικό, ὅπου ἐπισυμβαίνει ὅμως ἡ φιλοσοφία. Ὁ Π. Κανελλόπουλος ἀπαντᾷ μὲ τὶς φιλοσοφικές του ὑποψίες, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν παραδοχὴ —στὴ θέση τῆς ὑπαρξῆς— τῆς θεμελιακῆς γι' αὐτὸν ἔννοιας τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος (σ. 241), ἀκρότατου συνόλου τοῦ ἑαυτοῦ μας, διάνοιας, νοῦ, ψυχῆς. Ὁ Χάιντεγκερ ἐπιφυλάσσει στὴ φιλοσοφία τὴν ἀντίθετη στὸν ἐφησυχασμὸ δράση, ὡς ἀνεμοστρόβιλο «μέσα στὸν ὅποιο ὁ ἀνθρωπός παρασύρεται ἡμιγιαδῶς»<sup>16</sup>. Ἐδῶ βρίσκεται καὶ ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴ μαχητικὴ κι ἐπικοδομητικὴ σωκρατικὴ στάση, ὁ ὅποια διαχρίνει καὶ τὴ μεταφυσικὴ ἀνησυχία τοῦ Π. Κ.: ἡ στάση αὐτὴ πλουτίζεται μὲ τὴ νοσταλγία τοῦ ἀπόλυτου πνεύματος, χαρακτη-

15. Γαλλ. ἔκδοση: *Les Concepts fondamentaux de la Métaphysique: monde, finitude. Œuvres Complètes*, τ. 29/30, Gallimard, 1992, σ. 24. (Γερμ. ἔκδοση: *Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt, Endlichkeit*, Klostermann, 1983, σ. 19).

16. 'Ἐνθ' ἀν., σ. 42 γαλλικοῦ κειμένου (σσ. 28-29 γερμανικοῦ κειμένου).



## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ριστική τῆς Μεταφυσικῆς, νοσταλγία συνδυαστική τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς θρησκευτικῆς (π.χ. Ἐμπεδοκλῆς, ὁ «φυγάς θεόθεν») και τῆς χριστιανικῆς ψυχῆς. Λέει ὁ στοχαστής ποὺ ἀνήγαγε σὲ φιλοσοφικὴ συμπεριφορὰ τὴ στοχαστικὴ ὑποψία: «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα ὑποψιάζεται τὴν ἀπειροῦ και ἀπόλυτη πηγὴ του, νοσταλγεῖ τὴν πατρίδα του, ποὺ εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα» (σ. 244). «Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος νὰ συλάβει τὴν ἀπειροῦ οὐσία τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὴ μεταφυσικὴ ὑπόστασή του» (αὐτ.). Συνοψίζοντας τὶς ἀρετές τῆς γραφῆς και τῶν νοημάτων τοῦ ἔργου τοῦ Π. Κ. θὰ δανειζόμουν ἕνα δικό του λόγο (γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Γιάσπερ), ἐδῶ γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς πορείας του πρὸς τὴ Δαμασκό· ἡ πορεία αὐτὴ ἔγινε «μὲ βαθύνοια και προπάντων μὲ μεγάλη πνευματικὴ εὐγένεια» (σ. 262).

\*Anna Κελεσίλου

Κώστα Μπεη, *‘Ο ἀνθρωπός στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου. Μνήμη Θεοφανῶς Μπέη και Ἀρη Κοταρίδη, Έκδόσεις Εὐνομία Verlag (διευθύνει ἡ Ἐρατώ Κ. Μπέη), Ἀθήνα, 1997\**.

«Οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει», ἀν δὲν ὑπῆρχε ὁ θάνατος. Μὰ και σ’ αὐτὸ «τὸ ἀναπότρεπτα μοιραῖο» ὁ ἀνθρωπός μπορεῖ ν’ ἀντιστθεῖ, νὰ σταθεῖ μ’ ἀνοιχτὰ τὰ μάτια τοῦ νοῦ και νὰ μετατρέψει, γιὰ λίγο, τὴν πηγὴ τῶν δακρύων τῆς ὁδύντης και τοῦ δέους γιὰ τὸν χαμό ἀγαπημένων προσώπων σὲ κρουνὸ στοχασμῶν. Ἐτσι ἡ τέχνη, ἐδῶ τοῦ λόγου (γιὰ νὰ τροποποιήσω τὸν (Malraux), εἶναι «ἀνταρσία κατὰ τῆς ἀνθρώπινης μοίρας». Κράτησα γιὰ ὥρες κλειστὸ στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο του Κ. Μπέη, κατακλυσμένη καθὼς ἦμουν ἀπὸ ἀτιθάσσευτη θλίψη, τὴ μέρα ποὺ ὁ τραγικός πατέρας-συγγραφέας μᾶς τὸ μοίρασε, ἀκριβῶς στὸν χρόνο ἐπάνω τοῦ ἀδόκητου χαμοῦ τῶν δύο νέων. Ἀν «μνήμη θανάτου ἐστὶ καθημερινὸς θάνατος» (βλ. σ. 70), τὸ ἐπήσιο μνημόσυνο μετατρέπει τὸ παράλογο τοῦ μοιραίου κι ἀναπάντεχου χαμοῦ σὲ τραγικὴ συνείδηση τοῦ ἀνεπανόρθωτου, τὸ ξαφνικὸ σὲ ἀνυπόφορα καταλυτικὸ τετελεσμένο. Ο πατέρας ποὺ ἔζησε τὸ «μεῖζον πάθος» νὰ δεῖ νεκρὸ τὸ παιδί του (ὁ ἴδιος ὁ Κ. Μπέης παραθέτει τοὺς σχετικοὺς ἀνυπέρβλητους στίχους ἀπὸ τὶς Ἰκέτιδες τοῦ Εὐρυπίδη), κατάφερε νὰ κάνει τὸν «πόνο του ἄρπα» και νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινότητάς μας, τὴν ἀνημπορία μας και μαζὶ τὴν ἀδάμαστη θέληση νὰ διεισδύσουμε στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου.

Ἀπόσταγμα σοφίας ὁ λόγος τοῦ Κ. Μπέη και ὑπόδειγμα ἐπικοινωνιακῆς ἔκφρασης. Ἐν ἀρχῇ —χρονικὰ και ἀξιολογικὰ— ποίηση (και πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀλλιῶς, ἀφοῦ, δπως σὲ κάθε συγγραφή τοῦ Κ. Μπέη, κι ἐδῶ ἀποκαλύπτεται ὅχι μόνο ὁ δέκτης, ἀλλὰ και ὁ δημιουργός τῆς ποίησης: στὰ γλωσσικά, ἔκφραστικά μέσα, στὶς βιωματικές κορυφώσεις τῶν ἀναλύσεων, στὶς ἀναφορὲς μέσω εἰκόνων στὴ φύση— π.χ. ἡ ἐκπληκτικὴ σκηνὴ τῶν σκίνων —μαρτύρων τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τῆς Θεοφανῶς και τοῦ Ἀρη (στὴ σελίδα 69). Υστερα ἀπὸ τὴν ποίηση ἀκολουθεῖ ἡ διερεύνηση τοῦ θέματος μέσα στὴν ἐλληνικὴ φιλοσοφία (ἀποθησαυρίζονται οἱ σχετικές ἀπόψεις τῶν Προσωρινού, τῆς σωκρατικῆς διδασκαλίας ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους —μὲ διεισδυτικὲς παρατηρήσεις στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους —μὲ διεισδυτικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία τῆς) και στὴ χριστιανικὴ πίστη (κι ἐδῶ γίνονται οἱ ἀναγκαῖες διακρίσεις ἀπὸ τὸν ἐλληνικὸ στοχασμό). Πολὺ ἐνδιαφέρον εἶναι και τὸ κεφάλαιο 5, πού, ἀρχίζοντας μὲ τὴν πλατωνικὴ διήγηση τοῦ Ἡρός τοῦ Ἀρμενίου, συνεχίζει μὲ παράθεση συγκλονιστικῶν μαρτυριῶν ἀπὸ ἐπιστημονικές ἔρευνες γιὰ περιπτώσεις μεταθανάτιων ἐμπειριῶν —ἀνθρώπων ποὺ πέθαναν και ἐπανῆλθαν

\* Θαυμαστὰ καλαίσθητη ἔκδοση, μὲ μιὰ ἐκπληκτικὴ εἰκόνα τῶν δύο νέων (σελίδα 5) νὰ σημιγούν τὰ πανέμορφα κεφάλια τους και πίσω ἀπ’ τὴ δική τους ἀνοιξη νὰ ὀργιάζει ἡ ἀνοιξη τῆς φύσης ποὺ τόσο ἀγάπησαν.

