

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ριστική τῆς Μεταφυσικῆς, νοσταλγία συνδυαστική τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς θρησκευτικῆς (π.χ. Ἐμπεδοκλῆς, ὁ «φυγάς θεόθεν») και τῆς χριστιανικῆς ψυχῆς. Λέει ὁ στοχαστής ποὺ ἀνήγαγε σὲ φιλοσοφικὴ συμπεριφορὰ τὴ στοχαστικὴ ὑποψία: «Τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα ὑποψιάζεται τὴν ἀπειροῦ και ἀπόλυτη πηγὴ του, νοσταλγεῖ τὴν πατρίδα του, ποὺ εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα» (σ. 244). «Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος νὰ συλάβει τὴν ἀπειροῦ οὐσία τοῦ ἑαυτοῦ του εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὴ μεταφυσικὴ ὑπόστασή του» (αὐτ.). Συνοψίζοντας τὶς ἀρετές τῆς γραφῆς και τῶν νοημάτων τοῦ ἔργου τοῦ Π. Κ. θὰ δανειζόμουν ἕνα δικό του λόγο (γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Γιάσπερ), ἐδῶ γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς πορείας του πρὸς τὴ Δαμασκό· ἡ πορεία αὐτὴ ἔγινε «μὲ βαθύνοια και προπάντων μὲ μεγάλη πνευματικὴ εὐγένεια» (σ. 262).

*Anna Κελεσίλου

Κώστα Μπεη, *‘Ο ἀνθρωπός στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου. Μνήμη Θεοφανῶς Μπέη και Ἀρη Κοταρίδη, Έκδόσεις Εὐνομία Verlag (διευθύνει ἡ Ἐρατώ Κ. Μπέη), Ἀθήνα, 1997**.

«Οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει», ἀν δὲν ὑπῆρχε ὁ θάνατος. Μὰ και σ’ αὐτὸ «τὸ ἀναπότρεπτα μοιραῖο» ὁ ἀνθρωπός μπορεῖ ν’ ἀντιστθεῖ, νὰ σταθεῖ μ’ ἀνοιχτὰ τὰ μάτια τοῦ νοῦ και νὰ μετατρέψει, γιὰ λίγο, τὴν πηγὴ τῶν δακρύων τῆς ὁδύντης και τοῦ δέους γιὰ τὸν χαμό ἀγαπημένων προσώπων σὲ κρουνὸ στοχασμῶν. Ἐτσι ἡ τέχνη, ἐδῶ τοῦ λόγου (γιὰ νὰ τροποποιήσω τὸν (Malraux), εἶναι «ἀνταρσία κατὰ τῆς ἀνθρώπινης μοίρας». Κράτησα γιὰ ὥρες κλειστὸ στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο του Κ. Μπέη, κατακλυσμένη καθὼς ἦμουν ἀπὸ ἀτιθάσσευτη θλίψη, τὴ μέρα ποὺ ὁ τραγικός πατέρας-συγγραφέας μᾶς τὸ μοίρασε, ἀκριβῶς στὸν χρόνο ἐπάνω τοῦ ἀδόκητου χαμοῦ τῶν δύο νέων. Ἀν «μνήμη θανάτου ἐστὶ καθημερινὸς θάνατος» (βλ. σ. 70), τὸ ἐπήσιο μνημόσυνο μετατρέπει τὸ παράλογο τοῦ μοιραίου κι ἀναπάντεχου χαμοῦ σὲ τραγικὴ συνείδηση τοῦ ἀνεπανόρθωτου, τὸ ξαφνικὸ σὲ ἀνυπόφορα καταλυτικὸ τετελεσμένο. Ο πατέρας ποὺ ἔζησε τὸ «μεῖζον πάθος» νὰ δεῖ νεκρὸ τὸ παιδί του (ὁ ἴδιος ὁ Κ. Μπέης παραθέτει τοὺς σχετικοὺς ἀνυπέρβλητους στίχους ἀπὸ τὶς Ἰκέτιδες τοῦ Εὐρυπίδη), κατάφερε νὰ κάνει τὸν «πόνο του ἄρπα» και νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινότητάς μας, τὴν ἀνημπορία μας και μαζὶ τὴν ἀδάμαστη θέληση νὰ διεισδύσουμε στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου.

Ἀπόσταγμα σοφίας ὁ λόγος τοῦ Κ. Μπέη και ὑπόδειγμα ἐπικοινωνιακῆς ἔκφρασης. Ἐν ἀρχῇ —χρονικὰ και ἀξιολογικὰ— ποίηση (και πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀλλιῶς, ἀφοῦ, δπως σὲ κάθε συγγραφή τοῦ Κ. Μπέη, κι ἐδῶ ἀποκαλύπτεται ὅχι μόνο ὁ δέκτης, ἀλλὰ και ὁ δημιουργός τῆς ποίησης: στὰ γλωσσικά, ἔκφραστικά μέσα, στὶς βιωματικές κορυφώσεις τῶν ἀναλύσεων, στὶς ἀναφορὲς μέσω εἰκόνων στὴ φύση— π.χ. ἡ ἐκπληκτικὴ σκηνὴ τῶν σκίνων —μαρτύρων τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τῆς Θεοφανῶς και τοῦ Ἀρη (στὴ σελίδα 69). Υστερα ἀπὸ τὴν ποίηση ἀκολουθεῖ ἡ διερεύνηση τοῦ θέματος μέσα στὴν ἐλληνικὴ φιλοσοφία (ἀποθησαυρίζονται οἱ σχετικές ἀπόψεις τῶν Προσωρινού, τῆς σωκρατικῆς διδασκαλίας ὅπως αὐτὴ ἀναπτύσσεται στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους —μὲ διεισδυτικὲς παρατηρήσεις στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους —μὲ διεισδυτικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία τῆς) και στὴ χριστιανικὴ πίστη (κι ἐδῶ γίνονται οἱ ἀναγκαῖες διακρίσεις ἀπὸ τὸν ἐλληνικὸ στοχασμό). Πολὺ ἐνδιαφέρον εἶναι και τὸ κεφάλαιο 5, πού, ἀρχίζοντας μὲ τὴν πλατωνικὴ διήγηση τοῦ Ἡρός τοῦ Ἀρμενίου, συνεχίζει μὲ παράθεση συγκλονιστικῶν μαρτυριῶν ἀπὸ ἐπιστημονικές ἔρευνες γιὰ περιπτώσεις μεταθανάτιων ἐμπειριῶν —ἀνθρώπων ποὺ πέθαναν και ἐπανῆλθαν

* Θαυμαστὰ καλαίσθητη ἔκδοση, μὲ μιὰ ἐκπληκτικὴ εἰκόνα τῶν δύο νέων (σελίδα 5) νὰ σημαγούν τὰ πανέμορφα κεφάλια τους και πίσω ἀπ’ τὴ δική τους ἀνοιξη νὰ ὀργιάζει ἡ ἀνοιξη τῆς φύσης ποὺ τόσο ἀγάπησαν.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

στή ζωή—, έμπειριων μὲ κοινές συνιστώσες, ἐκτὸς ἀπό τὸ πλησίασμα σ' ἓνα φῶς ἀπερίγραπτο**, τὴ συνάντηση μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα ποὺ ὁ θάνατός τους προηγήθηκε ἐκείνου τῶν ἀφηγούμενων, καὶ ἕνα αἰσθῆμα ἀπέραντης χαρᾶς.

Ἀναγνωρίζοντας στὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα ἔνα δυναμισμὸ διαλεκτικῆς ὑφῆς, ὁ Κ. Μπέης παρακολουθεῖ καὶ τὸν ἀντίλογο στὰ περὶ ἀθανασίας, ὅπως αὐτὸς ἀπαντᾷ στὴν ἰουδαϊκὴ παράδοση, στὴν χαιντεγγεριανὴ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξῆς (κεφ. 6), ἀλλὰ καὶ προχωρεῖ σὲ μὰ ἀνταπάντηση στὰ προηγούμενα (κεφ. 7) μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου μέσα ἀπὸ τὶς καθαυτὸ ὑπαρξιακὲς κατηγορίες τοῦ δέους καὶ τῆς ὀδύνης (τῶν περιλειπόμενων ἀλλὰ καὶ τῶν ἴδιων τῶν μελλοντικῶν νεκρῶν, π.χ. Ἀντιγόνη), τῆς ὀδύνης, ποὺ ὅπως λέγεται σὲ ἔνα σημεῖο τοῦ συνταρακτικοῦ ἔξομολογητικοῦ αὐτοῦ μέρους τοῦ βιβλίου, δὲν ἔχει «περιθώριο συμψηφισμοῦ» μὲ ὅποια ὑπάρχουσα χαρὰ (σ. 72), ὅμως ἀντιζυγίζεται μὲ τὴν καρτερία καὶ τὴν ἐπίγνωση πώς «τὸ ἀσύλληπτο μυστήριο τοῦ θανάτου μόνο μὲ τὸ δέος μπορεῖ νὰ τὸ προσεγγίσει ὁ νοῦς τοῦ πονεμένου ἀνθρώπου».

Λόγος ζῶν, ἔναντι τῶν προηγούμενων θεωρητικῶν, εἰδὼν, πικρὸς ἀλλὰ καὶ δρυμὸς ὡς ἐνεργῶν (ὅταν καταγγέλλει σύγχρονους παραλογισμούς, ὅπως τὴ μάστιγα τῶν τροχαίων, ἐγκληματικὲς ἐνέργειες), εἶναι τώρα ὁ λόγος τοῦ Κ. Μπέη. Καὶ στὴ συνέχεια (κεφ. 8) εἶναι ἐνεργῶν, καθόσον προτείνει τὴ μοναδικὴ δυνατότητα γιὰ τοὺς «περιλειπόμενους» μὲ τὸ ἀξεπέραστο μέσο ποὺ ἐνῷ δὲν εἶναι ἀξία ἐνεργοποιεῖ κάθε ἀξία: τὴν ἀγάπη. Ὁ Κ. Μπέης κάνει λόγο γιὰ μὰ «κοινότητα ζώντων καὶ τεθνεώτων» θεμελιωμένη στὴν ἀγάπη. Καὶ αὐτὸς εἶναι ἐδῶ ἡ μία ὄψη τῆς ἀνθροφορίας τοῦ τάφου. Ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι οἱ προβληματισμοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν, προβληματισμοὶ ἡθικῆς καὶ δικαιοσύνης (τὰ μεγάλα ἐσχατολογικὰ θέματα, κόλαση, μετενσωμάτωση τῆς ψυχῆς, ἀνάσταση τῶν νεκρῶν), ποὺ ἀναλύονται μὲ περισσὴ γνώση τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας, τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ ὅξυδερκὴ κρίση.

Θὰ σταθῶ ἐνδεικτικὰ σὲ μὰ φιλοσοφικὴ «ύποψία» τοῦ Κ. Μπέη (τὸν ὅρο καθιέρωσε ὁ Π. Κανελλόπουλος στὸ βιβλίο του *Μεταφυσικῆς Προλεγόμενα* γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴ συνετὴ στάση τῆς φιλοσοφημένης συνείδησης ἀπέναντι στὰ μεταφυσικὰ θέματα καὶ υἱοθετεῖ ἐνεργὰ ὡς συγγραφέας). Πρόκειται γιὰ τὴν ἴδεα τῆς ἐπενέργειας «πολλῶν πνευμάτων κεκομημένων» στὴ διάπλαση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, καὶ ἡ ἴδεα προτείνεται, ὡς λύση στὸ ἀμφιλεγόμενο πρόβλημα τῆς μετενσωμάτωσης τῆς ψυχῆς. Ἡ συναίνεσή μου ἐδῶ, ὅσο κι ἀν ἀδυνατῶ νὰ προσκομίσω ἀποδεῖξεις, γίνεται «ἔξ αὐτοπαθείας», ἥ, γιὰ νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς, μέσω αὐτοῦ ποὺ ὁ Chestov βεβαιώνει ὅτι ἐνώνει τοὺς ἀνθρώπους: μέσω τῆς κοινότητας τῶν ἐμπειριῶν. Μολονότι εὐχαρίστως συμφωνῶ μὲ τὸν Σεφέρη, πώς «ἄν εἶναι ἀνθρώπινος ὁ πόνος, δὲν εἴμαστε ἀνθρώποι μόνο γιὰ νὰ πονοῦμε», γνωρίζω πιὰ πώς ἡ πικρὴ ἐμπειρία τῆς ἐκδήμησης ἀγαπημένων προσώπων δχι μόνο βαθαίνει τὴν ἀνθρωπινότητά μας, ἀλλὰ καὶ μᾶς μαθαίνει τὴν μετατροπὴ τῆς φυσικῆς ἀπουσίας τους σὲ δυναμικὴ παρουσία τους στὸ νοῦ μας, ἐπαληθεύοντας, σὲ ὑπαρξιακὸ πιὰ καὶ δχι νοησιαρχικο-οντολογικὸ ἐπίπεδο, τὸ παραμενιδικό:

λεῦσσε ... ἀπεύντα νόῳ παρεύντα βεβαίως (B 4).

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου κορυφώνονται δυναμικὰ οἱ ὑποψίες σχετικὰ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου μὲ δρισμένα πορίσματα γιὰ τὴ μεταφυσικὴ διάσταση τῆς ἡθικῆς. Τὸ βιβλίο κλείνει ἔνα ἐπίμετρο μὲ τέσσερα ποιήματα ἀφιερωμένα στὴ Θεοφανῶ —τὰ δυὸ ἀπὸ αὐτὰ καὶ σὲ ἀριστουργηματικὴ μετάφραση στὴ γερμανικὴ ἀπὸ τὴν Μ.-Ι. Μπέη—: καταληκτήριες φράσεις ἀγάπης ἀπὸ δυὸ ἀσχετους μεταξὺ τους ἀνθρώπους ποὺ ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἥθος τῆς Θεοφανῶς, συνέδεσε ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὸ σθένος τῆς οἰκογένειάς της.

** Στὸ σημεῖο αὐτὸς θὰ ἡθελα νὰ παραπέμψω στὰ θαυμάσια ποιήματα τῆς Βικτωρίας Παπαδάτου ποὺ περιλαμβάνονται στὴ Ἐπιλογὴ Ποιημάτων της (ἀπὸ τὸ 1972, Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων, 1997), στὰ μέρη: *Καινούρια δραστ.*, 1988 καὶ *Φωτεινό, δεῖγμα ἐλάχιστο*, 1990. Ὁ Κ. Μπέης ἀναφέρεται στὸ διήγημα τῆς Β. Π. Χειρουργεῖο ὀνείρου.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Θὰ ηθελα νὰ προσθέσω κάποιες σκέψεις, πού θὰ μποροῦσαν νὰ προταχθοῦν ἡ νὰ κλείσουν αὐτὴ τὴ συνομολογία μου μὲ τὸ βιβλίο του Κ. Μπέη. Ἡ ἐπιτάφεια στήλη τοῦ Δημοκλείδη —ποὺ ἀποδίδει γλυπτικὰ τὸ ζευγάρωμα τοῦ πόνου καὶ τοῦ στοχασμοῦ μπροστά στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου —ἡ ὅποια κοσμεῖ τὸ ἔξωφυλλο τοῦ βιβλίου του Κ. Μπέη, εἶναι ἀσφαλῶς ὁ ἔξεικονισμὸς τοῦ νοήματος αὐτῆς τῆς συγγραφῆς. Τὸ ἴδιο ὅμως τὸ βιβλίο δὲν εἶναι ὅ,τι μιὰ ἐπιτύμβια στήλη, ποὺ ὅσο καὶ ἀν «σημαίνει» καὶ ἔτσι δὲν χρειάζεται ἐρμηνεία, δὲν δια-λέγεται. Τὸ βιβλίο αὐτό, μολονότι δὲν εἶναι διαλογικό, εἶναι πολυεπίπεδος διάλογος γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου: διάλογος μὲ τοὺς μεγάλους στοχαστές, μὲ τὰ δεδομένα τῆς ἐμπειρίας, τῆς ἐπιστήμης, καὶ ἕνας διάλογος ποὺ μᾶς ἀφορᾶ διπλᾶ: ἀν ὁ Κ. Μπέης, ἐνῷ «σκάπτει γῆν πολλήν», βρίσκει, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ἡράκλειτος, λίγο γνωστικὸ χρυσάφι γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου, εἶναι ἀκριβῶς γιατὶ εἴμαστε ὅλοι μέσα σ' αὐτὸ τὸ μυστήριο, καὶ τὸ ἐντὸς δὲν προ-βάλλεται (ὅπως τὸ κάθε πρόβλημα), ὥστε νὰ μποροῦμε ν' ἀποκομίσουμε βεβαιότητες. Ὁ, τι μποροῦμε ν' ἀποκομίσουμε ἀπὸ τὸν διαλεκτικὸ —καὶ διαλλακτικὸ— στοχασμὸ του Κ. Μπέη εἶναι ἡ βεβαιότητα ὅτι, τουλάχιστον, κάποιες «ύποψίες» εἶναι ἐφικτὲς καὶ ὅτι ἡ ἐπιλογὴ καὶ ἡ πρόκριση πορισμάτων ἀνήκει στὴν πνευματικὴ μας ἐλευθερία.

Anna KELΕΣΙΔΟΥ

Stamatis TZITZIS, *La Philosophie Pénale*, Paris, Presses Universitaires de France (Que Sais-Je?), 1996, 127 pp.

Par cet ouvrage l'auteur aborde, de manière ingénueuse, la philosophie pénale non en tant que «philosophie se rapportant» simplement «au droit» mais —ce qui plus est, et qui renvoie à une approche profonde constituant sa contribution personnelle— en tant que «discipline» qui s'ouvre sur le chemin philosophique de l'être pénal pour étudier ses modes d'être phénoménologiques, objet de la science juridique» (Intr., p. 3). Stamatis Tzitzis s'inspire décisivement par la pensée heideggérienne, vise à déceler et analyser «les préexistences de l'être pénal» (Intr., p. 3) sous-jacentes aussi bien à l'aspect gnoséologique/épistémologique qu'à l'aspect praxéologique de la philosophie pénale. Préexistences qui, loin d'opérer une division entre ces deux aspects, à savoir entre le *logos* (vérité) (pp. 5, 8) des «étants de l'être pénal» (p. 7) et leur fin (*télos*) en tant que phénomènes dans l'ordre socio-politique/ historique — ce qui, au niveau de la praxéologie engendre une division analogue entre «la positivité des faits» (*Sein*) et «leur évolution comme devoir-être» (*Sollen*) (p. 4), comme le fait la science juridique, — fonctionnent, par contre, et de par leur nature comme facteur unificateur de ceux-ci. Parce que, —et c'est pourquoi la philosophie pénale se révèle comme discipline et comme méthode (*meth'odos*), au sens, —d'origine heideggérienne —, de «la voie qui s'ouvre devant nous en vue de nous amener à une fin précise» (p. 5), à la fois —, du fait que, dans ces conditions, «tout fondement ontologique comporte les fins en puissance de l'être» (p. 9), le «*logos* (raison d'être) du crime» et le «*télos* (fin) du châtiment» (les deux axes critiques de l'univers pénal) se lient substantiellement et presque coincident. À savoir: étant donné que la rétribution, en tant que «arché» (principe fondateur) de la punition ne peut en aucun cas se séparer de l'utilité, en tant que «*télos* (finalité) de la punition», la deuxième constituant le *télos* de la première (*télos tès archès*) et tous les deux constituants l'«*aition*» («la cause à effet» ou le *ratio*, p. 9), cette «étiologie (le pourquoi) de la punition» aborde et explique, tout de même, ce qui est «la propre de la philosophie pénale», c'est-à-dire «ce qui fait que le crime est crime» (p. 8). En ce sens, «nous sommes alors en présence de la *ratio*, qui lie substantiellement le criminel au pénal» (p. 9) et qui conflue avec «la raison d'être de l'être» (les *archai*) (p. 8).

C'est bien à partir d'une telle approche qui conflue essentiellement avec une «herméneutique ontologique» se fondant par dessus-tout sur une «onomastique» (c'est-à-dire, une herméneutique qui, à l'encontre de l'herméneutique phénoménologique et au positivisme juridique, ne vise pas

