

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

στε γίνεται φανερὸ καὶ ἀπὸ τὴν δόντολογία τοῦ Severino. Ὁ συγγραφέας τάσσεται μὲ τὴν ἔρευνά του ἐναντίον τῆς λατρείας τοῦ δαιμονικοῦ ἀνορθολογισμοῦ, ὁ ὅποῖς παραχωρεῖ στὸ αὐθαίρετο ὑποκείμενο τὸ δικαίωμα γιὰ τὸ παράτολμο παιχνίδι τῆς καταστροφῆς κάθε ἡθικῆς δέσμευσης. Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα, ἐνῶ ὁ μηδενισμὸς παλαιότερα εἶχε ὡς στόχο τὴν κατοχύρωση τῆς ὑπαρξῆς τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἀκύρωση τοῦ ὑπερτροφικοῦ ὑποκειμενισμοῦ, σήμερα ὁ μηδενισμὸς εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀντίστροφη στρατηγική.

Χωρίς ἀμφιβολία ὁ συγγραφέας κατόρθωσε μὲ τὴν ἔρευνά του νὰ παρουσιάσει μὲ κριτικὸ πνεῦμα καὶ μὲ συστηματικὴ καὶ ἔρμηνευτικὴ συνέπεια τὴν ἱστορία τῆς ἐξέλιξης τῆς ἔννοιας τοῦ μηδενισμοῦ καὶ συγχρόνως νὰ προσφέρει μιὰ σημαντικὴ συμβολὴ στὴ διασάφηση τῶν προϋποθέσεων καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς σημερινῆς ἔριδας γιὰ τὸ λόγο καὶ γιὰ τὸν ὀνομαζόμενο λογοκεντρισμό. Ὁ ἀπαιτητικὸς ἀναγνώστης τῆς μελέτης θὰ διαπιστώσει καὶ τὴν ἐπικαιρότητά της γιὰ τὴ σημερινὴ συζήτηση γιὰ τὴ μετανεωτερικότητα.

Γεωργία ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(Ίωάννινα)

M. CONCHE, *Héraclite: Fragments, texte établi, traduit et commenté*, Paris, 1986, 2^e ed. 1987. P.u.f. (coll. «Epiméthée»), 496 σσ.

‘Ανάμεσα στὶς μελέτες ποὺ ἀφιερώθηκαν κατὰ τὸ τελευταῖο τρίτο τοῦ αἰώνα στὴν ἔκδοση τῶν σχολιασμένων κειμένων τοῦ Ἡρακλείτου, προβάλλει ἡ ἐργασία τοῦ γνωστοῦ Γάλλου φιλοσόφου Marcel Conche.

Ἡ ἐργασία αὐτὴ προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον, γιατὶ ἀναθεωρεῖ τὴ διαδεδομένη ὑπερκριτικὴ στάση ἀπέναντι στὰ σωζόμενα ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου. Ἀρκεῖ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὕστερα ἀπὸ μελέτες τῶν G. S. Kirk¹ καὶ M. Marcovich² μειώθηκε αἰσθητά, (ἀπὸ 20 ἔως 30) ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποσπάσμάτων τοῦ Ἡρακλείτου σὲ σύγκριση μὲ τὰ 129 (σὺν 15 ἀμφίβολα) ἀποσπάσματα, πού εἶχε συλλέξει στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας ὁ H. Diels στὸ βιβλίο του *Die Fragmente der Vorsokratiker*³.

1. HERACLITUS, *The cosmic fragments*. Edited with an Introduction and Commentary by G. S. Kirk: Cambridge, University Press, 1954, XVI, 424 σσ.

2. HERACLITUS, *Greek Text with a Short Commentary* by M. Marcovich, Merida, Venezuela, The Los Angeles University Press, 1967, XXXII, 665 σσ.

3. *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Diels-Kranz Dublin, Zurich, 1968¹³.



‘Ο Conche σύμφωνα μὲ τὴν ἀντιμετώπισή του, ἀναγνωρίζει ώς αὐθεντικὰ 136 ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου, καὶ θεωρεῖ ώς ἀμφίβολα τὰ ἀποσπάσματα 46, 105 καὶ 125 a. Εἶναι ἀξιοσημείωτο καὶ τὸ γεγονός ὅτι, σὲ ἀντίθεση μὲ πολλοὺς μελετητές, ὁ Conche περιλαμβάνει στὰ αὐθεντικὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου καὶ τὴν πασίγνωστη ρήση «τὰ πάντα ᾧεῖ», ισχυριζόμενος ὅτι ἡ ρήση αὐτή, ποὺ ἀπαντᾶ στὸν Σιμπλίκιο, ἔχει κατὰ τὸν Conche τὸ χαρακτήρα τοῦ ἀποφθέγματος (σ. 11). (Άπὸ ἐδῶ καὶ κάτω οἱ σελίδες ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Conche γιὰ τὸν Ἡράκλειτο ἀναφέρονται στὸ κείμενο τοῦ ἄρθρου).

“Ἄς τονίσουμε ἀμέσως ὅτι ἀπὸ πλῆθος τῶν προβλημάτων, γύρω ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Ἡρακλείτου θὰ ἔξετάσουμε ἐκεῖνα μόνο ποὺ θεωροῦνται ώς τὰ πιὸ σημαντικὰ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Γι’ αὐτό, ἀφήνουμε κατὰ μέρος τέτοια θέματα, ὅπως ἂν ὁ Ἡράκλειτος ἔγραψε τὶς σκέψεις του σὲ μορφὴ βιβλίου ἢ ἀφορισμῶν, ποιὰ εἶναι ἡ θεματικὴ διάταξη τῶν ἀποσπασμάτων του κ.λπ. Εἶναι θέματα μικρῆς σημασίας σὲ σχέση μὲ τὴν ὅλη ὑπόθεση παρὰ τὸ ὅτι εἶναι σημαντικὰ γιὰ τοὺς εἰδικούς.

Γενικὸ καὶ πανφιλοσοφικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἀναμφίβολα τὸ ζήτημα τῆς ἐπιλογῆς καὶ, ἀκριβέστερα, τῆς ἀπόδειξης τῆς αὐθεντικότητας τῶν ἀποσπασμάτων τῶν ἀρχαίων στοχαστῶν, στὴν προκειμένη περίπτωση τοῦ Ἡρακλείτου, ἡ ὅποια ἐγκυμονεῖ ἴδιαίτερες δυσκολίες.

“Ἄς ύπενθυμίσουμε ὅτι κριτήριο τῆς αὐθεντικότητας τοῦ ἀποσπάσματος θεωρεῖται ἡ πλήρης (λέξη πρὸς λέξη) συμφωνία του μὲ τὸ πρωτότυπο κείμενο. Ἀλλά, ὅπως εἶναι γνωστό, τὰ πρωτότυπα κείμενα τῶν ἀρχαίων στοχαστῶν, καὶ ἴδιαίτερα τῶν πρώιμων ἀρχαϊκῶν συμπεριλαμβανομένων καὶ ἐκείνων τοῦ Ἡρακλείτου, δὲν διασώθηκαν. Οἱ σχετικὲς μαρτυρίες μεταγενέστερων συγγραφέων οἱ ὅποιες διασώθηκαν ώς τὶς μέρες μας, πολλὲς φορὲς δὲν εἶναι ἀκριβεῖς. Γι’ αὐτὸν εἶναι ἐλάχιστοι οἱ μελετητές, οἱ ὅποιοι ἀκολουθοῦν αὐστηρὰ τὸ παραπάνω κριτήριο. Εἶναι ἀρκετὸ νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Diels ἀναφέρει τρία ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου στὴ λατινικὴ γλώσσα· οἱ προσπάθειες τοῦ Marcovich νὰ ξεχωρίσει τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ «παραφράσεις» δὲν εἶναι πάντα πειστικές.

“Ο ἴδιος ὁ Conche θεωρεῖ ώς αὐθεντικὰ ἀποσπάσματα, πλήρη ἢ μὴ πλήρη κείμενα, τὸ ὄφος τῶν ὅποιων εἶναι «ἀκριβῶς ἢ σχεδὸν ἀκριβῶς ἡρακλήτειο», ὅπως ἐπίσης κι ἐκεῖνα τὰ κείμενα, τὰ ὅποια περιλαμβάνουν τὰ λόγια τοῦ Ἡρακλείτου στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικά, στὴ γλώσσα ἄλλης σχολῆς ἢ σὲ μετάφραση. Ως «μὴ αὐθεντικὰ» ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ἐκεῖνα τὰ ἀποσπάσματα, τὰ λόγια τῶν ὅποιων «δὲν ἀνήκαν στὸν Ἡράκλειτο, ώστόσο μποροῦν νὰ ἔχουν ἡρακλήτειο ὄφος (σελ. 12).

“Ο πολυσήμαντος ὄρος «λόγος», ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπ’ τὸν Ἡρά-



κλειτο, είναι ἔνας ἀπὸ τοὺς ἀσαφεῖς ὄρους στὴ διδασκαλία του. 'Ο Conche πρῶτ' ἀπ' ὅλα ἀπαρνεῖται τὴν ὁντολογικὴν ἐρμηνεία τοῦ «λόγου», δηλαδὴ τὴν κατανόησή του ως ἀντικειμενικῆς (τοῦ Σύμπαντος) διάνοιας ποὺ διευθύνει τὰ πάντα. Αὐτὸ θὰ σήμαινε ἐμψύχωση τοῦ λόγου καὶ, συνεπῶς, θὰ ἀπαιτοῦσε τὴν κατανόηση τῆς λέξης «ἀκούειν» ως μεταφορᾶς, πράγμα ποὺ δὲν είναι καθόλου σωστὸ (βλ. σσ. 23, 58). Σύμφωνα μὲ τὸν Conche «τὸν λόγο», μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ τὸν ἀκούσει κανείς, ἀφοῦ ἐκ τῶν προτέρων ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὴν ὑποκειμενικὴν ἀντιμετώπιση μέσα του. Μέ αὖλα λόγια, «ὁ λόγος», ἔκφραζει τὴ σκέψη γιὰ τὴν ἀντικειμενικὴν τάξη τῶν πραγμάτων: γιὰ τὴν ἐνότητα ὅλης τῆς κτίσης, καὶ ἀκριβέστερα γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν ἐναντιοτήτων. 'Ο ἴδιος ὁ ὄρος «ἐναντίος», ποὺ ἀπαντᾶ στὸν "Ομηρο καὶ τὸν Σοφοκλῆ", δὲν περιλαμβάνεται στὰ σωζόμενα κείμενα τοῦ 'Ηρακλείτου. 'Ωστόσο, ἡ ἴδεα γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν ἐναντιοτήτων οὐσιαστικὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν 'Εφέσιο φιλόσοφο. 'Ετσι γιὰ παράδειγμα ἵσχυρίζεται: «'Οδὸς ἀνω κάτω μία καὶ ὠυτὴ» (B 60), «Γναφείω ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ μία ἐστί, ... καὶ ἡ αὐτὴ» (B 59· βλ. καὶ B 57, B 67, B 10).

Παράλληλα μ' αὐτό, ὁ Conche ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἐνότητα καὶ ἡ «ταύτιση» τῶν ἐναντιοτήτων στὸν 'Ηράκλειτο δὲν ἀποτελεῖ ἐνότητα τῶν ἀντιθέσεων, διότι ἡ ἀντίθεση ἀποκλείει τὴν ἐνότητα (βλ. σ. 27). 'Ετσι, ἡ ρήση «ἡ μέρα καὶ ἡ νύχτα είναι τὸ ἴδιο πράγμα» (B 57) καὶ ἄλλες ἀνάλογες δὲν ἴσοδυναμοῦν μὲ τὶς ρήσεις τοῦ τύπου: «θέλω-δὲν θέλω», «παρὼν-ἀπὼν» κ.λπ.

'Εδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τυπικὴ πλευρὰ τοῦ ζητήματος. "Οπως είναι γνωστό, τὸ πρόβλημα τῆς διαλεκτικῆς φθάνει μέχρι τὶς πηγὲς τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης. 'Ο 'Ηράκλειτος, ὁ ὁποῖος βρισκόταν ἀκριβῶς στὶς πηγὲς αὐτὲς, ἥδη στρέφει τὴν προσοχὴ του στὴν «ἀνομοιογένεια», στὴ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ τέτοιες ἔννοιες, δπως «ἐναντιότητα» καὶ «ἀντίθεση». 'Η παρατήρηση αὐτὴ ἔχει σπουδαία σημασία γιὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς διαλεκτικῆς. Προφανῶς ὁ 'Ηράκλειτος ἥδη ὑπέθετε ὅτι οἱ πηγὲς ἐμφάνισης καὶ διαμόρφωσης τῶν ἐναντιοτήτων είναι διαφορετικές (σχετίζονται κατ' ἔξοχὴν μὲ φυσικὲς διαδικασίες ἢ μὲ τέτοια φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς καὶ ἀτομικῆς ζωῆς, δπως είναι: νόμος-αὐθαιρεσία, πλοῦτος-φτώχια, ζωὴ-θάνατος). Οἱ ἀντιθέσεις δὲ γενικὰ ἔχουν ὑποκειμενικὸν χαρακτήρα κι ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς γνώσης καὶ τῆς σκέψης. Σὲ σχέση μ' αὐτό, θὰ θέλαμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ τοῦ ἀναγνώστη καὶ στοὺς ὄρους τοὺς ὁποίους χρησιμοποιεῖ ὁ Conche γιὰ τὰ φαινόμενα αὐτά. Τὰ πράγματα μποροῦν γενικὰ «νὰ ἀντιτίθενται (op-ponere)» τὸ ἔνα στὸ ἄλλο, ἐνῷ «νὰ ἀντιλέγουν (contra-dicere)» μποροῦν οἱ ἀνθρωποι, ἐφ' ὅσον dicere, δηλαδὴ δυνατότητα διμιλίας καὶ λόγου, ἔχουν μόνο αὐτοί.

'Ο Conche σημειώνει μόνο τὴ διαφορὰ αὐτή, χωρὶς νὰ προχωρεῖ σὲ



παραπέρα ἀναλύσεις. ‘Ωστόσο, τὸ ζήτημα γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν ἐναντιοτήτων ἔχει σημασία γι’ αὐτὸν καὶ στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Ἡράκλειτο ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἀρκετά ἐκτεταμένα, ἀν καὶ γιὰ πρώτη φορά. ’Αλλες μελέτες τοῦ ἴδιου, γραμμένες πρὶν ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτό, ’Αποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου, ἀποδεικνύουν πόσο «κοντινὲς» ἦταν ἡ διαλεκτικὴ σκέψη τοῦ Ἡρακλείτου στὴ μετηρακλειτικὴ φιλοσοφία τῆς ἀρχαιότητας γενικά, ἰδιαίτερα ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ τὸ πρόβλημα τῶν ἐναντιοτήτων. Αὐτὸ διαγράφεται κι ἀπὸ τὰ δύο πρώιμα ἔργα τοῦ Conche *Pyrton ou L'apparence* καὶ *Temps et destin*⁴.

Τὸ βιβλίο τοῦ Conche παρουσιάζει ἐνδιαφέρον γιὰ δύο λόγους ἀκόμα. Πρῶτο, σ’ αὐτὸ καταβάλλεται ἡ προσπάθεια νὰ ἐντοπιστεῖ ἡ αὐθεντικότητα τῶν κειμένων ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν ἄποψη ἐρμηνείας τῆς σημασίας τους αὐτῆς καθαυτῆς, ἀλλὰ παράλληλα μ’ αὐτό ὁ συγγραφέας ἐπιδιώκει (κατὰ κανόνα, πίσω ἀπὸ τὸ κείμενο) ἐναν παραλληλισμὸ μὲ τὰ σύγχρονα φιλοσοφικὰ προβλήματα. ’Ετσι, γιὰ παράδειγμα, ὁ Conche βρίσκει στὸν Ἡράκλειτο τὴν ἴδεα, ἡ ὁποία μοιάζει μὲ τὸ διπλὸ κοσμοθεωρητικὸ προσανατολισμὸ τοῦ ἀνθρώπου στὸν κόσμο. ’Απὸ ἐδῶ ἀπορρέει φυσικὰ καὶ ἡ ἐπανειλημένη ἀναφορὰ τοῦ Conche στὴ σκέψη τοῦ Ἡρακλείτου γιὰ τὴν ἀδιάσπαστη ἐνότητα τῶν ἐναντιοτήτων. Σύμφωνα μὲ τὸν Conche ἡ ἐνότητα αὐτὴ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Ἡράκλειτο θεμελιακὸ νόμο τῆς πραγματικότητας (σ. 164). ’Η ἐνότητα αὐτὴ ὑποτάσσεται στὸ νόμο τοῦ μέτρου (B 30, B 94) καὶ γι’ αὐτὸ ἡ φύση δὲν ἔχει ὑπερβολὲς καὶ πλεονασμούς.

Παρ’ ὅλο ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ κρυφτεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἔνας ἀνθρωπος, ζώντας ἐν μέρει στὸν ἐπιθυμητὸ κι ὅχι στὸν πραγματικό, δημιουργεῖ ἄλλους, φανταστικοὺς «κόσμους» (θρησκεία, μέλλον) (σ. 66). Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἡρακλείτου, ἔνας συνηθισμένος ἀνθρωπος, ποὺ εἶναι βυθισμένος στὰ καθημερινὰ προβλήματα καὶ δὲν καταλαβαίνει τὴ φύση τῶν πραγμάτων, καὶ πολὺ περισσότερο τὴν ἀνθρώπινη φύση (σ. 37), κλείνεται στὴν κοσμοαντίληψή του νὰ προσφέρει στὸ γύρω κόσμο κάτι ἢ νὰ τοῦ ἀφαιρεῖ κάτι. ’Ωστόσο, στὸν κόσμο καὶ στὴν ἴδια τὴ ζωὴ ἵσχυει ὁ νόμος τῆς ἐνότητας τῶν ἐναντιοτήτων, καὶ συγκεκριμένα, τοῦ ἀλληλοσύνδετου τῆς ἥδονῆς καὶ τοῦ πόνου: «’Οποιαδήποτε ζωὴ συνενώνει τὴν εὐτυχία καὶ τὴ δυστυχία, ὅσο ἔχθρικὲς καὶ ἀν φαίνονται. ’Ωστόσο, ὁ ἀνθρωπος προσπαθεῖ ν’ ἀγνοήσει τὴν ἐνότητα αὐτή, παρὰ νὰ ὑποταχθεῖ σ’ αὐτήν... ’Η δυστυχία του φαίνεται σὰν κάτι τὸ τυχαῖο, ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ

4. Βλ. σὲ σχέση μ’ αὐτό: M. CONCHE. *Pyrton ou L'apparence*, Paris, Ed. de Mégare, 1973, 66. 147-155, ἐν μέρει μιλάει γιὰ τὸ λόγο σσ. 142-143, 145. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ: *Temps et destin*, Paris, Ed. de Mégare, 1980, σσ. 38-39 κ. ἐξ. passim.



άφαιρέσει ἀπὸ τὴν ζωὴν γιὰ νὰ ὑπάρξει μόνο ἡ εὐτυχία (σ. 67)». Σὲ διάκριση ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἔνας φιλόσοφος, ἂν μιλήσουμε μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡρακλείτου, συνειδητοποιεῖ καὶ ἀναγνωρίζει «τὴν μοιραία σύνδεση» τῶν ἐναντιοτήτων καὶ στὴν ἀναγνώριση αὐτὴ βρίσκει ἡρεμία: «Τέτοιος εἶναι ὁ τραγικὸς φιλόσοφος» (*ibid.*), παρακάμπτει «τὰ ὅρια τῆς καθημερινῆς ὑπαρξῆς» (σ. 56) καὶ ἀνυψώνεται ώς τὸν οἰκουμενικὸν λόγο, ὁ ὅποιος φέρνει τὴν ἀλήθειαν σὰν δλότητα (σ. 57), διότι «τὰ πάντα γίνονται σύμφωνα μὲ αὐτὸν τὸν λόγο» (B 1). Ἡ ἀποστολὴ τῆς φιλοσοφίας δὲν ἔγκειται στὴ φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν πλανῶν οὔτε ἀπὸ τὸν πραγματικὸν κόσμο, ἀλλὰ στὴ συνένωση μ' αὐτὸν (βλ. σ. 66, ὅπως καὶ τὸ B 72).

‘Ο Conche δίνει δική του ἀπαρίθμηση τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Ἡρακλείτου. Τὸν ἀριθμὸ 2 (στὸν Diels, B 1) ἔχει ἐκεῖνο τὸ ἀπόσπασμα, ἡ ἐρμηνεία τοῦ ὅποιου προξενεῖ τὴν ἀπὸ ἄποψη ἀρχῶν ἀπόκλιση τῶν μελετητῶν. ‘Ακόμα ὁ Ἀριστοτέλης παραπονιόταν ὅτι δὲν εἶναι σαφές. Κατὰ πόσο ἡ λέξη «ἄει» ἀνήκει στὸ πρῶτο ἢ στὸ δεύτερο μέρος τῆς πρότασης.

“Ἄς ἀναφέρουμε τὰ πρῶτα λόγια τοῦ B 1 στὴ μετάφραση τοῦ Conche: «Παρὰ τὸ ὅτι ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἀληθινὸς αἰώνια, ἀμέτοχοι παραμένουν οἱ ἀνθρωποι καὶ πρὶν τὸν ἀκούσουν καὶ ἀφοῦ τὸν ἀκούσουν γιὰ πρώτη φορά». “Αν λάβουμε ὑπ’ ὅψιν μας ὅτι στὴν ἀρχαιότητα οἱ λέξεις δὲν διαχωρίζονται καὶ δὲν ὑπῆρχαν τὰ σημεῖα τῆς στίξης, τότε γίνεται πραγματικὰ δύσκολο νὰ πεῖ κανεὶς μὲ σιγουριά, τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ Ἡράκλειτος: «τὸν αἰώνιο ὑπάρχοντα λόγο» (ἀληθινό, σύμφωνα μὲ τὸν Conche) ἢ «τὸν αἰώνιο» ἀγνωστικισμὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἀπρόσιτο γι’ αὐτὸὺς τοῦ λόγου. Μὲ ἄλλα λόγια, στὴν πρώτη περίπτωση φαίνεται ὅτι «αὐτὸν τὸ λόγο ποὺ ὑπάρχει (ἢ ποὺ εἶναι ἀλήθεια) αἰωνίως δὲν καταλαβαίνουν οἱ ἀνθρωποι» ἐνῶ στὴ δεύτερη «...ό λόγος αὐτός, ποὺ εἶναι ἀληθινὸς (ἢ ὑπάρχει αἰώνια) οἱ ἀνθρωποι δὲν τὸν καταλαβαίνουν, ἀφοῦ τὸν ἀκούσουν γιὰ πρώτη φορά». Καὶ οἱ δύο ἐρμηνείες τεκμηριώνονται μὲ ἐπιχειρήματα παρμένα ἀπὸ τὴ γραμματικὴ τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ μελετητὲς προτείνουν τὴ λύση ἐνὸς φιλοσοφικοῦ προβλήματος μέσω τῆς γλωσσικῆς διερεύνησης. ‘Ο Conche, ποὺ ἔχει ἀρκετὸ κύρος ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀρχαία ἐλληνικὴ γλώσσα, δὲν θεωρεῖ, ωστόσο, τὰ ἐπιχειρήματα τῆς γραμματικῆς ως ὄριστικά. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, πρέπει νὰ στηριζόμαστε στὴ σημασία τοῦ ἀποσπάσματος κι ὅχι στὴ γραμματική. Καὶ πραγματικά, ἂν ὁ ἴδιος ὁ Ἡράκλειτος πίστευε ὅτι ὁ λόγος εἶναι ἀπρόσιτος στοὺς ἀνθρώπους, τότε τὸ καθῆκον του νὰ μεταφέρει στοὺς ἀκροατὲς καὶ τοὺς ἀναγνῶστες του τὴν ἀλήθειαν θὰ ἦταν ἀστοχός καὶ ἀδιανόητο (σ. 33). Σύμφωνα μὲ τὸν Conche ὁ Ἡράκλειτος ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὴ σκέψη γιὰ τὴ «μοιραία μὴ κατανόηση τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους», διότι «ξυνόν ἔστι πᾶσι τὸ φρονέειν» (B 113).



Χωρὶς νὰ σταθοῦμε στὶς λεπτομέρειες τοῦ ἀποσπάσματος Β 1, ἃς περάσουμε στὸ ἔρώτημα ποὺ τέθηκε ἡδη ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ ποὺ δὲν ἔχασε τὴν ἐπικαιρότητά του καὶ σήμερα: Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίσουμε κάτι ποὺ ἀλλοιώνεται συνέχεια καὶ ποὺ ποτὲ δὲν εἶναι σταθερό; (Βλ. Πλάτωνος, *Κρατύλος* 440 a). Ἀπαντώντας στὴν ἔρώτηση αὐτὴ ὁ Conche γράφει ὅτι ὁ Ἡράκλειτος, προφανῶς, θεωροῦσε ως δυνατὸν νὰ γνωρίσουμε τὴ σταθερότητα ὅχι τοῦ Εἶναι, ἀλλὰ τοῦ Νόμου τῆς ἀλλοίωσης, τῶν παντοδύναμων νόμων τῆς γένεσης καὶ τῆς φθορᾶς (σ. 35).

Δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση, ὅτι δίκαια ὑπερασπιζόμενος τὴν ἰδέα τοῦ Ἡράκλείτου γιὰ τὴν καθολικὴ κίνηση καὶ ἀλλοίωση ὁ Conche μεγαλοποιεῖ τὴ σημασία τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, ἀμφισβητώντας ἔτσι τὴ σκέψη γιὰ τὴ σχετικὴ ἀκινησία τῶν πραγμάτων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, κατὰ τὴ γνώμη μας, ὁ Conche δίνει ἀφορμὴ στοὺς ἀντιπάλους του νὰ τὸν κατηγορήσουν ὅτι ταυτίζει τὸν Ἡράκλειτο μὲ τὸν Κρατύλο.

Γιὰ νὰ μὴ φανεῖ αὐτὸν ἀτεκμηρίωτο, ἃς σταθοῦμε στὴν ἔρμηνεία ἀπὸ τὸν Conche τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Ἡράκλείτου γιὰ τὴν καθολικὴ κίνηση. Ἐτσι ὑπερασπιζόμενος τὴ θέση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ κύρια ἰδέα τοῦ Ἡράκλείτου εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ «πάντα ῥεῖ», ὁ Conche γράφει: «Ἄν, σύμφωνα μὲ τὸν Ἡράκλειτο, στὸν ποταμὸ κυλοῦν “ὅλοένα καὶ καινούρια νερά” (Β 12) αὐτὸν σημαίνει ὅτι ὁ ποταμός, τὰ νερά του, οἱ ὄχθες του καὶ ὁ ροῦς του κάθε φορὰ εἶναι λίγο διαφορετικά. Γι’ αὐτό», συνεχίζει ὁ Conche, «ἡ πρόταση “ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἔτερα καὶ ἔτερα ὕδατα...” ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπιβάλει τὸ ἀκίνητο τῶν λόγων στὴν κινούμενη πραγματικότητα» (σ. 453, βλ. ἐπίσης σ. 460). «Τὰ ὕδατα, στὰ ὅποια μπαίνουμε, ἀποτελοῦν “ἀέναη κίνηση”, ἀδιάκοπη ἀλλοίωση, τὴν ὁποία ἡ γλώσσα μας δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει σὲ δλες τὶς παραλλαγές» (σ. 456 καὶ 468). Ἐτσι, δὲν μποροῦμε νὰ ισχυριζόμαστε ὅτι «τὸ σταθερὸν εἶναι ἄστατο» (στὸ δεδομένο χρονικὸ διάστημα καὶ σὲ σχέση μὲ τὸ δεδομένο), διότι ἔνας τέτοιος ισχυρισμὸς εἶναι ἀντιφατικὸς καὶ ἀόριστος. Ὁστόσο, ἔχουμε δικαίωμα νὰ ισχυριζόμαστε, ὅτι «οἱ νόμοι εἶναι σταθεροί, συνεχεῖς καὶ αὐτοδύναμοι» (*ibid.* σ. 460). Καὶ πραγματικά, οἱ νόμοι εἶναι καθορισμένοι, ἀναλλοίωτοι καὶ σταθεροί, ἔχουν γνησιότητα, τὴν ὁποία στεροῦνται τόσο τὰ φαινόμενα καὶ τὰ πράγματα (σ. 460), ὅσο καὶ ἡ ὕπαρξή μας. «Ἄν ἀκολουθήσουμε τὸ πνεῦμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἡράκλείτου, σημειώνει ὁ Conche, θὰ μπορέσουμε νὰ ισχυριστοῦμε: «Δὲν ὑπάρχω στὴν πραγματικότητα» (σ. 457). Σὲ σχέση μ’ αὐτὸν ὁ Conche προτείνει νὰ διακρίνουμε τὴν ὀρατότητα ἀπὸ τὴ φαντασίωση: «...τὸ Εἶναι μου εἶναι μόνο τὸ γλωσσικὸ Εἶναι, ἀλλὰ ἡ φαντασίωση τοῦ Εἶναι μου συνίσταται στὴν πίστη ὅτι ὑπάρχω στὴν πραγματικότητα...» (*ibid.*).



Παράλληλα μ' αύτό, ὁ Conche δηλώνει ότι ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν, πρέπει νὰ ἔρμηνευτοῦν ως ἔξῆς: «όποιαδήποτε μορφὴ σταθερότητας στὰ πράγματα εἶναι καθαρὴ φαντασίωση, ότι ὑπάρχουν μόνο γεγονότα, δηλαδὴ ἄλλαγές, ποὺ ὑπόκεινται σὲ νόμους, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα στὸ “νόμο τῆς ἐνότητας τῶν ἐναντιοτήτων” (*ibid.* καὶ σσ. 94, 217). Σύμφωνα μὲ τὸν Conche μποροῦμε δίκαια «νὰ ὀνομάσουμε τὸν ἡρακλειτισμὸν φιλοσοφία τῆς γένεσης» (σ. 458). Τὸ οὐσιαστικὸ «γένεσις» δὲν συναντιέται στὰ ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου, ἐνῶ τὸ ρῆμα «γίγνομαι» συναντιέται δεκαπέντε φορές. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡράκλειτο ἡ καθολικὴ γένεση στὶς συνθῆκες «σταθερότητας τῶν σχέσεων» εἶναι «ἡ ζωή», ἐνῶ ἡ ἀκινησία «εἶναι θάνατος» (*ibid.*). «Γι' αὐτὸ μποροῦμε νὰ ἴσχυριζόμαστε ότι ὁ κόσμος ὑπάρχει... Ἐγὼ ὑπάρχω ὅχι μόνο ὑποθετικά, ἀλλὰ πραγματικά, ἀν κατανοοῦμε τὸ ότι ἔγὼ ἀνανεώνομαι κι ἐμεῖς ἀνανεωνόμαστε ἀσταμάτητα, σὰν τὴ φλόγα» (*ibid.*).

Λίγο περίπλοκοι εἶναι καὶ οἱ συλλογισμοὶ τοῦ Conche οἱ ὅποιοι κατὰ τὴ γνώμη μας, ἀποτελοῦν συνέπεια χρησιμοποίησης ἐπικίνδυνων ὅρων, ὅπως «ἡ ὑπόθεση» καὶ «ἡ φαντασίωση», καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς ἐπιδίωξης τοῦ συγγραφέα νὰ ἀποδείξει ότι ὁ Ἡράκλειτος δὲν παραβίαζε τὴν ἀρχὴ τῆς μὴ ἀντίφασης τῆς σκέψης καὶ ἡταν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ Hegel. Ἀσφαλῶς, σὲ διάκριση ἀπὸ τὸν Hegel, ὁ Ἡράκλειτος δὲν ἡταν ἐπινοητικὸς φιλόσοφος. Γι' αὐτὸ εἴμαστε ἀλληλέγγυοι μὲ τὸν Conche, όταν γράφει ότι «ἡ γένεση στὸν Ἡράκλειτο δὲν εἶναι ἐνότητα τοῦ εἶναι καὶ τοῦ τίποτε, ὅπως ἡ γένεση στὸν Hegel» (σ. 457). Στὸν Ἡράκλειτο ἡ γένεση ἀποτελεῖ ἐνότητα «τῶν ὑπαρκτῶν ἐναντιοτήτων» (γιὰ παράδειγμα, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου), ἐνῶ στὸν Hegel εἶναι ἡ ἐνότητα «τῶν καθαρῶν ἀφαιρέσεων... τοῦ εἶναι καὶ τοῦ τίποτε» (σ. 458).

Πιστεύουμε ότι οἱ διακρίσεις ἀνάμεσα στὸν Ἡράκλειτο καὶ τὸν Hegel δὲν ἀποκλείουν τὴν ὕπαρξη δρισμένων κοινῶν σημείων στὶς ἀντιλήψεις καὶ τῶν δύο τους. Ὁ ἴδιος ὁ Hegel ἀναγνωρίζει τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιρροῆς πάνω του τῶν ἀντιλήψεων τοῦ ἀρχαίου φιλοσόφου. Δὲν ἀποκλείεται, οἱ πασίγνωστες ἐπιθέσεις τοῦ Hegel κατὰ τῶν νόμων τῆς λεγόμενης τυπικῆς λογικῆς σ' ἔναν δρισμένο βαθμὸν νὰ ὀφείλονται στὸν ἴδιομορφο ρυθμὸ τοῦ Ἡρακλείτου (καὶ τῶν ἀποριῶν τοῦ Ζήνωνα).

Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Ἡρακλείτου καὶ τοῦ Ζήνωνα τοῦ Ἐλεάτη ἔγκειται ἀκριβῶς στὸ ότι αὐτοὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τελικὸ σκοπὸ ἀνακάλυψαν τὴ

5. Πιὸ λεπτομερῆ ἀνάλυση τοῦ ρήματος «γίγνεσθαι» στὸν Ἡράκλειτο καὶ τοὺς Προσωποκρατικοὺς βλ. "Α. Κελεσίδου. Παρουσία καὶ νόμη τοῦ γίγνεσθαι στὰ ἀποσπάσματα τῶν Προσωποκρατικῶν, *Φιλοσοφία*, 8-9, Ἀθήνα, 1978-79, σσ. 74-114. Βλ. ἐπίσης *Λεξικὸν τῆς Προσωποκρατικῆς φιλοσοφίας*, Ἀθήνα, 1988, σσ. 82-86.



γνωστή δυσαναλογία ἀνάμεσα στὴ σκέψη, ἡ ὅποια ἀντιμετωπίζει τὰ πράγματα σὲ κατάσταση ἀκινησίας καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν προϋποθέτει ἀντίθεση, καὶ στὴν πραγματικότητα, ἀποτελεῖ τὴν ἐνότητα τῶν ἐναντιοτήτων τῆς κίνησης καὶ τῆς ἀκινησίας, τῆς ἀλλοίωσης καὶ τῆς σταθερότητας, τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καὶ τῆς ἀρμονίας. "Αν τὰ πράγματα δὲν βρίσκονται σὲ καμιὰ σχετικὴ ἀκινησία, δριστικότητα καὶ ὀλότητα, τότε γιὰ ποιὸ εἶναι τους, ἂν μιλήσουμε μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνα, θὰ ἐπρόκειτο; Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀναγνώριση τῆς καθολικῆς ρευστότητας καὶ ἀλλοίωσης (ποὺ δὲν ὑπολογίζονται καὶ δὲν ὑπάρχουν ἔξω ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἀκινησία καὶ σταθερότητα) δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει, ὅπως ὁ Κρατύλος, νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴ διατύπωση ἄποψης γιὰ τὰ πράγματα, διότι, ὅπως λέει ἔνας στίχος τοῦ Τιούτσεφ, «ἡ ἐκφερόμενη σκέψη εἶναι ψέμα». 'Ωστόσο, τὸ «ἐκφερόμενον» ἀποτελεῖ κάποια ἀνακρίβεια καὶ σ' ἔναν δρισμένο βαθμὸ προβάλλει ως μὴ ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στὴ σκέψη καὶ τὴν πραγματικότητα. Τὸ νόημα καὶ ἡ σημασία τῆς γνώσης ἔγκειται ἀκριβῶς στὴ συνεχῆ ὑπερνίκηση τῆς μὴ ἀντιστοιχίας αὐτῆς (ἡ ὅποια ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερνικηθεῖ ὀλότελα).

'Αρκετὰ πειστικὴ εἶναι ἡ σκέψη του, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια μιὰ σειρὰ ἀπὸ μελετητὲς ἀρνοῦνται νὰ ἀποδώσουν τὴ ρήση «πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει» στὸν Ἡράκλειτο, ἡ ὅποια συναντιέται στὸν *Κρατύλο* τοῦ Πλάτωνα (σ. 402 a) καὶ ἔχει χαρακτήρα ἀποφθέγματος ἔξ αἰτίας τῆς προκατάληψης ὅτι στὸν Ἡράκλειτο ὑπάρχει ἡ ἴδεα γιὰ τὴ «σταθερότητα στὴν ἀλλαγὴ» κι ὅχι «ἡ διδασκαλία γιὰ τὴ ρευστότητα». 'Ο Conche δίκαια, κατὰ τὴ γνώμη μας, ἀντιλέγει ὅτι ἡ κοσμοαντίληψη γιὰ «τὴ σταθερότητα τῆς ἀλλοίωσης» δὲν ἀντιτίθεται στὴ διδασκαλία «γιὰ τὴν καθολικὴ ρευστότητα», διότι, σύμφωνα μὲ τὸν Ἡράκλειτο, «τὰ πάντα ῥεῖ» καὶ τὰ πάντα ἀλλοιώνονται ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γενικὸ νόμο τῆς ἐνότητας τῶν ἐναντιοτήτων καὶ τοῦ συσχετισμένου μ' αὐτὸν νόμου τῆς ἰσοδυναμίας τῶν ἀλλαγῶν. 'Η σταθερότητα τῶν νόμων αὐτῶν κάνει τὴ γενικὴ γένεση (ἀλλαγὴ καὶ ἀνανέωση) οἰκουμενικὴ καὶ αἰώνια (βλ. σ. 464).

Σύμφωνα μὲ τὸν Conche «τὰ πάντα ῥεῖ», ἡ ἀντίστοιχη ἐκφραση, ἡ ὅποια συναντιέται ὅχι μόνο στὸν Συμπλίκιο ἀλλὰ καὶ στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀποτελεῖ πολὺ χαρακτηριστικὴ γιὰ τὸν Ἡράκλειτο σκέψη, παρ' ὅλο ποὺ δὲν ἐκφράζει πλήρως τὰ ἀποσπάματα B 12, B 49 a, B 91 καὶ σχόλια γιὰ τὸ «πάντα χωρεῖ» (βλ. σ. 467). Τὸ «ὅλο εἶναι ἔνα» (B 50) γιὰ τὸν Ἡράκλειτο σημαίνει ὅτι τὰ πάντα ἐμφανίζονται μέσα ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεση (μέσα ἀπὸ τὴν ἐνότητα τῶν ἀντιμαχομένων) ἐναντιοτήτων καὶ τὰ «πάντα Ͽεῖ» ἀκριβῶς ὅπως ὁ ποταμός (βλ. σ. 469). 'Η καθολικὴ γένεση εἶναι «ἀλλοίωσις», ἡ μετάβαση στὸ "Άλλο, καὶ ἀκριβέστερα στὴν ἐναντιότητά του (σ. 468). 'Η γένεση αὐτὴ ἀποτελεῖ «μετρημένη κίνηση ἀπὸ τὴ μία



έναντιότητα στήν αλλη μὲ τὴν τήρηση τοῦ νόμου τῆς ἴσορροπίας» (B 90) (σελ. 470). "Ας διευκρινίσουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἡρακλείτου, ἡ ἕδια ἡ ἴσορροπία εἶναι σχετική, δυναμική καὶ κινούμενη (ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτὴ εἶναι «ζωντανή» καὶ ὅχι «νεκρή» ἴσορροπία).

Μποροῦμε χωρὶς ύπερβολὴ νὰ ἴσχυρισθοῦμε ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ M. Conche Ἡράκλειτος: 'Ἀποσπάσματα ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς σοβαρὲς προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία γιὰ νὰ καθορισθεῖ ἡ αὐθεντικότητα τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ ἀρχαίου στοχαστῆ, ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν κύριων ἰδεῶν τῆς διδασκαλίας του. Σὲ διάκριση ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἔρευνες τοῦ G. S. Kirk, τοῦ M. Marcovich καὶ ἄλλων συγγραφέων τὸ βιβλίο τοῦ Conche ἔχει ώς στόχο τὴν κατ' ἔξοχὴν φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ Ἡρακλείτου ποὺ διασώθηκαν, ἀλλὰ ὅχι τὴν καθαρὰ φιλολογικὴ τους ἀνάλυση. Αὐτὸ τὸ ἐκτιμοῦμε ώς ἔνα πλεονέκτημα τῆς ἐργασίας τοῦ Conche. 'Απὸ ὅ,τι φαίνεται ὁ Conche ἐρμηνεύει τὴ διδασκαλία τοῦ Ἐφεσίου φιλοσόφου μὲ τὸ πνεῦμα τῆς φυσικῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐκπροσώπων της, οἱ ὅποιοι θεωροῦσαν τὸν κόσμο ως ζωντανὸ δργανισμὸ καὶ αὐτοδιαχειριζόμενη διαδικασία. 'Η μελέτη τοῦ M. Conche ἀποτελεῖ ἀκόμη μία ἀπόδειξη τοῦ ὅτι ἡ κληρονομιὰ τοῦ Ἡρακλείτου, ἂν μιλήσουμε μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἕδιου, ἥταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ζωντανὴ διδασκαλία, ἀντικείμενο τῶν μετέπειτα ἔρευνῶν καὶ συζητήσεων.

Θεοχάρης ΚΕΣΣΙΔΗΣ
(Μόσχα)

Constantine CAVARNOS, *Modern Greek Philosophers on the human Soul*. Second edition, revised and considerably enlarged. Belmont, MA: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1987, 140 pp.

The present volume was written by the well-known Orthodox Christian thinker in America, prof. Constantine Cavarnos. He wrote numerous studies on Orthodox saints, Byzantine art and modern Greek thought in English and Greek. Several of his works have been translated into several other European languages.

In this volume prof. Cavarnos systematically presents the modern Greek philosophical views on the human soul. He selects seven representative thinkers who influenced modern Greek religious and philosophical thought. Accurately and for the first time, he translated the selections on the human soul from the original Greek into English with additional notes that clarify

