

*"Αννας Κελεσίδου, Φιλοσοφικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς, Αθήνα, ἐκδόσεις Γρηγόρη, 1990, 170 σσ.*

«'Ερωτικὸ καρπὸ» χαρακτηρίζει τὸ νέο της βιβλίο ή "Αννα Κελεσίδου καὶ ἔμεῖς τὸ ὑποδεχόμεθα μὲ τὴν ἴδια χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ποὺ ὑποδεχόμεθα κάθε τι τὸ ἐρωτικό — τὸ γνήσια καὶ ἀθῶα ἐρωτικό. 'Ως εὐχάριστο ξάφνιασμα ὑποδεχόμεθα αὐτὸ τὸ βιβλίο, ἀπὸ μία συγγραφέα ή δποία μέχρι σήμερα μᾶς ἔχει συνηθίσει σὲ πειθαρχημένες καὶ ἄκρως στοχαστικὲς ἀναλύσεις συστηματικῆς φιλοσοφίας. Διακεκριμένη Πλατωνίστρια, ἔχει προσφέρει λίαν πρωτότυπες προσεγγίσεις τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου — κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ πολιτικὸ καὶ θρησκευτικὸ του στοιχεῖο, καθὼς καὶ τὸ συσχετισμό τους. 'Αλλά, ἐπί πλέον, τὴ διατριβή της εἰς «τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων» ἔχει ἀξιοποιήσει προκειμένου νὰ παράσχει πρωτότυπες ἐργασίες, οἱ δποῖες ἔκτείνονται ἀπὸ Προσωκρατικοὺς καὶ —διὰ τῶν Ἀριστοτέλη, Πλωτίνου, Πλήθωνος— φθάνουν μέχρι τὸν Hegel, γιὰ νὰ καταλήξουν στὴ σύγχρονη νεοελληνικὴ φιλοσοφία, ὅπως αὐτὴ ἐκφαίνεται σὲ σημαντικὲς μορφές της μέσα στὸ ἔργο τῶν Θεοδωρακόπουλου, Τσάτσου, Κανελλόπουλου, Μουτσόπουλου, Δεσποτόπουλου.

Ἡ διατριβὴ τῆς "Αννας Κελεσίδου σὲ ὅ,τι ὅχι πάντοτε ἐπιτυχῶς ἀποκαλεῖται «φιλοσοφίες τοῦ ὑπαρξισμοῦ» δὲν ἀποτελεῖ ἐπίσης κάτι τὸ καινούριο — συνιστᾶ στοιχεῖο τοῦ ἥδη γνωστοῦ ἔργου της. 'Ἐν τούτοις, ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελεῖ νέο στοιχεῖο, εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν δποῖο ή συγγραφέας συνθέτει τὸν παρόντα τόμο καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ δποῖα ή ἴδια ἐπέλεξε νὰ ἀποτελέσουν τὸ περιεχόμενό του. Στοιχεῖα τὰ δποῖα μαρτυροῦν, κατὰ τρόπο νομίζουμε ἀλάνθαστο, τὸ ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ εὑρίσκεται ή Κελεσίδου, ὅχι μόνο ὡς φιλόσοφος καὶ στοχαστής, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὡς ἄνθρωπος.

Αὐτὸ ποὺ ή ἴδια χαρακτηρίζει ὡς «ἐρωτικὸ καρπὸ» (διότι πρόκειται περὶ βιβλίου τὸ δποῖο «γεννήθηκε στὴν εὔφορη γῇ τῆς διδασκαλίας... ἔνα βιβλίο ποὺ πρωτοαγαπήθηκε ἀπὸ τοὺς νέους στὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἡλικία καὶ πάλι σ' αὐτοὺς ἀπευθύνεται») αὐτὸ θὰ τὸ δνομάζαμε φιλοσοφία τῆς καρδιᾶς. "Οχι μόνο τῶν συγγραφέων καὶ τοῦ ἔργου ποὺ παρουσιάζεται, ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς συγγραφέως. Τὸ γιατί μπορεῖ εὔκολα νὰ ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη ποὺ θὰ μελετήσει μὲ εὐαισθησία τὴ λογικὴ τοῦ περιεχομένου καὶ τῆς συνθέσεως τοῦ βιβλίου καὶ θὰ διαψηλαφίσει τὸ περιεχόμενο τῶν ἀναλύσεων μὲ μίαν εὐπαθῆ ἀφή. Καὶ τότε θὰ ἀντικρίσει τὸ πῶς προβάλλει μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες του ὅχι ἀπλῶς, ἡ λογική, ἀλλὰ —κατ' ἔξοχήν— ἡ καρδιὰ τῆς συγγραφέως. Γεγονὸς τὸ δποῖο εἶναι ὅχι ἀπλῶς ἐπιτρεπτό, ἀλλὰ ἀποτέλεσε μία δεσπόζουσα τάση τῆς φιλοσοφίας, τῆς φιλοσοφίας τοῦ πάθους, ἀπὸ τὸν Kierkegaard καὶ ἔξης.



‘Ο τόμος περιλαμβάνει μία άναλυση τῶν ἔξωλογικῶν τάσεων τῆς ψυχῆς, ὅπως αὐτὲς ἀπαντῶνται στὸ ἔργο τοῦ Nietzsche — μὲ μία παρένθετη συγκριτικὴ θεώρηση τοῦ Schopenhauer. Συνεχίζει δὲ μὲ μία ἐκτεταμένη άναλυση στοιχείων τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Kierkegaard.

Θὰ σημειώσουμε δύο ίδιαίτερα σημαντικὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια πρέπει νὰ προσεχθοῦν σὲ αὐτὸν τὸν τόμο. Πρῶτον, ἡ Κελεσίδου ἐπιμένει ίδιαίτερα στὴν ἐπισήμανση βιογραφικῶν στοιχείων τῶν φιλοσόφων ποὺ μελετῶνται. ‘Ομως δὲν παραθέτει ἀκριβῶς βιογραφικὰ σημειώματα — ἡ γνώση αὐτῶν ἐκ μέρους τοῦ ἀναγνώστη θεωρεῖται ως δεδομένη. ’Αλλὰ παραθέτει, τονίζει καὶ άναλύει ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς τῶν φιλοσόφων, τὰ δόποια τονίζουν, καὶ ἐνίοτε ἵσως ἐρμηνεύουν, καίρια στοιχεῖα τῆς σκέψεως των — στοιχεῖα τὰ δόποια ἀποτελοῦν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν άναλύσεων τῆς συγγραφέως. Ποιὸ εἶναι τὸ κριτήριο μὲ τὸ δόποιο ἐπιλέγονται οἱ πλευρὲς τῆς σκέψεως καὶ οἱ συναφεῖς (θεωρούμενες ως ἐπεξηγοῦσες) πλευρὲς τῆς ζωῆς τῶν φιλοσόφων; ’Εδῶ πιστεύουμε ὅτι ἐπεμβαίνει καθοριστικὰ ἡ συγγραφέας, ὅχι μόνο ως φιλόσοφος, ἀλλὰ καὶ ως ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ καὶ πορεύεται τὴ δική του πορεία. Κατὰ τοῦτο θεωρήσαμε τὸ βιβλίο τοῦτο ως περιέχον φιλοσοφία τῆς καρδιᾶς καὶ μαρτύριο γιὰ τὴν ίδια τὴ συγγραφέα.

Δεύτερον, ὑπάρχει μία ἐσωτερικὴ συνάφεια, ἡ δόποια διατρέχει καὶ συνθέτει τὸν δλο τόμο σὲ ἔνα λογικῶς οἰκοδομημένο δλον. Κάθε προηγούμενο κεφάλαιο προετοιμάζει, ὑπὸ μορφὴν ἀπαντήσεων καὶ διεξόδων, τὸ ἐπόμενο. Οἱ ἔξωλογικὲς τάσεις τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ίδια ἡ ζωὴ τοῦ Nietzsche, εἰσάγουν κατὰ τρόπο ἔντονο —θὰ λέγαμε πιεστικό— τὸ στοιχεῖο τῆς ἀγωνίας, ως στοιχείου διακαθοριστικοῦ τῆς ὑπάρξεως. ’Οπότε ἡ ἐκβολὴ στὴν σκέψη τοῦ Kierkegaard ἀποτελεῖ τὴν ἀναπόδραση συνέχεια τῶν άναλύσεων. ’Αλλὰ ἂν μὲ τὸν Kierkegaard ἡ ἀγωνία θεωρεῖται καὶ βιώνεται στὴ δραματική της κορύφωση, μὲ τὸν Miguel de Unamuno ἀρχίζει νὰ φαίνεται μία διέξοδος: ‘Η ἀγωνία συνδέεται ἐτυμολογικὰ καὶ οὐσιαστικὰ μὲ τὸν ἀγώνα, καὶ ὁ χριστιανισμὸς ναὶ μὲν τανύει τὴν ὑπαρξη, ἀλλὰ καὶ τῆς δείχνει ἔνα δρόμο διεξόδου τῆς ἀγωνίας. ’Η ὑπέρβαση τῆς ἀγωνίας ὀδηγεῖ στὴ μελέτη τοῦ Gabriel Marcel, ἀπὸ ἐκεῖ δὲ στὸν Karl Jaspers, τὸν φιλόσοφο τῶν ὁριακῶν καταστάσεων. ’Η ἔξέταση τοῦ Marcel εἶναι λογικὰ ἐπόμενη, δεδομένου ὅτι ἀπὸ τοὺς λεγομένους φιλοσόφους τοῦ ὑπαρξισμοῦ θεωρεῖται ως ὁ ἐγγύτερα εύρισκόμενος πρὸς τὴ σκέψη τοῦ Kierkegaard — ἂν καὶ εἶναι γνωστὸ διάνειπτον τὸ πρῶτος ἀνέπτυξε τὶς βασικές του ἰδέες χωρὶς νὰ ἔχει διαβάσει καθόλου τὸν Kierkegaard. ’Αλλά, ἐπὶ πλέον, ὁ Marcel καὶ ὁ Jaspers θεωροῦνται ὅτι ἀνήκουν σὲ μία ὁμάδα ὑπαρξιακῶν φιλοσόφων οἱ δόποιοι ἔχουν δύο σαφῆ χαρακτηριστικά: Πρῶτον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «ὅριζόντια» ὑπέρβαση δέχονται καὶ μία «κάθετη» ὑπέρβαση — πρὸς τὴν κατεύ-



θυνση τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, παραμερίζουν τὴν δοντολογία μὲ τὴν κλασικὴ σημασία τῆς λέξης καὶ δὲν ἔργαζονται μὲ ὀρθολογικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ περισσότερο μὲ τὴν ἐλεύθερη περιγραφὴ τῶν ὑπαρξιακῶν ἐμπειριῶν. Εἰδικὰ ἡ σκέψη τοῦ Marcel εἶναι κατ' ἔξοχὴν ἀντισυστηματική, γι' αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι καὶ δυσχερής μία σύνοψη τῆς διδασκαλίας του.

΄Αντίθετα μὲ τὰ ἀνωτέρω δύο χαρακτηριστικὰ τῶν Marcel καὶ Jaspers εἶναι ἐκεῖνα τῶν Martin Heidegger καὶ Jean-Paul Sartre, γι' αὐτὸ καὶ ἡ συγγραφέας, πιστὴ στὴν ἐσωτερικὴ λογικὴ συνθέσεως τοῦ τόμου, ἀφιερώνει σὲ αὐτοὺς τὰ ἐπόμενα δύο κεφάλαια. Άκριβῶς δὲ γιὰ νὰ μὴν ἐκκλίνει αὐτῆς τῆς ἐσωτερικῆς λογικῆς, ἐκθέτει τὴ φαινομενολογία τοῦ Edmund Husserl σὲ ἔνα Έπίμετρο, καὶ τὴν ἀναλύει σὲ συσχετισμὸ μὲ ἄλλες «παράλληλες σκέψεις» (ὅπως τὶς ὀνομάζει), ἀναφερόμενη κυρίως στὸν Πλάτωνα, τὸν M. Merleau-Ponty καὶ τὸν Kant, προκειμένου νὰ φωτίσει τὴν ἔννοια τῆς φαινομενολογίας τοῦ Husserl ἐξ ἀντιδιαστολῆς. Έν συνεχείᾳ δέ, προχωρεῖ σὲ μία λεπτομερέστερη ἀνάλυση αὐτῆς τῆς φαινομενολογίας καθ' ἔαυτήν.

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ συγγραφέας δὲν φιλοδοξεῖ μία ἐξαντλητικὴ συστηματικὴ ἀνάλυση ὁρισμένων φιλοσόφων ποὺ πρωταγωνιστοῦν στὰ «φιλοσοφικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς μας». Ό σκοπός της εἶναι περισσότερο νὰ δώσει τὸ στίγμα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, ἐπιλέγοντας ἐκεῖνες τὶς κατηγορίες οἱ ὁποῖες διακαθορίζουν τὴ φυσιογνωμία αὐτῆς τῆς ἐποχῆς — καὶ τὴν χαρακτηρίζουν ὅχι μόνο μὲ τὴν παρουσία τους (ὅπως ἡ ἀγωνία), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀπουσία τους (ὅπως ἡ πίστη). Τοῦτο τὸ ὑπαινίσσεται καὶ ἡ ἴδια ἀναφερόμενη στὸ βιβλίο, τονίζοντας ὅτι «δὲν πρόκειται βέβαια ἀπλὰ γιὰ ίστόρηση, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐπικαιρότητα κάποιων στοχασμῶν, τὴν ἐπικαιρότητά τους γιὰ τὸν καθένα μας». Κυριαρχοῦν στὶς ἀναλύσεις αὐτοῦ τοῦ βιβλίου οἱ ὁδυνηρὲς ἀναφορὲς στὴ μοναξιά, τὴν ἀγωνία, τὴν ἐλευθερία, τὸν Θεό, τὴν πίστη, τὴν ἀλήθεια, τὴν εὐθύνη, τὴν πράξη, τοὺς ἄλλους, τὴν ἐπικοινωνία. Κυριαρχεῖται αὐτὸ τὸ βιβλίο ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τῆς ὑπαρξης, ὅπου κατ' ἔξοχὴν τονίζεται τὸ πάθος τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ἀνεκπλήρωτο ὅραμα τοῦ ἀνθρώπου. Τονίζεται ἡ τραγικότητά του, ὅχι τόσο νοούμενη ως ἀποτέλεσμα ἀτελοῦς γνώσεως (αὐτὸ δὲν ἔχει θέση σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο), οὕτε ως ἡθικὴ ἀτέλεια — οὕτε ἀκόμη ως ἀτελὴς ἐλευθερία. Τονίζεται περισσότερο ἡ τραγικότητα τῆς μοναξιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἀγωνίας του, τῆς ἀπουσίας τῆς κατανόησης (ὅχι τῆς γνωστικῆς, ἀλλὰ τῆς ὑπαρξιακῆς — νοούμενης συχνότατα καὶ ως ἀλληλο-κατανόησης). Γι' αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ ἴδια περιγράφει, μὲ ἔναν μελαγχολικὸ σαρκασμό, τὴν ἀντίθεσή της, ποὺ φθάνει ἔως τὴν ἀδιαφορία, ἀπέναντι στὴν ἐπιστημολογία — θέση ποὺ προσυπογράφουμε καὶ συμμεριζόμεθα τὰ μέγιστα. Διατηροῦμε τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ περιεχομένου αὐτοῦ τοῦ τόμου θὰ πρέπει νὰ λειτουργησε γιὰ τὴ συγγραφέα κατὰ



τρόπο ἀπελευθερωτικό. Γι' αὐτὸν ἄλλωστε περιγράφει τοῦτο ως «έρωτικὸν καρπό» — τουτέστιν, τὰ ἐναγώνια ἔρωτηματικὰ καὶ ἀδιέξοδα ποὺ δὲν ἐπιλύονται στὶς σελίδες του, εὕρισκαν τελικῶς τὴ διέξοδο μέσω τῆς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας.

Τὸ βιβλίο διαθέτει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ μίας μελέτης ἀκαδημαϊκῶν προδιαγραφῶν. Διαθέτει μία ἐσωτερικὴ συνέπεια σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ δομή του καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν τεκμηρίωση τῶν ἀπόψεων, μὲ τὶς καίριες παραπομπὲς καὶ τὴν πλούσια βιβλιογραφία — στοιχεῖα τὰ δόποια κατευθύνουν κατὰ τρόπο καρποφόρο τὸ μελετητὴ δόποιος θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐμβαθύνει σὲ κάποια σημεῖα.

Ἄλλα, ἂν καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἀκαδημαϊκῆς τάξεως καὶ ἐρευνητικῆς δεοντολογίας τὸ βιβλίο ἐκπληροῖ στὸ ἀκέραιο τὸ καθῆκον του, θὰ καλέσουμε τὸν ἀναγνώστη (ἰδίως δὲ αὐτὸν ποὺ ἡ συγγραφέας ἀποκαλεῖ «αἰσθαντικὸν ἀναγνώστη») νὰ μελετήσει τὸ βιβλίο ὅχι μόνο μὲ τὸ μιαλὸν ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καρδιὰ του. Μὲ τὸ ἔργο αὐτό, ἡ Κελεσίδου προσφέρει μία φιλοσοφία τῆς καρδιᾶς, ὅπως ἥδη σημειώσαμε. Ἡ ἴδια ἀναφέρει τὰ λόγια τοῦ Unamuno: «Ξανάζησα μὲ τὸν Πασκάλ στὸν αἰώνα του, στὸ περιβάλλον του, καὶ ξανάζησα μὲ τὸν Κίρκεγκααρντ στὴν Κοπεγχάγη. Καὶ δὲν εἶναι τάχα αὐτὸν ἡ ὑπέρτατη ἀπόδειξη τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς;» (σ. 67). Ἄλλὰ καὶ ἡ ἴδια συμπληρώνει: «Τὸ νὰ εἴσαι σύγχρονος μὲ κάποιον σημαίνει νὰ ζεῖς τὸ λόγο του ως σάρκα καὶ ὅχι ως γράμμα, νὰ σκηνώσει ὁ λόγος του μέσα σου».

Αὐτὸν ἀκριβῶς καλοῦμε τὸν ἀναγνώστη νὰ πράξει, προκειμένου νὰ νιώσει —καὶ ὅχι ἀπλῶς νὰ κατανοήσει— σὲ ὅλη της τὴν ἔκταση τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ νέου ἔργου τῆς "Αννας Κελεσίδου.

Τάκης ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ  
(Θεσσαλονίκη)

Θεοχάρη Χ. Κεσσίδη, *'Ιστορικά-Φιλοσοφικά-Κριτικά*, 'Αθήνα, οδεβ, 214 σσ.

Τὸ βιβλίο αὐτὸν τοῦ Θ. Κεσσίδη, καθηγητῆ τοῦ 'Ινστιτούτου Φιλοσοφίας τῆς 'Ακαδημίας τῆς πρώην ΕΣΣΔ καὶ ἀντεπιστέλλοντος μέλους τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν, περιλαμβάνει ὁκτὼ «ίστορικοφιλοσοφικὲς μελέτες» μὲ ἀναφορὰ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ διανόηση καὶ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους της (Α' μέρος), καθὼς καὶ πέντε «κριτικὰ ἄρθρα καὶ σημειώματα» (Β' μέρος).

Στὴ μελέτη μὲ τίτλο «Ἡ ἀρχαιότητα καὶ ἡ σύγχρονη ἐποχὴ» δι συγ-

