

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι δύο συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου ἔξετάζουν τὸ θέμα τῆς εὐτυχίας ἀπὸ κάθε ἄποψη, οἰκονομική, πολιτική, κοινωνική, ψυχολογική, αἰσθητική καὶ ἡθική.

Τὸ βιβλίο περιέχει εἴκοσι ἔνα κεφάλαια στὰ ὅποια ἔξετάζονται κυρίως τὰ κίνητρα τῆς ὁρθῆς συμπεριφορᾶς, τὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας τῆς ἔξελιξης σὲ σχέση μὲ τὴ Δημιουργία, ἡ σχέση ἡθικῆς καὶ κόσμου, ἡ ἡθικὴ στὸ ἀτομικὸ ἐπίπεδο καὶ τὰ προβλήματα τοῦ αὐτοσεβασμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ἐγωπάθειας. Ἀκόμη τίθεται τὸ ἐρώτημα ἂν εἴναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν εὔδαιμονίᾳ ἡ ούμανιστικὴ ἀγάπη ἀλλὰ καὶ ἂν ὑπάρχει ἐλεύθερη βούληση.

‘Ο ἐπίλογος ἀποτελεῖ ἔνα εἶδος διδασκαλίας δεδομένου ὅτι, ὅπως λέγουν οἱ συγγραφεῖς, ἡ «καλλιέργεια τῆς ἡθικῆς διὰ μέσου τῆς θεολογίας τείνει ἀναπόφευκτα πρὸς τὸ κήρυγμα».

Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει ἐπίσης λεπτομερεῖς σημειώσεις γιὰ κάθε κεφάλαιο.

“Αννα ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ
(’Αθῆναι)

Χ. Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗ, ‘Ηράκλειτος, Βιβλιοπωλεῖον «Κλειώ», 1991, 461 σσ.

Στὸν Πρόλογό του ὁ συγγραφέας, κ. Χάρης Λαμπρίδης ἀναφέρει ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ βιβλίου του εἴναι νὰ συμβάλει στὴν ἀπ’ εὐθείας ἐρμηνεία τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ ‘Ηρακλείτου ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς Φυσικῆς καὶ τῆς Φιλοσοφίας. “Οπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει (σ. 11), δὲν ἀσχολεῖται μὲ προγενέστερες ἐρμηνεῖες. Αὐτὸ ποὺ ὁ συγγραφέας θέλει νὰ καταδείξει εἴναι ὅτι ἡ θεωρία τῶν ἐναντίων, τὴν ὁποία ὁ ‘Ηράκλειτος μὲ τόση σαφήνεια διετύπωσε, σφράγισε δλόκληρη τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Τὸ ἐκκρεμὲς ποὺ βαίνει ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐνάντιον, ἡ γέφυρα ποὺ ἐνώνει τὰ ἀφανῆ μὲ τὰ φαινόμενα εἴναι ὁ Λόγος.

‘Η Εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου χωρίζεται σὲ δύο μέρη: Τὸ πρῶτο περιλαμβάνει ἔνα σύντομο κεφάλαιο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ φιλοσόφου καὶ τὶς γνώσεις του γενικά, ἐνῷ τονίζεται ἵδιαίτερα ἡ προσφορά του στὴ φιλοσοφικὴ διανόηση. Τὸ δεύτερο μέρος ἀναφέρεται στὴ μελέτη τῆς ἔννοιας τοῦ Λόγου. Κατὰ τὸν συγγραφέα, ἡ φυσικὴ πραγματικότης, ὅπως ἀναφέρεται διὰ τῶν ἐναντίων τοῦ ‘Ηρακλείτου καὶ τῶν ἀρχαίων ἐν γένει φιλοσόφων, συμπίπτει μὲ τὴν ἔννοια τῆς σύγχρονης Φυσικῆς Ἐπιστήμης, ἡ ὁποία είναι ὁ φυσικὸς συνεχιστὴς τῆς προσπάθειας τῆς σύλληψης τοῦ ἀεὶ ρέοντος.



“Οπως τονίζει δ συγγραφέας, ή άρχαια ελληνική διανόηση φθάνει μὲ τὸν Ἡράκλειτο στὴν κορύφωσή της, ὅταν ὁ ἄκρως ἀφηρημένος ὀρισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς ὕλης, ἐρμηνεύεται ως χῶρος τοῦ δυνάμει. Ὁ Λόγος εἶναι τὸ μέσο —τὸ ἐνδιάμεσον— τὸ ὅποιον συνδέει τὸ χῶρο τῶν δυνάμεων μὲ τὸ χῶρο τῶν μορφῶν. Ἐπισημαίνει τὴ σημασία τῆς σύλληψης τῆς ζωῆς στὸ χῶρο τοῦ νοητοῦ. Καὶ ἐνῷ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδειχθεῖ διὰ τῆς Φυσικῆς Ἐπιστήμης, μπορεῖ εύκολα νὰ ἀνατραπεῖ μὲ τὴν ἔξέλιξη τῆς φυσικῆς σκέψης, ἀντίθετα τὸ σύγγραμα τοῦ Ἡρακλείτου, θὰ παραμείνει γιὰ τὸν σκεπτόμενο ἄνθρωπο «δίαρμα ψυχῆς».

Μετὰ τὴν Εἰσαγωγὴ ἀκολουθοῦν τὰ ἀποσπάσματα (ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, φιλοσοφικὴ ἀνάλυση κάθε ἀποσπάσματος). Ἡ ἀναζήτηση τῶν ἔναντίων τὸν ἀπασχολεῖ ἴδιαίτερα, γι’ αὐτὸ καὶ χρησιμοποιεῖ σχήματα, ὅπως στὴ Φυσικὴ, ἡ ἀκόμη παραθέτει συνδυασμοὺς ζευγῶν ἔναντίων, τὰ ὅποια ὑπάγονται τὸ ἔνα στὸ ἄλλο. Ἀκολουθεῖ τὸ ἀπόσπασμα στὴ διαδρομὴ «δυνάμει-ἐντελεχείᾳ-δυνάμει» κ.ο.κ., στὴ διαδρομὴ ἀπὸ τὸ ἐνταῦθα στὸ ἐπέκεινα κι ἀντίστροφα. Χρησιμοποιεῖ τὴ γεωμετρικὴ ἀναλογία, ποὺ ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ δημιουργεῖ διὰ τῆς συλλαβῆς τῶν ἄκρων ὅρων τὸν μέσον, ὁ δποῖος πλέον λειτουργεῖ ἔνωτικῶς γιὰ τοὺς δύο ἄκρους. Ὁ συγγραφέας παριστάνει τὴ γεωμετρικὴ ἀναλογία μὲ τύπους κλασμάτων καὶ θεωρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ μέθοδος ἀκολουθεῖται σὲ ὅλες τὶς πνευματικὲς δραστηριότητες.

Παραθέτει πολλὲς παραπομπὲς ἀπὸ ἀρχαίους συγγραφεῖς, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ διαδρομὴ τῆς διαλεκτικῆς στὴν ἀρχαία ελληνικὴ Φιλοσοφία εἶναι ἔνιαία καὶ ἴδιαίτερα ὅτι ὁ λόγος μεταξὺ τῶν φυσικῶν μεγεθῶν ταυτίζεται μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Λόγου. Τὸ ἔνιαῖο τοῦ ελληνικοῦ πνεύματος τονίζεται διὰ τῆς παραθέσεως, στὸ τέλος κάθε ἀποσπάσματος, στίχων ἀρχαίων ποιητῶν (“Ομηρος, Πίνδαρος, Αἰσχύλος κ.ἄ.”).

Στὴ συνέχεια παρατίθεται τὸ ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν Β. Παπακωνσταντίνου «‘Ο Λόγος εὶς τὰ Μαθηματικά», πίναξ τῶν ἔναντίων, εύρετήριον λέξεων καὶ συντομώτατη βιβλιογραφία, ποὺ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ συγγραφέα νὰ μὴν ἀσχοληθεῖ μὲ προγενέστερες ἐρμηνεῖες καὶ κριτικές.

‘Ο συγγραφέας ἐρμηνεύει ἐπιτυχῶς δύσκολα ἀποσπάσματα τοῦ Ἡρακλείτου καὶ προσεγγίζει τὸ πνεῦμα τοῦ φιλοσόφου. Τὸ βιβλίο αὐτό, μὲ τὴν πρωτότυπη ἀνάλυσή του, κάλυψε κενὰ ποὺ εἶχαν ἀφήσει προγενέστεροι μελετητές.

Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
(‘Αθῆναι)

