

Veselin Ilic: *Mit i stvaranje (Μύθος και δημιουργία)*, էκδόσεις Pros-veta, Niš, 1990, 292 σσ.

‘Η πορεία στὸ μύθο εἶναι πορεία χωρὶς τέλος. Μὲ αὐτὸν καὶ χωρὶς συνειδητὴ προσπάθεια ἐπενδύει, συνήθως, τὴν ἄγνοιά του ἥ προσεγγίζει τὸ ἐπιθυμητὸ ἀκόμα καὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ἐτσι δὲ μύθος μένει πάντα ἐπίκαιρο θέμα ἔρευνας, πάντα χρήσιμη μέθοδος μεταφορᾶς γνώσεων ἀλλὰ καὶ πηγὴ ἔμπνευστης καὶ δημιουργίας. Ἐτσι μάλιστα ποὺ εἶναι ζυμωμένος μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου, στὰ πρῶτα ἀκόμα βῆματα τῆς ἀνθρωπότητας, ἔχει ἄρρηκτα δεθεῖ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, τὴν πορεία τῆς τέχνης, τῆς λογοτεχνίας καὶ τῆς φιλοσοφίας. Ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ μύθου σὲ αὐτὸν εἶναι τὸ κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων, μελετῶν καὶ ἔρευνῶν τοῦ Β. Ἱλιτς στὴν τελευταία εἰκοσαετία, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος νιώθει τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς κατατοπίσει, στὶς πρῶτες κιόλας γραμμὲς τοῦ Προλόγου του στὸ ἔργο *Μύθος καὶ δημιουργία*. Ἐργο πού, χωρὶς ἀμφιβολία, ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο καὶ κάθε δημιουργὸ στὸ χῶρο τοῦ πνεύματος. Ἀς εὐχηθοῦμε ὅτι σύντομα θὰ μποροῦμε νὰ τὸ διαβάσουμε καὶ στὴ γλώσσα μας.

Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶτο του τμῆμα *Μύθος καὶ ποίηση* εἶναι αὐτὸ ποὺ προέκυψε σὰν ἀποτέλεσμα ἐφαρμοσμένης ἔρευνας κατὰ τὴν ἑτοιμασία τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς μὲ θέμα «‘Ο μύθος στὴ δομὴ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καὶ τῆς τέχνης», ποὺ ἔγινε τὸ 1974. Στὸ δεύτερο τμῆμα *Μύθος, δημιουργία καὶ πολιτισμός*, ὑπάρχουν ἀπόψεις ἀπὸ βιβλία μερικῶν σημαντικότατων ἔρευνητῶν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς τέχνης καὶ κείμενα γύρω ἀπὸ τὰ ξεχωριστὰ μοντέλα τῆς σερβικῆς πρωτοποριακῆς ποίησης καὶ τῆς κωμωδιογραφίας. Δὲν ὑπῆρξε τέχνη χωρὶς μυθολογικὸ πεδίο καὶ δὲν θὰ ὑπάρξει χωρὶς κάποια πίστη. Γύρω ἀπὸ αὐτὴ τὴ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ ‘Ε. Μπλόχ, ἀναπτύσσεται ὁ ἰστὸς τῆς ἀναζήτησης τοῦ συγγραφέα, προβάλλει ἡ μεθοδολογία του καὶ ἡ ἴδια ἡ φύση τοῦ ὑπὸ ἔξε-

1. ‘Ο Βέσελιν Ἱλιτς εἶναι καθηγητὴς κοινωνιοπολιτιστικῶν ἐπιστημῶν, πολὺ γνωστὸς στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ ‘Οργανισμοῦ ‘Ἐρευνῶν Πολιτιστικῆς Ἀνάπτυξης Βελιγραδίου καὶ συνεργάτης-μέλος ἐπιτροπῶν μελετῶν γιὰ τὴν UNESCO. Συμμετεῖχε στὴν ὁμάδα συγγραφῆς τοῦ βιβλίου «‘Ο πολιτισμὸς καὶ ἡ ζωὴ τῆς ἐργασίας» γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς UNESCO, ποὺ ἐκδόθηκε στὰ σουηδικά (1978), ἀγγλικά (1978), γαλλικά (1979), οὐγγρικά (1981), καὶ σερβικά (1982). Εἶναι μέλος τοῦ Συλλόγου Λογοτεχνῶν Σερβίας. Δὲν παραλείπω νὰ ἀναφέρω ὅτι μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια, μετὰ τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς ποὺ συντελέστηκαν στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς χώρας του, ἀπέκτησε καὶ πάλι τὴ δυνατότητα πρόσβασής του στὴν ἐκδοση τῶν ἐργασιῶν του, ἐπειδὴ ἡ τότε ἔξουσία θεώρησε ὅτι ἀπειλεῖται ἀπὸ προσωπικότητες σὰν αὐτόν.



ταση θέματος. Ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ ἀκόμα, ἐντυπωσιάζει ἡ σαφήνεια τοῦ συγγραφέα ποὺ δικαιολογεῖται ἀπὸ τὴν ἄριστη γνώση τῆς προβληματικῆς. Μὲ τὴ βασανιστική του συνεχῆ προσπάθεια νὰ ἐλέγχει κάθε ἀποψη καὶ τὴν ἰκανότητά του νὰ κάνει συνθέσεις ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκτιθέμενες καὶ ἀντιπαρατίθέμενες ἀπόψεις ἄλλων μελετητῶν, ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὸ φάσμα τῆς κριτικῆς του χωρίς, ώστόσο, νὰ χάνουν τὴ δημιουργική τους παρουσία στὸ σύνολο τοῦ ἔργου, δ Ἱλιτς, ἐμμένει στὴν προστασία τοῦ ἀναγνώστη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ μιᾶς καὶ μόνης ἀποψης. Ἡ τέχνη του νὰ εἰσχωρεῖ σὲ εὐαίσθητους χώρους τοῦ νοητοῦ εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ γίνεται μὲ τέτοιο τρόπο, ώστε τὸ κάθε νέο στοιχεῖο νὰ εἶναι ἐξ ἵσου οἰκεῖο μὲ τὸ προηγούμενο. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄριστη θεμελίωση κάθε συμπεράσματός του καὶ τὴ λογικὴ τῆς μεθοδολογίας του. Χωρὶς περιττὸ ὑλικό, δ συγγραφέας μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἐρμηνευτικὴ τοῦ μύθου, στὴν ποιητικὴ φύση τῆς μυθικῆς δημιουργίας, στὸ μύθο καὶ τὴ γλώσσα ἥ στὴν ἀναμυθοποίηση καὶ τὶς ἀδυναμίες τῆς κοινωνιολογικῆς ἔρευνας τοῦ μύθου. Μᾶς περνάει στὶς ἔρευνες γιὰ τὶς ἀμυθικὲς ρίζες στὴ σύγχρονη τέχνη καὶ τοὺς ἀναγκαίους καθορισμούς της, τὴν ἴστορικὴ-δημιουργικὴ σύγχρονη ταυτότητά της καὶ τὴ σύγχρονη καὶ κοσμοϊστορικὴ τέχνη. Διερευνᾶ τὸν ἀντιμυθικὸ χαρακτήρα τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, μὲ τὶς ἴδιαίτερες ἀναλύσεις καὶ τὴν ὀντογέννηση τῆς ποίησης καὶ τοῦ μύθου. Ἡ μελέτη τῆς σύγχρονης τέχνης σὲ ὅλες της τὶς μορφὲς σφραγίζει τὸ τέλος τοῦ πρώτου μέρους.

Τὸ δεύτερο μέρος πραγματεύεται θέματα μύθου, δημιουργίας καὶ πολιτισμοῦ ποὺ στρέφονται γύρω ἀπὸ ἐπίκαιρα ζητήματα τῆς σύγχρονης θεωρίας καὶ τέχνης, ὅπως οἱ μυθικὲς πηγὲς καὶ ἡ μυθολογία τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ, ἥ μεταισθητικὴ καὶ ἡ ὀντολογία του, δ ἀναρθρος λόγος καὶ πολιτισμός. Στὸ μέρος αὐτὸ ἐκτίθενται ἀπόψεις ἔξεχόντων Γιουγκοσλάβων ἔρευνητῶν, συναδέλφων τοῦ Ἱλιτς, καὶ κεφάλαια ἔξειδικευμένων μορφῶν ποίησης.

Ο Ἐπίλογος εἶναι μία σφαιρικὴ θεώρηση τῆς σύγχρονης τέχνης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐσωτερικῶν τους σχέσεων καὶ συγγενειῶν ἀλλὰ καὶ ἡ κριτικὴ μελέτη ἐννοιῶν σχετικῶν μὲ τὸ χῶρο τῆς τέχνης, τῆς μυθολογίας καὶ τῆς ἐπίδρασης τῆς δημιουργίας.

Τὸ ἔργο παρουσιάζει ἔξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον, ὅχι μόνο γιατὶ ἀποτελεῖ ἔνα ἀνοικτὸ παράθυρο στὸν σύγχρονο ἐπιστημονικὸ στοχασμὸ τῆς γειτονικῆς Γιουγκοσλαβίας ἀλλὰ καὶ γιατὶ τὸ θέμα του εἶναι ἐνδιαφέρον καὶ πάντα ἐπίκαιρο.

Αναστάσιος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(Αθῆναι)

