

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

τσου καὶ τὰ δόπια ἀναπτύσσει μὲ μεθοδικότητα, ἀναφέρει ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὅτι ὁ φιλόσοφος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἡθικὴν καὶ τὴν ψυχο-φυσιολογικὴν ἔρμηνείαν γιὰ τὴν ἀριστοτελικὴν ἔννοιαν τῆς κάθαρσης, ἀλλὰ τὴν αἰσθητικὴν, βάσει τῆς δόπιας ὁ ἔλεος καὶ ὁ φόβος βιώνονται μόνο ἀπὸ ἐκείνους οἱ δόπιοι ἔχουν συλλάβει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς καὶ τὴν τραγικότητα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας. Στὸ πέμπτο μέρος ἀναπτύσσεται μιὰ φαινομενολογικὴ ἔρμηνεία τῶν σχέσεων μεταξὺ ὑποκειμενικοῦ καὶ ἀντικειμενικοῦ στοιχείου στὸ ἔργο τέχνης, ὅπου ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Ε. Παπανούτσος ἀναγνωρίζει ὅτι μὲ τὸν ἔναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἡ τέχνη ἀρύεται τὸ ὑλικό της ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴν πραγματικότητα, προσδίδοντας ὅμως σ' αὐτὸν μιὰ νέα μορφή· τὴν μορφὴν ποὺ ἡ συνείδηση τοῦ δημιουργοῦ προκρίνει. Ἐτσι προκύπτει τὸ ἔργο τέχνης. Στὸ ἕκτο καὶ τελευταῖο μέρος τῆς Εἰσαγωγῆς τονίζεται ὅτι ἡ αἰσθητικὴ συγκίνηση εἶναι προϊὸν σύνθεσης μορφῆς καὶ νοήματος τοῦ ἔργου τέχνης καὶ τίθενται τὰ δυσχερῆ προβλήματα ἔρμηνείας του.

‘Ο συγγραφεὺς μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸν ἐπιτυγχάνει νὰ μᾶς εἰσαγάγει στοὺς αἰσθητικοὺς προβληματισμοὺς τοῦ Ε. Παπανούτσου μὲ ἔναν ὅχι ἀπλῶς περιγραφικὸν ἄλλὰ κριτικὸν τρόπο. Στὸ ἕκτο μέρος τῆς Εἰσαγωγῆς ἐπικρίνει τὸν ὑποκειμενιστικὸν τρόπο ἔρμηνείας τοῦ ἔργου τέχνης, ὅπως ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὸν Ε. Παπανούτσον καὶ βλέπει τὴν ἔρμηνείαν τοῦ ἔργου τέχνης νὰ ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὸν καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ ἔρμηνεύοντος. Γενικῶς, τὸ βιβλίο αὐτὸν ἀποτελεῖ μιὰ συμβολὴ στὴ διάδοση τοῦ νεοελληνικοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου.

‘Ανδρέας ΜΑΝΟΣ
(‘Αθῆναι)

‘Επικούρου, ‘Ηθική, εἰσαγωγὴ-μετάφραση-σχόλια Γιώργος Ζωγραφίδης, ‘Αθήνα, ‘Εξάντας (‘Αρχαῖοι Συγγραφεῖς 1), 1991, 370 σσ.

Θὰ ἀποτελοῦσε ἀσφαλῶς κοινοτοπία τὸ νὰ ἐπισημάνει κανεὶς ὅτι ἡ ἔλληνικὴ βιβλιογραφία πάσχει ἐντονα ἀπὸ ἐλλειψη σοβαρῶν ἐκδόσεων τῆς κλασικῆς γραμματείας. Ἐλλειψη ἡ δόπια ἀσφαλῶς δὲν ἀπαλύνεται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση ἐκδόσεων/μεταφράσεων ποὺ πάσχουν πολυπλεύρως καὶ δεινῶς, αἰχμάλωτες μίας ἀπελπιστικῆς προχειρότητος. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἰσχύει κατὰ μείζονα λόγο γιὰ κείμενα τοῦ ἀρχαίου φιλοσοφικοῦ λόγου. Διότι ἡ ἀπόπειρα παρουσιάσεως των στὸ σύγχρονο κοινὸν προϋποθέτει ἔξοικείωση μὲ τὸν φιλοσοφικὸν στοχασμό, γνώση τῶν ἔρμηνευτικῶν προβλημάτων καὶ



—δχι λιγότερο— ἄποψη γιὰ τὰ προβλήματα αὐτά.

“Υπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν διαπιστώσεων, δὲν εἶναι ἀπλῶς τὸ γεγονὸς τῆς ἐμφανίσεως τῆς Ἡθικῆς τοῦ Ἐπικούρου ποὺ ἀποτελεῖ θετικὸ γεγονός. Εἶναι ἡ δλη ποιότητα τῆς ἐργασίας ποὺ ἀναδεικνύει τὴν ἔκδοση αὐτὴ σὲ ἴδιαζουσα περίπτωση ἀνάμεσα στὶς ὅμοειδεῖς προσπάθειες.

Τὸ βιβλίο ἐγκαινιάζει μία νέα σειρά, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀρχαῖοι Συγγραφεῖς». Εἶναι δὲ ἐνδεικτικὸ τῶν φιλόδοξων προθέσεών της (ἐνδεικτικὸ ἐνὸς προσανατολισμοῦ πρὸς τὴν οὐσιαστικὴ ποιότητα) ὅτι ἐκκινεῖ μὲ ἔργο τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας. Παραιτεῖται ἀπὸ τὴ λάμψη τῆς κλασικῆς ἐποχῆς (δηλαδὴ παραιτεῖται ἀπὸ ἔνα a priori ἐκδοτικὸ/ἐμπορικὸ πλεονέκτημα) καὶ ἀνοίγεται στὴν Ἑλληνιστικὴ περίοδο. Τὴν περίοδο ποὺ τὰ φῶτα ἔχουν χαμηλώσει, γεγονὸς ποὺ ἀπαιτεῖ αὐξημένη εὐσυνειδησία ἀπὸ τὸν μελετητὴ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ συναγάγει τοὺς εὔχυμους καρποὺς καὶ ἐκείνης τῆς περιόδου.

‘Ἡ ἡθικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἐπικούρου ὑπῆρξε σημεῖον ἀμφιλεγόμενον. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐκεῖ ἔγκειται ἡ ἀξία της: στὸ ὅτι προκάλεσε ἐντονες ἀντιδράσεις —θετικὲς καὶ ἀρνητικές— σὲ πλῆθος στοχαστῶν συγχρόνων καὶ ἐπιγενομένων τοῦ Ἐπικούρου. Τοῦτο βεβαίως δὲν συμβαίνει σήμερα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπαινοῦμε τὴ φιλοτιμία τῆς ἐκδόσεως, νὰ ἐκτεθεῖ σὲ ἔνα χῶρο ὅπου, κατὰ τὴν ἄποψή μας, ἀπουσιάζει τὸ κοινὸ ποὺ θὰ τὴν ὑποδεχθεῖ καὶ θὰ τὴν ἀποτιμήσει. Τέτοιο κοινό, ἀτυχῶς, δὲν ὑπάρχει — καὶ ὡς ἀποτέλεσμα τῶν προγραμμάτων σπουδῶν τῶν Φιλοσοφικῶν μας Σχολῶν.

Στὴν παρούσα ἔκδοση ὁ Γ. Ζωγραφίδης (ἔνας νέος καὶ φιλόπονος ἐρευνητὴς «δχι λαμπρῶν» περιόδων τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας) κάνει τὴν ἐπιλογή του ἀπὸ τὰ σωζόμενα ἔργα τοῦ Ἐπικούρου: ‘Ἀπὸ τὸ σύνολο αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπιλέγει ἐκεῖνα ποὺ ἰχνογραφοῦν τὴν ἡθικὴ ἀντίληψή του. Διότι «ἀναγνωρίζει τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς [ἡθικῆς] στὴ σκέψη καὶ στὴν πρακτικὴ τοῦ Ἐπικούρου» (σ. 21). Πολὺ σωστὰ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἡθικὴ αὐτὴ δὲν ἔξαντλεῖται στὰ περὶ ἡθικῆς κείμενα τοῦ φιλοσόφου — συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συντεθεῖ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ αὐτά. Γι’ αὐτὸ καὶ προσθέτει μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ φιλοσόφου, καθὼς καὶ ἐπιστολὲς τοῦ ἴδιου πρὸς γνωστοὺς καὶ φίλους. ‘Ο σκοπὸς εἶναι νὰ ἀναδειχθοῦν ἀνάγλυφες οἱ πτυχὲς τοῦ Ἑλλόγου βίου τοῦ Ἐπικούρου καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὥποιο μετουσίωσε σὲ πράξη τὶς φιλοσοφικὲς-ἡθικὲς ἀρχές του.

Εἶναι ἴδιαίτερα χρήσιμη καὶ κατατοπιστικὴ ἡ Εἰσαγωγὴ τοῦ τόμου. ‘Ἐκεῖ καταγράφεται ἡ ποικιλία τῶν στάσεων ἀπέναντι στὸν φιλόσοφο (ποὺ ἐκτείνονται ἀπὸ παθιασμένη ἐπίθεση μέχρι ἀφοσίωση). Σημειώνονται οἱ παρερμηνεῖες τῆς σκέψης του. ‘Ἐν συνεχείᾳ προχωρεῖ σὲ μία προσπάθεια νὰ συστηματοποιήσει ὅτι θεωρεῖ ὡς προϋποθέσεις γιὰ ἐρμηνεία τῆς ἐπικού-



ρειας φιλοσοφίας: τὸ κοινωνικὸ-πολιτικὸ πλαίσιο· τὴν ἀγωγὴ-παιδεία· τὴν ἐπιστήμη· τὴν φιλοσοφία· τὴν προσωπικότητα τοῦ φιλοσόφου· καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς ἴδιαίτερες συνθῆκες ποὺ δημιουργεῖ τὸ πρόβλημα τῶν ἔλλιπῶν καὶ ἀποσπασματικῶν πηγῶν. Σὲ δ, τι ἀφορᾶ εἰδικότερα τὴν ἡθικὴν παραθέτει τὴ λαϊκὴ ἡθικὴ καὶ θρησκευτικότητα, τὴ γενικότερη φιλοσοφικὴ ἡθικὴ καὶ τὴ φυσικὴ διδασκαλία τοῦ Ἐπικούρου.

‘Ο στενὸς συσχετισμὸς ἀνάμεσα σὲ ἡθικὴν καὶ φυσικὴν ὁδηγεῖ τὸν συνθέτη τοῦ τόμου σὲ μία παράθεση τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας. Τοῦτο εἶναι ὀρθὸ καὶ σκόπιμο, ἀφοῦ ἡ κάθε ἡθικὴ εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοηθεῖ μόνο στὸ πλαίσιο τῆς εὐρύτερης φιλοσοφικῆς συλλήψεως, ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ προκύπτει. Ἐτσι παρατίθεται ἐν συντομίᾳ ἡ γνωσιοθεωρία, ἡ φυσική, καθὼς καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς ὑλιστικῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Ἐπικούρου. “Ολα αὐτὰ ἐπιτρέπουν τὴν μᾶλλον εὐχερῆ κατανόηση τῆς ἐνότητας ποὺ δ Γ. Ζωγραφίδης τιτλοφορεῖ «Ἡ σημασία τοῦ νὰ εἶσαι ἐπικούρειος» — καὶ μάλιστα στοὺς ἔλληνιστικοὺς χρόνους. Ἀναλύει τὸ σκοπὸ τῆς φιλοσοφίας κατὰ τὸν Ἐπίκουρο, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς (τοὺς φόβους καὶ τὶς μὴ ἀναγκαῖες ἐπιθυμίες) καὶ τὸν τρόπο γιὰ τὴν ἔξασφάλιση μιᾶς μακάριας ζωῆς. Τονίζει τὴν ἀναγκαιότητα, κατὰ τὸν Ἐπίκουρο, ἐνὸς εὐνοϊκοῦ φυσικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀταραξίας, τὴ σημασία τῆς φιλίας καὶ τῆς κοινότητας τῶν φίλων, τὴν οἰκουμενικὴν διάστασην καὶ τὸ ἀνώτερο ἡθικὸ καὶ πολιτικὸ αἴτημα τοῦ Ἐπικούρου.

‘Ἡ «Εἰσαγωγὴ» παρουσιάζεται μὲ ἀφηγηματικὴ συνέχεια. Ἐπιχειρεῖ δέ, μὲ τρόπο κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπλὸν ἄλλὰ καὶ ἔγκυρο, νὰ εἰσαγάγει πραγματικὰ τὸν ἀναγνώστη τόσο στὸ κλίμα τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας ὅσο καὶ σὲ βασικὰ ἔρμηνευτικά της προβλήματα. Συμπληρώνεται ἀπὸ τὸ «Σημείωμα γιὰ τὴν ἔκδοση». Ἐκεῖ παρέχονται σύντομες πληροφορίες γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ διάρθρωση τῶν ἐπτὰ ἐνοτήτων τοῦ κειμένου καὶ ἀναφέρονται οἱ ἀρχὲς ἐκδόσεως: παρατίθεται τέλος καὶ πίνακας μὲ τὰ sigla καὶ τὶς συντομογραφίες.

Στὴ Βιβλιογραφία γίνεται ἐπιλεκτικὴ ἀναφορὰ στὶς κυριότερες ἐκδόσεις τῶν κειμένων τοῦ Ἐπικούρου καὶ καταγραφὴ τῶν πηγῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀντλήθηκαν κείμενα καὶ μαρτυρίες (πβ. σ. 29 καὶ πίνακα σσ. 357-8· ξεχωρίζουν οἱ Διογένης Λαέρτιος, Πλούταρχος, Πορφύριος, Σενέκας, Φιλόδημος). Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ξένων μελετῶν (γενικῶν καὶ εἰδικῶν) εἶναι κατ’ ἀνάγκην αὐστηρή. Πάντως εἰδικότερη βιβλιογραφία παρατίθεται ad hoc στὰ σχόλια. Τέλος, ἴδιαίτερα χρήσιμη εἶναι ἡ συγκέντρωση τῆς ἔλληνικῆς βιβλιογραφίας γιὰ τὸν Ἐπίκουρο. Μία πρώτη προσπάθεια, ἡ ὁποία συγκεντρώνει μόνο 35 τίτλους μὲ ἐλάχιστες ἔλληνικὲς συμβολὲς καὶ μόνη μο-



νογραφία αύτήν τοῦ Θεοδωρίδη (1954). Είναι αύτονόητη ἡ ἀναγκαιότητα αύτοῦ τοῦ εἶδους τῶν βιβλιογραφιῶν, οἱ δποῖες ὅμως παραμένουν δλιγάριθμες.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ κυρίως μέρος τοῦ βιβλίου, πρῶτο καὶ εἰσαγωγικὸ κείμενο είναι ὁ βίος τοῦ Ἐπικούρου, ὅπως τὸν παραδίδει ὁ Διογένης Λαέρτιος (X. 1-34). Παρέχονται στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ φιλοσόφου. Ἀναφέρεται ἡ διαθήκη του, καταγράφονται οἱ συκοφαντίες ἐναντίον του ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπολογητικὴ ἀναίρεσή τους. Ἀναδεικνύεται ἡ αὐτονομία τῆς σκέψης του καὶ ἡ ἐπιτυχία καὶ τὸ μέγεθος τῆς Σχολῆς του. Τέλος παρατίθεται κατάλογος τῶν ἔργων του καὶ σύντομη εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία του.

Στὸν πυρήνα τῆς ἡθικῆς ἔρχομεθα μὲ τὴν Ἐπιστολὴν πρὸς Μενοικέα. Ἐκεῖ ὁ Ἐπίκουρος, μὲ τρόπο ἀπλό, ἀναφέρει τὴ γνώση τῆς φύσεως τῶν θεῶν καὶ τὴν κατανόηση τῆς σημασίας τοῦ θανάτου ὡς προϋποθέσεις γιὰ τὴν εὐδαιμονία. Ἐκεῖ ἐπίσης ἀναλύει τὴν ἡδονὴν καὶ τὴ φρόνηση ὡς στοιχεῖα τῆς μακάριας ζωῆς τοῦ σοφοῦ. Οἱ δύο συλλογὲς ἡθικῶν ἀφορισμῶν, οἱ *Κύριες Δόξες* καὶ ἡ Ἐπικούρου *Προσφώνησις*, τὸ γνωστὸ *Gnomologium Vaticanum*, διασαφηνίζουν ἐπὶ μέρους θέματα τοῦ ἡθικοῦ βίου καὶ προβάλλονται, ἴδιως ἡ πρώτη, ὡς πρακτικοὶ ὄδηγοὶ πρὸς τὴν ἀταραξία.

Στὴ συνέχεια ὁ Γ. Ζωγραφίδης παρουσιάζει (γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα) συνολικὰ 189 (μικρὰ καὶ μεγάλα) ἀποσπάσματα, τὰ ὅποια διασώζουν Ἑλληνες καὶ Λατίνοι συγγραφεῖς ἀπὸ τὴν ἐλληνιστικὴ περίοδο μέχρι τὸν 4ο αἰ. μ.Χ. Μεταφράζονται κατ’ ἀρχὴν τὰ ὑπάρχοντα ἀποσπάσματα ἀπὸ δέκα χαμένα ἔργα τοῦ Ἐπικούρου σχετικὰ μὲ τὴν ἡθική. Τὰ ὑπόλοιπα, μὲ πρῶτο τὸ *Περὶ φύσεως*, περιλαμβάνονται στὴν ἔκδοση τοῦ G. Arrighetti (*Epicuro Opere*, Τορίνο, Einaudi, 1973²). Ἐνδιαφέρον ξεχωρίστο ἔχουν τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ *Περὶ ρητορικῆς*, στὰ ὅποια διακρίνεται εὔκολα ἡ δξύτητα τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Ἐπικούρου κατὰ τῶν ρητόρων τῆς ἐποχῆς του.

Τὰ ἀποσπάσματα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἐπικούρου παρέχουν τὴ δυνατότητα γιὰ κατανόηση τῆς προσωπικότητάς του μέσα ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἀντιδράσεις της σὲ στιγμὲς τοῦ καθημερινοῦ βίου. Ἐπὶ πλέον (καὶ τοῦτο προσφέρει ἔναν πρόσθετο λόγο ὑπὲρ τῆς συμπεριλήψεώς τους σὲ ἔνα βιβλίο γιὰ τὴν ἡθικὴ τοῦ φιλοσόφου) ἡ ἐπιστολογραφία τῶν Ἐπικουρείων δὲν ἀποτελοῦσε ἀπλῶς μέσον ἐπικοινωνίας ἀλλὰ καὶ μέσον διατυπώσεως βασικῶν ἀρχῶν τῆς διδασκαλίας τους — μία πρακτικὴ κοινὴ κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Ἀπὸ τὶς πολλὲς ἑκατοντάδες χωρία γιὰ τὸν Ἐπίκουρο ποὺ συγκέντρωσε ὁ Usener (*Epicurea*, 1877) ἐπιλέγονται τὰ σημαντικότερα. Ἀποφεύγεται ἡ ἐπανάληψη πανομοιότυπων προτάσεων καὶ προστίθενται ὅσα νεώ-



τερα προσεκόμισε ὁ Arrighetti. Τὰ κείμενα αὐτά, ρήσεις τοῦ ἕδιου τοῦ 'Ἐπικούρου ἢ παραφράσεις τῶν λόγων του, πρέπει νὰ μελετῶνται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ προηγούμενα κείμενα. Ἡ κατάταξή τους ἀκολουθεῖ τὸν Usener καὶ εἶναι θεματική. Σὲ τέσσερεις ἐνότητες περιλαμβάνονται (α) μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ 'Ἐπικούρου, (β) σκέψεις του γιὰ τὴ φιλοσοφία, (γ) μαρτυρίες γιὰ τὴ θεολογία του (τὴν ὅποια συνεξετάζει μὲ τὴ στενὰ συνδεόμενη ἡθική του) καὶ (δ) ἀποφθέγματα καὶ μαρτυρίες γιὰ τὴν ἡθικὴν τοῦ 'Ἐπικούρου. Ἡ τελευταία ἐνότητα (ἡ ὅποια, εὐλόγως, εἶναι καὶ ἐκτενέστερη) κατανέμει τὰ ἀποσπάσματα σὲ ὑποενότητες μὲ τοὺς κάτωθι τίτλους: ἡδονὴ καὶ πόνος, ἐπιθυμίες, ἀρετές, ἔλλογος βίος, ὁ σοφός, ἀνθρώπινη κοινωνία.

'Ως βάση γιὰ τὴν παρούσα ἔκδοση ὁ συνθέτης τοῦ τόμου χρησιμοποιεῖ τὴν νεώτερη συγκεντρωτική ἔκδοση τοῦ Arrighetti, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖται στὴν ἀντιγραφὴ τοῦ κειμένου της. Ἐχει τὴν τάση νὰ μένει πιστὸς στὴ χειρόγραφη παράδοση καὶ κάπως ἐπιφυλακτικὸς στὶς πολλὲς νεώτερες διορθώσεις. Κατὰ τοῦτο εὐλόγως στρέφεται στὶς ἔκδόσεις τῆς ὁμάδας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λίλλης (J. Bollack, A. Laks κ.ἄ.). Γιὰ τὸ κείμενο τῶν μαρτυριῶν (ἐκτὸς Διογένους Λαερτίου) ἀνατρέχει στὶς εἰδικὲς νεώτερες ἔκδόσεις τῶν συγκεκριμένων συγγραφέων, ἐνῷ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του γραφὲς ὅχι μόνο ἀπὸ ἔκδόσεις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μελέτες (π.χ. *Kύρ. Δόξ. IX*). Δὲν παραθέτει κριτικὸν ὑπόμνημα οὔτε χειρόγραφη παράδοση, γιατὶ ὅπως ἀναφέρει, δὲν τὸ ἀπαιτεῖ ὁ χαρακτήρας τῆς σειρᾶς. 'Ωστόσο, στὰ ad hoc σχόλια ἀναφέρει ὀρισμένα σημαντικὰ προβλήματα τοῦ κειμένου, προτεινόμενες λύσεις καὶ ἐρμηνείες διαφορετικὲς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ὁ ἕδιος υἱοθετεῖ.

Τρία παραδείγματα διατηρήσεως τῆς γραφῆς κωδίκων εἶναι χαρακτηριστικά. Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα 128: τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν... οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα, δπου ἀπλῶς ὑποσημειώνει τὴν κοινῶς ἀποδεκτὴ προσθήκη τοῦ Gassendi. Προσφ. 23: πᾶσα φιλία δι' ἔαυτὴν ἀρετὴ/αἰρετὴ, ἀκολουθεῖ τὴ γραφὴ τῶν κωδίκων, ἡ ἐπαναφορὰ τῆς ὅποιας ἀπὸ τὸν J. Bollack συνάντησε τὴν ἄρνηση πολλῶν, ὑποστηρίχθηκε ὅμως ἀργότερα καὶ ἀπὸ τὸν A. Long. Προσφ. 78: σοφία-φιλία ως νοητὸν/θνητὸν-ἀθάνατον ἀγαθόν, ἀφήνει τὸ νοητὸν καὶ μεταφράζει: «'Ο γενναῖος γίνεται πραγματικὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι μέσα στὴ σοφία καὶ τὴ φιλία, οἱ ὅποιες εἶναι κατὰ ἔνα μέρος νοητὸ καὶ κατὰ ἔνα μέρος ἀθάνατο ἀγαθό». Μία ἐρμηνεία μέσα στὸ πνεῦμα τῆς ἐπικούρειας σκέψης, ἃν καὶ, ως ἐναλλακτική, παραθέτει καὶ τὴν ἐπικρατούσα ἀποψη.

Ἡ μετάφραση διαβάζεται ἀπρόσκοπτα καὶ ἡ γλώσσα τῆς δὲν φαίνεται νὰ διστάζει στὴ χρήση τόσο καθημερινῶν σχημάτων ὅσο καὶ λογιότροπων ἐκφράσεων. Ὁ λόγος τοῦ 'Ἐπικούρου φθάνει ἄμεσος καὶ ζωντανὸς στὸν



σύγχρονο άναγνώστη. Τὸ νεοελληνικὸ κείμενο, ὅταν κρίνεται ἀπαραίτητο, γίνεται ἀναλυτικὸ καὶ ἐρμηνευτικὸ λόγου χάρη *Bίος* 34: δῆθεν <τὸ> προσμένον εἰσήχθη, «γι' αὐτὸ καὶ εἰσήγαγαν τὴν ἔκφραση "αὐτὸ ποὺ περιμένει ἐπαλήθευση"». "Αλλοτε ἐπιδιώκεται νὰ ἔχει τὴν ἀρθρωση ἐνὸς ἀφορισμοῦ, γραφῆς ἀσφαλῶς ἴδιαιτέρως δύσκολης στὴ μετάφραση· λ.χ. *Προσφ.* 74: ἐν φιλολόγῳ συζητήσει πλεῖον ἥννυσεν δὲ ἡ ττειθεὶς καθ' ὁ προσέμαθεν, «στὴν κοινὴ φιλοσοφικὴ ἀναζήτηση κερδίζει αὐτὸς ποὺ ἔμαθε περισσότερα: δὲ ἡ τημένος». Τὰ κείμενα μὲ σκοτεινὸ νόημα (*Κύρ. Δόξ. XX, XXXIX, Προσφ.* 61) παραμένουν τὸ ἴδιο καὶ στὴ μετάφραση, γιὰ νὰ ἔξηγηθοῦν στὰ σχόλια, ἐνῷ ἡ μετάφραση τῶν παπυρικῶν κειμένων «ὅρισμένες φορὲς δὲν μπόρεσε παρὰ νὰ μεταφέρει τὶς δυσκολίες του (ὑποθετικά) ἀποκατεστημένου ἀρχαίου» κειμένου (σ. 30). Τὸ ἀπόσπασμα 134, ὅπου λόγω δύο ἀβλεψιῶν χάνεται ἡ ἀκρίβεια τῆς μετάφρασης, χωρὶς δῆμως τὸ νόημα νὰ διαστρέφει τὴν ἐπικούρεια σκέψη, πρέπει νὰ διαβαστεῖ ως ἔξῆς: «'Ο σοφὸς θὰ πλουτίσει ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση καὶ τὰ πλούτη της...».

Τὰ κείμενα ἀκολουθοῦνται ἀπὸ Σχόλια. Αὐτὰ «σκοπὸ ἔχουν νὰ ἀπαντήσουν σὲ ἐρωτήματα ποὺ γεννᾶ μία πρώτη ἀνάγνωση τοῦ ἐπικούρειου ἔργου καὶ παράλληλα νὰ διευκρινίσουν ὅρισμένα καίρια σημεῖα του» (σ. 31). Τὰ σχόλια μποροῦν νὰ διακριθοῦν σὲ πραγματολογικά (μὲ πληροφορίες γιὰ ιστορικὰ πρόσωπα, συγγραφεῖς, στοχαστὲς καὶ γεγονότα), σὲ φιλολογικὰ (σχετικὰ μὲ προβλήματα τοῦ κειμένου) καὶ σὲ ἀφορῶντα στὴ φιλοσοφικὴ ἔρευνα. Στὰ τελευταία γίνονται νύξεις γιὰ τὴ σχέση τοῦ Ἐπικούρου μὲ τὴ φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ συγκεκριμένους φιλοσόφους (Ἀριστοτέλης, Πλάτων, Ναυσιφάνης, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πύρρων, Κυζικηνοί, Διαλεκτικοί). Ἐπίσης γίνεται σύντομη ἀνάλυση βασικῶν ἐννοιῶν τῆς ἐπικούρειας ἡθικῆς. Σὲ αὐτὴ τὴν ἀνάλυση ἐντοπίζονται καὶ κωδικοποιοῦνται τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς ὑπὸ συζήτηση ἐννοίας, δὲ ἀναγνώστης παραπέμπεται σὲ σχετικὰ κείμενα καὶ τὴν εἰδικὴ βιβλιογραφία.

Τὸν τόμο συμπληρώνουν ἴδιαιτέρως χρήσιμοι καὶ εὐχρηστοὶ πίνακες καὶ εύρετήρια, ἀπαραίτητα γιὰ μία ἔκδοση μὲ ἀξιώσεις. Δίνεται ἡ ἀντιστοιχία τῆς ἀριθμήσεως τῶν ἀποσπασμάτων μὲ τὶς ἔκδόσεις τοῦ Usener καὶ τοῦ Arrighetti (ἴσως χρειαζόταν καὶ ἀντίστροφος πίνακας), καταγράφονται οἱ πηγὲς κειμένων καὶ ἀποσπασμάτων καὶ εύρετηριάζονται πρόσωπα καὶ ἐννοιες.

Εἶναι φανερὸ δτὶ προϋπόθεση γιὰ ἔνα τέτοιο βιβλίο εἶναι ἡ κατάλληλη προεργασία καὶ ἡ ὑποδομή, τόσο φιλολογικὴ ὁσο καὶ φιλοσοφικὴ (ἡ ἀνάγκη συνεργασίας τῶν δύο χώρων ἐπισημαίνεται στὴν Εἰσαγωγὴ του). 'Ο Γ. Ζωγραφίδης φαίνεται ἐνήμερος πάνω στὰ βασικὰ προβλήματα ἐρμηνείας τῆς ἐπικούρειας ἡθικῆς καὶ ἐπισημαίνει καὶ ἀναδεικνύει κεντρικά της



θέματα. Τονίζει τὴν ἔννοια τῆς φιλοσοφίας κατὰ τὸν Ἐπίκουρο, τὴν πρακτικὴ τῆς φιλίας καὶ τὴν ζωὴ τοῦ σοφοῦ μέσα στὸν Κῆπο, ώς τόπο καὶ τρόπο φιλοσοφικῆς ἀγωγῆς. Υίοθετεῖ τὴν ἐρμηνεία γιὰ τὸ ἀλτρουιστικὸ καὶ ὅχι τὸ στενῶς ὠφελιμιστικὸ νόημα τῆς ἐπικούρειας φιλίας (πβ. τὴν ἐρμηνεία τοῦ J. Bollack «Les maximes de l'amitié», *Actes du VIII^e Congrès G. Budé*) καὶ γιὰ τὴν κοινωνική της σημασία (πβ. C. Diano *Etudes philosophiques* 22 [1967] 173 κ.ἔξ.). Σχολιάζει ἴδιαιτέρως τὶς θέσεις τοῦ Ἐπικούρου γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς, τὴν ἡδονή, τὸν ἔρωτα, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἐλευθερία, τὴν είμαρμένη, τοὺς θεούς, τὸ θάνατο. Ἀναδεικνύει τὴν παραδοσιακὴ στάση τοῦ Ἐπικούρου ἀπέναντι στὴ λατρευτικὴ πρακτικὴ τῶν πολλῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν ριζοσπαστικὸ χαρακτήρα της ἀπέναντι στὶς κοινωνικὲς συμβάσεις καὶ τὶς πολιτικὲς ἀξίες τῆς παρακμάζουσας ἐλληνικῆς πόλεως. Ὁρθὴ εἶναι γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ φιλοσοφικοῦ ἐγχειρήματος τοῦ Ἐπικούρου ἡ ἔμφαση ποὺ δίνεται στὴν ἀνάλυση τοῦ ισχυρισμοῦ τοῦ φιλοσόφου ὅτι εἶναι αὐτοδίδακτος.

Ἡ γενικὴ θεώρηση τῆς ἡθικῆς τοῦ Ἐπικούρου ἀπὸ τὸν Γ. Ζωγραφίδη εἶναι προσεκτικὴ καὶ μετριοπαθής. Οἱ ἐρμηνευτικὲς ἀκρότητες ἀποφεύγονται. Ὡς πρὸς τὴ σημασία τῆς ἡθικῆς, φαίνεται νὰ προσεγγίζει τὶς θέσεις τοῦ A. Long (βλ. κυρίως Pleasure and Social Utility, *Fondation Hardt: Entretiens XXXII* [1985] 283 κ.ἔξ.). Ὁ Ἐπίκουρος δὲν παρουσιάζεται οὔτε ὡς ἀπλὸς ἡθικολόγος οὔτε ὡς «ἀκαδημαϊκὸς» φιλόσοφος. Ἀντίθετα, τονίζεται ἡ πρακτικὴ πλευρὰ τῆς φιλοσοφίας του, χωρὶς νὰ παραβλέπεται ἡ θεωρητική. Μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα καὶ τὸ σχολιασμό τους σχηματίζεται ἡ εἰκόνα ἐνὸς μαχητικοῦ φιλοσόφου, ὁ ὅποιος ἐπιδιώκει νὰ κάνει γνωστὸ τὸ μήνυμά του καὶ ἀντιδρᾶ ἐντόνως στὶς, ἐσφαλμένες κατ' αὐτόν, τρέχουσες ἴδεες καὶ πρακτικές.

Τὸ παρὸν βιβλίο ἀντιμετωπίζει τὸν Ἐπίκουρο μὲ συμπάθεια ἀλλὰ καὶ ἔξ ἀποστάσεως. Ἀποτελεῖ ὄντως μία οὐσιαστικὴ προσφορὰ στὴν ἐλληνικὴ φιλοσοφικὴ βιβλιογραφία, δεδομένου ὅτι δὲν προσφέρει ἀπλῶς μία μετάφραση κειμένων τοῦ φιλοσόφου, ἀλλὰ καθοδηγεῖ τὸν ἀναγνώστη ἐγκύρως στὴν ἀνάγνωσή τους. Γιὰ ὅσους θεωροῦν ὅτι ὑπάρχει σήμερα κάποια ἐλληνικὴ πνευματικὴ Ἀγορά (κάτι ποὺ ἐμεῖς πάντως δὲν πιστεύουμε) ὁ συνθέτης τοῦ τόμου μεταφέρει σὲ αὐτὴν ἔνα οὐσιῶδες πνευματικὸ κίνημα ἐνὸς σημαντικοῦ στοχαστῆ τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας. Ἡ ἔκδοση εἶναι ἄψογη καὶ ἀξιέπαινη, τόσο ἀπὸ ἐπιστημονικὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τεχνικὴ ἀποψη. Καὶ ἐπιτυγχάνει ἐν ταυτῷ νὰ ἀπευθύνεται στὸν μέσο ἀναγνώστη (αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε ὁ χαρακτήρας τῆς σειρᾶς), ίσταμένη εὐπροσώπως μπροστὰ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εἰδικοῦ ἐρευνητοῦ. Σὲ μία κοινωνία ἡθικῶς ἀποσαρθρωμένη, ὅπου ἡ πνευματικὴ κατάρρευση ἔχει ἥδη συμβεῖ ἀπό τι-



νος χρόνου, ένας νέος ανθρωπος ἀφοσιώθηκε σὲ μία ἔργασία ποὺ προβάλλει τὸ παρουσιαζόμενο ἔργο καὶ δχι τὸν ἴδιο τὸν ἐπιμελητή του. Καὶ πράττει τοῦτο μὲ τὴν εὐγενῆ πεποίθηση (ἢ τὴν εὐγενῆ αὐταπάτη) ὅτι ὑπάρχει ώς ὑποθετικὸς ἀποδέκτης ὅτι πολλοὶ θέλουν νὰ φαντάζονται ώς «εὔρù κοινό». Ἐν ὅψει τῶν πραγμάτων τῆς σημερινῆς ἱστορικῆς ὥρας αὐτοῦ τοῦ τόπου, πρόκειται γιὰ ἔργο σισύφειο, ἔργο δονκιχωτικό. Ἀλλὰ μιλώντας γιὰ «δονκιχωτισμὸ» ἀναπολοῦμε τὸν εἰλικρινῆ καζαντζακικὸ θαυμασμὸ γιὰ τὸν Δὸν Κιχώτη — ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει μάταιος ἡρωισμός, παρὰ μόνο ἡρωισμός». Ἐμεῖς τί νὰ προσθέσουμε γι' αὐτὴ τὴν εὐγενῆ προσπάθεια ἐνὸς νέου ἀνθρώπου — τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἐκδόσεως; Μία μόνο φράση: χαρὰ στὸ κουράγιο του.

Τάκης ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ
(Θεσσαλονίκη)

Eudikia, Revue du Centre International de Philosophie et de Théorie du Droit, Athènes, v.1, 1991, 135 pp.

Cette revue, qui a vu le jour à Athènes, marque un événement de premier ordre pour la philosophie et la théorie du droit en Grèce: elle est la première revue internationale visant, dans ce pays, à présenter tout courant juridique qui veut s'exprimer en matière de philosophie du droit. Dans cette direction, l'*Eudikia* se propose d'accueillir des travaux portant: a) sur une philosophie du droit dont le droit est étudié dans le cadre d'une philosophie morale ou politique; b) sur une théorie juridique où la philosophie représente une réflexion critique du droit et c) sur une recherche philosophique de l'essence du droit qui s'avère hautement ontologique.

Sur la première voie, se situent les travaux des:

A. Kélessidou, «Intellect et loi» (pp. 47-56). Cet auteur s'applique à établir les rapports entre le *nous* et le *nomos* dans les pensées de Platon et d'Aristote. Analysant, avec beaucoup de subtilité, et apportant des nuances à l'épistémologie des idées fondamentales de ces philosophes, Mme Kélessidou nous donne à comprendre les spécificités propres à l'éthique juridique des Hellènes.

Fr. Vallançon, qui, dans «L' État ou l'Odyssée» (pp. 73-86) met en lumière les différences entre l'État moderne et la Cité antique (*polis*). Pour Fr. Vallançon, l'État n'a pas succédé à la *polis*, il l'a plutôt chassée. Or le premier, au lieu d'apparaître comme l'évolution de la seconde, n'est que sa con-

