

Η.Π. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, *Έρως καὶ Λόγος*, Τὸ ὁμηρικὸ «διαλέγεσθαι» πρώτη ὅλη τῆς διαλεκτικῆς, Αθήνα, ἐκδόσεις Ροές, 1991, 184 σσ.

‘Ο συγγραφέας θίγει μὲ τὸ βιβλίο του αὐτὸν ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα θέματα τῆς Ἑλληνικῆς διανόησης. Στὸν Πρόλογο ἐπιχειρεῖ μιὰ γενικὴ προσέγγιση τοῦ προβλήματος ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς διαλεκτικῆς, ἢ δοπία στὴν *Πολιτεία* τοῦ Πλάτωνα συνδέεται μ’ ἐκείνη τοῦ Λόγου (Z 534 b), ἐφ’ ὅσον αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν πορεία τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν οὐσία διὰ μέσου τοῦ Λόγου. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ προσδιορίσουμε ὅτι τὸ διαλέγεσθαι μᾶς παραπέμπει στὸν “Ομηρο, ἐνῷ δὲ Λόγος κυρίως στὸν Ἡράκλειτο.

‘Ακολουθοῦν τὰ τρία μεγάλα κεφάλαια τοῦ ἔργου:

#### A. Τὸ «σημαντικὸ» ὑπέδαφος τοῦ «διαλέγεσθαι».

Πρόκειται γιὰ μιὰ ἔρευνα τοῦ γλωσσικοῦ ὄλικοῦ, ἀπὸ τὸ ὅποιο πρῆλθε ἡ ὁμηρικὴ γλώσσα, δεδομένου ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων. Ἐδῶ παρατίθενται ὅλες οἱ σημασίες τοῦ «λέγω»: 1) κατακλίνομαι, 2) συνάγω, 3) ἐπιλέγω, 4) ὑπολογίζω, 5) ὁμιλῶ.

Στὴν *Ἰλιάδα* (Λ 407) ὅμως ἀπαντᾶται καὶ μιὰ καινούρια μορφὴ του, ἐκείνη τοῦ «διαλέγομαι», τὴν ὅποια ὁ συγγραφέας μᾶς ἀναλύει διεξοδικά, ἀναφερόμενος συχνὰ καὶ στὶς ἀπόψεις τοῦ Heidegger, σύμφωνα μὲ τὶς ὅποιες μέσα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λόγο ἀναδύεται τὸ Εἶναι. Κατόπιν μᾶς μιλάει γιὰ τὸν ἔρωτα, τὴν πρωταρχικὴν αὐτὴν ἀνθρώπινη λειτουργία, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν κυρίαρχη θέση του μέσα στὰ ὁμηρικὰ ἔπη. Στὸν *Ἡσίοδο* αὐτὸς εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀκαταμάχητη ἔλξη ἀνάμεσα σὲ δύο πλάσματα. Ἐδῶ ἔρως σημαίνει τὴν γενετικὴν Ἀρχή, καθὼς καὶ τὴ γέννηση μέσα σὲ κάθε ἀρχικὴ ἐνότητα τοῦ καλύτερου στοιχείου ποὺ ἐμπεριέχεται σ’ αὐτή. Ο ἡσιόδειος ἔρως ἀποκαλύπτει ἔτσι τὴ διαλεκτικὴ φύση τῆς ἐνότητας, μέσα στὴν ὅποια ὑπάρχει ἡ δυαδικότητα καὶ κάποτε ἡ πολλαπλότητα. Η σημασία αὐτὴ τοῦ ἔρωτα φανερώνεται πολὺ καθαρότερα στὴν ὁρφικὴ κοσμογονία, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια πρῶτος ἀνάμεσα στοὺς θεοὺς ὑπῆρξε ὁ Φάνης, ὁ θεὸς τοῦ ἔρωτα πού, φανερώνοντας τὸν ἑαυτό του, ἔδωσε τὴν ὑπόσταση σὲ ὅλα τὰ δντα. Η θεότητα αὐτὴ εἶναι στὸ βάθος ὁ Ἑλληνικὸς Λόγος.

Στὸν Πλάτωνα δὲ ἔρωτας ἔχει μιὰ κατ’ ἔξοχὴν πολυδιάστατη σημασία. Οὐσιαστικὰ εἶναι πάντως μέσο ἐνότητας τοῦ ἀνθρώπινου μὲ τὸ θεϊκὸ στοιχεῖο, διδαχὴ τῆς ὑψιστῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὸν ἔραστὴ στὸν ἔρωμενο. Τὸ λέγειν ἀποτελεῖ ἔτσι οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς δομῆς του.



Στή συνέχεια γίνεται μιὰ ἐπισκόπηση τῶν ἔννοιῶν τῆς φιλίας, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται στὰ Ἡθικὰ Νικομάχεια τοῦ Ἀριστοτέλη, καὶ τοῦ ἔρωτα μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Πλουτάρχου. Γενικὰ τόσο ἡ γλώσσα ὅσο καὶ ὁ ἔρωτας ὁδηγοῦν στή γνώση.

Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε πώς ὁ Ἑλληνικὸς ἔρως-γνώση, ως πράξη ἀπελευθέρωσης καὶ λύτρωσης τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ὕλη, θὰ ἀνατραπεῖ ἀπὸ τὸ χριστιανισμό, ὁ ὅποιος ὑπάγει τῇ λύτρωση στὴ δικαιοδοσία μιᾶς θεϊκῆς δύναμης.

Παρ’ ὅλ’ αὐτά, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς τὶς μέρες μας, ἡ νόηση θεωρεῖται γενετικὴ ἰκανότητα ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὴ γλώσσα. Γίνονται κατόπιν σύντομες ἀναφορὲς στὸν Πασκάλ, τὸν Μπωντλαίρ, τὸν Κίρκεγκωρ, τὸν Φρόυντ, τὸν Μαρκοῦζε, τὸν Λακάν, τὸν Τσόμσκυ, τὸν Γουώτς, γιὰ νὰ καταλήξουμε καὶ πάλι στὰ ὅμηρικὰ ἔπη, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἀπαντοῦμε τὸ «λέγω» μὲ τὴ διπλὴ σημασία τοῦ «ὅμιλῶ» καὶ «πλαγιάζω ἔρωτικά».

#### B. Τὸ «διαλέγεσθαι» ως γλωσσικὸ ύλικό. Μιὰ πρώτη ἀντίληψη τῆς διαλεκτικῆς.

Μετὰ ἀπὸ μιὰ λεπτομερέστατη ἀνάλυση τῶν ποικίλων σημασιῶν τοῦ ρήματος «λέγω» μέσα ἀπὸ τὰ ὅμηρικὰ ἔπη, ἐπιχειρεῖται ἡ προσέγγιση τῆς ἔννοιας τοῦ «διαλέγομαι». Στὴ σημαντικὴ δομὴ τοῦ «διά», βρίσκουμε, κατὰ τὸν συγγραφέα, τὶς ἴδεες τῆς ἀλληλεπίδρασης καὶ τῆς ὀλοκλήρωσης μιᾶς διαδικασίας, οἱ ὅποιες προσθέτουν στὸ πλούσιο περιεχόμενο τοῦ «λέγω» τὴν ἀπαιτούμενη ἐνέργεια προκειμένου νὰ τεθεῖ σὲ κίνηση ἡ σημαντικὴ δυναμικὴ ποὺ τὸ εἶχε ἀπὸ παλιὰ κατοικήσει. Τόσο τὸ «διά» ὅσο καὶ τὸ «λέγω» ἐκφράζουν τὴν ἴδεα τῆς ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα σὲ δύο ἡ περισσότερα ἄτομα. Βρίσκουμε ἔτσι στὸ «διαλέγεσθαι» καθαρὰ τὴν παρουσία τοῦ ἔρωτα, μιὰ παρουσία ποὺ φορτίζεται μὲ ἐπιστημολογική, παιδαγωγικὴ καὶ ἀνθρωπολογικὴ ἀξία. Ἐκολουθεῖ ἔξεταση τῶν ἀριστοτελικῶν ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴ σύνθεση τῶν λέξεων παράλληλα μὲ τὸν ὅμηρικὸ τρόπο γραφῆς καὶ κυρίως τὸν ὅρο «διαλέγομαι», ἐνῶ κατόπιν συγκρίνεται ἡ Ἑλληνικὴ ποιητικὴ γλώσσα μὲ τὴ σημιτικὴ (Παλαιὰ Διάθηκη), καθὼς καὶ μ’ ἐκείνη τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ Γκαΐτε, τοῦ Ἰουλιανοῦ, τοῦ Νίτσε καὶ τοῦ Μάρξ. Ὡς ἄξονας γύρω ἀπὸ τὸν ὅποιο περιστρέφεται ἡ παραπάνω ἀνάλυση ἐκλαμβάνεται ἡ λέξη «δημιουργία», ποὺ γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἔννοια ἔρωτική, προϋποθέτουσα τὴν παρουσία τοῦ «ἄλλου». Μὲ τὴ σύνθεση «δήμου» καὶ «ἔργου», οἱ Ἕλληνες ἀνακαλύπτουν τὸ εἶδος ἢ τὴ διαφορά, συγχρόνως μὲ τὴν ἔνότητα τῆς πολλαπλότητας.



## Γ. Τὸ «λέγειν» τοῦ «διαλέγεσθαι» ώς ἐπιστημολογικὸ γεγονός.

‘Ο νέος τρόπος σημασιοδότησης τοῦ «λέγειν» είναι προσανατολισμένος πρὸς τὴν ἀλήθεια. Μὲ αὐτὸ δόμιλοῦν πλέον τὰ πράγματα, οἱ ἴδεες, τὸ ἥθος. Τὸ Ἑλληνικὸ «λέγειν» ἀκριβολογεῖ, ἐτυμολογεῖ, δομολογεῖ τὴν ἀλήθεια, ἐνῶ τὸ ὑποκείμενο βρίσκεται σὲ ἅμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ πράγματα, παραμένοντας ἀνεξάρτητο ἀπὸ κάθε ἔξωτερικὴ ἔξουσία. Οἱ ‘Ἐλληνες ἀναζητοῦν ἦδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ‘Ομήρου τὸ «λόγο» τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ κόσμου. ‘Η «λέξη» είναι ἔτσι τὸ πράγμα ποὺ ἔχει κατονομασθεῖ. ‘Η γνώση ώς ἅμεση ἐπικοινωνία γνωστικοῦ ὑποκειμένου καὶ ἀντικειμένου βρίσκει στὸ «λέγω» ἔναν φυσικὸ φορέα. Μὲ τὸ «λόγο» τοῦ «λέγω» ὁ ἀληθινὸς ἀνθρωπὸς παίρνει τὴ θέση τοῦ φυσικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀνθρώπου. Μὲ τὸ Ἑλληνικὸ «λέγω» ἀρχίζει ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος. ‘Η λέξη ἔχει τώρα σὰ βασικὸ σκοπό της νὰ ἐκφράσει τὸ εἶναι.

‘Ο κ. Νικολούδης στὴ μελέτη του αὐτὴ συνδυάζει γλωσσολογικά, φιλολογικά, λογοτεχνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ στοιχεῖα. ‘Αναπτύσσει μέσα ἀπὸ τ’ ἀρχαῖα κείμενα τὴν ἴδεα τῆς σύναψης τοῦ ἔρωτα μὲ τὸ Λόγο. Πρόκειται γιὰ ἔνα θέμα ποὺ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον κάθε μελετητῇ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, καθὼς ἀναπτύσσεται μὲ συνέπεια καὶ γλαφυρότητα. Βοηθάει ἔτσι ἀποτελεσματικὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ σκύβουν μὲ ἀγάπη πάνω στὰ Ἑλληνικὰ κείμενα, ἀνοίγοντας κάποιους νέους δρόμους στὴν ἐρμηνεία τους.

Εὐαγγελία ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ  
(’Αθῆναι)

Jean - Marc TRIGEAUD, *Persona ou la justice au double visage*, Genova, Studio Editionale di cultura, 1990, pp. 298.

Συλλογὴ κειμένων ἐπιλεγμένων ἀνάμεσα ἀπὸ ἄρθρα καὶ διαλέξεις καὶ μὲ κεντρικὸ θέμα τὸ πρόσωπο (*persona*) σὲ σχέση μὲ τὴ δικαιοσύνη, τὸ βιβλίο τοῦ J. - M. Trigeaud, μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μὲ τὴ θεμελιώδη, ὅπως τὴν ὀνομάζει δὲ ίδιος, διάκριση: ἐκείνην ἀνάμεσα στὴ φύση καὶ στὸ πρόσωπο. Κάθε προσπάθεια δρισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ὀντότητας ἡ ὅποια θὰ σταματοῦσε στὰ ὅρια μιᾶς νομικο-πολιτικῆς θεώρησης θὰ ἡταν ἀναπόφευκτα ἔλλιπής, ἀν δχι διαστρεβλωτική, στὸ μέτρο ποὺ δὲν θὰ περιελάμβανε τὴν ἥθικὴ τάξη, ἡ ὅποια καὶ θὰ ἡταν δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν ἀνθρωπὸ μέσα ἀπὸ τὴ διάστασή του ώς «προσώπου». ‘Ετσι, θὰ ἐπρεπε νὰ θέσουμε μὲ νέους ὅρους τὸ ἐρώτημα περὶ δικαιοσύνης, τὸ δποῖο μοιάζει νὰ

